

**Programma en aanmelden - Zaterdag 31 mei
Dagbedevaart: Onze Lieve Vrouw ter Nood**

Adres heiligdom

Kapellaan 9
1851 PE Heiloo
www.olvternood.nl



Reizen naar Heiloo

Verschillende parochies organiseren een bus om deze dag samen op bedevaart te gaan. Vraag na in uw parochie of kijk op bisdomrotterdam.nl in de agenda en meld u aan in de parochie of bij een bedevaartgroep.

U kunt ook op eigen gelegenheid naar Heiloo reizen. Komt u met de trein dan kan bij voldoende belangstelling een pendelbus rijden tussen het station en het heiligdom. U kunt dit aangeven in het aanmeldformulier. In de week voorafgaand aan de bedevaart ontvangt u een bevestiging.

Aanmelden

Aanmelden voor deze bedevaart is noodzakelijk i.v.m. de planning op het heiligdom.

- Wij vragen groepen om zich gezamenlijk aan te melden. Dus reist u met een groep vanuit de parochie, met een bedevaartgroep of een instelling, dan vult de parochie, bedevaartgroep of instelling de aanmelding in.
- Alleen als u reist op eigen gelegenheid, met uw gezin of kleine groep (anders dan hierboven genoemd), graag zelf aanmelden.

Aanmelden is nodig en kan via deze link of de QR-code.



Programma

- 10.00-11.00 uur: Aankomst en gelegenheid om het sacrament van boete en verzoening te ontvangen op het heiligdom
Tot 10.45 uur kunt u ook een kopje koffie verkrijgen
- 11.00-12.45 uur: Eucharistieviering met bisschop Van den Hende als hoofdcelebrant, direct gevolgd door een processie door het park naar Maria
- 12.45-13.30 uur: Lunch op eigen gelegenheid. Ieder wordt gevraagd om zelf een lunchpakket mee te brengen maar ook om, waar mogelijk, iets extra eten mee te brengen om dit te delen met anderen. Er is op het heiligdom (beperkt) de mogelijkheid om iets te kopen
- 13.30-14.30 uur en 14.30-15.30 uur: Keuzeprogramma (twee rondes)
- 13.30 en 14.30 uur (15 minuten)
 - De geschiedenis van het heiligdom en het water uit de put (o.l.v. een gastheer of gastvrouw van het heiligdom)
Verzamelen: bij de put op het heiligdom
 - 13.30 en 14.30 uur
 - Eucharistische aanbidding in stilte in de genadekapel. Aansluitend Samen bidden: rozenkransgebed in verschillende talen in de genadekapel
 - 13.30 en 14.30 uur
 - Samen bidden: de kruisweg op het heiligdom
Verzamelen: bij de eerste statie van de kruisweg
 - 13.30 en 14.30 uur
 - Samen zingen: internationale Marialiederen in de bedevaartkapel
- 14.00-14.30 uur: Afsluiting voor de zorgpelgrims in de Engelenzaal in het klooster
- 16.00 uur: Afsluiting met Marialof met zegen met het Allerheiligst Sacrament in de bedevaartkapel
- 17.00 uur: Vertrek

Programma kinderen (6 t/m 14 jaar)

Er is een programma tijdens deze dag voor 6 t/m 14 jarigen.

Sacrament van boete en verzoening

Tijdens de hele dag zijn priesters beschikbaar voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening. Kijk op het overzichtskaartje dat in de week voorafgaand aan de bedevaart zal worden verzonden aan de contactpersonen, op welke plek en in welke taal.

Waar moet ik zijn?

In de week voor de bedevaart ontvangen alle contactpersonen een overzichtskaartje van het heiligdom. Op deze kaart vindt u de kappellen, de plekken waar u koffie kunt drinken en de plekken waar priesters aanwezig zijn voor het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening.

Meer informatie www.bisdomrotterdam.nl