

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de Laudato Si Werkgroep van de HH Petrus en Paulus Parochie.



Stof tot nadenken

Gouden Rand

Het nummer dat nu voor u/je ligt is nummer 50. Een gouden nummer dus. Is er iets te vieren? Het vorige nummer werd geschreven toen Trump net als president was geïnstalleerd. Sindsdien zijn de vooruitzichten voor Gods schepping en alle arme schepselen die op aarde leven niet beter geworden. 2025 zou een jubeljaar, vol hoop moeten worden, zo had de paus het gedacht.

Gelukkig is Paus Franciscus na een lang verblijf uit het ziekenhuis ontslagen. Hij heeft in 2015 de encycliek Laudato Si geschreven en zijn leefwijze past daar helemaal bij: heel sober en met veel aandacht voor de zwakken in de samenleving. Zijn voorbeeld geeft mij veel energie en ook hoop omdat hij er nog is, al is het broos.



Het is volop lente en dan is Gods schepping misschien wel op zijn mooist. Laat deze krant een gouden rand geven aan alles wat we ondernemen.

Wilbert van Erp, werkgroep Laudato Si'

Laudato Si en beleggen: Waar is geld voor?

Tijdens een studiemiddag in Rotterdam, werd geprobeerd deze vraag van een geloofsperspectief te beantwoorden. Hoe kunnen kerkelijke gemeenschappen met hun financiële beleid bijdragen aan de zorg voor de aarde, ons gemeenschappelijk huis? De deelnemers hoorden hoe wij deze kwestie zowel theologisch als praktisch kunnen benaderen en gingen daarna met elkaar in gesprek.



Onder de sprekers was onze eigen Bisschop Mgr. Van den Hende die de Laudato Si werkgroep in Leiden een warm hart toedraagt.

Een kort verslag van de middag is te vinden op pagina 4 van deze nieuwsbrief.

Nuttige Links



Onze Website: <https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Contact redactie: laudatosi@petrusenpaulusleiden.nl

Voor mooie lente wandelroutes kijk op de website van Natuurmonumenten: <https://www.natuurmonumenten.nl/wandelen>



“Schepping: ons een zorg”

In dit nummer:

Stof tot nadenken

Waar is geld voor?

Wat zegt de Paus

Nuttige links

In het Nieuws

Het Laudato Si' ABC

Laudato Si en de 40-dagertijd

Laudato Si' programma

Lente Schoonmaak

Wat zegt de Paus? Citaten uit “Laudato Si”¹

Voor de joods-christelijke traditie is spreken over “schepping” meer dan spreken over natuur, omdat het te maken heeft met Gods plan van liefde, waarin ieder schepsel een waarde en een betekenis heeft. LS 76



De integrale tekst van de encycliek “Laudato Si” is te vinden op

www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf

In het Nieuws – Verhalen van Hoop

De Visdeurbel is weer actief!

Iedere lente gebeurt er iets merkwaardigs in het centrum van Utrecht en mensen van over de hele wereld doen mee. Voor vissen die door de stad moeten zwemmen vormt de Weerdslus een lastige barrière. Als de sluisdeuren dicht zijn, moeten de vissen blijven wachten, verspillen ze tijd en energie en zijn een makkelijke prooi voor vogels of roofvissen.



Om de vissen te helpen, hangt onder water bij de sluis een camera. Iedereen kan via het internet zien op er vissen in beeld zijn. Als je een vis ziet, druk dan op de bel! De sluiswachter krijgt een seintje en zal, als er veel vissen zijn, de sluis openen. Sinds de introductie van de Visdeurbel zijn er veel meer vissen boven de sluis wat heel goed nieuws is. Je kunt 'aanbellen' bij de Visdeurbel tot en met eind mei. Er is ook een wekelijks Visdeurbel journaal. Informatie en meedoen via: <https://visdeurbel.nl/>

VASTENACTIE

Vastenactie 2025 Hoop voor jonge boeren in Madagaskar

Dit jaar is een project gekozen voor boeren in Madagaskar, een van de armste landen in de wereld. Daar is een landbouwschool die kaas maakt. Maar regelmatig valt de stroom uit en is de gemaakte kaas verloren. Zij willen nu zelf tien zonnecollectoren op het terrein zodat zij onafhankelijk kunnen worden. Helpt u hen?

Doneren kan via de website van Vastenactie of gebruik IBAN-nummer: NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Gouda met vermelding van het project "Laat de zon stralen voor de landbouwschool in Fianarantsoa, Madagaskar"



Thema en logo Scheppingsperiode 2025

Het thema voor de Scheppingsperiode is net bekend gemaakt: "Vrede met de Schepping" De bijhorende Bijbeltekst is Jesaja 32, 14-18: 'Tuin van de vrede.' Hier zie je het Engelse logo. Aan een Nederlandstalige versie wordt gewerkt.



De Scheppingsperiode loopt van 1 september t/m 4 oktober.

Het Laudato Si "ABC"

Inheemse volkeren: De groep mensen die behoort tot de oorspronkelijke inwoners van een bepaald gebied. Vaak gezien als bewakers van de Schepping die ernstig worden bedreigd of zelfs uitgemoord. Meerdere keren genoemd in de encyclieken Laudato Si' en Fratelli Tutti.

Jezus Christus: "Een Persoon van de Drie-eenheid heeft zich gevoegd in de geschapen kosmos en het lot ervan tot aan het kruis gedeeld." LS 99

Jubeljaar / Jobeljaar: Jaar van universele vergeving en herstellen van de relaties onder elkaar en met het land. Volgens het O.T. moet elk 50 jaar een jubeljaar worden gehouden.

Laudato Si en de 40-dagentijd

Reflectie en Actie

De vastentijd is een speciaal seizoen voor reflectie en actie door middel van gebed, vasten en aalmoezen, waarin we de herinnering aan onze Heer Jezus Christus vieren in Zijn lijden, dood en wederopstanding. We weten dat de schepping ook vurig verlangt naar verlossing (vgl. Rom. 8:19-23), waardoor de vastentijd elk jaar een kans is voor katholieken wereldwijd om hun geloof in Jezus Christus als de verlosser van de hele kosmos, van alle schepselen, van de hele schepping te verdiepen.

De vastentijd wordt een tijd om onszelf voor te bereiden om dit jaar trouw en vruchtbaar te leven. We nodigen alle katholieken uit om dit heilige seizoen te omarmen door te reflecteren op hoe we voor onze aarde kunnen zorgen, kleine veranderingen in onze dagelijkse acties aan te brengen en opnieuw verbinding te maken met de schepping door middel van zinvolle stappen richting genezing en duurzaamheid.

[Bron: Laudato Si Movement]

Handreiking 40-dagentijd



Kies elke week één of twee nieuwe uitdagingen.

Bidden: Dank de Schepper in de stilte van de natuur. Lees het Scheppingsverhaal en bid de Psalmen. Lees de Encycliek LS. Loop het Zonneliepad!

Vasten: een week zonder plastic verpakking; verminder je water-, vlees en energieverbruik; koop groente en fruit van het seizoen.

Geven: Doneer wat je kunt missen aan een goed doel bv. de Vastenactie voor de jonge boeren van Madagaskar of iets dichterbij thuis zoals de Voedselbank.



Zonnelied

Laudato Si Programma maart / april

Za 29 maart **Laudato Si ondersteuningsmiddag**
Kampen Voor alle (aanstaande) vrijwilligers

Za 4 april **Franciscus als...klimaatdichter**
9.30-16.30 u Franciscus, de natuur en het Zonnelied
Amsterdam Informatie / aanmelden via
<https://franciscaansebeweging.nl/>

Za 12 april **Inspiratie Bijeenkomst ofs Delft**
Delft Het Zonnelied en Laudate Deum
Aanmelden: kouwenhovenkees@gmail.com

In maart en april doen de Vriendjes van Franciscus mee met de activiteiten rond de Vastentijd en Pasen

Retraites en

Kloosterweekenden



4-6 april
Kapucijnenklooster Meersele-Dreef: Kennismakingsweekend
Tussen de gebeden en maaltijden door maak je kennis met, of verdiep je je verder in, het leven van Franciscus en Clara van Assisi. Info en aanmelden: <https://franciscaansebeweging.nl/kloosterweekenden>

7-9 april De Huijberg, Noord-Brabant: Zonnelied-retraite
Wat heeft het Zonnelied ons nu te vertellen? En wat betekent dit lied voor hoe ik in het leven sta? Info en aanmelden via: <https://dehuijberg.nl/programma/>

24-28 april De Huijberg, Noord-Brabant: Creatieve Zonnelied Tuin-vijfdaagse retraite

Wij onderzoeken wat het 800 jaar oude Zonnelied ons te vertellen heeft. We gaan aan de slag in de tuin en met onszelf om ons te verbinden met de aarde. Info en aanmelden via: <https://dehuijberg.nl/programma/>

Pelgrimstocht: het Zonneliepad

In 2025 lopen we het Zonneliepad, een pelgrimstocht ter ere van 800 jaar Zonnelied en 10 jaar Laudato Si'. In etappes lopen wij van Friesland naar Brabant met onderweg allerlei activiteiten. Hier zijn de etappes voor de komende tijd. Inschrijven en informatie via:

<https://franciscaansebeweging.nl/activiteiten/pelgrimstocht-het-zonneliepad>



Pelgrimage

Za 29 maart	Genemuiden-Kampen (met vesperviering)	18,9 km
Za 12 april	Kampen - Elburg	18,8 km
Zo 13 april	Elburg – Nunspeet	10,7 km

Lente Schoonmaak

Ook voor de vogels

Het schoonmaken van voederbakken, vogeltafels en vogelbaden is een belangrijke routine. Het voorkomt de overdracht van veel vogelziekten en zorgt dat vogels in uw tuin gezond blijven.

Het wordt aangeraden om voederbakken, tafels en baden minstens één keer per week schoon te maken. Het water in vogelbaden moet dagelijks worden verversd en nestkastjes moeten één keer per jaar grondig worden gereinigd.



Het is zo gebeurd. Alles wat je nodig hebt is een borstel, een doek en een emmer zeer heet water. Milde zeep is toegestaan mits je hem goed afspoelt.

Er zijn ook speciale schoonmaakmiddelen te koop bij Vogelbescherming Nederland.

Nog een tip: Het is beter om je voederhuisje of silo vaker te vullen met kleinere porties. Een portie zou genoeg moeten zijn voor ongeveer twee dagen. Dit vermindert het risico op vervuiling en schimmel.

Het Repair Café

Kapotte kleding, meubels, en (elektrische)apparaten? Gooi ze niet weg! Ze zijn vaak nog prima te repareren. Bij een *Repair Café* helpen deskundige vrijwilligers gratis met reparaties. Aan bezoekers wordt wel verwacht dat ze helpen bij de reparatie. Zo kunnen ze zelf leren en ervaren dat het vaak helemaal niet ingewikkeld is. Binnenkort is er in Leiden iedere zaterdag van 13.00 tot 15.30 uur een Repair Café:



1ste zaterdag Stevenshof (nog in oprichting)
2de zaterdag Op Eigen Wieken, Valkenpad 5
3de zaterdag De BOP, Herensingel 61
4de zaterdag Matilo, Zaanstraat 126

In Oegstgeest kan je op de 1ste zaterdag van de maand het Repair Café bezoeken op Leitweg 9, 2341 HA Oegstgeest [10 tot 13.00 uur]

Eco-tip

Veel kleding wordt na één keer dragen al in de wasmand gegooid. Dat is vaak helemaal niet nodig en bovendien slecht voor het milieu én je kleren. Probeer voortaan je kleding te luchten. Je zult zien dat je veel minder was hebt!



Waar is geld voor? (vervolg)

Carmody Grey, professor integrale ecologie aan de Universiteit Nijmegen, sprak over het *telos* of einddoel van geld. In de middeleeuwen was het duidelijk dat bezit gebruikt moest worden in overeenstemming met Gods plan. Gods missie is het heil en voltooiën van de schepping. Onze missie is om in Gods missie te participeren. Alles wat ons is gegeven behoort nog steeds aan God en moet worden teruggegeven. Wij moeten ons vermogen écht gebruiken voor Gods missie en niet genoeg nemen met sporadische daden van filantropie. (Cf. de parabel van de talenten.)



Mgr. van den Hende, deskundige in de katholieke sociale leer, vertelde hoe wij als mensen verantwoordelijk zijn voor ons gemeenschappelijke huis en dat de Kerk niet afzijdig mag blijven als het over maatschappij en schepping gaat. Wij zijn geroepen een beschaving van liefde te bouwen. Zowel de bisschop als de professor verwezen naar *Mesuram Bonam*, een handreiking aan katholieke beleggers, gepubliceerd in 2022. De laatste spreker, Kees Gootjes, directeur van De Nieuwe Beurskoers, gaf concrete voorbeelden uit de geschiedenis waar christenen in actie zijn gekomen tegen onethische handel en investeringen.

In de groepsessies kwam duidelijk naar voren dat wij als kerk(en) onze krachten moeten bundelen om het huidige economische systeem te kunnen beïnvloeden. Het begin is er nu. Meer over de studiemiddag kunt u vinden op <https://laudato-si.nl/nieuws/verslag-studiemiddag-financieel-beleid/>