

Rondom Petrus en Paulus

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Januari - maart
2025
No. 4

Het jaar van de Hoop

Wat mensen wensen en waar ze op hopen

Ook al is de situatie op deze wereld erg complex, veel van wat de meeste mensen voor 'de wereld en de mensheid' wensen laat zich in een aantal woorden samenbrengen: vrede, vrijheid, gezondheid, saamhorigheid, solidariteit, gelijkwaardigheid, geluk, welvaart In het verlengde van deze wensen, gebruiken we dan ook vaak het woordje 'hoop'. "Ik hoop dat de oorlogen dit jaar eindigen." "Ik hoop dat er snel een medicijn tegen die ziekte gevonden wordt." Natuurlijk hebben we ook wensen voor onze dierbaren en onszelf. En we hebben nog wensen die om het zo te zeggen 'extra' zijn, niet strikt nodig maar wel leuk om gerealiseerd te zien. We 'hopen' dat zoveel mogelijk van deze wensen werkelijkheid kunnen worden.

De goddelijke deugd van de hoop

Laten we niet schrikken van dit begrip. 'Goddelijk' wil hier zeggen dat de hoop zich richt op wat God beloofd heeft. De hoop ziet met vertrouwen uit naar wat God zal geven en richt zich vooral op de Wederkomst en op het eeuwig leven. Of zoals de paus het zegt: "Hoop is onze onmisbare metgezel die ons een glimp laat opvangen van het uiteindelijk doel: de ontmoeting met de Heer Jezus." (De hoop word niet teleurgesteld, nr. 5) Deze goddelijke deugd van de hoop is de grote motor van christenen – religieuzen, martelaren, gehuwden, bisschoppen ... – om hun leven in dienst te stellen van de Heer, de Kerk en de medemensen.



Paus Franciscus begroet bezoekers aan het einde van de eerste van zijn algemene audiënties op zaterdag voor het Heilig Jaar 2025 in de Paulus VI Audiëntiezaal in het Vaticaan op 11 januari j.l..

CNS-foto/Vatican Media

Geen tegenstelling

Maar de wensen van de mensen vormen geen tegenstelling met de goddelijke deugd van de Hoop. In de *Catechismus van de katholieke Kerk* staan deze mooie zinnen: "De deugd van hoop beantwoordt aan het verlangen naar geluk dat God in elk mensenhart gelegd heeft; ze neemt in zich op alle hoop die het menselijk handelen bezielt; ze zuivert die om ze te richten op het rijk der hemelen; ze behoedt voor ontmoediging; ze is een steun bij verlatenheid; ze brengt vreugde in het hart in de verwachting van de gelukzalige eeuwigheid. Het vuur van de hoop beschermt tegen egoïsme en leidt naar het geluk van de liefde." (nr. 1818)

Hoop voor de toekomst van de Kerk in Nederland

Die is er zeker, omdat de persoonlijke band

met Christus benadrukt wordt en een openheid voor de heilige Geest merkbaar is. De jongere generaties komen met eigen katholieke initiatieven; nieuwe bewegingen en de parochies werken op veel plaatsen samen; de mogelijkheid voor eucharistische aanbidding neemt toe; nieuwe diaconale projecten ontstaan ... Zoveel mensen naar een conferentie over de missionaire parochie, een grote groep jongeren elke maand met de bisschop bij de Tour of Faith en mensen die 'zomaar' aankloppen om katholiek te worden.

Wat gaat dit Jubeljaar ons verder brengen? Zijn wij er als geloofsgemeenschappen op ingesteld om niet krampachtig vast te houden aan lokale 'gebruiken', maar te zien wat vandaag de dag helpt om ons geloof te verdiepen, te vieren, concreet te maken en door te geven.

Wij sluiten ons dus van harte aan bij de wens van de paus: "Moge het Jubeljaar voor iedereen een moment zijn om de Heer Jezus, de deur van ons heil, oprecht en persoonlijk te ontmoeten.

Hij is onze hoop, en het is de opdracht van de Kerk om Hem altijd, overal en aan iedereen te verkondigen." (nr 1)

Pastoor Smith

Activiteiten jubeljaar binnen handbereik

Intenties - Iedereen kan intenties opgeven, die mee worden genomen op de nationale bedevaart naar Rome van 26 april tot en met 3 mei. In de kerken liggen kaartjes om uw intentie op te schrijven en staan mandjes om die in te leggen.

De drie goddelijke deugden: geloof, hoop en liefde - Uitleg aan de hand van de Catechismus en uitwisseling o.l.v. pastoor Smith.

3 donderdagen tijdens de 40dagentijd 20, 27 maart en 3 april 20.00 - 21.15 uur Steenschuur 17.



Een zondagmiddag

Een zondagmiddag in januari kan nogal eens een beetje somber zijn. Het kan ook meevalen. Bij de tentoonstelling in de Petrus zetten we altijd een bord goed zichtbaar langs de weg: "De Petruskerk is open". En altijd trekt dat bord mensen naar binnen. Drie jongens spelen bijna altijd op de stoep voor de kerk. Vandaag trekt het bord deze jongens van een jaar of tien oud: "Meneer, wat is daar binnen?" Ik nodig ze uit mee naar binnen te gaan en laat ze de grote foto's zien. Ze staan onder de adventskrans en zijn onder de indruk. Ze gaan de video van de bouw van de Petruskerk, 90 jaren geleden, bekijken.

Drie onbevongen jonge kereltjes met een koptelefoon op in de stille kerk. Ze zijn totaal gefocust. Ik bied ze aan om de kerk vanaf het oksaal te bekijken. Vanaf boven kijken ze de kerk in. De orgelpijpen tegen de achterwand zijn onbegrijpelijk voor ze. Het Petrus vaandel hangt er tijdelijk vanwege de kerstversiering. Ze weten niet te raden wie de man met de sleutels is. Maar als ze

horen van Petrus, de sleutels en de eerste kapel in Leiden van 900 jaar geleden, maken ze wel de klik. Dat moeten ook de sleutels van de stad zijn. We draaien ons om en kijken naar een oud groot bord aan de muur. De drie mannetjes lezen welke burgers geld en goederen gaven aan het Wees en Oude-liedenhuis van 1737 tot 1900. Ik zie zes ogen op steeltjes.

We nemen de trap weer naar beneden en lopen door de kerk. Ze zien een heilige vrouw met schaatsen. Ze herkennen nu onmiddellijk Petrus in glas en lood met zijn sleutels. Daarnaast een man met een groot zwaard.... Ze hebben geen idee maar er moet wat overblijven voor later. Tot slot kijken we naar de eerste drie schilderijen van de Kruisweg. Het vervolg is voor de middag van Goede Vrijdag. Dat is net voor Pasen. "Zijn we dan vrij meneer?" Wat een zonnige zondagmiddag in januari is dit geworden. Parochie is om vrolijk van te worden. 2025: een jaar van hoop.

Jan van Trigt, Vicevoorzitter.

Vastenactie: Laat de zon stralen voor de boeren in Madagaskar

Op het Afrikaanse eiland Madagaskar staat de landbouwschool CFR (Centre Formation Rural) die naast het geven van onderwijs een grote boerderij runt en de lokale melkindustrie stimuleert door het maken van kaas. Door de onbetrouwbare stroomvoorziening van Madagaskar vallen de koelinstallaties van de kaasmakerij regelmatig uit en de reparaties kosten veel geld. Daarom wil CFR zonnepanelen installeren, maar hebben daarvoor geen geld en doen een beroep op de Vastenactie voor de benodigde € 37.000.

Onze parochie HHPP heeft dit project geadopteerd. Wilt u het verschil maken in het leven van deze boeren? U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van Vastenactie IBAN NL21 INGB 000 000 5850 t.a.v. projectnummer 402744. Hartelijk dank!

Mirjam de Wit



Nieuws vanuit De Bakkerij



Jaarplan De Bakkerij 2025

Waar willen we ons dit jaar in het bijzonder voor inzetten? Het Jaarplan geeft een voorzet.

Met onze diaconale visie willen we ons in 2025 richten op drie speerpunten, als onmisbare ingrediënten van ons 'dagelijks brood'. Vanuit 'Naastenliefde' willen we helpen waar geen helper is, in navolging van Jezus willen we mensen uitnodigen aan de 'Tafel van samen' en voor de stad Leiden willen we 'Zout en zegen en zuurdesem' zijn, samen met u!

U leest het allemaal in het Jaarplan op onze website!

Burgemeester Pieter Heijkoop bij Kerstdiner

Als De Bakkerij zeggen we dagelijks dat iedereen welkom is, of je nu al jarenlang in Leiden woont of net nieuw. En dat geldt dus ook voor de nieuwe burgemeester van Leiden. Hij schoof aan bij het jaarlijkse Kerstdiner voor dak- en thuislozen in Leiden, georganiseerd vanuit M25 Leiden en het Straatpastoraat. Een mooi begin van onze burgervader voor alle inwoners van Leiden!



Paasbrodenactie weer van start!

De Paasbrodenactie van De Bakkerij kent een lange traditie. De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk

de eindjes aan elkaar konden knopen. Met de bestelling van één of meerdere Paasbroden, ondersteunt u het werk van deze gezinnen. Traditiegetrouw kunnen ook dit jaar de broden worden opgehaald en uitgedeeld in het weekend voor Pasen!

Welkom Willemien de Vlieger-Moll in het Dagelijks Bestuur!

Het Dagelijks Bestuur van De Bakkerij verwelkomt Willemien de Vlieger-Moll. "Dienen, delen, durven, doen' zijn voor mij de woorden waarmee het diaconaat vorm krijgt. Er zijn voor de ander en elkaar daadwerkelijk helpen daar waar het nodig is. Ook op plekken waar je anders nooit zou komen. Dit heb ik in de afgelopen 12 jaar in Den Haag ontdekt en proberen uit te voeren, in het Moderamen van de Haagse Diaconie en landelijk bestuurslid van de Federatie van Diaconieën. En dan nu in De Bakkerij en binnenkort diaken in mijn Leidse kerk, De Pelgrim."



Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.45-11.30 uur), secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Pastoor **J. Smith**: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com,
Kapelaan **D. Huntjens**: 071 362 63 10, kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl, Diaken **G. Clavel**: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com, Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh**: 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.

www.petrusenpaulusleiden.nl



Colofon

Jaargang 4 (20), nummer 4, Januari - maart 2025

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.
Nummer 5 komt uit op 23 maart. Deadline 3 maart 2025.

Regio Oost

Parochiekernen

De Goede Herder, Sint Jan's Onthoofding en H. Laurentius

Adres- en bankgegevens zie pagina 6

Veertigdagentijd

Hebben we een tijd van ontbering nodig? Als alles goed met ons gaat dan neemt ons verlangen naar God en naar nieuwe geestelijke groei vaak zienderogen af, soms zelfs zozeer dat dat verlangen helemaal verdwijnt. Maar als we de normale gemakken van het leven moeten ontberen, dan kunnen we op andere gedachten komen. Ontbering maakt dat we onszelf zien als behoeftige mensen die nieuw leven nodig hebben.

We denken al gauw dat het er in de Veertigdagentijd om gaat dat we in berouw tot de Heer terugkeren. Maar het gaat er allereerst om dat God zich naar ons uitstrekt en ons een stortvloed aan genezende liefde en barmhartige genade aanbiedt. God zoekt naar u en jou

en Hij staat klaar om in ons leven wonderen te doen! Hij staat altijd op de uitkijk naar ons. Onze toestand deert Hem niet. Hij stoort zich niet aan de lompen en het vuil die ons misschien bedekken. Hij wacht niet koel en afstandelijk af tot wij naar Hem toe komen en Hij precies de goede toon hoort van verdriet of berouw. Nee, Hij rent naar ons toe! Hij wil ons omarmen, ons met barmhartigheid behandelen. Het doet er niet toe waar we zijn geweest of wat we hebben gedaan. Het enige wat ertoe doet is dat we thuisgekomen zijn. Waarom is Gods liefde zo constant? Omdat Hij God is. Maar ook omdat Hij een veel breder beeld heeft dan wij. God blijft zijn ogen altijd gericht houden op ons. Hij zal zijn volk nooit opgeven!

Margreet Onderwater - gebedsleider Sint Jan

Nog even... Kerst in de Sint Jan



Dankbaar kijken we terug op de sfeervolle kerstvieringen in de Sint Jan. Een woord van dank aan versiergroep, stoelen-klaarzetters én -opruimers, koor, voorgangers en lectors, collectanten, koster, livestreamvrijwilligers, kinder-kerkgroep en parkeer-regelaar die er met elkaar voor zorgden dat we samen de geboorte van Jezus konden vieren.

Ut de Sint Laurentius

In Stompwijk is de Gaanderskrant rondgebracht. Het blad met daarin het programma voor het carnavalseizoen. En daarin wordt ook weer de Carnavalsviering op zondag 2 maart aangekondigd.

Het vieren van Carnaval is al een heel oud katholiek gebruik. In geschriften van enige tijd na de reformatie (ongeveer 1650) lezen we hoe de dominee en zijn ouderlingen in Zoetermeer gruwelden van het vieren van Vastenavond, zoals het toen genoemd werd, en op bezoek gingen bij de katholieke priester voor de regio om te vertellen dat hij er wat van moest zeggen. Deze priester, Christiaan Vermeulen, woonde toen in Stompwijk. Zijn portret hangt inmiddels weer in de vergaderzaal van de pastorie van de Laurentius. Hij heeft de dominee de deur gewezen en daarvoor zijn de carnavalsvierders in Stompwijk hem nog steeds dankbaar.

Ik vraag mij wel eens af wat een pastoor als Christiaan Vermeulen zou vinden van de huidige carnavalsviering in de Sint Jan. Zou hij het teveel gekigheid vinden en te weinig binding tussen God en de aanwezige gelovigen of zou hij het een prachtige uiting van samen gemeenschap vieren vinden? We zullen het nooit zeker weten. Hij mag wel toekijken op de oud-prinsen die zich voorbereiden op het zingen in deze bijzondere viering met een knipoog'.

Marianne Turk - gebedsleider Sint Laurentius



Terugblikken en vooruit - Goede Herder

Zoals waarschijnlijk in al onze kerken, mochten wij ook in de Goede Herder met Kerstmis zeer veel kerkgangers verwelkomen. Drie keer een Eucharistieviering op Kerstavond leek een luxe, maar gezien de circa duizend bezoekers op die avond een goede inschatting. Met dank aan al onze koren en de priesters Van der Helm, Smith en Huntjens, plus alle vrijwilligers was het, ook op de Eerste Kerstdag, met recht een Kerstfeest!

Op de eerste echte winterse dag van het jaar waren op de zondag van de Epifanie, de Openbaring van de Heer, toch drie echte koningen door de sneeuw naar de Goede Herderkerk gekomen om een actieve rol te spelen tijdens de Gezinsmis! Om de beurt lezen zij met heldere stem inleidende teksten, schriftlezingen en voorbeden! Pastoor Smith vertelde tijdens de overweging over hoe dit feest van Driekoningen zich door de eeuwen heen ontwikkeld heeft. Met de huiszegen en het trekken van een persoonlijke jaarheilige werd deze viering afgesloten. Een prachtig begin van het nieuwe jaar!

In dit jaar staat er in de Goede Herder weer het nodige op stapel. Naast alle inspanningen die verricht worden om ons monumentale kerkgebouw in een goede staat te houden, heeft ook het "onderhoud" van de gemeenschap steeds de volle aandacht. Zo is de voorbereiding van de Eerste heilige Communie, die gepland staat op zondag 18 mei met een flinke groep kinderen van start gegaan met Mariëlle Oerlemans. Voor alle vrijwilligers was er recent aandacht op een speciale middag in het atrium van de kerk; hun rol is ongelofelijk belangrijk in onze parochiegemeenschap.



Stille Omgang - 15/16 maart

Zoals elk jaar gedenken we het Eucharistisch wonder uit 1345 in het hartje van Amsterdam. We bidden in het Lof, vieren de Eucharistie en lopen in stilte de omgang. De algemene intentie is dit jaar: "Luister naar de stem van God". Opstaplekkens voor de bus zijn in Voor-

hout, Leiden en Lisse.

Vertrek in de vroege avond - terugkeer in de vroege nacht (tussen 1 en 2 uur). Voor het programma, kosten, inschrijven en info zie: www.stilleomgangleiden.nl
Englishspeaking pilgrims please join us: www.stilleomgangleiden.nl/english-page/
Organisatie door het Genootschap van de

Stille Omgang Leiden e.o. met als bestuursleden: J.W.A. Bakermans - F.F.M. Biesjot - J.J. van der Valk
Contact personen voor de buitengebieden: Voorhout: D. van Klaveren - Lisse: A. Melotte
De geestelijke leiding is in handen van pastoor J.H. Smith en diaken C. Clavel.



Boekenbak in de Lodewijkkerk

Elke week moet die bijgevuld worden! Er is gelukkig veel geschreven vanuit en over het katholieke geloof. Van her en der komen er boeken die doorgegeven kunnen worden. Elke week wordt de boekenbak in de hal van de Lodewijkkerk bijgevuld. Kennelijk zit er altijd wel iets tussen dat iemand interesseert. Soms zijn het heel oude boeken, wat vergeeld, maar misschien ook weer zeldzaam. Soms zijn het heel recent verschenen titels. Heiligenlevens, geestelijke lectuur, theologie, kerkgeschiedenis en kerkelijke documenten ...

Dus misschien goed om telkens weer even snel de boekenbak door te lopen. En mocht u zelfs nog lectuur hebben, die u door wilt geven, dan kan u die afleveren bij de Lodewijkpastorie.

Pastoor Smith



Biechten als voorbereiding op Pasen

Er zijn in onze parochie 3 vaste biechtijden: Zondag 16.00 - 16.50 uur H. Lodewijkkerk
Woensdag 18.30 - 18.55 uur Sint Josephkerk
Vrijdag 18.45 - 9.00 uur H. Lodewijkkerk
In de Goede Week zal weer de Avond van Barmhartigheid gehouden worden, op maandag april. Ook dan weer met 4 priesters voor de biecht, want vooraf aan Kerstmis zijn er bij alle 4 de priesters anderhalf uur biechtelingen gekomen. Maar mocht u liever een keer eerst met een priester over de biecht spreken, aarzelt u niet een van hen aan te schieten voor een afspraak. Of stuur een mail (zie blz. 2 voor de adressen).

Kruisweg – Gods liefde voor iedereen herkenbaar

De echte weg van het kruis liep van de residentie van Pilatus door de straten van Jeruzalem de Damascuspoort door naar de heuvel Golgotha, die iets buiten de poort lag. Die plek was bewust door de Romeinen gekozen, omdat daar wegen uit verschillende richtingen samen kwamen en dus heel veel mensen hier langsliepen. Altijd stonden er op Golgotha verticale balken als dreigende waarschuwing. Misdadigers en wie zich verzette tegen de overheerser konden gekruisigd worden. Ze moesten de dwarsbalk zelf dragen voordat ze daaraan werden vastgenageld en dan aan de verticale balk werden opgehangen om ook hun voeten vast te klinken. Een gruwelijke langzame dood, een gruwelijk gezicht voor de voorbijgangers. De geboorte van Jezus is op een wijze gebeurd die we voor ons kunnen zien en nooit meer vergeten. Hoe vaak is het kerststalletje niet afgebeeld? Maar ook het lijden en sterven van de Heer heeft plaats gevonden

op een manier, die we nooit meer vergeten. Hoe vaak is de kruisiging niet afgebeeld? De Heer heeft het op deze manier mogelijk gemaakt om 'in één blik' te zien hoe onmetelijk groot zijn liefde is. Het Evangelie moet immers door iedereen 'te begrijpen' zijn. Dat kan niet door de Bijbel of de Catechismus, die maar door weinigen echt gelezen worden. Dat kan alleen door een soort 'levende icoon' van Gods liefde, en dat is de gekruisigde Heer. De kruisweg is daarom een zeer kostbare devotie. De veertien staties vertellen elke keer wat anders, omdat we stap voor stap Hem volgen die God de Zoon is. Zijn liefde en waarheid zijn onuitputtelijk en daar kunnen we er telkens iets nieuws uit putten. Laten we ons dus voornemen zeker in de Veertigdagentijd de kruisweg te bidden. Op vrijdagavond gebeurt dat in de Lodewijkkerk na de Avondmis. Maar ook via Radio Maria is de kruisweg mee te bidden.

Stabat Mater Gebedsgroep – 1^e vrijdag van de maand

Bij de kruisweg wordt vaak de hymne gezongen die we kennen naar de eerste woorden *Stabat Mater dolorosa*, Stond de Moeder vol van smarten ... De verering van de Moeder van Smarten is zeer geliefd, want in ieders leven komen smarten voor. Maria stond namens ons allen aan de voet van het Kruis, waar Zij zag hoe de Heer onze smarten meedraagt. Hij is God de Zoon, maar werd "een man van smarten" (Jesaja 53,3). Elke eerste vrijdag is er een gebedsgroep die de naam draagt *Stabat Mater*. In de aanbiddingkapel worden de twee laatste tintjes van de smartvolle geheimen gebeden samen met de 14 staties van de Kruisweg en

de 7 woorden die Jezus aan het kruis sprak. Deze gebeden plaatsen ons direct aan de voet van het kruis, dicht bij Maria. Iedereen die mee komt bidden kan eigen intenties neerschrijven, die dan in het gezamenlijk gebed worden meegenomen. Alles is heel eenvoudig. Het gaat niet om een bepaalde beleving en het hoeft niet elke keer weer anders te zijn. Laten we het aandurven in alle eenvoud bij Maria te zijn, de Moeder van smarten. Vrijdagen 7 febr en 7 maart, 10.00 uur koffie/thee op Steenschuur 17, daarna gebed in de Johannes Paulus II kapel tot ong 11.15 uur. Iedereen is welkom.

De heilige Juan Diego – nieuw schilderij in de Sint Josephkerk

Op woensdag 11 december is het nieuwe schilderij onthuld en gezegend van de heilige Juan Diego (1474-1548). Hij was degene aan wie Maria in Guadalupe verschenen is in 1531. En op zijn mantel liet ze de wonderlijke afbeelding achter die zo bekend en vereerd is. Van die afbeelding hangt een kopie op ware grootte in de Josephkerk. In de hal daar vlak bij komt dit schilderij van Juan Diego te hangen. In een volgend nummer zullen we meer over deze bijzondere heilige vertellen.



Tour of Faith

Tour of Faith is de maandelijkse jongerenontmoeting voor jongeren (16-30 jaar) in het bisdom Rotterdam. Je bent steeds te gast in een parochie. Je viert de Eucharistie met bisschop Van den Henden als celebrant, hebt een geloofsgesprek en sluit af met een gezamenlijke (brood)maaltijd.



Je bent van harte welkom op de Tour of Faith op zondag 23 februari. We beginnen om 15.00 uur met de Eucharistieviering in de Sint-Willibrorduskerk in Bodegraven (Overtocht 20). Daarna komen we samen in parochiecentrum De Doortocht. (NB als je met de auto komt: je kunt niet parkeren bij de kerk, parkeren kan wel bij

het parochiecentrum, Doortocht 11 voor de navigatie). En op zondag 23 maart is de bijeenkomst in Dordrecht in de H. Antoniuskerk en pastorie (Burg. De Raadsingel 47). Meld je aan via een mail naar jong@bisdomrotterdam.nl.

Bezinning op weg naar Pasen

In de Regio Zuid zijn er allerlei activiteiten om ons in de Veertigdagentijd voor te bereiden op het Hoogfeest van Pasen. Op de allereerste dag, Aswoensdag, is in alle drie de kerken een viering om boete te doen en ons "leeg te maken." In de Maria Middelaeskerk is dat om 19.00 uur, in de Petruskerk om 17.00 uur en in de Hartebrugkerk om 19.00 uur. In de Lam Gods parochiekern is het al jarenlang de gewoonte om samen met de protestantse wijkkerk vier woensdagavonden korte meditatieve bijeenkomsten te houden. Die duren van 19.00 uur – 19.30 uur en zijn in De Pelgrim, het protestantse wijkcentrum

onder in de Apollotoren aan de Apollolaan in Leiden-ZW. Data zijn: 12 en 19 maart en 2 en 9 april. De avonden, rond een schriftlezing met gebed, zang en stilte, zijn los bij te wonen en opgave is niet nodig. Halverwege deze cyclus, op woensdag 26 maart, is er in het atrium van de Maria Middelaeskerk een sobere soepmaaltijd die begint om 18.00 uur. Het is de bedoeling dat alles wat we "uitsparen" in de collecteschaal terecht komt voor een goed doel. Voor deze oecumene-



nische maaltijd is aanmelding wel gewenst op de intekenlijst t.z.t. achter in de kerk of bij secr@lamgodsleiden.nl.

Activiteiten voor/door kinderen in de Hartebrug

Op **zondag 2 februari** viëren wij het feest van Maria Lichtmis met een kaarsjesprocessie. Alle kinderen zijn uitgenodigd om mee te lopen. Er is dan ook kinderwoorddienst en daarna een gezellige lunch voor alle kinderen, misdienaars en tieners.



van alle leeftijden (en hun ouders!) zijn welkom. Wij beginnen om 14 uur en eindigen rond 15.30 uur. Locatie: Romanuszaal, Lange Mare 79.

Op **zaterdag 8 februari** gaan de "Vriendjes van Franciscus" door met hun thema over de Schepping. Deze dag hebben wij het over tijd en de seizoenen. Hoe weet jij welke dag het is zonder op de kalender te kijken? Van de maan en sterren natuurlijk! En hoe weten wij hoe laat het is zonder een klok te raadplegen? Wat zijn de belangrijkste kerkelijke feestdagen? Dat gaan wij op een lekkere manier ontdekken! Wij zijn inmiddels bij dag 4 aangekomen maar nieuwe vriendjes zijn altijd welkom. Alle kinderen vanaf groep 5 zijn van harte welkom. Wij beginnen om 15.30 uur in de bijsacristie, ingang Lange Mare 79.

Op **zondag 30 maart** (halfvasten) is er een Nederlandstalige mis voor het hele gezin. Op deze zondag houden wij onze gebruikelijke markt voor de Vastenactie. De kinderen en tieners zijn de verkopers. Zou je iets willen bakken of doneren voor deze actie? Maaïke Elink Schuurman hoort het graag via m.elinkschuurman@me.com

Eerste Heilige Communie 2025

Er zijn voorbereidingslessen voor de kinderen op woensdag 5 en 19 februari en 12 en 19 maart. Deze beginnen om 14.00 uur in de sacristie van de Hartebrugkerk, ingang Lange Mare 79. Op dinsdag 18 maart is er een ouderavond in de pastorie van de Sint-Petrus, Lorentzkafe 16a.



Buurtinitiatief in Leiden Zuidwest

Op 19 februari houdt de prefect van de Leidse Hortus professor Paul Kessler een boeiend verhaal over "stoeplantjes" in het kader van het inmiddels bekende Buurtinitiatief. Het thema past mooi bij Laudato Si' en de Zorg voor de Schepping. De bijeenkomst, die open staat voor iedereen, vindt plaats in "Rosen-

Oecumenische Wereldgebedsdag – vrijdag 7 maart 20.00 uur Hooglandse kerk

Voor 2025 zijn de gebeden geschreven door christelijke vrouwen van verschillende kerkgenootschappen van de Cookeilanden. Hun motto voor deze dienst is "Ik loof U om het ontzaglijke wonder van mijn bestaan" uit psalm 139,14. We horen levensverhalen van drie vrouwen van de Cookeilanden. Ze vertellen ons hoe dit Psalm-

woord troostte tijdens de Coronapandemie, hoe het iemand kracht gaf als ze als Maori vernederd werd en een arts vertelt wat voor unieke gaven ze kreeg in dienst van haar gemeenschap. We zullen hun liederen zingen en hun voorbeden bidden. Natuurlijk collecteren



we ook voor goede doelen op de Cookeilanden. Voor meer informatie kunt u graag contact opnemen met Barbara Heubeck-Duijts: heubeck@hetnet.nl En Rietje van Wijlen: rietje@vanwijlen.com

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Januari	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug		
25 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith			25	
26 zo	3e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD NL - v/d Mee 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pater Mattheus	11.30 EV/KWD - rector v/d Mee		09.30 EV - pastor v/d Bie	11.15 EV - pater Hoogenboom	26	
									Februari	
1 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			1	
2 zo	Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD LAT - kap. Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kap. Huntjens		09.30 WG - mw. Bakker	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	2	
8 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - kapelaan Huntjens			8	
9 zo	5e zondag door het jaar	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kap. Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG - diaken Clavel	11.15 EV - pater Moons	9	
15 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			15	
16 zo	6e zondag door het jaar	09.30 WG - dhr. Koot	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD LAT - kap. Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kap. Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - pastor v/d Helm	16	
22 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			22	
23 zo	7e zondag door het jaar	09.30 EV - pastor v/d Bie	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pater Mattheus	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - pater Hoogenboom	23	
									Maart	
1 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			1	
2 zo	8e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastor v/d Helm	10.00 EV/KWD LAT - kap. Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kap. Huntjens		09.30 EV - pastor v/d Helm	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	2	
5	Aswoensdag	19.30 WG - mw Onderwater	10.30 EV - pastoor Smith	19.00 WG - mw. Turk	09.00 EV - pastoor Smith	19.00 EV - pastoor Smith	17.00 EV - pastoor Smith	19.00 WG - diaken Clavel	19.00 EV - pater Hoogenboom	5
8 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			8	
9 zo	1e zondag Veertigdagentijd	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kap. Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG - dhr. van Erp	11.15 EV - pater Moons	9	
15 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			15	
16 zo	2e zondag Veertigdagentijd	09.30 WG - mw. Dingjan	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD LAT - kap. Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kap. Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	16	
22 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			22	
23 zo	3e zondag Veertigdagentijd	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD NL - kap Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pater Mattheus	11.30 EV/KWD - kap. Huntjens		09.30 EV - pastor v/d Bie	11.15 EV - pater Hoogenboom	23	
29 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			29	
30 zo	4e zondag Veertigdagentijd	09.30 EV - pastor v/d Helm	11.00 EV - pastor v/d Helm	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kap. Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - kapelaan Huntjens	30	

Internet Livestream

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Dagelijks geopend van 09 - 17 u..
Maandelijks Mis in de kapel, 1e dinsdag 10.00 uur
4 februari en 4 maart
Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
Eucharistievieringen, Zondag meestal om 10.30 uur. Door de week meestal dinsdag en vrijdag om 17.00 uur. Zie voor actuele tijden: www.roomburgh.nl

Weekvieringen in de parochie

Maandag
9.00 EV Lodewijkkerk
Dinsdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Woensdag
9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
18.30 Aanbidding en biecht + 19.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
9.00 EV Lodewijkkerk
Vrijdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Zaterdag
9.30 EV Lodewijkkerk
Zondag
17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feesten

Tijdens de Veertigdagentijd vierden we twee Hoogfeesten
Woensdag 19 maart Sint Jozef.
De grootste heilige na Maria, de voedstervader van het Kind Jezus en patroon voor zovele noden. Missen om 09.00 uur Lodewijkkerk, 10.00 uur Goede Herder, 19.00 uur Josephkerk.
Dinsdag 25 maart - De Aankondiging van de Heer / Maria Boedschap. Maria gaf haar ja-woord aan God zodat God de Zoon mens kon worden. Missen om 09.00 uur in de Petruskerk en 19.00 uur in de Lodewijkkerk (Tridentijnse ritus).



Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebeds- dienst
LAT = Latijnse Mis
NL = Nederlandse Mis

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53
www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85
www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68
www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98
www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34
www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52
www.sintpetrusleiden.nl

Rijndijk 283
2331 AD Leiden
071 531 01 62
(wo 9.30-11.30 u.)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NL09 INGB 0000 5272 47
www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00
www.hartebrug.nl

JANUARI

- Di 28 Start Sycamore
- Do 30 Catholicism / Bijbeluitleg met Marieke Maes (zie blz. 5)
- Vr 31 Maaltijd Plus (zie blz. 5)

FEBRUARI

- Za 1 Gebedsochtend missionaire parochie / Pater Pio - Josephkerk 10.30 - 12.00 uur
Mis - inleiding - aanbidding
- Zo 2 Maria Lichtmis
- Di 4 Gebedsavond o.l.v. Emmanuel, 20.00 uur
Sint Josephkapel bij Roomburg. Iedereen is welkom.
Ook op di. 18 febr., 4 en 18 maart
- Wo 5 Opus Dei bezinningsavond dames
- Do 6 Catholicism
- Vr 7 Stabat Mater gebedsgroep - 10.00 - 11.15 uur
Steenschuur 17
- Za 8 Landelijke dag Missionaire parochie
- Do 13 Catholicism
- Wo 19 Adrienne von Speyr / Opus Dei bezinningsavond heren
- Do 20 Catholicism / Bijbeluitleg met Marieke Maes
- Zo 23 Tour of Faith (zie blz. 4)
- Vr 28 Maaltijd Plus / Start Youth Alpha

MAART

- Za 1 Gebedsochtend missionaire parochie
- Di 4 Vastenavond - Opus Dei bezinningsavond
- Wo 5 Aswoensdag - verplichte vasten en onthoudingsdag (= geen vlees en de maaltijden sober houden)
- Vr 7 Stabat Mater gebedsgroep / Oecumenische Wereldgebedsdag (zie blz. 5)
- Do 13 Bijbeluitleg met Marie Maes
- Za 15 Stille Omgang
- Wo 19 Hoogfeest Sint Jozef
Adrienne von Speyr / Opus Dei bezinningsavond heren
- Do 20 Start serie over de goddelijke deugden: geloof (zie blz. 1)

Opgave voor de 1e Communie is nog mogelijk bij het secretariaat: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl

Kleine goedheid

Op het hoogfeest van Epifanie zijn wij begonnen aan onze treipelgrimage naar Rome. Net voorbij Antwerpen krijgen we het bericht van het overlijden van een goede vriend. Bij Brussel maken we rechtsomkeert. Door de conducteur wordt van alles voor ons geregeld en worden bij de terugreis hartelijk opgevangen.

Geen toekomst zonder kleine goedheid, schrijft de filosoof Burggraave. Onze Pelgrimage hebben we moeten onderbreken. De hoop echter is bevestigd. Gods genade zit hem in het kleine.

Marlène Falke-de Hoogh pw.

Vergeet niet ...

Sycamore - verken het katholieke geloof.

Start dinsdag 28 febr. 19.30 uur, Steenschuur 17.
Aanmelden via het secretariaat: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl / 071-7370087 op maandag t/m donderdag 9.45 - 11.30 uur.
Geef dit ook door aan anderen!

Catholicism - Mgr. Barron

Vijf avonden om ons geloof te verdiepen. Start Do. 30 jan. 19.30 uur Steenschuur 17. Aanmelden niet nodig.

Youth Alpha

Ben je tussen de 15 en ongeveer 20 jaar?

Samen een heel traject gaan: Samen eten, samen leren, samen spreken, samen plezier maken ... Om samen het geloof (beter) te leren kennen: Wie is Jezus - Hoe lees je de Bijbel - Waar ervaar ik de heilige Geest - Hoe kan ik bidden? - Waarom de Kerk... en nog veel meer. Misschien heb je ooit het Vormsel ontvangen maar was dat niet zo bewust? Misschien heb je toen gekozen om niet het Vormsel te ontvangen? Of heb je geen idee wat

het Vormsel is? Katholiek, christelijk of nog op zoek. Kom meedoen! Vrijdagavonden met maaltijd, vanaf 28 februari, Mariazaal bij de Josephkerk, ingang via de Alexanderstraat, 18.00 - 20.30 uur. Aanmelden met je naam + Youth Alpha via het secretariaat: secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl / 071-7370087 op maandag t/m donderdag 9.45 - 11.30 uur. Info bij pastoor Smith: jhsmithpr@gmail.com / 071-5130700

Kindercatechese voor kinderen geboren in 2022

In Leiden wordt al meer dan 10 jaar de Catechese van de Goede Herder aangeboden voor jonge kinderen, om een relatie met Jezus te ontwikkelen. Deze methode is ontwikkeld halverwege de 20e eeuw in Italië en maakt gebruik van de ontwikkelingsstadia van kinderen zoals ontdekt door Maria Montessori. Kinderen krijgen wekelijks in speciaal voor hen ingerichte ruimtes de mogelijkheid een relatie met Jezus op te bouwen door Hem te leren kennen in het Woord (de Bijbel), de liturgie en de sacramenten. Inmiddels nemen meer dan 40 kinderen tussen 3-12 jaar deel.



Is uw (klein)kind geboren in 2022 en hebt u interesse in kindercatechese laat dit dan weten door een mail te sturen naar info@catechesegoedeherder.nl. Ook als u informatie wilt hebben over deze catechesemethode via een online ouderavond, dan kunt u zich via bovengenoemd mailadres aanmelden.

Het is bijzonder om te zien hoe God al met de jongste kinderen op weg is en hoe blij zij hierop reageren. Wij heten nieuw deelnemende kinderen weer welkom vanaf september 2025.

www.catechesegoedeherder.nl/

Ingeborg Kleemans



Aswoensdag vieringen

5 maart

09.00 uur	EV	Lodewijkkerk
10.30 uur	EV	Goede Herder
17.00 uur	EV	Petruskerk
19.00 uur	EV	Josephkerk
	EV	Harteburgkerk
	W/G	Maria Middelaes
	W/G	Laurentius
19.30 uur	W/G	Sint Jan

(EV = Eucharistieviering

W/G = Woord en gebedsviering)