

Rondom Petrus en Paulus

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

December 2024 –
Januari 2025
No. 3

Als ik Gabriël was...

Eén van de tieners die op 9 november het H. Vormsel hebben ontvangen (zie pagina 6) koos als vormselheilige, en daarmee als vormselnaam, Gabriël: de aartsengel die de Blijde Boodschap aan Maria verkondigde. Zijn keuze om voortaan ook de naam van Gabriël te dragen zet mij aan het denken: wat als ik Gabriël was?



Stel je eens voor ...

Stel, ik ben Gabriël, en ik bezoek deze weken de stad Leiden... mijn aandacht wordt al snel getrokken door de publiciteit voor een tentoonstelling in de St.-Petruskerk genaamd 'De Verkondiging'. Voor dat onderwerp heb ik een bovengemiddelde belangstelling! Vliegenvlug ga ik de tentoonstelling dus bezoeken. Er hangen foto's, maar deze komen tot leven door licht en geluid. En daaruit blijkt, naast alle geschiedenis die er is, dat deze parochie wegen aan het zoeken is om meer en meer te evangeliseren! Daar ben ik blij mee. De mensen in Leiden en ommelanden kunnen dat ook wel gebruiken, want als ik ze op straat zie, lijken ze nog een stuk minder gelukkig dan de mensen in Nazaret toen ik daar naartoe ging, ruim 2000 jaar geleden.

Vooruit of achteruit?

Inmiddels dus 2000 jaar verder... maar aan de gezichten van de mensen zie ik dat de voortgang van de tijd niet altijd echte vooruitgang brengt. Dat hebben de mensen wel heel sterk gedacht, tot een paar jaar geleden eigenlijk nog. In de tijd die jullie de Verlichting noemen was dat idee het sterkst.

Nu zal ik als engel de eerste zijn om de waarde van het intellect te onderschrijven. Maar wij weten ook dat dat ons nergens brengt als we het niet door God laten verlichten. En Zijn licht komt over ons terwijl we Hem aanbidden.

Licht-gevend?

Zelf hoor ik tot het achtste van de negen engelenkoren. De koren boven mij, zoals de Cherubijnen en de Serafijnen, ontvangen van God de meeste kennis en wijsheid. Ze geven aan ons precies datgene door wat wij nodig hebben voor onze taak. Maar nu ik hier op bezoek ben, zie ik dat de mensen allemaal rondlopen met apparaatjes die veel licht geven, maar geen Licht. Ze zijn daarop voortdurend informatie aan het opzoeken over allerlei dingen die niets te maken hebben met hun eigenlijke taak in het leven. Daar worden ze erg gespannen en ongelukkig van. En de informatie die wel belangrijk is missen ze juist. Dat is namelijk dat God de Zoon mens is geworden!

Laat je vullen

Daarom was ik ook zo blij dat ik dat aan Maria mocht Verkondigen. Zo konden jullie

God voortaan heel makkelijk aanbidden, gewoon door neer te knielen bij Jezus, eerst in de kribbe, later in het tabernakel. Dat is namelijk de manier waarop jullie echte Verlichting en geluk en vooruitgang kunnen vinden. Dat gebeurt niet doordat het steeds beter wordt naarmate de tijd vordert. Het gebeurt alleen maar in de mate dat jullie de tijd ook laten vullen door Jezus. Laten jullie de tijd vullen met Jezus' aanwezigheid? Of blijft de tijd leeg? Dat laatste gebeurt als jullie, net als de herbergiers in de Kerstnacht, de deur niet opendoen. Dan lijkt je herberg misschien vol, maar blijft hij eigenlijk leeg. Dan kun je toch beter opendoen en zeggen: "Wees gegroet, Maria, VOL van Genade!" – Zo moeilijk is het niet om Gabriël te zijn.

Gabriël alias kapelaan Huntjens

In dit dikke Kerstnummer o.a.

- ✧ Het Jubeljaar
- ✧ Het Petrus en Pauluskoor
- ✧ Alle Kerstvieringen in één blik
- ✧ Kerstmis voor en met de kinderen
- ✧ Sycamore, het geloof verkennen, weer van start
- ✧ En veel meer!

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur
Zalig Kerstmis en een Gezegend 2025 voor u allen!

Mijmeren of vooruitkijken?

Je zou denken laten we vooruitkijken. Vooruitkijken met al het goede van het afgelopen jaar. We gaan een vol nieuw jaar in met de nieuwe kapelaan Daan Huntjens, inmiddels geheel thuis in onze parochie. Vooruitkijken naar al die activiteiten in de gerestaureerde pastorie van de Joseph waarin de laatste dingetjes geregeld gaan worden. En met de grote video schermen zoals die nu ook in de Joseph en de Petrus aanwezig zijn zodat catechese en andere bijeenkomsten beter tot hun recht komen. Laten we vooruitkijken met het groeiende aantal dopelingen, vormelingen en gezonde financiën met onze nieuwe penningmeester. Vooruitkijken met de diaken na zijn 30 jarig jubileum en met Marlène die haar werkzaamheden in balans houdt met haar long covid.

"Vreest niet" staat zo vaak in de H. Schrift. Daarom kunnen we juist met hoop en vertrouwen vooruitkijken. Een jaar geleden wisten we nu nog niet dat de relieken van Thérèse van Lisieux bij ons op bezoek zouden komen (zie foto). Wisten we ook nog niet dat we wederom onderdak zouden bieden aan een groep die dat nodig had. En wat



gaan we in 2025 met kunst in de kerk doen? Hebben we wellicht nieuwe interesse in ons eeuwenoude bezit? Komt er misschien iets nieuws bij? Sommige zaken zitten al wat langer in de pijnlijke en kunnen we dus verwachten in 2025. Als het allemaal goed gaat krijgt de toren van de St Jan de haan terug en de voegen van die toren krijgen een grote onderhoudsbeurt. Wellicht krijgt de verkoop van de Antonius aan een commerciële partij zijn beslag, nu de gemeente zich heeft teruggetrokken. Wie weet hoe ver we over een jaar zijn met de plannen voor de Maria kapel bij de Maria Middelaars. En volgens de planning gaat de Romanuszaal op de schop

Hoe verder met een missionair elan?

– Zaterdag 21 december houden we een openkerkactie in de Hartebrugkerk. Tussen 13.00 en 16.00 uur staan de grote voordeuren wijd open. Op straat worden mensen uitgenodigd om een kaarsje te komen branden. Binnen staan de nodige parochianen om de mensen welkom te heten en een korte praatje met hen te maken. Aan een ieder die binnenkomt wordt flyer aangeboden met de kerstvieringen. Op de flyer staan ook de nieuwe Sycamore avonden voor wie het geloof verder wil verkennen. Misschien vindt u het leuk om hier aan mee te doen. Meldt u zich dan terplekke en dan krijgt u kort wat uitleg over het hoe en wat.

– De Nachtmismissen zijn vaak heel goed bezocht. Met enige trots klinken nadien de aantallen. En dan is de Nachtmis weer voorbij. Wat kunnen we doen opdat deze Nachtmis-

bezoekers, die natuurlijk van harte welkom zijn, hun harte meer openen voor de genade van het geloof?

Allereerst is het goed om voor deze mensen, hier en over de hele wereld, te bidden. Dat kunnen we persoonlijk doen thuis, in aanloop op de Nachtmis, en dat kunnen we in de kerken doen de zaterdagen/zondagen er aan voorafgaand.

In de Nachtmis wil de Heer vooral de genade van bekering schenken. Daarnaast is het goed ook hier de bezoekers iets mee te geven. De flyer van de kerstvieringen waarop ook Sycamore staat bijvoorbeeld.



– Zaterdag 8 februari is de landelijke conferentie van de missionaire parochie. Gaat u mee daar naar toe? Een prachtige dag met zo'n 800 mensen uit het hele land. Na de Eucharistieviering zijn er inleidingen en workshops, die vooral heel concreet willen zijn om ons te helpen bij onze missionaire visie, houding en activiteiten.

Als u mee wilt gaan meldt u aan bij het centraal secretariaat, dan kan de parochie een deel van de entreekosten op zich nemen: Verdere info zie: www.missionaireparochie.nl

– Leden van het Missionaire Team zullen de kernen bezoeken om aan belangstellenden de visie te bespreken en te horen wat er wat er al aan initiatieven leeft. We hopen dat veel parochianen aan deze ontmoetingen zullen deelnemen. Datum, tijd en locatie krijgt u t.z.t. te horen.



Actie

Januari is de maand van de Actie Kerkbalans. Mogen we weer rekenen op uw ondersteuning?!

achter de Hartebrugkerk om plaats te maken voor een volstrekt uniek project ter verbetering van de binnenstad.

Allemaal goed en wel maar het eigenlijke van een parochie is het geloofsleven. We zijn vol vertrouwen dat het rooster van alle vieringen in 2025 in alle kerken weer geborgd wordt door ons pastorale team en mede dankzij assisterende priesters en gebedsleiders. Evenzo geldt dat voor het uitgebreide catechese aanbod. En misschien bent u in 2025 op zoek naar eens iets heel anders? Bezoek dan een keer de Engelstalige Mis, elke zondagmiddag om 17 uur in de Lodewijk; de banken zitten vol met mensen uit de Wereldkerk.

Vreest niet, ook niet in 2025, er is ruimte genoeg in de stal: Zalig Kerstmis!

Jan van Trigt, vicevoorzitter van het parochie bestuur

Jubeljaar 2025



Paus Johannes-Paulus II opent de heilige poort voor het jubeljaar 2000

"Mensen hebben waarheid, goedheid en hoop nodig", met deze woorden zette paus Franciscus op het hoogfeest van Hemelvaart de toon voor het komend Heilig Jaar 2025.

Hij ziet een zoeken in onze tijd en soms zonder het te weten, naar de nabijheid van God. Een antwoord ziet hij in de christelijk hoop die ons de ogen opent voor "toekomstige mogelijkheden wanneer berusting of pessimisme ons gevangen proberen te houden. Het laat ons de belofte van het goede zien op momenten dat het kwaad de overhand lijkt te hebben".

Deze christelijke hoop staat ook centraal in de bul die de paus bij gelegenheid van Jubeljaar heeft geschreven met als titel: *Spes non confundit, De hoop stelt niet teleur*. Deze openingszin is een citaat uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome (5,5). Deze hoop, zo schrijft paus Franciscus, is gebaseerd op de zekerheid dat "niets en niemand ons ooit van de goddelijke liefde zal kunnen scheiden". Deze liefde is in ons hart uitgestort door de heilige Geest. Hoop vormt samen met geloof en liefde de drieslag van de goddelijke deugden, samen zijn zij de basis van onze geloofsbeleving.

Naast de hoop, vraagt de paus ook aandacht voor aan andere gave van de Geest: de deugd van geduld. Hij stelt vast dat we in een wereld leven waarin we gewend zijn geraakt alles te willen en wel onmiddellijk. Waar ook haast hebben een constante is geworden. Geduld, zegt hij, houdt de hoop levend, ze is

er de dochter van en ze ondersteunt haar. Volgens een eeuwenoude traditie roept de Kerk om de 25 jaar een jubeljaar uit. Volgend jaar is dus een 'gewoon' Jubeljaar maar wel met een bijzonder thema dat teruggrijpt op wat wij ten diepste zijn: 'Pelgrims van hoop'. Het Heilig Jaar begint op Kerstavond met het openen van de heilige deur van de Sint-Jan van Lateranen. Op 6 januari 2026 wordt het afgesloten met het sluiten van de heilige deur van de Sint-Pieter.

Als pelgrims van hoop worden wij niet alleen uitgenodigd om naar Rome te komen om daar te bidden bij de graven van de apostelen, een heilige deur door te gaan en zo een volle aflat te verwerven. Pelgrime-

Drie koningen zagen een sterre, een sterre van wondere pracht...

Een bekend drie koningenlied wat wij hopelijk altijd nog zingen op het Hoogfeest van De Openbaring des Heren, Drie Koningen... Dit lied hervertelt de gebeurtenis die we op dit Hoogfeest vieren. De Evangelist Matteüs is de enige evangelist die hierover geschreven heeft, maar de geschiedenis is voor ons overbekend. De koningen, de magiërs, staan symbool voor alle mensen. Drie koningen uit drie diverse landen; drie koningen met drie verschillende leeftijden, drie generaties... De geschiedenis van de koningen zelf is een geschiedenis van licht... maar ook met donkere kanten. Wellicht kan in de duisternis van mensenlevens juist die ene ster die ook de koningen leidde, ons brengen naar

een nieuw begin van de vrede, die Christus ons gebracht heeft. God de Zoon is mens geworden, Jezus. Jezus is voor iedereen geboren. Of het nu herders zijn of wijzen... En ook iedereen wil Jezus komen prijzen.

Laten wij op het hoogfeest van de Openbaring des Heren, net als de drie wijzen, neer-



knielen voor het Kind, God de Zoon die mens is geworden. Samen met de drie koningen willen wij antwoord geven op dat teken van Gods menselijke liefde, dat zo kwetsbaar en teer in ons midden verschijnt. Met hen willen wij op weg gaan om de Heer te aanbidden en Hem de geschenken aan te bieden van onze gebeden en gaven.

Diaken Gerard Clavel

ren in een Heilig Jaar is vooral ook een innerlijke reis van spirituele groei, verzoening en solidariteit. Binnen onze kerkprovincie worden een tal van mogelijkheden gecreëerd om deel te krijgen aan het Heilig Jaar en het mee te vieren. O.a. de Rondom houdt u daarvan op de hoogte.

Een goede en hoopvolle pelgrimage toegewenst.
Marlène Falke-de Hoogh pw.

Vanuit het Bisdom Twee online lezingen voor het Jubeljaar

Deze online Teams bijeenkomsten willen pastorale teams, vrijwilligers en geïnteresseerden ondersteunen in de opmaat naar het Jubeljaar. Elke bijeenkomst bestaat uit een korte inleiding door een expert, er is gelegenheid om vragen te stellen en om eigen ideeën voor het Jubeljaar te noteren op een "inspiratiekaart". Elke bijeenkomst duurt een uur. De onderwerpen zijn genomen uit de bul van paus Franciscus voor het Jubeljaar: *Spes non confundit / De hoop stelt niet teleur*.

De indeling van de bijeenkomsten is:

- 19.30 Welkom
 - 19.35 Inleiding
 - 19.55 Gelegenheid voor vragen via de chat
 - 20.15 Inspiratiekaart: noteer de ideeën die u deze avond kreeg
 - 20.30 Afronding
- Zie voor deelname: <https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/acht-teams-bijeenkomsten-voor-het-jubeljaar>



Maandag 9 december (19.30-20.30 uur) Waarom wordt Maria "Moeder van de hoop" genoemd?

Drs. Zr. Hildegard Koetsveld (benedictines van de Onze Lieve Vrouwe Abdij te Oosterhout)

Maandag 16 december (19.30-20.30 uur) Het Heilig Jaar en de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel

Lic. Harry Quaedvlieg pr. (vicaris-generaal bisdom Roermond en docent dogmatiek aan de theologische opleidingen in het bisdom)

Zes video's over roeping

In de gebedsvideo's vertellen de bisschop, rector Broeders, stafleden van Vronesteyn en ambassadeurs over hoop en bidden voor roeping. "Hoop doet bidden" is in de landelijke Roepingenweek het thema in het bisdom Rotterdam. U kunt de video's terugzien o.a. via: <https://www.bisdomrotterdam.nl/nieuws/inspiratie-nieuws/roepingenweek-2024-bekijk-de-vronesteyn-gebedsvideos>



Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.45-11.30 uur), secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Pastoor J. Smith: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com,
Kapelaan D. Huntjens: 071 362 63 10, kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl, Diaken G. Clavel: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com, Pastoraal werker M. Falke-de Hoogh: 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.



www.petrusenpaulusleiden.nl

Colofon

Jaargang 4 (20), nr. 3, December 2024 – Januari 2025
Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude
De redactie is bereikbaar via het secretariaat.
Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.
Nr. 4 komt uit op 26 januari 2025. Deadline copy 6 januari.

BMS Notarissen, dé Netwerknotar van Leiden, ondersteunt en adviseert u bij al uw notariële zaken. Wij adviseren zowel particulieren als ondernemers. Uw unieke persoonlijke situatie staat bij ons notaris-kantoor voorop. Op belangrijke momenten in uw leven ondersteunen wij u graag bij het maken van keuzes en zorgen we voor het juridisch juist vastleggen van uw zaken.

BMS Notarissen

Plantsoen 25
2311 KG Leiden
T. 071 516 29 30
E. info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl



Ons kantoor is aangesloten bij
NETWERK NOTARISSSEN

Begraafplaats Zijlpoort



Een "oase van rust" op een unieke locatie direct naast de oude Leidse stadspoort

- Particuliere graven
- Algemene graven
- Urnengraven

Voor meer informatie:
www.begraafplaatszijlpoort.nl
info@begraafplaatszijlpoort.nl

Of bel
06 2508 5256
Haven 64
2312 ML Leiden

Stichting De Boog
Herenstraat 41
3512 KB Utrecht



© 035 6946350
info@deboog.nl
www.deboog.nl



Vreugde alom

Kerstmis is een onderwerp waarvan je denkt alles wel te weten: het Christuskind, Maria en de Aan-kondiging, Sint-Jozef, koning Herodes, engelen, herders, Betlehem, de wijzen... Scott Hahn verrast de lezer op nieuwe informatie en originele invalshoeken.

Scott Hahn, zachte kaft, 180 blz., € 13,50



R.K. Zorgcentrum
ROOMBURGH
Zorgzaam, betrokken en gastvrij

Hof van Roomburgh 46
2314 ZC Leiden
T | 071 589 22 00
E | info@roomburgh.nl
W | www.roomburgh.nl

Ondersteuning

Zelfstandig wonen met ondersteuning. Roomburgh biedt de volgende services:

THUISZORG
DAGBESTEDING
CASEMANAGEMENT **DEMENTIE**
MAALTJDSERVICE
Huishoudelijke ondersteuning

Zorg & wonen in Roomburgh

Roomburgh beschikt over handige voorzieningen:

VERPLEEGHUIS
HUURWONINGEN
KAPEL
RESTAURANT
GEZONDHEIDSCENTRUM

Rooms-katholieke identiteit

Roomburgh beschikt over een eigen kapel en een eigen rector. Dagelijks wordt de Heilige Mis gevierd.

Vrijwilligers

Wilt u iets betekenen voor de oudere medemens? U bent van harte welkom.



Het Petrus en Pauluskoor

Carel Comes van Batenburg en Ton van Schie vertellen over het Petrus en Pauluskoor, een bijzonder koor uit onze parochie. Carel is dirigent en organist, Ton is koorlid en coördinator.

Wat maakt het Petrus en Pauluskoor bijzonder?

Carel: "Onze speciale missie: zingen bij uitvaarten en huwelijken.

Het repertoire is eenvoudig, we zingen hooguit tweestemmig. Het móet goed klinken. De kracht is de eenvoud en dat maakt het sterk. Ook bijzonder is dat het koor niet bij één kerk hoort. De leden komen uit verschillende kernen binnen de parochie.

Het Petrus en Pauluskoor is een parochiekoor, hoe inspireert het geloof u daarbij?

Carel: Dat is de rode draad die ons verbindt. We doen het voor de katholieke liturgie. En we zijn allemaal katholiek, dat scheidt een



bepaalde band. Dat merk je als we Gregoriaans zingen. Het koor zingt dat goed; de oudere leden hebben dat meegekregen van vroeger.

Ton: Ik praat niet makkelijk, daarom zit ik op een koor. Zingen is voor mij makkelijker dan praten. Ik vind dit soort dingen moeilijk onder woorden te brengen, muziek helpt om het over te brengen.

Is het daarmee voor u een uitlaatklep?

Ton: Jazeker!

Wat is een lied dat u graag zingt?

Carel: Licht dat ons aanstoot in de morgen. Dat lied vind ik heel mooi. Kom Schepper Geest daal tot ons neer ook. En psalm 23, Mijn Herder is de Heer, vind ik prachtig.

Wat maakt dat mooi voor u?

Carel: De goede melodieën en de tekst. Ik ben organist, ik let op de muziek. Psalm 23 is prachtig op muziek gezet door Bernard Huijbers. Bij de koorrepetitie letten we natuurlijk ook veel op de tekst.

Ton: Ik vind het fijn dat we het Ave Maria van César Franck zingen. Midden in het stuk lijkt het of de hemel even opengaat. Dat raakt mij steeds opnieuw.



Het koor zoekt nieuwe leden. Wat wilt u zeggen tegen mensen die interesse hebben in het koor?

Ton: Meedoen kost niets.

Carel: Het is een gezellig koor, je komt in een warm bad. Ook muzikaal gezien is het Petrus en Pauluskoor laagdrempelig. Je aansluiten bij het koor geeft gelegenheid om andere parochianen te ontmoeten. Veel leden zingen ook bij andere koren uit onze parochie, maar dat is niet nodig om lid te worden. Iedereen is van harte welkom. Je moet wel een beetje kunnen zingen."

Ingrid Zuure-Yang

Nieuwsgierig? Kom vrijblijvend langs om kennis te maken.

Aanmelden kan bij Ton van Schie:

06 10823020 of bij Carel Comes van Batenburg: 06 22424021

Het koor oefent dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur in de Maria Middelaars

Nieuws vanuit De Bakkerij

Refugio?

Advent is de tijd van voorbereiding en van toelevens naar Kerstmis. Zoeken naar licht in de duisternis en hoop in uitzichtloze situaties. Bij al het nieuws zoek ik naar nuance, naar verbinding, naar verdieping wat een tegenverhaal biedt tegen de stroom in en tendens van de tijd. Gastvrijheid en vluchtelingen worden tegenover elkaar uitgespeeld. Joodse en Marokkaanse inwoners ook.

Door een Engelstalig artikel over 'refugees' die 'refuge' zochten, werd ik bepaald bij de intrinsieke verbondenheid van deze twee. Zoals ik, wandelend hoog in de Italiaanse bergen kleine rifugio's tegenkwam in de meest onherbergzame delen van de berg.

Advent en de komst van het Kerstkind vragen ons om barmhartigheid, om herbergzaamheid voor de ander, de anders denkende, gelovige, of afkomstige. En dat concreet te maken. Handen en voeten te geven in onze stad Leiden. Doet u mee?

Daklozentelling in Leiden

Op het Stadhuisplein organiseren we deze herfst met een aantal lokale organisaties een 'huiskamer zonder dak'. Om aandacht te vragen voor mensen zonder dak boven hun hoofd. In de telling kwam naar voren dat 924 volwassenen en 251 kinderen dakloos zijn in de Leidse regio!

Met Kerst 'Thuisgeven'?

Hoe kunnen wij als kerken herbergzaam zijn: ruimte en onderdak voor mensen op de vlucht? Heeft u een zaaltje, pastorie, woning of ruimte beschikbaar die tijdelijk ingezet mag worden om mensen op te vangen? Of een zolderkamer? Laat het De Bakkerij weten, wij helpen u graag met de organisatie, inrichting, begeleiding en bemiddeling. 'Thuisgeven' als kerk: Laat dat onze kerstboodschap zijn!

Hooglandse Kerk 'Rouwen en Vieren' - zondagavond 15 december 20.00 uur

Op 15 december is er een bijzondere viering in de Hooglandse Kerk. Met verschillende stijlen muziek en afwisselend teksten uitgesproken door ambassadeurs van rouw willen we stilstaan bij vele vormen van verlieservaring en rouw.

De avond begint om 20:00 en de toegang is gratis. Hoofdgast van de avond is Jean-Jacques Suurmond.

De kas staat van 15 t/m 30 december op Het Gerecht (ook op eerste en tweede kerstdag open) en is van 12:00-20:00 geopend. Voor meer informatie zie rouwenenvierenleiden.nl



Waarom Kerstmis?

Er zijn allerlei redenen om niet meer naar de Kerstnachtviering te gaan. Omdat wij niets meer verwachten. Omdat de wereld zo vol oorlog en geweld is, vol dreiging van oorlog en dreiging van geweld. Omdat de wereld zo'n wirwar en zo'n bende is dat het moeilijk lijkt om nog in God te geloven. Want waar is Hij dan, God? Met Kerst zullen we het horen, zoals elk jaar, maar misschien wel met meer verbazing dan ooit: Hier! Hier is God, daar waar wij zijn, tussen ons in en in ons. Te midden van het geweld en de wanhoop, de vertwijfeling en de twijfel, te midden van het donker. Hier. Kerstmis gaat om een geboorte, een pasgeboren kind: dat leven en ons leven zijn het kostbaarste wat wij hebben ontvangen. Wat ons iedere seconde wordt geschonken. Zo maar. Niet omdat we iets geweldigs hebben gepresteerd of een supertalent hebben. We ontvangen het om niet. Kijk om je heen. Iedereen heeft dit geschenk ontvangen. In alles

is die scheppingskracht van God werkzaam. In die zin zijn wij één grote familie. Kerstmis brengt ons dicht bij dit Geheim. Het Geheim waaruit alles voortkomt. U en ik. Alles wat leeft. Het Geheim waaraan wij alles te danken hebben. Met Kerstmis vieren we dat we geboren zijn uit dit Geheim. Als we dit heel diep gaan beseffen, dan willen we dat alles wat leeft wordt zoals God het heeft bedoeld. Dan willen we met alles in liefde en eerbied omgaan, ook al doen we vaak het tegenovergestelde. We kunnen dit Geheim een handje helpen. Iets teruggeven van wat wij zomaar ontvangen. Dat is leven vanuit Licht. Wat ik u toewens: dat dit Licht in ons geboren mag worden. Heb de moed om licht te zijn te midden van duisternis om je heen en in jezelf. Denk niet: Mijn licht stelt niks voor! En weet, besef, dat dit Licht, dit Geheim jou nabij is.

Margreet Onderwater - Gebedsleider Sint Jan

Lessons and Carols in de Goede Herder Viering van lezingen en liederen

Op zondag 15 december is er in de Goede Herderkerk (inmiddels traditiegetrouw) een viering van lezingen en liederen op weg naar Kerstmis, geïnspireerd op de Anglicaanse traditie. Terwijl de bladeren vallen, de duisternis steeds vroeger invalt en het almaar kouder wordt, kunnen belangstellenden zich warmen aan zang en een boodschap van licht, onder de titel 'Vrede op aarde'.

De lezingen vertellen de geschiedenis van Jezus' geboorte, maar beginnen in het Oude Testament, waar de komst van de Messias al wordt aangekondigd. Ze worden afgewisseld met Nederlandse en Engelse liederen (carols), nu eens vierstemmig gezongen door het koor, dan weer

in samenzang met de aanwezigen. De zang wordt uitgevoerd door het parochiekoor van De Goede Herder, versterkt met een flink aantal projectzangers uit de regio. De repetities en uitvoering zijn in handen van dirigente Ans Bulles, met begeleiding op het orgel door Jorge Silva.

U bent van harte welkom op zondagmiddag 15 december, aanvangstijd 15.30 uur. De kerk is open vanaf 15.00 uur. De toegang is gratis, na afloop is er een deurcollecte. Van de opbrengst gaat de helft naar de Voedselbank Leiden ende andere helft is voor de kerk. In het atrium van de Goede Herderkerk is er na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een drankje.



Terugblik op de Kerstmarkt in de Sint Laurentius

In de Laurentius is zaterdag 16 november de jaarlijkse kerstmarkt gehouden. Mensen konden hun overvloedige kerstspullen brengen zodat anderen er weer plezier van kunnen hebben. Voor heel vriendelijke prijzen kon je flink wat kerstinkopen doen. Goed voor het milieu en fijn voor je portemonnee.

De hoogste prijs werd betaald voor een prachtige, geheel gevulde, kerststal. Alle figuren, mens en dier, die je in een kerststal verwacht waren aanwezig. Onnodig te zeggen dat er flink wat bewonderende blikken naar die stal gingen.



Maar ook andere artikelen vonden gretig aftrek. Er was dit jaar ook een boekenmarkt ingericht en ook hiervoor was veel belangstelling. Van de opbrengst van de kerstmarkt wordt materiaal gekocht voor de kerststukjes die medio december worden gemaakt. Deze stukjes worden gebracht naar parochianen op leeftijd en naar mensen die, om wat voor reden ook, wel een opkikkertje kunnen gebruiken.

Zo zorgen al de activiteiten voor wat verbinding tussen mensen en wat licht in donkere dagen.

Marianne Turk - gebedsleider Sint Laurentius

Vieringen op kerstavond in de Sint Jan

17.00 uur Kinderkerk - Gebedsviering voor gezinnen met jonge kinderen door de Werkgroep Kinderkerk.

19.00 uur Eucharistieviering - Celebrant Pastoor Smith, zang Eigentijds koor Iduna Voor bezoekers van de kerstvieringen die met de auto komen wijzen wij u op het feit dat we de parkeerplaatsen achter de kerk graag beschikbaar stellen aan hen die slecht ter been zijn. Evenals voorgaande jaren is de parkeerplaats bij Camping Rustdam, het terrein

bij de fam. v.d. Meer (Zuidbuurtseweg 10) en het terrein van de fam. W. van Rijn (t.o. Zuidbuurtseweg 12) ook beschikbaar om uw auto te parkeren. Met dank voor de medewerking!



Oecumenische vespers in de Advent - Leiderdorp

De Protestantse gemeente Leiderdorp en parochiekern De Goede Herder organiseren Oecumenische Vespers in de Adventstijd. Thema van deze vespers is: *Durven wij nog te dromen?*

De Adventstijd is sinds eeuwen in de Kerk bedoeld als een tijd van bezinning, inkeer, gebed en vasten. Hoe haaks staat dat vaak op onze tijd! Kom tot rust in de hectiek van de drukke decembermaand. Tijdens de Advent leven we toe naar Kerst. Er is een traditie om in

Adventstijd het oudtestamentische gedeelte van Jozef, de zoon van Jakob, te lezen, Dat doen we deze adventsperiode met de 'dromen van Jozef.'

De dromen die Jozef kreeg, leken ook als een zeepbel uiteen te spatten. Wat een tegenslag heeft hij gekend. Verraden en in de put gegooid door zijn broers. Verkocht als slaaf, en na valse beschuldigingen komt hij ook nog eens in de gevangenis terecht. De werkelijkheid stond wel heel ver weg van zijn dromen. Toch kwam er uiteindelijk een wending ten goede uit voort. Licht breekt door. Kunnen wij in onze tijd de hoop vast houden dat er ooit licht zal zijn? Juist in de Advent willen wij elkaar deze verhalen vertellen, verhalen waarin de duisternis verdrongen wordt door het licht. Wij vertellen ze om de moed niet op te geven en te leren dat dingen kunnen veranderen, ook in onze dagen. Durft u met ons mee te dromen? Kom dan naar de vespers op weg naar Kerst. De Adventsvespers worden gehouden op donderdagavond van 19.15 - 19.45 uur: 28 november in de Dorpskerk te Leiderdorp 5 december in de Goede Herderkerk 12 december in de Goede Herderkerk 19 december in de Dorpskerk te Leiderdorp

Leo Koot o.f.s. - gebedsleider



Kerstreis van Swetterhage

Op woensdag 18 december is de jaarlijkse Kerstreis op het terrein van Swetterhage in Zoeterwoude-Dorp, waar ruim 340 mensen met een verstandelijke beperking wonen, werken en recreëren. U bent van harte welkom om de Kerstreis mee te beleven.

De Kerstreis is als het ware een wandeling door het kerstverhaal op het terrein van Swetterhage. Medewerkers en heel veel vrijwilligers doen enthousiast hun best om het voor de cliënten en alle bezoekers tot een bijzondere ervaring te maken. Zo zingt het JongerenMiddenkoor van de Goede Herderkerk er jaarlijks als Herderskoor Kerstliederen. Tijdens de Kerstreis is er van alles te zien en te beleven, van toneelstukjes tot livemuziek en een kerstmarkt. Aanvang 17.00 uur tot 20.00 uur. De start is bij het Activiteitencentrum Westeinder aan de kant van parkeerplaats P2 aan de Blankaartweg. Het is fijn als u op de fiets komt. Als een auto echt noodzakelijk is, kunt u parkeren op P2 Blankaartweg of in de omliggende omgeving. Volgt u de aanwijzingen van de parkeerwachters op.

Feestelijke Vormselviering

Zaterdag 16 november hebben 21 kinderen het heilig Vormsel ontvangen. Vicaris-generaal Van Deelen was namens de bisschop gekomen om hun dit Sacrament van de heilige Geest toe te dienen.



De bisschop schenkt en zegent kerstgroep SCOL

Op 18 november schonk bisschop Van den Hende in Leiden een kerstgroep aan de Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden (SCOL). De bisschop bezoekt elk jaar voor Kerstmis een scholengemeenschap in het bisdom voor een ontmoeting rond de kerststal. "De kerstgroep is een geschenk voor jaren", zegt de bisschop. "De menswording van God in onze wereld is eenmalig en uniek, maar de komst van Christus in het hart van ieder van ons krijgt ieder jaar minstens op Kerstmis weer een nieuwe kans."



Avond van Barmhartigheid - maandag 16 december – met 4 priesters voor de biecht

Een van de beste manieren om ons op het Hoogfeest van Christus' geboorte voor te bereiden is het sacrament van de Biecht. De Heer vraagt ons door middel van Zijn Kerk minstens één keer jaar te gaan biechten. Gelukkig worden er in onze parochie 3 vaste biechtijden per week aangeboden en kan men altijd een afspraak maken met de pastoor of de kapelaan. Maar al heel wat jaren zijn er ook de Avonden van Barmhartigheid vooraf aan Kerst-

mis en Pasen. Op heel wat plaatsen in de Wereldkerk worden deze aangeboden. Een kerk die langere tijd open is om naar binnen te lopen voor eucharistische aanbidding, gebed en de Biecht. Maandag 16 december is de Sint Josephkerk open van 18.30 tot zeker 21.15 uur. Om 19.00 uur de Mis, daarna een korte inleiding over de Barmhartigheid. Van 19.45 tot zeker 21.15 uur is er dan aanbidding met zang, teksten en stilte. Onder-

tussen zijn er gebedsduo's om voor bepaald intenties te laten bidden. Vier(!) priesters zijn beschikbaar voor de Biecht. We merkten bij vorige avonden dat twee niet meer voldoende was. Misschien komt de vraag op hoe je goed voor te bereiden op de Biecht. Maak het niet ingewikkeld. Deze site kan je wat helpen: www.katholiekleven.nl/artikelen/actuele-artikelen/paus-franciscus-als-ik-ga-biechten

Kinderkoor Lodewijkkerk

Er zijn weer heel wat stemmetjes bijgekomen! Dinsdag 24 december zingt het kinderkoor tijdens de KinderKerstviering in de Sint Josephkerk om 17.00 uur. Daarna gaat er weer gerepeteerd worden door de Veertigdagentijd en voor de 1^e heilige Communie ... Wie het leuk vindt om mee te komen repeteren en mee te zingen, info bij kinderkoorlodewijk@gmail.com

Loop dit jaar door de Kerststal heen ...

Weken is er in de Joseph al aan gewerkt. En ook dit jaar is de opbouw van de bijna levensgrote kerststal waar anders dan voorgaande jaren. Want jij krijgt nu voorrang én op de herders én op de wijzen ... Dus de moeite waard om (weer) te komen kijken. 2^e en 3^e Kerstdag, 26 en 27 dec. 13.00-15.00 uur. Herensingel 3, Sint Josephkerk.



Wat gaat het nieuwe voorjaar zoal bieden ...

- * Wekelijks kinderwoorddienst bij de Zondagmissen in de Lodewijk en Joseph.
- * Wekelijks koffie na de Zondagmissen.
- * Verken het katholieke geloof met Sycamore, start dinsdag ja. (zie blz.15)
- * Verdiep het katholieke geloof met Catholicism. (zie blz. 15)
- * Er komt een Youth-Alpha aan voor tieners.
- * De 1^e Communie voorbereiding begint op 22 jan. Meldt uw kind aan via de brief in de kerken of via het centraal secretariaat.
- * Er komt een nieuwe geluidsinstallatie in de Lodewijkkerk.
- * De verlichting in de Maria- en Josephzaal wordt afgemaakt en de parkeerplaats en binnentuin worden op orde gebracht.
- * Elke donderdag 10.00 uur lectio divina, samen het Evangelie van de zondag lezen, Lodewijkpastorie.
- * 3e zondag in de Mariazaal bij de Josephkerk, 10.00 uur ontbijt (aanmelding niet nodig), 10.30 Sycamore, video en uitwisseling. 10.30 uur Mis.
- * En nog veel meer ...

1925-2025: 100 jaar O.L. Vrouw Hemelvaart – Sint Josephkerk

De jubileumcommissie is druk bezig met een jaarprogramma. In het volgende nummer zullen we daar meer over horen. Nu laten we even een stem uit het verleden klinken, uit het Leidsch Dagblad van 1 maart 1924, een paar maanden voor de bouw begon: "De aanbesteding van de nieuwe parochiekerk aan den Heerensingel te Leiden, toegewijd aan de H. Joseph, heeft plaatsgehad en maandag 3 maart hopen wij, zullen de werkzaamheden aanvangen. ...



Op goed vertrouwen op den H. Joseph, durven wij de werkzaamheden doen beginnen, alhoewel de benodigde gelden voor den bouw nog niet bijeen zijn."

Actuele informatie:

meld je aan voor de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven: nieuwsbrief@lodewijkjoseph.org

Paus schrijft encycliek over het heilig Hart

Op 24 oktober verscheen de vierde encycliek van paus Franciscus, getiteld Dilexit nos / Hij heeft ons liefgehad. We zien uit naar de Nederlandse vertaling. Hier alvast twee zinnen uit deze mooie tekst. "Het symbool van het hart wordt vaak gebruikt om de liefde van Jezus Christus uit te drukken. Sommigen hebben zich afgevraagd of dit symbool vandaag de dag nog steeds betekenis heeft. Toch hebben we er allemaal behoefte aan om

het belang van het hart te herontdekken." Een van de zorgen die de paus verwoordt is de mogelijke teloorgang van de waardering van datgene wat mensen menselijk maakt, vooral in deze tijd van de snelle opmars van AI. "Wat geen enkel algoritme ooit zal kunnen bevatten, is bijvoorbeeld dat moment uit de kindertijd dat met tederheid wordt herinnerd en dat, zelfs met het verstrijken der jaren, in elke uithoek van de planeet blijft voorkomen."



Processie bij Maria Lichtmis 2 februari

Na de Doop des Heren, dit jaar op zondag 11 januari, eindigt de kersttijd. Toch blijft de Geboorte des Heren nog voortglanzen tot en met Maria Lichtmis. In de Lodewijkkerk laten we het prachtige beeldje van het Kindje Jezus dan ook altijd tot aan dat feest staan. Maria Lichtmis, of met de officiële naam De opdracht van de Heer in de Tempel, kent nog de mogelijkheid van een lichtprocessie aan het begin. Met de heilige Familie betreden we de Tempel des Heren. Het Kindje, God de Zoon mensgeworden, wordt opgedragen aan God de Vader en God de heilige Geest beweegt de oude Simeon zijn profetische woorden te spreken. "Ook het feest van de 2de februari, dat opnieuw de naam "Bij de Opdracht des Heren" heeft gekregen, verdient onze volle aandacht, opdat wij de opvallend rijke inhoud ervan goed in ons zouden kunnen opnemen. Het is een gedachtenis van de Zoon en van de Moeder te samen. Want op die dag vierten wij het mysterie van het door Christus bewerkte heil; doch hiermee is de heilige Maagd ten nauwste verbonden geweest: als Moeder van de door smarten getroffen Dienaar van de Heer, als uitvoerster van de taak, die aan het oude Israël was toevertrouwd en als grondmodel van het nieuwe Gods volk, dat omwille van zijn geloof en zijn hoop zonder ophouden door martelingen en vervolgingen gekweld wordt." (Paus Paulus VI in Marialis cultus, nr.7) Zowel in de Heilige Lodewijk kerk als in de Sint Josephkerk zullen we op deze dag de heilige Mis beginnen met een processie waarin vooral de kinderen kunnen meelopen.

Nicea 325 – 2025

Het Jubeljaar (zie blz. 2) krijgt terecht veel aandacht. Maar in 2025 herdenken we ook een belangrijk jubileum. Het is dan 1700 jaar geleden dat het grote oecumenische concilie werd gehouden in Nicea, het huidige in Turkije. Concilies zijn nooit iets van het verleden, maar blijven vruchtbaar doorwerken in de Kerk. Het is dan ook wat vreemd dat we vaak alleen maar spreken over het 2e Vaticaans Concilie. Dat was het 21ste concilie van de Kerk! Concilies vervangen de voorgaande concilies niet, maar verdiepen die met het oog op de actuele situatie in Kerk en wereld.

Tijdens het concilie van Nicea werd de waarheid opnieuw geformuleerd dat Jezus werkelijk God is, God de Zoon, één in wezen met de Vader. Deze woorden zijn terug te horen in de (lange) Geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel: *Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri ... / God uit God, Licht uit Licht, ware God uit de ware God, geboren, niet geschapen, één in wezen met de Vader ...* Het is deze Geloofsbelijdenis en de (korte) 'apostolische geloofsbelijdenis' die we gezamenlijk met alle katholieken over de wereld belijden op zondagen en Hoogfeesten. Als we dagelijks ons Rozenhoedje bidden, beginnen we met de Geloofsbelijdenis.

Het zijn woorden van de Kerk die ons dankbaar stemmen: God heeft zich geopenbaard en we kennen Hem, Vader, Zoon en heilige Geest. Hij waakt over Zijn Kerk en wereld. Dat betekent dat de deugd van de 'hoop', niet een werelds optimisme is of een 'dromen over een betere wereld', of een vaag idee dat het altijd wel goed afloopt. Menselijkerwijs is dat juist niet te verwachten en de huidige gebeurtenissen in de wereld geven weinig aanleiding tot een optimistische

Kerstmis en oud en nieuw in Lodewijk- en Josephkerk

Di 24 dec	17.00 uur	Joseph: Kerstviering voor gezinnen (geen Mis) met kinderkoor
	19.30 uur	Lodewijk: Nachtmis met erna ontmoeting
	21.30 uur	Joseph: Nachtmis met erna ontmoeting
Wo 25 dec	7.30 uur	Lodewijk: Dageraadsmis
	10.00 uur	Lodewijk: Hoogmis met erna ontmoeting
	11.30 uur	Joseph: Hoogmis met erna ontmoeting
Do 26 dec	10.00 uur	Lodewijk: Mis met zang
	11.30 uur	Joseph: Mis met samenzang
	13.00 – 15.00 uur	Josephkerk open voor de grote Kerststal (ook vrij 27 dec.)
Di 31 dec	17.00 uur	Joseph: Mis met samenzang
	19.00 uur	Lodewijk: Mis tridentijnse ritus, Latijn met zang
Wo 1 jan	10.00 uur	Lodewijk: Hoogmis met erna ontmoeting
	11.30 uur	Joseph: Mis met samenzang met erna ontmoeting

vooruitblik. De deugd van de hoop richt zich op de drie-ene God. Hij is de trouwe en barmhartige God. Jezus is de Alpha en de Omega, Hij staat aan het begin én aan het eind. Daarom kunnen we vanuit ons geloof, verwoord in de Geloofsbelijdenis, vol hoop het nieuwe jaar in gaan, om te groeien in liefde tot de Heer, de Kerk en de naaste. Pastoor Smith



3 maal gecertificeerde diaconie

Op 16 november reikte onze bisschop Elisabeth certificaten uit aan succesvolle diaconale projecten in het bisdom Rotterdam, waaronder drie uit Leiden: de GroenteDeler, het Straatpastoraat en Petrus en Paulus pot. **Stichting De GroenteDeler** verbindt de zelfoogsttuin BijMei in Zoeterwoude met de Voedselbank van Leiden. Vrijwilligers oogsten elke week honderden voedselpakketten en onze parochie steunt dit prachtige initiatief met geld en vrijwilligers. De

bisschop vindt dat het prima past bij onze Caritas Actie en bij Laudato Si. **Stichting Leids Straatpastoraat** is in 2010 vanuit het Diaconaal Centrum De Bakkerij opgericht en telt bestuursleden van katholieke en protestantse huize. Het straatpastoraat bekommert zich om de dak- en thuislozen in de stad, die ook uit de omliggende dorpen komen. De jonge verantwoordelijke Femke Post zoekt de mensen op in de straten en parken en gaat ook naar de nachtopvang. Ze was vereerd met de erkenning van de bisschop.

De eerste **Petrus en Paulus Pot** driegangenmaaltijd vond plaats tijdens de kerstmis in 2018. De gasten met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar als broeders en zusters in Christus om geestelijk en lichamelijk gevoed te worden: de maaltijd begint met gebed en lezing uit het Evangelie. De eerstkomende Petrus en Paulus Pot vindt plaats op Kerstdag, 25 dec., 17.00 u. in de Petruspastorie, Lorentzkdade 16A, Leiden. Kosten: geen, eigen bijdrage is welkom. Aanmelden via: petruspauluspot@gmail.com of 06 5142 1079

Adventsactie
'Voedzame gewassen voor gezonde families'

Op veel plaatsen in de wereld hebben ouders moeite om voor voldoende voedsel te zorgen voor hun gezin. Vooral jonge kinderen zijn kwetsbaar. Adventsactie wil daarom ouders ondersteunen bij het telen en bereiden van voedzame gewassen, bijvoorbeeld op West-Flores. Daar is rijst de basis van de dagelijkse maaltijden, maar dat heeft veel water nodig en mede door de klimaatverandering is dat er bijna niet. Adventsactie stimuleert de teelt van sorghum,

een vergeten graansoort. Voedzaam en rijk aan vitamines, mineralen, eiwitten en vezels. En de pap is een 'superfood' voor kinderen, dat helpt tegen ondervoeding. Boeren krijgen ondersteuning bij het telen en bereiden van het voor hen onbekende



graan. Het is de bedoeling, dat ook bestuurders sorghum gaan zien als oplossing voor het verbeteren van de voedselzekerheid in de regio. Het Parochieel Diaconaal Beraad ondersteunt van harte dit project. U kunt uw bijdrage deponeren in de bus achter in de kerk of storten op NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie. Bij voorbaat veel dank!!

Aktie Kerkbalans 2024 en 2025

Vroeger hoorde je nog wel eens praten over een dertiende maand of een kerstgratificatie. Dat was voor sommigen dan een reden om extra aan goede doelen te schenken, bijvoorbeeld aan de kerk. Met dat in gedachten, hebben de penningmeesters nog eens goed naar de inkomsten van het lopende jaar gekeken. Het blijkt dat de kerkbijdragen toch weer wat zijn teruggelopen vergeleken met 2023, maar ook met wat eerder is toegezegd. Daar kunnen natuurlijk allerlei redenen voor zijn, maar misschien bent u het gewoon vergeten? Dan zou het fijn zijn als u uw bijdrage alsnog dit (fiscale) jaar overmaakt. Gelukkig is het snode kabinetsplan van tafel gegaan, om de giften niet meer aftrekbaar voor de inkomstenbelasting te laten zijn. De aftrekbaarheid bestaat dus gelukkig nog en is onbeperkt als u een overeenkomst voor 5 jaar sluit met uw parochiekern. Meer informatie hierover kunt u krijgen via het secretariaat.

Dit staat los van de envelop die halverwege januari weer op uw deurmat valt, om te vragen of u ook in 2025 (weer) mee wilt doen. Ook volgend jaar hopen we natuurlijk weer op uw bijdrage via de bank of in de collecteschaal.

Actie Kerkbalans
Veel dank voor uw vrijgevigheid!

Nicolette van Spelde overleden

Nicolette was van 1997-2001 pastoraal werker in de Petrusparochie, nadat ze tijdens haar opleiding stage had gelopen in de Maria Middelaesparochie. Vele parochianen zullen zich haar herinneren. Ze overleed op 8 november, een maand na haar man Ben, op 84-jarige leeftijd.

Carel Bruens overleden

Op 7 september overleed op 98-jarige leeftijd Carel Bruens. Hij bleef tot het einde toe zeer actief in "zijn" Maria Middelaeskerk; de laatste maanden via de wekelijkse livestream van de zondagsviering. Tijdens de grondige verbouwing van de kerk in 2023 is een door hem ontworpen Mariaraam in glas-en-lood geplaatst, precies passend bij de zeven sacramentsramen uit de gesloten Antoniuskerk. Maar hij droeg ook de grote parochie een warm hart toe en vele jaren illustreerde hij de kinderpagina van de "Rondom de Kerk". Hij volgde ondanks zijn leeftijd de ontwikkelingen in de kerk op de voet en voorzag die van kritische maar altijd opbouwende kanttekeningen. Zijn gevoel voor humor en zelfrelativering hielp daarbij.



Kinderactiviteiten in de Advent en Kersttijd

- ✦ **Elke zondag in de Adventstijd** is er kinderwoorddienst in de Hartebrugkerk om samen op weg te gaan naar het kerstfeest.
- ✦ **Op zaterdag 14 december** is er van 10:30-13:00 uur een gezellige adventsactiviteit met aansluitend lunch - ook voor de ouders - in de Romanuszaal.
- ✦ **Op zondag 15 december** is er oecumenische Kliederkerk van 15:00-17:00 uur in De Verdieping, Stevensbloem 269. Er is eerst een wandeling rondom het kerstverhaal en tot slot zijn er pannenkoeken. Graag aanmelden via jong@pg-leiden.nl.
- ✦ **Op zondag 22 december** na de Mis in de Hartebrugkerk verkopen de kinderen kerstspullen en lekkers - door henzelf of hun ouders gemaakt - op een marktje ten

- bate van de Adventsactie voor de kinderen op West-Flores. Er wordt ook warme chocolademelk en glühwein geschonken. Verdere info via m.elinkschuurman@me.com
- ✦ **Op dinsdag 24 december** is het kerstavond en is er een gezinsviering om 17:00 in de Petruskerk.
- ✦ **Op eerste kerstdag** is er om 13:00 uur kindjeweigen voor de allerkleinsten in de Petruskerk.
- ✦ **Op zondag 5 januari** is er in de kinderwoorddienst in de Hartebrugkerk aandacht voor Driekoningen.
- ✦ **Op zaterdag 11 januari** hebben de Vriendjes van Franciscus hun eerste bij-



eenkomst in het nieuwe jaar over Dag Drie van de Schepping. Van 15:30-17:00 in de bijsacristie van de Hartebrugkerk, ingang via de Lange Mare. Alle kinderen uit groep 5-6-7 zijn welkom! Meer informatie heeft Victoria Twist, bereikbaar via hartebrug.youth@gmail.com.

Kerstwandeling op 14 december

Op deze zaterdag wordt door de Orde van Franciscane Seculieren weer een kerstwandeling georganiseerd. Vertrek vanaf de Hartebrugkerk om 15 uur, via de Bakkerij naar de Joseph kerk. Pater Thijs Moons zal aan het begin wat vertellen over het thema "Pelgrims van Hoop" en aan het eindpunt zal hij bij de kerststal het thema verder uitwerken. Na afloop is er in een zaaltje van de Josephkerk een drankje met kerstbrood.

Kerstsamenzang op 21 en 22 december

Op **zaterdag 21 december** gaan parochianen van de Maria Middelaes samen met protestantse gemeenteleden van 11:00-12:30 uur kerstliederen zingen in het winkelcentrum aan de Vijf Meilaan. Het winkelend publiek kan dan een wens ophangen in de kerstboom en krijgt een kaarsje mee naar huis. **Zondag 22 december** is er in de Sint-Petruskerk een Kerstsamenzang om 16:00 uur. Het Petruskoor nodigt iedereen uit

om samen kerstliederen te zingen en naar een kerstverhaal te luisteren en zo alvast helemaal in kerst sfeer te komen. Tijdens de samenhang wordt er speciaal aandacht gegeven aan de kinderen. Na afloop is er een glaasje warme chocolademelk of glühwein en kunt u eventueel de tentoonstelling "De Verkondiging" bekijken (dat kan ook vóór het concert vanaf 14 uur).

Kerstactie voor Petrus parochianen

Ook dit jaar zullen de wijkcontactpersonen in de dagen vóór Kerstmis een attentie brengen bij medeparochianen die om wat voor reden dan ook in deze tijd extra aandacht verdienen. De deurcollecte is al geweest als u dit leest, maar een bijdrage is welkom op NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint-Petrus o.v.v. Kerstactie. Dank u wel!



Een van de kerststallen in de Sint Petruskerk

Oudjaarsvieringen

Op dinsdag 31 december zijn er twee gebedsvieringen in de Regio Zuid die beide beginnen om 17 uur en worden afgesloten met oliebolletjes en een glaasje bisschopswijn. De ene is in de Petruskerk en de andere in de Maria Middelaeskerk; de laatste is traditiegetrouw oecumenisch van opzet. Een mooie manier om het bewogen jaar 2024 gelovig uit te luiden en iedereen kan weer thuis zijn voordat het vuurwerk losbarst.

Programma bij de fototentoonstelling De Verkondiging

- Op de zondagmiddagen is er tot eind januari steeds een publieksprogramma. De Petrus is op zondag open vanaf 14 uur. Meer informatie is te vinden op de website: RKLeiden.nl
- 15 december Lezing door de erfgoedarchitect die de Maria Middelaes en De Goede Herder heeft gerenoveerd: Nicole Roeterdink
- 22 december Kerstsamenhang met projectkoor
- 29 december Marlène Falke-De Hoogh geeft een meditatieve storytelling

- 5 januari Twee parochianen uit de Joseph en de Lodewijk vertellen over hun band met kerk en Kerk
- 12 januari Lezing door de Leidse historicus Cor Smit over Katholieken in 19e eeuw Leiden
- 19 januari Drie parochianen uit de Lam Gods vertellen over hun band met kerk en Kerk
- 26 januari Lezing door Dr. Evelyne Verheggen over Kunst in Leidse kerken met spectaculaire voorbeelden die je zelden te zien krijgt.

Vieringen in de Kersttijd in de Regenboog

Kinderkerstfeest, kerstavond dinsdag 24 december, 18.00 uur. Een gezellig feest voor kinderen en hun (groot)ouders, met het kerstverhaal en bekende kerstliedjes, m.m.v. de kerstband van de Regenboog. Wie dat leuk lijkt, kan meespelen in ons kerstspel over de drie wijze

mannen die op zoek gaan naar het kind dat is geboren in Bethlehem. We gaan oefenen op woensdagmiddag 11 december en zaterdagochtend 21 december. Doe je mee? Geef je dan op bij Mirjam Buitenwerf: tel. 06-40425789; ds.regenboog@gmail.com

Kerstnachtviering, dinsdag 24 december, 21.30 uur. Sfeervolle viering waarin dominee Mirjam

Buitenwerf voorgaat, met muzikale omlijsting door het Regenboogkoor.

Kerstochtendviering, woensdag 25 december, 10.00 uur. Samen vieren we op feestelijke wijze Kerst, het feest van het licht van het Kind. Pastoraal werker (em.) Willy Hoogendoorn gaat voor in deze viering. Met medewerking van het koor Arcobaleno.



uitvaartverzorging

Janson & Bolland

071 5 12 21 12
dag en nacht bereikbaar

Uitvaartcentrum Levendaal
Levendaal 103
2311 JG Leiden



Afscheidscentrum Oegstgeest
Piet Heinlaan 42a
2341 SL Oegstgeest

info@uitvaartcentrumlevendaal.nl
www.uitvaartcentrumlevendaal.nl

installatie
totaal verbouwing
afgevoerd
koopmans verf
laserwaren
geroedscha ppen
tuingeroedscha ppen
bouwmaterialen
beveiliging
eleutelservice



www.hartwijk.nl
Lammermarkt 3 2312CK Leiden 071-5126627
Hartwijk

Conditor alme siderum Adventshymne uit de 7^e eeuw

Gij die der sterren schepper zijt,
met eeuwig licht uw kinderen leidt,
o Christus die de mensen redt,
hoor naar ons innig smeekgebed.

Gij ziet in uw erbarmen groot
de wereld zinken in de dood,
en komt te hulp nu zij verkwijnt
en geeft U zelf als medicijn.

De wereld zinkt in avond neer,
Gij treedt als bruidegom, o Heer,
te voorschijn uit de schoot der Maagd,
de zuivere moeder die U draagt.

Voor uw immense majesteit
buigt alle knie zich wijd en zijt,
buigt aarde en hemel zich ter neer
en dient U op uw wenken, Heer.

O Rechter die het oordeel spreekt,
o heilige, ons harte smeekt
dat Gij ons voor de pijlen hoedt
waarmee de vijand rondom woedt.

U, koning Christus, onze Heer,
zij met de Vader lof en eer,
en met de Geest die troost en leidt,
van eeuwigheid tot eeuwigheid.



Activiteitenagenda In de periode van 9 december tot en met 4 februari 2025

DECEMBER

- Ma 9 Hoogfeest Maria Onbevlekt ontvangenis**
Wo 11 Avond Maria van Guadalupe in de Sint Josephkerk: 19.00 uur Mis, daarna processie en inleiding door pastoor Zimmermann. Iedereen is welkom.
Do 12 Bijbelavond met Marieke Maes, Maria Middelares, 20.00 – 22.00 uur. Adventsverspers in de Goede Herderkerk (zie blz. 7)
Vr 13 Heilige Lucia, lichtjesavond Zijlpoortbegraafplaats van 17.00 - 19.00 uur
Za 14 Wandeltocht OFM (zie blz. 11)
Zo 15 Ontbijt (10.00 u.) en Sycamore (10.30 u.) in de Mariazaal bij de Sint Josephkerk
Lessons and Carols in de Goede Herder om 15.00 uur (zie blz. 6)
Ma 16 Avond van Barmhartigheid (blz. 8)
Wo 18 Gulden Mis, Lodewijkkerk, 07.00 uur Kerstreis van Swetterhage, Zoeterwoude-Dorp, 17.00 -20.00 uur (zie blz. 6)
Adrienne von Speyr over het Credo, 20.15 uur via Zoom, inloggen via Lodewijksite.
Bezinningsavond Opus Dei voor heren
Do 19 Avond voor hen die katholiek zijn geworden Adventsverspers in de Dorpskerk, Leiderdorp (zie blz. 7)
Za 21 Kerstsamenzang in Winkelcentrum bij Vijfmeilaan (zie blz. 11)
Open kerk actie Hartebrug
Zo 22 Kerstsamenzang in de Petruskerk, 16.00 u.
Di 24 Kerstavond
Wo 25 Hoogfeest van Christus geboorte
Do 26 Heilige Stefanus – 2e Kerstdag
Do 26 en Vr 27 Grote kerststal te bezoeken Sint Josephkerk, 13.00.-15.00 u.

JANUARI

- Wo 1 Hoogfeest Maria Moeder van God**
Di 7 Bezinningsavond Opus Dei voor dames
Za 4/ Zo.5 Vanaf nu de Jaarheiligen. Laat een heilige u kiezen!
Wo 15 Adrienne von Speyr over het Credo
Bezinningsavond Opus Dei voor heren
Zo 19 Ontbijt (10.00 u.) en Sycamore (10.30 u.) in de Mariazaal bij de Sint Josephkerk
Do 23 Start Catholicism (zie hiernaast)
Di 28 Start Sycamore (zie hiernaast)
Do 30 Catholicism 2

FEBRUARI

- Za 1 Gebedsochtend voor de Missionaire parochie/ Pater Pio, Sint Josephkerk, 10.30 – 12.00 uur: Mis, inleiding, aanbidding.**
Zo 2 De opdracht van de Heer in de Tempel / Maria Lichtmis
Di 4 Sycamore 2

Heilige Lucia – 13 december – Zijlpoort

Zoals inmiddels een traditie is, wordt weer op vrijdag 13 december op de RK begraafplaats Zijlpoort een lichtjes-feest gehouden van 17.00 tot 19.00 uur. Het is dan donker, maar met vele lichtjes wordt een indrukwekkende sfeer opgeroepen. Dat heeft ermee te maken dat op die dag in vele landen de feestdag van de Heilige Lucia gevierd wordt, vaak met processies waarbij kaarsen, fakkels of andere lichtjes meegevoerd worden en begraafplaatsen bezocht. Lucia is verwant aan het Latijnse woord lux, dat licht betekent. In die tijd gaan de dagen alweer lengen, zodat het ook met de zonnwende te maken heeft. Lucia leefde van ca. 286 tot 304 in Syracuse op Sicilië, was martelares voor haar geloof in Christus

en werd de patrones van de blinden (en nog veel meer). Op de begraafplaats is er gelegenheid om de graven van dierbaren te bezoeken en er zelfs een kaarsje (of dergelijke, mits het niet brandgevaarlijk is) bij te plaatsen. Ook is de kapel geopend en er zal gelegenheid zijn om de kou te verdrijven met warme koffie, chocolademelk en dergelijke die dan te verkrijgen zijn. Ook kan kennis gemaakt worden met de beheerders, leden van het bestuur en vrijwilligers die met name het groen onderhouden. Een ieder is welkom om de begraafplaats te bezoeken!



Verken het katholieke geloof met Sycamore

Voor wie het geloof wil verkennen of er aan denkt om katholiek te worden. Video inleidingen over geluk geloof, gebed, God, de Sacramenten, Maria en de heiligen, de Bijbel en veel meer. Met alle gelegenheid voor uitwisseling en vragen. Negen bijeenkomsten met alle ruimte voor vragen en uitwisseling. Data: Di 28 jan, 4, 11, 18 en 25 febr, 4, 11, 18 en 25 mrt en slot 1 april Locatie: parochiezaal, Steenschuur 17

Tijd: 19.30 inloopt, 20.00 aanvang en tot 21.30 uur. Aanmelding stuur een email naar secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl met je naam en 'Sycamore'. Of misschien kent u iemand om dit aan door te geven. De avonden zijn ook voor Engelstaligen te volgen.



Prachtige video inleidingen over het katholieke geloof. In 15 landen op 50 locaties gefilmd. We kijken naar de inleidingen van Bisschop Barron en nadien is er gelegenheid voor reactie en vragen. 5 Donderdagavonden, 23 en 30 jan, 6, 13 en 20 febr. 19.30 inloop, 20.00 – 21.30 uur, Parochiezaal, Steenschuur 17, Leiden, Thema's
23 jan Liturgie en Eucharistie
30 jan Gebed en geestelijk leven
6 feb Het onderricht van Jezus
13 feb Christus en de Kerk
20 feb De gemeenschap van de heiligen
Opgave niet nodig; de avonden zijn afzonderlijk te volgen. Zie de trailer op www.Catholicism.nl

RK Leiden -app. Dit gaan we inzetten om beter met elkaar te communiceren, meer overzicht te hebben over wat we in de parochie allemaal met elkaar doen. Er zitten allerlei functionaliteiten in zoals een agenda en ledenlijst en nog veel meer. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Meer is in dit geval beter ...

"Doe als God ... wordt meer mens". Deze tekst op een Kerstkaart is me dierbaar. Wat is dat eigenlijk mens-zijn? De beelden die ons bereiken, via diverse media. laten een verharding zien in de omgang met elkaar. Jezus leeft ons een andere weg voor. Die van de dialoog, van het liefhebben van onze naasten en zelfs van onze vijanden. Dat we deze Kerstmis mogen vieren dat God zich naar ons toebuigt en ons uittilt boven dit louter hier en nu naar Zijn visioen van vrede. Met daarbij de uitnodiging: wordt meer de mens zoals Christus je bedoeld.

Marlène Falke-De Hoogh pw.

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Internet Livestream

December	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug	
7 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			7
8 zo	2e zondag van advent	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.15 EV/KWD - pater Moons	8
14 za	19.00 WG - mw. Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			14
15 zo	3e zondag van advent	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastor v.d. Bie	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV/KWD - kapelaan Huntjens	15
21 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			21
22 zo	4e zondag van advent	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD NL - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pater Mattheus	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 WG - mw. Bakker	11.15 EV /KWD- pater Moons	22
24 di	17.00 GV 19.00 EV - pastoor Smith	19.00 GV - pastor v.d. Helm 20.45 EV - pastor v.d. Helm 23.00 EV - pastoor Smith	19.00 EV - kapelaan Huntjens	19.30 EV - Don Remery	17.00 GV - pastoor Smith 21.30 EV - Don Remery	17.00 GV 21.30 EV - kapelaan Huntjens	21.00 EV - pastoor Smith	21.00 EV - pater Moons	24
25 wo	Hoogfeest van Kerstmis	09.30 EV - kapelaan Huntjens 14.00 Kindje wiegen	11.00 EV - pastoor Smith	07.30 EV - kapelaan Huntjens 10.00 EV - Don Remery	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens	13.00 Kindje wiegen	09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pater Hoogenboom	25
26 do	2e Kerstdag/H. Stefanus		11.00 Kindje wiegen	10.00 EV/KWD - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith				26
28 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			28
29 zo	H. Familie	09.30 WG - mw. Epskamp	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - Pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - kapelaan Huntjens	29
31 di	Januari			19.00 EV - kapelaan Huntjens	17.00 EV - pastoor Smith	17.00 vesperviering	17.00 vesperviering		31
1 wo	H. Maria Moeder van God	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens				1
4 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			4
5 zo	Openbaring des Heren	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 WG - mw. van Erp	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	5
11 za	19.00 WG - mw. Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			11
12 zo	Doop van de Heer	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastor v.d. Bie	11.15 EV - pater Moons	12
18 za	Geen viering					17.00 EV - pastoor Smith			18
19 zo	2e zondag door het jaar	09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.00 EV - pastor v.d. Bie	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - kapelaan Huntjens	19
25 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			25
26 zo	3e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD NL - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV Mass - pater Mattheus	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastor v.d. Bie	11.15 EV - pater Hoogenboom	26

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Vrijdag 13 dec Sint Lucia, zie blz. 13. In Januari is de Mis op dinsdag 14 januari, 10.00 uur. In Februari gewoon op de 1e dinsdag: 4.
Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
Eucharistie in de kapel meestal zondag 10.30 uur.
Voor Missen door de week zie: www.roomburgh.nl
Nachtmis: 17.00 uur, Kerstmis: 10.30 uur, 31 dec. Mis: 10.30 uur en gebedsviering om 17.00 uur, 1 jan.: 10.30 uur

Weekvieringen in de parochie

Maandag
9.00 EV Lodewijkkerk
Dinsdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Woensdag
9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
18.30 Aanbidding en biecht +
19.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
9.00 EV Lodewijkkerk
Vrijdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Zaterdag
9.30 EV Lodewijkkerk
Zondag
17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feesten

Oktaafdag + Naamdag

Acht dagen na de Geboorte, de Oktaafdag, viert de Kerk het Hoogfeest van Maria, Moeder van God. Het is dan ook 1 januari. Op die Oktaafdag werd ook officieel de naam aan het Kind gegeven. We lezen in Lucas 2, 21: "Nadat de acht dagen voorbij waren en men Hem moest besnijden, ontving Hij de naam Jezus, zoals Hij door de engel was genoemd voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen." Op 3 januari is er een aparte liturgische gedachtenis van de heilige Naam van Jezus.

Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst
LAT = Latijnse Mis
NL = Nederlandse Mis

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53
www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85
www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68
www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98
www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34
www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52
www.sintpetrusleiden.nl

Rijndijk 283
2331 AD Leiden
071 531 01 62
(wo 9.30-11.30 u.)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NL09 INGB 0000 5272 47
www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00
www.hartebrug.nl

Alle vieringen van Kerstmis + Oud/Nieuw in één blik

En wat is er voor de kinderen ...

Di. 24 december vieringen en Nachtmissen

- 17.00 Gezinsviering Petruskerk
Gezinsviering Sint Janskerk
Gezinsviering Sint Josephkerk
- 19.00 Gezinsmis Goede Herderkerk
Nachtmis Laurentiuskerk
Nachtmis Sint Janskerk
- 19.30 Nachtmis Lodewijkkerk
- 20.45 Nachtmis Goede Herder
- 21.00 Nachtmis Maria Middelares
Nachtmis Hartebrugkerk
- 21.30 Nachtmis
Sint Petruskerk
Nachtmis
Sint Josephkerk
- 23.00 Nachtmis
Goede
Herderkerk

Wo. 25 december Kerstmis - Geboorte van de Heer - Eucharistievieringen

- 07.30 Lodewijkkerk
09.30 Goede Herderkerk
Maria Middelares
- 10.00 Lodewijkkerk
11.00 Laurentiuskerk
11.15 Hartebrugkerk
11.30 Sint Josephkerk
13.00 *Kindjewiegen in de Petruskerk*
14.00 *Kindjewiegen in de Goede Herderkerk*

Do. 26 december 2e Kerstdag - Heilige Stefanus - Eucharistievieringen

- 10.00 Lodewijkkerk
11.30 Sint Josephkerk
11.00 *Kindjewiegen in de Laurentiuskerk*
13.00 – 15.00 uur *Levensgrote Kerststal in de Sint Josephkerk (ook vrijdag 27 december)*

Oud en Nieuw – Eucharistievieringen en Vespers

- Dinsdag 31 december**
09.00 Petruskerk
17.00 Josephkerk
Petruskerk: Vespers (géén Mis)
19.00 Lodewijkkerk

Woensdag 1 januari

- 09.30 Goede Herderkerk
10.00 Lodewijkkerk
11.00 Laurentiuskerk
11.30 Josephkerk

Speciaal en extra voor de kinderen

Di. 24 december Kerstavond

- 17.00 Kerstviering met kinderkoor en kerstspel in de Josephkerk
Kerstviering met liederen en kerstspel in de Petruskerk
Kerstviering met liederen in de Sint Janskerk
- 19.00 Gezinsviering in de Goede Herderkerk

Wo. 25 december - Kerstmis

- 13.00 Kindjewiegen in de Petruskerk
14.00 Kindjewiegen in de Goede Herderkerk

Do. 26 december – 2^e Kerstdag

- 11.00 Kindjewiegen in de Laurentiuskerk
13.00 – 15.00 Levensgrote Kerststal in de Sint Josephkerk
ook op vrijdag 27 december



Adressen van de kerken

- Goede Herderkerk: Hoge Rijndijk 18, Zoeterwoude-Rijndijk
Hartebrugkerk: Haarlemmerstraat 110, Leiden
Josephkerk: Herensingel 3, Leiden
Laurentiuskerk: Dr. Van Noortstraat 88, Stompwijk
Lodewijkkerk: Steenshuur 19, Leiden
Maria Middelareskerk: Rijndijk 283, Leiden
Petruskerk: Lammenschansweg 40A, Leiden
Sint Janskerk: Zuidbuurtseweg 15, Zoeterwoude