

NR. 47 OKTOBER 2024

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de Laudato Si Werkgroep van de HH Petrus en Paulus Parochie.



Stof tot nadenken

Geef de namen door!

“Toen boetseerde Jahweh God uit de aarde alle dieren op het land en alle vogels van de lucht, en bracht die bij de mens, om te zien hoe hij ze noemen zou.

Zoals de mens ze zou noemen, zo zouden ze heten.” (Gen 2, 19).

Een onlangs verschenen onderzoek liet zien dat wij de namen van planten en dieren snel aan het vergeten zijn. Een kwart van jongeren onder de 35 jaar konden de korenbloem en margriet niet noemen. De vink en de merel worden ook minder vaak herkend.

Volgens Natuurmonumenten is dit te verklaren doordat we de afgelopen decennia veel natuur zijn kwijtgeraakt. Maar het signaleert ook een verschuiving van het buitenleven en het natuurlijke naar het binnen- en virtuele.



Madeliefje – de nationale bloem van Nederland

De taak ligt nu bij de oudere generaties om dit te herstellen. Ga naar buiten met je (klein)kind aan de hand en zeg de namen hardop: ‘merel’, ‘spreeuw’, ‘paardenbloem’, ‘boterbloem’, ‘madeliefje’.

Victoria Twist werkgroep Laudato Si’

Gods zegen is niet alleen voor mensen

De relatie tussen de Heilige Franciscus en Dierendag was goed te zien in de Hartebrug op 6 oktober. In zijn homilie legde pater Hoogenboom uit hoe de mens niet de heer is van de Schepping

maar een onderdeel daarvan. H. Franciscus in zijn “Lofzang van de Schepselen” (Zonnelied) zet de mens op zijn plaats tussen de andere schepselen. Gods zegen is er niet alleen voor mensen maar strekt zich uit over alle andere schepselen. De dieren ook.

U kunt de preek nog volgen op:

<https://www.youtube.com/live/BTIVNzFKhfQ>



Nuttige Links



Onze Website: <https://rkleiden.nl/laudato-si/>

¹De integrale tekst van de encycliciek “Laudato Si’” is te vinden op www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliciek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf

Contact redactie: laudatosi@petrusenpaulusleiden.nl

Werkgroep: Marieke, Marlène, Micheline, Roeland, Victoria & Wilbert



“Schepping: ons een zorg”

In dit nummer:

- Stof tot nadenken
- Gods zegen is niet alleen voor mensen
- Wat zegt de Paus
- Nuttige links
- Kort nieuws
- Eco-tips
- Het Laudato Si' ABC
- Fratelli Tutti
- Laudato Si programma
- Terugblik Scheppingsperiode

Wat zegt de Paus? Citaten uit “Laudato Si’”¹

De heilige Franciscus [houdt] ons voor, in trouw aan de Schrift, de natuur te erkennen als een schitterend boek waarin God tot ons spreekt en aan ons iets doorgeeft van zijn schoonheid en goedheid, “want uit de grootheid en de schoonheid van de schepselen wordt men door vergelijking hun Schepper gewaar.” LS12



Kort Nieuws

COP 29 Azerbeidzjan

Van 11 tot 22 november wordt de klimaatop gehouden in Baku, hoofdstad van Azerbeidzjan.

Het land is een grote olieproducent en helaas bekend voor het schenden van mensenrechten. Wij bidden dat er toch vooruitgang wordt geboekt. Op de agenda staat o.a. het klimaatschadefonds en emissiehandel. In aanloop tot de top van 2023 in Dubai heeft paus Franciscus zijn exhortatie "Laudate Deum" geschreven.



Officiële Feestdag?

Katholieke organisaties waaronder de Laudato Si beweging pleiten voor een officiële feestdag de 'Scheppingsdag' elk jaar op 1 september. Leuk idee 😊 Meer nieuws volgt t.z.t.



450 Leidse bomen

Om 450 jaar Ontzet en Universiteit te vieren wil Stadslab Leiden wil 450 bomen planten. Wil je een boom in je eigen tuin aanplanten? Stuur een bericht naar info@stadslableiden.nl



Maar nu wil de Commissie de wet een jaar uitstellen. Het Wereld Natuur Fonds noemt dit een klap in het gezicht van de 1,2 miljoen Europeanen die de petitie hadden getekend om een einde te maken aan ontbossing als gevolg van EU-consumptie. "Uitstel van de wet betekent feitelijk een jaar langer ontbossing toestaan, terwijl we bossen hard nodig hebben om de aarde leefbaar te houden", stellen Greenpeace en Milieudefensie.

Film Tip: *Beyond, Ode to the Earth*

Zie ons gemeenschappelijk huis door de ogen van André Kuypers! Nu in de bioscoop. In Leiden te zien t/m wo 23 oktober.



Eco-tips Meer dan de helft van de 360 wilde bijensoorten in Nederland is bedreigd met uitsterven. Je kunt hommels en bijen helpen door vroege voorjaarsbloeiers te planten. Tot en met november kan je bollen in je tuin zetten. Koop altijd biologisch. Bespoten bollen zijn zeer schadelijk voor bijen.

Fotowedstrijd

Helaas waren er geen inzendingen voor de wedstrijd.



Het Laudato Si "ABC"

Fair Trade producten: Producten van eerlijke handel. Eerlijke handel zorgt dat boeren in voornamelijk ontwikkelingslanden een eerlijke en stabiele prijs krijgen voor hun producten.

Fossielvrij: Tijdperk waarin vervuilende olie, steenkool of aardgas niet meer worden gebruikt. (Zie Laudato Si Nr. 46) Nederland wil in 2050 fossielvrij zijn. *Bron: Rijksoverheid.*

Franciscus: (1) Heilige van Assisi (c. 1181 –1226), mysticus, stichter van de franciscaanse orde, patroonheilige van dieren, ecologen, koopmannen, Italië en de Laudato Si Beweging (2) paus en auteur van de encycliek *Laudato Si*.

Gemeenschappelijk huis: Planeet Aarde. We staan niet los van de planeet die we delen met mensen, dieren en planten; wij zijn er nauw mee verbonden en zijn dus ook verantwoordelijk voor de zorg ervan.



Gaza

Tijdens de Synode in Rome werd gecollecteerd voor de parochie van de Heilige Familie in Noord Gaza. In totaal is een bedrag van €62.000 aan de noodleidende parochie gedoneerd. De paus belt elke dag met de pastoor om woorden van troost en zijn zegen te geven. De situatie in Noord Gaza is schrijnend.



Doneren aan vluchtelingen in Gaza en Libanon kan via meerdere hulporganisaties en Giro 555.

Fasting for peace, Collection of donations for Gaza Holy Family Parish

Iran

Pater Thijs Moons vertelde onlangs over zijn medebroeder, de Belg Dominique Joseph Mathieu. Mathieu



is sinds 2021 aartsbisschop van Teheran – Isfahan en nu door Paus Franciscus tot kardinaal benoemd. Dit om de verbondenheid van zijn kleine kudde met de wereldkerk te herstellen en de dialoog met de Islam te bevorderen.

Iran telt meerdere christelijke denominaties. Op de foto zie je de Armenische Vank-kathedraal in Isfahan. Volgens een legende is Jozef van Arimatea hier begraven.

De katholieke Sint Josefs kathedraal van Teheran ligt officieel op het grondgebied van de Italiaanse ambassade. U kunt een virtuele tour nemen via: <https://www.youtube.com/watch?v=D0jUeEwO5uU>

Laudato Si Programma oktober/november

- Vrij 18 okt** **Laudato Si Symposium. Radboud Univ. ***
13 – 18 uur Verdiepingsdag over Ecologische spiritualiteit
Nijmegen met meditatie, lezingen en workshops
- Za 19 okt** **De Vriendjes van Franciscus**
15.30 uur Catecheseclub voor kinderen vanaf groep 5
Hartebrug Thema: de Schepping deel1
- Za 2 nov** **Verdiepingsdag 'Franciscus als ... broeder' ****
9.30-16.30 u voor iedereen die zoekt naar een verdieping
Amsterdam van kennis over het leven van Franciscus
- Ma 11 nov** **Film 'Onder het Maaiveld'**
19.30 uur Met producent Ignas van Schaik
Regenboog Gratis toegang. (Herkansing van september)
Deze film is niet te zien op DVD of via een streaming service!
- Za 16 nov** **De Vriendjes van Franciscus**
15.30 uur Catecheseclub voor kinderen vanaf groep 5
Hartebrug Thema: de Schepping deel 2
- Za 16 nov** **Tweedehands Boekenmarkt: *****
11 - 16.00 u en **zo 17 nov.** 12 -15.00 uur
Sint-Petrus **Met nadruk op muziek en strips!**

* Aanmelden via <https://www.ru.nl/over-ons/agenda/verdiepingsdag-ecologische-spiritualiteit>

** Informatie en aanmelden via de Franciscaanse Beweging: <https://franciscaansebeweging.nl/>

*** Inlevering boeken **za 2 nov** tussen 10 en 11 bij de Sint Petrus

Doe mee met de Schoenendoosactie!

Ook dit jaar doen we mee met de schoenendoosactie. Een versierd en gevulde schoenendoos is een cadeau voor een kind dat anders helemaal niets heeft. Je kunt thuis een schoenendoos maken en op 17 november naar de Hartebrugkerk brengen. De nodige informatie vind je op <https://schoenendoosactie.nl/> Coördinator is Marlina Pijper marta_marlena@hotmail.com

Verdiepingsdag Ecologische spiritualiteit



vrijdag 18 oktober 2024 13-18 u
Radboud Universiteit Nijmegen

Met meditaties, lezingen en workshops.
Kosten €7,50 Studenten Gratis

Radboud Universiteit, Erasmusplein 1
6525HT Nijmegen

Aanmelden via <https://www.ru.nl/over-ons/agenda/verdiepingsdag-ecologische-spiritualiteit>

Terugblik Scheppingsperiode 2024

Tussen 1 september en 6 oktober stonden de Laudato Si banners in de kerken.



20 september, Wereld Opschoon-
dag: Bloemenbakken opfleuren bij
de Romanuszaal.

Het waterploggen in de Stevens-
hof ging helaas niet door.

21 september: Twee leden van
onze werkgroep bezochten de
tuin van St Ursula, Duivendrecht
voor de Laudato Si-middag.



19 september, filmavond "Onder Het
Maaiveld" gesponsord door de
Laudato Si werkgroep en Stichting de
GroenteDeler: Ondanks technische
problemen genoten de toeschouwers
van deze mooi en informatieve film. Na
de vertoning was er een vraag- en
antwoordsessie met de boerin van "Bij
Mei", de zelfoogsttuin in Zoeterwoude.

De vertoning van dezelfde film in de Regenboogkerk ging uiteindelijk niet
door evenals de bezoek aan de Voedselbank gepland voor 10 september.
Voor beide activiteiten zijn de nieuwe data al bekend. Zie het LSi-programma.



25 september, Oecumenische Vesper-
viering in de Hartebrugkerk: leden van
de werkgroep gingen voor in een liturgie
van gebeden, een korte schriftlezing en
samenzang. Dominee Judith van den
Berg gaf de zegen en zangers van het
Hartebrugkoor de muzikale omlijsting.



De Scheppingsperiode werd afgesloten met twee Franciscusvieringen: Eén in de Maria
Middelares en één in de Hartebrugkerk. Hieronder zie je o.a. de dierenzegen op 6 oktober.



Elementen van het
Zonneliied hangen in
de boom.

