

Rondom Petrus en Paulus

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

September - oktober
2024
No. 1

Een symfonie van gebed

Volgend jaar 2025 wordt er naar goed gebruik weer een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden. Zo'n jaar is een oude traditie die zijn oorsprong vindt in de Bijbel, Het is een jaar van verzoening met God en met elkaar. Om vervolgens weer met nieuwe - en hopelijk missionaire - energie de toekomst tegemoet te gaan.

Een jaar voor zoekers, tasters en doorwinterde gelovigen om dichterbij Jezus te komen. Het thema is dan ook 'Pelgrims van hoop'.

Inmiddels zijn de voorbereidingen voor dit Heilig Jaar in volle gang. Tot deze voorbereiding en misschien wel de belangrijkste behoort ook het Jaar van Gebed waar we op Aswoensdag mee zijn begonnen. Nu zo'n half jaar verder is het goed om eens te herenemen waar het bij dit Themajaar om gaat. Bij de opening van het jaar van gebed zei paus Franciscus:

"Ik vraag jullie je gebed te verdiepen om ons voor te bereiden deze genadevolle gebeurtenis ten volle te kunnen beleven en de kracht van Gods hoop te ervaren. Vandaag beginnen we het Jaar van Gebed, dat wil

zeggen een jaar gewijd aan het opnieuw ontdekken van de grote waarde en de absolute noodzaak van gebed in het persoonlijk leven, in het leven van de Kerk en van de wereld."

Eerder heeft de paus over dit jaar van gebed gezegd dat hij hoopte op een intens jaar van gebed, een grote "symfonie", dat het verlangen zou aanwakkeren om in de aanwezigheid van de Heer te zijn, naar Hem te luisteren en Hem te aanbidden. En waarin onze harten zich zouden openen om de overvloed aan genade te ontvangen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat als centraal gebed gekozen is voor het gebed dat Jezus zelf ons heeft geleerd: het 'Onze Vader'. Het gebed dat Paus Franciscus een 'school van gebed' noemt omdat hierin de

aanbod van verdere vorming. Bijvoorbeeld de *4 avonden over missionair zijn*. Of misschien is meedoen met Sycamore een soort opfriscursus over het geloof? Ook komen er bijeenkomsten voor allen die aan kinderen catechese geven, voor misdienaars en lectors en worden er mensen gevormd om nieuwe mensen voor te bereiden op de op-

kernpunten van ons christelijk geloof worden samengevat. Hij spreekt de hoop uit dat dit gebed het levensprogramma wordt van elk van zijn leerlingen, een ieder van ons. Of die symfonie waar al onze stemmen in meeklinken en de beoogde intensiteit van gebed er al is? We hebben nog wat maanden te gaan en alle kans om er nog het befaamde tandje bij te doen. Enkele handreikingen vindt u elders in Rondom (blz. 5).

Marlène Falke-de Hoogh pw.

Weer aan de slag ...

Paulus noemt christen-zijn "zwoegen." Het is immers een 'arbeid', die pas afgerond wordt bij de wederkomst van de Heer. Onze paus is iemand die er ook de vaart in houdt! *"Ja, het vraagt inspanning het goede te blijven doen en heilig te worden ... Ge weet, de weg naar de heiligheid is niet voor luie mensen; het vraagt inspanning."*

(1 aug 2018 tegen misdienaars!)

Toch gaat het niet om activisme (christen-zijn is goede dingen doen) of het idee dat wij zelf de betere toekomst van Kerk en wereld kunnen opbouwen. Het is in eerste instantie 'arbeiden' aan onszelf, ons inspannen om Christus beter te leren kennen. Dit najaar is er een groot



name in de katholieke Kerk. Al degenen die de afgelopen jaren katholiek zijn geworden in onze parochie - en het zijn er bij elkaar heel wat - worden uitgenodigd een keer per maand samen te komen voor uitwisseling en verdere vorming. Dit alles is natuurlijk niet bedoeld als een soort examen. Het gaat erom al onze taken, bijdragen en activiteiten te plaatsen in die dynamiek van de missionaire parochie.

"De noodzaak van de missionaire actie van de Kerk brengt natuurlijk een steeds nauwere samenwerking met zich mee van al haar leden op ieder niveau. Dat is een wezenlijke doelstelling van het synodale traject dat de Kerk aflegt met als sleutelwoorden *gemeenschap, participatie, zending*." (Paus Franciscus, 6 jan.2023) Pastoor Smith

Missionaire Team komt naar u toe ...

In het vorige nummer hebben we kennis kunnen maken met de leden van het Missionaire Team (MT). Voor het najaar staan een aantal stappen op hun agenda:

– Twee aan twee zullen leden alle kernen van de parochie komen bezoeken. Met de leden van de pastoraatsgroepen, locatieraden, beheercommissies e.a. gaan ze in gesprek over de lokale en parochiële initiatieven.

– Op veler verzoek wordt er een korte flyer gemaakt over het verloop van de Eucharistieviering. Voor nieuwe mensen is de Mis vaak nog een opeenvolging van woorden en antwoorden (die iedereen om hen heen lijkt te kennen!), gebaren, houdingen, gebeurtenissen ... Maar wat is het grondpatroon van de Eucharistieviering? En wat zijn de vaste onderdelen en antwoorden?

– Leden van het MT werken mee aan het zeer rijke Vormingsprogramma. Zie daarover blz.8 en het vorige nummer van Rondom.

– De landelijke conferentie rond de Missionaire Parochie is in 2025 al op zaterdag 8 februari. Wie nog nooit zo'n dag heeft meegemaakt (het is de 4^{de} op rij!) krijgt nu de kans! Het MT zal aan de promotie hiervan meewerken en we proberen vanuit de parochie het mogelijk te maken

We vervelen ons geen moment ...



Parochiemiddag 29 juni Goede Herderzaal

Hoeveel kaarsjes zijn er deze zomer in de vakanties opgestoken? Wij merken dat het aantal kaarsjes fors toenemen. Hoeveel uren hebben toeristen door kerken gelopen in stille verwondering? Hoe vaak zijn ogen opgeslagen naar Maria? In heel veel landen "stikt het" van de Maria kapelletjes. In de Hollandse openbare ruimte is dat beduidend minder. Daar willen we iets aan doen. Een groepje parochianen is doende om een Maria kapel te realiseren bij de Maria Middeles. De eerste schetsontwerpen zijn er inmiddels.

En overigens wordt er door tal van mensen gewerkt aan "aardse" projecten, ook in de zomermaanden. Waar kunt u dan aan denken? De administratie van de NAW gegevens van de parochianen ondergaat een belangrijke kwaliteitsverbetering door de in-

spanningen van een team vanuit de meeste kernen. Er is een nieuwe medewerker voor het centrale secretariaat gevonden. De vernieuwing van de website komt naderbij. Er is een restauratie van het Hartebrug orgel in voorbereiding. Een team werkt in tal van gesprekken met de gemeente Leiden aan de ontwikkeling van een nieuwe openbare fietsenstalling met daar boven op een nieuwe Romanus zaal. De herplaatsing van de haan op de St. Jan en herstel van voegwerk van de toren wordt nu in detail voorbereid en kunnen we tegemoet zien in de loop van 2025. En er wordt door een klein team gewerkt aan de expositie "De Verkondiging" die op 1 november a.s. van start gaat in de Petrus. En nog veel meer...

Never a dull moment!

Jan van Trigt, vicevoorzitter parochie bestuur

Nieuws vanuit De Bakkerij

Rouwen en Vieren met TroostRijk

Afscheid, verlies, en rouw. Het zijn thema's die in ieders leven een keer voorbijkomen. Soms groot en overweldigend, soms klein en liefdevol. Toch is ruimte voor rouw niet vanzelfsprekend. Het publieke domein heeft geen vaste plekken voor persoonlijke rouw, ook biedt onze cultuur weinig aanknopingspunten om het zomaar over rouw te hebben. Dit bleek de aanleiding voor Rikko Voorberg (theoloog en kunstenaar) om in 2021 een eerste Rouwen en Vieren kas op te richten in Amsterdam. Een plek waar men de weken rondom kerst terecht kan om een kaarsje te branden, een lint te beschrijven of woorden te delen in het gastenboek. Een plek van niemand, en voor iedereen. Dit jaar willen we ook een kas in Leiden neerzetten in de laatste weken van december. Hiervoor zoeken wij vrijwilligers. Heb je interesse mail dan naar bjaarsma@debakkerijleiden.nl

VredesOntmoeting 21 september

In 2008 stonden een paar mensen aan de wieg van de Leidse Vredeswake. De eerste keer met 8 mensen. In alle stilte. Het was een wake. Inmiddels is dit uitgegroeid en staan er wel 100 mensen bij de VredesOntmoeting op het Stadhuisplein. Een waardevolle traditie om vast te houden, te delen en door te geven aan een ieder in Leiden. Dit jaar is het thema "Samen voor Vrede. Nu"

De urgentie van vrede en gerechtigheid is groter dan ooit. Kijkend naar de wereld om ons heen is de roep om verandering luider dan ooit tevoren. Staan we voor uitdagingen, maar zijn er ook mogelijkheden voor positieve acties. Ontdekken we hoe, geleid door menselijke waardigheid en solidariteit, een pad naar vrede kun-

nen banen, zelfs te midden van de meest turbulente tijden. Om samen een vreedzamere toekomst kunnen bouwen.

Wij hebben daarvoor vier sprekers uitgenodigd die een korte uitzetting geven over een lokaal onderwerp mbt gerechtigheid binnen de Leidse samenleving. De persoonlijke bijdragen worden afgewisseld met muziek en meditatieve stilte. Hoe de Leidse vrede eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. U komt toch ook?

Zaterdag 21 september, 16.00 - 17.00 uur, Stadhuisplein, Leiden.



Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.45-11.30 uur), secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl
Pastoor **J. Smith**: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com,
Kapelaan **D. Huntjens**: 071 362 63 10, kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl, Diaken **G. Clavel**: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com, Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh**: 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com.

www.petrusenpaulusleiden.nl



Colofon

Jaargang 4 (20), nummer 1, september-oktober 2024

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding. Nummer 2 komt uit op 27 oktober. Deadline is 7 oktober 2024.

Regio Oost

Parochiekernen

De Goede Herder, Sint Jan's Onthoofding en H. Laurentius

Adres- en bankgegevens zie pagina 6

Vakantie

In een van de kerken die wij in onze fietsvakantie in Nederland bezochten, lagen stapeltjes met briefjes klaar voor de passanten om mee te nemen.

Een van de briefjes bevatte deze voorbede, we horen de tekst ook wel eens langskomen in onze kerken, ik wil het graag met u delen: "God die ons tegemoet komt, tot U bidden wij:

Voor mensen die gevangen zijn in hun cultuur, voor hen aan wie de ontmoeting met anderen wordt ontzegd; dat ze mensen mogen tegenkomen met een uitgestoken hand, dat wij zulke mensen mogen zijn...

Voor mensen die bang zijn voor het onbekende, voor hen die weg kijken als een vreemdeling op hun weg komt; dat ze mensen mogen tegenkomen die hun angst wegnemen, dat wij zulke mensen mogen zijn...

Voor mensen die juist naar de ander toe gaan, voor hen die in die ander een verrijking zien; dat ze mensen mogen tegenkomen die hen bevestigen, dat wij zulke mensen mogen zijn.

Voor mensen die grenzen durven te verleggen, voor hen die ruimhartig durven denken en handelen; dat ze mensen mogen tegenkomen die hen bemoedigen, dat wij zulke mensen mogen zijn ...Amen."

Annie Borst - pastoraatsgroep St. Jan

Uit de Goede Herder

In parochiekern De Goede Herder staan verschillende activiteiten op stapel. Zo is de jaarlijkse startzondag met alle koren in de planning en gaan diverse werkgroepen weer vol energie aan de slag. Naast de inzet voor het werk van Tamar Goossens in Oeganda, u las er in het vorige nummer over, is er de nodige aandacht voor projecten dichtbij. De Voedselbank wordt wekelijks benoemd en het project in het kader van de komende Caritas Actie van de Groentedeler, vlakbij in de Zoeterwoudse Weipoort, heeft onze aandacht. Stichting 'De Groentedeler' heeft voor ons een rondleiding gepland

Nieuws uit de Sint Laurentius

In de Sint Laurentius is er o.a. de langverwachte avond voor de vrijwilligers. Die zat al lang in het vat (en dan verzuurt het niet, is het gezegd), maar op 17 oktober is het nu eigenlijk zo ver. Een ander, dit jaar mogelijk heel bijzonder, evenement wordt Open Monumentendag op 14 september. De Sint Laurentiuskerk is al jaren open met Open Monumentendag, dus dat is niet zo bijzonder, maar dit jaar heeft Museum Catharijneconvent bericht gestuurd dat zij aan het 'ontzamen' zijn. Artikelen die de Sint Laurentius in bruikleen heeft gegeven, worden teruggestuurd. Hoe fantastisch zal het zijn als we deze boeken, schilderijen en andere religieuze kunstwerken kunnen laten zien. Dit is niet omdat het de meest bijzondere zaken zijn, maar ze werpen een blik werpen op de geschiedenis van onze parochiekern en dorpsgemeenschap.



Samen met Stichting Oud Stompwijk wordt op dit moment onderzoek gedaan naar de omstandigheden en het geloofsleven in Stompwijk en omgeving, van een paar eeuwen terug. Heeft dat dan nog waarde voor ons in 2024 vraagt u zich wellicht af. Ja, toch wel, want het houdt ons een spiegel voor. Het zegt iets over het belang je in te zetten voor wat je waardevol

vindt; je geloof, je cultuur, je gebruiken. Het vertelt ook dat je soms wat moet relativeren als je denkt dat iets 'altijd zo geweest is'. Want dat 'altijd' is vaak niet meer dan één of twee generaties lang. En het geeft aan dat discussies en gekibbel van alle tijden zijn en dat we daar misschien wat minder tijd aan moeten besteden. We hopen op veel informatie uit de terugkomende stukken en een mooie expositie op Open Monumentendag.

Marianne Turk - gebedsleider

Kinderkerk in Zoeterwoude Dorp

Met veel enthousiasme en inzet gaat de Kinderkerk na de vakantie weer van start, een samenwerking tussen de protestantse gemeente in Zoeterwoude en de katholieke parochiekern Sint Jan. Kinderkerk is bedoeld voor gezinnen met jonge kinderen, van dreumes tot kleuter. Op een speelse manier maken kinderen kennis met de

kerk en de bijbel. Er wordt een bijbelverhaal verteld, afgewisseld met liedjes. De kinderen mogen tijdens de viering actief meedoen in het verhaal, waarbij alle zintuigen aan bod komen. De eerstvolgende diensten zijn op: Zondag 13 oktober 12.00 u. Dorpskerk Zondag 24 november 12.00 u. Sint Jan

op de Zelfoogsttuin 'BijMei' en men kan een toelichting krijgen bij de Voedselbank. Voor meer informatie hierover: Regina



Krowinkel: regina@degroentedeler.nl
Ook wordt al weer toegeleefd naar Allerzielen-in-het Licht, waarbij naast de viering in de kerk ook de mogelijkheid is om dierbare gestorvenen op diverse wijzen te herdenken op het kerkhof. Daar is in het afgelopen jaar bij de nieuwe klokkentoren door onze club van actieve tuinmannen een prachtige stilteplek gecreëerd met een sedumveld, een rustbankje en een permanent hartvormig bloemperk.

De Verkondiging - expositie over de kerken van vroeger, nu en de toekomst

In de Petruskerk zal op vrijdag 1 november om 16.00 uur een expositie geopend worden, die tot eind januari te bezoeken is.

In de kerk - die gewoon als kerk gebruikt blijft worden - zullen 6 meer dan levensgrote foto's te zien zijn van diverse kerken

uit onze parochie. De foto's zijn de afgelopen jaren gemaakt door beeldend kunstenaar, curator en onderzoeker Krien Clevis.

Daarnaast is er op het koor de mogelijkheid oude beelden en interviews te zien. Gidsen kunnen u rondleiden door het

geheel en ook verder uitleg geven bij het kerkgebouw.

Een presentatie bij binnenkomst laat zien, wat de parochie nu én in de nabije toekomst biedt.

In de maanden nov, dec en jan is er een aanbod van lezingen en kooruitvoeringen.

Maanden en dagen ...

Het kerkelijk jaar houdt de dynamiek van ons geloofsgroei gaande. Maar elke weekdag en elke maand is daarnaast toegewijd aan een geloofsgeheim of een heilige. We zetten ze even op een rijtje:

- Zondag - Verrijzenis van de Heer
- Maandag - Heilige Geest
- Dinsdag - Heilige Naam van Jezus. Maar ook St. Antonius van Padua of St. Anna
- Woensdag - Engelen. Maar ook Sint Jozef. Het is de dag van het verraad van Judas en daarmee ook een vastendag
- Donderdag - Instelling van de Eucharistie
- Vrijdag - Lijden en dood van de Heer en daarom een vastendag
- Zaterdag - Toegewijd aan Maria die op stille Zaterdag als enige het geloof in de verrijzenis bleef bewaren.

Deze invulling komt grotendeels uit de volksdevotie. Alleen de vet aangeduide maanden hebben een kerkelijke goedkeuring:

- Januari - Goddelijk Kind Jezus
- Februari - Moeder van Smarten
- Maart** - Sint Jozef
- April - Heilige Familie
- Mei** - Maria
- Juni** - Heilig Hart van Jezus
- Juli - Kostbaar Bloed van de Heer
- Augustus - Onbevlekt hart van Maria
- September - Engelen
- Oktober** - Rozenkrans
- November** - Zielen in het vagevuur
- December - O.L. Vrouw Onbevlekt ontvangen

Wekelijkse kinderwoorddienst

In beide kerken, Lodewijk en Joseph, is elke zondag kinderwoorddienst. Bij aanvang van de liturgie van het Woord (dus na Gloria/Eer aan God en het gebed) worden de kinderen uitgenodigd en aan het eind van het de liturgie van het Woord (na het gebed van de gelovigen) komen ze weer terug, zodat ze de Eucharistische liturgie helemaal kunnen meemaken. Tijdens de kinderwoorddienst, waarbij altijd minimaal twee begeleiders aanwezig zijn, wordt het Evangelie van de zondag gelezen en met de kinderen besproken. Daarna maken ze 'iets' wat het evangelie nog een keer zichtbaar maakt voor hen. Dus u hoeft niet op een schema te kijken wanneer wel of niet de kinderwoorddienst is. Elke week zijn de kinderen welkom.

Medjugorje

Enkele impressies in woord en beeld van de bedevaart naar Medjugorje, in augustus.



Citaten collage

Het was een mooie pelgrimstocht naar een niet heel bekende plek. Het ervaren van 80.000 andere jonge gelovigen was heel bijzonder en een boost voor mijn geloof. Heel vaak had ik kippenvel op mijn armen.

(Roseanne, 28 jaar)

Boven alles blijft me de mensen die ik op reis heb ontmoet me bij. Zo ook was het festival echt een viering van Maria's liefde voor haar zoon, en natuurlijk Zijn liefde voor ons.

(Tom, 28 jaar)

Wat mij in Medjugorje altijd diep raakt, is de plaats waar het Heilig Sacrament van de Biecht onvermoeibaar wordt bediend door honderden priesters in alle talen. Er bestaat bijna niets mooiers als het stralende en verlost gezicht van een biechteling na dit gebed.

Carlo Acutis avond – zondag 22 september

Volgend jaar wordt de 14 jarige Carlo Acutis heilig verklaard. Hij was een whizzkid die zijn digitale talenten gebruikte om te evangeliseren. Carlos Leret is een leken-missionaris uitgezonden vanuit de organisatie van de heiligverklaring van Carlo Acutis en weet dus heel veel over hem. De inleiding zal in het Engels zijn en wordt niet vertaald.
 Datum zondag 22 september
 Locatie Steenshuur 17, rechts van de kerk.
 Tijd 19.00 uur Inleiding – Pauze - 20.00 vragen uitwisseling - Ontmoeting
 N.b. wie eerst naar de Engelse Mis komt, kan zelf voor wat te eten te zorgen. Dat kan in de pastorie zaal of tuin gegeten worden. Deze avond is een initiatief van de Stichting Acutis. Zie www.stichting-acutis.nl

Maandelijks speciaal gebed na de Zondagsmis

Elke 3e zondag na de Ochtendmissen: 15 sept, 20 okt, 17 nov.
 Na de Mis ziet u voor (en achter) in de kerk

nadevol sacrament te zien. (Maggie)

Ja, het had inderdaad iets weg van de wereld jongerendagen, maar dan dieper en intenser. Kortom, met dankbaarheid kijk ik terug naar wat Maria en God voor hun kinderen op die mooie plaats doen.

(broeder Mattheus)



twee mensen staan. Zij zijn er om met u te bidden voor uw intenties. U hoeft zelf niet te bidden, maar alleen aan hen te zeggen waarvoor u graag gebed vraagt. Dat kan de situatie in de wereld, de Kerk, de parochie en uw eigen leven zijn. Of voor zieken, mensen met verdriet, werk, woning enz. enz. **Eigenlijk gaat het om datgene wat u deze dagen zorgen geeft en bezighoudt.** Waarom daarmee naar anderen toegaan? Omdat de Heer heeft gezegd: "Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen - het moge zijn wat het wil - zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is." (Matteus 18,19). Want door uw intentie uit te spreken wordt die opgenomen in het gebed van de Kerk. Dus maak het niet te ingewikkeld, gewoon doen! **Pastoor Smith**

Extra biechtgelegenheid vrijdag 18.45 uur in de Lodewijkkerk vooraf aan de Avondmis. Indien nodig ook aansluitend aan deze Mis. Een schema van de priesters hangt op de deur bij binnenkomst links.

1 en 2 november vrijdag en zaterdag Allerheiligen en Allerzielen

Snel na het verschijnen van het volgende nummer vieren we al het Hoogfeest van Allerheiligen op vrijdag 1 nov. De heilige Missen zijn er om 09.00 uur in de Petrus en 19.00 uur in de Lodewijk. De gedachtenis van Allerzielen valt op zaterdag. Missen zijn er om 09.30 uur in de

Lodewijk en om 10.30 uur in de Joseph (gebedsachtend voor de Missionaire parochie). De Zaterdagavond en Zondagsmissen zijn van de 31e zondag door het jaar. Maar ook daar kan natuurlijk extra gebeden worden voor de overledenen, zonder

dat deze zondag een soort 2e Allerzielen wordt. Elke Mis wordt mede opgedragen voor de gestorvenen. Zaterdagavond 2 november. 19.30 uur gebedsviering in de Goede Herder kerk, met erna zegenen van de graven.

Start nieuwe seizoen

Komend weekend zijn de Open Monumenten Dagen en dan is de Hartebrugkerk midden in de Leidse binnenstad open op zaterdag 14 sept. Getrainde vrijwilligers verwelkomen de honderden belangstellenden tussen 10 en 17 uur. Als u nog nooit in de Hartebrugkerk bent geweest is dit uw kans!

Het seizoen voor kinderen in de Hartebrugkerk is al op 1 september geopend met een processie ter ere van de Scheppingszondag. Op zondag 15 september is de terugkomviering van de eerste communicantjes om 11.15 uur met daarna een uitje. Er is een extra KWD (kinderwoorddienst) op de 5e zondag, 29 september. Vanwege



Dit najaar starten ook weer de bijbelbijeenkomsten met catechete Marieke Maes op de donderdagavonden. Heel laagdrempelig worden de lezingen van een bepaalde zondag besproken en uitgelegd. De geplande data zijn 5 september, 17 oktober 21 november

de Scheppingsperiode is er een activiteit voor kinderen in het weekend van 21/22 september. Op 6 oktober zullen wij in de KWD over de heilige Franciscus horen en na de viering is er een lekkere veganistische lunch! In oktober begint ook het nieuwe seizoen van de 'Vriendjes van Franciscus.' Meer informatie volgt.

en 12 december, steeds in het atrium van de Maria Middelaeskerk van 20.00-22.00 uur. Opgave is niet nodig. Een andere cyclus die weer start is de "Maaltijd Plus" op de laatste vrijdag van de maand. Samen met onze protestantse zusters en broeders genieten we dan van een heerlijke maaltijd en worden intussen bijgepraat over een bijbels of diaconaal thema. Op vrijdagavond dus, boven het winkelcentrum Stevensbloem, nummer 269, van 18.00-21.00 uur.



Data zijn 27 september, 25 oktober en 29 november.

Opgave is hier wel verplicht vanwege de maaltijd, op de lijst achter in de MM-kerk of per mail naar vanerp@outlook.com.

Overlijden Dé Steures

Op 29 juli overleed onverwacht Dé Steures, pas 76 jaar oud. Hij was zeer actief in de voormalige Leonardusparochie als lector maar ook als voorzitter van de parochievergadering. Ook na de fusie in 2003 tot de LAM Gods parochie bleef hij actief. Zo was hij vele jaren bestuurslid van RK Begraafplaats de Zijlpoort. Als leraar klassieke talen en verwoed amateurarcheoloog in Italië wist hij niet alleen veel, maar kon er ook boeiend over vertellen. Hij verloor zijn eerste vrouw Gerda toen hun beide zoons nog jong waren. Jaren later vond hij een nieuwe levenspartner, El de Meijer, maar ook die raakte door ziekte aan een rolstoel gekluisterd waardoor hij opnieuw mantelzorgwerd, tot zijn onverwachte dood. Hij bleef zeer opgewekt van karakter, ondanks alle tegenslag, en daarin een voorbeeld voor ons.

Overlijden Annie van der Geest

Annie is op 30 juni overleden op de gezegende leeftijd van 99 jaar. Zij was lid van het Dameskoor van de Hartebrug van 1980-2015 en secretaris van 1989-2010. In 2010 is ze benoemd tot erelid en heeft de zilveren Hartebrugspeld ontvangen uit handen van pater Ton Peters. In 2015 heeft zij officieel afscheid genomen van het Dameskoor, dat in 2019 is opgeheven.

Scheppingsperiode

Vorige keer kon u er al over lezen: wereldwijd wordt de Scheppingsperiode gevierd door alle christelijke kerken van 1 sept - 4 okt, het feest van de heilige Franciscus. Er staan een aantal activiteiten op het programma, deels georganiseerd door de werkgroep Laudato Si van de parochie.

Op donderdag 19 sept wordt in de Vredeskerk aan de Burggravenlaan de prachtige film "Onder het maaiveld" vertoond. Als u dan niet kunt, geen nood, want op maandag 23 sept is er een herkansing in de Regenboogkerk, Watermolen 1 in de Merenwijk. Aanvang beide avonden om 20.00 uur. De toegang is gratis, maar een vrijwillige bijdrage voor het Caritas project de GroenteDeler wordt op prijs gesteld.

Vrede op aarde is nauw verbonden aan de Schepping: als water en voedsel niet eerlijk worden ver-

deeld betekent dat oorlog. De Vredesweek duurt van 14-22 sept. Op de internationale Dag van de Vrede op zaterdag 21 sept is er om 16.00 uur een vredesontmoeting op het Stadhuisplein, georganiseerd door De Bakkerij. Op zondag 22 sept om 10.00 uur krijgt het thema aandacht in een oecumenische viering in de Maria Middelaeskerk.

Op woensdag 25 sept is er van 19.00-19.30 uur in de Hartebrugkerk een vesperviering met zang van het Hartebrugkoor.

Ook hier staan we stil bij de woorden van Paus Franciscus in zijn encycliek Laudato Si. Op vrijdag 4 okt klinkt het Zonnelied (dat begint met Laudato Si) in een franciscaanse viering om 19.30 uur in de Maria Middelaeskerk.



De eerste vruchten van de hoop (Rom.8, 19-25)

HOOP EN HANDEL MET DE SCHEPPING
 SCHEPPINGSPERIODE 2024

Tot slot, op zondag 6 okt kunt u uw huisdier laten zegenen na de viering van 11.15 uur, dus rond 12.15 uur, voor de Hartebrugkerk.

Handreikingen voor het jaar van gebed

Rozenkransgebed
 Elke di en do 20.30 uur via Zoom, inloggen via de site van de Lodewijkkerk
Eucharistische Aanbedding – JP II kapel, Steenshuur 19
 Wekelijks van vrijdag 14.00 tot zaterdag 14.00 uur. De kapel is open vrijdag 14.00 - 23.00 uur

en zaterdag 07.00 - 14.00 uur. Wilt u meebidden in het rooster voor de 24uurs-aanbedding of wilt u meer informatie stuur dan een mail naar: aanbeddingleiden@gmail.com
Getijdengebed
 Mee te bidden via Radio Maria: www.radiomaria.nl

De teksten zijn te vinden via www.tiltenberg.org/getijdengebed
Catechese over het 'Onze Vader'
 Paus Franciscus heeft een catechese serie gehouden over het Onze Vader van dec 2018 tot en met mei 2019. De teksten zijn te vinden via: www.rkdocumenten.nl

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

September	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug	
7 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			7
8 zo		09.30 WG - diaken Clavel	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - pater Moons	8
23e zondag door het jaar									
14 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - kapelaan Huntjens			14
15 zo		09.30 EV - pastor v/d Mee	11.00 EV - gast	10.00 EV/KWD - Kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - Kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	15
24e zondag door het jaar									
21 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			21
22 zo		09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD - Kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - Kapelaan Huntjens		10.00 oecumenische viering/ KWD	11.15 EV - pater Hoogenboom	22
25e zondag door het jaar									
28 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith			28
29 zo		09.30 WG - mw Epskamp	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV/KWD - Kapelaan Huntjens	29
26e zondag door het jaar									

Oktober

Oktober

5 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			5
6 zo		09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD - Kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - Kapelaan Huntjens		09.30 WG	11.15 EV/KWD - pater Hoogenboom	6
27e zondag door het jaar									
12 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			12
13 zo		09.30 WG - dhr Koot	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - pater Moons	13
28e zondag door het jaar									
19 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			19
20 zo		09.30 EV - pastoor Smith	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD - Kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - Kapelaan Huntjens	16.00 Evensong	09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	20
29e zondag door het jaar									
26 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			26
27 zo		09.30 EV - nog niet bekend	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV - pater Hoogenboom	27
30e zondag door het jaar									

Legenda

EV = Eucharistieviering
 GV = Gezinsviering
 KWD = Kinderwoorddienst
 WG = Woord- en gebeds- dienst
 LAT = Latijnse Mis

Zuidbuurtseweg 15
 2381 LB Zoeterwoude
 071 580 12 15
 (di/vr 9.30-11.30 u.)
 sintjansparochie@hotmail.com
 NL95 INGB 0000 2717 53
www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
 2382 AS Zoeterwoude
 071 541 15 10
 (ma/wo/vr ochtend)
 degoedeherder@yahoo.com
 NL12 RABO 0335 6021 85
www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
 2266 HA Stompwijk
 071 580 16 04
 (ma/wo/vr 10-12 u.)
 sintlaurentius@hotmail.com
 NL49 RABO 0361 5032 68
www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
 2311 ES Leiden
 071 513 07 00
 lodewijkparochie@gmail.com
 NL83 INGB 0000 6072 98
www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
 2316 JS Leiden
 071 521 81 13
 NL57 INGB 0000 6023 34
www.stjosephleiden.nl

Kerk:
 Lammenschansweg 40A
 Secretariaat:
 Lorentzkade 16A
 2313 GB Leiden
 071 512 19 12
 (ma-vr 9.30-11.30 u.)
 secretariaat@sintpetrusleiden.nl
 NL04 INGB 0002 5541 52
www.sintpetrusleiden.nl

Rijndijk 283
 2331 AD Leiden
 071 531 01 62
 (wo 9.30-11.30 u.)
 secretariaat@lamgodsleiden.nl
 NL09 INGB 0000 5272 47
www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
 Haarlemmerstraat 110
 Secretariaat:
 Haarlemmerstraat 106
 2312 GD Leiden
 071 512 04 01
 (vr 10.30-13.00 u.)
 hartebrugkerk@kpnmail.nl
 NL29 INGB 0002 5958 00
www.hartebrug.nl

Internet Livestream

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats

Zijlpoort, Haven 64
 Iedere 1^e dinsdag 10.00 u. EV, 1 okt. en 5 nov. Op 5 november worden na de Mis de graven gezegend. Op zaterdag 2 november, Allerzielen, is het kerkhof natuurlijk overdag open.

Kapel Roomburgh,

Eucharistie in de kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46: Meestal is de vaste Zondagsmis om 10.30 uur en op maandag, dinsdag en vrijdag om 17.00 uur. Raadpleeg voor de juiste tijden de site: www.roomburgh.nl

Maandag

9.00 EV Lodewijkkerk

Dinsdag

9.00 EV Sint Petruskerk
 19.00 EV Lodewijkkerk

Woensdag

9.00 EV Lodewijkkerk
 10.00 EV/WG Goede Herderkerk
 18.30 Aanbidding en biecht
 19.00 EV Sint Josephkerk

Donderdag

9.00 EV Lodewijkkerk

Vrijdag

9.00 EV Sint Petruskerk
 19.00 EV Lodewijkkerk

Zaterdag

9.30 EV Lodewijkkerk

Zondag

17.00 Poolse mis
 Sint Josephkerk

Extra

Evensongs Petruskerk zondag 20 oktober

16.00 – 17.00 uur.
 Iedereen is welkom.
 Wie mee wil zingen: de repetities zijn op donderdagavonden 26 september en 10 oktober en op zaterdag 19 oktober. Verdere info zie www.coen-huisman.nl/HPPP.
 Aanmelden graag zo spoedig mogelijk, uiterlijk 18 september via cshuisman@ziggo.nl.

SEPTEMBER

- Zo 1 Start maand extra aandacht voor Gods schepping** (zie blz. 5)
- Do 5 Bijbelavond met Marieke Maes**, In de Maria Middelaars, 20.00 – 22.00 uur (zie blz. 5)
- Di 17 Gebedsavond o.l.v. Emmanuel**, 20.00 uur Sint Josephkapel bij Roombrg. Iedereen is welkom. Ook op di. 1, 15 en 20 oktober.
- Wo 18 Bedevaart naar Heiloo**. Zie de website www.bedevaarten.nl of de flyers in de kerken
- Bezinningsavond Opus Dei heren Zoominleiding Adrienne von Speyr over het Credo**
- Do 19 Lectio divina start weer** (zie hiernaast)
- Wo 25 Start Vorming voor de missionaire parochie** (zie hiernaast) **Vesperviering** in de Hartebrugkerk 19.00-19.30 uur (zie blz. 5)
- Do 26 Bijeenkomst voor wie de afgelopen jaren katholiek is geworden** (Zie hiernaast)

OKTOBER

- Di 1 Mis in de Zijlpoortkapel 10.00 uur Start Sycamore** (zie hiernaast)
- Wo 2 Engelbewaarders** – De Mis om 19.00 uur in de Joseph gaat gewoon door.
- Do 3 09.00 uur** Mis in de Lodewijkkerk gaat gewoon door, maar er is géén Lectio divina vandaag.
- Vr 4 Stabat Mater Gebedsgroep**, 10.00 uur Steenschuur 17 – tot ong. 11.15 uur **Franciscaanse viering** in de Maria Middelaarskerk, 19.30 uur. Met o.a. het Zonnelied (zie blz. 5)
- Di 8 Bezinningsavond Opus Dei dames**
- Wo 9 Vorming voor missionaire parochie 2**
- Wo 16 Bezinningsavond Opus Dei heren Zoominleiding Adrienne von Speyr over het Credo**
- Do 17 Bijbelavond met Marieke Maes**
- Wo 23 Vorming voor missionaire parochie 3**
- Do 24 Bijeenkomst voor wie katholiek is geworden**

NOVEMBER

- Vrij 1 Hoogfeest Allerheiligen Stabat Mater Gebedsgroep Opening expositie De Verkondiging** zie meer hierover op pagina 3
- Za 2 Gedachtenis Allerzielen** (zie pagina 4) **Gebedsochtend Missionaire parochie/ Pater Pio**, 10.30 uur – 12.00 uur: Mis, inleiding, aanbedding. **Allerzielen in het licht** 19.30 uur Goede Herderkerk, gebedsviering Avondmissen en Zondagsmissen zijn van de 31^e zondag
- Di 5 10.00 uur Mis kapel Zijlpoort** met zegening van graven **Bezinningsavond Opus Dei dames**.

Het vormingsaanbod najaar in het kort

Verken het katholieke geloof met Sycamore

Maakt u anderen hierop attent! 7 bijeenkomsten met alle ruimte voor vragen en uitwisseling.

Data: Di 1, 8, 15, 22, 29 oktober en 5 en 12 november.

Locatie: parochiezaal, Steenschuur 17
Tijd: 19.30 inloopt, 20.00 aanvang en tot 21.30 uur.

Aanmelding mail 'Sycamore' en je naam naar: secretariaat@petrusen-paulusleiden.nl

Vorming voor de missionaire parochie

5 bijeenkomsten om met elkaar gevormd te worden in een (nog) meer missionaire gastvrije houding.

Door o.a. pastoor Smith en leden van het MT.

Data: woe 25 september, 9 en 23 oktober, 13 en 27 november.

Tijd: 20.00 – 21.30 uur

Locatie: Mariazaal bij de Josephkerk, ingang poort Alexanderstraat.

Aanmelding is niet nodig, wel de intentie zoveel mogelijk avonden mee te doen.

Verdiepingsavonden voor wie katholiek geworden is: Kom verder

Voor iedereen die de afgelopen jaren tot de katholieke Kerk is toegetreden. We eten eerst samen, daarna wisselen we ervaringen uit en verdiepen ons in een thema.

Data: Do 26 september, 24 oktober, 21 november en 19 december.

Locatie: Parochiezaal, Steenschuur 17
Tijd: 18.30 – 21.30 uur

Vanwege de maaltijd graag **aanmelding**, mail 'katholiek geworden' met je naam naar: secretariaat@petrusen-paulusleiden.nl

Adrienne von Speyr over het Credo

Wo 18 sept, 16 okt, 20 nov en 18 dec, 20.15 – 21.30 uur via Zoom, inloggen via de site van de Lodewijk.

Lectio divina

Op donderdagmorgen, 10.00 - 11.30 uur. Pastorie H. Lodewijk, Steenschuur 19. Iedereen is welkom. (De Mis is om 09.00 uur).

Door diaken George Brink. Aanvang 19 september.

Landelijke Jongerendag Zaterdag 2 november

Vanuit heel het land zijn jongeren tussen 16 en 30 jaar welkom in De Schuilplaats in Ede om hun geloof te beleven en andere jongeren te ontmoeten. Het thema is 'Connect' en sluit aan bij het Jaar van gebed 2024 in de Rooms-Katholieke Kerk. www.jongkatholiek.nl

Heilige Tereza van Avila – 15 oktober

Heiligen zijn mensen uit een stuk. Het woord 'heil' en 'heel' verschillen maar een letter. Heiligen zijn ons tot steun en voorbeeld. Tot deze heiligen van onze kerk behoort ook Tereza van Avila. Haar feest vieren we op 15 oktober. Kenmerkend is haar liefdevolle en tegelijk vrijmoedige omgang met Jezus. Ze neemt, als iets haar niet zint, geen blad voor de mond om Hem dat te vertellen. Als geen ander weet zij hoe belangrijk bidden is voor het onderhouden van die relatie. Tegen haar zusters zegt ze dan ook: "Het schijnt mij toe dat bidden niet anders is dan een goed gesprek met een vriend van wie je weet dat Hij



van je houdt'. En verder: "zoek Hem maar vaak en Hij zal je wel zal leren hoe Hem te beminnen". Over het waar zegt ze: "God waait ook rond tussen de potten en de pannen". En over het waarom schrijft ze in een van haar gedichten dat niets je hoeft

te storen, dat niets je bang hoeft te maken, wie God heeft (in zijn leven) ontbreekt aan niets. Want "Solo Dios basta", God alleen is voldoende. Het maakt duidelijk dat ze niet voor niets in 1970 de titel Lerares van de Kerk heeft gekregen. Dat haar handreiking voor ons een bron van vreugde moge zijn in onze relatie met de 'Bemінде'.

Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker