

Franciscusvieringen in Leiden.

Zondag 6 oktober wordt in de Hartebrugkerk (11.15 uur) het feest van de Heilige Franciscus gevierd, de beschermheer van dieren en de natuur.

Daarna vindt er vóór de kerk om ca. 12.15 uur - volgens een oude Franciscaanse traditie, de zegening van de huisdieren plaats door oud-provinciaal Pater Rob Hoogenboom ofm.

vrijdag 4 oktober is er met de Orde van Franciscaanse Seculieren een Franciscusviering in de Maria Middelaeskerk om 19.30 uur met als voorganger Pater Thijs Moons ofmconv.

U wordt voor beiden hartelijk uitgenodigd.

Zonnelied (Italiaans: Cantico del Frate Sole)

Franciscus schreef dit gebed aan het einde van zijn leven vermoedelijk in de lente van het jaar 1225, toen hij zwaar ziek lag in San Damiano. Het Zonnelied bezingt de schepping in termen van broeder en zuster. Het loflied weergeeft niet alleen de mooie aspecten van de schepping, maar ook ziekte en dood.

Hartebrugkerk.

Vanaf de bouw in 1835 tot 2010 werd deze kerk door orde van minderbroeders Franciscanen van geestelijken voorzien. Zij waren al vanaf 1445 in Leiden werkzaam. Eerst in een schuilkerk op de 2^e verdieping van het hoekhuis Haarlemmerstraat-Kuipersteeg. Na de opheffing van het klooster aan de Haagweg verlieten zij in 2020 Leiden. De Hartebrug wil de Franciscaanse sfeer blijven uitstralen. Vandaar de muurschilderingen aan de voorzijde van de kerk. En op de 2^e en 4^e zondag van de maand gaat een Franciscaanse priester voor in de Eucharistieviering van 11.15 uur. De geestelijken mogen vertrokken zijn maar leken kunnen de Franciscaanse levenshouding in Leiden nog ervaren in:

Orde van Franciscaanse Seculieren.

Franciscus stichtte ook deze orde, naast de 1^e orde van broeders en de 2^e orde van de zusters, Clarissen. Vroeger was deze orde beter bekend als de 3^e orde. De Orde maakt deel uit van de franciscaanse familie. Hij is bedoeld voor mannen en vrouwen die in hun eigen omgeving, gehuwd of ongehuwd, het ideaal willen volgen van Franciscus en Clara. Deze mannen en vrouwen leven in de wereld (daarom heten ze seculier), maar ze doen dit op een franciscaanse wijze. De orde is een deel van de Ordo Franciscanus Saecularis, waarvan het Generale Bestuur (CIOFS) in Rome zetelt. Wereldwijd zijn er ong.500.000 leden, verspreid over 57 landen. In de OFS trekken wij met elkaar op, om elkaar te inspireren en te stimuleren in de navolging van Christus, zoals Franciscus en Clara hen dit hebben voorgedaan. Bij de begroeting van onze medemensen wensen wij iedereen vrede en alle goeds. In Leiden bestaat ook al lang een eigen afdeling" Portiuncula": genoemd. Elke maand is er een bezinningsmiddag.

Wilt u hier meer over weten maak dan een 1^e kennismaking in de Franciscusviering op vrijdag 4 oktober a.s. in de Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden. De leden zullen u van harte welkom heten. Na de viering is er gelegenheid voor meer informatie met koffie en thee.