

# Rondom Petrus en Paulus

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Mei - juni 2024  
No. 6

## Het bijzondere van Sacramentsdag Een kleine catechese Hij wordt door ons genuttigd

Na Pinksteren en Drie-eenheidszondag volgt Sacramentsdag. Dit is een uitdieping van Witte Donderdag. Zonder de 'druk' van het aanstaande lijden, die de sfeer op Witte Donderdag kenmerkt, viert de Kerk met grote dankbaarheid, verwondering en nu ook uitbundigheid het geschenk van de H. Eucharistie, die Jezus tijdens het Laatste Avondmaal heeft ingesteld, en wel als offer (de Mis) én sacrament (de Communie).

Op dat laatste ligt op Sacramentsdag extra nadruk: op het feit dus dat Jezus werkelijk aanwezig is onder de gedaanten van brood en wijn, zodat Hij door ons genuttigd kan worden.

### Kannibalisme?

Soms wordt de vraag gesteld of dit geen kannibalisme is. *"Hoe kan Hij ons zijn vlees te eten geven?"*, vroegen de Joden destijds al ontsteld toen Jezus dit alles had aangekondigd. Jezus sprak daarop tot hen: *"Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: als gij het vlees van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt gij het leven niet in u. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is echt voedsel en mijn bloed is echte drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem."* (Joh. 6, 52-56)

Jezus antwoordde dus níét dat ze het 'te letterlijk begrepen hadden' en het meer symbolisch moesten opvatten, maar begon integendeel zelfs een nog letterlijker woord voor 'eten' te gebruiken (Grieks 'trogen', *knagen*, i.p.v. 'fagein', *eten*) en benadrukte dat in de Eucharistie werkelijk Zijn Vlees gegeten en Zijn Bloed gedronken wordt.

Waarom dan toch geen kannibalisme? Al in het Romeinse Rijk werden de vroege christenen kannibalen genoemd, juist omdat ze spraken over het eten en drinken van hun God – verder

bewijs dat zij al geloofden in de werkelijke tegenwoordigheid en dat de eerste christenen begrepen hadden dat Jezus letterlijk sprak. De vraag of de H. Communie kannibalisme is, is dus een heel goede vraag, waaruit blijkt dat de vraagsteller begrijpt wat er op het spel staat en de woorden van Jezus niet verminkt tot een symbolische interpretatie die binnen de eigen denkkaders past.

### Niet dood, maar levend

Wat is kannibalisme? Het eten van het mensenvlees van een (willoze) dode. Daarbij neemt de hoeveelheid vlees af naarmate het wordt genuttigd. Dit alles dient tot fysieke voeding van degene die het eet. In de Eucharistie (hoewel de dubbele gedaante van brood en wijn de scheiding van Lichaam en Bloed in Zijn dood *aanduidt*) is Jezus echter niet dood, maar is Hij wie Hij is, namelijk de verrozen levende Heer. De kannibaal vergiet het bloed van zijn slachtoffer; Jezus heeft Zijn leven al gegeven én weer teruggenomen en sterft niet meer, ook niet



als Hij genuttigd wordt in de Communie.

### Helemaal

Verder wordt Zijn Vlees niet verminderd door de nuttiging van de Communie. Zijn Lichaam bezit na de Verrijzenis bijzondere eigenschappen, zonder op te houden een werkelijk lichaam te zijn, zoals in het evangelie blijkt bij de verschijningen na Pasen. In honderdduizenden tabernakels op de wereld kan Hij dan ook tegelijk en helemaal aanwezig zijn. De Communie gaat dan ook niet om het eten van 'stukjes' van Jezus. Een kannibaal eet delen van zijn slachtoffer en vermindert het zo, maar elke geconsacreerde Hostie is de gehéle Jezus (en bij breking geldt dat ook weer voor elk van beide delen) en het nuttigen doet geen afbreuk aan Hem. Het verandert zelfs niets aan Hem, maar wel aan de ontvanger, echter niet omwille van de fysieke voeding – hoewel er enkele gevallen zijn geweest van gelovigen die op wonderbaarlijke wijze alleen van de H. Communie hebben geleefd – maar van de bovennatuurlijke voeding van ziel en lichaam.

### Samengevat

Kannibalen consumeren het vlees van een dode op een wijze die diens lichaam verkleint en ontheiligt; door het sacrament van de Eucharistie echter geeft Jezus Zichzelf vrijelijk aan ons, en wij nuttigen Zijn levende Lichaam, Bloed, Ziel en Godheid op een manier die Hem op geheimvolle wijze niet kleiner maakt, maar wel Zijn leven in ons vergroot.

kapelaan Huntjens



Op zondag 2 juni is er weer de Sacramentsprocessie door Leiden heen. Aanvang 14.00 uur Sint Josephkerk.

## Geld en dan?

Het vroege voorjaar is de tijd om de balans op te maken. Ons financiële team verstaat die kunst. We investeerden in de toekomst van de Maria Middelaars en de Joseph. Goed nieuws is ook dat de bijdragen van de parochianen nagenoeg gelijk waren aan die in 2022. En dat was een jaar met een sprong voorwaarts, die we dus met z'n allen goed vastgehouden hebben. Dank daarvoor! Nog meer goed nieuws: De bisschop heeft per 1 maart jl. Bas van Berkel als penningmeester benoemd. Bas zal zich binnenkort in de Rondonom aan u voorstellen.

Een bijzondere caritas activiteit, de Missieveling in Zoeterwoude gaat stoppen. De laatste is op 2 november a.s. De Missieveling staat weliswaar geheel buiten onze parochie maar we willen graag de vrijwilligers danken voor hun werk en het enorme bedrag dat zij in de loop der jaren overmaakten naar de missionarissen uit Zoeterwoude. Respect is gepast voor wat de missionarissen met steun van hun Zoeterwoude, aan inspiratie en daadkracht in verre landen hebben laten zien. De reden van het stoppen is niet geld... maar er zijn geen missionarissen meer vanuit Zoeterwoude.

Wie missioneert er nu nog? Stefan Paas, protestants theoloog, merkte onlangs op: "Het is merkwaardig. Veel cultuurbeschouwingen door westerlingen die van alles citeren uit de wijsheid der eeuwen - Socrates, stoïcijnen, de boedha, soefi's en wat niet al - maar angstvallig vermijden om ooit maar eens Jezus, Paulus, Augustinus, Pascal etc te noemen." Wie missioneert er nu nog? Wij zijn aan zet...  
Jan van Trigt

## Missionaire parochie

Bij elkaar zo'n veertig mensen uit onze parochie namen deel aan de landelijke conferentie Missionaire parochie op 6 april. Veertig van de meer dan achthonderd aanwezigen. De dag begon met de Eucharistie viering met 4 bisschoppen en heel veel priesters. Daarna volgde impressies van missionaire initiatieven onder andere uit Engeland. In de middag waren er drie workshops over de basics van de missionaire parochie, de waarde van het gebed en hoe ervaren zoekende mensen onze vieringen én

ons als parochianen? De dag werd afgesloten met een moment van eucharistische aanbidding. De hele dag waren er stands met materialen, een kapel voor aanbidding en veel momenten om anderen te ontmoeten. Voor een impressie, maar ook om de inleidingen van deze dag terug te kijken, zie: [www.missionaireparochie.nl](http://www.missionaireparochie.nl) Het Missionaire Team van de parochie werkt een vervolg op deze mooie dag uit. In het volgende nummer zullen we de leden hiervan aan u voorstellen.



Deelnemers uit Leiden e.o. op de landelijke dag.

## Nieuws vanuit De Bakkerij

### Miquela Neyda nieuwe projectmedewerker Oma gaat op Stap! Maatschappelijk betrokken

Miquela deed o.a. werkervaring op als vrijwilligerscoördinator bij de stichting Exodus en bij de hulpdienst van de SP. Ze is actief bij Leiden Inclusief, een initiatiefgroep vanuit de gemeente Leiden om racisme en discriminatie tegen te gaan. Ook is ze betrokken bij *Mapping Slavery*.



zijn in de maatschappij en aandacht nodig hebben. Ze dacht: 'ik ga solliciteren!'

#### Aanpakken

Miquela is van het type 'eerst goed luisteren, maar daarna wel aanpakken!' "Het werk in De Bakkerij is nooit saai!", dat heeft ze inmiddels wel ondervonden. **Welkom Miquela bij De Bakkerij!**

### Lees mee over het werk van De Bakkerij

Bent u nieuwsgierig naar een kijkje in de keuken in en rond De Bakkerij? De jaarverslagen van het werk van de Individuele Hulp, ons jongerenproject M25 en het jaarverslag van De Bakkerij zelf staan op de website. Indrukwekkende verslagen in woord en beeld! [www.debakkerijleiden.nl](http://www.debakkerijleiden.nl)

## Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.45-11.30 uur), [secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:secretariaat@petrusenpaulusleiden.nl)  
Pastoor **J. Smith**: 071 513 07 00, [jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com),  
Kapelaan **D. Huntjens**: tel.nr. nog niet bekend, [kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl](mailto:kapelaan@petrusenpaulusleiden.nl), Diaken **G. Clavel**: 06 537 323 62, [diakengjclavel@gmail.com](mailto:diakengjclavel@gmail.com), Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh**: 06 532 491 87, [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com).

[www.petrusenpaulusleiden.nl](http://www.petrusenpaulusleiden.nl)



## Colofon

Jaargang 3 (19), nummer 6, Mei - Juni 2024  
Rondonom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude  
De redactie is bereikbaar via het secretariaat.  
Redactie a.i.: Marlène Falke de Hoogh en pastoor Smith  
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden  
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.  
Nummer 7 komt uit op 27 juni. Deadline 19 juni 2024.

## TroostRijk

Dit jaar is er een creatieve samenwerking tussen theatercollectief 'Fields of Wonder', de Leidse kerken en De Bakkerij rondom het thema Troost. FoW is een collectief van theatermakers, beeldend kunstenaars, performers, vormgevers en muzikanten. Omdat het thema Troost naadloos aansluit bij de kerntaak van kerken, 'kerk als veldhospitaal van de wereld'!, haken we graag aan met verschillende activiteiten en lezingen. Heeft u als groep of parochiekern ook een activiteit die hierbij aansluit? Meld het bij De Bakkerij, of haak aan bij de oecumenische kerngroep die dit voorbereidt.



## Hemelvaart en Pinksteren en wat betekent de tijd ertussen?

Met Pasen is een steen weggerold. Dat Hij leefde heeft Hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen door gedurende veertig dagen in hun midden te verschijnen. Met Hemelvaart wordt Jezus middels een volk aan het zicht van zijn volgelingen onttrokken. De leerlingen zijn verweesd achtergelaten toen Jezus ten hemel voer. De tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bevat één zondag, die in de traditie 'Wezenzondag' heet. Op die zondag staat het uitzien naar de komst van de Geest centraal. Want zonder de Geest zijn wij niet bij machte om het geloof vol te houden. Het besef dat we het geloof niet helemaal zelf kunnen maken, maar hulp van boven nodig hebben. Met Pinksteren, waarop de heilige Geest wordt uitgestort, krijgen alle gelovigen een rol. Eerder werkte de Heilige Geest alleen bij specifiek aangestelde profeten: zij kregen een bijzondere rol om het Joodse volk te leiden. Met Pinksteren geeft Jezus zijn Geest aan iedereen die dat wil. Ik ervaar dat Hij in mij leeft. Voor mij voelt Zijn Geest als een ongelofelijke, maar ook onbegrijpelijke zielsbron in mijn leven. Daardoor bruist, borrelt en boeit het in mijn leven. Door Zijn Geest heb een krachtige liefdevolle bron waaruit ik eindelijk kan putten. Waardoor ik vol liefde kan zijn voor mijzelf en de mensen en wereld om mij heen. Dit is een 'ervaren' dat veel verder gaat dan 'geloven.' Het is een vorm van 'zijn'. En wat mooi dat dit niet voor mij alleen is... Wat denk u?

Margreet Onderwater, gebedsleider

## Vastenactie in de Sint Jan

Naast de vastenzakjes die bij de maandelijkse nieuwsbrief verspreid zijn draagt van oudsher ook de basisschool bij aan de vastenactie. De kinderen van Het Avontuur hebben door leuke initiatieven per klas (sieraden gemaakt en verkocht, klusjes gedaan, statiegeld opgespaard en nog veel meer) bijna € 800,- opgehaald. Een compliment waard!  
Goed gedaan jongens en meisjes!

## Vieringen met kinderen in Zoeterwoude

In de Sint Jan en de Goede Herder vonden in de Goede Week een aantal speciale vieringen plaats waarbij ook kinderen die niet elke week in de kerk komen aanwezig waren. De gemeenschap van de Sint Jan heeft inmiddels een mooie traditie opgebouwd, samen met de hervormde gemeente van de Dorpskerk onder de noemer "Kinderkerk". Sinds begin 2020 wordt er een aantal keer per jaar een laagdrempelige viering aangeboden, gericht op ouders en grootouders met jonge kinderen. De vieringen zijn bij toerbeurt in de Dorpskerk en in de Sint Janskerk. De bijeenkomsten zijn geschikt en toegankelijk voor iedereen, ongeacht of men gebonden is aan een kerkelijke traditie. Op een speelse manier maken kinderen kennis met de kerk en de bijbel. Er wordt altijd een bijbelverhaal verteld, afgewisseld met liedjes. In de Goede Herder werd de kerk op Witte Donderdag tot tweemaal toe bezocht door

leerlingen, leerkrachten, ouders en grootouders vanuit de basisscholen in deze parochiekern. Eerst kwam men vanuit Leiderdorp over de brug naar de Goede Herder van basisschool De Schakel. Er werd geluisterd, gebeden en gezongen, samen met een kinderkoor onder de bezielende leiding van juf Ans Bulles. Een uur later kwamen de leerlingen van de Zoeterwoudse Bernarduschool, opnieuw met zeer veel "aanhang" van ouders, grootouders en andere belangstellenden. Thea Epskamp zorgde er op zeer inspirerende wijze voor dat ook deze kinderen een mooie voorbereiding op het Paasfeest kregen. In de volle kerk was er zeer veel aandacht tijdens de speciale Paasviering.



Kruisweg in de Goede Herder op Goede Vrijdag



De Goede Herder

Palmsondag

Sint Jan

## Uit de Sint Laurentius

We bevinden ons in de periode van Hemelvaart en Pinksteren. We mogen in deze tijd nadenken hoe de Heilige Geest ons, ook in deze tijd, nog raakt. Als we kijken naar welke berichten over kerk en geloven de krant halen, dan wordt je daar niet altijd vrolijk van. Maar als je je openstelt voor de H. Geest, dan moet je op zoek naar het mooie en het goede. Als je kunt genieten van een fijn briesje op je gezicht misschien zelfs een zonnetje erbij. Dan is God en de Heilige Geest niet ver weg. Als je kijkt naar de inzet van vele, al dan niet kerkelijke mensen: - voor hun medemens; - voor de zorg voor elkaar; voor het behoud van de natuur; voor meer vrede en gerechtigheid. Dan kan het toch niet anders zijn dan dat de heilige Geest op zijn eigen ondoorgrondelijke manier toch stevig aan het waaien is ge-

weest. Ons laten raken door de Geest is vooral openstaan voor het leven zelf. Voor datgene wat er gebeurt om ons heen. En vanuit datgene wat er allemaal gebeurt proberen het goede te doen. Wij zijn zo geneigd om te denken in nieuwsberichten en in statistieken over een dalend kerkbezoek, maar de H. Geest werkt vaak in kleine gebaren, in gebeurtenissen die de krant helemaal niet halen. Er zijn veel dingen waar je je als mens zorgen om kunt maken. Maar maak je alstublieft geen zorgen om de aanwezigheid van de Heilige Geest. Die waait gewoon waar hij wil en is nog lang niet uitgewaaid. In de Laurentius mocht recentelijk kapelaan Huntjens zijn eerste doopviering in onze parochiekern houden. Een gebeurtenis waar je blij van wordt.

Marianne Turk, gebedsleider

## Vanuit het Bisdom

Relieken van Bernadette hebben in een paar dagen honderden mensen naar de kathedraal gebracht. Zie een verslag en foto-impressie via de QR-code.



## Nieuwsbrief Vronesteyn, diaken en priesteropleiding – 5 x per jaar

U kunt digitaal 5x per jaar een speciale nieuwsbrief van Vronesteyn ontvangen. Daarin wordt u op de hoogte gebracht van het roepingenwerk van het bisdom. En staan mooie getuigenissen in, korte overwegingen van de bisschop en de spiritueel en natuurlijk nieuwsberichten. In het recente nummer van april vertelt pas-

toor Franken van de Sint Augustinusparochie (onze burenl!) over zijn roeping. "Ik ben parochiepriester geworden om de mensen over de schoonheid en de vreugde van het geloof te vertellen. De missionaire parochie heeft hier alles mee te maken." Meld u aan via [www.vronesteyn.nl](http://www.vronesteyn.nl)

**Hoe kan ik mijn dank betuigen...**

... voor al wat de Heer mij gaf? Wij kunnen dat samen doen en elkaar daarbij helpen bij avonden van lofprijzing en gebed in de sfeervolle Jozefkapel van Zorgcentrum Roomburgh. De lofprijzing is de gebedsvorm die het meest rechtstreeks erkent dat God God is (Zie *Catechismus van de Katholieke Kerk*, 2639).



Het zingen van liederen van lof en dank helpt ons om onze dank naar God toe te uiten. We delen samen het Woord van God, ondersteund door een kort onderricht. En we sluiten daarna af met een gezellig samenzijn in de lounge van het zorgcentrum. Je bent van harte uitgenodigd om een keer

aan te sluiten. De avonden zijn open, voor alle leeftijden en voor iedereen toegankelijk.

Wanneer: iedere twee weken op dinsdagavond - 14, 28 mei, 11, 15 juni, 9, 23 juli.  
 Waar: Jozefkapel bij Zorgcentrum Roomburgh, Kasteelhof 46, ingang via de kapel (kanaalzijde)  
 Begin: 20:00 uur tot ong 21.15 uur  
 Informatie: gebedsgroep.nl  
 Contact: Johannes en Miriam Witt, tel: 0252-220807, johanneswitt@ziggo.nl

**Gezocht kinderen geboren in 2021**

“Voorschoolse educatie is een programma voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar dat hun ontwikkeling stimuleert op verschillende gebieden” zo staat te lezen op de site van de Rijksoverheid. Voor het ontwikkelen van een relatie met Jezus is in Leiden ook een aanbod voor jonge kinderen, namelijk volgens de methode van de Catechese van de Goede Herder. Deze methode is ontwikkeld halverwege de 20e eeuw in Italië en maakt gebruik van de ontwikkelingsstadia van kinderen zoals ontdekt door Maria Montessori. Kinderen krijgen wekelijks in speciaal voor hen ingerichte ruimtes de mogelijkheid een relatie

met Jezus op te bouwen door Hem te leren kennen in het Woord (de Bijbel), de liturgie en de sacramenten. In september 2024 starten er weer 3 (leeftijdsgroepen) in 3 verschillende ruimtes bij de Josephkerk. Kinderen op de basisschool zijn welkom om zich aan te melden!



En mocht uw kind geboren zijn in 2021, meldt het vooral ook aan. Het is zo bijzonder om te zien hoe God ook met de kleinste kinderen op weg is en hoe verheugd zij zijn bij het horen van de

**Paus kijk terug op zijn levensgeschiedenis**

In meerdere talen (nog niet in het Nederlands) is onlangs het boek uitgegeven met de titel: *Leven. Mijn geschiedenis in de Geschiedenis*. Het bestaat uit korte beschrijvingen van de jeugd van Jorge Bergoglio en zijn verdere levensloop als seminarist, pater Jezuiet, bisschop en paus door Fabio Ragona. Maar het grootste gedeelte is een tekst waarin de paus zelf terugkijkt op zijn leven. Hij vertelt dit aan de hand van historische gebeurtenissen zoals het einde van de Tweede Wereldoorlog, de val van de muur, de pandemie ... Het gaat niet om zijn 'religieuze' weg en kerkelijke momenten zoals het Tweede Vaticaans Concilie worden maar zijdelings vermeld. De paus probeert veeleer

de sporen van God te herkennen en de mensen weer voor ogen te krijgen die veel voor hem betekend hebben. We leren de paus kennen als een hardwerkende persoon, die op zondagen voor alle priesterstudenten kookte; als een biddende persoon trouw aan zijn dagelijkse Mis en Rozenkrans; als betrokken bij persoonlijke levens en de vaak tragische gebeurtenissen in de geschiedenis. Hij heeft jaren gekend die hij 'woestijnjaren' noemde, maar die hem de vraag lieten stellen of hij in het verleden bij al zijn belangrijke beslissingen werkelijk naar Gods stem had geluisterd.



Dit boek laat ons beter begrijpen waarom hij gevormd is tot een paus die zoveel aandacht heeft voor de armen, die de nadruk legt op het gebed om Gods wil te onderscheiden en die wil dat alle gelovigen actief betrokken zijn bij de evangelisatie en naastenliefde. Ook helpt het ons te zoeken naar het wezenlijke charisma van zijn pontificaat, om niet te blijven steken bij losse uitspraken of de niet altijd eenduidige lijn in bepaalde opvattingen. Dat alles gaat voorbij, maar wat wil de heilige Geest ons door deze paus aanreiken? Het is een boeiend getuigenis, leest vlot en is hopelijk snel in het Nederlands beschikbaar. **Pastoor Smith**

**1<sup>e</sup> heilige Mis pater Stefan Ansinger OP**

Zaterdag 15 juni ontvangt broeder Stefan de priesterwijding in Rotterdam (niet in de kathedraal). De dag erna zal hij zijn eerste heilige Mis vieren in de H. Lodewijkkerk om 10.00 uur. Het zal een plechtige Latijnse Hoogmis zijn met een gastpredikant uit de Dominicanerorde. Daarna is er alle gelegenheid om hem te feliciteren.

Blijde Boodschap. Laten we blijven bidden dat wij allen de stem van de Goede Herder mogen horen, naar Hem luisteren en Hem volgen; het is nooit te vroeg om daarmee te beginnen. Zie verder: [www.catechesegoedeherder.nl](http://www.catechesegoedeherder.nl)  
**Ingeborg Kleemans**

**Regionale viering op Hemelvaartsdag Maria Middelaes**

Op donderdag 9 mei vieren we de Hemelvaart des Heren met de hele Regio Zuid in de Maria Middelaeskerk. De viering begint om 10.00 uur en pastoor Ad van der Helm is de celebrant. Na afloop is er natuurlijk een kopje koffie of thee en daarna wordt u bijgepraat over wat er in de parochie speelt. Ditmaal krijgen initiatieven rond de Missionaire Parochie aandacht. Rond 12 uur wordt het afgesloten met een lekkere broodmaaltijd. In het mooie nieuwe atrium is daarvoor alle ruimte!

zonder taalbarrières. Dat was lang geleden in Jerusalem, maar kan ook in 2024 op 19 mei in de Maria Middelaeskerk om 10 uur. In de andere kerken van Zuid zijn er op de normale tijden heilige Missen.

**Meimaand – Mariamaand**

Het is de bedoeling in/bij de Maria Middelaeskerk meer aandacht te geven aan de Maria devotie. Dat past helemaal in deze tijd, waarin relieken van de H. Bernadette van Lourdes op rondreis zijn gegaan en ook ons bisdom aan hebben gedaan. Er wordt hard nagedacht over een Mariakapelletje op het kerkplein en ook speciale aan Maria toegewijde vieringen komen weer terug. Op 1 mei is er al eentje geweest en de tweede is op woensdag 22 mei van 19.00 tot 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

**Oecumenisch Pinksterfeest in de Maria Middelaes**

Er is bijna geen betere gelegenheid om oecumenisch samen te komen dan rond Pinksteren, de geboorte van de Kerk waarbij iedereen elkaar probleemloos verstond,



**1<sup>e</sup> Heilige Communie**



Felicitaties voor de communicantjes op 21 april in de Hartebrugkerk: Amandus, Analeya, Elias, Hedwig, Heintje, Hugo, Imme, Julia, Julius, Luna, Martina, Max en Nicole.

**Nacht van de Vluchteling van 15 op 16 juni**

Ook dit jaar zijn er weer parochianen die (door u?) gesponsord een flinke afstand willen lopen voor het goede doel: steun aan vluchtelingen wereldwijd. Mensen slaan om allerlei redenen op de vlucht: voor oorlogsgeweld maar ook voor droogte of juist overstromingen. Paus Franciscus noemt ook het verband tussen de schepping en de problemen van vooral de arme schepselen die daarop leven en veel last hebben van het veranderende klimaat. Voor meer informatie over het meelopen (10, 20 of 40 km) of mogelijke sponsoring: mail naar [janakerboom@casema.nl](mailto:janakerboom@casema.nl) of kijk op [www.nachtvandeavluchteling.nl](http://www.nachtvandeavluchteling.nl)  
 Droevig nieuws van heel dichtbij is het gedwongen vertrek van het vluchtelingengezin uit de Antoniuspasto-

rie. Gevlucht uit Azerbeidzjan naar Oekraïne en vandaar naar het onbekende Nederland. Na een eerste opvang eind 2022 in de toen leegstaande MM kerk, wonen ze alweer meer dan een jaar in de pastorie, vol hoop op een betere toekomst. De kinderen gingen hier naar school en integreerden goed; voor de ouders was dat een stuk lastiger. Zeer onlangs heeft de IND hun verzoek om te mogen blijven afgewezen en ze een paar weken(!) de tijd gegeven het land te verlaten. Dat doen ze, een zeer onzekere toekomst tegemoet. Ook voor alle kerkbetrokken mensen die via De Bakkerij hebben geholpen een onbevredigend einde.



**Buurtinitiatief op 22 mei**

Op deze woensdag is er vanaf 14 uur weer een gezellige en informatieve bijeenkomst in Leiden Zuidwest. De historicus Cor Smit neemt zijn gehoor mee terug in de tijd met "De Leidse Fabrieksmeisjes". Er is cellomuziek en na afloop een hapje en een drankje. Plaats van samenkomst is de Opstandingskerk aan de Arent Bruunstraat 1. Toegang is gratis.

**Synodale fase 2**

**Inoefenen van een nieuwe manier van uitwisselen**  
 Op zaterdag 23 maart is een bijeenkomst gehouden van 2 uur waarvoor vertegenwoordigers uit alle 8 kerken/kernen, vertegenwoordigers van de nieuwe bewegingen die in onze parochie zijn en de leden van het parochie bestuur waren uitgenodigd. De uitwisseling verliep als volgt:

Gebed - een ieder kon kort reageren op het thema – geen discussie, maar wat raakte ons in wat er gezegd is – samen de belangrijkste lijnen verwoorden.  
 Twee thema's zijn uitvoeriger aan de orde gekomen: Hoe worden we meer een missionaire en verwelkomende geloofsgemeenschap? En deze hoofdlijnen kwamen naar voren:

**Thema 1: missionaire geloofsgemeenschap**

- De noodzaak van voortdurende geloofsvorming, ook voor onszelf.
- De aantrekkelijkheid, mystiek en mysterie, van het katholieke geloof mag bekend gemaakt worden en daarmee de pr goed gebruiken en het gesprek met de wereld aangaan.
- De parochianen helpen hun eigen taak en

verantwoordelijkheid te ontdekken.  
 – Het gebed als persoonlijke ontmoeting met de Heer bevorderen, vooral door de mogelijkheid van eucharistische aanbidding.  
**Thema 2: de verwelkomende geloofsgemeenschap**  
 – Het verschil tussen 'gelijk' en 'gelijkwaardig' helder houden. In de Kerk is iedereen gelijkwaardig als kind van God, maar bestaat een

diversiteit in taken, ambten, roepingen en zendingen die niet 'gelijk' zijn.  
 – De geloofsgemeenschap is een gemeenschap van geroepenen, niet van reeds volmaakten.  
 – Christus dienen is niet alleen de directe zorg voor de armen, maar ook het evangelie verkondigen aan wie de Heer nog niet

kennen en in die zin ook nog 'armen' zijn. Synodaliteit is leren luisteren naar wat de heilige Geest aanreikt. Dat verandert ook de manier om naar elkaar te luisteren en samen te onderscheiden. Alle deelnemers gaven aan dat vooral deze manier van uitwisselen verrijkend was. Een kort verslag is naar het bisdom verzonden.

## Regio Oost

## Regio Noord

## Regio Zuid

Mei	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug	
4 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			4
5 zo	6e zondag van Pasen	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.15 EV/KWD - pastor v.d. Helm	5
9 do	Hemelvaart van de Heer	9.30 EV - kapelaan Huntjens		10.00 EV - pastoor Smith	11.30 EV - kapelaan Huntjens		10.00 EV - pastor v.d. Helm		9
11 za	19.00 WG - mw. Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			11
12 zo	7e zondag van Pasen	09.30 WG - mw. Dingjan	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD NL - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 English Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		9.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pater Moons	12
18 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			18
19 zo	Pinksteren Hoogfeest	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en Biecht 17.00 English Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		10.00 Oecumenische viering	11.15 EV/KWD - kapelaan Huntjens	19
20 ma	2e Pinksterdag			10.00 EV - kapelaan Huntjens	11.30 EV - pastoor Smith				20
25 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			25
26 zo	H. Drie-eenheid Hoogfeest	11.00 EV - pastoor Smith 1e H. Communie	11.00 EV - pastor v.d. Helm	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 English Mass - pater Matteus	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith	11.15 EV - pater Hoogenboom	26
<b>Juni</b>									
1 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			1
2 zo	Sacramentsdag Hoogfeest	09.30 EV - pater Kortekaas	11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 15.00 Lof 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens 14.00 start processie		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV/KWD - pastoor Smith	2
7 vr	H. Hart van Jezus Hoogfeest			19.00 EV - kapelaan Huntjens		09.00 EV - pastoor Smith			7
8 za	19.00 WG - mw. Onderwater					17.00 EV - kapelaan Huntjens			8
9 zo	10e zondag door het jaar	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 EV - kapelaan Huntjens	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 English Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG - mw Bakker	11.15 EV - pater Moons	9
15 za	19.00 EV - kapelaan Huntjens					17.00 EV - pastoor Smith			15
16 zo	11e zondag door het jaar	09.30 WG - mw. Epskamp	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD NL - pater Ansinger 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.15 EV/KWD - kapelaan Huntjens	16
22 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - kapelaan Huntjens			22
23 zo	12e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Smith	11.00 EV - pastoor Smith	10.00 EV/KWD LAT - kapelaan Huntjens 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 English Mass - pater Mattheus	11.30 EV/KWD - kapelaan Huntjens		09.30 EV/KWD - pastor v.d. Bie	11.15 EV - pater Hoogenboom	23
24 ma	Johannes de Doper			09.00 EV - Kapelaan Huntjens					24
29 za	Petrus en Paulus Hoogfeest	19.00 EV - kapelaan Huntjens		09.30 EV - pastoor Smith		17.00 EV - pastoor Smith			29
30 zo	13e zondag door het jaar	09.30 EV - kapelaan Huntjens	11.00 WG - mw. Turk	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 English Mass - kapelaan Huntjens	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV - kapelaan Huntjens	30

## Internet Livestream

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

## Andere vieringen

**Kapel RK-Begraafplaats**  
Zijlpoort, Haven 64  
Dagelijks geopend van 09.00 tot 17.00 uur. Maandelijks Mis om Di 10.00 uur op 4 juni en 2 juli

**Kapel Roomburgh**,  
Hof van Roomburgh 46  
Eucharistie in kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46: meestal is de vaste Zondagsmis om 10.30 uur en op maandag, dinsdag en vrijdag om 17.00 uur. Raadpleeg voor de juiste tijden de site: [www.roomburgh.nl](http://www.roomburgh.nl).

### Maandag

9.00 EV Lodewijkkerk

### Dinsdag

9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk

### Woensdag

9.00 EV Lodewijkkerk  
10.00 WG Goede Herderkerk  
EV op de 3e woensdag  
18.30 Aanbidding en biecht  
19.00 EV Sint Josephkerk

### Donderdag

9.00 EV Lodewijkkerk

### Vrijdag

9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk

### Zaterdag

9.30 EV Lodewijkkerk

### Zondag

17.00 Poolse mis  
Sint Josephkerk

## Liturgische feesten

### De drie Hoogfeesten

Na de Paastijd en Pinksteren volgen nog 3 grote kerkelijke feesten: **– Zondag van de Drie-eenheid**, God eren om Wie Hij is: Vader, Zoon en heilige Geest. Het gegeven van de Drie-eenheid opent vergezichten op God die van alle eeuwigheid Liefde is en ons daarin wil laten delen.

**– Sacramentsdag** wordt in Nederland op zondag gevierd. Jezus Christus is in de Eucharistie werkelijk tegenwoordig, als God en mens, en als mens met ziel en lichaam. 'Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, dit ben Ikzelf, die Mij aan jullie geef.'

**– Het hoogfeest van het Heilig Hart** wordt op vrijdag gevierd, want het verwijst terug naar Goede Vrijdag toen door de lansstoot het Hart van Jezus geopend werd. Zijn liefde kon toen de Kerk binnenstromen en via de Kerk de wereld in.

## Legenda

EV = Eucharistieviering  
GV = Gezinsviering  
KWD = Kinderwoorddienst  
WG = Woord- en gebedsdienst  
LAT = Latijnse Mis

Zuidbuurtseweg 15  
2381 LB Zoeterwoude  
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)  
[sintjansparochie@hotmail.com](mailto:sintjansparochie@hotmail.com)  
www.hhpp-oost.nl/sint-jan

[www.hhpp-oost.nl/sint-jan](http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan)

Hoge Rijndijk 18  
2382 AS Zoeterwoude  
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)  
[degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com)  
NL12 RABO 0335 6021 85

[www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder](http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder)

Dr van Noortstraat 88  
2266 HA Stompwijk  
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)  
[sintlaurentius@hotmail.com](mailto:sintlaurentius@hotmail.com)  
NL49 RABO 0361 5032 68

[www.hhpp-oost.nl/h-laurentius](http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius)

Steenshuur 19  
2311 ES Leiden  
071 513 07 00  
[lodewijkparochie@gmail.com](mailto:lodewijkparochie@gmail.com)  
NL83 INGB 0000 6072 98

[www.lodewijkparochie.nl](http://www.lodewijkparochie.nl)

Herensingel 3  
2316 JS Leiden  
071 521 81 13  
NL57 INGB 0000 6023 34

[www.stjosephleiden.nl](http://www.stjosephleiden.nl)

Kerk:  
Lammenschansweg 40A  
Secretariaat:  
Lorentzkade 16A  
2313 GB Leiden  
071 512 19 12  
(ma-vr 9.30-11.30 u.)  
[secretariaat@sintpetrusleiden.nl](mailto:secretariaat@sintpetrusleiden.nl)  
NL04 INGB 0002 5541 52

[www.sintpetrusleiden.nl](http://www.sintpetrusleiden.nl)

Rijndijk 283  
2331 AD Leiden  
071 531 01 62  
(wo 9.30-11.30 u.)  
[secretariaat@lamgodsleiden.nl](mailto:secretariaat@lamgodsleiden.nl)  
NL09 INGB 0000 5272 47

[www.lamgodsleiden.nl](http://www.lamgodsleiden.nl)

Kerk:  
Haarlemmerstraat 110  
Secretariaat:  
Haarlemmerstraat 106  
2312 GD Leiden  
071 512 04 01  
(vr 10.30-13.00 u.)  
[hartebrugkerk@kpnmail.nl](mailto:hartebrugkerk@kpnmail.nl)  
NL29 INGB 0002 5958 00

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

## MEI

- za 4** **Gebedsochtend voor de missionaire parochie / Pater Pio**, 10.30 uur Sint Josephkerk: Mis, inleiding en aanbidding tot 12.00 uur
- wo 8** **infoavond Medjugorje** (zie hieronder)
- do 9** **Hoogfeest van Hemelvaart**
- vr 10** **Gebedsavond Lodewijk** (zie hieronder)
- di 14** **Emmanuel gebedsavond** (Zie blz.4)  
**Bezinningsavond Opus Dei dames**, Lodewijkkerk 19.30 uur
- wo 15** **Bezinningsavond Opus Dei heren**, Lodewijkkerk 19.30 uur
- 1<sup>e</sup> Lezing over Thérèse** (zie hiernaast), ook 22 en 29 mei
- do 16** **Bijbeluitleg door Marieke Maes**, pastorie Maria Middelaes, 20.00 – 22.00 uur. Aanmelden niet nodig
- zo 19** **Pinksteren**
- di 21** **Lezing Thomas van Aquino en het gebed** door br. Stefan, Steenshuur 17, 20.00 uur
- wo 22** **Buurtinitiatief** (zie blz. 5)  
**Maria viering in de Maria Middelaes** (zie blz.5)
- zo 26** **Drie-eenheidszondag**
- di 28** **Emmanuel gebedsavond**
- do 30** **Speelfilm 'Thérèse'** (zie hiernaast)

## JUNI

- za 1 – wo 5** **Relieken van heilige Thérèse** (zie hiernaast)
- di 11** **Bezinningsavond Opus Dei dames**, Lodewijkkerk 19.30 uur  
**Emmanuel gebedsavond**
- do 13** **Bijbeluitleg door Marieke Maes**, pastorie Maria Middelaes, 20.00 – 22.00 u.
- za 15/ zo 16** **Nacht van de vluchteling** (zie blz. 5)
- wo 19** **Bezinningsavond Opus Dei heren**, Lodewijkkerk 19.30 uur  
**Adrienne von Speyr over Pinsteren**, Zoom via Lodewijksite, 20.15 uur
- di 25** **Emmanuel gebedsavond**
- za 29** **Petrus en Paulus – Parochiedag**

## Informatieavond over de Medjugorje bedevaart 8 mei

Een informatieavond over de Medjugorje bedevaart (30 juli – 8 augustus 2024) zal plaatsvinden op 8 mei 2024. Iedereen van elke leeftijd die meer wil weten over Medjugorje, de Mariaverschijningen en het programma is van harte uitgenodigd. Pater Mattheus, broeder van Sint Jan, en Miki en Maggie Lagers zullen je door de avond heen leiden. Het programma begint om 20.00 uur, Steenshuur 19, Leiden.



## Relieken van Thérèse in onze parochie

### Leer Thérèse al kennen- serie lezingen op woensdagen

- 15 mei Wie is Thérèse? Leven, werken en spiritualiteit  
22 mei We lezen samen teksten uit haar werken  
29 mei Wat heeft Thérèse ons nu te brengen  
Door pastoor Smith en kapelaan Huntjens.  
Aanmelding niet nodig. 20.00 – 21.00 uur  
Mariazaal, Sint Josephkerk,  
ingang Alexanderstraat 1  
en donderdag  
30 mei wordt de speelfilm 'Thérèse' getoond,  
Steenshuur 17, 19.30 – 21.30 uur.



### De 4 dagen de hele parochie door:

#### Zaterdag 1 juni

- Sint Josephkerk  
10.30 uur Gebedsuur voor de missionaire parochie –  
11.30 uur Eucharistie –  
12.30 Speciaal voor kinderen  
Hartebrugkerk  
14.00 – 16.00 uur openkerk  
rond de Relieken  
Sint Jan  
18.30 open kerk –  
19.00 uur Mis

#### Zondag 2 juni

- Sint Josephkerk  
10.30 Open kerk –  
11.30 uur Eucharistie –  
14.00 Sacramentsprocessie  
door de stad  
Lodewijkkerk  
15.00 uur van gebed –  
16.00 uur stille aanbidding –  
17.00 uur Engelse Mis.  
Evening for the international  
community

#### Maandag 3 juni

- Lodewijkkerk  
09.00 uur Eucharistie

#### Roomburg

- 11.00 uur Eucharistie –  
open kerk – Gebedsuur  
Goede Herder  
18.30 uur open kerk –  
19.00 uur Eucharistie en inleiding  
over de ouders van Thérèse.  
Speciaal voor ouders, maar open  
voor iedereen.

#### Dinsdag 4 juni

- Petruskerk  
09.00 Eucharistie en open kerk  
Laurentius  
11.00 – 13.00 uur open kerk  
Maria Middelaes  
14.00 – 16.00 uur Thérèse en Maria,  
inleiding en Rozenkrans met  
teksten van Thérèse  
Lodewijkkerk  
19.00 uur Latijnse Mis – gebeds  
avond met de zusters van Maria  
Stella Matutina tot 22.00 uur

#### Woensdag 5 juni

- Lodewijkkerk  
09.00 uur Eucharistie

*Zie de flyer voor alle verdere details.*

### Gebedsavond in de Lodewijkkerk in Leiden 10 mei

Kijk je uit naar een ontmoeting met God? Wij zijn een groep jongvolwassenen van de Loretto discipelschapschool in Salzburg, Oostenrijk, en we zijn op zendingsreis in Nederland. Op 10 mei is er een Heilige Mis (19.00 uur) en daarna een "Prayernight" met aanbidding en gebedsteams in de Lodewijkkerk in Leiden. Vooraf ben je welkom voor een gezellige bijeenkomst met eten en getuigenissen in het Babyhuis.

*Hartelijk welkom!*



### Prayernight at Lodewijkkerk in Leiden

Are you hungry for an encounter with God? We are a group of young adults from the Loretto discipleship training school in Salzburg, Austria, and we are on a mission trip in the Netherlands.

On the 10th of May 2024 there will be a Holy Mass (7 PM) and after that a "Prayernight" with worship and prayer teams at Lodewijkkerk in Leiden. Before mass you are welcome to join for a get together with dinner and testimonies at the Baby-house, Steenshuur 17, Leiden.

*Warm welcome!*