

Rondom Petrus en Paulus

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Oktober - december
2023
No. 2

Het begin van een nieuw kerkelijk jaar

Het kerkelijk jaar loopt weer ten einde. Maar voor het zover is, is er eerst nog de maand november.



Op woensdag 1 november vieren wij het **hoogfeest van Allerheiligen**. Het feest van alle heiligen in de hemel. Een dag van vreugde. Wij zien in geloof op naar boven, naar de hemel. Daar is een grote menigte aanwezig, die staat voor de troon van God en voor het Lam Gods. De heiligen vormen de Kerk in de hemel. Wij mogen hen zien als de voorbeeldige kerkleden die ons het doel, van ons gelovig op weg zijn, tonen. Zij laten zien dat de hemel het doel is van ons gelovig door dit aardse leven gaan. De heiligen zijn al thuis bij God en wij zijn nog op weg. Wij stemmen in met hun hemels loflied maar ook roepen wij hun voorspraak in.

Op donderdag 2 november is de **gedachtenis van alle overleden** gelovigen. Deze dag is voor veel mensen een beladen dag. Met liefde en met weemoed denken wij aan al onze dierbare overledenen terug die zijn gestorven. Het afgelopen jaar zijn weer veel bekende mensen overleden. Familieleden en parochianen die ons zo lief en dierbaar waren. Ons geloof leert ons, dat zij nu bij God zijn. In iedere Eucharistieviering wordt er gebeden voor al onze dierbare overledenen. Daarnaast denken wij natuurlijk ook aan al de slachtoffers van oorlogen en terreuraanslagen. Natuurlijk bidden en denken wij ook aan diegenen die verder moeten leven met het verlies van hun dierbare....

Zondag 26 november is het **Hoogfeest van Christus Koning** van het heelal. Dit is de laatste zondag van het dit liturgisch jaar. Op zondag 3 december – de eerste zondag van de Advent - begint het nieuwe kerkelijk jaar. Het liturgische jaar B waarin wij lezen uit het Evangelie van Marcus. De Advent is weer een prachtige tijd voor bezinning. Probeer de lezingen van de dag mee te lezen en te overwegen. Het is ook een tijd van **Maria** (8 december Onbevleete Ontvangenis!). Laten wij veel blijven bidden tot de Moeder Gods Maria. Laten wij zo al onze zorgen, noden en ons verdriet aan haar toevertrouwen. Daarnaast willen wij ook dankbaar zijn voor het goede dat wij mogen ontvangen. Laten wij proberen om een Mariale houding aan te nemen, net als Maria, niet mijn wil, maar Uw wil geschiede. Moge de komende tijd Maria en de goede sint Jozef onze voorsprekers zijn!
Diaken Gerard Clavel

De missionaire parochie – wat gebeurt er?

Uit de kernen komen mooie initiatieven naar voren. Wat opvalt is dat het niet alleen om evenementen gaat, maar er wordt ook gekeken wat aan de deelnemers van die evenementen kan worden meegegeven. De Sycamore-avonden brengen mensen met een heel diverse achtergrond bijeen om samen het geloof te verkennen. Volgende keer stellen we het Missionair



Team voor, dat regio's wil helpen om alle initiatieven, maar ook wat er al is, te bekijken vanuit een missionair perspectief. Dit team is de vrucht van drie bijeenkomsten van een 'voorbereidingsgroep' waaraan uit elke kern een vertegenwoordiger deelnam. En verder vindt u in dit nummer ook de nodige blikken dat er heel wat gebeurt in de parochie.
Pastoor Smith

Beschouwen en doorgeven – broeder Stefan OP.

Misschien heeft u mij al een keer gezien (wit habijt) in uw plaatselijke kerk. Mijn naam is dominicanenbroeder Stefan Ansinger en dit jaar loop ik stage in enkele kernen van de HH. Parochie Petrus en Paulus. De bezoeken van de afgelopen weken hebben een goede indruk op mij gemaakt. Dit jaar hoop ik ook met u persoonlijk kennis te maken. Velen van u heb ik al ontmoet tijdens de koffie na de H. Mis.



maar het zwaartepunt ligt wel meer bij het menselijk contact. Ik hoop iets door te kunnen geven van de rijkdom die ik de afgelopen jaren ontvangen heb tijdens mijn Franse en Duitse theologische masterstudie in Fribourg (Zwitserland) maar ik ben ook

benieuwd naar uw ervaringen en wijsheid als het gaat om het geloof van alledag. In de dominicanenorde spreken we van het motto: contemplata aliis tradere wat betekent, datgene wat we beschouwd hebben, doorgeven.

Het beschouwen gebeurt wanneer we aandachtig luisteren naar het Woord van God in liturgisch en persoonlijk gebed, door studie maar ook door uw woord. Dit beschouwen doe ik dus niet alleen maar in eerste instantie met mijn kloostergemeenschap in Rotterdam en ook met u, waar u zich ook bevindt.

Laten we samen op weg gaan om te groeien in liefde en vriendschap in Christus! U kunt altijd een mailtje sturen naar: stefanansinger@gmail.com

Het stagejaar wat ik volg aan de Universiteit van Tilburg is bedoeld om de rijkdom van het pastorale leven te ontdekken en te reflecteren op mijn eigen pastorale vaardigheden. Mijn activiteiten zullen zich vooral concentreren op jongeren en studenten maar ook andere activiteiten zijn welkom.

Als dominicanen zitten wij veel in de boeken maar het is nu tijd om een jaar extra veel aandacht te besteden aan het optrekken met mensen. De boeken zullen daarbij niet vergeten worden (studie is een constitutief onderdeel van ons charisma)

Uit het parochiebestuur

Ongelooflijk sterk is de kracht die mensen in onze seculiere randstad ondervinden om mee te doen in de Kerk.

Zie de gelijkenis met een bijenkorf waarin het zoemt van de activiteiten en waarbinnen op vernuftige wijze het werk altijd doorgaat.

En daarom maakt deze rubriek zo nu en dan plaats om de drijfveren van een nieuwe vrijwilliger te tonen. Mensen die met tijd en kunde de parochie dragen.

Als bestuur hebben we gesproken over wat hen boeit en hoe zij de parochie sterker maken. Wordt vervolgd.

Onze bijenkorf wil zich aan de samenleving tonen. De nieuwe muurgedichten van het Zonnelied van Franciscus op de Harteburg is zo'n amuse van wat de Kerk binnen te bieden heeft. Binnenkort start daar een tentoonstelling over Franciscus.

Die bijenkorf werkt echt. Midden in de stad, in de tuin van de Petrus staan bijenkasten. De Petrus-honing is overvloedig en te verkrijgen in de pastorie.

Elke ochtend van maandag tot en met donderdag is het centrale secretariaat open. Het zoemt ongelooflijk!

Jan van Trigt, vicevoorzitter

Regio Oost

Parochiekernen

De Goede Herder, Sint Jan's Onthoofding en H. Laurentius

Adres- en bankgegevens

zie pagina 6

Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders

Allerzielen in de Sint Jan

Als de herfst zich aandient komen de Allerzielen en Allerheiligen weer in zicht. De Allerzielenviering is op zaterdagavond 4 november om 19.00 uur in de Sint Jan. Op zondag 5 november is tussen 14.30 en 16.30 uur de zegening van de graven. We hopen dat er vele mensen naar kerk en kerkhof komen om hun dierbare overledenen te gedenken. Op een dag als Allerzielen voelt het gemis niet anders bij iemand die nog maar kort geleden is overleden of al wat langere tijd in ons leven wordt gemist.

Ieder jaar weer voelen we ons gesterkt en getroost omdat we merken dat we niet alleen zijn in ons verdriet. Thuis kan het gemis je overvallen of duren de dagen soms wat lang. Want je wilt niet steeds een ander lastig vallen met je verdriet, je bent veel te blij als er iemand langs komt.

Dus houd je je groter dan je je voelt. Juist met Allerzielen hoeven we ons niet groter te houden, we delen met elkaar het verdriet om al die lieve mensen die we moeten missen. Er hoeft niets te worden gezegd, we snappen elkaar. Ons kerkhof is niet alleen een plek om de overledenen te gedenken, maar ook een ontmoeting bij leven om elkaar te steunen en te zien. We hopen u weer te ontmoeten en onze overleden gedag te zeggen met onze zegen.

Margreet Onderwater, gebedsleider

150 jaar Sint Laurentiuskerk

Op zondag 17 september was het feest in Stompwijk! De Sint Laurentiuskerk bestaat honderdvijftig jaar! Dit werd gevierd met een plechtige hoogmis die onze bisschop mgr. van den Hende celebreeerde, geassisteerd door pastoor Broeders en diaken Clavel. Een "Mis met drie heren" dus en dat maak je niet vaak meer mee. De bisschop memoreerde in zijn preek dat een kerk meer is dan een stenen gebouw. Het gaat om wat in je hart leeft. Het parochiekoor en het EMS-koor zorgden gezamenlijk voor de muzikale opluistering en het klonk prachtig! Het was duidelijk dat hier hard voor gerepeet werd.

In actie voor Oeganda – De Goede Herder

In parochiekern De Goede Herder is regelmatig aandacht voor het werk van Tamar Goossens, arts bij The Rob Foundation in Oeganda.

Vorig jaar juni waren Tamar en haar man te gast in de Goede Herderkerk en hebben toen een geslaagde kookworkshop gegeven. Op 8 oktober stond de gezinsviering op Wereldmissiedag van de kinderen in het teken van haar mooie werk, dat gericht is op bestrijden van ondervoeding. Tamar vertelde er met passie over. En na de viering was er in het



Als extra onthulde de bisschop een prachtig kunstwerk, van de hand van de heer Aad Benist, een schilderij van onze mooie Laurentiuskerk.

Marianne Turk, gebedsleider

atrium bij de koffie volop gelegenheid om Tamar te spreken en mooie producten uit Oeganda te kopen om haar werk te ondersteunen. De deur-

collecte bracht maar liefst € 735,- op! Bij aanvang van de Eucharistieviering werd de dominicaner diaken Stefan Ansinger door pastoor Broeders voorgesteld aan de parochianen. Broeder Stefan Ansinger vertelde zelf dat hij in onze parochie stage komt lopen, om kennis te maken met het pastorale leven. Na de viering volgden al enkele goede gesprekken met parochianen!

Nieuws vanuit De Bakkerij

Diaconaal weekeind en ontmoetingsmaaltijd

In het weekend van 11 en 12 november 2023 staat in Leidse kerken de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar met het thema: ontdekken & verbinden.

Het gevaar van (tijdelijke) tweedeling in de maatschappij anno nu blijft een terugkerend punt van aandacht. Vanuit De Bakkerij geven wij graag een voorproefje met een spectaculaire Ontmoetingsmaaltijd! Voor oud- en nieuwkomers in Leiden om met elkaar het (samen)leven te vieren en te delen. Wees welkom en laat je inspireren door de geuren, kleuren, smaken, verhalen en gezichten van je naaste burens in Leiden. Ontmoetingsmaaltijd: woensdag 8 november 2023 van 17:00 – 20.00 uur in de Marekerk. Toegang gratis!

Erepenning voor de Bakkerij

Burgemeester en wethouders van de ge-



meente Leiden hebben op 2 oktober in de Burgerzaal van het Stadhuis de Erepenning van de stad Leiden dit jaar toegekend. De Erepenning is een erkenning voor het werk wat De Bakkerij doet in de Leidse samenleving aan de meest kwetsbaren. In het bijzonder werd stilgestaan bij het verlies van Krijn Schoonderwoerd en is deze Erepenning ook aan hem en zijn nabestaanden opgedragen.

De Bakkerij is trots op de onderscheiding. En gaan wij, dankbaar, door met ons werk, blijven we zoeken naar nieuwe wegen en sociale innovatie, tot zegen en bloei van de stad Leiden en al haar inwoners. Voor een uitgebreider verslag, zie onze website en het artikel op Sleutelstad.

Vredesontmoeting – OnVrede en nu?

Op 21 september, de dag van de Internationale Vrede, organiseerde De Bakkerij de Vredesontmoeting in Leiden. Het volledige verslag met foto's van de sprekers staat op de website!

In het vorige nummer werd op blz. 2 bij *vanuit De Bakkerij* een gedicht geciteerd. We vermelden graag dat deze woorden genomen zijn uit een gedicht geschreven door Jan Marten de Vries.

Allerzielen in het Licht – De Goede Herder

Allerzielen in 't Licht betekent, naast de viering op 2 november om 19.30 uur in de Goede Herderkerk, een open avond op de begraafplaats bij de kerk. De basis is gastvrijheid: iedereen is welkom. Op het kerkhof lopen bezoekers aan en af en kiezen hun eigen route. Vrijwilligers zorgen ervoor dat de begraafplaats mooi aangekleed is met extra bloemen, vuurkorven en fakkels. En de kerk wordt aan de kant van het kerkhof extra belicht.

Sinds vorig jaar is er een speciale rustplek ge-



creëerd met een bankje, olijfbompjes en een bloemenhart. Hier wordt een wensboom geplaatst.

Tijdens de viering van Woord en Gebed, met muzikale begeleiding van het Jongeren Middenkoor, worden de namen van alle overledenen genoemd die in het afgelopen jaar vanuit onze kerk uitgeleide zijn gedaan. Ook wordt er een lichtje voor hen aangestoken en ontvangen familieleden het gedachteniskruisje.



Stichting De groentedeler

De Diaconale Collecte die in het tweede kwartaal werd gehouden ten behoeve van Stichting De groentedeler heeft binnen onze Parochie HH. Petrus en Paulus (Lam Gods, St Petrus, De Goede Herder en het Vicariaat De Merenwijk) € 1.092 opgebracht. Hiermee kunnen er 3 kavels bij de zelfoogsttuin Bij

Mei aangeschaft worden en de oogst van verse groenten gedoneerd worden aan de klanten van de Voedselbank.

Het Parochieel Diaconaal Beraad heeft midden in het oogstseizoen een werkbezoek gebracht aan het project. Er is gesproken met de vrijwilligers van de oogstploeg en we zijn rondgeleid door het bestuur van stichting De groentedeler.



Hartelijk dank aan de goede gevers. En we hopen, dat in 2024 meer parochiekernen zich bij deze diaconale collecte zullen aansluiten.

Namens het Parochieel Diaconaal Beraad

Regina Krowinkel

Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87

(ma-do 9.30-11.30 uur), petrusenpaulusleiden@gmail.com

Pastoor W. Broeders: 06 271 401 17, w.p.l.broeders@gmail.com

Pastoor J. Smith: 071 513 07 00, jhsmithpr@gmail.com

Diaken G. Clavel: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com

Pastoraal werker M. Falke-de Hoogh: 06 532 491 87,

m.dehoogh@hotmail.com



www.petrusenpaulusleiden.nl

Colofon

Jaargang 3 (19), nummer 2, oktober - december 2023

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie a.i.: Marlène Falke-de Hoogh en pastoor Smith Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding. Nummer 3 komt uit op 10 december. Deadline 20 nov. 2023.



Scholieren op visite

In diverse kerken komen zo af en toe middelbare scholieren klassikaal een bezoekje brengen. Het is altijd leuk hen te ontvangen en hun vragen te horen. Op de foto een klas van het Vlietlandcollege in de Lodewijkkerk. Een katholiek kerkgebouw leent zich natuurlijk erg goed om én over de geschiedenis én over de sacramenten (biechtstoel!) en natuurlijk over Christus (altaar, kruisweg, beelden) te vertellen. Soms komen er ook scholieren langs voor een werkstuk. Laatst ging dat over 'de aflaten'. Opmerkelijk om zo'n onderwerp te kiezen. Hopelijk hebben deze leerlingen begrepen dat je met een aflaat geen plekje in de hemel koopt. Onze bisschop zegt, dat jongeren niet veel meer mee krijgen van huis uit, maar wel makkelijk over het geloof praten en vooral benieuwd zijn naar de relevantie van het geloof voor hun eigen leven.

Voetbalspel in de tuin



De bal in dit spel heeft de kleur oranje! Dat merkt misschien ook dat het spel wordt gezien als een kleine weergave van de wedstrijden in de diverse stadions! Soms zijn er zelfs 3 of 4 oranje ballen in het spel. Maar voor de jonge spelers aan de draaiknoppen maakt dat niet zo veel uit. Het scoren gaat zelfs wat makkelijker.

Veel zusters ...

Zondag 17 september waren er zo'n 30 zusters in de Sint Josephkerk. Ze zijn van de SJMJ, de congregatie van onze zusters Lucia en Jacintha. Vanwege hun jubileum waren zij op bedevaart geweest o.a. naar Rome en Lourdes en bezochten nu plaatsen in Nederland waar hun congregatie begonnen is. De dag voor hun terugreis kwamen ze naar Leiden. Aan het einde van de Mis zongen ze twee Indonesische liederen. Het tweede was een lied voor Sint Joseph.

Bisdombreed ...

Het geloofsgesprek met diaken Arno Aardoom die op november priester gewijd wordt: Een video-impressie van Tour of Faith met jongeren ... Webshop actie kerkbalans ... Toekomst van het katholiek onderwijs ... Dit is een greep uit de nieuwsberichten op de website van ons bisdom Rotterdam.

Drie nieuwe gebedsgroepen' in de parochie

Als de aandacht voor het missionaire toeneemt, kan het niet anders dan dat er ook meer aandacht voor het gebed komt. In de maand oktober zijn drie nieuwe gebedsgroepen gestart.

Stabat Mater

Met Maria aan de voet van het kruis, om daar al onze intenties neer te leggen. De opzet is eenvoudig: in de Johannes Paulus II kapel bidden we van de Rozenkrans de tientjes bij de 4e en 5e droevige mysteries samen met de kruiswegstaties en de 7 woorden van het kruis. Erna is er stil gebed, worden intenties aan de voet van het kruis gelegd en het geheel wordt afgesloten met de litanie van O.L. Vrouw van Smarten. Vooraf is er eerst koffie/thee op nummer 17! Elke 1e vrijdag 10.00 uur, in Steenschuur 17 (onder het Babyhuis) tot ong. 11.15 uur. Iedereen is welkom. Info: stabatmater.groep@gmail.com

Emmanuel gebedsavond

Elke twee weken op dinsdagavond een tijd van lofprijzing, uitwisseling, getuigenis en

ontmoeting. Een avond om je vrienden en collega's voor uit te nodigen. De avonden zijn tweetalig; Ned. en Eng. 20.00 – 21.30 uur, Sint Jozefkapel bij Roomburg (ingang buitenom). Ieder een is welkom. 31 okt, 14 en 28 nov en 12 dec. Info: www.gebedsgroep.nl

Rozenkrans van ouders voor de kinderen

Het is dus vooral voor jonge moeders en vaders. En de intentie is: Om het geloof goed door te geven aan de kinderen. De 3e di van de maand, dus 21 nov. en 19 dec. Locatie: in de zaal of pastorie van de Sint Petrus Na de Rozenkrans is er een kopje koffie. Kleine kinderen en baby's zijn natuurlijk ook welkom. Info: trmrowland@gmail.com

Plechtige tridentijnse Hoogmis van Sint Willibrord.

Op dinsdag 7 november om 19.00 uur in de H. Lodewijkkerk. Een mooie gelegenheid om de Patroon van de Nederlands Kerkprovincie te eren. In de ochtend zijn er ook Missen: 09.00 Petruskerk, 10.00 uur Zijlpoortkapel.

Gemeenschap van Maria Stella Matutina

De religieuzen zijn weer te gast in de Lodewijk- en Josephkerk op zondag 29 nov. na de Missen met verkoop van hun aanbod. Zo helpen ze ook de Goedheiligman alvast een handje.



Nieuw Kinderkoor van start

Zaterdag oktober was de eerste repetitie. Kinderen tussen 4 en 11 jaar kregen stem- en zangles en de eerste kerstliedjes werden ingestudeerd. De maanden oktober – december zijn een aanloop naar een eerste moment om in een kerk te zingen, bij de Kerstviering om 17.00 uur 24 dec. in de Sint Josephkerk. info en aanmelding: kinderkoorlodewijk@gmail.com.



Open huis en open secretariaat in de Maria Middelaeskerk

Op het moment dat u dit leest, is deze kerk feestelijk opnieuw in gebruik genomen door onze bisschop op zondag 29 oktober en is het prachtige nieuwe altaar gewijd. Als u daar niet bij kon zijn, is er gelegenheid het van binnen grondig aangepaste gebouw te bewonderen op zaterdag 11 november van 14.00-16.00 uur. Adres: Rijndijk 283 te Leiden vlak bij het Haagsche Schouw.



Het secretariaat van de LAM Gods verhuist natuurlijk mee. Op dinsdagmorgen 7 november doet Philip Dankloff voor het allerlaatst de deur van de Antoniuspastorie open voor bezoekers. De dag erna, woensdag 8 november, gaat de

deur van de pastorie aan de Rijndijk open, ook van 9.30 tot 11.30 uur. Bezoekers moeten langs de Maria Middelaeskerk naar achteren lopen. De koffie staat elke woensdagmorgen klaar, dus niet meer op de dinsdag! Het secretariaat blijft voorlopig bereikbaar op 071-5310162. Mocht u een keer op zondagmorgen gehaald willen worden om naar de viering van Het secretariaat van de LAM Gods te gaan, bel dan naar het secretariaat of stuur een mail naar secr@lamgodsleiden.nl. In de volgende Rondom Petrus en Paulus komt een verslag van de sluiting en de opening.

Allerzielen in Regio Zuid

Op de dag zelf, donderdag 2 november, kan iedereen van 17.00-19.00 uur een kaarsje komen opsteken voor een dierbare overledene in het kerkgebouw De Pelgrim, Apollotoren 2 in Leiden Zuidwest. Er is dan ook ruimte voor een persoonlijk gesprek voor wie dat wil. Tijdens het weekend van 4-5 november wordt in de vieringen in de drie kerken van Regio Zuid stilgestaan bij de parochianen die het afgelopen jaar zijn gestorven en bij andere dierbaren.

Buurtinitiatief Leiden Zuidwest op 15 november

Op deze woensdag is er weer een middag met een lezing en muziek. Sabine Velders-van de Voort zal een verhaal houden over goede groene voedselinitiatieven in en rondom Leiden. Denk aan de gemeenschapstuin Het Zoete Land in Leiden, Bij Mei in Zoeterwoude en Noordwijk in Noordwijk, maar ook aan de OOGSTwink van Joost van Schie op de Hogewoerd. Het verhaal wordt muzikaal omlijst door Herman de Geus (zang) en Jules Kuiper (piano) die liederen van Schubert ten gehore zullen brengen. De middag begint om 14.00 uur (inloop vanaf 13.30) in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, César Franckstraat 38, Leiden ZW.

Zegening van de panelen van het Zonnelied en van dieren op 1 oktober

De Scheppingsperiode werd op deze zondag in de Hartebrugkerk met een Franciscusviering afgesloten. Ter ere van de heilige van Assisi begon de Mis met een zonnebloemprocessie en werd het Zonnelied gezongen. Na de viering zegende pater Rob Hoogenboom o.m. de onlangs geschilderde muurgedichten op de gevel van de kerk. Het zijn twee coupletten uit het Zonnelied van Franciscus. Na het zegenen van de schilderijen volgde die van de dieren. Voor deze zegening was veel animo bij zowel de eigenaren als de dieren zelf! Laudato Si!



Kinderwoorddienst Hartebrug bestond 20 jaar

Dit jubileum werd op zondag 17 september feestelijk gevierd. Aan het eind van de Mis zei jeugdcoördinator Victoria Twist in een kort woordje vanaf de ambo: "Wij vieren dat wij elk jaar door de heilige Geest worden geïnspireerd om niet alleen verder te gaan, maar steeds nieuwe ideeën uit te werken en nieuwe activiteiten te beginnen." Ze werd bedankt met een mooie bos bloemen en luid applaus van alle kerkgangers. Er was veel belangstelling voor de fototentoonstelling achter in de kerk. In de Romanuszaal kon iedereen tenslotte bij de koffie genieten van een speciale



jubileumtaart, op de foto aangesneden door Victoria die werd omringd door (oud-)leden van de werkgroep.

Vriendjes van Franciscus

De catecheseclub de Vriendjes van Franciscus is op zaterdag 7 oktober weer van start gegaan. Na een korte inleiding over de heilige Franciscus, zijn we aan de slag gegaan met ons thema "Aarde." De aarde is ons gemeenschappelijk huis, zoals Paus Franciscus ook zegt. Het is ook de grond, de bodem die de heilige Franciscus van Assisi "zuster Aarde" noemde. De bodem wemelt van allerlei nuttige bacteriën, schimmels, wormen en andere kleine beesten. Als wij giftige chemicaliën gebruiken gaan ze die dood en is de aarde niet goed meer. Wij kunnen kiezen voor eten waar geen gif voor wordt gebruikt. Jezus vergelijkt ons hart met



grond of aarde. In het verhaal van de zaaier hoorden we hoe de boer het goede zaad over de akkers verstrooit. Maar niet alles valt in goede aarde. Op de tafel van de bijsacristie stond een model waar een weg, vogels, stenen en doornen duidelijk te zien waren. Die staan symbool voor de verleidingen van de wereld. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 4 en 25 november. Alle kinderen die in groep 5, 6 of 7 zitten zijn van harte welkom. Contact: vj.twist@kpnplanet.nl

Laudate Deum, een noodkreet

Op de feestdag van de heilige Franciscus van Assisi, heeft paus Franciscus een vervolg op zijn encycliek Laudato Si' gepubliceerd. Kernidee van die encycliek is dat alles op aarde verbonden is. Onze wijze van leven tast die door God geschapen verbondenheid aan, in een mate dat 'ons

gezamenlijk huis' onleefbaar wordt. Nog is een radicale ecologische bekering. Laudate Deum is daar een precisering van. We naderen, zo betoogt de Paus, 'een breekpunt, vanwaar geen herstel van de planeet meer mogelijk is'. De eigenmachtigheid van de mens en onze internatio-

nale politiek dwingen tot een verandering die begint bij onze levensstijl zoals minder en bewuster consumeren. Een druppel op een gloeiende plaat misschien, maar dan velen druppels samen zijn emmers vol.



Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Oktober	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	Maria Middelaes	Hartebrug	
28 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Broeders			28
29 zo		09.30 EV - pastor v.d. Bie	11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		10.00 EV/KWD - bisschop	11.15 EV - pastor v.d. Bie	29
	30e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht			Opening kerk		
				17.00 EV English Mass - Pater Matteus					
November									November
1 wo				9:00 EV - pastoor Smith	19:00 EV - pastoor Smith				1
	Allerheiligen								
2 do		19:30 EV - pastoor Broeders	19:00 WG - mw Turk	9:00 EV - pastoor Smith	19:00 EV - pastoor Smith				2
	Allerzielen				lichtjesprocessie naar Zijlpoort				
4 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			4
5 zo		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastor v.d. Helm	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.15 EV/KWD - pastoor Broeders	5
	31e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV-English Mass - pastoor Smith					
7 di				19.00 EV - pastoor Smith		09.00 EV - pastoor Smith			7
	Sint Willibrordus			Tridentijnse ritus					
11 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD -			11
12 zo		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - Pastoor Smith	pastoor Smith	09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV - pater Moons	12
	32e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV English Mass - Don Remery					
18 za	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			18
19 zo		09.30 WG - dhr Koot	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - Pastoor Smith		9:30 WG	11.15 EV/KWD - pastor Wessel	19
	33e zondag door het jaar			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV English Mass - pastoor Smith					
25 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Broeders			25
26 zo		09.30 EV - pater Kortekaas	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV/KWD - pastoor Broeders	11.15 EV - pater Hoogenboom	26
	Christus Koning			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV English Mass - pastoor Smith					
December									December
2 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith			2
3 zo		09.30 WG - mw Epskamp	11.00 WG - diaken Clavel	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastoor Broeders	11.15 EV/KWD - pastoor Broeders	3
	1e zondag van advent			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV English Mass - pastoor Smith					
8 vr				19.00 EV - pastoor Smith		09.00 EV - pastoor Smith			8
	Maria Onb. Ontvangen								
9 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD -			9
10 zo		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	pastoor Smith	09.30 EV/KWD - pater Kortekaas	11.15 EV/KWD - pater Moons	10
	2e zondag van advent			16.00 Aanbidding en biecht					
				17.00 EV English Mass - pastoor Smith					

Internet Livestream

Bij de St. Jan-, De Goede Herder-, Lodewijk-, Maria Middelaes- en Hartebrugkerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats

Zijlpoort, Haven 64
1e dinsdag van de Maand Mis om 10.00 uur: 7 nov en 5 dec.
Donderdag 2 nov Allerzielen is er na de Avondmis in de Sint Josephkerk van 19.00 uur een lichtprocessie naar de begraafplaats toe, die dan open is.
Kapel Roomburgh,
Hof van Roomburgh 46
Met de komst van de nieuwe rector zijn er vaker Missen in de Jozefkapel van Roomburgh. Meestal ma en di om 17.00 uur en dan of zaterdag om 17.00 uur of zondag om 11.00. Verstandig om even naar Roomburgh te bellen voor actuele gegevens. T.z.t. zal er zeker een vast schema voor de Mistijden komen. Info: 071-5892200 of info@roomburgh.nl

Maandag

9.00 EV Lodewijkkerk

Dinsdag

9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk

Woensdag

9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
18.30 Aanbidding en biecht
19.00 EV Sint Josephkerk

Donderdag

9.00 EV Lodewijkkerk

Vrijdag

9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk

Zaterdag

9.30 EV Lodewijkkerk

Zondag

17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feesten

8 dec. Onbevleete Ontvangenis van de maagd Maria

Maria is de voor-verloste en vol-verloste. Niet beperkt door de zonde kon Zij haar volledig Ja-woord spreken aan Gods wil. Zij sprak het met vreugde, omdat Zij als geen ander weet dat Gods wil de ware vrijheid betekent. De onbevleete Ontvangenis gaat dus niet over de maagdelijke ontvangenis van God de Zoon door Maria! De Kerk viert vandaag dankbaar dat Maria vanaf haar allereerste begin, de conceptie/ontvangenis, vrij is van zonde om helemaal vrij te zijn voor de drie-ene God.

Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53

www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkaade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NLO4 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrusleiden.nl

Rijndijk 283
2331 AD Leiden
071 531 01 62
(Wo 9.30-11.30)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NLO9 INGB 0000 5272 47

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(di/vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

OKTOBER

- Ma 30 Oefenavond Vormsel**
Di 31 Emmanuel gebedsavond
 Jozefkapel Roomburg, 20.00 uur
 (zie blz. 4)

NOVEMBER

- Woe 1 Allerheiligen**
Do 2 Allerzielen
Vr 3 Stabat Mater gebedsgroep (zie blz. 4)
Za 4 Pater Pio Gebedsgroep
 voor de Missionaire Parochie
Veiling met een missie, Zoeterwoude (zie blz. 3)
Wo 8 Teksten van Ratzinger/Benedictus XVI
Za 11 Vormsel
Za 11/Zo 12 Diaconaal weekend (zie blz. 2)
Di 14 Emmanuel gebedsavond
 Jozefkapel Roomburg
Wo 15 Adrienne von Speyr over de Advent
Do 16 Bijbelavond met Marieke Maes
 Antoniuspastorie van 20.00-22.00 uur.
 Aanmelden is niet nodig.
zo 19 Taizé viering (zie hieronder)
Wo 22 Teksten van Ratzinger/Benedictus XVI
Zo 26 Kozakkenkoor in Hartenburg
 (zie hiernaast)
Di 28 Emmanuel gebedsavond
 Jozefkapel Roomburg

DECEMBER

- Zo 3 Start Advents-retraite**
 (zie hiernaast)
Wo 13 Adrienne von Speyr over Kerstmis en de Menswording
Do 14 Bijbelavond met Marieke Maes

Taizé viering

Zondag **19 november** om **19.00 uur** in de **Regenboogkerk**, Watermolen 1, Leiden, Merenwijk.

Het thema van deze viering is **Verdraagzaamheid**, een actueel thema.

In deze viering zijn elementen van gebeden, meditatieve stiltes, lezing uit de Bijbel samen gebracht. En er worden prachtige meditatieve Taizé liederen gezongen.

Namens de Oecumenische Taizé groep Leiden,

Mieke van der Heijden



en die ondermeer de naam zal dragen van Vredevorst. Vrede is in deze dagen een beladen woord, er zijn nogal wat oorlogshaarden in onze wereld. Toch gaat de vrede van Christus niet alleen daarover. Boosheid, roddel, beschuldigingen en halve

Advent-retraite

Op de 1^e, 2^e en 3^e Adventzondagen wordt een kleine retraite gehouden vooraf aan de Mis van 10.30 uur in de Sint Josephkerk: 3, 10 en 17 dec. Om 10.45 uur in de Marienzaal, ingang Alexanderstraat 1. De Koffie staat klaar. We kijken dan samen naar de *Sycamore* inleidingen over God die spreekt, De kracht van het gebed, Maria en het eeu-

wig leven. Met elkaar wisselen we uit wat ons aansprak. Aansluitend kan men de H. Mis meevieren. Gezinnen zijn welkom. De kinderen gaan ondertussen Engelen en Herders maken voor in de kerk op weg naar de grote Kerststal. Aanmelding is niet nodig. Iedereen is welkom.

Het Alphens Kozakkenkoor komt naar de Hartbrugkerk

Op zondag 26 november a.s. kunt u genieten van de prachtige Byzantijns-orthodoxe liederen die a capella gezongen worden o.l.v. dirigent Arkadi Gankin. Op het gevarieerde programma mogen natuurlijk niet de authentieke Kozakkenliederen o.a. uit Oekraïne en Georgië ontbreken. Het concert op zondagmiddag begint om 15.00 uur. De entreprijs is € 17.00, maar in de voorverkoop € 15.00 door de QR-code te scannen of via de website van het koor: www.alphenskozakkenkoor.nl. Kinderen t/m 12 jaar gratis onder begeleiding.



Gezocht: Twee nieuwe redactieleden – Dank aan Wilbert van Erp

We zoeken twee mensen. Een vooral voor de coördinatie, d.w.z. mail-correspondentie met de regio's, parochie-bestuur en anderen; voor het bijeenbrengen van de copy en fotomateriaal. Een vooral voor de tekstuele bewerking, d.w.z. correcties, aanpassen van lengte en nalezen van de drukproef. Tijdsbesteding per nummer per redactielid ongeveer 3 tot 4 uur, verspreid over de dagen en alles kan thuis gedaan worden. De Rondom verschijnt 7 x per jaar, de Kerst- en Paasnummers zijn wat uitvoeriger en vragen dus wat meer tijd. Info bij Jan van Trigt (vicevoorzitter@petrusenpaulusleiden.nl) en pastoor Smith (jhsmithpr@gmail.com).

We danken Wilbert van Erp voor de jaargangen dat hij redacteur a.i. is geweest. Een zoveelste taak die hij op zich had genomen. Aan zijn alziend oog - en dat van zijn echtgenote Els - ontging niets. Wilbert blijft regio-redacteur voor Zuid.

Vredevorst

Het is opvallend dat de profeten in de Bijbel vaak het Woord krijgen of nemen in tijden van crisis. Zo'n profeet is ook Jesaja, hij verkondigt een hoopvolle boodschap over een Kind dat geboren wordt

waarheden zijn daar net zo goed een aantasting van. Advent is een tijd van verlangenvol uitzien naar het Kind. Het zijn ook dagen van bezinning en ommekeer. Als volgelingen van deze Koning van de Vrede, kunnen wij een ander beeld laten zien. Eén van onderlinge liefde, van elkaar respecteren en de ruimte geven. De vrede in de wereld bewerken is misschien te veel gevraagd. We kunnen wel bij onszelf beginnen. Dat de heilige Geest ons daartoe mag inspireren. Een mooie Advent toegewenst.

Pw. Marlène Falke-de Hoogh, TOC