

Rondom Petrus en Paulus

Mei - Juni 2023

No. 6

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

Ruimte voor de Heilige Geest en de ander!!

De Heilige Geest is er altijd geweest. Vanaf het begin kunnen wij dit al lezen in het eerste boek van de Bijbel Genesis. Dat begint met de volgende woorden: "In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest een leeg; duisternis lag over de diepte, en de Geest van God zweefde over de wateren". De heilige Geest, de derde persoon van de heilige Drie-eenheid.



Meerdere malen per dag noemen wij de Heilige Geest. Iedere keer als wij het kruisteken maken: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest ... De Drie-eenheid is heel belangrijk. Van de Vader en de Zoon kunnen wij ons een voorstelling maken. De heilige Geest is toch wat moeilijker. Toch is de heilige Geest ook een persoon. De heilige Geest, die er net als de Vader en de Zoon altijd is geweest.

Abba, Vader

Willen wij de heilige Geest de ruimte geven in ons leven? De heilige Geest die ons de zijn gaven wil geven. Kent u ze nog, de gaven van de heilige Geest? De Geest van wijsheid en verstand, van inzicht en sterkte en kennis en van ontzag en liefde voor Gods naam. De heilige Geest kunnen wij altijd aanroepen of afsmecken. Laten wij proberen om daar open voor te staan.

De hele paastijd hebben wij gelezen uit de

Handelingen van de apostelen. De jonge Kerk. De apostelen en de leerlingen van Jezus waren getuigen geweest van Jezus openbare leven. Zij zijn getuigen geweest van de wonderen van Jezus, zij hebben naar zijn woorden mogen luisteren. Met Pinksteren hebben zij de heilige Geest mogen ontvangen. De heilige Geest die de apostelen en de leerlingen liet zeggen: Abba, Vader! Die heilige Geest wordt ook in ons hart uitgestort, zodat wij ook kunnen zeggen: Abba Vader! Dit alles met volle overgave. Of zoals Jezus het zegt (Evangelie van Pinksterzondag): "Ontvangt de Heilige Geest. Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven". Gods gelaat heet barmhartigheid. En zo komt de jonge Kerk in beweging.

Zoals in de jonge kerk

Zoals u weet wordt er in onze parochie gewerkt en aandacht gegeven aan de Missionaire Parochie en het synodaal proces. Hoe

kunnen wij als parochie Jezus weer bij de mensen brengen? Misschien kunnen wij ons wel vergelijken met de jonge Kerk van toen. Ook zij zaten voor deze opdracht. Toen gingen de apostelen en de leerlingen van Jezus erop uit om het geloof te verkondigen, te vertellen over Jezus. Vandaag de dag is dat ook onze taak. Durven wij net als de apostelen en de leerlingen van Jezus het geloof uit te dragen? Durven wij er openlijk over te vertellen, over Jezus, wie Hij is, wat Hij gedaan heeft? De heilige Geest kan ons helpen, de heilige Geest

kan ons enthousiast maken.

Openstaan

Stelt u dit eens voor als dit gaat lukken. Dat wij mensen enthousiast kunnen maken voor het geloof! Dat wij de mensen gaan vertellen over Jezus. Laten wij openstaan de heilige Geest, laten wij openstaan voor onze medemens, onze medeparochianen. Daarnaast, twijfel nooit aan de heilige Geest. Hij zal altijd bij ons zijn, als wij de heilige Geest maar durven aanroepen om ons te helpen ... Laten wij daarom samen bidden:

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden, en Gij zult het aanzien van de aarde vernieuwen.

Ik wens u, ik wens jullie, namens de andere leden van ons team een Zalig Pinksteren!

Diaken Clavel

Vitale Kerk – conferentie in Veenendaal

Met een groot aantal deelnemers is onze parochie op 25 maart jl. afgereisd naar Veenendaal voor een bemoedigende ontmoeting met eenzelfde doel: een levende gemeenschap rond Jezus Christus. Tastbaar in de eucharistie,

voelbaar in het gebed van velen en inspirerend. Een drietal herinneringen.

Gebed

Als een parochie wil uitgroeien tot een missionaire parochie, kan dat niet zonder dat dit gedragen wordt door een

fundament van gebed. "De Kerk kan niet zonder de long van het gebed" (Paus Franciscus). Een parochie wordt pas een echte missionaire parochie vanuit het gebed, dat betekent een overgave aan God.

Lees verder op pagina 8



Jaarheiligen als gidsen

Wat betekent een jaarheilige voor mij? Misschien wel allereerst dat we allemaal geroepen en bedoeld zijn om heilig te leven. En ook dat 'heilig leven' haalbaar is, en niet iets waar je uitzonderlijke gaven voor zou moeten hebben, maar eerder volledig vertrouwen en volledige overgave aan God. 'Mijn genade is u genoeg' las ik onlangs en dat trof me eigenlijk wel. Heilig leven is volgens mij ook iets waar je aan herinnerd moet worden en in dat opzicht helpen de jaarheiligen heel goed. Ik zie de jaarheiligen ook echt als een gids voor dit jaar, en ook wel als een middel van God om ons te willen vormen. Dit jaar trok ik een kaartje met een zalig echtpaar, Luigi en Maria Quatrocchi. "Een gewoon leven dat ze op een buitengewone manier leefden," zei paus Johannes Paulus II over hen. Misschien zijn ze in dat opzicht wel een voorbeeld voor ieder van ons... **Ruben Stolker**

Schaakmat op 20 mei?

Hoe verloopt de opening? En het middenspel? Hoe zal het eindspel zijn? Schaken vraagt geduld, inzicht, vooruitdenken, de tegenstander proberen te begrijpen en - dat kan gebeuren - tegen je verlies kunnen. Wat de oorsprong van het spel ook is, generaties zijn er mee opgegroeid en hebben hun denkvermogen en geduld hierdoor laten vormen. Het blijft opmerkelijk dat juist de Koningin het 'sterkste' schaakstuk is. En opening, middenspel, eindspel, welke christen denkt er niet meteen aan de stappen van menswording, lijden-dood-verrijzenis en wederkomst. Alleen in de realiteit is er dus maar één Koning, en die heeft al gewonnen. Maar ondertussen moeten wij nog de juiste zetten maken in ons leven. Terug naar het spel: er is een parochieel schaaktoernooi voor jong en oud. Zaterdagavond 20 mei, vanaf 19.30 uur. In de pastoriezaal/tuin van de H. Lodewijk, Steenschuur 19. Opgave met een app/sms naar 06-41131825.

Nico van Steenbergen (1964-2023)

Meer dan 40 jaar was Nico verboden met de H. Lodewijkkerk. Van hulp-koster werd hij koster, acoliet, organist, lector, cantor ... Het liefst was hij in alle rust bezig in de kerk dicht bij de Heer onder de vriendelijke blik van Maria en Sint Jozef. Vorig jaar werd de diagnose van een hersentumor gegeven. Na de zware operatie knapte Nico wat op, maar de tumor is teruggekomen. Hij overleed in de Goede Week en werd begraven in het Paasoctaaf. We blijven hem dankbaar voor zijn inzet en



geloofsgetuigenis en bevelen hem aan de barmhartigheid van de Heer aan. Bij de Nicolaas-icoon is een relik van de heilige Nicolaas geplaatst. Deze was van Nico, maar hij verlangde dat die een plek in de kerk zou krijgen. Op de Lodewijksite staat een interview met Nico te lezen en is de Requiemmis met preek terug te zien. *Heer, geeft hem de eeuwige rust. En het eeuwige licht verlichte hem.*

Pastoor Smith

Gebed na de Mis voor speciale intenties

Op de 3e zondagen van de maand wordt de mogelijkheid geboden om na de Missen in de Lodewijk en Joseph extra gebed te vragen. Er zullen dan een aantal mensen, twee aan twee, in de kerk zijn, waar u naar toe kunt gaan. U kunt eenvoudig de intentie noemen en zij zullen dan daarvoor bidden. Eenvoudig dus een sleutelwoord hierbij. Geen luide gebeden of handopleggingen ... Maar kort samen bidden voor een bepaalde intentie. Degenen die bidden zijn door pastoor Smith hiervoor gevraagd en zijn een keer samen gekomen om dit voor te bereiden. De meesten van hen waren bekend met deze vorm

van bidden. De genoemde intenties worden aan God toevertrouwd en nadien niet met anderen gedeeld. Het is een mooie gebedswijze om voor uw speciale intenties te laten bidden: een naderend medische onderzoek, kinderen en kleinkinderen, een nieuwe baan of woning, zorgen over de situatie in de wereld ... Het kan van alles zijn. Misschien is het ook goed om daarbij iets te noemen waar we God voor kunnen danken. Dit aanbod is er dus op de zondagen 21 mei, 18 juni en 16 juli na de Zondagsmissen op de ochtend.

Zaterdag 2 juli Buiten lunch Joseph

Vorig jaar hebben we het seizoen buiten afgesloten met een picknick in het park tegenover de kerk. Ook al hebben we nu prachtige zalen... we gaan weer naar het park. Na de Mis op zondag 2 juli steken we de brug over. Daar staat de BBQ al te roken. Voor de kinderen is er volop speelgelegenheid in de speeltuin ter plaatse.



Dus: Welkom!

Priestergraf rector Hofstede

15 mei is het een jaar geleden dat mgr. H. Hofstede overleed. Na de mooie requiemmis, gecelebreerd door mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, werd het lichaam begraven in een nieuw priestergraf op de RK Begraafplaats Zijlpoort. Het heeft even geduurd voordat de steen op het graf geplaatst is, want vanwege de omvang moest die helemaal uit China komen. Het graf ziet er nu waardig uit en we blijven dankbaar voor wat mgr. Hofstede als pastoor en rector voor zovelen betekend heeft.



De Ziekenzalving – Wacht niet tot het laatst

"Het Sacrament van de Ziekenzalving heeft als doel een bijzondere genade te verlenen aan de Christen die te kampen heeft met de moeilijkheden die verbonden zijn met een ernstige ziekte of met ouderdom." Wanneer is het goed om dit sacramenten te vragen? Bij "ernstige ziekte" en bij lasten van "de ouderdom".

Kortom: wacht niet tot het laatst! Dan doen we toch met medicijnen ook niet: "Deze pil kan u helpen tegen de pijn." En dan: "Leg maar neer, dan neem ik die wel in als ik bijna dood ben." Te vaak horen we nog: "Opa was al weken ziek". En dan komt de laatste dag en wordt er gebeld voor de Ziekenzalving. Voor de weinige pries-

ters soms een heel gepuzzel of zelfs moeten zeggen dat het niet gaat lukken de komende uren. Het is beter om tijdig een afspraak te maken, zodat ook familie en anderen -als dat gewenst is- erbij aanwezig kunnen zijn. Vraag om dit mooie Sacrament van Gods kracht naar lichaam en ziel.

Feestelijke bijeenkomst Regio Zuid op Hemelvaartsdag (18 mei)

De bijeenkomst begint die donderdagmorgen niet met dauwtrappen, maar om 10 uur met een feestelijke regionale Hemelvaartsviering in de Petruskerk. Oud-pastoor Jaap van der Bie gaat voor. Aansluitend is er in de Petruszaal naast de kerk gezellig koffiedrinken met wat lekkers erbij. Daarna worden

de aanwezigen bijgepraat door de pastoraatgroep over recente ontwikkelingen en tenslotte staat om 12 uur een lunch klaar. Kinderen zijn vanzelf ook van harte welkom!
De pastoraatgroep van Zuid:
(even zonder Marlène Falke) Pauline Backbier, Wilbert van Erp, Els Grijmans en Victoria Twist.



Hooravond Antoniuskerk

Op 18 april was er in de Antoniuskerk een hooravond belegd door het bisdom en parochiebestuur vanwege de voorgenomen sluiting van de kerk. Ondanks dat in het voorjaar van 2022 hierover al een informele bijeenkomst was geweest, waren er toch veel parochianen gekomen. Vicaris-generaal Van Deelen legde uit hoe de procedure van "onttrekking aan de eredienst" werkt en mevrouw De Jong, de secretaris van de bisschop, maakte aantekeningen voor het verslag. Er was alom begrip voor de sluiting, hoe spijtig dat ook is. Er waren mensen aanwezig die nog hadden bijgedragen aan de bouw van de kerk die in 1966 was ingewijd en dan doet het extra pijn. Vragen waren er over het vervoer op zondagmorgen van minder mobiele kerkgangers naar de Maria Middelaarskerk. "Dat wordt geregeld", was het antwoord van bestuur en locatieraad. Niet alles wat dierbaar is uit de Antoniuskerk zal een plek kunnen krijgen in de Maria Middelaars; die is immers kleiner en anders van karakter. Maar net als na de sluiting van de Leonarduskerk in 2003 verhuist er veel mee. Wat precies met het kerkgebouw gaat gebeuren, is nog niet bekend. Sloop is het meest waarschijnlijke omdat de gemeente Leiden grote plannen heeft met de wijk, vooral voor woningbouw. Er is met de gemeente afgesproken dat in elke geval de bijzondere glas-in-loodramen behouden moeten blijven.



daan. Er waren vragen over de plek van de Mariaverering, nu nog in een kapelletje achterin de kerk en straks op het kerkplein. Dat laatste zal nog niet klaar zijn als de kerk weer in gebruik wordt genomen. Als alles volgens plan verloopt, verdwijnen de bouwhekken begin juli, waarna de herinrichting kan beginnen. Het zou mooi zijn om in oktober (Maria maand) als geloofsgemeenschap LAM Gods over te gaan van de Antoniuskerk naar de opgeknapte Maria Middelaarskerk. De datum zal ook afhangen van de agenda van de bisschop, die de kerk en vooral het nieuwe celebratiealtaar zal komen inzegenen.

Gezondheidsproblemen Marlène Falke - de Hoogh, pastoraal werker

Long-Covid blijkt een hardnekkige aandoening te zijn. Marlène Falke, eerst aanspreekbare voor de Regio Zuid, moet opnieuw op doktersadvies rust houden. Ze zit altijd boordevol plannen, maar die moeten tijdelijk op een lager pitje of overgenomen worden door anderen. Dat laatste valt niet mee, want het pastoraal team van de grote parochie telt maar drie andere leden,

Eerste Heilige Communieviering

Na een intensieve voorbereiding van vier maanden was het op zondag 16 april dan zover: Brayan, Jakub, Naygi, Orry, Sergio, Lenna, Elise, Elena, Thijs, Maika, Karel en Genevieve ontvingen op deze dag hun Eerste Heilige Communie. Alhoewel de zon het die dag liet afweten straalden de communicanten met hun blij snoetjes in hun feestelijke kleding! Voor elke communicant en een ouder was er een taak tijdens de viering weggelegd. De symbolische gaven brengen, een voorbede lezen of een groet aan Maria brengen. Een goed gevulde kerk was getuige van deze plechtige gebeurtenis, opgeluisterd met prachtige koorzang. Wij hopen dat de ouders hun kinderen op deze ingeslagen weg zullen steunen en helpen en wij wensen hun daarbij veel zegen.
Werkgroep EHC,
Victoria Twist & Maaike Elink Schuurman

Boekenmarkt Sint-Petrus

In het weekend van 3 en 4 juni is weer de gebruikelijke markt van boeken en CD's. De opbrengst is natuurlijk weer voor een goed doel. Houdt u de berichten in de gaten voor de precieze tijden. De plaats is als vanouds: de Petruszaal naast de kerk.

Nogmaals oproep WJD

De Wereldjongerendagen (WJD) in Portugal vinden plaats in de laatste week van juli en de eerste week van augustus. De eigenlijke WJD in Lissabon zijn van 1 tot en met 6 augustus, maar de week ervoor zijn de 'dagen van de bisdommen'. Jongeren zijn dan welkom voor een voorprogramma in bisdommen in Portugal.

Het programma begint al bij vertrek vanuit Nederland en niet pas in Lissabon. De bisdommen Breda, Roermond, Rotterdam en Utrecht organiseren samen de reis. Het programma is breed van karakter waarin vieren, bidden, zingen, eten, sporten, je geloof verdiepen, samen lol maken en nieuwe mensen en culturen leren kennen allemaal een plaats krijgen.

Hoogtepunt van de WJD is natuurlijk het bezoek van paus Franciscus. Tijdens de slotviering worden meer dan een miljoen deelnemers verwacht! Informatie en aanmelding via www.wjd.nl. NB: Wil je heel graag mee, maar zijn de kosten van de reis een bezwaar, aarzel niet om een van de pastoors aan te spreken!

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

Mei	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	H. Antonius	Hartebrug	
13 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD - pastoor Smith			13
14 zo 6e zondag van Pasen		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastoor Broeders 1e H. Communie	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith 1e H. Communie	pastoor Smith	09.30 WG	11.15 EV - pater Moons	14
17 wo	19.00 EV - pastoor Broeders								17
18 do Hemelvaart van de Heer		09.30 EV - pastoor Broeders	zie Goede Herder	10.00 EV Lat - pastoor Smith	11.30 EV - pastoor Smith	10.00 EV - pastor v.d. Bie	zie Petrus	zie Petrus	18
20 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Broeders			20
21 zo 7e zondag van Pasen		09.30 EV - pastoor Broeders 1e H. Communie	11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Oude Vrieling	11.15 EV/KWD - pater Oude Vrieling	21
27 za	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith			27
28 zo Pinksteren - Hoogfeest		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastor v.d. Bie	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		10.00 KWD - Oecumenische viering	11.15 EV - pater Oude Vrieling	28
29 ma 2e Pinksterdag				10.00 EV - pastoor Smith	11.30 EV - pastoor Smith				29
Juni									
3 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith			3
4 zo Drie-eenheid - Hoogfeest		09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.00 EV - pastor v.d. Helm	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en Biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastoor Broeders	11.15 EV/KWD - pastoor Broeders	4
10 za	19.00 WG - Mw. Onderwater					17.00 EV/KWD - pastor v.d. Bie			10
11 zo Sacramentsdag - Hoogfeest		09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Lof 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith 15.00 start processie		09.30 WG	11.15 EV - pater Moons	11
16 vr H. Hart - Hoogfeest				19.00 EV - pastoor Smith		09.00 EV - pastoor Smith			16
17 za	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Broeders			17
18 zo 11e zondag door het jaar		09.30 WG - Mw. Dingjan	11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD LAT - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastoor Broeders	11.15 EV/KWD - pastoor Broeders	18
24 za Geboorte Johannes de Doper				09.30 EV - pastoor Smith		17.00 EV - pastoor Smith			24
25 zo 12e zondag door het jaar	10.00 Oecumenische viering Swetterhage	09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV/KWD - pater Kortekaas	11.15 EV - pater Hoogenboom	25
29 do Petrus en Paulus Hoogfeest				09.00 EV - pastoor Smith					29
Juli									
1 za	19.00 WG - Mw. Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith			1
2 zo 13e zondag door het jaar		09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD Lat - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG	11.15 EV/KWD - pastor v.d. Helm	2

Internet Livestream

Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan-, Hartebrug- en Antoniuskerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Elke 1^e dinsdag 10.00 uur Mis in de kapel; 6 juni, 4 juli (deze datum onder voorbehoud) en 1 aug. De kapel is dagelijks geopend.
Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
Zondagsmis is op zaterdagavond of zondagmorgen. Zie website
Elke weekdag om 17.00 uur moment van gebed in de kapel.
Hemelvaartsdag Mis om 17.00 u.

Maandag
9.00 EV Lodewijkkerk
Dinsdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Woensdag
9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
18.30 Aanbidding en biecht
19.00 EV Sint Josephkerk
Donderdag
9.00 EV Lodewijkkerk
Vrijdag
9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk
Zaterdag
9.30 EV Lodewijkkerk
Zondag
17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feesten

Drie-eenheidszondag – 4 juni
Na Pinksteren zijn -om het zo te zeggen- alle drie de Personen voorgesteld: de Zoon, die ons de Vader toont en ons de heilige Geest geeft. Vader, Zoon en heilige Geest. De Heilige Drie-eenheid. Het woord "God" is dus nooit iets vaags of abstracts of onbekends. God heeft zich geopenbaard als een God die liefde is: de eeuwige uitwisseling van liefde tussen Vader, Zoon en heilige Geest. Wij mensen zijn naar God beeld geschapen en dus ook bedoeld voor dialoog, uitwisseling en liefde.



Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53

www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85

www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68

www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenshuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98

www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34

www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrusleiden.nl
NLO4 INGB 0002 5541 52

www.sintpetrusleiden.nl

Kerk:
Antoniuskerk
Boshuizerlaan 13
Secretariaat:
Boshuizerlaan 13
2321 SG Leiden
071 531 01 62 (di 9.30-11.30)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NLO9 INGB 0000 5373 57

www.lamgodsleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(di/vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

www.hartebrug.nl

MEI

Maria-maand: in diverse kerken wordt regelmatig de Rozenkrans gebeden.

- Di 16 Video serie over Maria,**
Steenshuur 17, 20.00 – 21.30 uur.
- Za 20 International youth meeting**
- Di 23 Video serie Maria**
- Di 30 Video serie Maria**

JUNI

- Za 3 Pater Pio Gebedsgroep**
10.30 uur Sint Josephkerk
Leidse Orgeldag
(zie hiernaast)
- Do 8 Bijbeluitleg door Marieke Maes,**
Antoniuspastorie 20.00 -22.00 uur.
Aanmelden is niet nodig.
- Za 10 Zilveren priesterjubileum**
pastoor Smith
15.00 uur Sint Josephkerk
- Zo 11 Sacramentsprocessie,**
start om 15.00 uur Sint Josephkerk
(zie hiernaast)
- Do 15 Mis met erna lofprijzingsavond**
19,00 uur Sint Josephkerk
- Za 17 Training open monumentdagen**
(OMD) 10.00-12.30 uur Romanuszaal
(zie hiernaast)

JULI

- Za 1 Pater Pio Gebedsgroep**

Vooruitblik:

Bedevaart Kevelaer, 3 dagen of 1 dag:
do 10 - za 12 aug. of vrijdag 11 aug.

Catechese inleidingen terugzien of bekijken

Omdat veel inleidingen via Zoom gegeven zijn, is het mogelijk die terug te kijken. Series over de Lijkwade van Turijn, de Geloofsbelijdenis, Het Onze Vader en Wees gegroet, Het Gelaat van de Gekruisigde, mooie en boeiende aspecten van het katholieke geloof, de Biecht, teksten van Adrienne von Speyr ... Allemaal terug te vinden via de Lodewijksite: "Voor het terugkijken van CATECHESE EN PREKEN op thema klik HIER".

De interim redactie van dit blad zoekt versterking

Dit parochieblad verschijnt zeven keer per jaar. Aan de hand van een tijdschema wordt aan de regio's en anderen kopij gevraagd. Deze wordt verzameld en aangevuld met nieuws uit parochie, bisdom en Wereldkerk. Het zoeken van passende afbeeldingen vraagt aandacht en dan volgt de eindredactie en overleg met degene die de lay-out verzorgt. Dit alles vraagt elke keer in de week voor het verschijnen enkele dagdelen werk. We zoeken een paar mensen (liefst die nog niet veel andere taken hebben), om een schakel te zijn in dit hele proces en het werk onderling te verdelen. Heb je belangstelling, laat dit weten aan het secretariaat: petrusenpaulusleiden@gmail.com

Leidse orgeldag – zaterdag 3 juni

De 37e Leidse orgeldag begint om 10.00 uur in de Pieterskerk. In zeven kerken wordt een concert gegeven van telkens 30 minuten. Om 15.00 uur staat de Lodewijk (organist G. Theelen) en om 16.00 uur de Hartbrug (organist J. Verschu-

ren) op het programma. Toegang is overal gratis. Dit jaar staat orgelmuziek uit Tsjechië centraal, veel van de componisten waren in Praag actief. Voor het hele programma zie: www.stichtingorgelstadleiden.nl

Sacramentsprocessie – zondag 11 juni

Deze processie is een mooie tocht door het centrum van Leiden heen. We starten in de Sint Josephkerk om 15.00 uur en lopen via de Harteburgkerk naar de Lodewijkkerk toe. Onderweg bidden en zingen we. Dit jaar zijn vooral ook de 1^e Communicantjes van de diverse kerken uitgenodigd. De 'kruisdrager' loopt voorop, dan de kinderen, daarachter de toortsendragers bij het Allerheiligst Sacrament, dan de diakens en priesters en de gelovigen. Het is elk jaar een hele 'stoet'. In de Lodewijkkerk volgt rond 16.00 uur nog een tijd van aanbidding, liederen en



gebeden. Daarna staat er wat te drinken klaar in de tuin en zaal. (Om 17.00 uur is dan nog de Engelse Mis). Van harte welkom om (weer) mee te lopen in deze bijzondere processie.

Training gastvrijheid voor OMD Harteburgkerk

Op 9 en 10 september doet de Harteburg mee aan de OMD. Hiervoor zoeken we mensen (uit de hele parochie) die aan bezoekers iets willen vertellen over deze kerk, onze gemeenschap en wie weet ook wel over geloven in God. En die helpen om de verwachte toeloop in goede banen te leiden. Na de bijeenkomst op 17 juni, volgt een op-

frismoment begin september en een informatiepakket. Wat levert het u op? Leuke gesprekjes met bezoekers, meer kennis van onze kerk en het geloof en het gehoor geven aan het verzoek van paus Franciscus om de deuren van de Kerk naar alle mensen te openen. Info en aanmelden bij Henk Miedema (miedema.henk@gmail.com)



Vitale Kerk

Vervolg van voorpagina

Gezond leiderschap

Goed en gezond leiderschap begint bij een hecht team, waar beroepskrachten en vrijwilligers elkaar waarderen, respecteren en vertrouwen. Je moet je niet omringen met jaknikkers, meelopers en niet alles zelf willen doen. Maar ook eventuele conflicten niet vermijden, maar samenwerken aan een gemeenschappelijk ideaal en vul de blinde vlekken van de pastoor aan met jouw talenten en vaardigheden, dat is gezond leiderschap binnen het pastorale team, maar ook in de werkgroepen van onze gemeenschappen.

Een leven van vernieuwing

Jezus is de Heer van de parochie, niet de pastoor! Wij mogen allen leerlingen zijn van Jezus en op weg gaan naar zijn koninkrijk. Je doet het niet alleen. Bid om de kracht van de heilige Geest en leef, spreek, bid en handel met die kracht! Jouw medeparochianen, nieuwe bezoekers mogen aan jou best zien dat de Heilige Geest in jou werkzaam is en mooie dingen doet!! Laat het dus aan jou gebeuren.
Pastoor W. Broeders

