

# Rondom Petrus en Paulus

Februari - maart 2023

No. 4

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

## Gastvrijheid

Mijn grootmoeder hechtte altijd grote waarde aan 'wat in huis te hebben', voor het geval er bezoek zou komen. En het moet gezegd worden, oma had veel aanloop. Als je bij haar kwam was de trommel met koek gevuld, was er chocolade, een kaasje en een worstje maar vooral een goed gesprek. Oma vond namelijk ook dat een goede gastvrouw haar gasten wist te 'onderhouden'. Omwille daarvan las zij veel, boeken, de krant en volgde ze nauwgezet het nieuws.

### 'Een meer dan welkom heten'

In de meeste van onze kerken worden de kerkgangers bij binnenkomst hartelijk begroet en krijgen ze de liturgie voor de viering aangereikt. Dat is zeker gastvrij maar gastvrijheid in missionair perspectief gaat verder dan dat. Het is een houding, die het hele parochieleven doordringt, zowel offline als online. Een centraal begrip daarbij is ontvangen.

### 'Ont-vangen'

'Ontvangen' zou we letterlijk kunnen vertalen met 'niet-vangen'. Het vraagt om een openstaan en ruimte maken voor wie te gast is. Een verlangen om hem of haar beter te leren kennen, ruimte te houden



***"Houd de gastvrijheid in ere, want zo hebben sommigen zonder het te weten engelen ontvangen."*** Hebr. 13,1

voor 'anders-zijn' en het wegwijs willen maken in 'onze manieren' zonder dat dit een dwingend karakter krijgt. In de regel van Benedictus worden gasten ontvangen als Christus zelf, want hij zal eens zeggen: 'Ik kwam als gast en u hebt Mij opgenomen.'

### Gasten brengen ons ook iets

In het Bijbelcitaat hierboven wordt duidelijk dat iedere gast ook iets in zich draagt van een engel, een boodschapper in wie God ons iets te zeggen heeft of die tenminste met vragen komt. Vragen die ons weglukken uit onze vanzelfsprekendheden en ook voor onszelf weer aan het licht brengen wie wij ten diepste zijn: 'leerlingen van Jezus'. In hun vragen dagen ze ons uit te verwoorden in Wie wij geloven, wat wij doen en nalaten, wat onze bijdrage is aan de wereld waarin wij leven.

### 'Wat in huis hebben'

Wie weleens bezoekers heeft ontvangen op

andere denkers, medechristenen, zoekers naar betekenis, troost of gekend worden ... Ontvangen vraagt ook om voorbereiding, om een nadenken over de antwoorden en het wegwijs maken, door het volgen van catechese, het deelnemen aan geloofsgesprekken en het samenkomen in gebed. Het vieren van ons geloof op zondag is daarbij niet alleen bron voor ons leven maar ook een belangrijk visite kaartje.

### 'Gastvrijheid ik geef het je te doen'

Gastvrijheid tot slot vraagt ook om het stellen van grenzen, het (opnieuw) inoefenen van een missionaire grondhouding vraagt tijd. Teveel te gelijk willen heeft het risico dat we boven onze kracht gaan tillen. In liefde kunnen onderscheiden wat onze gastvrijheid vraagt is niet eenvoudig. Dat de liefde van Christus daarbij ons motief en drijfveer mag zijn.

Pw Marlène Falke-de Hoogh

## Veertigdagentijd, tijd van inkeer

"Bekeert u en geloof in het Evangelie" horen we op Aswoensdag. De Veertigdagentijd is een tijd van inkeer, van bekering, van ommekeer. We worden opgeroepen tot gebed, vasten en naastenliefde (aalmoezen). Zoals Jezus veertig dagen lang de stilte van de woestijn opzocht, zo zoeken ook wij, binnen de beperkingen ons dagelijks leven, toch ook de eenvoud, stilte en rust om ons weer helemaal op God te kunnen richten.

U heeft vast ook die ervaring dat hoe mooi de voornemens ook zijn, op een dag ontdekken we dat de vijand van God er in geslaagd is om onze nieuwe levensweg heel subtiel en langzaam om te buigen, totdat we uiteindelijk min of meer weer



in dezelfde richting gaan. We vervallen in ons oude patroon. Als we dat ontdekken, dan is het aan ons om opnieuw radicaal voor Jezus te kiezen. Om vergeving te vragen aan God voor onze zonden en Zijn genade en hulp af te smeken. Dat wordt heel concreet in het Sacrament van Boete en Verzoening, waar we in de biecht alles waar we

spijt van hebben eerlijk bij God mogen neerleggen. Laten wij in deze Veertigdagentijd tenminste eenmaal de bevrijding ervaren die de vergeving van zonden in het Sacrament van Boete en Verzoening brengt. Ook dat is wat Jezus bedoelt als Hij zegt: "Bekeert u en geloof in het Evangelie".

Diaken Clavel

## Wat doet eigenlijk een parochiebestuur?

Die vraag krijgen we vaker en het is bij dit eerste nummer van 2023 ook goed om een overzicht te geven van wat het parochiebestuur bezig gehouden heeft in 2022. In de reglementen staat precies wat de taken zijn: het beheren van het parochiële vermogen en het adviseren van het pastoraal team. Onze parochie bestaat uit acht gemeenschappen, negen kerken en een onvermoeibaar pastoraal team. Het is een flinke organisatie van mensen en middelen. We hebben een paar werknemers en gelukkig heel veel vrijwilligers. Vrijwel alle gebouwen zijn rijks- of gemeentelijk monument. We verhuizen appartementen in de pastorieën en er zijn enkele bijzondere tuinen. Er zijn secretariaten, websites, kerkbladen, weblogs en

weekberichten. Er zijn koren en bijzondere orgels. We hebben bijzondere kunstvoorwerpen en er is een museum. Er is een samenwerking met de protestante gemeente in De Bakkerij waar we gezamenlijk staan voor de zorg voor mensen met een kleine of grote rugzak.

### Altijd wat te doen

En zoals in elk huishouden zijn er gebeurtenissen die specifieke aandacht vragen. Waar moet u dan aan denken in 2022? Iemand valt van een trapje en

zijn we wel verzekerd? Er wordt een medewerker ziek, er wordt een beroep gedaan op onderdak voor asielzoekers. Een storm raast over het land en er gaan ramen stuk, leien waaien van daken en een haan komt naar beneden. We hebben een explosie van energieprijzen. Telecommaatschappijen huren ruimte in de torens voor antennes en hoe zit het met de indexatie van de contracten? Dankbaar zijn we als blijkt dat parochianen een legaat of deel van de erfenis aan de parochie toe delen. We hebben bestuursleden die aftreden volgens rooster of

## Nieuws vanuit De Bakkerij

### Kerstdiner dak- en thuislozen

Op 21 december kon het jaarlijkse kerstdiner in de Marekerk na 2 jaar weer plaatsvinden voor zo'n 200 gasten! Het kerstdiner is een samenwerking van M25 regio Leiden en het Straatpastoraat Leiden en werd mede mogelijk gemaakt door Stichting UTOPA, Gemeente Leiden, Stichting Passiebloem en Fonds 1818 en de vele vrijwilligers.



Door de winter, oorlog en energietekorten is hier grote behoefte aan! De Bakkerij ondersteunt het initiatief van Stichting Oekroe en Werkgroep De Ruyter en biedt zich aan als inzamelpunt. Draag een sokje bij en schenk een klein beetje warmte in deze donkere dagen!

### Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.30-11.30 uur), [petrusenpaulusleiden@gmail.com](mailto:petrusenpaulusleiden@gmail.com)  
Pastoor **W. Broeders**: 06 271 401 17, [w.p.l.broeders@gmail.com](mailto:w.p.l.broeders@gmail.com)  
Pastoor **J. Smith**: 071 513 07 00, [jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com)  
Diaken **G. Clavel**: 06 537 323 62, [diakengjclavel@gmail.com](mailto:diakengjclavel@gmail.com)  
Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh**: 06 532 491 87, [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)

[www.petrusenpaulusleiden.nl](http://www.petrusenpaulusleiden.nl)



## Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

verhuizing en we werven nieuwe bestuursleden. Er zijn subsidies waarop we een beroep doen en we doen aan fondsenwerving bij particuliere fondsen. We hadden een Titus Brandsma tentoonstelling. De beslissing met de grootste impact was de opdracht tot renovatie van de Maria Middela-

res na jaren van voorbereiding. Het bestuur vergaderde elf keer in 2022 en dat was meestal de tweede donderdag van de maand. Maar veruit het meeste werk gebeurt buiten de vergadering. En talloze malen hadden we contact en overleg met het bisdom en waar we veel advies en hulp van krijgen.

Dit alles heeft alleen maar betekenis als we steeds het doel van de Kerk voor ogen hebben: verkondiging van het woord van God, viering van de sacramenten en het dienstwerk van de liefde. Jan van Trigt, vicevoorzitter

## Visie Missionaire parochie / synodaal proces

Zoals u weet zijn we als Kerk, bisdom en parochie in een missionaire beweging geplaatst. Vorig jaar zijn daar al stappen in gezet in onze parochie, door deelname aan de tweedaagse conferentie hierover, gesprekbijeenkomsten rond het synodaal proces en missionaire initiatieven. Deze inbreng is samengebracht in een korte visie-tekst van 1 A4tje. Deze is in de kerken te vinden en zal ook via de digitale nieuwsbrieven meegezonden worden.

Deze tekst, mee voorbereid door Marlène Falke de Hoogh pw., Henk Miedema, Eliza Oudshoorn en José Miltenburg, is geen eindtekst, maar een begintekst! Aan u deze rustig door te lezen en er komen gelegenhe-

den om hierover met elkaar van gedachte te wisselen. Inbreng daarvan wordt verwerkt tot een tekst die we kiezen als visie voor de parochie voor de komende tijd. De activiteiten en initiatieven van liturgie, catechese en diaconie, komen in dat licht te staan.

Een van de speerpunten van onze paus is: het durven loslaten van een geïjk patroon of eigen verworvenheden, maar met elkaar zoeken naar wat de heilige Geest en de Kerk ons aanreiken en dat aandurven. Deze beweging kan gaan van meer samen bidden tot kerken durven sluiten, van een onder-ons-mentaliteit tot een gastvrijheid in alle geleidingen ... Pastoor Smith

### Colofon

Jaargang 18, nummer 4, Februari - maart 2023

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie ad interim: Wilbert van Erp en pastoor Smith Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding. Nummer 5 komt uit op 26 maart 2023. Deadline 6 maart.

## Regio Oost

Parochiekernen De Goede Herder, Sint Jan's Onthoofding en H. Laurentius

Adres- en bankgegevens

zie pagina 6

Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders

### Stormschade

Het is alweer bijna een jaar geleden dat het kruis, de haan en de loodbekleding door een storm van de kerktoren van de Sint Jan werden geblazen. De haan en het lood belanden geheel vervormd op de grond vóór het torenportaal. Het vervormde kruis bleef met de bliksemafleiders op de trans steken. Deze zijn later met een hoogwerker naar beneden getakeld en er werden diverse noodreparaties uitgevoerd. De ui werd met zeildoek en gaas tegen gevogelte en neerslag tijdelijk gedicht. De verzekeringsmaatschappij heeft experts ingeschakeld om onderzoek te doen naar de toestand van de constructie van de ui. Eind november ontvingen wij hun rapport. Binnenkort overlegt het parochiebestuur daarover. De verwachting is dat de toren geheel in de steigers moet. Als dan Bisschoppelijke Machtiging is verkregen, kunnen we meteen waar nodig het voegwerk van de toren herstellen. Beheercommissie Sint Jan



Foto: Bas Versteegen

### Carnavalsmis in de Goede Herder en de Laurentius

In 2020, net voor de eerste lockdown, was de laatste Carnavalsmis met medewerking van "The Old Princes in Harmony": een mannenkoor, bestaande uit oud-prinsen van carnavalsvereniging "De Gaanders" uit Stompwijk, dat tijdens de carnaval wordt omgedoopt tot Gaandrië. Na de carnavalsoptocht van 1987 ontstond bij een aantal oud-prinsen het idee om een koor op te richten en in 1989 was de oprichting een

feit. Sindsdien treedt het koor op tijdens carnaval voor de ouderen van Stompwijk en in woonzorgcentra dichtbij en de verre omtrek. Hoogtepunt is het optreden tijdens de Carnavalsmis in de kerk te Stompwijk. Dit jaar is dat op 19 februari. Een week eerder (zondag 12 februari) zal het Prinsenkoor in de Goede Herderkerk zingen. De eerste keer dat het koor optrad, schreef de pastoor lovende kritiek in het plaatselijke



weekblad. Hij hoopte vurig dat de mannen lid zouden worden van het kerkkoor. Het was mede door deze opmerking dat een traditie was geboren die tot heden ten dage in stand wordt gehouden.

De oud-prinsen genieten er elk jaar van om de ouderen te verblijden met hun zang onder leiding van dirigent Bram Soentjens. Een koor dat blijft groeien omdat er ieder jaar weer een nieuwe oud-prins bijkomt.

### Kom zingen bij eigentijds koor Iduna!

Hou je van zingen? Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom. Ons repertoire bestaat uit eigentijdse kerkelijke liederen. Eens per maand zingen we in een viering in de Sint Jan. Wij repeteren iedere dinsdagavond van 20-22 uur in de kerk. Voor meer informatie: mail naar [idunakoor@gmail.com](mailto:idunakoor@gmail.com) of bel met Karin van der Salm, telefoon 06 22814774.

### Kinderkerk Zoeterwoude Dorp

Op zondag 19 februari is er om 12.00 uur weer kinderkerk. Dit keer in de Dorpskerk aan de Dorpsstraat 17. We vertellen het verhaal van Abraham en Sara. We tellen zandkorrels en sterren, voeren opdrachten uit, gaan op reis, slapen in een tentje en vieren de geboorte van Isaak, de zoon van Abraham en Sara. Kinderkerk is gericht op kinderen van 3 tot 8 jaar, maar iedereen is welkom.

### Bloemengroep Sint Jan zoekt vrijwilligers

Deze bloemengroep is op zoek naar mensen die het leuk vinden om bij toerbeurt de wekelijkse bloemversiering te verzorgen. Bel voor informatie naar Anneke Berg 071 5803322

### Ziekenzalving in de Goede Herder

Op initiatief van de Pastoraatgroep en pastoor Broeders willen wij op zaterdag 11 februari een gemeenschappelijke ziekenzalving houden. Deze viering zal die dag worden gehouden in de Goede Herderkerk en begint om 14:30 uur. Wanneer kan men de ziekenzalving ontvangen? Vroeger was het een sacrament voor de allerlaatste momenten van het leven van mensen. Na het Tweede Vaticaanse Concilie heeft de ziekenzalving meer het karakter gekregen waarvoor het eigenlijk is bedoeld: een sacrament voor de zieken. Als u merkt dat het leven niet zo gemakkelijk meer loopt, als u ouder wordt of u voelt innerlijke of uiterlijke ongemakken, gun uzelf dan nu al deze kans. Wacht niet tot het te laat is; het is steeds minder vanzelfsprekend dat op het laatste moment direct een priester beschikbaar is. Als u aarzelt: overleg met uw familie en als u vragen heeft, kunt u zich altijd wenden tot Stephanie Jägel 06 42 996 442 of tot pastoor Broeders 06 27 140 117.



Als u wilt deelnemen, wilt u dit dan doorgeven aan het secretariaat van de Goede Herder. Het is goed om niet alleen te komen. Laat u vergezellen door uw familieleden of vrienden. Ook zijn van harte welkom!

### Maaltijd met geloofsgesprek in de Goede Herder

In de acht Zaligsprekingen worden wij 'zalig' genoemd. We zouden zalig ook kunnen vertalen met gelukkig!! De weg van het evangelie leidt dan blijkbaar naar geluk!! In het voorjaar wil ik graag drie avonden organiseren hierover voor parochianen van 30-60 jaar! De eerste is op maandag 20 maart. We beginnen in het atrium van de kerk om 18 uur met een maaltijd; door ons gekookt. Daarna is er een inleiding en een gedachtenwisseling. Tegen 21 uur gaan wij weer uit elkaar. Wil jij meedoen, wil jij reageren, heb je suggesties? Mail naar [w.p.l.broeders@gmail.com](mailto:w.p.l.broeders@gmail.com) pastoor Walter Broeders

### HipHelpt

Zelfredzaamheid is steeds meer de norm in onze maatschappij. Maar wat als je ziek bent, in financiële nood zit of niemand in de buurt hebt om op terug te vallen? HipHelpt probeert met vele vrijwilligers ervoor te zorgen dat er dan toch hulp komt. Denk aan: samen een kopje koffie drinken; klusjes in

en om het huis; even wandelen; meegaan bij een ziekenhuisbezoek. Een klus neemt max. één dagdeel in beslag en is flexibel in te plannen. Je bepaalt zelf welke hulp je biedt en hoe vaak. Hulpvragen komen binnen bij een HipHelpt-medewerker. Die staat ook klaar voor begeleiding waar nodig.



Op zaterdag 11 maart organiseert Thera Leenman i.s.m. pastoor Smith voor alle parochianen een bijeenkomst om het verder toe te lichten. Van harte welkom van 10.30-12.00 in Diaconaal Centrum De Bakkerij (Oude Rijn 44B). Aanmelden kan ook via [hiphelpt.nl/hulp-bieden/inschrijfformulier](http://hiphelpt.nl/hulp-bieden/inschrijfformulier). Bij vragen kunt u mailen naar [theradezward@hotmail.com](mailto:theradezward@hotmail.com).

**Kruisweg samen bidden  
Vrijdagen in de veertigdagentijd, Lodewijk 19.30 – 20.00 uur**

In 1741 heeft paus Benedictus IV de kruisweg voor alle kerkgebouwen verplicht gesteld. Dat was het resultaat van een lange ontwikkeling die in de 13e eeuw begonnen was. De Kruisweg is samen met de Rozenkrans een devotie die de kaalslag van de jaren '70 en '80 overleefd heeft. Waarschijnlijk omdat beide devoties zo goed ons eigen leven verbinden met dat van de Heer. In de Veertigdagentijd is het mooi om samen deze kruisweg te bidden, met teksten uit de Traditie. "Ten overstaan van Jezus' kruis begrijpen

wij goed hoezeer wij tot het uiterste bemind worden; ten overstaan van het kruis voelen wij ons "kinderen", geen "dingen" of "objecten". [...] Denken wij tenslotte aan alle zieken, aan alle mensen overgeleverd aan het gewicht van het kruis, opdat zij in de beproeving van het kruis de kracht van de hoop vinden, de hoop van de verrijzenis en van de liefde van God." (Paus Franciscus, 16 april 2014)



**Je zal maar ouder dan 16 jaar zijn ...**

Door de renovatie komen soms voorwerpen tevoorschijn, die wat licht werpen op het parochielevan van vroeger. Al een tijdje staat er een bord in de Josephkerk dat gelovigen boven de 16 jaar oproept 25 cent te geven voor het onderhoud van de kerk. En dan wel bóven de gebruikelijk collectiedonatie, dus er bij! Op de weekdagen is het niet nodig. De jeugd tot 16 jaar is vrijgesteld! Wellicht was 25 cent hun hele zakgeld? Het bord is juist zo sprekend in deze periode van renovatie, omdat het ons er aan herinnert, dat



vanaf het begin in 1925 er een "onderhoudsplicht" was. Wellicht lag ook hier de oorsprong van het typische Joseph-gegeven, dat er op zondag twee collecten worden gehouden: een voor de geloofsgemeenschap en een voor het gebouw. Het vriendelijk verzoek was toen om 25 cent "te offeren." Hoeveel zou dat omgerekend nu zijn? En dan nog in euro's? En zouden we ook vandaag de dag nog de leeftijd van 16 jaar aanhouden? Het verzoek op een nieuw bord zou nu wellicht zo klinken:

Alle bezoekers worden vriendelijk verzocht regelmatig en naar vermogen iets extra's bij te dragen voor het onderhoud van de Sint Josephkerk. Bij voorbaat heel veel dank. Misschien wordt dit bord bij een volgende renovatie in 2050 weer gevonden en neergezet. Met alle commentaar van dien: Bezoekers? Waarom geen gelovigen! Naar vermogen? Gewoon 10 euro per keer! En waarom worden de jongeren tot 16 jaar niet vrijgesteld? Wat een hebberige pastoor was dat toen ...

**Maria's Ja-woord**

Zaterdag 25 maart vieren we in de ochtend (Lodewijkkerk 09.30 uur) het Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer, Maria Boodschap. Dankzij haar zondeloosheid, kon Maria een volkomen Ja-woord geven aan God: Mij geschiede naar uw Woord. Wanneer wij tot Maria bidden, bijvoorbeeld het Weesgegroetje, vragen we Haar telkens dat ook ons ja-woord mag groeien. Op deze dag, 25 maart, vindt de landelijke conferentie van de Missionaire Parochie in Veenendaal plaats, met als thema: "Hier ben ik." Zeer de

moeite waard om hier aan deel te nemen, met honderden andere katholieken uit Nederland. Zie: [www.missionaireparochie.nl](http://www.missionaireparochie.nl). Aanmelding is mogelijk via het secretariaat. Mochten de kosten een bezwaar zijn, laat u dat even weten. Op die conferentie zal ook de nieuwe video serie met bijbehorend boek over Maria gepresenteerd worden, door het Katholiek Alpha Centrum uitgegeven. De titel is zeer toepasselijk: *Mij geschiede naar uw Woord*. Het boek zal nadien ook in de kerken te verkrijgen zijn.

Pastoor Smith

**De Stille Omgang gaat weer door! Gaat u mee?**

Na drie jaar afstel vanwege corona gaat de Stille Omgang van Amsterdam weer door. Wat gebeurde er ook al weer in 1345? Een zieke man die zojuist de communie ontvangen had, moest overgeven. Het braaksel werd in de open haard gegooit, waar de nog niet verteerde hostie in het vuur bleef zweven. Nadat een priester de

hostie had opgehaald, bleef de hostie op wonderbaarlijke wijze in het huis van de zieke terugkomen. Sinds jaar en dag wordt dit wonder herdacht in de Stille Omgang van Amsterdam, een nachtelijke voettocht langs de plaats waar het gebeurde.



Dit jaar valt de Stille Omgang op zaterdag 18 maart. Zoals vanouds gaat er weer een bus met Leidenaren naar Amsterdam. Voorafgaand aan de Omgang wordt de H. Mis gevierd. Rond een uur of twee 's nachts zijn we dan weer in Leiden terug. Het precieze programma was bij ter perse gaan nog niet bekend, maar voor meer informatie en inschrijven: [www.stilleomgangleiden.nl](http://www.stilleomgangleiden.nl) of bel of mail naar Willem Bakermans, [willem.bakermans@live.com](mailto:willem.bakermans@live.com), tel. 06-51421079

**Verbouwing van de Maria Middelaarskerk eindelijk van start**

In augustus was er de voorlopig laatste viering en daarna hebben enkele vluchtelingen gezinnen er onderdak gevonden, maar begin januari is de aannemer dan toch aan de slag gegaan. Daarvoor was toestemming van het parochiebestuur en een Bisschoppelijke Machtiging verkregen. Er staan nu bouwhekken om het kerkgebouw en zelfs de koster Leo Onderwater mag er niet meer in. Als eerste is de houten uitbreiding van het priesterkoor gesloopt. Er komt geen vloerbedekking meer op, maar de oorspronkelijke tegelvloer wordt weer



zichtbaar. De locatierraad is enthousiast aan de slag gegaan om te na te denken hoe de kerk ingericht moet worden. Wordt vervolgd!

**Zingen in de Petrus met Kerst en Pasen**

Zo langzamerhand komen we corona alleen nog maar in het spookhuis tegen. Toch hebben we kunnen merken wat spookbeelden doen. Bij de kerstsamenzang kwam daar nog een voetbalwedstrijd en een waarschuwing voor gladde wegen bij. Of was er angst voor een koude kerk? Dan is dat onterecht geweest, want er werd hartverwarmend met elkaar gezongen en geluisterd naar een gloedvol kerstverhaal. Bij de voorbereiding op de kerstviering (ergens in oktober) moest er nog rekening worden gehouden met het virus. Maar dat heeft een mooie "nachtmis" uiteindelijk niet in de weg gestaan met een groot aantal kerkgangers. Ondertussen kijken we alweer vooruit naar de Paastijd. Daarvoor zijn vijf projectkoor-repetities ingepland. De eerste zal donderdag 9 maart zijn. Ruim vóór die tijd zullen er mailtjes rondgestuurd worden met meer informatie. Nu al zin om eens een keer mee te zingen? Reserveer dan die donderdagavond alvast en hou de berichtjes in de gaten.

Ton van Schie

**Maaltijd Plus op 24 februari en 24 maart**

Op de laatste vrijdag van de maand is er altijd een goed verzorgde maaltijd met een boeiende spreker. Eind februari komt Edward de Bock praten over "De Vrouw als Zielenbegeleider in het Peru van de Inca's" en eind maart komt catechete Marieke Maes een inleiding houden over Etty Hillesum. Plaats: Stevensbloem 269. Tijd: 18.00-21.00 uur. Opgave vanwege de maaltijd bij Wilbert van Erp, [vanerp@outlook.com](mailto:vanerp@outlook.com)



**Kindje wiegen in de Petrus verdient een vervolg**

Ieder jaar organiseert de Petruskerk voor de alerkleinsten het "Kindje wiegen" op 25 december in de middag. Daarbij wordt in een kleinschalige opstelling het kerstverhaal verteld, afgewisseld met kerstliedjes en traditioneel afgesloten met beschuit-met-muisjes. De invulling daarvan is heel vrij. Het doel is kinderen op een simpele, warme en gezellige manier kennis te laten maken met het viere van de geboorte van Jezus en met de kerststal. Linda Vos was altijd de drijvende kracht en organisator maar wil stoppen. We zijn haar erg dankbaar! We zijn nu al op zoek naar mensen die deze traditie voort willen zetten. Lijkt het je leuk om een groep kleine kinderen op jouw manier te vertellen over Kerst? Meld je dan aan bij Miranda Elfrink via [miranda.elfrink@hotmail.com](mailto:miranda.elfrink@hotmail.com). Voor inhoudelijke vragen kun je ook nog terecht bij [linda@vossite.nl](mailto:linda@vossite.nl).



**Bethlehem in de Hartebrug een blijvertje**

In de afgelopen Adventsperiode is bij de werkgroep kinderwoorddienst van de Hartebrug het idee ontstaan om achter de bijzondere kerstfiguren op het priesterkoor een groot panorama van Bethlehem na te bootsen. Emanuela Lonardi heeft het stadje tot leven gebracht op drie grote panelen. Daar fonkelen de sterren boven de huizen terwijl Maria en Joseph op de geboorte van Jezus wachten. Als je goed kijkt, zie je nog iets: de Hartebrugkerk. Op het eerste gezicht lijken Bethlehem en de Hartebrug niets met elkaar te maken hebben, maar niets is minder waar! In de Adventstijd zien wij uit naar de komst van Jezus in ons midden. Daarom hebben de kinderen op de jaarlijkse Adventsactiviteit hun eigen gezichten getekend en een huis op de panelen uitgekozen om er in te gaan "wonen.". Sommigen hebben hun ouders en broertjes en zusjes erbij getekend. Ook is gedacht aan de pastoor en natuurlijk het Har-



tebrugkerk. Allen maken we deel uit van mooie Bethlehem waar Jezus zo dichtbij ons is gekomen. Het idee is om met dit project volgende Advent door te gaan en dit Leidse Bethlehem uit te breiden met de kenmerkende Leidse huizen, gevels en grachten. Ook zou het leuk zijn om nog meer "gezichten" van parochianen én bezoekers op de poster te hebben staan. Het is nog ver weg, maar u bent alvast gewaarschuwd!

**Overleden**

- 2 dec.: mevr. Kramp-Kerklingh, 96 jr. (Lam Gods)
- 8 dec.: dhr. Ibrahim Abdulkader, 69 jr. (Hartebrug)
- 15 dec.: mevr. Petronella Schelling – Bull, 64 jr. (Petrus)
- 19 dec.: mevr. Catharina van Dam - van Bohemen, 84 jr. (Petrus)
- 21 dec.: dhr. Petrus Duijndam, 78 jr. (Petrus)
- 26 dec.: Lies Kooloos – den Hollander, 83 jr. (Lam Gods)
- 28 dec.: Koos Smit, 75 jr. (Lam Gods)
- 2 jan.: mevr. Cora Geerlings, 67 jr. (Hartebrug)

**Zonder huis geen leraar in Zambia**

Onze parochie ondersteunt in de vastentijd een technische school op het platteland van Zambia Na hun opleiding kunnen de leerlingen in de buurt aan het werk, zodat zij niet wegvluchten naar de grote stad. In 2021 startte de school met een nieuwe opleiding "Voedselproductie". Er werd een

leraar aangetrokken, een zeer bekende chef-kok van Zambia die door corona zijn baan in de hoofdstad Lusaka was kwijtgeraakt. Het is onmogelijk voor deze kok om dagelijks van Lusaka naar de school te reizen, een autorit van bijna 9 uur. Om hem voor de school te behouden moet er woonruimte voor hem en zijn gezin worden gebouwd. De Vastenactie en

**VASTENACTIE**

missieorganisatie Fidesco zamen € 26.000 in om dit mogelijk te maken. Onze parochie wil daar bij helpen! U kunt uw bijdrage overmaken naar NL 21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie in Den Haag, met vermelding van projectnummer 402165. U kunt ook doneren via het collectemandje of de bus in uw kerk. Dank dat u een baksteentje bijdraagt! Werkgroep MOV/Diaconie

## Regio Oost

## Regio Noord

## Regio Zuid

Februari	St. Jan's Onthoofding	De Goede Herder	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	St. Petrus	H. Antonius	Hartebrug		
<b>4 za</b>	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV/KWD			<b>4</b>	
<b>5 zo</b>	5e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	pastoor Broeders	09.30 WG	11.15 EV/KWD pastoor Broeders	<b>5</b>	
<b>11 za</b>	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD			<b>11</b>	
<b>12 zo</b>	6e zondag door het jaar	09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders	11.15 EV - pater Moons	<b>12</b>	
<b>18 za</b>	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith			<b>18</b>	
<b>19 zo</b>	7e zondag door het jaar	09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 EV - pastor Wessel	10.00 EV/KWD Lat - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en Biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV/KWD pastoor Broeders	<b>19</b>	
<b>22 wo</b>	Aswoensdag	19.30 WG - mw Onderwater	10.00 EV - pastoor Broeders	19.00 WG - mw Turk	09.00 EV - pastoor Smith	19.00 EV - pastoor Smith	17.00 EV - pastoor Smith	14.00 WG - diaken Clavel	19.00 EV - pater Moons	<b>22</b>
<b>25 za</b>	19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Broeders			<b>25</b>	
<b>26 zo</b>	1e zondag veertigdagentijd	09.30 WG - dhr Koot	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV/KWD pastoor Broeders	11.15 EV - pater Hoogenboom	<b>26</b>	
<b>Maart</b>									<b>Maart</b>	
<b>4 za</b>	19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Broeders			<b>4</b>	
<b>5 zo</b>	2e zondag veertigdagentijd	09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 WG - diaken Clavel	10.00 EV/KWD Lat - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 WG - mw Bakker	11.15 EV/KWD pastoor Broeders	<b>5</b>	
<b>11 za</b>	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD			<b>11</b>	
<b>12 zo</b>	3e zondag veertigdagentijd	09.30 WG - mw Epskamp	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders	11.15 EV - pater Moons	<b>12</b>	
<b>18 za</b>	19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith			<b>18</b>	
<b>19 zo</b>	4e zondag veertigdagentijd	09.30 EV - pastoor Broeders	11.00 WG - mw Turk	10.00 EV/KWD Lat - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pater Kortekaas	11.15 EV/KWD pastoor Broeders	<b>19</b>	
<b>20 ma</b>	Hoogfeest van Sint Joseph			09.00 EV - pastoor Smith					<b>20</b>	
<b>25 za</b>	Hoogfeest Maria Boodschap	19.00 EV - pastoor Broeders		09.30 EV - pastoor Smith		17.00 EV - pastoor Smith			<b>25</b>	
<b>26 zo</b>	5e zondag veertigdagentijd	09.30 EV - pastor v.d. Helm	11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		09.30 EV - pastoor Broeders	11.15 EV - pater Oude Vrielink	<b>26</b>	

## Legenda

EV = Eucharistieviering  
GV = Gezinsviering  
KWD = Kinderwoorddienst  
WG = Woord- en gebedsdienst

Zuidbuurtseweg 15  
2381 LB Zoeterwoude  
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)  
sintjansparochie@hotmail.com  
NL95 INGB 0000 2717 53  
[www.hhpp-oost.nl/sint-jan](http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan)

Hoge Rijndijk 18  
2382 AS Zoeterwoude  
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)  
degoedeherder@yahoo.com  
NL12 RABO 0335 6021 85  
[www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder](http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder)

Dr van Noortstraat 88  
2266 HA Stompwijk  
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)  
sintlaurentius@hotmail.com  
NL49 RABO 0361 5032 68  
[www.hhpp-oost.nl/h-laurentius](http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius)

Steenshuur 19  
2311 ES Leiden  
071 513 07 00  
lodewijkparochie@gmail.com  
NL83 INGB 0000 6072 98  
[www.lodewijkparochie.nl](http://www.lodewijkparochie.nl)

Herensingel 3  
2316 JS Leiden  
071 521 81 13  
NL57 INGB 0000 6023 34  
[www.stjosephleiden.nl](http://www.stjosephleiden.nl)

Kerk:  
Lammenschansweg 40A  
Secretariaat:  
Lorentzkade 16A  
2313 GB Leiden  
071 512 19 12  
(ma-vr 9.30-11.30 u.)  
secretariaat@sintpetrusleiden.nl  
NLO4 INGB 0002 5541 52  
[www.sintpetrusleiden.nl](http://www.sintpetrusleiden.nl)

Kerk:  
Antoniuskerk  
Boshuizerlaan 13  
Secretariaat:  
Boshuizerlaan 13  
2321 SG Leiden  
071 531 01 62 (di 9.30-11.30)  
secretariaat@lamgodsleiden.nl  
NLO9 INGB 0000 5373 57  
[www.lamgodsleiden.nl](http://www.lamgodsleiden.nl)

Kerk:  
Haarlemmerstraat 110  
Secretariaat:  
Haarlemmerstraat 106  
2312 GD Leiden  
071 512 04 01  
(di/vr 10.30-13.00 u.)  
hartebrugkerk@kpnmail.nl  
NL29 INGB 0002 5958 00  
[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

## Internet Livestream

Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan-, Hartebrug- en Antoniuskerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

## Andere vieringen

**Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort**, Haven 64  
1<sup>e</sup> dinsdag van de maand 10.00 u.  
Mis, 7 feb., 7 maart en 4 april  
**Kapel Roomburgh**, Hof van Roomburgh 46  
Door de week om 17.00 uur  
Rozenkrans en gebedsviering.  
Zaterdagavond 19.00 uur Mis van de zondag.

### Maandag

9.00 EV Lodewijkkerk

### Dinsdag

9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk

### Woensdag

9.00 EV Lodewijkkerk  
10.00 EV/WG Goede Herderkerk  
18.30 Aanbidding en biecht  
19.00 EV Sint Josephkerk

### Donderdag

9.00 EV Lodewijkkerk

### Vrijdag

9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk

### Zaterdag

9.30 EV Lodewijkkerk

### Zondag

17.00 Poolse mis  
Sint Josephkerk

## Liturgische feesten

### Sint Joseph: 19 wordt 20 maart

"Sint Jozef is het model van de nederigen, die door het christendom verheven worden tot grote bestemmingen; (...)



Sint Jozef is het bewijs dat er geen grote dingen nodig zijn om goede en waarachtige volgelingen van Christus te zijn, doch alleen gewone, menselijke, eenvoudige, maar echte en authentieke deugden vereist worden." (Paus Paulus VI)  
Dit jaar op 20 maart want de Zondag van de veertigdagentijd gaat voor.

## FEBRUARI

- Di 7 Compendium**  
(ook op di 14 en 21 feb)
- Za 11 Gastvrijheid volgens de regel van Benedictus** (zie hiernaast)
- Wo 15 Adrienne von Speyr en Ignatius van Loyola**, Zoom 20.15
- Do 23 Bijbelavond met Marieke Maes**  
in de Antoniuspastorie, 20-22 uur.  
Aanmelden is niet nodig.
- Di 28 Theologen over het lijden van Christus** (zie hiernaast)

## MAART

- Vr 3 Wereldgebedsdag in de Sint-Petruskerk**  
om 20 uur (zie hiernaast)
- Za 11 Hiphelpt:**  
info-avond in De Bakkerij om 10.30 uur  
(zie blz. 3)
- Wo 15 Adrienne en Anna Catharina Emmerich**, Zoom 20.15
- Do 16 Bijbelavond met Marieke Maes**  
(zie 23 feb)
- Za 18 Stille Omgang**  
(zie blz. 4)
- Zo 19 Film en Spiritualiteit: "Risen"**  
(zie hiernaast)
- Ma 20 Maaltijd en geloofsgesprek**  
in de Goede Herderkerk, 18-21 uur  
(zie blz. 3)

## Gaat u mee naar Rome?

Beste parochianen, graag wil ik – nu de coronabeperkingen voorbij zijn – alsnog mijn zilveren priesterjubileum in Rome vieren in uw gezelschap.

We hebben gekozen voor maandag 29 mei (2e pinksterdag) t/m zaterdag 3 juni. Dat betekent 4 volle dagen ter plekke plus 2 halve dagen, want we vliegen met KLM vroeg heen en in de avond terug. Lang niet genoeg om alles in Rome te zien, maar genoeg voor een mooi programma met ook de nodige vrije tijd.

We verblijven in Casa Tra Noi, een hotel op loopafstand van de meeste bezienswaardigheden! Loopafstand betekent wel dat u echt goed ter been moet zijn, want het wordt een actief programma met bezoeken aan kerken en heilige plaatsen. De richtprijs voor reis en verblijfkosten zijn € 850. Daar komen nog de meeste maaltijden bij. Toeslag voor een 1-persoonskamer is € 100. Geen gering bedrag, maar u krijgt een mooi programma in een gezellige groep. We horen graag uiterlijk 19 februari of u mee wilt, want de reserveringen zijn niet eindeloos.

Info en aanmelden bij Jan Akerboom, 06-19019983 of [janakerboom@casema.nl](mailto:janakerboom@casema.nl)

pastoor Broeders.



## Theologen over het lijden van Christus

Newman - Guardini - Bulgakov - Von Balthasar - Ratzinger/Benedictus XVI  
Laten we ons niet afschrikken door het woord 'theologen' of door de namen van deze geniale denkers! Ze waren biddende mensen met een eigen zending en charisma. Hun diepzinnige gedachten zijn ook voor de 'gewone gelovige' toegankelijk.  
We zullen enkele kerngedachten en

-teksten van hen bestuderen en daarbij telkens de vraag stellen: hoe helpen deze mij in mijn geloofsleven. Dus geen abstracte traktaten, maar levenslessen.  
Dinsdagen 28 feb, 7, 14, 21 en 28 mrt 20.00 – 21.15, Steenschuur 17. Aanmelding is niet nodig. Door pastoor Smith



## Wereldgebedsdag op 3 maart is een bijzondere dag voor alle christenen.

Want op deze dag vinden overal in de wereld bijeenkomsten plaats, waar dezelfde noden voor God gebracht worden, dezelfde gebeden worden gebeden en naar dezelfde lezingen wordt geluisterd. Als de zon in het verre oosten opgaat over de eilanden in de Stille Oceaan, worden daar al de eerste diensten gehouden. De fakkel wordt ook aan ons land doorgegeven. In Leiden is om 20 uur een viering in de Sint-Petruskerk. De viering van de Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land.

Dit jaar komt de liturgie uit Taiwan met het thema "Ik heb gehoord van jullie geloof", een citaat uit de brief van Paulus aan de christenen van Efeze.



Ook in Leiden is er een oecumenische groep vrouwen die de viering organiseert. Voor meer informatie: Barbara Heubek-Duijts: [heubeck@hetnet.nl](mailto:heubeck@hetnet.nl)

## Gastvrijheid Zuster Theophane over Gastvrijheid volgens Benedictus

In het kader van het thema Gastvrijheid komt zuster Theophane, Trappistin in Frankrijk, spreken over het waarom van de gastvrijheid. De Regel van Benedictus heeft de monastieke beleving van de gastvrijheid bepaald. Maar deze gastvrijheid blijft niet beperkt tot de kloostermuren.

Zaterdag 11 februari, 14.30 uur in de Petruszaal, links van de Petruskerk, Lammenschansweg. Iedereen is welkom.

## Film en spiritualiteit: "Risen"

Een film over de eerste veertig dagen na de opstanding van Jezus Christus door de ogen van een Romeinse strijder. Het jaarthema van 2023 is Missionair Pastoraat, de gekozen films raken aan onderwerpen als roeping, zending in de wereld, medemenselijkheid en geloof. Op zondag 19 maart in de Romanuszaal aan de lange Mare 79. Vanaf half 1 is er een informele inloop waarbij er soep, koffie en thee wordt geschonken. Het is de bedoeling om zelf lunch mee te brengen. De film vangt om 13.00 uur aan. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 15.00 uur. Opgave bij: pw Marlène Falckede Hoogh: [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)

