

Rondom de Kerk

in en om Leiden

Juli 2013 - Jaargang 8 - no. 7

In dit nummer

- Acht nieuwe katholieken 5
- Alpha weer van start 6
- Sociale Leer van de Kerk 18
- Jongerenbedevaart Banneux 32

Catechese in het najaar, een voorproefje

Er is weer volop interessante catechese voor alle parochianen in het najaar! Hieronder alvast een greep uit het aanbod. Folders en flyers liggen vanaf begin september in de kerken.

Profetische theologen

Leven, leer en teksten van grote katholieke theologen uit recente tijden: telkens twee avonden over Newman, Guardini, De Lubac (en in 2014 Von Balthasar, von Speyr). Door pastoor Smith, op woensdag 18 en 25 september, 16 en 23 oktober, 20 en 27 november. In de Sint-Josephpastorie, van 20.00 tot 21.30 uur.

Liturgie

Drie inleidingen op de liturgie

- De gewone en buitengewone vorm van de Mis, dinsdag 8 oktober
- De Eucharistieviering en gebedsvieringen, dinsdag 29 oktober
- Waarom gaan we staan? Over liturgische houdingen, dinsdag 12 november.

Door pastoor Smith, in de H. Lodewijkpastorie, van 20.00 tot 21.30 uur.

Expositie over Klooster De Goede Herder

Achter de Meerburgkerk stond vroeger het Slotklooster De Goede Herder, dat tot 1972 in gebruik geweest. Van dit klooster is alleen de toegangspoort over, op de oude weg naar vv Meerburg. In 'Multi Centrum De Eendenkooi' is een overzichtstentoonstelling over Slotklooster De Goede Herder, die tot eind augustus is te bezoeken: elke werkdag van 9.00 tot 22.00 uur. De Eendenkooi staat vlak achter de kerk aan het Kooikersplein 1, Zoeterwoude Rijndijk. Van harte aanbevelen!

Jezus van Nazareth, de Proloog

Deel 1 en 2 van het Jezusboek van em. paus Benedictus XVI hebben we doorgelezen. Nu volgt deel 3, de Proloog over de geboorte van Jezus. In drie avonden lezen we dit inspirerende boekje door, met uitleg en gelegenheid voor vragen. Dinsdag 3, 10 en 17 december in de H. Lodewijkpastorie, van 20.00 tot 21.30 uur. Door pastoor Smith.

Hoe geef ik het geloof aan mijn kinderen door?

Drie avonden door ervaringsdeskundige pastoraal werker Bas van Pampus. Dinsdag 1 oktober, 5 november en 3 december in de Sint-Petruspastorie, van 20.00 tot 21.30 uur.

Bidden met Teresa van Ávila

Drie avonden door pastoraal werker Marlène Falke, lid van de seculier Orde van de geschoeide Carmelieten.



H. Teresa van Ávila, (1515-1582), mystica. Haar geschriften hebben de mystieke theologie dermate ingrijpend beïnvloed, dat paus Paulus VI haar in 1970 als eerste vrouwelijke heilige uitriep tot kerkleeraar.

Dinsdag 15 en 29 oktober en 5 november in de Sint-Petruspastorie van 20.00 tot 21.30 uur.

Chagall en de Advent

Afbeeldingen die ons helpen op weg naar Kerstmis. Door pastoor van der Bie. Donderdag 28 november en 19 december in de Sint-Petruspastorie, van 20.00 tot 21.30 uur.

Zie de websites voor wijzigingen. Het rijke jongerenaanbod: zie de JPLeidenfolder en www.JPLeiden.nl.



Rondom...

Op naar de 9e jaargang!

Blij ben ik, dat redactieleden en medewerkers aan Rondom de Kerk ook in de 9e jaargang weer hun bijdrage gaan leveren aan ons mooie magazine. Graag spreek ik dan ook mijn dank uit voor ieders toewijding: Eva en Victoria voor de KinderHoek, Marianne die altijd de JongerenInfo verzorgt, aan Ton en Jos voor de foto's, aan alle correspondenten voor hun altijd interessante pagina's van de parochiekernen. In een vorig nummer heeft het afscheid van Lam Gods-correspondent Nora van de Lam Gods gestaan. Nora, het ga je goed!

Niet in de laatste plaats dank ik mijn mederedactieleden Linda, Jury en Jos voor de altijd prettige en ontspannen samenwerking, ook onder hoge druk. We verwelkomen in de 9e jaargang ons nieuwe redactielid Judith Koren, zo kunnen we het werk nog beter verdelen. Tot slot nog dank aan ons parochiebestuur, voor hun ondersteuning en voortdurende betrokkenheid!

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Colofon

Jaargang 8 - nummer 7 - juli 2013

Rondom de Kerk is een uitgave van de HH. Petrus en Paulusparochie (met parochiekernen in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk, Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude Rijndijk) en het RK-vicariaat Merenwijk (De Regenboog).

Redactie: Linda Carrette, Jury Smit en Joke Sorgdrager (hoofdredacteur).

Advertentieacquisitie: (tijdelijk) Wilbert Hettinga, 071 514 31 91, wilbert.hettinga@bekooy.nl.

Medewerkers: Marianne Heijkoop, Pier Tolsma, Floris Meijnsing, José Miltenburg, Victoria Twist en Eva Kessler.

Vormgeving: Grafisch Bureau Versteegen Vormgeving, Leiden. Druk: De Bink, Leiden. Oplage: 5400.

Fotografie: Jos Versteegen en Ton van Schie.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.

Redactieadres: Redactie Rondom de Kerk, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden. 071 737 00 87

Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op ING 447 97 78 t.n.v. Rondom de Kerk Leiden.

E-MAILADRES: rondomdekerknu@gmail.com.

Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving via parochies, instellingen en andere distributiepunten. Postabonnementen: € 15,- per jaargang. Bel of mail naar de Hartebrugkerk, 071 512 04 01, hartebrugparochie@hetnet.nl.

Voor kopij op de pagina's van de parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 1, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten: uiterlijk 7 augustus 2013. Verschijningsdatum: 5 september 2013. Mailen of inleveren bij het redactieadres. Nummer 2 komt 24 oktober 2013 uit. www.rondomdekerk.nu



H. Vormsel in de Hartebrugkerk

Op 8 juni zijn zo'n 50 kinderen en volwassenen in een stampvolle Hartebrugkerk gevormd door bisschop Van den Hende. Mooi om zo met jong en oud samen te zijn en onze doopgeloften allemaal te hernieuwen: de bisschop sprak niet alleen de vormelingen toe, maar alle aanwezigen. Opdat we de Geest van God meer zouden toelaten, om ons tot levendige getuigen van Jezus te laten vormen. "De Geest is ons altijd nabij, geeft kracht, troost ons, geeft ons wijsheid en inzicht en helpt ons te leven zoals Jezus", aldus mgr. Van den Hende. Op de foto alle Vormelingen. Van harte gefeliciteerd!

Meer foto's en de namen van de Vormelingen via www.rondomdekerk.nu.

IPCI verslag over 2012

Het is een goede gewoonte geworden dat het bestuur van de IPCI, de Inter-Parochiële Caritas Instelling van Leiden, via dit magazine verslag uitbrengt van het voorbije jaar.

De Leidse kerken delen nog geen pannetjes soep uit, maar ook in Leiden raken steeds meer mensen in de schulden en zijn aangewezen op de Voedselbank. Daar zitten vast ook parochianen tussen, zonder dat we dat weten. De IPCI heeft € 1500,- gedoneerd. Eenzelfde bedrag was nodig om aan drie personen via schuldsanering weer perspectief te bieden. Kleinere bedragen zijn besteed aan het betalen van een tandartsrekening of een bril. Voor een gezin dat mocht verhuizen naar een fatsoenlijke flat is nieuw beddengoed gekocht, een ander gezin kreeg verf en behang vergoed. Soms komen de aanvragen binnen via parochianen die elders vrijwilligerswerk doen, soms via maatschappelijk werk. In

totaal is € 8000,- aan individuele hulp gegeven.

Bijdragen aan De Bakkerij

In 2012 is ook ruim € 3000,- aan kerstpakketten besteed via De Bakkerij en parochiekernen. Groepen in verdrukking als de Franstalige Afrikanen in Leiden werden gesteund en ook De Binnenvest, waar dak- en thuislozen worden opgevangen. Voor de laatste keer werd € 7000,- uitgetrokken voor de RK diaconaal werker die vanuit De Bakkerij werkt en de diaconale zorgen onder de aandacht brengt van de politiek en de Leidse bevolking. Gelukkig wil de nieuwe grote parochie meer van deze kosten zelf dragen, want de inkomsten van de IPCI lopen helaas terug door de lage rente. Kent u iemand, die in financiële problemen zit en overal bot vangt, laat ons dat weten! IPCI, p/a Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden of ipcileiden@gmail.com. Wilt u ons steunen: onze bankrekening is 56.63.15.149 t.n.v. IPCI Leiden.

Pastoor Van der Bie met sabbath

Van 1 augustus tot en met 30 oktober maakt pastoor Van der Bie van de bisdomregeling voor sabbathverlof gebruik. Tijdens deze maanden maakt hij onder meer een studie van volksreligiositeit in het buitenland, in het bijzonder Maria-devoties. Voor vervanging tijdens zijn afwezigheid wordt gezorgd. Wij wensen pastoor Van der Bie een goed en inspirerend sabbathverlof toe.

Vakantie: herschepping

Binnenkort breekt de zomervakantie weer aan. We mogen weer op adem komen na een druk seizoen vol stress, verwachtingen, deadlines, onzekerheden etc. We hebben het nodig om onze (lege) accu weer op te laden. We streven naar een balans tussen werk & vrije tijd, tussen rust & beweging, tussen spreken & zwijgen, tussen tijd voor onszelf & tijd voor de ander & tijd voor God.

Vakantie houden is een vorm van re-creatie, her-schepping. God heeft ons de sabbat en de zondagsrust gegeven om geen slaaf van werk te worden en op de juiste tijd met regelmaat meer aandacht te geven aan onze ziel. En in het verlengde ervan ligt als grotere break de zomervakantie. Bij uitstek een kans om te groeien in intimiteit met God. De stilte, de natuur, een rustige kerk, het zijn allemaal herstel-ingrediënten voor ons vermoeide leven. Idealiter begin ik de vakantie met een (stille) retraite om tot rust te komen en mij geestelijk te laten herstellen, alvorens ik echt op reis ga. Want als je niet uitkijkt wordt de vakantie zelf met alle gepak, georganiseer, transport en installatie een extra zware belasting, waarvan

je naderhand moet bijkomen...Dan heb je hersteltijd nodig van je vakantie.

Maat houden

Bij alles is het dus de kunst om maat te houden; in je wensen, in je activiteiten, in je eet- en drinkpatroon, in je uitgaven, je tijdsbesteding. Maar hoe kunnen we nu maat houden, de juiste balans vinden? Door de deugd van matigheid en door de vrucht van zelfbeheersing die de H.Geest in ons laat groeien. We hebben een machtige Helper/Schepper, de Heilige Geest, die ons kan bijstaan in onze keuzes, zeker aan te raden voor een vreugdevolle en herschepende vakantietijd. Want God wil graag dat we genieten, ontspannen en ons laten beminnen door Hem.

Met een opgeladen accu kunnen we het nieuwe seizoen weer goed aan en 'blijde gevers' worden in onze omgeving. Laten we Hem die kans geven en ook bidden voor



hen die geen mogelijkheid hebben om op vakantie te gaan...Dat ze evengoed Gods liefdevolle zorg en goedheid mogen ontvangen!

Bas van Pampus, pastoraal werker

Contactadressen HH. Petrus en Paulusparochie

Centraal Secretariaat Corry Boumeester of Olga Gonlag, (weekdagen van 9.30 tot 11.30 uur open), Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 of petrusenpaulusleiden@gmail.com.

Pastoor J.A. van der Bie werkadres: pastorie H. Antonius van Padua, Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, 531 01 62 of bie00220@planet.nl.

Pastoor J.H. Smith werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Diaken G.J. Clavel werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06-53 73 23 62 of clavel37@zonnet.nl.

Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh werkadres: Hartebrugpastorie, Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 512 04 01, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.

Pastoraal werker Bas van Pampus werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of pwbasleiden@gmail.com.

Inhoud

Nationale Bedevaart Brielle	6
Column 'Geachte lezer'	6
Kerk en Samenleving	7
● Journée Africaine	
Van de bestuurstafel	9
Rondom boeken Leven na de genadeklap	
Hartebrug	10
● Relidag	
De Goede Herder	12
● Afscheid dames- en herenkoor Menswording	
OLV Hemelvaart/Sint Joseph	14
● Kerk groet Kerk	
Sint Jan's Onthoofding	17
● Bidden voor jongeren	
Kinder Hoek	20
● Dienstbaarheid	
H. Laurentius	21
● Kringloopwinkel De Stal 3 jaar	
H. Lodewijk	22
● We bidden de zomer door	
Sint Petrus	24
● Petrus en Paulus, water en vuur?	
Jongeren Info	27
● Genoeg alternatieven voor de WJD	
Lam Gods	28
● Doorstart Kinderkoor De Vlammetjes	
RK Vicariaat Merenwijk (De Regenboog)	30
● De barmhartige Marokkaan	
Rondom de Vrijwilligers	33
Liturgiekalender	34

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk wensen u een goede vakantie.

in gedachten...

Niets geeft meer geluk dan te merken dat je iets kunt betekenen voor andere mensen.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Acht nieuwe katholieken!

Tijdens de Paaswake zijn in de Josephkerk zeven mensen opgenomen in de katholieke kerk. Judith onving haar H. Vormsel in de Hartebrugkerk. Twee vragen aan deze acht: waarom ben je katholiek geworden en wat vind je het mooiste in de katholieke kerk?



Van rechts naar links: Nino Gerritsen, Marvin Maximilian Marcelis, René Malachowski, Martine Elderkamp, Daniëlle Roosenbrand, Tine Oosterbaan, Marnix Wessels.

René Malachowski

Voor mij is duidelijk dat ik naar de kerk ben geleid door 'Iemand van boven'. Er was een drang in me om een kerk in te gaan en een rozenkrans te hebben. In het begin wist ik niet wat er gebeurde en vond ik het ook wel een beetje eng. Maar ik ben steeds teruggekomen in de kerk en ik merkte dat het me rust gaf. Ik ben ook in de bijbel gaan lezen en van de pastoor heeft mij veel uitgelegd. Zo heb ik Jezus Christus echt leren kennen. Het geeft me kracht en vertrouwen. Het mooiste in de katholieke Kerk is dat ik hier echt dé waarheid vind. In de kerk is Jezus aanwezig. Wat er ook gebeurt in mijn leven, Jezus is altijd bij me.

Tine Oosterbaan

Van huis uit praktiserend protestant, ben ik na een lange reis thuis gekomen in de katholieke kerk. De viering van de Eucharistie waarin Christus aanwezig is, is voor mij belangrijk en helend voor de ziel. Zo ook de Sacramenten van de Biecht en de Ziekenzalving. Uit ervaring weet ik dat het Sacrament van de Ziekenzalving ook verlichting kan geven voor diegene die het dichtst bij de stervende is betrokken.

Daniëlle Roosenbrand

Het katholieke geloof heeft in mijn jeugd al mijn interesse gewekt. Toen

wilde ik al alles weten over het geloof. Uiteindelijk ben ik na een lange periode van hopen op het krijgen van een kindje, toch zwanger geworden van mijn dochttertje. Zij is echt een geschenk van God. Na de zwangerschap heb ik een moeilijke tijd gehad. Uiteindelijk was God altijd bij mij. Het mooiste aan het katholieke geloof vind ik de zeven Sacramenten: het mooiste geschenk van God en van de katholieke Kerk. Zo kun je het beste uit je geloof en je leven halen.

Martine Elderkamp

Via een klooster kwam ik in aanraking met het katholieke geloof. Wat mij daar aanspreekt is de rust, de stilte, en het mogen zijn zoals je bent, met al je tekortkomingen. Ook was er een geraaktheid die ik voor mezelf nog steeds niet kan verklaren. Het heeft mij wel geleid naar onderzoek naar het geloof en uiteindelijk kwam de keuze voor het katholieke geloof. Ik voel mij thuis in de katholieke Kerk. Het mooiste vind ik dat brood en wijn veranderen in het lichaam en bloed van Jezus Christus. Dat je dat tot je mag nemen. Het sterkt me om Zijn weg te gaan.

Marvin Maximilian Marcelis

Ik ben katholiek geworden omdat ik de genade van Christus nodig heb. Die

komt tot mij via de katholieke Kerk, haar Sacramenten en haar leer. De diversiteit binnen de eenheid van de Kerk vind ik het mooist, zoals je dat bijvoorbeeld heel mooi ziet in de levens van haar Heiligen. En ik houd veel van de Heilige Mis, waar we vieren en danken, waar we worden gereinigd en gevoed. Wat een voorrecht, in de Eucharistie geeft de Heer zich volkomen aan ons, opdat wij aan anderen kunnen geven!

Nino Gerritsen

Ik ben katholiek geworden, omdat de Heer mij naar de katholieke kerk heeft geleid en ik dit herkend heb als zijnde van Hem. Ook ben ik katholiek geworden, omdat ik ging begrijpen, wat de kinderdoop inhield, hoe het zit met Moeder Maria en de Heiligen, hoe het zit met apostel Petrus, de eerste paus en omdat ik begon te verlangen naar de heilige Mis en de Eucharistische aanbidding. Het mooiste in de katholieke kerk vind ik de Liefde, de stille aanbidding, de expressiviteit (iconen en beelden, het uiten van je liefde naar de Heer), woorden om het uit te drukken schieten tekort.

Marnix Wessels

Tijdens mijn studie heb ik de Alphacursus gevolgd en de CaFE-avonden. Daar heb ik veel geleerd en gemerkt dat ik mij thuis voel in de katholieke kerk. Het katholieke geloof is een leidraad voor mijn leven. We mogen blij zijn dat we met Christus mogen leven en dichtbij God. De verering van de heiligen spreekt me ook erg aan. Als ik ergens mee zit dan vraag ik Maria of een andere heilige een goed woordje voor me te doen.

Judith Koren

In het protestantse milieu van mijn jeugd heb ik me nooit echt thuis gevoeld. Ik woonde lang in regio's met veel katholieken, de katholieke kerk was steeds om de hoek. Zo'n tien jaar geleden werd me duidelijk dat de katholieke kerk een kerk is waar ratio en emotie hand-in-hand gaan. Dat trok me. Op een zeker moment was het of het houten beeld van mijn geliefde kleine Thérèse bij het koorhek in de Hartebrugkerk haar rozen speciaal voor mij strooide, en alsof ze zei: 'Welkom thuis.' Toen begreep ik: ik ben katholiek. In 2012 ging ik op bedevaart naar Lisieux. Toen was het rond.



Judith Koren

Iconen in Catharijne Convent

Nog tot en met 4 augustus zijn in het Catharijne Convent in Utrecht iconen uit het beroemde Andrej Rublev Museum in Moskou te zien. Een boeiende tentoonstelling over iconografische verschillen en overeenkomsten tussen orthodoxe en westerse christelijke kunst. Voorbeelden van 500 jaar Russische schilderkunst zijn naast topstukken uit de westerse kunstgeschiedenis te bewonderen.

De iconen tonen onder meer Christus, de Moeder Gods, feesten en heiligen. De oudste iconen op de

tentoonstelling zijn uit de vijftiende eeuw, in de traditie van de Byzantijnse schilderkunst. Vanaf de zeventiende eeuw laten sommige iconen westerse invloeden zien door import van Italiaanse, Duitse, maar vooral ook Nederlandse en Vlaamse prenten en geïllustreerde Bijbels. Ondanks die westerse invloeden blijft het vervaardigen van een icoon aan vaste voorschriften gebonden. Zelden zijn iconen voorzien van een handtekening van de kunstenaar of een datering. Iconen worden namelijk door God geschapen. De kunstenaar is slechts een tussenpersoon.

De Alpha-cursus start weer na de zomer

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die op een eigentijds manier wil kennismaken met de kernpunten van het geloof of het eigen geloof wat wil oprispen.

Wereldwijd deden al meer dan 18 miljoen mensen mee. In Leiden voor de 16e keer! De Alpha start op maandag 16 september. In totaal tien maandagavonden en een zaterdag overdag, 19 oktober. **Tijd** 18.45 tot 21.30 uur: maaltijd, inleiding, in gesprek gaan. **Plaats** parochiezaal Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40, links naast de kerk. Wellicht is deze cursus iets voor u zelf of voor iemand die u kent. Maak hem of haar hierop attent! Folders liggen in de kerken. **Info en opgave** pastoor Smith 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.



Nationale Bedevaart Brielle

Dit jaar is de Nationale Bedevaart naar de HH. Martelaren van Gorcum in Brielle op zaterdag 6 juli. Het motto is 'Geroepen, Geloven, Gezonden'. De bedevaart begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering met als hoofdcelebrant bisschop Van den Hende in de kerk aan De Rik 5, in Brielle. Daarna volgt Rozenkransgebed, Kruisweg om 15.00 uur Vesperviering, processie en pelgrimszegen. Meer informatie over deze bedevaart is te verkrijgen bij het bisdom Rotterdam, tel. 010 281 51 81 of www.bisdomrotterdam.nl. In juli en augustus is het heiligdom dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Zie ook www.martelarenavorgorcum.nl.

Hulde voor paus Johannes XXIII

Paus Franciscus heeft hulde gebracht aan paus Johannes XXIII die op 3 juni 1963 – vijftig jaar geleden dus – overleed. Dat meldt het katholieke persagentschap Kipa. "Het pontificaat van Johannes XXIII (1958–1963) was een cruciale mijlpaal voor de katholieke Kerk in de twintigste eeuw. De bijeenroeping van het Tweede Vaticaans concilie was een profetische intuïtie van deze paus", zei paus Franciscus. "Hij voelde de noodzaak aan van een voortdurende vernieuwing van de katholieke Kerk. Hij straalde goedheid en rust uit", aldus de paus, die de openheid van Johannes XXIII en zijn dialoog met andere christelijke kerken en andere religies waardeert.

Geachte lezer,

Onlangs werd ik door de redactie van Rondom de Kerk gevraagd iets over mezelf te schrijven, over wat me inspireert en waar ik een vermoeden van God ervaar.

Het inspireert me deel te zijn van Gods bonte mensheid. Het geheel is belangrijker dan het deel. Als relationeel individu stel ik weinig voor, maar toch is er zelfbesef. Ik heet Theodor (of Dorus) en kom uit de Gronings-Drentse Veenkoloniën. Tijdens mijn pastoraaltheologische studie in Heerlen heb ik me aangesloten bij de Mill Hill Missionarissen. Ik heb geleefd in Congo, Brazilië, Nederland en Kenia. Momenteel werk ik tijdens de even weken als basispastor in de Sint Jan de Doper Parochie en de on-even weken in het studentenpastoraat met nadruk op Leiden.

Hoewel ik gewoon naar mijn opa genoemd bent, betekent mijn naam 'Godsgeschenk.' Ik zie mijn leven als een mooie maar niet eenvoudige opdracht om een geschenk van God te zijn voor anderen. Uiteraard heeft ieder mens deze mooie roeping. Ik doe dit door me oprecht in mensen uit allerlei culturen te interesseren die op mijn pad komen. Ik hou van diversiteit. Leve de mens die weerbarstig durft te zijn en uit eigen voegen te barsten. Lang leve de mens die origineel durft te zijn als Jezus van Nazareth.

Over lang leven gesproken – ik ben bijna twee meter. Ik ervaar God ook in mijn lichamelijke gegevenheid. Wat bijzonder om een lijf te zijn dat zowel onwillekeurig (hartslag, longen, klieren) als willekeurig (bewust) leeft. Wat bijzonder om zoveel cellen te zijn met alle hun eigen intelligentie. Heel bijzonder om 's morgens de ogen te openen en te kunnen zeggen: "Hallo God, hier ben ik weer. Bedankt dat ik er zomaar zijn mag. Wat mag ik vandaag voor u betekenen?"

Onvoorstelbaar is het lijntjes te hebben met zoveel medemensen, een stipje in het explosieve universum te zijn en in eeuwige tijdeloosheid te dansen met God.

God, u bonst in al mijn vezels en ik roep u uit. Het leven is zo wonderbaarlijk door de weeromstuit. U krioelt in al het leven tussen nooit en ooit. U ontpopt zich in de kosmos die zich speels ontplooit. Ik ben maar een simpel mensje in uw dieptestroom. U leeft graag in al mijn vezels en u blijft mijn droom.

Naam van de gastcolumnist bij de redactie bekend

Op zaterdag 25 mei stond Diaconaal Centrum De Bakkerij in het teken van Afrikaanse cultuur. De Diaconie Franstalige Afrikanen Leiden en omgeving (DFA) organiseerde een 'Journée Africaine', een Afrikadag.



Journée Africaine zeer geslaagd!

Het begon met een Flashmob op de Beestenmarkt, met djembémuziek en moderne pop. Rond lunchtijd werden passanten in de Haarlemmerstraat verrast met een muzikaal optreden van djembéspelers en een danseres uit Senegal. Drie kwartier lang maakten zij het publiek enthousiast om

deel te nemen aan het programma in De Bakkerij.

Combinatie van Afrika en Europa

Dat programma viel zeer in de smaak. Bij de workshop Afrikaanse dans swingde iedereen mee op de beat 'Ambiance à l'Africaine' van de band

Magic Système. Intussen werd genoten van Afrikaanse hapjes. Jong en oud genoten ook van workshops waterdrums spelen, hoofddoeken binden en bodypercussie. De film Benda Bilili, een documentaire over een stam in Kameroen en de presentatie van Wouter van Beek van het Afrika Studiecentrum werden zeer gewaardeerd door zowel Nederlands als Afrikaans publiek. De modeshow liet een schitterende combinatie zien van Afrika en Europa: modellen in traditionele felgekleurde gewaden, al of niet gecombineerd met moderne kleding, liepen over de rode loper. Een Nederlandse man met kleding uit Togo, Nederlandse vrouwen en kinderen met creatief geknoopte hoofddoeken onder enthousiaste begeleiding van Di'Xpression, Afrikaanse vrouwen met ensembles en tunieken uit Burundi, Rwanda, Congo en Senegal. Het was mooie, drukke en kleurrijke dag, waarop Leidenaren en Afrikanen en de DFA elkaar hebben ontmoet.

M25 Bowlen, Boottocht en Bakken

Op 20 mei gingen elf kinderen van cliënten van de Voedselbank Leiden met twaalf jongeren van M25 Leiden en drie begeleiders op weg.

Na een potje bowlen was er een rondvaart door Leiden. Het regende onophoudelijk, maar gelukkig zat er een dak op de boot en zeil aan de zijanten. Dit gaf ook wel een saamhorigheidsgevoel. Na de wat koude rondvaart kwam iedereen de warmte van De Bakkerij in: spelletjes spelen en daarna pannenkoeken eten! Heerlijk. "Ik heb er nog nooit drie achter elkaar gegeten!" Na dit alles gingen de kinderen weer naar huis. Sommige namen afscheid met een knuffel, de ander met een simpel "doei!"



Stageweek Teylingen College

"Het zou eigenlijk twee weken moeten duren, zo'n stageweek", zei een leerling uit de derde klas van het Teylingen College in Noordwijkerhout over het programma. Op maandag was een oriëntatie op de Zeven Werken van Barmhartigheid. De presentatie over het werk van Vluchtelingenwerk vonden de leerlingen zo interessant dat ze vragen bléven stellen. 's Middags een rondleiding door de Nieuwe Energie, de opvang voor dak- en thuislozen van De Binnenvest. Het AZC in Katwijk was de locatie voor de woensdag: een spelletjesmiddag voor de kinderen. Uit de evaluatie bleek dat de meeste leerlingen dit het leukste vonden. Donderdag: sjouwen met schoolmeubilair uit het oude gebouw van

basisschool De Springplank, bestemd voor Roemenië. Vrijdag: voedselinzamelen voor de Voedselbank. De leerlingen (op de foto hiernaast) gaven deze Maatschappelijke Stageweek gemiddeld een 8, een mooi resultaat!

Jaarverslag M25 Leiden

Het Jaarverslag van M25 Leiden Regio is uit. Afgelopen jaar deden maar liefst 181 jongeren mee aan activiteiten! Weer een groei van zo'n 50% ten opzichte van voorgaande jaar. Teleurstelling is er ook, zoals over het regeringsplan om de Maatschappelijke Stage per 2015-2016 niet meer financieel te steunen; en over onverwachte vertraging bij het opzetten van nieuwe groepen in enkele geloofsgemeenschappen in de regio. Maar de resultaten zijn ook dit jaar weer indrukwekkend! Het verslag kunt u lezen op www.m25leiden.nl.

Vallen en opstaan

Kon ik vorige keer nog melden dat het parochiebestuur op sterkte was, nu is dat helaas niet meer zo. De manier waarop dit is gebeurd stemt bijzonder treurig: het overlijden van Norbert van de Laar, bestuurslid vanuit De Goede Herder.

Tot onze spijt heeft daarnaast Claar-els Steenvoorde – van Delft haar bestuurslidmaatschap neergelegd. Zij zat in het bestuur vanuit de Hartebrugkern. Naast werk en gezin werd het haar allemaal te veel om het goed te kunnen doen. Dat vinden we natuurlijk jammer, maar hebben er begrip voor. Zaak dus om de vacatures die Norbert en Claar-els achterlaten snel te vervullen want er is veel te doen.

In gesprek met de bisschop

Op 4 juni is de bisschop op bezoek geweest in het Leidse, net als op 2 juni voor de bijeenkomst met de WJD-jongeren en de Sacramentsprocessie, en op 8 juni voor het H. Vormsel. Hij sprak op 4 juni met delegaties van enkele kernen over de zorgen die ze schriftelijk al voor de fusiedatum hadden geuit. Hoewel aan de late kant, was het toch een zinvol gesprek om te begrijpen waarom de bisschop bepaalde keuzes heeft gemaakt, bijvoorbeeld rond de taakstelling van de pastorale werkers. Hij wil Marlène Falke en Bas van Pampus een eigen rol geven op het gebied van catechese en gemeenschapsopbouw en niet langer als een 'priester minus' presenteren. Dat heeft helaas gevolgen voor de zichtbaarheid van hen naar de parochianen, in dit geval de kerk-gangers. Ook het afschaffen van Woord- en Communievieringen, die in sommige kernen een eigen plaats hadden gekregen in de afgelopen decennia, kwam aan de orde. Meer tekst en uitleg is dringend nodig, zo bleek opnieuw.



Hogere versnelling nodig

Samen met de resultaten van de kennismakingsronde die het parochieteam langs alle acht parochiekernen heeft gemaakt, is er voldoende aanleiding om na de zomerstop in een hogere versnelling verder te gaan. Hopelijk met een compleet bestuur dat kans heeft gezien de batterijen op te laden.

Heeft u suggesties, geef ze dan door aan uw eigen pastoraatgroep of aan het centrale secretariaat.

*Wilbert van Erp,
vicevoorzitter parochiebestuur*



Norbert van de Laar een man van stavast

Norbert van de Laar, bestuurder vanuit de kern De Goede Herder in het HH. Petrus en Paulusbestuur, is op dinsdag 28 mei op 70-jarige leeftijd overleden. Hij had de (gedeelde) rol van penningmeester met enthousiasme opgepakt, maar de strijd tegen de kanker viel niet te winnen. Twee weken voor zijn overlijden zat ik nog met hem bij de Rabobank om allerlei gevolgen van de fusie te regelen. Hij was lichamelijk zwak maar geestelijk nog strijdbaar en niet onder de indruk van obstakels die de bankman zag. Norbert was een echte Menswordingsman en tot het laatst voorzitter van het gemengde koor. Het laatste optreden van het koor op Pinkstermorgen kon hij tot zijn verdriet en ergernis al niet meer bijwonen. 'Zijn' koor zong uiteraard bij de uitvaart vanuit een bomvolle Menswordingskerk. Wij gedenken Norbert als een aimabel mens die stond voor zijn zaak en zichzelf daarvoor wegcijferde. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte toe.

Wilbert van Erp

Random Boeken

door Pier Tolsma, diaken

Auteur Arie de Rover

Titel Leven na de genadeklap

Uitgever Buijten & Schipperheijn Motief, 2012

Prijs € 14,90

ISBN 978 90 5881 699 3 **Aantal pagina's** 176

Arie de Rover geeft met dit boek een persoonlijke getuigenis van zijn geloof. Hij vertelt hoe de ervaring van Gods genade zijn leven veranderd heeft. Het heeft hem de genadeklap gegeven. Het gaat nu niet langer om het doen. Het gaat nu om het zijn. Niet wat je presteert, is belangrijk en maakt wie je bent. Je bent er enkel en alleen dankzij de liefde van God. Je bent een geliefd kind van de Vader.

Dit boek is geschreven voor ieder die op zoek is naar de weg van zijn leven en voor hen die zich afvragen: Leef ik wel goed? Ben ik niet

een slaaf van de wereld?

Leef ik niet in gevangenschap?

Hoe vrij ben ik? Het boek houdt de lezer een spiegel voor en zet de zaak op scherp. Iemand die tevreden is met het eigen zelfgenoegzame leventje, moet dit boek beslist niet lezen; dat geeft maar onrust.

De Rover schrijft in heldere taal en geeft eenvoudige en duidelijke voorbeelden. Misschien is er zo nu en dan sprake van enige protestantse stelligheid.





HARTEBRUG

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden.
Parochiecentrum: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 – 512 04 01 of hartebrugparochie@hetnet.nl. Website: www.hartebrug.nl.
 Het parochiecentrum is doorgaans bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Parochiesecretaresse: Corry Arendse, p/a Parochiecentrum.
Koster/Beheerder (ook van de Romanuszaal): Joop Kruijs, tel.: 06 – 51 53 54 20.
Algemene bankrelatie: ING 55 87 18, t.n.v. HHPP Parochiekern Hartebrug
Kerkbijdrage: ING 2595800, t.n.v. HHPP Hartebrug Kerkbijdragen.
Kopij-adres: Corry Arendse, 071 – 341 28 89 of arendse.corry@hetnet.nl.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.

Misdienaarsuitje

De Hartebrugkerk mag zich gelukkig prijzen met een grote en leuke groep misdienaars. Voor hun trouwe diensten in de Eucharistievieringen worden zij traditiegetrouw een keer per jaar beloond met een gezellig uitje. Zondag 14 april was een zonnige lentedag, dus met z'n allen lekker op de fiets naar Leiderdorp, naar de bowlingbaan. Daar werd het punten scoren! En niet alleen de oudere maar vooral ook de jongste deelnemers bleken daar heel behendig in te zijn. Daarna even lekker stoom afblazen in de speeltuin en dan op naar de pizzeria want zo'n middag maakt wel hongerig. Al met al een reuze gezellige middag en een leuk bedankje voor de wekelijkse inzet van onze misdienaars en acolieten.



Ben jij ouder dan 8 jaar en wil je ook graag misdienaar worden? Dat kan, neem dan contact op met: Joachim Oude Vrielink
 Tel. 071 301 87 86 of j_oudevrielink@gmx.nl.

Relidag

Een paar keer per jaar wordt onze Hartebrugkerk bezocht door leerlingen van middelbare scholen in Leiden. Zo kwamen op 17 april vijf klassen van het Vlietlandcollege (Havo/VWO klas 4) op bezoek. Ik mocht ze telkens een half uur rondleiden en vele vragen beantwoorden. De jongeren zijn gefascineerd door het Alziend Oog aan de voorkant van het gebouw, dat ze veelal voor illuminatie aanzien in plaats van het liefdevol neerkijken van God de Vader op zijn kinderen. Binnen zijn ze snel stil door de omvang en pracht van het gebouw. Daar zijn ze ook wel kritisch in als ze het levensverhaal gehoord hebben van Franciscus...want waar is

dan dat ideaal van eenvoud en armoede in zo'n grote kerk vol gouden randjes? Het blijft natuurlijk ook een huis van God, die laat je immers niet in een stal wonen! Ze willen weten waar die matjes voor zijn in de banken en proberen ze dan ook knielend uit. De biechthokjes komen op hen niet vreemd over, maar dat Jezus aanwezig is in het tabernakel dat is toch wel een eigenaardige ervaring. Vermoeid en voldaan neem ik na de vijf rondleidingen afscheid van de jongeren, ze zijn vastbesloten volgend jaar weer te komen!
 Bas van Pampus, pastoraal werker

Huwelijksjubilea

2013 lijkt wel het jaar van de huwelijksjubilea te zijn en dan vooral die van de vrijwilligers uit de Hartebrugparochie. Zo vierden Huub en Toos Vertegaal (koorleden) op zondag 14 april het feit dat zij maar liefst 60 jaar geleden het ja-woord aan elkaar uitspraken.

Op 12 mei waren het Wilbert (collectant) en Josely Hocks (koorlid) die dankbaar het feest vierden van hun 50-jarig huwelijk. Beide keren viel de eer te beurt aan pater Thijs Moons ofm.conv. om de echtparen in de kerk te feliciteren en namens de parochianen de bloemen te overhandigen.



Op visite

Na de fusie in oktober 2012 van de parochies in Leiden en ommelanden is het parochieteam (pastoors, pastoraal werkers en diaken) begonnen met bezoeken te brengen aan de verschillende parochiekernen. Bij zo'n bezoek worden zij ontvangen door de beheercommissie en de pastoraatgroep. Het vijfde bezoek van het parochieteam betrof de Hartebrugkerk op maandag 6 mei. Onze medewerkers hebben



het parochieteam kunnen overtuigen van het feit dat er heel veel heel goed gaat in de Hartebrug, maar dat er ook wensen zijn in het heden en dromen voor de toekomst. We hebben er alle vertrouwen in dat we met ondersteuning van het parochieteam, onze vrijwilligers en al die parochianen en kerkbezoekers die de Hartebrug een warm hart toedragen veel kunnen bereiken. Al met al was het een prettige en nuttige visite.

Wegens succes geprolongeerd

De vesperviering op dinsdag- en donderdagmiddag om 16.30 uur onder leiding van Marlène Falke werd door de deelnemers zodanig gewaardeerd dat ook na Pinksteren de vespers doorgang vonden. De voorlopig laatste zal zijn op dinsdag 2 juli en waarschijnlijk wordt er in september weer opnieuw gestart. Dat geldt ook voor de bijbel leesgroep op donderdagochtend onder leiding van Bas van Pampus na de mis van 9.00 uur.

Lintje

Op vrijdag 26 april was in de Hooglandse Kerk de jaarlijkse lintjesregen van de gemeente Leiden. Er werden maar liefst 16 mensen gedecoreerd. Eén van deze bijzondere mensen was Corry Arendse, onze eigen parochiesecretaresse van de Hartebrugkerk. Haar bijzondere verdiensten bestrijken een lange periode van vrijwilligerswerk, onder andere in de Hartebrug. Niet alleen reilt en zeilt Corry ons Parochiesecretariaat al jaren, ook heeft zij aan de wieg gestaan van het interparochiële blad Rndom de Kerk. Zij is ook eindredacteur van de Hartebrugpagina's. Daarnaast is Corry al vele jaren lid van het Hartebrugkoor, is zij secretaris in het koorbestuur en ondersteunt het koor waar nodig. En dit zijn slechts nog enkele van de vele activiteiten die zij met groot enthousiasme verricht. Op de heuglijke dag was Corry door Aad Kreuger onder valse voorwendselen naar Leiden gelokt, en tot het moment dat ze de Hooglandse Kerk binnenging niet op de hoogte van deze bijzondere onderscheiding. De verrassing was daarom des te groter dat het om haarzelf ging.... De burgemeester van Leiden heeft Corry de onderscheiding opgespeld.
 Maaik Elink Schuurman, Beheercommissie



AGENDA

Vieringen

Door de week

Iedere dinsdag en donderdag:
 9.00 uur Eucharistieviering

Op zondag

11.00 uur Eucharistieviering
 Zie ook de liturgiekalender op de laatste twee pagina's van dit blad.

Kinderwoorddienst

Met indeling voor kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool en voor kinderen van groep 4 t/m 8.
 Tijdens de zondagviering op:
 30 juni
 7 juli, daarna vakantie
 1 september

Doopvieringen

23 juni 13.00 uur
 Eoin-Roe Robinson

Huwelijksviering

18 juli 14.30 uur
 Elisabeth Meulenbroek & Henrique Di Lorenzo Pires

6 september 15.00 uur
 Marieke van der Zon & Gerardo Carruitero

Vespers

Op dinsdag en donderdag middag om 16.30 uur in de dagkapel o.l.v. Marlène Falke pw.

Bijbellezen

Op donderdagochtend na de viering van 9.00 uur o.l.v. Bas van Pampus pw.

Koffiedrinken

Na de zondagviering in de Romanuszaal op:
 2 juli
 1 september
 15 september

Ouderensoos

Iedere woensdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in de Romanuszaal
 Laatste middag vóór de vakantie: 26 juni
 Eerste middag na de vakantie: 14 augustus
 voor deelname kunt u contact

opnemen met dhr. Joop Juffermans, tel. 06 20179999

Voedselbank

Inzameling in de daarvoor bestemde mand achter in de kerk op zondag: 7 juli
 4 augustus en 1 september

Vergaderingen

Beheercommissie/Pastoraatgroep
 Iedere eerste donderdag van de maand om 20.00 uur Parochiecentrum

Koorrepetities

Hartebrugkoor en Schola Cantorum
 o.l.v. Theo Goedhart
 woensdagavond vanaf 19.45 uur in de Romanuszaal

Dameskoor

o.l.v. Jeroen Pijpers
 dinsdagochtend om 10.00 uur in de Romanuszaal

Gedoopt

Op 5 mei werd het Sacrament van het H. Doopsel toegediend aan Victoria van Delft door pastoor Jaap van der Bie.
 Op 2 juni werd het Sacrament van het H. Doopsel toegediend aan Amelia en Tamara Smits, door pastoor Jaap van der Bie.

Getrouwd

Op 25 mei ontvingen Estelle Mulder & Wilbert Krol het Sacrament van het huwelijk. Voorganger was pastoor Jaap van der Bie.

Museum Greccio

Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen in de kelder van de Hartebrugkerk. Geopend op de 1e en 3e zondag van de maand na de viering van 11.00 uur. Tevens op aanvraag bij Jan van Loon, tel. 071 514 03 81 Een virtueel bezoek kan ook: <http://greccio.webklik.nl>.



DE GOEDE HERDER

Kerk: Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres)
Kerk: De Menswording, Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071 - 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen: 06 22 02 76 68.
Kerkgeld: Rabo 33 56 02 185 t.n.v. De Goede Herder.
Misintenties: Rabo 37 53 05 327 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: e-mail: mm.rondomdekerk@yahoo.com.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.

Afscheid Dames- en Heren koor van de Menswording

Op zondag 19 mei heeft het Dames- en Heren koor van de Menswording afscheid genomen. Na meer dan 45 jaar diensten te hebben verzorgd, eerst in de noodkerk aan de Gaarmeesterstraat, later in de huidige kerk aan het Heelblaadjespad, maar ook incidenteel in het LUMC, Leythenrode, Rijnlandziekenhuis en kerken in de omgeving, stopt het koor in deze vorm.



Op Pinksteren, het naamfeest van de oude parochie, werd de laatste officiële Woord- en Communieviering gezongen. Door zich op te heffen wil het koor ruimte maken voor het nieuwe koor dat in de parochiekern De Goede Herder per 1 september van start zal gaan. De procedure voor het aantrekken van een dirigent daarvoor is in volle gang.

Piet Jasperse, de dirigent van het Menswordingkoor, had eerder te kennen gegeven niet te willen solliciteren op de nieuwe functie. Enerzijds omdat hij na bijna 20 jaar toe was aan een nieuwe uitdaging - hij is inmiddels actief in de Schepingskerk te Leiderdorp, van waaruit hij een moderne uitvoering van de Mattheuspassie leidt - en anderzijds omdat hij van mening is dat het nieuwe Dames- en Heren koor van De Goede Herder de beste kans van slagen heeft als dat vanuit een eigen traditie wordt opgebouwd.

Onze voorzitter, Norbert van de Laar heeft zich als voorzitter en als lid van het bestuur van de HH. Petrus en Paulus, sterk gemaakt voor een goede overgang naar een nieuw koor, waarvoor wij hem veel dank zijn verschuldigd. Helaas kon hij wegens ernstige ziekte op Pinksteren niet aanwezig zijn en de officiële datum van opheffing, 1 juni, heeft hij niet meer mogen meemaken. Hij is op dinsdag 28 mei overleden. Wij wensen zijn vrouw en kinderen en familie veel sterkte toe in de komende tijd.

Op Pinksteren is er vanzelfsprekend uitgebreid aandacht besteed aan het afscheid van het koor, allereerst door het prachtige zingen van het koor zelf, gevolgd door mooie woorden door de voorganger Piet Schoorl, Johan Vroonhof namens het koor, Wilbert van Erp namens de



HH. Petrus en Paulus, Jan Huisman namens de parochiekern en Piet Jasperse als scheidend dirigent. Daarin werd met vreugde en trots teruggekeken op die meer dan 45 jaar waarin de kerkgangers altijd centraal hebben gestaan en zij hebben dan ook een grote rol gespeeld in het succes door hun betrokkenheid en meezingen. Vooral dat laatste, mede veroorzaakt door

de goede kerkindeling is altijd een belangrijke voorwaarde geweest voor de beleving van de liturgie met elkaar.

Ook oud-pastoor Olsthoorn keek eerder al met Hemelvaartsdag en per brief, terug op een periode van een inspirerende samenwerking met koorleden en dirigenten in voortgaand liturgisch overleg in een periode dat de liturgie in het Nederlands vormgeving moest krijgen en verbonden moest worden met de oude Latijnse vieringen.

In die tijd hebben vooral twee dirigenten, Kees Buurman en nu Piet Jasperse, ieder zo'n twintig jaar via het koor grote invloed gehad op het karakter van de vieringen, daarin gesteund door hun enthousiaste organisten.

Het koor kijkt dan ook dankbaar terug naar een bijzondere periode waarbij wij de gelegenheid kregen ons religieus besef keer op keer te beleven en uit te zingen. Onze dank als koor gaat daarbij zeker uit naar de kerkgangers voor hun meedoen en natuurlijk ook naar onze pastores en voorgangers en de ondersteunende groepen die de kerk steeds maar weer voor de liturgische vieringen gereedmaakten. Dank ook aan het bestuur van de parochie voor het vertrouwen aan het koor gegeven.

Tenslotte past ons nog een welgemeende condoléance aan familie en vrienden bij het overlijden van onze voorzitter Norbert van de Laar, die in de laatste 2 jaar - ondanks steeds slechter worden gezondheid - met alle inzet bleef ijveren voor een goede oplossing binnen De Goede Herder met betrekking tot het koor. Zoals hij dat trouwens ook deed voor de Goede Herder als geheel binnen het bestuur van de nieuwe HHPP. Wij zullen hem zeer missen.

Bestuur Dames- en Heren koor van de Menswording.



Eerste Heilige Communie

In de vorige uitgave van Rondom de Kerk kon u al de namen lezen van de kinderen die in onze parochie op 21 april de Eerste Heilige Communie mochten ontvangen.

Het werd voor de kinderen, hun familieleden en alle aanwezige parochianen een prachtig feest.

De Meerburgkerk was werkelijk tot de allerlaatste plaats bezet! Pater van Ulden ofm. benadrukte hoe belangrijk het in je leven is als je voor het eerst volledig deel mag nemen aan de Maaltijd van de Heer. De 27 communicantjes hadden een zeer uitgebreide voorbereiding achter de rug waarbij de leden van de Werkgroep grote inzet en betrokkenheid hebben getoond, waarvoor hartelijk dank!

Restauratie Kruiswegstaties

Studenten van de Nimeto-opleiding Restauratie- en Decoratieschilder gaan vanaf september werken aan de restauratie van de kruiswegstaties en beelden in de Meerburgkerk. Zij doen dit deels in een atelier in Utrecht en voor een groot deel ook in onze kerk. Hierbij wordt samengewerkt met diverse vrijwilligers, o.a. van de Zoeterwoudse schildersclub Kameleon. Nimeto Utrecht onderhoudt al jarenlang goede contacten met de kerk L'Église Saint Jean Baptiste (Johannes de Doperkerk) in Ancemont, Frankrijk. Hier restaureerde men onlangs nog 15 traditionele religieuze beelden en is zeer veel ervaring opgedaan. De restauratie vindt plaats op basis van een zeer gedegen kleurenonderzoek dat eerder dit jaar werd uitgevoerd door Femke Rinkel. Onze vrijwilliger Elvira Blom is een van de studenten Restauratie; zij is al meer dan een jaar wekelijks in de kerk te vinden. De studenten leren tijdens dit stageproject alles over de betekenis van de culturele en symbolische waarde van de beelden. Verf en kleuren worden nagemengd, de officiële symboliek wordt gecontroleerd en alle restauratie gebeurt aan de hand van gangbare gecontroleerde restauratietechnieken.

De trouwe kerkganger zal het restauratieproject voor een belangrijk deel kunnen volgen. Een belangrijke stap in de herinrichting van de Meerburg wordt nu eindelijk gezet!



Agenda

De zondagse vieringen worden om en om in De Menswording en in de Meerburgkerk gehouden om 9.30 uur.

Na afloop van de vieringen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in het Kerkcafé.

Vanaf september wordt gestart met een thematische viering op de zaterdagavond, te beginnen op 7 september.

Nieuws en aanvullingen op het rooster op pagina 34 en 35 worden opgenomen in onze digitale nieuwsbrief.

Deze wordt ook afgedrukt en achter in de kerken neergelegd. Wilt u ook op de hoogte blijven van het nieuws uit onze parochiekern?

Mail dan naar: nieuwsbrief.degoedeherder@yahoo.com.

U kunt ons ook volgen op Twitter: @Meerburgkerk

Door-de-weekse vieringen

De Menswording

Op de eerste woensdag van de maand is er in De Menswording om 9.30 uur een Eucharistieviering, op de andere woensdagen is er een woord- en gebedsdienst. Aansluitend aan de vieringen wordt er gezamenlijk koffie gedronken.

Iedere donderdagavond is er in De Menswording om 19.15 uur een Avondgebed.

Meerburgkerk

Op de derde woensdag van de maand is er in de Meerburgkerk om 9.30 uur een Eucharistieviering.

Iedere woensdagmorgen is er van 10.00 tot 12.00 uur in de pastorie van De Meerburg gelegenheid om een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in De Herdershof.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand (na de 1e vrijdag) wordt de H. Communie gebracht naar mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen. Komende data zijn zaterdag 6 juli en zaterdag 3 augustus.

Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof tel. 071-5891626.

Kinder- en Jongerenkoor

Het Kinderkoor repeteert op dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur in de Meerburgkerk.

Het jongerenkoor repeteert daarna tot 21.30 uur.

Wil je meezingen? Meer informatie bij Veronique de Vries, tel. 071- 887 29 21.

Joges

De Jongerengespreksgroep praat niet alleen over de betekenis van geloven voor jezelf, maar ook over de nodige basiskennis over geloof, bijbel en kerk. De gesprekken zijn tijdens de schoolse mesters een keer per maand op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Menswording.

Wel en Wee Overleden

Heinrich Johan Duijverman op 10 april

Catharina Maria van Os - Verheijck op 11 april

Johanna Adriana Antonia Lamboo - Kok op 13 april

Johannes Augustinus Bongers op 15 april

Nicolaas Christianus Wilhelmus Kluiters op 21 april

Anna Maria Petronella van Leeuwen - Bruines op 27 april

Herman Keimling op 9 mei

Paulus Peter van den Broek op 13 mei

Christina Hendrika Maria Overdeest - Wesselman op 24 mei

Norbertus Leonardus Maria van de Laar op 28 mei

Pastoraatgroep

André Beij

Jan Huisman

Jeanneke van der Hulst

Leo Koot

Jacqueline Latour

Agnes Oosterlee

Beheercommissie

Jan-Peter Breedeveld

Gerard van der Hulst

Leo Koot

Theo Rump

Martin Schermer



O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden
Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, tel. 071 – 521 81 13.
Website: www.olvrouwhemelvaart-sintjoseph.nl
In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74.
Kerkgeld: ING: 60 23 34, t.n.v. HHPP Par. Kern OLV Hemelvaart en St. Joseph.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 - 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

1e heilige Communie - 26 mei



Wij feliciteren Sebastian Pizarro de la Iglesia, Matteo Magaldi en Celine Kleemans. En we danken degenen die aan de voorbereiding hebben meegewerkt: Lucia de Jeu, diaken Clavel, pastoor Smith, Cock de Jong, Karin en Cindy Meulman.

Bidden op vakantie...

Het komt vaak voor dat we zo door het jaar heen erg gejaagd zijn. Iedereen heeft het druk. Er moet dan ook nogal wat gebeuren én we willen het goed doen. We kijken dan ook uit naar de vakantie. Vakantie komt van het Latijnse 'vacare' en dat betekent 'leegmaken'. Hoe kunnen we ons leegmaken? Dat is mogelijk door onder andere rust, bezinning, inkeer. Teresa van Ávila zei eens: "De inkeer in onszelf brengt ons terug bij God, die in ons diepste innerlijk woont." Jezus heeft zelf gezegd: "Kom met Mij mee naar een eenzame plaats, kom en rust wat uit." Bidden is een relatie hebben met God. Dat is iets heel persoonlijk. We vertrouwen Hem onze grote en kleine zorgen toe en bedanken Hem voor alles wat goed ging in het leven en voor de hulp die we al kregen. Hoe kunnen we bidden in de vakantie in de praktijk brengen? Bij aanvang van de reis een reisgebedje bidden, onderweg een kerk binnengaan. In de vakantie ook eens de rust opzoeken en dan proberen de tijd te nemen om te bidden. Op wandel- en fietstochten een gebedje schieten. Elke dag

uit het Nieuwe Testament lezen, eens wat vaker een H. Mis bezoeken en op bedevaart gaan. Je komt dan weer achter het geheim van het leven. In het woord geheim zit 'heem' en dat betekent thuis. Het geheim van het leven is thuis zijn bij Christus. Dat kun je in de vakantie ontdekken.

Annelies Cremers

Denkt u op vakantie aan de Aktie Kerk groet Kerk!

Een kaartje van een kerk op uw vakantieplaats aan:

Kerk groet Kerk
p/a. Herensingel 3
NL-2316 JS Leiden



Sint Joseph Leiden – Sint Joseph Carcasse op Haïti en rommelmarkt op zaterdag 6 juli

In de vorige Rondom de Kerk heeft u een bedankbriefje en een oproep van pastoor Verdieu uit Carcasse op Haïti kunnen lezen. Wij kunnen u meedelen dat de gave voor het dak van de Sint-Joseph school bijeen gebracht is. Duizend maal dank voor uw bijdrage namens Pastoor Verdieu. Het dak kan er op. Maar nu? Het nieuwe schooljaar komt er aan. Voor de kinderen zijn er weer schoolspullen nodig. De situatie in de parochie is nog steeds niet rooskleurig na de grote aardbeving van enkele jaren geleden.

Daarom houdt de werkgroep diaconie en de kerkschoonmaakgroep weer een rommelmarkt op **zaterdag 6 juli van 10 uur tot 16 uur** in de Josephzaal achter de kerk, toegang via de parkeerplaats Anna Paulownastraat. Tegen over nummer 1. Heeft u nog spulletjes, boeken, kleding, etc. (geen meubels) die u niet meer gebruikt en mogen wij die verkopen ten bate voor Haïti dan kunt u die inleveren op: donderdag 4 juli en vrijdag 5 juli van 19.00 uur tot 21.00 uur,

en vrijdag 5 juli overdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur, bij de Josephzaal. Heeft u vragen dan kunt u bellen naar 06-12 06 27 17. Wilt u helpen met uitzoeken of verkopen neem dan ook contact met ons op. Vele handen maken licht werk. Namens de werkgroep Diaconie en de kerkschoonmaakgroep, Lucia de Jeu.

Handwerkclubje met vakantie...

In februari is met succes een Handwerkclubje opgestart. De gemiddelde wekelijkse opkomst is zeven dames en één heer (echt waar!!). De eerste maanden zijn productief en gezellig verlopen en er is dan ook besloten om dit initiatief voort te zetten. De laatste bijeenkomst van het Handwerkclubje voor de zomervakantie is 24 juni. Daarna gaat men in ruste om in augustus of september weer door te gaan. De eerste bijeenkomst na de vakantie wordt aangekondigd in dit blad. Meer informatie bij Nel van Hees via 071-541 51 82 of familievanhees@ziggo.nl.

Maria ten Hemelopneming

Al in de 5e eeuw bezingt men het ontslapen van Maria. Er wordt gesproken over een 'binnen gaan in de verrijzenisheerlijkheid van Christus'. De ten Hemel opneming van Maria met haar geest, ziel en lichaam is dus niet een 'beweging' uit haar eigen kracht geweest. Het was een moment van genade. Jezus Zelf heeft haar lichaam behoed voor verderf en doen delen in de heerlijkheid van Zijn Lichaam.



De datum 15 augustus lijkt samen te hangen met de wijding van een Mariakerk buiten Jeruzalem in de 5e eeuw. In de hele jaarcyclus van hoogfeesten is het mooi dat we midden in de zomer –als de zon op zijn hoogst staat– Maria mogen eren als de Moeder Gods, Die al mag delen in de heerlijkheid die wij allen eens hopen te ontvangen.

Maria deelde in de smarten van Jezus, Nu deelt Ze in Zijn heerlijkheid.

Er is geen ontsnappen aan...



... de paparazzi van tegenwoordig! Geen ontsnappen aan. Zeker niet voor een diaken en een pastoor (vermomd met snor). Als je ze ziet, houd ze tegen!

Vaste Vieringen Eucharistievieringen
Zondag 11.30 uur Eucharistie met koorzang Kinderwoorddienst en crèche. Nadien koffie.

Woensdag 18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en om 19.00 uur Eucharistie

Poolse Mis Op de tweede en vierde zondag van de maand om 17.00 uur!

Pater Pio gebedsgroep
1e zaterdag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur: Mis, koffie, inleiding, aanbidding.

Agenda Juni

Maandag 24 juni
Hoogfeest van de geboorte van Sint Jan de Doper
9.00 uur Mis in H. Lodewijk

Donderdag 27 juni
Parochiebedevaart

Zaterdag 29 juni
Hoogfeest van HH. Petrus en Paulus, EV 19.00 uur, Petrus.

Zondag 30 juni
11.30 uur afsluiting van het seizoen. Mis met alle koren.

Juli
Zaterdag 6 juli
Pater Pio Gebedsgroep

Zaterdag 6 juli
Rommelmarkt 10.00 – 16.00 uur. De opbrengst is voor de inrichting van de Sint-Josephzaal. Zie hiernaast.

Zaterdag 20 juli
Scouting in de kerk aan het begin van hun zomerkamp

Augustus
Zaterdag 3 augustus
Pater Pio Gebedsgroep

Woensdag 14 augustus
19.00 uur Vigilie van het Hoogfeest

Donderdag 15 augustus
Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming
19.00 uur Mis in H. Lodewijk

Zondag 25 augustus
11.30 uur Mis met Sint-Josephkoor waarin we Maria speciaal eren.

September
Zaterdag 7 augustus
Pater Pio Gebedsgroep

Voor de Alpha en het catechese aanbod najaar 2013 zie elders en de flyers in de kerk.

De Sint Josephraad

Beheercommissie
Kees van Hees
Ton Cremers
Paul van der Lee
John Werk

Pastoraatgroep
Bernadette Ratti
Annelies Cremers
Lucia de Jeu
Bram Hoppers
Jolanta Jankowski

Adviseur
Martin van der Klugt

"In ieder geval moet de Kerk van de nieuwe Advent, de Kerk die zich voortdurend voorbereidt op de nieuwe komst van de Heer, de Kerk zijn van de Eucharistie..."

Z. Paus Johannes Paulus II in *Redemptor hominis*, nr 20.



SINT JAN'S ONTHOOFDING

Sint Jan's Onthoofdingkerk: Zuidbuurtseweg 13, Zoeterwoude-Dorp
Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3. Zoeterwoude-Dorp
Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, tel: 071 - 580 12 15.
E-mail: stjansparochie@live.nl, website: 'Raad van Kerken': www.kerkvanzoeterwoude.nl.
Openingstijden pastorie: dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) 06 22 02 76 68.
Kerkbijdrage: bankrekeningnummer 375300449 t.n.v Algemene Kerkbijdrage.
Kopij-adres: Annie Borst, 071 - 580 32 83 of annie_borst@msn.com
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.

Vormselvoorbereiding

Op zaterdag 8 juni heeft bisschop Van den Hende in de Harteburgkerk het H. Vormsel toegediend aan jongeren uit de parochie HH. Petrus en Paulus. Onder hen 8 enthousiaste tieners uit Zoeterwoude-dorp. Onder leiding



van pastoraal werker Bas van Pampus en begeleid door Anneke en Jenny van de vormselwerkgroep hebben de jongeren gewerkt met het project 'In vuur en vlam'. Vanaf deze plaats feliciteren wij Ilse van den Akker, Femke Ammerlaan, Britt Hoogendoorn, Stijn Huijgen, Ashley Loomans, Marinke Verhagen, Angelique Versteegen en Iris van Wieringen met deze bijzondere stap in hun leven.

Afscheid Annemiek en Trudy

Op 16 mei hebben wij Annemiek Vijverberg en Trudy Logman uitgezwaaid als medewerkers van ons parochiesecretariaat. Annemiek heeft zich meer dan 20 jaar verdienstelijk gemaakt en Trudy heeft haar de laatste jaren op donderdagmorgen ondersteund. Onder het genot van koffie met gebak en in gezelschap van een grote groep vrijwilligers rondom de pastorie aan de Zuidbuurtseweg hebben wij de beide dames hartelijk bedankt voor al het werk dat zij gedaan hebben.

Vacature vrijwilliger secretariaat

Helaas hebben wij nog geen vervanging voor Annemiek en Trudy. Bent u of kent u iemand die wat vrijwilligerswerk zou willen doen en handig is op de computer meldt u dan aan als vrijwilliger voor het secretariaat. Belang-

rijkste taak zal zijn het bijhouden van de ledenadministratie (in Navision), dit kan eventueel ook bij u thuis gedaan worden op momenten dat het u schikt. Voor meer informatie bel A. Borst: 580 32 83 of mail annie_borst@msn.com.

Bidden voor jongeren

Een nieuw initiatief in Zoeterwoude-dorp. Gedurende de zomer 12 keeren een uurtje bij elkaar komen om te bidden voor jongeren en voor jongerenwerk in Zoeterwoude. Op deze avonden gaan we op een 'jonge', nieuwe manier in gebed. Iedereen is welkom om mee te komen bidden. De avonden zijn georganiseerd in overleg met Bas van Pampus en staan onder leiding van pastor Gert Overmeer.

Locatie Emmauskapel, Bennebroekweg 1
Tijd van 19.00 tot 20.00 uur

Data 3 juli, 17 juli, 7 augustus, 21 augustus, 11 september, 25 september, 9 oktober en 23 oktober. De avonden in mei en juni zijn bij het verschijnen van dit nummer al achter de rug. Meer informatie op de website: www.biddenvoorjongeren.nl.

Buitenviering Swetterhage

Zondag 23 juni aanstaande is het zover. Op het centrale plein van Swetterhage (alleen bij regen 'In den Herbergh'), Blankaartweg 2 te Zoeterwoude, komen we bij elkaar om samen te vieren. De Raad van Kerken van Zoeterwoude en Swetterhage organiseren die dag samen de jaarlijkse 'oecumenische buitenviering', aanvang: 10.30 uur. We sluiten dan het jaarthema van Swetterhage op feestelijke wijze af: 'Opnieuw beginnen... een nieuw huis'? Voorgangers zijn dominee Evert-Jan de Wijer, Margreet Onderwater (gebedsleider parochiekern Sint Jan) en Roelof van Dijk (geestelijk verzorger/pastor Swetterhage). Het eigentijds koor 'Iduna' zal met en voor ons zingen. Wees welkom!

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

7 april
Wilhelmina Koek-v. Haastert
61 jaar

11 april
Theodora v.d. Drift-Lindeman
84 jaar

20 april
Petronella Versteegen van Bente
77 jaar

20 april
Johannes Bendsdorp
82 jaar

12 mei
Antonia van Diemen-Paardekooper
88 jaar

15 mei
Wilhelmina van der Lubbe-Borst
(Waddinxveen)
59 jaar

16 mei
Maria Belt-Pennings
77 jaar

1^e H. Communie 2013



De 1^e Communicanten van 28 april, met pastoor Van der Bie.

Vieringen

Zie het rooster op pagina 34-35

De sociale leer van de Kerk, een bouwwerk dat nooit af is

Bij de sociale leer van de kerk denken we misschien wel aan geloofswaarheden over sociale vragen, vragen over politiek en economie, wetenschap en cultuur. Maar de katholieke sociale leer is eigenlijk een dynamisch proces, dat van tijd tot tijd in teksten wordt vastgelegd.

'Gaudium et Spes' (GS), de constitutie die op het Tweede Vaticaans Concilie werd vastgesteld, gaat over de Kerk in de wereld van deze tijd. Daarin wordt gesteld dat de we 'de tekenen des tijds' moeten verstaan. Deze dienen telkens opnieuw te worden getoetst aan de sociaal-ethische beginselen van het christelijk geloof, en in het bijzonder aan wat de Kerk daaronder verstaat. Je zou kunnen zeggen dat de sociale leer een bouwwerk is dat nooit af is, omdat iedere tijd opnieuw vraagt om een eigen vertaling. Vergelijk het met de Sagrada Familia in Barcelona: nooit afgebouwd, voortdurend in de steigers. Maar wel met een fundament wat is gegrondvest in het credo: "Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde."

Fatsoenlijk bestaan

De katholieke sociale leer ontstond als antwoord op concrete problemen in de samenleving tijdens de industriële revolutie eind 19^e eeuw. De arbeids- en leefomstandigheden waren voor veel mensen schrijnend. Velen

verkeerden in bittere armoede. De Kerk probeerde door de diaconie en de caritas het leed van hen te verlichten. Steeds meer echter werd het duidelijk dat er ook fundamentele vraagstukken aan deze problemen ten grondslag lagen. Er was sprake van een kapitalistisch systeem waarin alleen de productie en de economische activiteit centraal stond, en niet de waardigheid van de mens. In 1891 schrijft paus Leo XIII de encycliek 'Rerum Novarum' ('over de nieuwe dingen'). Hierin werden de grondslagen gelegd voor een nieuwe kerkelijke betrokkenheid bij de wereld: de sociale leer. In deze encycliek vraagt de paus om aandacht voor het lot van de arbeiders en hun recht op een fatsoenlijk bestaan. Deze encycliek werd de opmaat voor de katholieke sociale beweging en de oprichting van politieke partijen, vakbonden en werkgeversverenigingen. Latere pausen hebben deze leer verder uitgewerkt. De klassieke thema's van deze leer bevatten alle gebieden waarop het menselijk samenleven zich voltrekt: het gezin, de arbeid, het economisch leven, de politieke en internationale gemeenschap, het milieu en vredesvraagstukken.

Waardigheid van de mens

"De mens is het beeld van God" (Gen. 1, 27). De waardigheid van de mens staat daarom centraal. Zij getuigt hiervan, in Christus' naam, wanneer dit met voeten wordt getreden. Hetzelfde geldt



Aan de Sagrada Familia in Barcelona, in 2010 tot basiliek gewijd door paus Benedictus XVI, wordt sinds 1882 vrijwel voortdurend gebouwd. De officiële opleveringsdatum is nu 2026, maar hangt af van giften van bezoekers. Voltooid gedeeltes moeten inmiddels ook worden gerenoveerd.

"wanneer de fundamentele rechten van de persoon of het heil van de zielen dit eisen". (GS 76, 6).

Een groot gedeelte van deze constitutie is gewijd aan het sociaal-economische leven en is een oproep dat daarin "de waardigheid van de menselijke persoon, zijn... roeping en het welzijn van heel de samenleving gerespecteerd en bevorderd wordt omdat de mens bouwer is, middelpunt en doel van het gehele sociaal-economische leven". (GS 63, 1).

De katholieke sociale leer baseert zich op de katholieke visie op de mens, op de gemeenschap en op de onderlinge verhoudingen. Drie kernbegrippen

vormen daarin het uitgangspunt: personaliteit, solidariteit en subsidiariteit.

Het begrip **personaliteit** ziet de mens in zijn concrete situatie en de waardigheid die hem door God gegeven is. God heeft hem zijn liefde en genade geschonken en daarom is deze waardigheid onaantastbaar, een fundamenteel recht en onvervreemdbaar. **Solidariteit** is een natuurlijke wederkerigheid met de naaste en met de samenleving. Het gaat om de ander en het feit dat we op elkaar zijn aangewezen. In onze onderlinge relaties komen de talenten van de individuele mens tot ontplooiing en kan hij of zij

zichzelf zijn naar het beeld van God, in dienstbaarheid aan elkaar. Dat geldt voor alle gebieden waarin het menselijk samenleven zich voltrekt: het gezin, de arbeid, het bedrijfsleven, de wetenschap, en op plaatselijk, landelijk en mondiaal niveau. Het begrip **subsidiariteit** heeft te maken met de waardigheid van de mens. In principe is de mens voor zijn bestaan allereerst zelf verantwoordelijk en waar dat (deels) onmogelijk is, mag hij rekenen op aanvullende voorzieningen en gestimuleerd worden door de overheid.

Zorg voor elkaar

Uiteindelijk wordt de sociale leer bepaald door de liefde. De liefde speelt een rol in de relatie van de mens tot God en tot zijn naaste. Dat vindt plaats op microniveau (vriendschap, familie, parochie) tot grote ontwikkelingen op macroniveau (sociaal, economisch en politiek). Maar omdat deze leer **personalistisch** is, en mensen dus nooit los van hun omgeving ziet en relatie veronderstelt, is de zorg voor elkaar het uitgangspunt. Paus Johannes Paulus II schreef daarover: "Solidariteit is ... het vaste en volhardende besluit om zich in te zetten voor het algemeen welzijn van allen en van ieder, omdat wij werkelijk allen verantwoordelijk zijn voor allen." (Sollicitudo Rei Socialis, 1987, 38).

Pastoor Jaap van der Bie

Door Jury Smit

Kerkelijk jaar met feesten en Heiligen van 24 juni tot en met 9 september

24 juni	Geboorte van H. Johannes de Doper, de wegbereider van Christus	26 juli	HH. Joachim en Anna, ouders van de heilige Maagd Maria	laat aan leerlingen zijn goddelijke natuur zien. Feest.
29 juni	HH. Petrus en Paulus, apostelen, patroonheiligen van de parochie	29 juli	H. Marta	8 augustus
3 juli	H. Tomas, apostel, feest	31 juli	Ignatius van Loyola, stichtervan de orde der Jezuïeten 'Oogst op de dag van Sint-Ignaas, ook al is het weer niet gepast'	9 augustus
9 juli	HH. Martelaren van Gorcum, feest	1 augustus	H. Alfonsus Maria de' Liguori, bisschop en kerkleeraar	10 augustus
11 juli	H. Benedictus, abt, patroon van Europa, feest	6 augustus	Gedaanteverandering van de Heer. Jezus	H. Dominicus, priester
15 juli	H. Bonaventura, bisschop en kerkleeraar			H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein), maagd en martelares, patrones van Europa, feest
22 juli	H. Maria Magdalena			H. Laurentius, diaken en martelaar, patroon van het bisdom Rotterdam. Feest.
23 juli	H. Birgitta, kloosterlinge, patrones van Europa, feest			Tijd van de Laurentiustranen, een meteorietenre-
25 juli	H. Jakobus, apostel, feest			



14 augustus	H. Maximiliaan Maria Kolbe, priester en martelaar	21 augustus	H. Pius X, paus
15 augustus	Hoogfeest Maria Tenhemelopneming 'Is het weer op Maria Hemelvaart uitgelezen, dan zal de herfst voortreffelijk wezen'	22 augustus	H. Maagd Maria, koningin
20 augustus	H. Bernard van Clairvaux, abt en kerkleeraar	24 augustus	H. Bartolomeüs, apostel
		27 augustus	H. Monica
		28 augustus	H. Augustinus, bisschop en kerkleeraar
		29 augustus	Marteldood van H. Johannes de Doper
		3 september	H. Gregorius de Grote, paus en kerkleeraar
		8 september	Maria Geboorte 'Op Onze-Lieve-Vrouw Geboort, trekken de zwaluwen voort'.

Katho Quiz (slot) voor de lange zomeravonden

- Welke heilige heeft nooit bestaan?
A Sinterklaas
B Christoffel
C Serpentinus
D Erasmus
- Wat bedoelt een biechtvader met: 'Doe maar een tientje'?
A 'Voor 10 Euro geef ik absolutie'
B Als penitentie 10 x om de kerk heen lopen
C 'Houd je aan de 10 geboden'
D Als penitentie een 10tje van de Rozenkrans bidden
- Welk Evangelie is het oudste en als eerste geschreven?
A Matteüs
B Marcus
C Lucas
D Johannes
- Even snel: Wat is de 7e statie van de Kruisweg?
A De tweede val
B Veronica
C Simon van Syrene
D Jezus troost de vrouwen
- Waar kunt u op vakantie/bedevaart de relieken vereren van Maria Magdalena?
A Jeruzalem
B Rome
C Mont Sainte Magdalena
D Vezelay
- Serafim van Sarov is een beetje de ...
A Pater Pio van de Russisch orthodoxe kerk
B Franciscus
C Pastoor van Ars
D Antonius van Padua
- Aan welke heilige worden de woorden toegeschreven bij zijn marteldood op een rooster: "Draai mij maar om want ik ben nog niet gaar"?
A Vitus
B Jeanne D'Arc
C Laurentius
D Flambaurius
- Wat is een stille Mis?
A Mis zonder zang
B Mis zonder preek
C Mis zonder gesnurk
D Mis waarin de priester de gebeden fluistert
- Wat is een kruipaltaar?
A Voor een onderdanige priester
B Hoog op een berg waar je naar toe kruipt (bijv. Tabor)
C Heel laag, veel te laag altaar
D Waar je onderdoor kan kruipen als boete act (bijv. Sonsbeck bij Kevelaer, Sint Cerebernuskapel)
- Welke van deze dagen is een Hoogfeest?
A Maria van de Berg Carmel (16 juli)
B Maria ten Hemelopneming (15 augustus)
C Maria Geboorte (8 september)
D Maria ter Sneeuw (5 augustus)



De zeven Sacramenten van de katholieke kerk

De wijding

Wist je dat.....

- diakens, priesters en bisschoppen gewijd worden
- de wijding tijdens een feestelijke Eucharistieviering in aanwezigheid van alle priesters uit het hele bisdom gebeurt
- de kandidaten voor het priesterambt door de woorden "hier ben ik" verklaren zich te willen laten wijden
- priesters zorg dragen voor alle medegelovigen die hen zijn toevertrouwdt



Wat hoort bij wie?

-  Bisschop
-  Paus
-  Lector
-  Acoliet
-  Non

Woordzoeker

PRIESTER	M	L	A	A	N	I	D	R	A	K
KARDINAAL	X	I	K	A	P	E	L	A	A	N
DIAKEN	B	I	S	S	C	H	O	P	G	P
MISDIENAAR	V	A	B	D	A	H	N	M	E	R
PRIORIN	S	K	P	R	I	O	R	I	N	I
BISSCHOP	Z	V	W	O	C	E	B	O	M	E
PAUS	S	D	I	A	K	E	N	C	S	S
ACOLIET	U	H	D	Z	H	A	N	A	V	T
LECTOR	U	H	D	Z	H	A	N	A	V	T
KAPELAAN	A	C	O	L	I	E	T	A	A	E
NON	P	R	R	U	L	E	C	T	O	R

Zoek alle woorden in de puzzel. Kijk op www.rondomdekerk.nl/kinderhoek voor de oplossing.

Zomer Prijsvraag!

Uit welke orde komt paus Franciscus, onze huidige paus? Stuur je antwoorden op naar evakessler@ziggo.nl of stuur ze per post naar Redactie Kinderhoek, Magda de Haasstraat 11, 2331BK Leiden.



H. LAURENTIUS

Kerk: Dr. van Noortstraat 88, Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Website: www.stompwijk.nl.
 Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) 06 22 02 76 68.
 Algemene kerkbijdragen en misintenties: bankrekening 36 15 02 168.
 Donaties t.b.v. het restauratiefonds op bankrekening 14 33 26 430.
 Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl.
 Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.

Eerste H. Communie



Op 14 april deden 18 kinderen hun Eerste Heilige Communie. Hun namen staan hier naast in een kader. Het was een erg drukke en leuke viering. Dit kwam ook omdat we het kinderkoortje uit Zoeterwoude bereid hadden gevonden om met de viering mee te zingen. Deze samenwerking verliep heel goed en iedereen vond het heel leuk. De kinderen hebben genoten en de bezoekers ook!

Werkgroep Eerste Heilige Communie

Heilig Vormsel

Stompwijk had dit jaar niet alleen een groot aantal 1e Communicanten, ook de groep kinderen die het H. Vormsel ontvingen op 8 juni in de Hartbrugkerk, was weer groter dan vorig jaar. Maar liefst tien kinderen waren er. Ze zijn heel betrokken bezig geweest met hun voorbereiding. Zoals al een paar jaar gebeurt, werd er gebruik gemaakt van het werkboek 'In Vuur en Vlam'. Ze maakten ook een kralenketting waarbij iedere kraal een gedachte mee kreeg. Hierbij konden ze hun toekomstdromen kwijt. Maar ook knutselden ze een levensweg met alles wat ze mee maakten. De namen van de kinderen staan hiernaast in het kadertje.

Kringloopwinkel de Stal bestaat 3 jaar

De Stompwijkse kringloopwinkel is opgericht om geld bijeen te brengen voor de

restauratie en het onderhoud van de H. Laurentiuskerk. Hij bestaat nu al weer 3 jaar. Het is een gezellige winkel met een heel uitgebreid assortiment. U vindt hier naast alles voor het huishouden ook religieuze spulletjes, kleding, boeken, klokken en speelgoed enzovoort. Te veel om op te noemen. De Stal wordt gerund door heel veel vrijwilligers. De kringloopwinkel is voor velen, zowel binnen als buiten Stompwijk, een begrip geworden. Je kunt er je overbodige spullen langs brengen, waarna de vrijwilligers controleren of ze nog in goede staat en bruikbaar zijn. Voor mensen die op zoek zijn naar deze spullen, is de keuze heel groot. Alles is te koop, voor heel weinig geld. Voor grote dingen als meubels en dergelijke, ligt er een fotoboek. Ook is er een website: www.kringloopdestal.nl.



Kom ook eens kijken en snuffelen. Er is volop gratis parkeerruimte. Het adres is Dr. van Noortstraat 137a. Openingstijden: Elke donderdag: 19.00 – 21.00 uur
 Elke zaterdag: 11.00 – 14.00 uur



Familieberichten

Overleden

Herman Bennis, 82 jaar
 20 april
 Rie Granneman, 89 jaar
 13 mei

Vormelingen

De kinderen die 8 juni gevormd werden door bisschop mgr. J. van de Hende:

- Lisa Ammerlaan
- Gina Engels
- Tjebbe Janson
- Lisa Knijnenburg
- Inge Rotteveel
- Ramon van Santen
- Sabrina Schouten
- Sharona Schouten
- Olaf Verburg
- Yvet Zandbergen

De 1e Communicanten van 14 april

- Femke Ammerlaan
- Ryan van Bente
- Stijn Bolleboom
- Isis van Es
- Roy Faas
- Tesse Hendriks
- Finn den Hollander
- Tim Koot
- Femke Kort
- Iva van Leeuwen
- Noamy Muusers
- Fientje Onderwater
- Thijmen van der Salm
- Amber van Santen
- Guusje van Santen
- Daniël Soonius
- Bryan Stolte
- Kim Verburg

HABEMUS PAPAM!





H. LODEWIJK

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden.
 Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 – 513 07 00.
 Website: www.lodewijkparochie.nl.
 Bankrekeningen: 60 72 98 of 33 55 22 351, t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Lodewijk, Leiden.
 Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 – 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl.
 Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 - 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Jubileum zuster Maria Magdalena



Dinsdag 30 april was het 60 jaar geleden dat zuster Maria Magdalena haar professie aflegde bij de Zusters Franciscanessen van de heilige Elisabeth te Breda. Omdat dit jaar die datum niet de meeste geschikte was om dit feest te vieren - we kregen een koning - werd dit verplaatst naar 1 mei, Sint Joseph

arbeider. Er was een feestelijke Mis met 'drie heren': pastoor Smith, rector Hofstede en pastoor Peeters.

Na de plechtigheid volgde een drukbezochte receptie. De verdere dag is met familie, medezusters en genodigden gevierd.

Zuster Maria Magdalena kijkt terug op een hele feestelijke dag en bedankt allen die een bijdrage hebben geleverd aan dit feest en als presentje een donatie hebben gedaan aan het studentenapostolaat van pastoor Peeters in Tilburg.



die de kerk en kapel schoonhoudt, en een gelegenheids-poetsgroep, waardoor alles blinkt rond Kerstmis, Pasen en Sacramentsdag. Vorig jaar zijn bovendien alle banken 'gedekauwgommiseerd'!

Wie had ooit gedacht dat er zoveel kauwgom onder aan de banken vast zat! Zeker van de schoolklassen die van tijd tot tijd de kerk komen bezichtigen?

Dank aan al deze poetsende vrijwilligers.

Als u ze een handje wilt helpen, laat u dat gerust weten, want vele handen....

Info: lodewijkparochie@gmail.com.

Anne-Marijn en Karel Beenakker in de ontkauwgomming van de kerkbanken



Lilian Stuurman en meneer Dingjan weerkaatsen in het door hen gepoetste zilver.



Eerste heilige Communie

Op zondag 27 mei hebben Cherylla Hendrikson en Teresa Colesanti hun eerste heilige Communie gedaan. Wij geven het welkomwoordje weer, door de vader van Teresa verzorgd (in twee talen vanwege de Italiaanse familie):

"Namens de families en vrienden van Cherylla en Teresa heet ik u allen van harte welkom.

Vandaag ontvangen twee meisjes, Cherylla en Teresa, hun eerste Heilige Communie.

Ze ontvangen Christus zelf.

Christus persoonlijk te ontvangen is echt het grootste geschenk in het leven.

Wij, familieleden en vrienden, wij, gemeenschap van onze parochie, zijn hier om Cherylla en Teresa te begeleiden: ook wij ontvangen vandaag Christus en graag willen we voor Cherylla en Teresa bidden.

Ik wil graag aan mijn - en onze - wens en mijn - en ons - gebed de woorden van de heilige Maximiliaan Kolbe toevoegen. Hij zegt ons:

"Ontvang Jezus in de Heilige Communie. Ontvang alles uit Zijn handen, met dezelfde deemoedige houding die de Heilige Maagd Maria had op het moment van de verkondi-



ging: 'Zie, de Dienstvaagd des Heren. Mij geschiede naar uw woord'."

Cherylla, Teresa: "Als jullie alles van de Heer zullen ontvangen in de houding van Maria, als jullie altijd bij Jezus blijven, als jullie altijd terugkomen na de fouten die we allen maken, dan zal jullie leven echt tot bloei komen en honderd keer mooier, meer waard en voller van smaak zijn."

Carlo Colesanti

We bidden de zomer door

In de zomermaanden blijft de aanbiddingskapel open voor de 24-uurs aanbidding op vrijdag en zaterdag. Natuurlijk zullen er mensen op vakantie zijn. Hopelijk is het met elkaar toch zo te regelen dat er elk uur iemand is en wellicht zijn er 'gastbidders' die in juli en augustus niet weg zijn?

Info en aanmelding: aanbiddingleiden@gmail.com

*In juli en augustus is er géén...
aanbidding en avondmis op de zondagen
om 17.00 en 18.00 uur!*

Preken na te luisteren

Via de website www.lodewijkparochie.nl kunt u de preken nog een keer naluisteren, o.a. de preek van onze bisschop! Ook zijn de foto's te bekijken van bijzondere momenten van het afgelopen seizoen!



Mgr. Van den Hende in de H. Lodewijkkerk op Sacramentszondag.

Vakantietip:

Lees iets van de heilige die je aan het begin van het jaar op het kaartje getrokken hebt.

Of misschien kan je zelfs zijn geboorteplaats of graf bezoeken....

Eucharistie

Zondag

10.00 uur Hoogmis, afwiss.

Latijn / Lat.-Ned.

17.00 uur Aanbidding*

18.00 uur H.Mis, samenzang*

* niet in juli en augustus

Door de Week

maandag 9.00

dinsdag 19.00*

woensdag 9.00

donderdag 19.00

vrijdag 19.00

zaterdag 9.30

* Tridentijnse Mis

Eucharistische aanbidding

vrijdag 14.00 – 23.00 uur

zaterdag 7.00 – 14.00 uur

zondag 17.00 – 18.00 uur

Biechtgelegenheid

• zondag 17.00 – 17.45 uur*

• vrijdag na de Avondmis

* Niet in juli en augustus

Agenda

Juni

Zondag 23 juni

Afsluiting van het seizoen.

Na de Mis feestelijke koffie

Maandag 24 juni

Hoogfeest van de geboorte van Sint Jan de Doper 9.00 uur Mis

Donderdag 27 juni

Parochiebedevaart

Zaterdag 29 juni

Hoogfeest van HH. Petrus en Paulus - 9.30 uur EV

Juli

Deze maand op zondag

Géén aanbidding en Mis om 17.00 en 18.00 uur

Zaterdag 6 juli

• Pater Pio Gebedsgroep

• 15.15 uur huwelijk Eveline Maes & Steve Maurer

Donderdag 25 juli

Feest van de Heilige Jacobus, copatroon van de kerk.

Augustus

Deze maand op zondag

Géén aanbidding en Mis om 17.00 en 18.00 uur

Zaterdag 3 augustus

Pater Pio Gebedsgroep

Donderdag 15 augustus

Hoogfeest van Maria Ten

Hemelopneming

19.00 uur Mis

Zondag 25 augustus



Gedachtenis van de H. Lodewijk, patroon van de kerk.

Zondag 20 oktober houden we bij gelegenheid van kerkwijding het Lodewijkslof.

September

Zondag 1 september

Aanbidding en Avondmis om 17.00 en 18.00 uur beginnen weer.

18.00 uur Mass partly English

Zaterdag 7 september

Pater Pio Gebedsgroep

Zaterdag 14 september

Open monumentendag
Aanbidding in de kapel gaat gewoon door.

Zondag 15 september

18.00 uur Mass partly English

Voor de Alpha en het catechese-aanbod najaar 2013 zie elders en de flyers in de kerk

De Lodewijkraad

Beheercommissie

Ruud Stuurman

Jan Harmsen

Jan van Noort

Pastoraatgroep

Eliza Oudshoorn

Anne-Marijn Beenakker-Tax

Jan Ruigrok

Willem Bakermans

Adviseur

Jan Dingjan



SINT PETRUS

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden.
 Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 - 512 19 12 of
 secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Website: www.sintpetrusleiden.nl.
 Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur.
 In urgente gevallen (zoals een uitvaart) 06 23 75 26 74.
 Kerkbijdragen: ING 25 54 152 t.n.v. HHPP Sint-Petrus Kerkbijdragen.
 Intenties: ING 35 31 811, t.n.v. HHPP Sint-Petrus Stipendia.
 Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl.
 Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 - 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Petrus & Paulus water en vuur?

Konden die twee het nu eigenlijk wel met elkaar vinden? Paulus schrijft dit: "Maar toen Kefas (Petrus) in Antiochië gekomen was, heb ik hem in zijn gezicht weerstaan, want hij stond onder het oordeel." (Galaten 2, 11)
 Petrus dit: in de brieven van broeder Paulus "komt een en ander voor dat moeilijk is" (2 Petrus 3, 16)
 Een schriftgeleerde en een visser.
 Bedachtzaam en opvliegend.
 Een nakomer en een van het eerste uur.
 Tja, waren zij eigenlijk niet als water en vuur?

Nee, want dit is maar een oppervlakkige blik op deze twee mannen. Dieper gezien delen ze het meest wezenlijke: Een vervolger van de Kerk en een verloochener van de Heer. Beiden weten zich zondaars en klein.
 Beiden worden zij door de vrije onverdiende keuze van Jezus door Hem geroepen.
 In Christus en Zijn Katholieke Kerk zijn zij broeders, ondanks hun verschillende persoonlijkheden.
 Uiteindelijk delen zij ook de marteldood voor de Waarheid. Dus water van het Doopsel en Vuur van de Heilige Geest.

HH. Petrus en Paulus, bidt voor ons en onze parochie, dat we een geloofsgemeenschap van aanbidding, evangelisatie en dienstbaarheid mogen worden. Pastoor Smith



De Petruskerk zoals velen hem nog (her-)kennen.

Nieuwe leden gezocht voor MOV!

De MOV van onze Sint-Petruskerk is dringend op zoek naar versterking. We zoeken mensen die van aanpakken weten en bereid zijn een paar weekenden per jaar de handen uit de mouwen te steken. Hebt u interesse of wilt u meer info

over de werkzaamheden en activiteiten? Weet u misschien iemand die iets voor ons kan betekenen? Bel dan één van de voorzitters: Hilly Engel (071-512 13 34) of Karin van Tol (0172-60 99 05). In september vinden de volgende activiteiten plaats (boekenmarkt en dameskledingmarkt). Het zou fijn zijn als we dan op volle sterkte kunnen draaien!
 Namens de MOV, Karin van Tol.

Eerste Heilige Communie

Zondag 2 juni was een dag met een gouden randje. Het zonnetje scheen uitbundig.
 Het was ook de dag van het Heilig Sacrament. Jezus zegt: "Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald" en "Laat de kinderen toch bij mij komen en houdt ze niet tegen". (zie o.a. Marcus 10,14).
 Dit was ook de dag dat 7 kinderen in de Petruskerk Gods grootste Geschenk hebben ontvangen: hun eerste Heilige Communie.
 Zij hebben veel geleerd en weten nu dat God altijd bij hun wil zijn en voor hen zal zorgen. Steeds weer.



Aristo, Jindy, Dion, Erik, Maria, Ilse en Lili, hartelijk gefeliciteerd met jullie Eerste Heilige Communie.
 God wilt U deze kinderen en hun ouders zegenen!
 Cock de Jong

De nieuwe Kropholler Kandelaars

De Petruskerk is verrijkt met een set mooie altaar kandelaars naar ontwerp van de architect van onze kerk, Alexander Jacobus Kropholler. De kandelaars komen uit de opslag van ons bisdom, waar alle kunstschaten die bij kerksluitingen



overbodig zijn worden verzameld. We kregen vorig jaar al van het bisdom Den Bosch enige mooie kandelaars van het zelfde ontwerp, die u ziet staan op het altaar. Het ritje Den Bosch leverde ook in stijl van onze banken en overig meubilair enige bloementafeltjes op. De bedoeling is dat de zilveren kandelaars de kluis in gaan en de koperkleurige Krophollerkandelaars worden neergezet. Zo krijgen we steeds meer eenheid en voldoen we aan de wens van Kropholler die graag een harmonie wilde tussen gebouw en interieur. En wij kunnen goed leven met deze, van ontwerp eenvoudige, interieuraanvulling. Kropholler stelde dat alle opsmuk maar afleidde van wat wezenlijk is, de volle aandacht voor de viering van de Eucharistie.
 Wilbert Hettinga

Van oudpapier tot bijbel

Iedereen die in de Leidse professoren- en burgemeesterswijk woont of werkt, weet ervan. Elke eerste maandag en dinsdag van de maand – al sinds 1981 – staat er op de Zeemanlaan bij de drogisterij een enorme papiercontainer. Buurtbewoners van dichtbij en veraf komen hun oud papier brengen en elke maand staan dezelfde vrijwilligers klaar om het oud papier in ontvangst te nemen. Voor velen een vast ritueel, een vast moment in de maand. En opeens vraag je je dan af: waarvoor wordt dat oudpapier opgehaald?
 De 'interkerkelijke oudpapieractie' zoals het officieel heet, is een initiatief van een aantal mensen uit de wijk, verbonden aan de Petruskerk en de Vredeskerk. De maandelijkse opbrengst is circa 200 euro en gaat naar een christelijk doel waar iedereen zich in zal kunnen vinden: de Bijbel te leren kennen, wereldwijd. Dat betekent dat de opbrengsten worden verdeeld over onder andere de Stichting Open Doors, het Nederlands Bijbelgenootschap en Kerk in Nood. Al deze organisaties zetten zich op verschillende manieren in om wereldwijd de Bijbel te verspreiden waar men erom vraagt, tot aan christenen in Noord-Korea aan toe. Maar men zet zich ook in voor vertaling van de Bijbel, alfabetisering en financiële steun aan armen in de wereld die een bijbel willen kopen.
 Voor wie het nog eens precies wil weten: de vrijwilligers staan elke eerste maandag van de maand voor u klaar van 8.00 tot 18.00 uur en op de dinsdag tot 15.00 uur. Van harte aanbevolen!
 Henk Sniijders



Vaste Vieringen

Zaterdagavond
 19.00 uur Mis met samenzang of Cantorij of Gezinsmis met kinderkoor

Zondagmorgen
 1e en 3e zondag van de maand
 9.30 uur Mis met Sint Petruskoor

Door de Week
 Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de witte deur naast de parochiezaal

- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur

Na deze Missen is er biechtgelegenheid

Open Kerk
 Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30 uur).

Agenda

Juni

Maandag 24 juni
 Hoogfeest van de geboorte van Sint Jan de Doper
 9.00 uur Mis in H. Lodewijk

Woensdag 26 juni
 20.00 uur Vrijwilligersavond

Donderdag 27 juni
 Parochiebedevaart

Zaterdag 29 juni
 Hoogfeest HH. Petrus & Paulus
 19.00 uur Hoogmis met erna koffie

Juli

Zaterdag 6 juli
 Pater Pio Gebedsgroep

Woensdag 10 juli
 Open kerk van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding

Augustus

Zaterdag 3 augustus
 Pater Pio Gebedsgroep

Woensdag 14 augustus
 Open kerk van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding

Donderdag 15 augustus
 Hoogfeest van Maria Ten Hemelopneming
 19.00 uur Mis in H. Lodewijk

September

Zaterdag 7 augustus
 Pater Pio Gebedsgroep

Zaterdag en zondag 14 en 15 september

Open monumentendag
 Kerk open van 11.00 tot 16.00 uur, met mogelijkheid om de toren te beklimmen.

Voor de Alpha en het catechese aanbod najaar 2013 zie elders en de flyers in de kerk.

De Petrusraad

Beheercommissie
 Wil Witte (Voorzitter)
 Wilbert Hettinga (Gebouwen)
 Henk Sniijders (Peningmeester)
 Sjef Rosdorf (Leden-administratie en AKB)

Pastoraatgroep
 Pernelle Severijnen (aanspreek persoon)
 Cock de Jong (Catechese)
 Ber Langezaal (Diaconie)
 Vacature (liturgie)



Op 2 juni was bisschop mgr. Van den Hende in de H. Lodewijkkerk om samen met de parochianen Sacramentsdag te vieren. Na de H. Mis waren alle jongeren van JP Leiden en de jongeren die komende zomer naar de WJD in Rio gaan, uitgenodigd voor een lezing van de bisschop over de Eucharistie.



Ook bij de sacramentsprocessie waren de jongeren aanwezig!

De bisschop over het wonder van de Eucharistie

Verschillende jongeren waren de nacht ervoor bij de nachtelijke aanbidding, om bij Jezus te zijn. Dit hoorde allemaal bij het programma om met elkaar Sacramentsdag te vieren.

Tussenkop

Bisschop Van den Hende vertelde dat we de zondag als een rustdag moeten zien en op deze dag naar de kerk mogen gaan om de Eucharistie te mogen beleven. Hij koppelde dit aan Witte Donderdag. We vieren dan het laatste avondmaal, voordat Jezus zijn leven geeft. We hebben de Heilige Geest nodig om dit bijzondere wonder te beseffen, de ontmoeting met Jezus in de Eucharistie. Dezelfde Jezus die bij de Zijn Apostelen liep, dezelfde Jezus die zijn leven voor ons heeft gegeven, dezelfde Jezus die opge-

staan is uit de dood. Deze Jezus is altijd aanwezig in de kerk.

Heilige Geest nodig

Dit wonder is enorm groot, nog groter dan wij beseffen. We hebben de Heilige Geest met Pinksteren mogen ontvangen om dit grote wonder te beleven. Zo kunnen wij vol van de Geest, Jezus begroeten en ontvangen. Er kwam een vraag vanuit de jongeren. "Als mijn vrienden vragen of ik echt geloof dat het stukje brood Jezus is, wat kunnen we dan zeggen?" De bisschop vertelde hierop

dat deze vrienden eerst mogen beseffen wie Jezus is. Dat staat vooraan. Want als ze dat weten, dan weten ze ook dat God groot en machtig is. Dat voor hem niets onmogelijk is. Dat God het brood heeft geschapen en kan zorgen dat het stukje brood, Jezus wordt.

Het was een inspirerende lezing. Iedereen was er klaar voor om 's middags met de processie mee te lopen, om aan de buitenwereld te laten zien dat Jezus ook hier in het nu aanwezig is!

Genoeg alternatieven voor de WJD!

Nog niet je zomervakantie vol gepland? Mooi, dan zijn deze reizen misschien wat voor jou! Deze zomer vinden natuurlijk de Wereld jongeren dagen (WJD) plaats in Rio de Janeiro, Brazilië. Omdat deze reis erg duur is zijn er twee alternatieven om toch de sfeer van de WJD mee te kunnen maken. Allereerst dichtbij in Delft van 25 tot 28 juli. Het programma lijkt op de WJD met catecheses van de Nederlandse bisschoppen en live verbindingen met WJD in Rio via www.jongkatholiek.nl! Daarnaast organiseert de Gemeenschap Emmanuel in Czestochowa, een grote bedevaartsplaats in Polen, een internationaal jongeren festival. Ook dit valt samen met de WJD: 22 tot 29 juli. Een programma met verschillende workshops, catecheses,



sport, gebed, H. Mis en natuurlijk veel gezelligheid, zie <http://rioinczestochowa.be>. Ga je liever de bergen in? De Broeders van Sint Jan organiseren speciaal voor mannen een trektocht door de Pyreneeën van 20 tot 30 juli. Zowel geestelijke als lichamelijke uitdaging! Komen deze data je niet uit? Van 2 tot 13 augustus organiseert 'Jongeren voor zieken' een speciale reis naar Lourdes. We helpen daar belangeloos, maar er is ook tijd om gezellig samen te zijn. Zie www.jongerenvoorzielen.nl.



Op het topje van de Pyreneeën met de broeders van Sint Jan.

- Het seizoen is bijna voorbij. Gelukkig hebben we nog een knalende afsluiting! ●●● Deze is op 7 juli! Na de H. Mis van 11.30 uur in de Josephkerk steken we de barbecue aan om het seizoen feestelijk af te sluiten. We hopen met vele te zijn! Hopelijk ben jij er bij. Meld je aan bij info@jpleiden.nl. ●●● Save the date! Op 15 september zullen we met JP Leiden het nieuwe seizoen openen. Zuster Anima Christi zal deze dag bij ons in Leiden zijn. Zorg dat je er bij bent! ●●● Zie ook www.jpleiden.nl en like ons ook op facebook, dan ben je van alles op de hoogte. ●●●



LAM GODS

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden.
 Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden.
 Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, maandag, dinsdag en donderdag van 9.30-11.30 uur.
 Tel.: 071 – 5310162 of secr@lamgodsleiden.nl. Website: www.lamgodsleiden.nl.
 Kerkbijdragen: ING 527247 t.n.v. HHPP Lam Gods Kerkbijdragen.
 Overige betalingen, o.a. misintenties: ING 340215, t.n.v. HHPP Lam Gods.
 Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.

Dank, heel veel dank!

Op zondag 19 mei heb ik afscheid genomen als vrijwilliger en na twintig jaar coördinator te zijn geweest in Lam Gods, eerst alleen van de Maria Middelaeskerk en na de fusie in 2002 van de drie kernen van de Lam Gods. Na de mooie Pinksterviering hebben velen mij bedankt. Van de parochie kreeg ik de zilveren Lam Godsspeld voor bijzondere verdiensten, een mooi bedrag voor de OV-chipkaart en bloemen. Veel parochianen hebben mij persoonlijk de hand geschud en bedankt met bloemen, bonnen, flessen wijn en andere lieve attenties. De handgeschreven kaartjes met wensen en bedankjes erop van aanwezige parochianen, verzameld in een map, was hartverwarmend. Van veel mensen ontving ik per post een kaart met een dankwoord. Dank, voor al die jaren dat ik het parochiewerk in Lam Gods met uw vertrouwen en met hart en ziel heb mogen doen. Ik kijk terug op een mooi afscheid en wens de gemeenschap van Lam Gods het allerbeste toe!



Nora Bakker

nu godsdienst-pastoraal werk. In de maand mei is zij door Nora ingewerkt en heeft er veel zin in. Voor het secretariaat zijn er vanaf 1 juni andere openingstijden: maandag- dinsdag en donderdagochtend van 9.30 – 11.30 uur. Op de andere werkdagen zal er niemand aanwezig zijn. Het is dus goed om hier rekening mee te houden!

Afscheid Antoon Akerboom

Zondag 28 april heeft het koor na de Eucharistieviering afscheid genomen van Antoon Akerboom. Hij heeft 74 jaar lang met veel enthousiasme gezongen in het koor van de Maria Middelaeskerk. Na de recente fusie van de koren heeft hij – na lang wikken en wegen – toch besloten om z'n zangcarrière te beëindigen. Hij was het langst zittende koorlid en altijd zeer trouw aanwezig bij alle zondagsvieringen, rouw- en trouwdiensten. Antoon was een ware meester in het zingen van het Gregoriaans en hij zorgde ervoor dat de andere koorleden die prachtige (maar niet eenvoudige) muziek snel onder de knie kregen. We bewaren vele en prettige herinneringen aan zijn zangverleden.



Met woorden van dank hebben we hem een verdiend afscheidscadeau overhandigd. Uiteraard klonk ook nog het voor Antoon zo vertrouwde "Lang mocht hij zingen in gloria".

We hopen dat hij nog lang als luisteraar samen met zijn vrouw Lenie aanwezig zal kunnen zijn bij de zondagsvieringen.

Eerste Heilige Communie

Na een achttal voorbereidingsmiddagen was het dan zover: in de Maria Middelaeskerk deden op zondag 9 juni drie kinderen hun Eerste Heilige Communie. Aidan Bodelier, Casper Ramp en Olaf Froncek zagen er prachtig uit. Het was een feestelijke viering. Veel familieleden van de communicantjes waren aanwezig.

Het thema van de viering was, zoals dit jaar in alle kernen van de HH. Petrus en Paulus: 'Gods grootste geschenk'. Pastoor Van der Bie heeft er een mooie viering van gemaakt, waarin de kinderen en ouders zelf ook actief betrokken waren.

Dit jaar was het kinderkoor van 'De Goede Herder' uitgenoo-



digd om de viering muzikaal te ondersteunen. Hierdoor was het extra feestelijk en iedereen zong van harte mee. Aan het einde van de plechtigheid ontvingen de Communicantjes een mooi aandenken aan deze bijzondere dag. Aidan, Casper en Olaf, van harte gefeliciteerd met deze onvergetelijke dag. We hopen jullie regelmatig terug te zien, samen met jullie ouders. De Communie-werkgroep

Doorstart kinderkoor "de Vlammetjes"

Met Kerstmis hebben we afscheid genomen van dirigent Maarten van Wijk en daarna is het kinderkoor niet meer bij elkaar geweest.

We vinden het toch erg belangrijk dat het kinderkoor blijft bestaan en willen proberen kinderen weer enthousiast te krijgen om te gaan zingen in het koor.

De eerste stap is hiervoor gezet: we hebben een nieuwe dirigente gevonden Tammerly Nai Chung Tong!

Na haar opleiding aan het conservatorium geeft ze al verschillende jaren zangles aan jonge kinderen en ze heeft ervaring met het dirigeren van een koor. Tammerly heeft er veel zin in.

We starten weer met de repetities op vrijdag 7 juni van 18.45 uur tot 19.45 uur. Na de zomervakantie wordt bekeken welke avond het definitief gaat worden.

Iedereen tussen de 6 en 12 jaar is van harte welkom!!



Irma Leune

Kinderproject Eritrea

Met de gelden die worden bijeengebracht voor het Eritrea-project, kunnen de kinderen in Keren en Asmara de zorg en het onderwijs krijgen die zij hard nodig hebben om te kunnen overleven. De kinderen zijn vaak wees of zijn afhankelijk van verre familieleden. Zij die ziek zijn moeten zichzelf redden op straat.

We zijn erg blij met de opbrengst van de collecte van 2 juni, het feest van onze parochiekeren. Ook zijn we dankbaar voor de giften die gestort zijn op het rekeningnummer dat op de flyer stond die rondgedeeld is (1882208, t.n.v. HHPP Lam Gods o.v.v. 'Weeskinderen'). Dank u wel! Vergeet u niet de datum van 1 september in uw agenda te zetten? Dan zal na de viering in de Antoniuskerk een lunch aangeboden worden, waarvan de opbrengst voor Eritrea is. Gevraagd wordt een bijdrage van € 5,-, maar meer geven mag natuurlijk altijd. We rekenen op u!

Werkgroep Goede Doelen

Door-de-weekse vieringen

Wijkkerk H. Antonius

Vrijdag 5 juli en 2 augustus is er om 9.30 uur een Eucharistieviering vanwege de eerste vrijdag van de maand.

Woonzorgcentrum Robijnhof

Op vrijdag 5 juli en 2 augustus is er om 15.00 uur een viering in de 'Vijverzaal'.

Serviceflat Schouwenhove

Op maandag 24 juni en 22 juli is er om 10.30 uur een Eucharistieviering.

Overleden

Op 13 april overleed Johanna Adriana Antonia Lamboo-Kok op 85-jarige leeftijd. Zij woonde op Aaltje Noorderwierlaan 50. Vanuit de Maria Middelaeskerk werd zij begraven op begraafplaats 'Rhijnhof'.

Wij leven mee met hen die hun dierbare hebben moeten verliezen.

Gastkoor zingt

Aanstaande zondag 23 juni komt het jongerenkoor uit Leidschendam zingen in de Eucharistieviering van 9.30 uur in de Maria Middelaeskerk.

Koor met vakantie

Ons eigen gemengd koor heeft zomervakantie van 26 juli t/m 18 augustus. Er zal samen zang zijn tijdens de vieringen in die periode.

Opbrengst collecte Ned. missionarissen

Deze collecte met Pinksteren heeft € 222,90 opgebracht. Hartelijk dank namens de organisatie.

MIVA-collecte

Deze wordt gehouden op zondag 25 augustus, na de viering in de Maria Middelaeskerk.

Eten voor goed doel

Op zondag 1 september, zie hiernaast.

Pastoraatgroep

Deze bestaat sinds oktober 2012 uit zes leden: Jan Akerboom, (Opbouw en Diaconie), Hannie v.d. Boog (idem), Gonny Bots (Catechese en Liturgie), Paul Kessler (Liturgie), Irma Leune (Catechese) en Dé Steures (Opbouw en Diaconie). Meer informatie over de groep en haar taken staat op www.lamgodsleiden.nl.

Beheercommissie

Deze is in november 2012 gestart en telt na het vertrek van Nora Bakker en Cees Lut nog maar drie leden: Corry Boumeester, Hans Bots en Leo Onderwater. Ze zijn nog naarstig op zoek naar een penningmeester. Inlichtingen bij Corry Boumeester, tel. 071-576 37 56.

Opening Lam Gods secretariaat

Nog even apart vermeld: MAANDAG, DINSDAG en DONDERDAG 9.30-11.30 uur



Maggy van Wijk (foto) is dan in principe aanwezig.

Zomerstop

De maandelijkse catechese avonden met Marieke Maes en de maaltijden-met-een-goed-gesprek starten weer in september.



Nieuwe tijden secretariaat Lam Gods

We zijn blij een opvolger voor Nora te hebben gevonden. Maggy van Wijk - van Lennep gaat veel werkzaamheden op het secretariaat overnemen. Maggy komt uit de wijk van de Maria Middelaes en zingt regelmatig in het gemengd koor mee, dus zij is niet helemaal een onbekend gezicht voor veel parochianen. Zij werkte als analiste in het LUMC en studeert



DE REGENBOOG

OECUMENISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP VAN DE SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK
Kerkelijk Centrum 'De Regenboog', Watermolen 1, 2317 ST Leiden tel. 071 521 28 58 of
kregenboog@planet.nl. Website: www.deregenboogmerenwijk.nl.

R.K. Vicariaat Merenwijk

Administrator: Deken A.J.M. van der Helm, 070 - 360 55 92 of pastoor@stjacobus.nl.

Kopij-adres: Frances Verhaar, tel. 071 - 572 78 88 of francesverhaar@zonnet.nl.

De barmhartige Marokkaan

Ik was eenzaam en verlaten
en ik vroeg de dominee:
"Wilt u met me komen praten?"
Maar hij zei: "Dat valt niet mee.
Kijk maar eens in mijn agenda.
Ik zit vol tot donderdag.
Donderdag dan kan ik pas ja.
'k Schrijf dat op hoor, als dat mag?"

Toen ben ik mijn vriend gaan bellen:
Of hij even voor mij had?
Maar voordat ik kon vertellen,
zei hij: "Stop, ik heb al wat.
Ik kijk nu in mijn agenda,
ik zit vol tot donderdag.
Donderdag dan kan ik pas ja.
'k Schrijf dat op hoor, als dat mag?"

Een collega dan proberen,
of hij bij me komen wou.
'k Kreeg als antwoord: "'k moet studeren,
maar 'k beloof je, ik kom gauw.
Wacht dan pak ik mijn agenda.
Ik kan wel op donderdag.
Donderdag dan kan ik pas ja.
'k Schrijf dat op hoor, als het mag?"

Ik ben op mijn fiets gaan rijden.
Ik was ziek van eenzaamheid.
Niemand toonde medelijden.
Men had donderdag pas tijd.
Eenzaam reed ik door de straten
toen een medefietser vroeg:
"Wat heb jij zeg, wil je praten?
Kom stap af, 'k heb tijd genoeg."

Ik moest wel een beetje schrikken.
Waar kwam deze man vandaan?
Hij zei: "Ik herken uw blikken,
ik heet Achmed Marokkaan."
Hij nam tijd en zonder haasten,
sprak ik vrij van mijn verdriet
Deze man die bleek "mijn naaste",
een barmhartig Islamiet.

Hans Cieremans



Barbecue in de Regenboog op 28 juni

Elk jaar - vóór iedereen met vakantie gaat - sluit de Oecumenische Geloofsgemeenschap in de Merenwijk het seizoen af met een barbecue. Oorspronkelijk was het een evenement voor de vrijwilligers, maar de laatste jaren kunnen alle parochianen zich daar voor inschrijven. De leden van de Regenboogdis die door het jaar heen driegangen menu's verzorgen, zullen zich weer inspannen om gevarieerde en smakelijke gerechten klaar te maken. Zo zullen er vlees- en vegetarische schotels zijn (voor elk wat wils dus) en heerlijke salades en sauzen, waaronder natuurlijk de satésaus. De fruitsalade - die altijd gretig aftrek vindt - zal zeker als toetje niet ontbreken. Aan de bar in de ontmoetingsruimte kunnen de gasten een drankje halen.

Het leuke van de barbecue is dat je jouw vlees- of groentesticks zelf kunt roosteren. Het is heel makkelijk om met



mensen die ook staan te roosteren een gesprekje aan te knopen. Als alles gebakken is en je zoekt een plekje om van alle heerlijkheden te genieten, dan zijn er vaak weer anderen om je heen. De barbecue is een ontmoetingsplaats bij uitstek, waar mensen op informele wijze met elkaar spreken.

Natuurlijk hopen we op een zonnetje, zodat we optimaal van de tuin gebruik kunnen maken. De mooie kerktuin geeft een feestelijk tintje aan het terras waar de partytent zal worden opgezet. De ontmoetingszaal wordt zo ingericht dat mensen er in groepjes gezellig bij elkaar kunnen zitten. De barbecue gaat dus ook met minder mooi weer gewoon door.

Schorten

Het was de gasten van de Regenboogdis al opgevallen dat de kookploeg er zo prachtig en uniform uitzag in hun nieuwe schorten.



De kookploeg van de Regenboogdis. Vlnr. Frances Verhaar, Maja van Spaandonk, Wil Sluijter, Edo Elstak, Corre Meijer en Joke Langeveld. (Mellie Steinhauer ontbreekt op deze foto).

In het paasnummer van het Bulletin vertelde Sary van Oosten, die sinds juni 2010 ernstig ziek is, dat zij ten behoeve van het kankeronderzoek schorten maakt voor € 15,00 per schort.

De kookploeg zag een gelegenheid om zich in het nieuw te steken en deed een bestelling voor zeven schorten. Sary heeft de kleuren van de Regenboog in de schorten verwerkt. We zijn erg blij zijn met de schorten en ze zijn ook nog eens van een stevige kwaliteit!

Nog drie gasten van de Regenboogdis kochten een schort van Sary. Wie er ook een wil bestellen kan contact opnemen met Sary van Oosten:

Tel.: 06-21 56 64 10 of e-mail f.van.oosten@xs4all.nl.

VIERINGEN

Iedere zondag 10.00 uur

Viering van Woord en Tafel. Tijdens deze viering is er een crèche voor de allerkleinsten en kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 4 en van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Na de viering is er koffie en limonade en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Stiltecentrum

Het Stiltecentrum van de Regenboog is iedere werkdag van 10.00 - 12.00 uur geopend voor persoonlijk gebed, meditatie en bezinning.

Morgengebed iedere woensdag van 9.30 - 9.45 uur. We bidden voor de wereld en om gesterkt de dag in te gaan.

Mothers Prayers

Op vrijdag van 10.30 - 11.30 uur bidden er moeders voor kinderen en andere intenties. U bent altijd welkom om mee te bidden of een intentie in te brengen.

ACTIVITEITEN

Inloop-koffieochtend

Iedere woensdagochtend 10.00 - 12.00 uur vrij entree voor iedereen.

Regenboogdis

Elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 - 20.00 uur een smakelijk drie-gangen diner à € 7,50. Opgave verplicht bij Maja van Spaandonk, telefoon: 071-521 43 59.

Oud papier, kleding

Elke 1e donderdag van de maand staan van 9.00 tot 21.00 uur de containers bij de Regenboog.

Website Regenboog

Op de website van de Regenboog kunt u terecht voor uitgebreide informatie. www.deregenboogmerenwijk.nl.

Voedselbank

Help uw noodlijdende medemens aan zijn dagelijks brood.

Dat kunt u doen door verpakte en houdbare producten te doneren in de nieuwe kast in de hal.

AGENDA

Kerkendag- en nacht 21 juni 2013

Tijdens de landelijke kerkennacht op 21 juni organiseren we een drietal activiteiten. Op vrijdag is er markt in de Merenwijk. Wij staan op die markt met een kraam dat het thema draagt 'Wat doet de Regenboog voor de wijk'.

We geven informatie over onze diaconale activiteiten en nodigen de mensen uit om een bezoek te brengen aan de Regenboog waar ze gastvrij ontvangen zullen worden.



In de namiddag hebben we een Kinderactiviteit van 17.00 tot 18.30 uur. De kinderen kunnen naar verhalen luisteren en naar aanleiding daarvan een tekening maken. Er is een open podium muziek en we gaan panenkoekenbakken. Aansluitend een avondprogramma van 19.00 tot 21.30 uur. We nodigen mensen uit om of te luisteren naar verhalen van Dag Hammerskjöld of samen bloemen te schikken of te zingen uit het nieuwe liedboek. We sluiten de avond af met een vesperviering.

Zondag 23 juni Opentuinendag in de Merenwijk



Ook de Regenboog heeft een fraaie tuin waar we graag anderen van laten genieten, Kom gerust een kijkje nemen en drink een kopje thee of koffie mee.

God, ga met ons mee

God, onze Heer

ga met ons mee

want de weg

is ons deel.

De weg die ligt

tussen het vertrouwde

en het onbekende.

Met het hart dat dobert

op drift naar het nieuwe

en heimwee naar huis

met de stap die vertraagt

bij ontgoocheling en ontmoediging

en verdappert

bij vriendschap en ontmoeting.

God, onze Heer

ga met ons mee

N.N.

Jubileumbedevaart Banneux voor jongeren

Je geloof actief ervaren. Jongeren missen het vaak in de kerk. Daarom organiseert het Banneux-comité van ons bisdom bij zijn 60-jarig jubileum een speciale jongerenbedevaart, met de bisschop, in het weekend van 28-29 september. Want in het Maria-bedevaartoord Banneux gebeurt iets bijzonders met mensen.

De jonge Mariëtte Beco ziet Maria voor het eerst in 1933 als die haar meewenkt naar een bron en zegt: "Steek Uw handen in het water. Deze bron is mij voorbehouden." En bij een latere verschijning zegt Maria, want zij is het, over deze bron: "Voor alle natiën. Om de zieken te verlichten. Ik zal voor je bidden." Maria verschijnt acht keer en er ontstaan talloze bedevaarten naar de bron. De eerste bedevaart uit het bisdom Rotterdam is in 1953 en tot op de dag van vandaag vertrekken er onder auspiciën van het jubilerende Banneux-comité maar liefst zes keer per jaar bussen met soms 100 tot 150 bedevaartgangers naar Banneux. Dat kan voor één dag maar vaak is het voor twee of vijf dagen. Banneux is kleinschalig, je gaat niet op in de massa. Dat is heel mooi in Banneux. Zie voor alle andere bedevaarten, ook binnenkort al, www.banneux-comite-bisdom-rotterdam.nl. (Bron: Bisdomblad Tussenbeide.)

Rondom de begraafplaatsen...



Studentengilde helpt op Zijlpoort

Het zijn maar kleine veranderingen. Maar ze vallen wel op, als je rondloopt op begraafplaats Zijlpoort. Zorgzame handen hebben een nieuw bankje gemaakt, en bij het hoekje met kindergrafjes een miniprieltje, waar sinds het afgelopen vochtige voorjaar inmiddels de klimop gretig overheen aan het groeien is. Het fleurt de begraafplaats verder op. Sandra Klerks, beheerster: "Ik had afgelopen najaar de hulp ingeroepen van studenten voor onderhoud aan de begraafplaats. Ik heb vroeger op de universiteit gewerkt, dus ik ken de kanalen een beetje. We hebben gelukkig al veel vrijwilligers, maar voor extra handen is er altijd ruimte." Die zorgzame handen waren die van studenten van de studentenverenigingen Minerva en Augustinus, die net in hun kennismakingstijd zaten en zichzelf ook maatschappelijk nuttig wilden maken. Het contact beviel beide partijen zo goed dat Klerks op het idee kwam om een 'gilde' voor studenten op te richten voor



Bedevaart naar Kevelaer



Van 4 tot en met 6 augustus is de alweer 276^e bedevaart naar Kevelaer met als thema 'Maria, vol van genade'.

Overal bidden mannen en vrouwen het Wees Gegroet. Dit bidden is een spreken met en een denken aan. Als we staan voor het beeld van Maria, Moeder van Gods Zoon, bidden we om de vrede die alleen God ons kan geven.

Op zondag 4 augustus wordt verzameld om 10.15 uur bij het NS-station Leiden Lammenschans. Vandaar de reis per bus naar Kevelaer. De- genen van buiten Leiden kunnen ook instappen in Zoeterwoude en Stompwijk. Ik Kevelaer wordt die zondag de H. Mis gevierd. Dinsdag 6 augustus ca. 17.00 uur is de terugkomst in Leiden.

Begeleiding pastoor Jaap van der Bie en pater Ton Peters ofm.

Organisatie Leidse Broederschap van Kevelaer.

Info en inschrijving Liesbeth Raaphorst, Cor Gordijnsingel 38, 2353 GJ Leiderdorp, 589 05 04 of liesbethraaphorst@casema.nl.

Antwoorden Katho Quiz van pagina 19

1C - 2D - 3B - 4 A - 5D - 6B - 7C - 8A - 9D - 10B

In deze jaargang van Rondom de Kerk belicht redacteur Jury Smit bijzonderheden van en op katholieke begraafplaatsen in onze regio.

deze eerbiedwaardige begraafplaats: het Zijlpoortgilde. "Dat gilde staat open voor mensen tussen de 15 en de 35 jaar, die zich in hun vrije tijd willen inzetten voor de gemeenschap. Ik hoorde van de studenten dat ze het werken hier heel bijzonder vonden, een verrijking van hun leven, die je in je studietijd niet zo makkelijk tegenkomt. Zulke ervaringen willen we ze graag meegeven."

Extra vrijwilligers gezocht!

Klerks zoekt dus enthousiaste en gemotiveerde vrijwilligers die elke derde zaterdag van de maand op de begraafplaats willen komen helpen met schoffelen, opruimen en het netjes bijhouden van het terrein. Opleiding, kennis of ervaring zijn niet zo heel erg van belang, hulpvaardigheid wel. Belangrijk is dat de vrijwilligers betrouwbaar, vriendelijk en representatief zijn en zich voor in elk geval anderhalf jaar willen binden. Ze vinden er een leuke en boeiende werkplek waar je écht iets betekent voor de mensen uit de gemeenschap, en natuurlijk is er aan het einde van het seizoen een gezellige bijeenkomst met elkaar. Aanmeldingen zijn welkom op begraafplaatszijlpoort@gmail.com onder vermelding van 'Gilde'.

Studenten van Augustinus aan het werk op de begraafplaats.



André Beij (62)

Vrijwilliger De Goede Herder

Wat doe je?

Ik ben al jarenlang lector in de Meerburgkerk, en vanuit de lectorengroep ben ik twee en een half jaar geleden ook overgestapt naar de pastoraatsgroep, die het pastorale team ondersteunt. Bovendien leid ik avondwakes voor mensen die overleden zijn. Daarnaast zorg ik met Kerstmis voor het 'kindje wiegen', en zit ik in de werkgroep Allerzielen. En dan zijn er nog allerlei andere dingen die op je pad komen, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een concert. We hadden dit jaar een koor uit de Oekraïne in de Meerburgkerk, en dat was een groot succes."

Hoe ziet je werk voor de kerk er in de praktijk uit?

Een keer in de maand vergaderen we met de pastoraatsgroep en daarnaast ben ik lector. Verder is het veel vergaderen in andere commissies, dingen regelen, telefoontjes plegen in mijn werkkamer, en ga zo maar door. We zijn nu bijvoorbeeld al bezig met Allerzielen, gewoon voor de zomer even bij elkaar komen om de organisatie alvast op poten zetten, dan loopt het allemaal heel makkelijk na de zomer. Afgelopen najaar waren we met het kerkhof bij de Meerburgkerk met Allerzielen op TV West, daar waren we erg blij mee. Hoeveel tijd ik per week bezig ben met de Goede Herder? In de praktijk ongeveer een dag per week.

Hoe kwam je bij de Goede Herder terecht?

Ik heb mezelf protestants opgevoed. Ik keek wel in mijn jeugd overal om me heen, ook bij de baptisten, en in de moskee. Om ook daar te komen was heel inspirerend. Bij de doop van mijn oudste zoon, in de Meerburgkerk, zei pastoor Schlatmann: "Je staat geschreven in de palm van Gods hand." Ik vroeg me af of dat ook voor mij gold, en daarom ben ik ook katholiek geworden.

Wat inspireert je?

De warmte van het catholicisme. Ik ben een mensenmens, en ik vind het spirituele in de medemens erg inspirerend. Ik houd er dan ook van om met mensen om te gaan en iets te mogen en te kunnen betekenen. Dat heb ik 43 lang jaar gedaan in mijn winkel. Je kon ook daar soms heel mooie gesprekken hebben. En die heb ik nog steeds. Laatst bijvoorbeeld was ik ingevallen om de ziekencommunie rond te brengen. Dat is mooi om te doen. Je komt bij mensen thuis, en dan steken we samen een kaars op, we bidden samen, en we lezen een gedicht. Daarna praten we een half uurtje. Die gesprekken zijn ontzettend warm, en die warmte, daar houd ik van. Daar doe ik het voor.

Liturgiekalender
Juni

Vieringen in de periode van 22 juni tot en met 8 september 2013

Kapel Huize Emmaus
Bennebroekweg 1, Zoeterwoude
Elke zondag 9.30 uur: Viering

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 2 juli en en 6 augustus
10.00 uur: EV

Roomburgh-vieringen tijdelijk in
Zorgcentrum Rijn en Vliet, Aaltje Noorderwierlaan 1
Zondag 10.30 uur en dinsdag, donderdag en zaterdag 18.00 uur: EV
Let op: woensdag en vrijdag 18.00 uur: EV in **personeelsruimte Roomburgh.**

	Hartebrugkerk	Meerburgkerk	De Menswording	St. Josephkerk	St. Jan-/Chr. Dienaarkerk	H. Laurentiuskerk	H. Lodewijkkerk	St. Petruskerk	Antoniuskerk	Maria Middelaeskerk	De Regenboog
22 za						19.00 Viering		19.00 EV Samenzang			
23 zo	11.00 EV Schola Cantorum	09.30 EV Dames/Herenkoor		11.30 EV/KWD St. Josephkoor		11.00 WG	10.00 EV Lat./NL. 17.00 Aanbedding 18.00 EV			09.30 EV Gastkoor JoKo	10.00 Viering/KWD
24 ma	Hoogfeest Johannes De Doper										
29 za						19.00 Viering	09.00 EV	19.00 EV Alle koren			
30 zo	11.00 EV/KWD Schola Cantorum		09.30 WG/GV Kinderkoor	11.30 EV/KWD Alle koren	09.30 WG Parochiekoor	CD	11.00 EV Samenzang	10.00 EV Lat./NL. 17.00 Aanbedding 18.00 EV	11.00 EV Gemengd Koor		10.00 Viering/KWD Regenboogkoor
Juli											
6 za								19.00 EV Samenzang			
7 zo	11.00 EV/KWD Hartebrugkoor	09.30 EV Dames/Herenkoor		11.30 EV/KWD St. Josephkoor	09.30 WG Parochiekoor	SJ	11.00 EV Parochiekoor	10.00 EV Latijn	09.30 EV/KWD St. Petruskoor	11.00 EV Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD
13 za						19.00 EV Parochiekoor	CD	19.00 EV Samenzang			
14 zo	11.00 EV Schola Cantorum		09.30 EV Dames/Herenkoor	11.30 EV/KWD St. Josephkoor			11.00 EV Parochiekoor	10.00 EV Lat./NL.		09.30 WG Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD
20 za						19.00 EV Parochiekoor	CD	19.00 EV Samenzang			
21 zo	11.00 EV Hartebrugkoor	09.30 EV Dames/Herenkoor		11.30 EV/KWD St. Josephkoor	09.30 EV Parochiekoor	SJ	11.00 GV Samenzang	10.00 EV Latijn	19.00 EV Samenzang 09.30 EV/KWD St. Petruskoor	11.00 EV Samenzang	10.00 Viering/KWD
27 za						19.00 EV Parochiekoor	CD	19.00 EV Samenzang			
28 zo	11.00 EV Schola Cantorum		09.30 WG Dames/Herenkoor	11.30 EV/KWD St. Josephkoor			11.00 EV Samenzang	10.00 EV Lat./NL.		09.30 EV Samenzang	10.00 Viering/KWD
Augustus											
3 za								19.00 EV Samenzang			
4 zo	11.00 EV Hartebrugkoor	09.30 EV Dames/Herenkoor		11.30 EV/KWD Samenzang	09.30 Viering Parochiekoor	SJ	11.00 EV Parochiekoor	10.00 EV Latijn	09.30 EV/KWD St. Petruskoor	11.00 EV Samenzang	10.00 Viering/KWD
10 za								19.00 EV Samenzang			
11 zo	11.00 EV Schola Cantorum		09.30 EV Dames/Herenkoor	11.30 EV/KWD Samenzang	09.30 Viering Parochiekoor	CD	11.00 EV Parochiekoor	10.00 EV Lat./NL.		09.30 EV Samenzang	10.00 Viering/KWD
15 do	9.00 EV Dameskoor	09.30 WG Dames/Herenkoor						19.00 EV Samenzang			
17 za						19.00 Viering Parochiekoor	SJ	19.00 EV Samenzang			
18 zo	11.00 EV Hartebrugkoor	09.30 EV Dames/Herenkoor		11.30 EV/KWD St. Josephkoor			11.00 GV Samenzang	10.00 EV Latijn	09.30 EV/KWD Samenzang met St. Petruskoor	11.00 WG Samenzang	10.00 Viering/KWD
24 za								19.00 EV Samenzang			
25 zo	11.00 EV Schola Cantorum		09.30 WG Dames/Herenkoor	11.30 EV/KWD Samenzang	09.30 Viering Parochiekoor	CD	11.00 EV Samenzang	10.00 EV Lat./NL.		09.30 EV Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD
31 za								19.00 EV Samenzang			
September											
1 zo	11.00 EV/KWD Hartebrugkoor	09.30 EV/GV Kinderkoor		11.30 EV/KWD St. Josephkoor	09.30 WG Parochiekoor	SJ	11.00 EV	10.00 EV Latijn 17.00 Aanbedding 18.00 EV Partly English	09.30 EV/KWD St. Petruskoor	11.00 EV Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD
7 za		19.15 WG Koor						19.00 EV Samenzang			
8 zo	11.00 EV Gastkoor		09.30 EV Samenzang	11.30 EV/KWD St. Josephkoor	19.00 EV Eigentijds koor	CD	11.00 EV Parochiekoor	10.00 EV Lat./NL. 17.00 Aanbedding 18.00 EV		09.30 WG Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD

Celebranten/gebeds-leiders: zie de websites van de kerken.

LEGENDA
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst

