



Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44 b
2312 HG Leiden

Gezamenlijke kerken in Leiden bieden noodopvang

Persbericht: Noodopvang vluchtelingen uit Ter Apel: kom in actie!

De gezamenlijke kerken in Leiden gaan vluchtelingen opvangen in één van de kerkgebouwen en **roepen inwoners van Leiden op om zich in te zetten als vrijwilliger**. “De verantwoordelijkheid voor menswaardige opvang van vluchtelingen ligt bij de overheid, maar nu de vluchtelingen in Ter Apel al maanden buiten slapen kunnen wij niet voorbijgaan aan de oproep om hen tijdelijk te herbergen”.

De eerste opvang begint in de Rooms-Katholieke Maria Middelareskerk en biedt plek aan tien vluchtelingen voor een periode van vier weken. Als er voldoende vrijwilligers en draagvlak in de buurt is, kunnen we de opvang opschalen. We begeleiden deze vluchtelingen met vrijwilligers uit zowel de Protestantse kerk als de Rooms-Katholieke parochiekernen. “We hopen natuurlijk dat dit voorbeeld tot navolging leidt voor anderen in de stad om zelf ook met kleinschalige, tijdelijke opvang te beginnen.”

“Een mooie oecumenische samenwerking en gezamenlijk project” stelt Jan van Trigt, vice-voorzitter van het bestuur van de HH. Petrus en Paulus parochie in Leiden. “We zijn eensgezind in het willen helpen, deze mensen willen we niet in de kou laten staan en slapen en daarom zetten we graag de deur van onze kerk open, ‘**als veldhospitaal voor de wereld**’, zoals Paus Franciscus dat zegt.”

Ondanks dat er steeds nieuwe opvangplekken bijkomen, is er nog steeds een grote nood. Dagelijks slapen nog honderden mensen in Ter Apel buiten. Tot alle mensen een slaapplek binnen hebben, blijven wij doorgaan. Diaconaal Centrum De Bakkerij coördineert en begeleidt de noodopvang samen met de lokale kerken en parochiekernen. “**Bij gebrek aan een Samaritaan, kan ook een Leidenaar volstaan**”, stelt Judith van den Berg, coördinator van De Bakkerij. Deze leus gebruiken we vaak in ons werk en is zeker van toepassing in deze situatie. We kunnen als kerken in Leiden niet voorbijgaan aan deze noodsituatie. Deze mensen doen een beroep op onze hulp en om een dak boven hun hoofd. Wij helpen totdat de overheid zijn taak weer volledig oppakt.

Opgang:

Wilt u overwegen om ook tijdelijke opvangplekken te creëren en aan te bieden, in een ruimte van uw kerkgebouw, een leegstaande pastorie, of andere zaal of ruimte in Leiden en omstreken.

U kunt dat melden aan: info@debakkerijleiden.nl



Diaconaal Centrum De Bakkerij
Oude Rijn 44 b
2312 HG Leiden

Melden als vrijwilliger:

Wilt u zich inzetten als vrijwilliger (boodschappen doen, koken, dagactiviteiten verzorgen, nachtdienst verzorgen...)? U kunt zich opgeven via info@debakkerijleiden.nl of neem contact tijdens kantooruren met De Bakkerij (071) 514 49 65

Woordvoerder is:

Ds. Judith van den Berg-Meelis, coördinator van De Bakkerij predikant@debakkerijleiden.nl of via (071) 514 49 65 of 06 11 29 28 79