



De klopp op de deur

Zo'n zomerperiode die achter ons ligt leent zich goed om in alle rust de uitdagingen te doordenken waarvoor we staan. Missionair pastoraat is zo'n uitdaging. We leven in een snel veranderende tijd door de ontwikkelingen op het gebied van de wetenschap en de sociale media.

De Coronatijd lijkt de ontwikkeling van het individualisme te hebben versterkt. En tegelijk zijn er de zorgen en problemen die van alle tijden lijken te zijn, zoals de daling in koopkracht door de inflatie en schaarste in het energie aanbod. Hoe vertel je in die context

over wie Jezus is, over Zijn boodschap, over het komende Rijk van God en het offer dat Hij heeft gebracht om ons te verlossen?

Van binnen naar buiten

Father Mallon (de schrijver van "Als God renoveert") zegt in dit verband: 'Durf naar buiten te gaan, vertel over de rijkdom van je geloof, kom wekelijks samen om te bidden, wees aanwezig bij belangrijke momenten van mensen én van de maatschappij, en laat zien dat God je nooit alleen laat.' En verder: 'Laat God z'n werk doen en denk niet dat alles uit mensenhanden moet komen.'

Het sluit nauw aan bij twee beelden die paus Franciscus

hierbij gebruikt. Met verwijzing naar het boek Openbaring, zegt hij dat Jezus op de deur klopt. Hij klopt niet aan de buitenkant van de deur om er in te kunnen maar 'van binnenuit opdat we Hem naar buiten zouden laten gaan.' Jezus wil de kerk uit en de wereld in en vraagt ons met Hem mee te gaan. De kerk zou dan een veldhospitaal kunnen zijn 'dat er is voor de mensen met de wonden van hun leven, op plekken buiten de heilige ruimte van het kerk gebouw. Zo kunnen we mensen helen en het gevoel geven dat Christus er voor ieder mens is.'

Reisgenoot

Onmogelijke vergezichten? Zeer zeker niet. Maar er wordt wel wat van ons gevraagd. Niet om nog meer te doen en nog harder te gaan lopen. Wel om te geloven met hart, ziel en verstand. Om onze handen te vouwen in gebed en ons open te stellen voor de werking van Gods Geest. Om te durven loslaten wat niet meer werkt of lukt en ons te laten toerusten om nieuwe wegen te gaan. En ten slotte: laten we ons niet afvragen of we hiervoor voldoende mensen hebben, maar meer hoe we de aanwezige talenten goed kunnen inzetten.

En mochten ons nu toch de moed en durf ontbreken, de Bijbel verhaalt steeds opnieuw dat op ongebaande wegen de Heer zelf ons tot reisgenoot is. Marlène Falke-de Hoogh pw.

Open de deur van je hart

Ik bedoel de toegangsdeur tot dat kleine, verborgen deel van jouw hart waar we ons eigen persoonlijk geweten ontmoeten. Volgens Theresia van Avila in ons binnenste de plek waar wij voor God staan. De plek waar God ons liefdevol aankijkt. Door zijn aanwezigheid in ons bestaan kijkt Hij ons aan, ziet Hij ons en brengt Hij ons naar het Goede, Schone, en het Ware. Het is dan ook de plaats van onze roeping, onze verlangens en onze dromen, die door de

verbondenheid met God verbonden zijn met zijn Liefde en nooit louter gericht zijn op eigen vermaak of vertier, maar tot opbouw van zijn Koninkrijk. Maak open die deur naar jouw hart en zie waarnaar jij kan verlangen, wat jou daar bezighoudt. Op Vronesteyn gaan wij daarmee aan de slag. Met 'Kom en zie' start in september 2022 een onderscheidingsjaar



van Vronesteyn, als centrum voor de priester- en diakenopleiding in het bisdom Rotterdam. Dit onderscheidingsjaar staat open voor mannen die op zoek zijn naar hun roeping en daarbij ook de mogelijkheid van het priesterschap of diaconaat openhouden. Open de deur naar jouw hart!!
pastoor W. Broeders

“Vermaak is de sleutel”

stond vanochtend in de krant te lezen. Het ging om het aantrekkelijk maken van een sport evenement. Ons land is elke zomer een grote speler in festivals. We leven in één van de meest seculiere samenlevingen op aarde. In een recente preek werd de vraag gesteld: is het leven een groot cruiseschip met vertier? De vraag werd op zondagochtend ook beantwoord en galmt dan weken later nog na als je zo'n kop in de krant leest. Veel grote organisaties en bedrijven merken

aan hun jonge mensen dat ze op zoek zijn naar “purpose” (doel in het leven). En er wordt gezocht naar vervulling van die wens. De Kerk is een grote schatkist met “purpose”. Als bestuur zijn we natuurlijk op zoek naar mensen die hun talent willen inzetten voor die schatkist. Een schatkist waar je samen het geloof



kunt vieren, er meer over kan leren en de medemens kan dienen. Het is zeer bemoedigend dat mensen onze parochie weten te vinden om zich in te zetten voor de goede zaak. Zoals onlangs toen ons secretariaat versterkt werd. En overigens hopen we dat u en de uwen zich deze zomer goed vermaakt hebben. Jan van Trigt, vicevoorzitter HH Petrus en Paulusparochie

Roomburgh zoekt dirigent/organist

Het koor van de nieuwe Sint Josephkapel in zorgcentrum Roomburgh is niet alleen op zoek naar koorleden (dat geldt bijna voor ieder koor) maar ook naar een dirigent en organist. De functies kunnen ook worden gecombineerd. De vieringen zijn op zondag om 10.30 uur of op zaterdagavond om 19 uur. Info bij Harriët van Dijk, 071-5892200 of hvandijk@roomburgh.nl

Nieuws vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij

Vredesontmoeting 2022

Op woensdag 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert De Bakkerij samen met diverse partnerorganisaties om 16:00 uur de jaarlijkse Vredes Ontmoeting. Dit jaar staan we stil bij het thema “Generatie Vrede”. Nu het Leidse Stadhuisplein weer beschikbaar is, is de ontmoeting natuurlijk weer daar!

Opnieuw veel zomerbonnen aangevraagd

Zomerbonnen worden verstrekt aan huishoudens in Leiden e.o. die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het betreft gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en door erkende hulpverlenende organisaties worden aangemeld. Ieder huishouden ontvangt één zomer-boodschappenbon van € 10 en voor ieder gezinslid komt er vervolgens nog een bon bij.

Dit jaar zijn maar liefst 4874 zomerbonnen ter waarde van € 10,- uitgereikt aan 1483 huishoudens. De afgelopen jaren is een sterkere stijging te zien van steeds meer alleenstaanden voor wie zomerbonnen aangevraagd worden. Hartelijk dank aan alle

particulieren, fondsen (waaronder de PCI) en instellingen voor hun financiële bijdrage aan de Zomerbonnenactie 2022.

Het is weer voorbij die mooie zomer!

Afgelopen zomer zijn 8 jongeren dankzij financiering van Kansfonds een week op zeilkamp gegaan bij Zeilcentrum De Wijde Aa in Roelofarendsveen. De jongeren waren allen aangemeld via een Sociaal Wijkteam en JES Rijnland, onze partners in de stad. Alle ingrediënten waren aanwezig om de kampweken tot een grandioos succes te maken: zon (af en toe een tikkeltje te veel), water, wind (soms net wat te weinig), kampvuur, liedjes, corvee, bonte avond, gezelligheid en (nieuwe) vrienden. En genoten hebben ze zeker onze jongeren! Na afloop ontving De Bakkerij het volgende berichtje:

‘Ik wil je bedanken voor het aanmelden van mijn dochter bij het zeilkamp, wij zijn ontzettend blij hiermee. Ze heeft echt genoten en heeft er veel van geleerd. Ze sprak de hele week erover en tot gister nog steeds. We zijn echt super blij hiermee. Ze wil volgend jaar weer zoiets!’

En daar doen we het toch voor!



Zijlpoortmuur en parkeerplaats

De muur tussen de begraafplaats en de parkeerplaats is in slechte staat, reden om deze af te breken, een nieuwe betonnen fundering te maken en de muur aan de zichtkanten zoveel mogelijk met de oude steentjes weer op te bouwen.

Op de begraafplaats zal een tijdelijke damwand komen tussen de graven en de muur om verzakking te voorkomen. Met de aannemer is uitdrukkelijk afgesproken dat hij de graven zoveel mogelijk respecteert.

In het latere najaar of voorjaar staat bij de gemeente gepland om het gehele voorterein op te knappen en opnieuw aan te leggen. Plannen circuleren nu langs de burelen van het Stadhuis. Het grind verdwijnt en wordt een bedekking waar ook mensen die wat minder goed ter been zijn veel beter uit de voeten kunnen.

In het kader van Singelpark en groen verdwijnen de parkeerplaatsen behoudens enkele speciale plekken voor mensen waarvoor anders de begraafplaats onbereikbaar wordt. Het moet straks een pareltje in de Singelparkroute worden. De komende tijd zal het wat rommelig zijn, maar dat is de aanloop naar wat moois.

Wilbert Hettinga, secretaris bestuur Zijlpoort

Bedankje voor correspondent Stompwijk

Heel veel jaren heeft Agnes van Boheemen in dit blad verslag gedaan van het nieuws uit Stompwijk. Zo bleven de stedelingen op de hoogte van wat zich in dat verre dorp afspeelde. Ze stopt er nu mee. Veel dank vanuit de centrale redactie voor alle bijdragen!

Colofon

Jaargang 18, nummer 1, September - Oktober 2022

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie ad interim: Wilbert van Erp en pastoor Smith Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding. Nr. 2 komt uit op 23 oktober 2022. De deadline is 3 oktober.

Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.30-11.30 uur), petrusenpaulusleiden@gmail.com
Pastoor W. Broeders: 06 271 401 17, w.p.l.broeders@gmail.com
Pastoor J. Smith: 071 513 07 00, jhsmitpr@gmail.com
Diaken G. Clavel: 06 537 323 62, diakengjclavel@gmail.com
Pastoraal werker M. Falke-de Hoogh: 06 532 491 87, m.dehoogh@hotmail.com

www.petrusenpaulusleiden.nl



Regio Oost

Parochiekernen

De Goede Herder, Sint Jan's Onthoofding en H. Laurentius

Adres- en bankgegevens

zie pagina 6

Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders

Na de vakantie

“We moeten ons optimaal ontplooiën en onze tijd en ons geld zó besteden dat het maximaal rendement oplevert. We moeten ons ontwikkelen, nieuwe kennis opdoen, op avontuur gaan en de wereld ontdekken. Nu is de tijd!” Voortdurend krijgen we deze boodschappen: Haal alles uit het leven wat er in zit! Daarom is het goed om na de vakantietijd stil te staan en ons af te vragen of dat ook is wat God van ons vraagt. Wat doen we? Waar zijn we naar op weg? De boodschap van de Bijbel is het mysterie van het volgen van Christus. Ons leven en hoe wij ons ontplooiën, dat is niet wat telt, maar Zijn leven in ons. Dat Zijn kracht, Zijn liefde, Zijn trouw, Zijn moed, Zijn rechtvaardigheid zichtbaar worden door ons leven heen. Ik hoop dat wij onze dromen en verwachtingen ondergeschikt durven te maken aan de plannen die God voor ons heeft. En dat wij allemaal een doorgeefluik zullen zijn van alles wat God wil schenken aan mensen die Hem zoeken. Dat we leven tot eer van Hem.

Margreet Onderwater, gebedsleider

Veel kan gelukkig weer in Stompwijk

De Coronatijd lijkt een klein beetje achter de rug, al blijven we voorzichtig, maar veel dingen kunnen en mogen weer! Zo hebben we een aantal ‘inhaal’-doopvieringen mogen houden. Die waren heel feestelijk, zeker als je ziet dat een tweejarige dopeling heel parmantig zelf naar de doopvont loopt! Op zaterdag 10 september is het Open Monumentendag. Het is een goede gelegenheid om te laten zien hoe mooi de Sint Laurentiuskerk is! Tijdens het weekend begin juli rond de sacramenten hadden we al veel bewonderende blikken. Dit gaan we over doen en wie langs wil komen is van harte welkom!



Vakantiekiekie

In een klein kerkje in de stad Bonifatio op het eiland Corsica kwam ik deze sculptuur tegen uit de 16e eeuw: de onthoofding van Johannes de Doper. Johannes was tijdens zijn leven de wegbereider, de voorloper van Gods Zoon: Jezus Christus. Hij maakte de grootheid van Jezus begrijpelijk. Op het einde van zijn leven had hij kritiek op de leefwijze van Herodes Antipas.



Deze ontmoette in zijn huwelijk Herodias, de vrouw van zijn stiefbroer, en verliet voor haar zijn wettige vrouw. Johannes werd gevangen gezet en uiteindelijk geëxecuteerd, omdat koning Herodes de gunst van zijn stiefdochter niet kon weigeren: “Wat je me ook vraagt, ik zal het je geven, al is het de helft van mijn koninkrijk.” “Het hoofd van Johannes de Doper”, was haar antwoord en zo geschiedde. Johannes getuigde van de waarheid en het kostte hem zijn leven. Pastoor Broeders

Afscheid Jongerenkoor Faith United van de Sint Jan

Dit werd in 2004 opgericht als doorstroommogelijkheid voor jongeren die te oud werden voor het kinderkoor. 18 jaar lang heeft het koortje in wisselende bezetting de vieringen opgeluisterd, ook waren zij altijd wel te porren voor een ‘optreden’ op familiedagen en Allerzielen. Twee van de vaste zangers, Eva en haar vriend Chris, gaan emigreren naar Zweden waardoor de basis van het koor te klein wordt om nog door te kunnen gaan. De moeilijke beslissing om te stoppen hebben dirigente Carina en toetsenist/vader Bert moeten nemen. Op zaterdag 20 augustus zong het koor voor het laatst.



V.l.n.r.: Carina, Eva, Chris, Fleur, Stephanie en Bert

Uiteraard werden zij na de viering uitgebreid bedankt en in de bloemen gezet.

De Goede Herder in actie voor Oeganda

Op donderdag 30 juni werd er in het atrium van de Goede Herderkerk een Oegandese kookworkshop georganiseerd door Anneroo de Groot en haar moeder Henriëtte. Anneroo is lid van het tienerkoor en lectrice. In de kerstvakantie heeft het gezin De Groot Oeganda bezocht en materialen meegenomen voor de Nederlandse arts Tamar. In haar kliniek worden ernstig ondervoede jonge kinderen opgenomen. Dat heeft veel indruk op Anneroo en haar familie gemaakt. Tamar was nu in Nederland en verzorgde samen met haar Oegandese man Daniël kookworkshops.

De avond begon met een presentatie over het werk dat Tamar in Oeganda doet. Dit was indrukwekkend, maar vormde ook de basis voor mooie gesprekken. Daarna konden we gaan koken! Chapatis werden er gemaakt. Dit is een soort pannenkoek met een groentevulling. Het bakproces werd in drie groepen ingedeeld zodat iedereen nuttig bezig was! Na 1,5 uur was het dan zover: ‘aan tafel!’ Aan het einde van de avond konden er nog Oegandese spullen worden gekocht, gemaakt door de kinderen uit het weeshuis waar Tamar werkt. Deze spullen werden ook op zondag 3 juli tijdens de jaarlijkse parochiedag verkocht: schorten, tassen, pannelappen, kindermobielen van dieren en dergelijke. Tijdens de parochiedag heeft Anneroo aan meerdere mensen het verhaal van Tamar mogen vertellen, stof voor mooie gesprekken!



Vormsel voor volwassenen

Op zaterdag 5 november komt mgr. van den Hende, bisschop van Rotterdam, naar Leiden om aan kinderen en volwassenen het H. Vormsel te geven. De kinderen zijn al voor de zomer met een voorbereidingstraject begonnen.

Mocht u wel gedoopt zijn en 1e H. Communie

hebben gedaan, maar nooit dit Sacrament van het Vormsel ontvangen hebben, dan is daarvoor nu de gelegenheid. Het H. Vormsel is het Sacrament van de H. Geest, die ons als helper, trooster en gids nabij wil zijn.

Op donderdagen 20 en 27 oktober zijn er twee voorbereidings-bijeenkomsten van 20.00 tot

21.15 uur, Steenschuur 17, bel: zaal pastorie. Op donderdag 3 november is er een oefenavond, samen met de kinderen, om 19.00 uur in de Petruskerk.

Opgave graag bij het centraal secretariaat: petrusenpaulusleiden@gmail.com. Info bij pastoor Smith: jhsmitpr@gmail.com



Zalen Babyhuis in gebruik

Het nieuwe seizoen van ontmoetingen, catechese en bijeenkomsten gaat van start. We zijn blij met de twee zalen in het Babyhuis, want de parochiezaal van de Lodewijk is vaak al in gebruik (Opus Dei, koren, overleg ...). Een deel van het catechese aanbod (zie blz.8) vindt plaats in deze nieuwe locatie, Steenschuur 17, bel: zaal Pastorie.



Zoom-Rozenkrans al bijna 2,5 jaar

Het lijkt alweer ver achter ons te liggen, die onwezenlijke tijd van de lockdown. We zijn toen begonnen om met elkaar via Zoom de Rozenkrans te bidden. Een hele tijd elke avond om 20.30 uur. Naast het gebed was het ook een moment van ontmoeting en uitwissingen. De hoofdententie was toen een spoedig einde van de pandemie en de maatregelen. Toen die inderdaad verminderd waren, werden de dinsdag en donderdagavond gekozen om het Zoom-rozenkransgebed voort te zetten, mede voor de longcovid patiënten.

ten. Met het tragische begin van de oorlog in de Oekraïne werden het herstel van de vrede, zorg voor de slachtoffers en vluchtelingen en bekering van de verantwoordelijken een tweede intentie. Later kwam daar ook het gebed voor de zieken bij. Voor deze drie intenties wordt nu elke dinsdag en donderdag de rozenkrans gebeden. Meebidden is heel eenvoudig (N.B. er bidden ook enkele negentigers mee!). Op de Lodewijk-site staat vrij bovenaan dit:

- **ROZENKRANSGEBED, di en do 20.30 via deze LINK.**

Nikolaas-gebed voor de zieken

Tijdens dagen en weken die voor enkele zieken heel spannend waren (operaties, uitslag onderzoeken, tempo van herstel ...) werd elke dag een speciaal gebed gebeden. Gekozen was om de H. Nicolaas van Myra bijzonder aan te roepen. Hij wordt met name in de Oosterse kerken maar

ook de Katholieke Kerk aangeroepen voor genezing. De vloeistof uit zijn tombe in Bari wordt aangelengd met water en over heel de wereld verspreid. De teksten van het gebed zijn genomen uit de Akatisthymne van de H. Nicolaas. Wij kennen onze litaniegebeden, de oosterse kerken deze Akatisthymnen rond de terugkerende oproep:

Verheug u

O grote wonderdoener en schitterende dienaar van Christus, gij die voor heel de wereld de kostbaarste mirre van barmhartigheid uitstort en die een onuitputtelijke zee van wonderen zijt, wij loven u met liefde, heilige Nicolaas, gij zijt een vrijmoedig voorspreker bij de Heer, verlos ons van alle gevaren, zodat wij tot u kunnen roepen: verheug u, heilige Nicolaas, grote wonderdoener. Verheug u, wonderbaarlijke lofzang van de Heilige Drie-eenheid. Verheug u, belijder van Christus voor alle mensen. Verheug u, medelijdende vader van hen die tegenslagen verduren. Verheug u, trooster van hen die tot u om hulp vluchten. Verheug u, medelijdende helper van allen die op u hun vertrouwen stellen. Verheug u, u die smeekt om gezondheid van onze lichamen en redding van onze zielen. Verheug u, heilige Nicolaas, grote wonderdoener.

Dit is een deel van het gebed dat we hebben gebeden, na een tijd ook uit dankbaarheid voor de goede berichten die we van enkele zieken kregen.



Heilige Charbel Makhloef - Icoon

Aan de kant van de H. Nikolaas icoon in de H. Lodewijkkerk hangt sinds een aantal weken een afbeelding van de H. Charbel Makhloef (1828-1898). Hij was een priester-kluizenaar van de maronitische orde in Libanon, die deel uitmaakt van de Katholieke Kerk.

Zijn gedachtenis wordt gevierd op 24 juli. Charbel van een man van de nachtelijke aanbidding bij het Allerheiligste. Zijn kapel was toegewijd aan Petrus en Paulus! Al tijdens zijn leven, maar zeker na zijn dood gebeurden er veel wonderen op zijn voorspraak. Ook uit zijn graf druipen olie, die over de wereld verspreid wordt.

Deze afbeelding is een geschenk meegebracht uit Libanon zelf. De Lodewijkkerk vult zich zo geleidelijk aan met heiligen uit de diverse tijden en landen (Joachim en Anna, Jacobus, Cornelius, Nicolaas, Franciscus, Antonius, Thérèse, Paulus VI, Johannes Paulus II ...).



Nederland Schoon



op 17 september

Deze zaterdag doen wij in Zuid natuurlijk mee met deze actie!

- Met knijpers en vuilniszakken gaan we een uur vuil rapen en starten om 10 uur bij de Petruskerk.
- alle kinderen die dat willen, gaan vanuit de Hartebrugkerk om 14 uur ploggen
- Ook gaan we die ochtend met kayaks de wateren in de Stevenshof schoonvissen. Deze activiteit is geschikt voor volwassenen, oudere kinderen en tieners. Voorwaarde is wel dat je goed kunt zwemmen. Meld je tijdig aan bij Jan Akerboom via janakerboom@casema.nl (uiterlijk 10 september) i.v.m. het benodigde aantal kayaks of kano's

Kinderwoorddiensten

Vanaf deze herfst is er elk weekend zo'n woorddienst speciaal voor kinderen. Op de eerste en derde zondag van de maand als vanouds in de Hartebrug, op de vierde zondag in de Antoniuskerk (zolang de MM dicht is) en nieuw op de 2e zaterdag van de maand in de Sint-Petrus. Dus: 18 sep, 2, 16 en 30 okt in de Hartebrug, 8 okt in de Petrus en 25 sep en 23 okt in de Antonius. De kinderen gaan tijdens het eerste deel van de viering naar een aparte ruimte waar ze de evangelietekst op een begrijpelijke manier krijgen uitgelegd.



Vrijwilligers gezocht!

Elke werkgroep en elk koor kan wel versterking gebruiken maar we noemen hier speciaal: Bezorgers in de Petruskern. Wilt u meehelpen het parochieblad rond te brengen? Cathalijne Louwes hoort het graag: via clouwes@ziggo.nl. Mensen die de livestream uitzending vanuit de Antoniuskerk willen verzorgen. Dat moet in eens elke zondag in plaats van tweemaal per maand. Info en aanmelden bij Jan Akerboom via janakerboom@casema.nl

Muziekmarkt op 17 en 18 september

Na een uitstekend verlopen boekenmarkt in het voorjaar gaan we nu een muziekmarkt houden. Cd's, lp's, boeken over muziek, maar ook dvd's, bladmuziek, enzovoort bieden we te koop aan. Deze markt is in de Petruszaal naast de kerk aan de Lammenschansweg. Ook nu is de bestemming vergroenen en verduurzamen van ons kerkgebouw. Op zaterdag bent u (na het vuilrapen?) welkom tussen 11 en 16 uur, op zondag tussen 12 en 16 uur.

Werkgroep Diaconie Sint-Petrus

Franciscaanse feesten

Op zondag 2 oktober draagt franciscaan Joachim Oude Vrieling, die op 17 september in Lonneker (Twente) tot priester wordt gewijd, zijn eerste Leidse mis op in de Hartebrugkerk om 11.15 uur. Dinsdag 4 oktober wordt de feestdag van de Heilige Franciscus om 19.30 uur gevierd in onze Antoniuskerk, die door de franciscanen is gesticht. Voorganger is pater Thijs Moons ofm. conv. De orde van franciscaanse seculariërs (OFS) nodigt iedereen van harte uit!



Mini tentoonstelling Titus Brandsma naar Antoniuskerk

Deze trekt de parochie door en is de maand september in de Antoniuskerk. Na zijn heiligverklaring op 15 mei jl. wilde men toch meer weten over deze man. Wie was hij? Waarom is hij heilig verklaard? Is hij voor ons nu nog belangrijk? Martelaar, hoe zit dat? Sommige antwoorden zijn te vinden op de banners. In de informatiefolders wordt meer toelichting gegeven. Deze

folders mag u natuurlijk meenemen. Tevens zijn er medaillons, votief- of devotiekaarsen en enkele rozenkransen te koop. De tentoonstelling is te bezoeken voor en na vieringen in de Antoniuskerk. Meer informatie over Titus Brandsma vindt u via <https://www.karmel.nl/heiligverklaring-titus>

Nacht van de Vluchteling was groot succes

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juni heeft het team 'Laudato Si' (bestaande uit Jan Akerboom, Marike en Marlène Falke, Els Grijmans, Theo Tetteroo en Ingrid Weitenberg) deelgenomen aan de 'De Nacht van de Vluchteling'. De teamleden wandelden in het nachtelijk duister 40 kilometer met als doel geld in te zamelen voor het zo nodige werk van de Stichting Vluchteling. Ze lieten zich sponsoren door familie, vrienden, kennissen, collega's en natuurlijk ook parochianen. Velen van u hebben de actie financieel gesteund door een bedrag over te maken of te doneren in de collecteschaal. En het eindresultaat mag er zijn..... er is door het team € 5.000 opgehaald. Een voortreffelijk resultaat. Alle wandelaars veel dank voor al hun inspanningen (zowel fysiek als qua sponsorwerving) en natuurlijk ook veel dank aan alle gulle gevers!

Maria Middelaarskerk tijdelijk gesloten

We hebben er al veel aandacht aan besteed, maar mocht het u toch zijn ontgaan, dan attenderen wij u erop dat de Maria Middelaarskerk met ingang van 15 augustus tijdelijk is gesloten. We gaan de kerk restaureren en renoveren. De werkzaamheden zullen nog niet onmiddellijk beginnen, maar we hebben wat tijd nodig om de kerk te ontruimen, zodat de aannemer straks de ruimte heeft om alle werkzaamheden uit te voeren. Wij houden u uiteraard van de voortgang van de werkzaamheden op de hoogte. Voorlopig zijn dus alle vieringen van de Lam Gods in de Antoniuskerk.



Brochures over de 7 Sacramenten

In de drie geloofsboekjes die het bisdom heeft gemaakt wordt de betekenis van de zeven sacramenten uitgelegd. De indeling is telkens hetzelfde: Wat betekent dit sacrament? Wat zegt de Bijbel erover? Hoe gaat het in de liturgie? De geloofsboekjes zijn gemaakt vanwege het diocesane Jaar van de Sacramenten. De geloofsboekjes kunnen worden uitgeleend aan mensen die zich voorbereiden op het ontvangen van



de sacramenten. De uitleg over de liturgie is heel praktisch. De hoofdstukjes over de betekenis kunnen leiden tot een verder geloofsgesprek. De passages over de Bijbel nodigen uit om daarin verder te lezen. In alle kerken liggen exemplaren. Ook zijn ze af te halen of aan te vragen bij het centrale secretariaat.

Scheppingsperiode

Elk jaar van 1 september (Wereldgebedsdag voor de zorg voor de Schepping) tot 4 oktober (Sint Franciscus) vieren de kerken de Scheppingsperiode. Gelovigen hebben immers als rentmeesters van Gods schepping meer dan "gewone" burgers de taak goed te zorgen voor de natuur en voor de medemensen. Paus Franciscus benadrukt dat

in zijn encyclieken Laudato Si' en Fratelli Tutti. In onze parochie gebeurt er het nodige om aandacht hiervoor te vragen. Er zijn diverse gebedsmomenten, deels digitaal zodat afstand geen belemmering meer is. Ook worden de inspirerende woorden lokaal omgezet in (kleine) daden, vooral op 17 sep-



tember. Ook buiten de Scheppingsperiode kunnen we natuurlijk allemaal een bescheiden bijdrage leveren om onze planeet en samenleving leefbaar te houden. Meer informatie in flyers achterin de kerken en op www.rkleiden.nl/laudato-si.

Regio Oost

Regio Noord

Regio Zuid

September	De Goede Herder	St. Jan's Onthoofding	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	Hartebrug	St. Petrus	H. Antonius
10 za		19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV/KWD - pastoor Smith	
11 zo	09.30 WG - Dhr. Koot 24e zondag door het jaar		11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV - pastoor Broeders		09.30 EV - pastoor Broeders
17 za		19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith	
18 zo	09.30 EV - pastoor Broeders 25e zondag door het jaar		11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - pastoor Broeders		10.00 Oecumenische viering Vredesweek
24 za		19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV - pastoor Smith	
25 zo	09.30 EV - pastoor Broeders 26e zondag door het jaar		11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV - pastoor Broeders		09.30 EV/KWD - pater Moons

Oktober

Oktober

1 za		19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Smith	
2 zo	09.30 EV - pastoor Broeders 27e zondag door het jaar		11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - pater Oude Vrielink		09.30 WG
8 za		19.00 WG - mw Onderwater					17.00 EV/KWD - pastoor Smith	
9 zo	09.30 WG - Dhr. Koot 28e zondag door het jaar		11.00 WG - diaken Clavel	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV - pastoor Broeders		09.30 EV - pastoor Broeders
15 za		19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Broeders	
16 zo	09.30 EV - pastoor Broeders 29e zondag door het jaar		11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV/KWD - pater Kortekaas		09.30 EV - pater Kortekaas
22 za		19.00 EV - pastoor Broeders					19.00 EV - pastoor Smith	
23 zo	09.30 EV - pastoor Broeders 30e zondag door het jaar		11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV - pater Moons		09.30 WG/KWD - PW Falke

Legenda

EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst

Hoge Rijndijk 18
2382 AS Zoeterwoude
071 541 15 10
(ma/wo/vr ochtend)
degoedeherder@yahoo.com
NL12 RABO 0335 6021 85
www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder

Zuidbuurtseweg 15
2381 LB Zoeterwoude
071 580 12 15
(di/vr 9.30-11.30 u.)
sintjansparochie@hotmail.com
NL95 INGB 0000 2717 53
www.hhpp-oost.nl/sint-jan

Dr van Noortstraat 88
2266 HA Stompwijk
071 580 16 04
(ma/wo/vr 10-12 u.)
sintlaurentius@hotmail.com
NL49 RABO 0361 5032 68
www.hhpp-oost.nl/h-laurentius

Steenschuur 19
2311 ES Leiden
071 513 07 00
lodewijkparochie@gmail.com
NL83 INGB 0000 6072 98
www.lodewijkparochie.nl

Herensingel 3
2316 JS Leiden
071 521 81 13
NL57 INGB 0000 6023 34
www.stjosephleiden.nl

Kerk:
Haarlemmerstraat 110
Secretariaat:
Haarlemmerstraat 106
2312 GD Leiden
071 512 04 01
(di/vr 10.30-13.00 u.)
hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00
www.hartebrug.nl

Kerk:
Lammenschansweg 40A
Secretariaat:
Lorentzkade 16A
2313 GB Leiden
071 512 19 12
(ma-vr 9.30-11.30 u.)
secretariaat@sintpetrus-leiden.nl
NL04 INGB 0002 5541 52
www.sintpetrusleiden.nl

Antoniuskerk
Boshuizerlaan 13
Secretariaat:
Boshuizerlaan 13
2321 SG Leiden
071 531 01 62 (di 9.30-11.30)
secretariaat@lamgodsleiden.nl
NL09 INGB 0000 5373 57
www.lamgodsleiden.nl

Internet Livestream

Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan-, Hartebrug- en Antoniuskerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

Andere vieringen

Kapel RK-Begraafplaats

Zijlpoort, Haven 64
Iedere 1^e dinsdag 10.00 u. EV,
4 okt.en 1 nov. (Allerheiligen!)

Kapel Roomburgh,

Hof van Roomburgh 46
Voor de actuele tijden van de vieringen in Roomburgh kunt u het beste bellen met de receptie: 071-5892200.

Maandag

9.00 EV Lodewijkkerk

Dinsdag

9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk

Woensdag

9.00 EV Lodewijkkerk
10.00 EV/WG Goede Herderkerk
18.30 Aanbidding en biecht
19.00 EV Sint Josephkerk

Donderdag

9.00 EV Lodewijkkerk

Vrijdag

9.00 EV Sint Petruskerk
19.00 EV Lodewijkkerk

Zaterdag

9.30 EV Lodewijkkerk

Zondag

17.00 Poolse mis
Sint Josephkerk

Liturgische feesten

In onze Kerk zijn er 33 kerkleraren en 4 kerkleraresen. Kerkleer/lerares worden die heiligen wier geschriften ons veel en toegankelijk over God vertellen en over ons groeien in het geloof. Het is een andere 'categorie' dan theologen of kerkvaders. Hier gaat het om betrouwbare gidsen voor ons geestelijk leven, die vanuit hun eigen ervaring schrijven en de gave van wijsheid van de heilige Geest hebben ontvangen.

In de periode van deze Rondom vieren we er maar liefst 6, van wie 3 vrouwen (de vierde is Catharina van Siena op 29 april):

13 sep Johannes Chrysostomus
17 sep Robertus Bellarminus en Hildegard von Bingen
30 sep Hieronymus
1 okt Thérèse van Lisieux
15 okt Teresa van Avila

SEPTEMBER

Wo 14 Eendaagse bedevaart naar Heiloo.

Zie www.bedevaart.nl



Do 15 3e Vormselbijeenkomst

Petruspastorie, 19.00 uur.

Start Zoomserie: Mooie aspecten van het katholieke geloof. Door pastoor Smith,

inloggen via Lodewijksite, 20.00 – 20.25 uur.

Elke donderdag een nieuw aspect.

Wo 21 *Adrienne van Speyr in de voetstappen van Hildegard von Bingen.*

20.00 uur via zoom Lodewijksite.

Door pastoor Smith

Ma 26 **Start: Verken het katholieke Geloof. Sycamore.** Zie hiernaast

Wo 28 *Ik ben katholiek geworden en hoe nu verder?* Zie hiernaast

Vr 30 **Film Brother Sun and Sister Moon.**

Opgave bij Marlene Falke-de Hoogh pw.:

m.dehoogh@hotmail.com Maaltijd: 17.30 – 18.30

uur; Film en bespreking: 19.00 – 22.00 uur;

Locatie: Romanuszaal Lange Mare 79 Leiden

OKTOBER

Za 1 **Géén Pater Pio gebedsgroep,**

5 nov weer wel.

Do 6 **Bijbeluitleg door Marieke Maes**

in de Antoniuspastorie van 20.00 -22.00 uur.

Info bij Wilbert van Erp, vanerp@outlook.com

Za 8 **Eucharistie nieuw leren zien**

(zie hiernaast)

Zo 9 **Het Zonnelied van Franciscus**

(zie hieronder)

Za 15 **De eucharistische aanbidding leren**

10.30-11.30 uur, Lodewijkkerk (H. Mis om 09.30 uur met erna koffie tot 10.30 uur).

Door pastoor Smith

Wo 19 **Adrienne van Speyr in de voetstappen van Catharina van Siena**

Het Zonnelied van Franciscus

Naast een kleine expositie over het Zonnelied die vanaf 4 oktober te zien is in onze kerken worden er een drietal bijeenkomsten georganiseerd waarin dit lied wordt besproken. We zullen ons in de tekst verdiepen en het lied natuurlijk ook zingen.

Er is koffie en thee aanwezig, evt. zelf brood meebrengen. Opgave: pw Marlene Falke-de Hoogh m.dehoogh@hotmail.com Data en tijd: Zondag 9, 16, 23 oktober van 12.45 – 14.00 uur. Locatie: Hartebrugkerk

Ik ben katholiek geworden en hoe nu verder?

Vier bijeenkomsten voor wie (ongeveer) de afgelopen 10 jaar katholiek geworden is.

Veel gelegenheid om ervaringen uit te wisselen, bepaalde thema's uit te diepen en te kijken wat onze rol is/kan zijn in de parochie.

O.l.v. pastoor Smith

Data en tijd: woe 28 sept, 12 en 26

okt, 9 nov. – 20.00 – 21.30 uur

Locatie: Parochiezaal - Steenschuur 17 (bij het babyhuis).

Aanmelden niet nodig.

Ook van buiten de parochie kan men meedoen.

Info bij pastoor Smith: jhsmithpr@gmail.com / 071 5130700

Voor wie het katholieke geloof wil verkennen Sycamore is de boom, waar Zacheüs in klom om Jezus te zien

Deze vragen komen aan de orde: Thema's: Bestaat God? – Wie is Jezus? – Een God die spreekt – Het geschenk van het geloof – Hoe kun je bidden? – De Bijbel – De heilige Geest en de Kerk – Schepping, zondeval en verlossing ...

Eerst een moment van ontmoeting met koffie/thee, daarna video-inleiding en uitwisseling met alle ruimte voor vragen.

7 maandagavonden 19.30 – 21.30

uur (26 sept, 10, 17, 24, 31 okt, 7 en

21 nov. 19.30 – 21.30 uur) en zaterdagmiddag 12 nov 14.00 – 16.30 uur.

Locatie: Parochiezaal - Steenschuur 17 (bij het babyhuis).

Aanmelding: www.petrusenpaulus-leiden@gmail.com

o.v.v. Sycamore

Maakt u anderen

die het katholieke

geloof willen ver-

kennen hier op at-

tent. Flyers liggen

in de kerken.

Een trailer van Sy-

camore vindt u op:

www.rk-alpha-centrum.nl/sycamore



De Eucharistie nieuw leren zien

Het vieren van de eucharistie wordt wel bron en hoogte punt genoemd van ons kerkelijk leven. We staan we stil bij de opbouw, het vieren en vooral de beleving van de Eucharistieviering. De aanpak van deze catechese is wat anders dan we meestal gewend zijn. Nieuwsgierig? Kom dan vooral meedoen.

Datum en tijd: zaterdag 8 oktober 14.00 uur.

Locatie: Sint Petruskerk

Met de schop in de hand

Deze zomer kwam ik in een oude kloostergang deze afbeelding tegen. Ze stamt uit de tijd, dat men nog ongecompliceerd gebeurtenissen uit het leven van Jezus weergaf. Heeft u gezien om welke gebeurtenis het gaat?

Links staat Jezus met een boekrol in zijn rechterhand. Hij is het Woord! Maar in zijn linkerhand heeft hij een schop! De Heer wordt hier afgebeeld als een tuinman!

De naam van de persoon rechts komen we dan ook meteen op het spoor. "In de mening dat het de tuinman was, vroeg zij: 'Heer, mocht gij Hem hebben weggebracht, zeg mij dan waar ge Hem hebt neergelegd, zodat ik Hem kan weghalen.'" (Johannes 20,15) Het gaat natuurlijk om Maria Magdalena, in de tuin bij het graf op Paasmorgen. Zulke afbeeldingen, vaak wat verscholen en menig bezoeker loopt er gewoon langs, zijn prachtig in hun eenvoud en veel-

zeggendheid. De verzezen Jezus met een schop in de hand. Alsof de anonieme beeldhouwer wilde zeggen: nu gaat het echte werk beginnen. De verzezen Heer is bereid om de grond om te spitten, zodat die vrucht kan dragen. Welke grond? Die van de Kerk, die van onze parochie, die van ons hart.

Pastoor Smith

