

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de Laudato Si Werkgroep van de HH Petrus en Paulus Parochie.



“Schepping: ons een zorg”



Stof tot nadenken

Luister naar de stem van de schepping

Elk jaar heeft de Scheppingsperiode een nieuw thema en een nieuw symbool. Het symbool dit jaar is de brandende struik van Exodus 3 en het thema is

“Luister naar de stem van de schepping.” De stem met wie alle schepselen God looft maar ook de stem die schreeuwt om hulp.

Met de bosbranden in Frankrijk en elders in Europa, met hittegolven en droogte in ons eigen land, lijkt de brandende struik een heel toepasselijk symbool. Maar het is geen symbool van waanhoop.

Integendeel, het vuur dat Mozes riep op de berg Horeb vernietigde de struik niet. Dit heilige vuur bevestigde dat God de kreten hoorde van allen die leden. Dit symbool van Gods Geest roept ons op om te luisteren naar de stem van de armen, de onderdrukten en alle schepselen tijdens deze Scheppingsperiode.

De werkgroep Laudato Si' van de parochie heeft een programma in elkaar gezet om ons daarbij te helpen. Er zijn gebedsmomenten en activiteiten voor alle leeftijden. Iedereen is van harte welkom om bij het programma aan te sluiten.

Victoria Twist, namens de Laudato Si' Werkgroep



De Brandende Struik
Ex 3, 1-12

In dit nummer:

Stof tot nadenken

Wat zegt de Paus

Nuttige links

In het nieuws

Fr@elli app gelanceerd

Ecotips

De werkgroep LS stelt zich voor (deel 3)

De Scheppingsperiode 2022

Programma Scheppingsperiode



Wat zegt de Paus? Citaten uit “Laudato Si”¹

Deze tekst is gekozen door pastoor Smith op het Hoogfeest van Maria Tenhemelopneming. Maria helpt ons op de weg naar heiligheid, iets dat de wereld zo dringend nodig heeft.



“Maria, de moeder die de zorg had voor Jezus, zorgt nu met moederlijke genegenheid en smart voor deze gekwetste wereld. Zoals Zij met doorboord hart weende over de dood van Jezus, heeft Zij nu medelijden met het lijden van de gekruisigde armen en van de schepselen van deze wereld die door menselijke macht worden uitgeroeid. Zij leeft met Jezus, geheel van gedaante veranderd, en alle schepselen bezingen haar schoonheid. Zij is de vrouw, “bekleed met de zon, de maan, onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren” (Openb. 12, 1). Opgenomen ten hemel, is Zij Moeder en Koningin van heel de schepping. In haar verheerlijkt lichaam heeft Zij samen met de verrezen Christus, als deel van de schepping, heel de volheid van haar schoonheid bereikt. Zij bewaart in haar hart niet alleen heel het leven van Jezus, die Zij met zorg “bewaakte”, maar ook nu nog begrijpt Zij de zin van alle dingen. Daarom kunnen wij haar vragen dat Zij ons helpt met wijzere ogen naar deze wereld te kijken.” LS 241

Onze Website: <https://rkleiden.nl/laudato-si/>



Contact redactie: vj.twist@kpnplanet.nl

¹De integrale tekst van de encycliek “Laudato Si” is te vinden op

www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf

In het nieuws

Laudato Si team bij Nacht van de Vluchteling

In de nacht van 18 op 19 juni is een team van zes Laudato Si'-ers uit Leiden in beweging gekomen voor vluchtelingen. Getooid in Laudato Si' T-shirts en



petten hebben ze, met hun loop van 40 km, €4.500 opgehaald. Ze waren geïnspireerd door de encyclieken Laudato Si' en Fratelli Tutti: "Vluchtelingen... moeten worden verwelkomd, beschermd, ondersteund en geïntegreerd." (*Fratelli Tutti*)

Lever je cartridges in!

De Lam Godsparochiekern zamelt lege cartridges in via www.eeko.nl en de opbrengst gaat naar een te kiezen goed doel, in dit geval Kerk-in-Nood. Er staat nu een tot de nok toe gevulde doos met cartridges en telefoons klaar om te worden opgehaald.

Misschien ook iets voor de anderen kernen?



"Seeing Stars" gaat echt gebeuren!

Het project "Seeing Stars" (zie de LS krant van februari) gaat echt gebeuren! In de avond van zondag 26 september gaan alle lichten rond de Sterrewacht uit! We gaan met z'n allen de nachtelijke hemel bewonderen iets dat wij in Nederland nauwelijks kunnen doen. Maar zoals kunstenaar Daan Roosegaarde vertelt: "De sterren zijn slechts een lichtknop van ons vandaan."

Voor meer informatie over dit en veel andere mooie initiatieven zie <https://leiden2022.nl/activiteiten>



Ecotips: Drink water!

Bij deze hoge temperaturen is het belangrijk om genoeg te drinken. Maar voordat je naar de cola fles of andere

frisdrank grijp, denk eens na over je water-voetafdruk. Omdat er veel water wordt gebruikt om zulke producten te maken, kan je je water-afdruk verminderen door water te drinken!



Fr@elli app gelanceerd

De nieuwe app Fr@elli (Fratelli) is ontwikkeld door de Vlaamse Kapucijnen om de spiritualiteit van de H. Franciscus aan een

breder publiek te brengen. Er zijn o.a. leuke overwegingen geïnspireerd door de encycliek Laudato Si. De app is te downloaden van de App Store en Google Play.

De werkgroep Laudato Si stelt zich voor: deel 3 van 3



Roeland van Velsen

Laudato Si zo begint het loflied der schepping van Sint Franciscus. Als lid van het Hartebrugkoor zing ik het Zonnelied regelmatig. In zijn rondzend-brief Laudato Si roept de paus ons op om Gods schepping te behoeden voor het negatief handelen van ons mensen.

Wij moeten zorgen voor de schepping en voor onze medemensen. De paus wijst erop dat vooral de armen in de wereld de rekening van de milieu schade betalen. Het is goed dat de lokale kerk, de parochie HHPP, probeert zo "groen" mogelijk te handelen. Daar probeer ik een steentje aan bij te dragen.

Wij zoeken **Laudato Si Ambassadeurs** in Regio Noord en Regio Oost. Meer info via vj.twist@kpnplanet.nl

Victoria Twist

De grondbeginselen van Laudato Si' zijn al jaren leidraad in mijn leven. De zorg voor de Schepping is een onmisbaar element van het katholieke geloof. In 2011 richtte ik de "Vriendjes van Franciscus" op, een catechese-club met als motto *Liefde voor God, Liefde voor Elkaar en Liefde voor de Natuur*.

Als redacteur van de Laudato Si krant probeer ik ook volwassenen te bereiken.



De Scheppingsperiode 2022

De Scheppingsperiode is een tijd van bezinning over ons gemeenschappelijke huis. Wij zijn geroepen om goede rentmeesters te zijn, om alles en iedereen op aarde respect en liefde te tonen en onze planeet in goede toestand door te geven aan de generaties die na ons zullen komen. Wij vieren de vreugde van de Schepping en danken God onze Schepper. Maar wij tonen ook berouw voor de keren die wij niet goed voor de natuur hebben gezorgd en beseffen dat wij meer moeten doen om Gods Schepping en Schepselen te beschermen.



Wanneer is de Scheppingsperiode?

De Scheppingsperiode loopt van de Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping op 1 september t/m het feest van de Heilige Franciscus van Assisi op 4 oktober.

Presentatie "Doe maar duurzaam"

Op de vooravond van de Scheppingsperiode houdt Carolien Huisman een presentatie over duurzaamheid. Hoe zorgen we voor duurzame veranderingen waarin milieu, mens en economie alle drie met elkaar in evenwicht zijn? En hoe kunnen we de wereld veranderen door bij onszelf te beginnen?

Datum en Tijd: 31 augustus om 14 uur. Plaats: De Opstandingskerk, Aernt Bruunstraat 1, 2321 ED Leiden.



Laudato Si Programma voor de Scheppingsperiode 2022

(Voor het volle programma zie onze flyer)

do 1 sept
Hartebrug
12.30 uur

Wereldgebedsdag voor de Zorg voor de Schepping
Eucharistieviering met speciale aandacht voor de Schepping

za/zo 3/4 sept

Startvieringen in alle kerken

zo 4 sept

Oecumenische Taizéviering rond het thema 'lucht' Vredeskerk 19 uur

za 10 sept

Open Monumentendag met als thema "Duurzaam duurt het langst"

zo 11 sept

Veel van onze kerken zijn open en de werkgroep Laudato Si zal in de Hartebrugkerk aanwezig zijn met een informatietafel

wo 14 sept

Vesperviering voor de Schepping Antonius 19 uur

za 17 sept

Wereld Opschoondag

Wij houden opschoonacties (ook voor kinderen) op meerdere locaties



Vredesweek: samen voor een vreedzame wereld 17 - 25 sept

Oecumenische viering op zo 18 sept om 10 uur in de Antoniuskerk

wo, vrij, zat

21, 23, 24 sept

17 uur via zoom

Quatertemperdagen van bezinning, vasten en duurzaam leven

Wij bidden samen online op deze traditionele liturgische dagen

<https://us02web.zoom.us/j/87043884086?pwd=YUFPSzF4TG00QTZlSW9meUFhYS9NUT09>

vr 29 sept

19 - 22 uur

Film en Spiritualiteit: Broeder Zon, Zuster Maan. Romanuszaal Hartebrug

Een film over de H. Franciscus en het Zonnelied. Aan de film gaat een eenvoudige maaltijd vooraf (17.30 – 18.30u) Aanmelden via pw Marlene Falke de Hoog: m.dehoog@hotmail.com

zo 2 okt

Feest van de H. Franciscus van Assisi (verplaatst van 4 oktober)

Aandacht voor de schepping tijdens de vieringen. Sluiting scheppingsperiode.