



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | juni 2022 |

Regio Zuiderlingen,

Aan alles komt een eind, dus ook aan mijn stage. Ik wil u allen bedanken voor uw gastvrijheid, en zal in de komende maanden langzamerhand afscheid nemen. Maar hoe zit dat eigenlijk met die eindigheid? Die uitspraak, dat alles eindig is, blijkt volgens onze geloofstraditie na enig onderzoek dan ook slechts ten dele waar. Over Jezus Christus spreken wij in de geloofsbelijdenis van Nicea-Constantinopel bijvoorbeeld uit dat aan Zijn Rijk 'geen einde zal komen'. En toen dacht ik ook ineens aan Onze lieve Vrouw van 'Altijddurende' Bijstand, én aan de heilige Geest, welke in het Johannesevangelie als 'Pleitbezorger' aan ons leerlingen van Christus wordt beloofd en als 'geest van waarheid' voor altijd in ons blijft wonen. Dat te mogen vieren! Zalig Pinksteren!

*Want samen zijn wij de wind
die de vleugels van de duif vindt
Kijk haar gaan, het begint*

Sam van Gent, Stagiair p.w. Regio-Zuid



Laudato Sí –krant nr. 30

Editie nr. 30 is uit..... **met stof tot nadenken!**

PINKSTERACTIE

De *Week Nederlandse Missionaris* (WNM) ondersteunt Nederlandse missionarissen en missionair werkers financieel zodat zij zich elke dag opnieuw kunnen inzetten voor kwetsbare mensen wereldwijd. Zo dragen zij bij aan een rechtvaardige wereld waarin ieder mens telt. Dit doet de WNM al meer dan vijftig jaar! Steun daarom de collecte voor de Week Nederlandse Missionaris.

GEZAMENLIJKE AFSLUITING JAAR VAN DE SACRAMENTEN - Acht kerkentocht -

2 EN 3 JULI

In het weekend van 2-3 juli zullen we in de HH Petrus en Paulusparochie gezamenlijk het jaar van de sacramenten afsluiten met een *acht kerkentocht*. Iedere parochiekern zal een van de sacramenten presenteren. Bijvoorbeeld door het aanlichten of markeren van de plaats waar dit sacrament wordt bediend of is afgebeeld. Nu zijn er 7 sacramenten en 8 kerken. In de St. Josephkerk zal om die reden een presentatie zijn over '*Sacramenten verbinden hemel en aarde*'. Anders dan de eerdere vermelding in 'Rondom' zal niet de Antoniuskerk maar de Maria Middelareskerk deel uitmaken van deze kerkentocht.



Vanwege de rij-afstand is daarom gekozen de tijd met een uur te verlengen. Vanaf 12.30 tot 16.00 uur (zaterdag en zondag) bent u in de verschillende kerken welkom. U kunt starten waar u wilt en daar een stempelkaart ontvangen. Op enkele plaatsen is er koffie, thee of iets fris verkrijgbaar. Voor wie de hele tocht heeft volbracht wacht bij het tonen van de volle stempelkaart een eenvoudige maar lekkere fles wijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze Belhamel van Zuid, Pw Marlène Falke-de Hoogh (m.dehoogh@hotmail.com / 06-53249187)



Op 29 juni viert de Kerk het hoogfeest van Petrus en Paulus. In Regio Zuid willen we dit feest vieren op zaterdag 2 juli en waar kan dat beter dan in de kerk die de naam draagt van een van de feestelingen, onze Sint Petrus.



De eucharistieviering begint om 17.00 uur met aansluitend een kopje koffie met een broodje om elkaar te ontmoeten.

In de viering zullen enkele parochianen in het zonnetje worden gezet.

Op zondag 3 juli gaan alle vieringen gewoon door. Maar zaterdagavond wel komen hoor !!!

Pw Marlène Falke, Belhamel van Zuid

ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN

Zaterdag 11 juni 15.30 uur in de bij-sacristie van de Hartebrug: **Catecheseclub de 'Vriendjes van Franciscus'**: *"Liefde voor God, Liefde voor elkaar, Liefde voor de natuur"*.

Wij komen weer bij elkaar om verder te gaan met onze reis door de Bijbelse landen. Omdat de laatste bijeenkomst niet doorging, zullen wij het over bergen én zeeën hebben: een vol programma dus! Breng een leeg melkpak mee. Wij kunnen alsnog de zaadjes zaaien.

De begeleiders zijn Victoria Twist en Micheline Modde. Alle kinderen vanaf groep 5 zijn welkom! Meer informatie bij Victoria Twist : vj.twist@kpnplanet.nl



Kinderwoorddiensten tot aan de zomervakantie:

In de Hartebrugkerk zijn de laatste drie kinderwoorddiensten van het seizoen op 5 juni (Pinksteren), 19 juni (Sacramentsdag) en op 3 juli. In deze laatste kinderwoorddienst vóór de vakantie horen wij hoe Jezus 72 leerling op reis

stuurt. Wat mochten ze meenemen? Alle kinderen krijgen van ons een 'vakantiekoffer' met leuke puzzels en verhalen voor tijdens de lange zomervakantie.

De lunches voor kinderen zijn in de Romanuszaal op de eerste zondag van de maand (dus 5 juni en 3 juli), aansluitend aan de eucharistieviering van 11.15 uur.

De laatste kinderwoorddienst vóór de vakantie in de Lam Gods is op 26 juni (in de Maria Middelaeskerk).

EERSTE HEILIGE COMMUNIE

TERUGBLIK

Op zondag 29 mei was het groot feest voor 8 kinderen en hun familie en vrienden en alle parochianen. In een vreugdevolle viering namen *Emile Bruin, Noa en Tessa Hamelink, Borys en Igor Marzec, Willemijn Rothkrantz, Aileen Saillen en Emma Julia Teodorescu* voor de eerste maal deel aan de H. Communie. Van harte gefeliciteerd! Wij vragen om Gods zegen over de kinderen en bidden dat zij de weg die ze hebben ingeslagen blijven volgen, als kinderen van God.



IN MEMORIAM ANNIE ROZEMEIJER-TER HAAR.

Ons bereikte het bericht dat *Annie Rozemeijer* is overleden. Annie en haar eerder overleden man Gerard zijn vooral bekend geworden door hun jarenlange inzet voor het Leonardushuis, het parochiehuis van de toenmalige Leonardusparochie. Ook organiseerden zij vakantie-reizen voor parochianen onder de naam 'De Zonnepitten'. In 2009 werd het Leonardushuis gesloten, dat lag Annie en Gerard zwaar op de maag. Na het overlijden van Gerard, werd Annie een actieve vrijwilliger in de Hartebrugkerk. De laatste 2 jaren ging haar gezondheid sterk achteruit.

Dat Annie mag rusten in vrede.

VOORBEREIDING H. VORMSEL 2022

Bisschop Mgr. J.H.J. van den Hende komt op zaterdag 5 november 2022 in onze parochie het Vormsel toedienen. Wij gaan dus beginnen met de voorbereidingen. Na de Sacramenten van het Doopsel - kind van God de Vader - en de heilige Communie -ontmoeting met de Zoon, Jezus Christus - is het Vormsel de derde stap, de vervulling met de heilige Geest.

Kinderen vanaf groep 8 kunnen meedoen, dus ook uit de brugklas en verder. Misschien zijn er kinderen die door omstandigheden vorig jaar niet mee hebben gedaan, zij zijn van harte welkom.

We plannen een bijeenkomst vóór de zomer en een aantal bijeenkomsten ná de zomer. Vóór de zomer gaat het om donderdagavond 16 juni van 19.00 tot 20.00 uur in de pastorie van de Petruskerk, Lorentzkade 16A, Leiden.

Opgave is mogelijk via het speciale formulier, verkrijgbaar bij het centrale secretariaat petrusenpaulusleiden@gmail.com

BIJBELSTUDIE MET MARIEKE MAES

9 JUNI

Op een aantal donderdagavonden belicht catechete Marieke Maes de lezingen van een bepaalde zondag. Altijd in de pastorie van de Antoniuskerk, van 20 tot 22 uur. Eerstvolgende keer is op donderdag 9 juni. Aanmelden niet nodig.

Vrijdag, 24 juni is er weer een 'Maaltijd Plus'-bijeenkomst in de 'Verdieping', Stevensbloem 269. De laatste bijeenkomst van het seizoen 2021-2022. We beginnen om 18:00 uur en eindigen rond 21:00 uur. We genieten van een heerlijke maaltijd van onze vaste kok Reggy van West en tussen de gangen door luisteren we naar en gaan we in gesprek met een gastspreker. Dit maal is dominee Piet Warmenhoven onze inleider. Het onderwerp hoort u later.

Aanmelden via secretariaat@lamgodsleiden.nl of de intekenlijst.

NACHT VAN DE VLUCHTELING**18/19 JUNI**

Met een team van wandelaars uit onze parochie nemen we deel aan De Nacht van de Vluchteling in de nacht van zaterdag 18 juni op zondag 19 juni. Letterlijk komen we in beweging voor vluchtelingen, wereldwijd zijn dat er meer dan 100 miljoen! Ons team 'Laudato Sí'

loopt 40 km met de start om 24:00 uur in Den Haag. We finishen op de Grote Markt in Den Haag.

Het doel van de wandeling is geld inzamelen voor de Stichting Vluchteling. Ons team laat zich graag sponsoren (door familie, vrienden, collega's en natuurlijk onze parochianen!).



In training voor de 40km

Wilt u deze actie steunen? Ga naar www.nachtvandeavluchteling.nl, kies 'doneren', kies 'een specifiek team' (of 'een specifieke deelnemer'), type in de naam 'Laudato' of de naam van de deelnemer en de rest wijst zichzelf.....

Ook is er in de kernen nog een extra deurcollecte voor deze actie.

Bij het ter perse gaan van dit 'Geluid van Zuid' staat de teller op € 2.792,77

Dat gaat dus uitstekend op naar de € 3.000

Op maandag 29 – woensdag 31 augustus a.s. gaat Leiden met het Groene Hart mee op bedevaart naar Kevelaer. Al sinds 1642 wordt er in deze plaats een wonderbaarlijk genadebeeld (een ets) van de Maagd Maria vereerd. Dit genadebeeld staat bekend als de ‘Consolatrix Afflictorum’: de ‘Troosteres der bedroefden’.



Het programma biedt gezamenlijke vieringen, de Kruisweg wordt gelopen en gebeden en er is een lichtprocessie. Maar ook de ontmoetingen zijn belangrijk tijdens de maaltijden en de avond. U heeft natuurlijk ook volop vrije tijd. Er rijdt een bus en de organisatie kan de maaltijden en hotelovernachting (x2) voor u regelen. U kunt zich tot 1 juli opgeven of informatie inwinnen bij Wim Barning: via de mail wimbarning@ziggo.nl of per telefoon 06 – 53712650.

Zelf maak ik ook een groot deel van de bedevaart mee. Het is altijd heel mooi om met parochianen op bedevaart te gaan.

Ik hoop u te ontmoeten.

Pastoor W. Broeders

OPROEP *Vrijwilligers gevraagd*

Veel vrijwilligers zetten zich al in voor onze parochie, maar meer helpende handen zijn altijd welkom, op vele gebieden.....

Dit maal een oproep vanuit de Lam Gods, daar is behoefte aan uitbreiding van het team dat de live stream vanuit de Antoniuskerk verzorgt en koster Leo Onderwater kan wel wat hulp gebruiken bij het onderhoud van het terrein rond de Maria Middelaeskerk. Belangstelling? Neem contact op met Jan Akerboom (live stream) op 06-19019983 of met Leo Onderwater (06-36258433).

Leiden viert de afschaffing van de slavernij in de Nederlandse koloniën op 1 juli 1863.

Zaterdag 2 juli: 16:00 – 17:15, Bij ingang Museum Volkenkunde

13:30 Opening

13:45 Berima Amo, Ghanese Highlife muziek,

14:30 Khadija Massaoudi en Jan Wouter Oostenijk, Marokkaanse Gnawa muziek,

15:15 Jose Toyo en de Marron dansgroep

15:50 Kinderkoor Daltonschool met Ronald Sniijders

16:15 Ronald Sniijders band en Eveline Gemerts met kaseko-jazz muziek

16:35 Songs of Freedom **projectkoor** met negrosspirituals o.l.v. Tim Hermsen met Eline Gemerts en de Ronald Sniijders band

17:15 Afsluiting

Het projectkoor

Een hoogtepunt in het programma is het optreden van het Songs of Freedom Projectkoor. Het koor zal onder leiding staan van Tim Hermsen met solo zang van Eline Gemerts en begeleiding door de Ronald Sniijders jazz band. Het koor zal vooral negrospirituals zingen. Meedoen? Grijp dan nu je kans! In de maand juni vinden repetities plaats op vrijdagavonden. Meld je aan via de link op de website www.songsoffreedom.nl

OPRUIMING

In verband met de aanstaande verbouwing van de Maria Middelareskerk moet er ruimte gemaakt worden en moeten overtuillig meubilair en andere zaken worden opgeruimd. Daar is nu een begin mee gemaakt. Ruim 160 plastic kuipstoelen kregen een bestemming in een plaatselijk ziekenhuis in Shums'k, Ternopil in Oekraïne via de Stichting 'Oekraïne heeft hulp nodig' in Gouda, zie

www.oekraïneheefthulpnodig.nl



Concerto Valiante Barok en het Leids Kamerkoor brengen werk van meesters van de klassieke muziek. Het gevarieerde programma opent met de opzwepende ouverture van Le nozze di Figaro, die tot de top van de opera's van Wolfgang Amadeus Mozart behoort.

In de Nelsonmis van Joseph Haydn voegen koor en solisten zich bij het orkest. Zelf noemde Haydn dit werk simpelweg Missa. In de 19e eeuw kreeg het de bijnaam Nelsonmis, omdat toen Haydn de mis componeerde, de Britten onder leiding van admiraal Nelson Napoleon versloegen. De trompetten in het Benedictus werden gezien als symbool voor de Britse overwinning. In werkelijkheid had Haydn de mis al af toen dat nieuws bekend werd, maar de naam is blijven hangen.

Van barokcomponist Georg Friedrich Händel staat het eerste deel van Dixit Dominus op het programma. Dit is Händels toonzetting van Psalm 110 De Heer spreekt tot mijn heer. De destijds 22-jarige componist verwerkte hierin inzichten die hij had opgedaan tijdens een studie naar de Italiaanse opera.

Een van de grootste hedendaagse klassieke componisten is Arvo Pärt. Twee dagen na de aanslagen in Madrid van 11 maart 2004 begon hij aan de compositie Da pacem Domine, 'Geef ons vrede, Heer'. Het Leids Kamerkoor zingt dit contemplatieve werk voor u.

Kaarten via website: www.leidskamerkoor.nl en aan de deur.

GEDICHT (SAM VAN GENT)

Pinksteren

**Laatst zag ik een windvaan
Op de toren van een klooster staan
En in plaats van de gebruikelijke haan
Stond er drie keer de letter 'W'**

**'WWW', wat zou dat zijn?
Het staat er vast niet voor de gein
Maar toen op het binnenplein
Hoorde ik: 'Ik, Geest, waai waar ik wil'**

En op die woorden ben ik sindsdien bedacht
Bij stormen of een briesje zacht
In spontane gesprekken of een kind dat lacht
Dit zou wel eens de Geest kunnen zijn

Tongen van vuur,
Boven hoofden in een schuur
Die bezieling kent geen muur
Zij is vrij. Het is Pinksteren!

Toen Jezus was opgestaan
Heeft Hij nog vele wonderen gedaan
En ook nadat Hij naar de hemel was gegaan
Bleef Hij aan de mensen verschijnen

Tot op de vijftigste dag van Pasen
Waarop de paaskaars wordt uitgeblazen
Want de Geest is gaan razen
Maar nu in ons hart

En wij geven haar door
In kerk, school en kantoor
Aan een Rus, Chinees of Noor
Want de Geest spreekt vele talen

In wijsheid, inzicht en raad,
Sterkte, kennis of een vrome daad
Is het de Geest die ons spreken laat
Met ontzag voor de Eeuwige

Ja, Pinksteren is een groot feest
Als men zegt: 'ja, kom heilige Geest'
Wil ons troosten, breng vreugde en geef vrede, maar schenk vertrouwen nog
het meest
Dat U ons te hulp schiet

Want samen zijn wij de wind
die de vleugels van de duif vindt
Kijk haar gaan, het begint



FAMILIEBERICHTEN

Doop: op 19 juni om 15:00 uur zal Daniel Oldenhof het H. Doopsel ontvangen

Overleden:

10 mei: Johannes Gerardus de Winter (90) – Lam Gods

13 mei: René Verhoeff (76) – Hartebrug

29 mei: Annie Rozemeijer-ter Haar

VIERINGEN IN JUNI 2022

Za	4	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	5	10:00	Antonius	Oecumenische Pinksterviering
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering met kinderwoorddienst, pastoor Broeders
Za	11	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	12	09:30	Maria Midd.	Viering van Woord en Gebed, PW Falke
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering, pater Moons
Za	18	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Broeders
Zo	19	09:30	Antonius	Eucharistieviering, pater Kortekaas
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering, pater Kortekaas
Za	25	17:00	St. Petrus	Eucharistieviering, pastoor Smith
Zo	26	09:30	Maria Midd.	Eucharistieviering, pastoor Broeders
		11:15	Hartebrug	Eucharistieviering, pastoor Broeders

Zondagvieringen in de Hartebrug online bij te wonen via www.hartebrug.nl/vieringen

Vieringen in de Antoniuskerk online bij te wonen via www.kerkdienstgemist.nl

Voor alle vieringen in de parochie zie Rondom Petrus en Paulus of www.rkleiden.nl

MISINTENTIES JUNI

Hartebrug Pater Leo van Ulden ofm / Ouders de Goede-Juffermans / René Verhoeff / Bart Klein / Denise Marie Sharpe / Hans en Toos Wijgers – Mandemaker / Giovanni Ammazzini / Jan de Winter / Corrie Koren – Hulsbosch / Elisabeth Marcelis-Hoogeveen / Henk Hack / Joannes en Maria van Kampenhout / Levi Aloysius Visscher / Jacomijn van Duin / Bernard Krabbendam / Fia Preenen – van Leeuwen / Echtpaar Cornelisse – de Romijn Familie de Romijn / Wilhelmus Barning / Marianne Engels

Lam Gods | 12 juni: Henk van Niel , Annie Rozemeijer

St-Petrus:

Vrijdag 03 juni : Bernardus Hageman, Cornelia de Mol - Overmars,
Weekend 04/05 juni : Ben van Abswoude, Familie Bruinsma-van Schaik,
Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren -
Huigsloot, Hilly Engel - Barends, Catharina van Loon, Leny Stol, Pater Leo van
Ulden ofm,

Vrijdag 10 juni : Leonardus Lepelaar, Clara Vrijburg - de Haas,

Weekend 11/12 juni : Ben van Abswoude, Adriaan Nicolaas Franciscus van
Buuren en Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Hilly Engel - Barends,
Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes,

Dinsdag 14 juni : Cornelia de Mol - Overmars,

Weekend 18/19 juni : Ben van Abswoude, Familie Bruinsma-van Schaik,
Adriaan Nicolaas Franciscus van Buuren en Maria Brigitta van Buuren -
Huigsloot, Hilly Engel - Barends, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Fam.
Snijders - Stol,

Dinsdag 21 juni : Clara Vrijburg - de Haas,

Weekend 25/26 juni : Ben van Abswoude, Adriaan Nicolaas Franciscus van
Buuren en Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Hilly Engel - Barends,
Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker,

Dinsdag 28-06 : Cornelia de Mol - Overmars,

Hartebrug | Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 | www.hartebrug.nl

hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods | Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 - **Maria Middelaes**, Rijndijk 283 |
www.lamgodsleiden.nl

071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk | Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12 | www.sintpetrusleiden.nl

secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52

