

# Rondom Petrus en Paulus

Mei - Juni 2022

No. 6

Infoblad RK parochie - Leiden en ommelanden

## Vervul de harten van uw gelovigen

Het zal niemand ontgaan dat we in een tijd leven die niet makkelijk is. De oorlog duurt voort met het dagelijkse leed. Bepaalde groepen in de maatschappij krijgen het moeilijker. En elke huisje heeft zijn kruisje.

Ook voor de Kerk in Europa is het een tijd van loutering. Dan klampen we ons vaak vast aan wat we nog hebben of dromen over hoe het zou kunnen zijn. Begrijpelijke reacties, maar uiteindelijk moeten er stappen gezet worden en keuzes gemaakt. Dat hoeven we gelukkig niet alleen te doen. De Wereldkerk helpt ons en de heilige Geest is dé Persoon, die we raadplegen bij belangrijke beslissingen. Het Tweede Vaticaans Concilie is wel eens het Concilie van de heilige Geest genoemd. Natuurlijk wordt elk Concilie van de Katholieke Kerk door de heilige Geest geleid. Maar wat men vooral bedoelde, is dat in de teksten van het laatste concilie opmerkelijk veel over de bewegelijkheid van de heilige Geest wordt gesproken.

### Het werken van de heilige Geest

Een voorbeeld uit het Conciliedocument *Lumen gentium* (nr.48):  
*Toen Christus van de aarde was omhoog ge-*



*heven heeft Hij allen tot zich getrokken, en toen Hij van de doden was verrezen, heeft Hij zijn levendmakende Geest uitgestort over zijn leerlingen en door Hem zijn lichaam, de Kerk, gemaakt tot het universeel heilssacrament. Gezeten aan de rechterhand van de Vader is Hij voortdurend werkzaam in de wereld om de mensen tot de Kerk te brengen, hen door de Kerk nauwer met zich te verbinden en hen door het voedsel van zijn eigen Lichaam en Bloed deelachtig te maken aan zijn verheerlijkte leven. Het herstel dus, dat ons beloofd is en dat wij verwachten, is reeds begonnen in Christus, wordt doorgezet bij de zending van de heilige Geest en blijft door Hem verder gaan in de Kerk, waarin wij door het geloof worden onderricht ook omtrent de zin van ons aardse leven terwijl wij het werk, dat de Vader ons in de wereld heeft opgedragen, volbrengen met de hoop*

*op de toekomstige goederen en zo werken aan ons heil.*

### Zeven Hoogfeesten van bemoediging

Hemelvaart deed de apostelen inzien dat Christus vanaf toen overal en altijd bij ons is. Pinksteren ont-hulde de heilige Geest als Degene die de gelovigen bijstaat. Drie-veuldigheidszondag laat ons recht in het

hart van Gods liefde kijken, Vader, Zoon en heilige Geest. Sacramentsdag herinnert ons aan het ongeëvenaarde geschenk van de werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus in het Allerheiligste. De vrijdag van het heilig Hart bevestigt dat Jezus Christus, onze Heer en God, voor zijn Kerk en deze wereld een onuitputtelijke bron van barmhartigheid en vrede is. De heiligen Johannes de Doper (24 juni) en Petrus en Paulus (29 juni) beleden hun geloof in een tijd, die nog minder makkelijk was dan nu, maar hun getuigenis is vruchtbaar tot op de dag van vandaag. Een zevenvoudige booster van Hoogfeesten in een tijd die niet makkelijk is. Maar als we 2000 jaar geschiedenis van de Katholieke Kerk overzien: welke tijd was dat wel? Daarom blijven we bidden: Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen ...

Pastoor Smith

## Op bedevaart naar de martelaren van Gorcum

Brielle is een bedevaartsoord in ons bisdom Rotterdam. Dit jaar is het precies 450 jaar geleden dat in Brielle negentien geestelijken hun leven gaven. Zij kwamen uit voor hun geloof. Zij geloofden in de werkelijke aanwezigheid van Jezus in de Heilige Eucharistie en bleven trouw aan de Paus.



De laatste jaren is er gelukkig weer meer aandacht voor deze bedevaartplaats. Omdat het dit jaar een feestjaar is, organiseren de Haagse Bedevaarten een dagtocht naar Brielle. De geplande datum is donderdag 30 juni. De bus vertrekt 8.30 uur bij de Sint Petruskerk. Bij aankomst is er koffie en een rondleiding, daarna lunch, tijd van gebed, de Mis en de kruisweg. Rond 18.00 uur hopen we terug te zijn. Kosten 35 euro.

Aanmelding via de folders of [www.bedevaart.nl](http://www.bedevaart.nl). Wij hopen met veel parochianen in dit jubileumjaar naar Brielle te gaan. Zeer de moeite waard en van harte aanbevolen!

Diaken Clavel

## Vertrek Ton Snepvangers als RK Diaconaal Werker



Na ruim 15 jaar in Leiden stopt Ton met zijn werk en gaat met pensioen. We kijken terug op deze periode.

Ton kwam per 1 januari 2007 in dienst van een aantal samenwerkende Leidse parochies; het was immers jaren voor de fusie. Zijn aanstelling was voor 40%, daarnaast bleef hij werkzaam voor het bisdom. Vanaf 2010 vulde hij de resterende 60% in als

Coördinator van De Bakkerij, een zeer vruchtbare combinatie. Met de protestantse Diaconie Leiden (eigenaar van De Bakkerij) werd in dat jaar door de RK Diaconie ook een overeenkomst gesloten voor een nauwere samenwerking, waardoor veel parochianen De Bakkerij aan de Oude Rijn in hartje Leiden ook als "hun" diaconaal centrum zijn gaan beschouwen. Dat geldt voor parochianen uit Leiden zelf maar ook uit de dorpen, van waar de mensen met problemen vaak richting de grote en anonieme stad trekken.

### Voldoening

Waarop kijkt Ton met voldoening terug? Op heel veel! Gaandeweg werd steeds onduidelijker of de diaconale initiatieven nu een protestantse of katholieke oorsprong hadden, maar uit de "Roomsche hoek" kwamen minstens drie zaken om trots op te zijn: het Diaconale Weekend zo rond Sint Maarten in november kwam uit de franciscaanse hoek, de jaarlijkse Vredeswaaie in september op het Stadhuisplein kwam uit de MOV hoek en als derde was er M25. Dat laatste initiatief kwam uit Delft maar is in Leiden groot geworden en loopt nog steeds goed. M25 (in het Engels natuurlijk M-twentyfive) is ontleend de beroemde passages



### Van de bestuursafdeling

Een kerkgemeenschap als de onze kent heel veel vrijwilligers. Mensen met passie voor het werk van de kerk. Als je vraagt naar hoe zij die passie bij zichzelf gevonden hebben krijg je veel verschillende antwoorden. Maar de inzet die zij zich betrachten is dezelfde: gezamenlijk wordt iets groots onderhouden. En dat in de lokale kern, in de parochie, in het bisdom en in de hele wereldkerk. Sommigen doen dat tientallen jaren! In elke gemeenschap zijn wel eens dingen die minder goed gaan, het blijft mensenwerk. Dat zijn momenten dat het er op aankomt. Soms lijkt het wel of in onze Nederlandse volksaard mopperen er helemaal bij hoort. Lijdt "de Hollander" misschien aan klaagzucht? Soms komt dat ook in onze

gemeenschap voor maar er is een mooi tegengif. Dat tegengif is belangrijk omdat mopperen, murmuratio bij Benedictus, weliswaar menselijk is maar een bedreiging vormt voor de eigen persoonlijkheid en voor de gemeenschap. Benedictijnse blijmoedigheid heeft een positieve uitwerking: het gaat niet om opgeschroefd of naïef optimisme maar om moed zodat "opgeruimd van geest" de zaken aangepakt kunnen worden als er sprake is van hindernissen, zorg of als er eens iets onfortuinlijk gelopen is. Zaterdag 14 mei komen tal van vrijwilligers van onze parochie bijeen in de kerk van de Goede Herder. Vrijwilligers die blijmoedig de Kerk in onze regio gezicht geven en uitbouwen in eigen omgeving. Vrijwilligers die tegen een stootje kunnen omdat ze gewend

uit Mattheüs 25. Via de maatschappelijke stage (inmiddels weer als verplicht vak afgeschafte) kwamen en komen honderden scholieren uit het voortgezet onderwijs in contact met de zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving. Ze organiseren een boottocht of kerstdiner voor de daklozen, zamelen levensmiddelen in voor de Voedselbank enzovoorts. Ton staat nog altijd verbaasd hoe het jongeren de ogen opent en hoe positief ze reageren, net als de daklozen trouwens. M25 is vanuit de kerk gezien een mooie eigentijdse manier om de jongeren na hun vormsel betrokken te houden.

### Wensen

Ton had in zijn takenpakket immers ook de contacten met de parochies, na de fusie in 2012 de parochiekernen. Hij was de grote stimulator van het Parochieel Diaconaal Beraad, waarin de lokale werkgroepen diaconie en MOV vertegenwoordigd zijn. Een beetje zorgen maakt hij zich wel over de vergrijzing daarvan, net als onder de vrijwilligers in het algemeen. Hij hoopt op een frisse impuls in dit verband van de komst van een opvolger, waarnaar de parochie op zoek gaat. Een jaarlijkse collecte voor de diaconie om aandacht te vragen voor dit belangrijke onderdeel van een geloofsgemeenschap (naast liturgie en catechese) zou Ton wel weer graag terug zien komen. Maar .... over het geheel is de scheidende RK Diaconaal Werker tevreden en dankbaar voor alles wat hij met hulp van het team van De Bakkerij en heel veel vrijwilligers heeft kunnen en mogen doen. Ton zal gemist worden als hij op 1 juli de deur van De Bakkerij achter zich dicht trekt, door de kwetsbaren in Leiden maar ook door de vrijwilligers in de parochie en daarbuiten.

Wilbert van Erp



zijn om bij tegenwind juist wat harder te trappen. Een mooi moment om de groep als geheel en de vrijwilligers in persoon hartelijk danken voor hun blijmoedige inzet.

Jan van Trigt, vicevoorzitter

### Lintjes regen

Ook in 2022 heeft het Zijne Majesteit aantal parochies en chianen te onderscheiden en te benoemen tot Ridder (1x) of Lid (5x) in de Orde van Oranje Nassau.

Het betreft: Ciska van Boheemen, Carla Dirkse, Jaap de Jong, Ber Langezaal, Jan van der Werf en Hein van Woerden.

*Van harte proficiat!*



### Contactadressen

Secretariaat: Lorentzkade 16A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 (ma-do 9.30-11.30 uur), [petrusenpaulusleiden@gmail.com](mailto:petrusenpaulusleiden@gmail.com)  
Pastoor **W. Broeders**: 06 271 401 17, [w.p.l.broeders@gmail.com](mailto:w.p.l.broeders@gmail.com)  
Pastoor **J. Smith**: 071 513 07 00, [jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com)  
Diaken **G. Clavel**: 06 537 323 62, [diakengjclavel@gmail.com](mailto:diakengjclavel@gmail.com)  
Pastoraal werker **M. Falke-de Hoogh**: 06 532 491 87, [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)

[www.petrusenpaulusleiden.nl](http://www.petrusenpaulusleiden.nl)



### Colofon

Jaargang 17, nummer 6, Mei - Juni 2022

Rondom Petrus en Paulus is een uitgave van de R.K.-parochie HH. Petrus en Paulus in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude

De redactie is bereikbaar via het secretariaat. Redactie ad interim: Wilbert van Erp en pastoor Smith  
Vormgeving: Grafisch Buro Versteegen Vormgeving - Leiden  
Tekst overname uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.  
Nummer 7 komt uit op 3 juli 2022. Deadline 13 juni.

## Regio Oost

Parochiekernen

De Goede Herder, Sint Jan's Onthoofding en H. Laurentius

Adres- en bankgegevens

zie pagina 6

Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders

### Tussen Pasen en Hemelvaart

In de verhalen van de evangelisten die over de tijd tussen Pasen en Hemelvaart vertellen staat één ding vast. Datgene wat zij in deze tijd hebben ervaren, is niet makkelijk onder woorden te brengen. De Jezus die plotseling in hun midden verschijnt is de verrezen Heer en die verschilt wezenlijk van de Jezus van vóór Goede Vrijdag. De leerlingen zijn bang. De verschijningen van Jezus, nadat de vrouwen het lege graf hebben gevonden, zijn niet makkelijk te begrijpen. Ze lijken op ervaringen van mensen, die pas een dierbare hebben verloren en rouwen. Het is voor ons moeilijk om afscheid te nemen van wat zo vanzelfsprekend was in de christelijke samenleving van vroeger. Als we samenkomen om te bidden en te vieren, lijkt het soms of we alleen maar wachten op iets/iemand die er nieuw leven in kan blazen. Laat dat wachten dan een actief verwachten zijn! Het afscheid nemen van wat vanzelfsprekend was, geeft ruimte aan de Geest.

Margreet Onderwater, gebedsleider

### Palmzondag

Mooie palmpaasstokken werden op 10 april naar de Sint Jan gebracht. We konden weer Palmzondag vieren met de Scouting en communicanten.



Na de kinderkerkviering trok de vrolijk gekleurde stoet het dorp in om grootouders, burens of bekenden te verrassen met een mooie palmpaas.

### Erelid Barbaragroep

Donderdag 31 maart is tijdens een bijeenkomst van de Barbara begraafgroep van de Heilige Laurentiuskerk afscheid genomen van Gerard Ham als voorzitter en drager. Na 65 jaar lid vond hij het welletjes! Hij is nu benoemd tot erelid. Mevrouw Trees van Velzen is, met goedkeuring, de nieuwe voorzitter! Wij wensen haar succes!

Rienus Odijk

### Eerste Heilige Communie in Sint Jan en Laurentius op Tweede Paasdag

Dit jaar zijn wij met een groep van 11 kinderen samen met de Sint Jan in Zoeterwoude gestart met de voorbereidingen voor het deelnemen aan de E.H. Communie. In het thema "Samen Groeien, Samen Bloeien" hebben de kinderen ieder een grote tulpenbloem versierd. Op een aantal woensdagmiddagen en zondagochtenden hebben zij gewerkt aan wat de communie betekent voor de kinderen en voor de kerk. Het verhaal van Jezus is hierbij uitgebreid aan de orde gekomen. We hebben diverse knutsels gemaakt en een toneelstuk met elkaar gedaan over het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Het is een hele gezellige tijd geweest en we hebben veel mooie verhalen met elkaar gedeeld.



Vlnr. op de Stompwijkse foto van Fotografie Carmen: Lieke van Leeuwen, Sanne v.d. Meer, Noah Zwaan, Isabel Luk, Zara Wennekers, Sem v.d. Meer, Rowan Osinga, Luuk Mooijman, Nick Vurens.



Ook een hartelijke felicitatie voor Tijn en Sjoerd Bremmers die dezelfde dag in de Sint Jan voor het eerst plechtig deelnamen aan de communie.

De werkgroep Eerste Heilige Communie Stompwijk-Zoeterwoude Stef, Wendy en Bianca

### Liturgisch bloemschikken in de Goede Herderkerk

Sinds enkele jaren zijn in de Goede Herderkerk de bloemversieringen in handen van de Bloemen-groep. Met tien dames verzorgen zij elke week de bloemen op het priesterkoor, in de zijkapellen en bij het Mariabeeld. Het kerkelijk jaar is daarbij de rode draad. In de sobere Veertigdagentijd was er natuurlijk geen bloemversiering op het altaar maar dankzij veel creativiteit kreeg het thema "van dorre woestijn tot bloeiende Paastuin" wekelijks gestalte.

Op Palmzondag was de poort naar de tuin versierd met palmtakjes en op de weg naar de poort stond de ezel klaar. Pasen: opstaan in het donker, gericht worden naar het licht, leven! Leven breekt door de dood, met witte bloemen van geloof en fris groen voor levenskracht. De weg van woestijn naar de Paastuin was feestelijk versierd met witte bloemen. Ook stroomde er water, want zonder water is geen leven mogelijk.



### Parochiekerndag Goede Herder

Deze mooie traditie wordt weer in ere hersteld: op zondag 3 juli beginnen wij om 9.30 uur met een Eucharistieviering waarbij al onze koren present zijn voor de muzikale ondersteuning. Bij de koffie en thee met traditionele baksels zullen diverse werkgroepen zich presenteren!

### Theo Rump overleden

Op 11 april overleed Theo Rump, bij veel parochianen vooral bekend en zeer zichtbaar als lid van de Beheercommissie van De Goede Herder. In die rol was hij in coronatijd iedere zondag aanwezig voor een ordelijke ontvangst van de kerkgangers. De voormalige luitenant-kolonel stond pal voor mensen waarvoor hij zich verantwoordelijk voelde, in het leger maar ook in de kerk bijv. als voorzitter van het Meerburgkoor. Hij heeft veel betekend voor het samengaan van de Meerburg en De Menswording. In de drukke afscheidsviering werd Theo ook militaire eer gebracht. Zijn enorme inzet voor de parochiekern zullen wij niet vergeten. Namens BC en PG - Gerard van der Hulst.



### Bisdomboekjes over de Sacramenten

In dit jaar van de Sacramenten brengt het bisdom drie boekjes uit over de Sacramenten. Deel 1 was al verschenen over de initiatie Sacramenten: Doop, Vormsel en Eucharistie. Nu is deel 2 uitgekomen. Dat gaat over de twee Sacramenten van genezing:

Biecht en Ziekzalving. In het voorwoord schrijft mgr van den Hende: "Door het ontvangen van de Sacramenten verandert je levensweg in een geloofsweg. [...] De sacramenten zijn een geschenk van de verrezen Heer: 'de apostelen trokken uit om



overal te prediken, en de Heer werkte men hen mee' (Marcus 16,20)." Het boekje is als bijlage bij Tussenbeide te vinden of anders bij het secretariaat te verkrijgen.



**Nieuw beeld van Maria in tuin H. Lodewijk**

Op Paaszondag is na de heilige Mis het beeld van Maria onthuld en gezegend. Het is geplaatst op een prachtige sokkel en stevig bevestigd. Dat laatste is nodig want af en toe vliegt er een voetbal voorbij of klimt een kind in de boom erachter. Na het zegengebied werd bij klokgelui het "Koningin des Hemels" gebeden. Onder haar uitgespreide armen kunnen we nu elke zondag koffie drinken in de tuin en kunnen de kinderen na de 'lange zit' in de kerk zich uitleven.

Het beeld komt uit het atelier van de monastieke Familie van Bethlehem, Maria Tenhemel-opgenomen en de Heilige Bruno. Deze monastieke familie is geënt op de spiritualiteit van de Kartuziers en heeft elementen van de oosterse liturgie opgenomen. In de ateliers worden onder meer iconen en reliëfs vervaardigd. Hun beelden kennen een gotische of romaanse stijlvorm en worden biddend vervaardigd. De beelden zijn sereen en nodigen ook uit tot gebed.

Zie voor de monastieke Familie: [www.bethleem.org](http://www.bethleem.org)

**Koen en Jan Douwe over katholiek worden**

Op 2e Paasdag is Koen Klein in de katholieke Kerk opgenomen. Op 2e Pinksterdag wordt Jan Douwe Westhoeve in de Kerk opgenomen. Ze wonen in dezelfde studentenflat. We vroegen hun in een paar zinnen te vertellen waarom ze deze stap zetten.



**Koen:** *Op de vraag hoeveel wegen er naar God leiden, antwoordt Benedictus XVI: 'Net zoveel wegen als er mensen zijn. [...] die ene weg [Christus] is juist zó groot dat die voor ieder mens zijn individuele weg wordt.' (uit Zout der aarde, p. 34) Mijn persoonlijke weg met Christus heeft mij doen verlangen naar de Eucharistie, met de overtuiging dat onze lieve Heer, als onbedenkbaar eeuwigheid, de mensen daar ontmoet. Alles komt samen op het altaar. Bijkomend voordeel van de Kerk is de inbedding van God's Heilige Schrift in de apostolische successie en de creatieve opbaring - ook niet mis. Het is eigenlijk vrij moeilijk precies op te schrijven waarom ik katholiek ben geworden;*

*den; het makkelijkst en het meest waar is denk ik de volgende uitspraak: ik ben er thuis.*



**Jan Douwe:** *Vanuit een liefde voor Christus, de Kerk en de naaste, ben ik katholiek geworden. Vanuit die liefde ga ik ook elke week naar de Mis, waar ik erg geniet van de prachtige liturgie en de rijke traditie. Het was de stilte van Mis die mij aanvankelijk trok, tijdens de Mis is het of de tijd even stil staat en alles om Christus draait. Een katholiek zijn betekent voor mij een eindeloos ontdekken van nieuwe wegen waarop Christus tot ons spreekt, ons vergeving schenkt en ons leven richt naar Hem. Ik hoop de parochie beter te leren kennen en steeds dichterbij Christus toe te groeien.*

**2 maal 1e heilige Communie in mei**

Twee verschillende groepen bereiden zich voor op de 1e heilige Communie groepen. Een groep volgt de voorbereiding van de parochie, een andere die van de Catechese de Goede Herder. Deze laatste kent een traject van zeker twee



V.l.n.r.: Lena Kochan, Judith Voorham, Matthias Anghileri, Nicolaas van Halem en Giovanni Colesanti

jaar en de dagen voor en rond de 1e Communie zijn een soort 'mini-retraite'. Het gaat om Xavier Kimika, Leonardo Tax, Hanna Veraart, Door Biesjot en Joseph Beenacker. In mei zullen al deze kinderen voor het eerst Jezus in de Heilige Communie gaan ontvangen. We bidden voor hen!

**Orgelconcert Heilige Lodewijk**

Zaterdag 4 juni aanstaande is weer, na de corona-pauze, de Leidse Orgeldag. Om 15.00 uur geeft de vaste organist G. Theelen een concert met werken uit Venetië (Andrea en Giovanni Gabrieli uit de San Marco, Galuppi) en Pistoia, Italiaanse orgelmuziek. Het een mooie historisch orgel kan dan weer voluit klinken. Toegang is gratis, van harte welkom.

**Parkeerplaatskoffie en Pinksterbrunch bij de Joseph**



Er wordt hard door-gewerkt in de pastorie en de zalen van de Sint Joseph. Maar een 'onderdak' is er nog niet. Gelukkig zijn we in de maanden dat het mogelijk is buiten na de Mis koffie te drinken. De koffiezetgroep is helemaal ingespeeld op deze situatie met een verplaatsbare tafel, waarop koffie, thee en limonade klaar staan. 'Om het hoekje' van de Josephzaal, want het kan druk zijn, en dan is het lastig voor geparkeerde auto's om weg te rijden, en zelfs wat gevaarlijk met alle rondrennende kinderen. Het is nu nog moeilijk voor te stellen dat de Josephzaal na de zomer wordt weggebroken. De parkeerplaats zal dan ineens 'enorm' zijn. En deze zijde van de kerk komt dan weer helemaal vrij te liggen. Tegelijk zijn dan ook de zalen weer beschikbaar en een nieuwe zaal met tuin erbij. De Josephkerk is al decennia lang de kerk 'van de koffie erna'. Van de vele kerkbezoekers bleven er altijd heel veel even voor de ontmoeting. En dat is nog steeds zo, nu tijdelijk 'geparkeerd', maar straks weer in de vernieuwde zalen. Op Pinksteren wijken we echter uit naar de overkant, het Blekerspark. Daar houden we onze Joseph-brunch, aangezien dit rond het Hoogfeest van Sint Joseph in maart nog niet mogelijk was.

**Nieuwe dirigent Hartebrugkoor**



Met ingang van 1 april is Ronald Dijkstra als de nieuwe dirigent van het Hartebrugkoor agetreden. Het koor heeft onder zijn leiding inmiddels meerdere keren gezongen, o.a. tijdens de viering van Paaszondag en het concert van het koor uit Krefeld (zie onder). Wij heten hem van harte welkom.

**Kinderen zamelen geld in voor de Vastenactie**

Op 3 april hielden de kinderen van de Hartebrugkerk een marktje voor gezondheidscentrum Saint Gabriel in Guinee dat zorg biedt aan kwetsbare en arme mensen. Er waren allerlei lekkernijen te koop zoals cupcakes en zelfgemaakte nasi! Ook gingen de planten, Paaskaarsjes en wenskaarten snel over de toonbank. Samen met de inhoud van de spaardoosjes, die de kinderen tijdens de Mis van Pasen hadden ingeleverd, is een bedrag van ruim € 200 opgehaald!



**Buurtinitiatief Zuid-West**

In 2018 begonnen we samen met de Protestantse wijkgemeente en het Apostolisch Genootschap aan dit initiatief. Doel was/is om een bijdrage te leveren aan de sociale cohesie onder ouderen in de wijk en het voorzien in de behoefte aan zingeving. We organiseerden sindsdien 13 middagen. De formule was steeds dezelfde: een inleiding door een gastspreker, afgewisseld met muziek en na de pauze gelegenheid tot ontmoeting en gesprek. Na een stille coronaperiode werd op 6 april een herstart gemaakt. Rob Tijdeman, sprak over zijn reizen naar verre landen als wetenschapper (wiskundige); hij verhaalde over ontmoetingen met mensen uit andere culturen.

De eerstvolgende middag is op 1 juni in het gebouw van het Apostolisch Genootschap, César Frankstraat 38 van 14:00 tot 16:15 uur. Dan zal Froukje Harkes, apotheker, spreken over 'Leefstijl als het kan, medicatie als het moet!'. Toegang gratis en iedereen is welkom!

**Twee benefietconcerten voor Oekraïne**

*Talented Studenten*

Op zaterdagmiddag 2 april klonken de zuivere tonen van instrumenten en stemmen door de Hartebrugkerk. Rond 70 studenten van de muziekverenigingen van de universiteiten Leiden, Utrecht en Delft hebben hun talenten ingezet om geld op te halen voor Giro 555 Oekraïne. Het programma was heel divers met prachtig vioolspel en sublieme koorzang. Het orkest speelde het Oekraïense volkslied en als finale de Grote Poort van Kiev waarbij het koor ook meezong. Het benefietconcert heeft een bedrag van ruim € 2800 opgehaald! *Dona Nobis Pacem* Drie weken later, op vrijdag 22 april, was er in de Hartebrugkerk een Concert voor de Vrede



verzorgd door het Schönhausen-Chor uit Krefeld (D) en ons eigen Hartebrugkoor. Indrukwekkend was de vertolking van het "Dona nobis pacem" van de Letse componist Pēteris Vasks, letterlijk een smeekbede om vrede. Aan het slot van het concert zongen beide koren het indrukwekkende 'Verleih uns Frieden' van Felix Mendelssohn-Bartholdy. De deurcollectie heeft het mooie bedrag van € 500 opgebracht.

**Nacht van de Vluchteling van 18 op 19 juni**

Een Laudato Sí-team van onze parochie gaat deelnemen aan dit jaarlijks terugkerend wandelevenement om geld in te zamelen voor de Stichting Vluchteling. Deze gebiedswereldwijdnoodhulp aan vluchtelingen en ontheemden. Het aantal mensen dat op de vlucht is voor oorlog, geweld en onderdrukking is het hoogste aantal ooit: 82,4 miljoen mannen, vrouwen en kinderen; 1 op de 100 mensen wereldwijd is op de vlucht!! We noemen ons team 'Laudato Sí, naar de gelijknamige encycliek van Paus Franciscus over de zorg voor de Schepping en de Schepselen. De Paus: "Met hun leven op het spel, op de vlucht voor oorlog, vervolging, natuurrampen, gewetenloze handel, weggerukt uit hun gemeenschappen van herkomst, moeten vluchtelingen



worden verwelkomd, beschermd, ondersteund en geïntegreerd". We kiezen voor de wandeling met start en finish in Den Haag; een wandeltocht van 40 kilometer, die start op zaterdagavond 18 juni om 24:00 uur. Wil je meedoen? Meld je dan aan op [www.nachtvandevluchteling.nl](http://www.nachtvandevluchteling.nl) als lid van ons team (Laudato Sí), dan kun je meteen beginnen met werven van donaties en kunnen we een of meer trainingswandelingen gaan plannen. Ook als je niet mee wandelt kun je deze actie steunen door ons team (of een specifieke loper uit het team) te sponsoren via dezelfde website. Meer informatie in de speciale flyer (te vinden op [www.rkleiden.nl](http://www.rkleiden.nl) en achterin onze kerken). Of neem contact op met Jan Akerboom, mailadres: [janakerboom@casema.nl](mailto:janakerboom@casema.nl).

**Museum Greccio**

Jan van Loon sr. is al vele jaren de drijvende kracht van dit unieke museum onder de Hartebrugkerk: [www.museumgreccio.nl](http://www.museumgreccio.nl) Het museumbestuur is naartoe op zoek naar mensen die willen helpen de collectie van religieuze voorwerpen te koesteren en te tonen aan belangstellenden. Jan geeft graag informatie: [janvanloonsr@casema.nl](mailto:janvanloonsr@casema.nl) of tel. 071 5140381.

**Petrus boekenmarkt 21-22 mei**

Deze dagen is er eindelijk weer de traditionele boekenmarkt in de Petruszaal, naast de kerk. Het is veilig om te komen! Zaterdag van 11-16 uur en zondag van 12-16 uur. Opbrengst is voor duurzame verlichting in de ontvangstruimte van de kerk.

**De Bakkerij en Oekraïne**

Vanaf 1 mei is er in samenwerking met Stichting Schenk een Glimlach een grote inzamelingsactie gestart voor Oekraïense vluchtelingen in Polen. Ingezameld worden levensmiddelen, medische hulpmiddelen en schoolspullen in. GEEN KLEDING!. In de ontvangsthal van De Bak-

kerij, Oude Rijn 44b, staan dozen klaar om alles in te leggen. De actie loopt t/m 31 mei. Doet u mee? In sommige kerken kunt u ook uw spullen inleveren, vraag het de koster of het lokale secretariaat. De Oekraïense vluchtelingen in Leiden zelf worden ook niet vergeten: De Bak-

kerij opent in samenwerking met Inclusio Leiden een pop-up winkel met kleding voor vluchtelingen in Leiden. Vanaf 5 mei zijn zij welkom om op dinsdag en donderdag tussen 10.00 en 12.30 uur gratis iets moois uit te zoeken. Meer info is te vinden op: [www.debakkerijleiden.nl](http://www.debakkerijleiden.nl)



**Bekenden en oud-bekenden aan het woord: Ik geloof in jou.**

Een mooie bundel interviews. Plebaan Hagen schrijft erover: "In dit boek brengt Joëlle Freriks levensverhalen bij elkaar van meer en minder bekende mensen. Allemaal hebben ze dit met elkaar gemeen dat hun leven een bepaalde richting is opgegaan omdat ze een ervaring hadden die wij doorgaans roeping noemen. De kracht

van de interviews is de ontwapenende echtheid." Met Michel Remery, Boris Plavcic, Quirien van Berkel, Femke Post, kardinaal Eijk, Stefan Bladowski, Antoon Hurkmans, Zuster Maria Magdalena (+), Carlo Beenacker, Zuster Nadiya, Leo van Ulden (+), Ad Lenglet, Antoine Bodar en over Albert Vreeburg (+). Te verkrijgen via [www.adveniat.nl](http://www.adveniat.nl), 14,99 euro.



## Regio Oost

## Regio Noord

## Regio Zuid

## Internet Livestream

Mei	De Goede Herder	St. Jan's Onthoofding	H. Laurentius	H. Lodewijk	St. Joseph	Hartebrug	St. Petrus	H. Antonius/Maria Middelaers	
14 za		19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith		14
15 zo	09.30 WG - Mw. Dingjan		11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD Lat/NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - father Lucas	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV/KWD pastoor Broeders		09.30 EV - pastoor Broeders ANT	15
21 za		19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith		21
22 zo	11.00 EV - pastoor Broeders E.H. Communie		11.00 EV - pater Kortekaas	10.00 EV/KWD Lat/NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV - pater Hoogenboom		09.30 EV - pastoor Broeders MM	22
25 wo		19.00 EV - pastoor Broeders							25
26 do	09.30 EV - pastoor Broeders			10.00 EV/KWD lat - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith		10.00 EV - pastor v.d. Helm		26
28 za		19.00 WG - Mw. Onderwater					17.00 EV - pastoor Broeders		28
29 zo	09.30 WG - Dhr. Koot		11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV - pastoor Broeders E.H. Communie		09.30 EV - pastoor Broeders ANT	29
<b>Juni</b>									<b>Juni</b>
4 za		19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith		4
5 zo	09.30 EV - pastoor Broeders		11.00 EV - pastor van der Bie	10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV/KWD pastoor Broeders		10.00 Oecumenische viering ANT	5
6 ma				10.00 EV/KWD Lat - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith				6
11 za		19.00 WG - Mw. Onderwater					17.00 EV pastoor Smith		11
12 zo	09.30 WG - Mw. Dingjan		11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD Lat/NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV - pater Moons		09.30 EV - pastoor Broeders MM	12
18 za		19.00 EV - pastoor Smith					17.00 EV - pastoor Broeders		18
19 zo	09.30 EV - pastoor Broeders		11.00 EV - pastoor Broeders	10.00 EV/KWD Lat/NL - pastoor Smith 15.00 Lof 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith 14.00 Aanvang Sacramentsprocessie	11.15 EV/KWD pater Kortekaas		09.30 EV - pater Kortekaas ANT	19
24 vr				19.00 EV - pastoor Smith			09.00 EV - pastoor Smith		24
25 za		19.00 EV - pastoor Broeders					17.00 EV - pastoor Smith		25
26 zo	09.30 EV - pastor v.d. Helm		11.00 WG - Mw. Turk	10.00 EV/KWD Lat/NL - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 EV - pastoor Broeders		09.30 EV - pastoor Broeders MM	26
29 wo	Hoogfeest H. Petrus en Paulus			09.00 EV - pastoor Smith	19.00 EV - pastoor Smith				29
<b>Juli</b>									<b>Juli</b>
2 za		19.00 WG - Mw. Onderwater					17.00 EV - pastoor Broeders		2
3 zo	09.30 EV - pastoor Broeders		11.00 voorganger onbekend	10.00 EV/KWD Latijn - pastoor Smith 16.00 Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass - pastoor Smith	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	11.15 pastor van der Bie		09.30 WG ANT	3

Bij de Lodewijk-, De Goede Herder-, St. Jan-, Hartebrug- en Antoniuskerk zijn de vieringen ook te volgen via livestream. Meer info op hun websites.

## Andere vieringen

**Kapel RK-Begraafplaats**  
Zijlpoort, Haven 64  
Iedere 1<sup>e</sup> dinsdag 10.00 u. EV, 7 juni, 3 juli en 2 augustus.

**Kapel Roomburgh**,  
Hof van Roomburgh 46  
Kapel is voor iedereen toegankelijk; wekdagen 17.30 uur: Rozenkrans, 18.00: gebedsviering of aanbidding  
Zaterdag 18.00: Mis of aanbidding - Zondag 10.30 uur: Mis.

**Maandag**  
9.00 EV Lodewijkkerk

**Dinsdag**  
9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk

**Woensdag**  
9.00 EV Lodewijkkerk  
10.00 WG en 1x per maand  
EV Goede Herderkerk  
18.30 Aanbidding en biecht  
Sint Josephkerk  
19.00 EV Sint Josephkerk

**Donderdag**  
9.00 EV Lodewijkkerk

**Vrijdag**  
9.00 EV Sint Petruskerk  
19.00 EV Lodewijkkerk

**Zaterdag**  
9.30 EV Lodewijkkerk

**Zondag**  
17.00 Poolse mis  
Sint Josephkerk

## Liturgische feesten

**Mei; 26:** Filippus Neri, ook wel de clown van God genoemd!

**31:** Bezoek van Maria aan Elisabeth. Feest

**Juni; 1:** Justinus, apologet en martelaar uit de 2e eeuw.

**5:** Bonifatius, bij Dokkum vermoord in 754.

**11:** Barnabas, directe medewerker van de apostelen.

**13:** Antonius van Padua, voor als u iets kwijt bent.

**14:** Lidwina, heilige van ons bisdom. Feest.

**21:** Aloisius van Gonzaga, voorbeeld voor de jeugd.

**28:** Ireneüs, eerste theoloog van de Kerk.

**Juli; 3:** Thomas, apostel, de (on-)gelovige. Feest.



## Legenda

EV = Eucharistieviering  
GV = Gezinsviering  
KWD = Kinderwoorddienst  
WG = Woord- en gebedsdienst

**Vieringen in:**  
ANT = Antoniuskerk  
MM = Maria Middelaerskerk

Hoge Rijndijk 18  
2382 AS Zoeterwoude  
071 541 15 10  
(ma/wo/vr ochtend)  
degoedeherder@yahoo.com  
NL12 RABO 0335 6021 85

[www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder](http://www.hhpp-oost.nl/de-goede-herder)

Zuidbuurtseweg 15  
2381 LB Zoeterwoude  
071 580 12 15  
(di/vr 9.30-11.30 u.)  
sintjansparochie@hotmail.com  
NL95 INGB 0000 2717 53

[www.hhpp-oost.nl/sint-jan](http://www.hhpp-oost.nl/sint-jan)

Dr van Noortstraat 88  
2266 HA Stompwijk  
071 580 16 04  
(ma/wo/vr 10-12 u.)  
sintlaurentius@hotmail.com  
NL49 RABO 0361 5032 68

[www.hhpp-oost.nl/h-laurentius](http://www.hhpp-oost.nl/h-laurentius)

Steenshuur 19  
2311 ES Leiden  
071 513 07 00  
lodewijkparochie@gmail.com  
NL83 INGB 0000 6072 98

[www.lodewijkparochie.nl](http://www.lodewijkparochie.nl)

Herensingel 3  
2316 JS Leiden  
071 521 81 13  
NL57 INGB 0000 6023 34

[www.stjosephleiden.nl](http://www.stjosephleiden.nl)

Kerk:  
Haarlemmerstraat 110  
Secretariaat:  
Haarlemmerstraat 106  
2312 GD Leiden  
071 512 04 01  
(di/vr 10.30-13.00 u.)  
hartebrugkerk@kpnmail.nl  
NL29 INGB 0002 5958 00

[www.hartebrug.nl](http://www.hartebrug.nl)

Kerk:  
Lammenschansweg 40A  
Secretariaat:  
Lorentzkade 16A  
2313 GB Leiden  
071 512 19 12  
(ma-vr 9.30-11.30 u.)  
secretariaat@sintpetrus-leiden.nl  
NL04 INGB 0002 5541 52

[www.sintpetrusleiden.nl](http://www.sintpetrusleiden.nl)

Antoniuskerk  
Boshuizerlaan 13  
Maria Middelaerskerk  
Rijndijk 283  
Secretariaat:  
Boshuizerlaan 13  
2321 SG Leiden  
071 531 01 62 (di 9.30-11.30)  
secretariaat@lamgodsleiden.nl  
NL09 INGB 0000 5373 57

[www.lamgodsleiden.nl](http://www.lamgodsleiden.nl)

## MEI

- Wo 18** **Adrienne von Speyr**  
over Doop en Vormsel,  
zoom 20.15 u via Lodewijksite
- Wo 25** **Serie Missionaire Parochie**  
over de zondag beleven,  
zoom 20.15 u via Lodewijksite
- Do 26** **Hemelvaart**
- Vr 27** **Maaltijd Plus inleiding**  
18.00 - 21.00 uur, Stevensbloem 269,  
aanmelden vanerp@outlook.com
- Di 31** **Ouderavond Vormsel,**  
zoom 20 - 21 u

## JUNI

- Za 4** **Pater Pio Gebedsgroep,**  
10.30 - 12 u Josephkerk
- Zo 5** **Pinksteren**
- Wo 8** **Serie Missionaire Parochie**  
over bidden en aanbedding,  
zoom 20.15 u via Lodewijksite
- Do 9** **Bijbellezen o.l.v. Marieke Maes.**  
Antoniuspastorie 20 - 22 u
- Zo 19** **Sacramentsdag en processie**  
Voor meer info zie hiernaast
- Do 30** **Bedevaart naar Brielle**

## JULI

- Za 2** **Pater Pio Gebedsgroep,**  
10.30 - 12 u Josephkerk
- Za 2 / Zo 3** **Open kerken voor de**  
**7 Sacramenten,** 12.30 - 15 u.  
Voor meer info zie hiernaast

## Als de heilige Geest van zich doet spreken

*Pinksteren, de gave van de heilige Geest, is geen eenvoudig concept. In de Bijbel lezen we over vurige tongen en hevige wind. Toch gaat het bij dit feest niet om wat er van buiten af is waar te nemen maar wat er van binnen wordt bewerkt. De omstanders horen de leerlingen 'spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf'. Alle talen dus. De geboorte van de dialoog. Dat is het vermogen om de taal te spreken van de armen, de vluchtelingen, de slachtoffers van menselijk geweld, de zoekers, de twijfelaars, de kenners en wetende ... Pinksteren, daagt ons uit om ons met hen te verbinden. Niet weggeborgen in een waarheid die direct een antwoord geeft op alle vragen. Maar als mensen die een vurig verlangen hebben om de ander te verstaan en te begrijpen. Die in dialoog, tijd en wereld laten delen in de rijkdom van geloof, hoop, liefde. Dat de heilige Geest ons daartoe mag inspireren.*

Marlène Falke-de Hoogh PW

## Expositie Titus Brandsma breed aangekondigd

Wellicht heeft u op de straten van Leiden deze afbeelding van Titus Brandsma gezien? Dankzij een donatie wat het mogelijk ieders aandacht te vestigen op zijn heiligverklaring en mensen uit te nodigen voor een mini-expositie. Deze is begonnen in de Hartbrug, maar zal daarna langs diverse kerken van onze parochie gaan. Er staan kenmerkende foto's op, korte informatie en inspirerende teksten van pater Titus.

In een vitrine liggen voorwerpen en boeken. Bij een beeldje van de nieuwe heilige kan een kaarsje aangestoken worden. In de Hartbrugkerk dagelijks 10 -15 u van 7 t/m 22 mei.



## Sacramentsprocessie - 19 juni

De Tocht met het Kruis op Goede Vrijdag was weer als vanouds, met veel 'meelopers'. We zijn blij dat ook de Sacramentsprocessie weer door kan gaan! Dat is een vaste traditie in Leiden geworden.

Vanaf de Sint Josephkerk door de Haarlemmerstraat naar de Harteburgkerk toe. Op de brug tegenover in het hartje van de Stad wordt Leiden gezegend. Daarna gaat het verder over de Oude Rijn naar de Lodewijkkerk. Daar wordt met gebed, een overweging en zang afgesloten. In de tuin van de Lodewijk staat wat te drinken klaar. Start 14 u in de Sint Josephkerk en afronding tegen 16 u in de Lodewijk.

Pastoor Smith



## Weekeind van de Sacramenten - 2/3 juli

In dit Jaar van de Sacramenten zijn onze acht kerken (de Antonius namens de LAM Gods) gevraagd de 7 Sacramenten te belichten. Ieder kerk heeft aandacht voor een specifiek Sacrament en 1 kerk voor de Sacramenten als raakpunt van hemel en aarde. Hoe elke kerk dat Sacrament zal belichten wordt aan de lokale creativiteit over gelaten.

Zaterdag 2 en zondag 3 juli kunt u een kerkentocht maken, die dus tegelijk een Sacramententocht is. De kerken zijn open van 12.30 tot 15.00 uur.

- U kunt de tocht in delen maken of in één keer. Natuurlijk is een keuze mogelijk uit de locaties.
- U kunt de tocht alleen maken of met iemand anders.
- U kunt zich ook aansluiten bij een gezamenlijke fietstocht.

Meer informatie hierover volgt!

Pastoor Broeders en Marlène Falke-de Hoogh PW