

# LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de parochiekernen Lam Gods, Sint Petrus en Hartebrugkerk over het Laudato Si project in Regio-Zuid.



“Schepping: ons een zorg”



## Mag het wat meer kosten?

Dat de gasprijzen omhoog gaan zal niemand zijn ontgaan. Er is schaarste doordat de economie wereldwijd aantrekt, maar ook omdat steeds meer landen overschakelen op gas om de vervuilende steenkool of bruinkool niet meer te gebruiken. Daarmee willen ze bepaalde

klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs halen. Goed voor de Schepping dus!

Jammer is wel dat het niet goed is voor de “arme schepselen”, waarvoor de paus in Laudato Si ook een lans breekt. Arme mensen in veel landen kunnen de hogere gasrekening niet betalen. In ons land “boffen we” en probeert de regering met € 400 per huishouden de pijn te verzachten. Of dat genoeg is weet nog niemand. Laten we onze oren en ogen open houden voor parochianen en anderen die het moeilijk krijgen!



*Dit stuk is geschreven door een redactielid.*

### In dit nummer:

Voorwoord door een redactielid

Dubbelfeest!

Wat zegt de Paus

Nuttige links

In het nieuws

Programma Laudato Si

Eco-tips

## Dubbelfeest voor Franciscus

De Scheppingsperiode 2021 werd officieel afgerond op 4 oktober, de feestdag van de Heilige Franciscus van Assisi. In de Hartebrug en elders hebben wij dit al op 3 oktober uitbundig gevierd. Tijdens de eucharistieviering, met een pas gewijde franciscaanse voorganger, zong het Hartebrugkoor het Zonnelied en “Sia laudato San Francesco”, een middeleeuws loflied op de H. Franciscus. De kinderen liepen met zonnebloemen de kerk binnen en maakten tijdens de kinderwoorddienst een vrolijke franciscaanse poster voor Pater Leo van Ulden. Op 4 oktober ging Pater Thijs Moons voor in de viering van de OFS (Orde van Franciscaanse Seculieren) in een volle Maria Middelareskerk. Kortom twee leuke vieringen vol vreugde en energie!



### Wat zegt de Paus? Citaten uit “Laudato Si”<sup>1</sup>

Gods liefde is de fundamentele reden van heel de schepping ... Zo is ieder schepsel onderwerp van de tederheid van de Vader, die het een plaats in de wereld toewijst.



**Nuttige links**



**Onze Website:** <https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Nieuws van de franciscaanse derde orde in Nederland (OFS) is te vinden op hun website: <https://www.ofsnederland.nl/>

<sup>1</sup>De integrale tekst van de encycliek “Laudato Si” is te vinden op <https://www.rkkerk.nl/>

## In het Nieuws

### Tentoonstelling 'If Things Go Wrong' *Hoe kick jij af van groter, beter, meer?*

Meer is niet altijd beter, maar wel verleidelijk. Al die groei maakt ons leven er niet makkelijker op, met burn-outs, verslaving en milieuvervuiling tot gevolg. Groeiverslaving vraagt om creatieve oplossingen. Daarom deed **Museum De Lakenhal** de oproep aan creatieve makers en denkers om hun vooruitstrevende, logische of vreemde ideeën in te sturen tegen groei-verslaving.

Van de inzendingen heeft de jury in totaal vijftien oplossingen gekozen. Die zijn te zien in de expositie van 15 oktober 2021 tot 20 februari 2022. Er worden ook leuke optredens en workshops georganiseerd.



Tips, inspiratie en informatie vind je op de website van de Lakenhal:

<https://ifthingsgrowwrong.lakenhal.nl/inspiratie/>



### Klimaatpelgrimstocht

De pelgrims naar de COP26 in Glasgow hebben, na gezegend te zijn door Mgr. Hendriks de bisschop van Haarlem, de overtocht naar Groot Brittannië gemaakt. De dag ervoor (zondag 10 oktober) liepen er rond de 150 klimaatlopers mee van Gaasperdam naar Hoofddorp.

Een van de sprekers was Gerard de Korte, bisschop van Den Bosch, die het Zonnelied van Franciscus voorlas. Hij benadrukte dat niet alleen mannen en vrouwen broeders en zusters van elkaar zijn maar ook alle elementen van de schepping: 'Als we meer zouden uitgaan van een christelijk heelheidsdenken...dan zouden we veel zorgvuldiger en voorzichtiger omgaan met de werkelijkheid die ons omringt.'

[www.vastenactie.nl/klimaatpelgrimstocht](http://www.vastenactie.nl/klimaatpelgrimstocht)

### Doe ook jij de lichten uit op 30 oktober?

Op 30 oktober vieren wij de Nacht van de Nacht! Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld. Het doel van Nacht van de Nacht is om Nederland donkerder en duurzamer te maken. Al die overbodige verlichting veroorzaakt lichthinder en energieverstopping. Ook raakt het ritme van

mensen en dieren verstoord. Mens en dier hebben het natuurlijke ritme van de nacht nodig om uit te rusten, voor hun gezondheid en voor een sterke weerstand. Meer informatie op <https://www.nachtvandenacht.nl/>



### Laudato Si Programma voor november 2021

**Di 9, 16, 23 nov** 'Dromen en veranderen met paus Franciscus'  
via zoom \* Catechese met pw Marlene Falke 20.00-21.30 uur

**Za 13 nov** Catecheseclub **De Vriendjes van Franciscus**  
Hartebrug 15.30 – 17uur. Kinderen vanaf groep 5 welkom

**Zo 14 nov** **Werelddag van de Armen**  
Informatie over de activiteiten rond deze dag wordt in het volgende Geluid van Zuid bekend gemaakt.

\* Aanmelden bij: Pw Marlène Falke-de Hoogh [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com)  
Zoom Meeting:  
<https://us02web.zoom.us/j/86236760945?pwd=cXRtdjVyZG1pWjRGVWxOVMr eHdtZz09>

### Eco-tips

Het is tijd om bollen te planten voor de lente. Kies liever biologische bollen van telers zoals Ecobulbs of Biobol: [www.ecobulbs.nl/](http://www.ecobulbs.nl/) [www.biobol.nl/](http://www.biobol.nl/)

Natuurmonumenten verkoopt ook ecologisch verantwoorde bollen.

