

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de parochiekernen Lam Gods, Sint Petrus en Hartebrugkerk over het Laudato Si project in Regio-Zuid.



“Schepping: ons een zorg”



Van de Belhamel

Noblesse Oblige

Met deze uitdrukking wordt gezegd dat een adellijke afkomst ook verplichtingen met zich meebrengt. Geldt dat ook voor over christen-zijn? In zijn encycliek *Fratelli tutti* (FT) wijst paus Franciscus op het belang van een universele broederschap onder de mensen: “niemand kan het leven in z'n eentje aan... We hebben een gemeenschap nodig die ons ondersteunt en helpt, waarin we elkaar kunnen helpen om vooruit te blijven kijken.” (FT:inl,8)

Hoe waar deze woorden zijn hebben we de afgelopen maanden zelf kunnen ervaren. Bij herhaling roept de paus op om als betere mensen en een betere wereld uit de huidige crisis te komen. Een uitdaging, een kans of toch ... noblesse oblige, iets wat we aan elkaar verplicht zijn? Hoe? Zoals altijd, met kleine stappen en de evangelische weg: zie waar de nood is, laat je erdoor raken en kom in actie. (Lc 10-25-37)

Bron: *Fratelli Tutti*

www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=7800&id=1

“Alle rivieren stromen naar de zee...”

Dit citaat uit het Bijbelboek Prediker eindigt “... en de zee raakt niet vol.” Helaas klopt dit niet. Op 8 juni, Wereldoceanendag, werden wij weer herinnerd aan de zorgelijke toestand van onze zeeën, in het bijzonder wat de plasticsoep betreft. Met de ‘plogacties’ van de afgelopen weken (zie Het Geluid van Zuid van juni) hebben wij geprobeerd die aan de bron te bestrijden. Want veel zwerfvuil op straat belandt in het water en uiteindelijk in de zee. Ook de Oude Rijn die bij Katwijk uitmondt, brengt veel plastic met zich mee. Daarom is de Limes Bubble Barrier die daar plastic uit het water gaat halen zo’n geweldig initiatief: een groot project



dat ooit heel klein is begonnen, ook met een ‘plogactie’! Onze volgende stap is om plastic voor eenmalig gebruik helemaal uit de parochie te verbannen. Help je mee?

In dit nummer:

Van de Belhamel

Alle Rivieren

Wat zegt de Paus?

Nuttige links

In het nieuws

Goed begonnen

Programma Laudato Si

Eco-tip van de maand

Wat zegt de Paus? Citaten uit “Laudato Si”

Een gevoel van innige verbondenheid met de andere wezens in de natuur kan niet echt zijn, als er tegelijkertijd in het hart geen tederheid, medeleven en bezorgdheid is voor de mens.



Nuttige links



Onze Website: <https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Survival International komt op voor inheemse volken <https://www.survivalinternational.org>

¹De integrale tekst van de baanbrekende encycliek “Laudato Si” is te vinden op

www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf

In het nieuws

Chinese Zonnepanelen

Meer dan een miljoen Nederlandse huizen hebben inmiddels zonnepanelen. Misschien overweeg je zelf om ook via je dak groene energie



te produceren. Heel verantwoord, zou je denken. Maar is het zo? 80 procent van de Nederlandse zonnepanelen is afkomstig uit China en de overige 20 procent wordt daar deels gemaakt. Recente onderzoeken beweren dat Oeigoerse dwangarbeid in de Chinese provincie Xinjiang in vrijwel elke stap van het productieproces een rol speelt. In de Tweede Kamer zijn er ook vragen over gesteld. Alhoewel de productieketen complex is, is het toch belangrijk om het uit te zoeken en te zorgen dat jouw zonnepanelen milieuvriendelijk én mensvriendelijk zijn. <https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/18/beantwoording-vragen-over-de-productie-van-zonnepanelen-met-oeigoerse-dwangarbeid>

Goed begonnen is half gewonnen

In januari begon ik met verantwoordelijke tandenborstels en daarbij horen uiteraard verantwoordelijke tandpasta's. Tandpastatubes zijn moeilijk recyclebaar omdat ze uit verschillende soorten plastic bestaan en vaak óók een laagje aluminium. Jaarlijks belanden miljoenen tubes op vuilnishopen of, nog erger, in de oceaan. Maar het kan anders.

De tabletten van *Smyle* (o.a. bij Etos en Ekoplaza te koop) zijn in een glazen flesje verpakt. Stop er een in je mond, vermaal het met je kiezen en poets als normaal! Toch liever een pasta? Probeer dan de producten van *Georganics*. Die zijn uitsluitend van natuurlijke ingrediënten gemaakt en via het internet te krijgen.



Fratelli Tutti: Amazone

In het Amazonegebied wonen tientallen inheemse stammen. In Brazilië zijn er wetten om het land van inheemse volken te beschermen maar in de praktijk zijn ze bedreigd. De Braziliaanse president Jaïr Bolsonaro heeft deze gebieden opengesteld voor land- en mijnbouw en veel inheemse stammen zijn gedwongen om hun oorspronkelijke habitat te verlaten. De minister van



Milieu noemde de Covid-pandemie "een kans" om de strenge milieuregels in zijn land te versoepelen! Eén manier om dit te stoppen is via het Internationaal Strafhof in den Haag. Je kunt ook een petitie ondertekenen:

www.regenwoudredder.org/petities/1216/teken-de-petitie-om-de-genocide-door-bolsonaro-te-voorkomen

Laudato Si Programma juni /juli 2021

Vrij 2 juli
Online

Laudato Si Mondiaal Gebed van de Paus
Tijd nog te bepalen (1)

Zo 04 juli
Hartebrug
Na de Mis

Vriendjes van Franciscus
Seizoensafsluiting

Woe 7 juli
Antoniuskerk
14 – 15.30 u

Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS)
Bijeenkomst. Aanmelding en informatie via kootleo@hotmail.com

Datum en
tijd n.t.b.

LS Activiteit: Drijfvuiloprapen in de
Stevenshof

(1) Link via: <https://catholicclimatemovement.global/global-laudato-si-monthly-prayer-services/>

Eco-tips

Vind je vloeibare zeep handig maar baal je van al die plastic flesjes? Hier is een oplossing: Rasp een stuk zeep (bv Dove) in een pan. Voeg 700 ml water toe. Verhit al roerend tot de zeep opgelost is (± 10 minuten) en laat overnacht staan. In de ochtend heb je vloeibare zeep zonder een extra plastic fles!
(Met dank aan Manu Lonardi)

