

Zalige Titus Brandsma:

van gevangeniscel naar kloostercel

In 1985 werd de Karmeliet Titus Brandsma zalig verklaard maar sindsdien laat zijn heilig verklaring op zich wachten. Recent is daar verandering ingekomen door een klein wonder.

Zijn heilig verklaring lijkt een kwestie van tijd. Wat Titus Brandsma bijzonder maakt is misschien wel de wijze waarop hij met een crisis in zijn leven omgaat. Zijn verdediging van oa de vrijheid van de katholieke pers tijdens de Duitse bezetting zorgt ervoor dat hij als politiek gevangene in het Oranjehotel in Scheveningen belandt.

Enkele regels uit het gebed, het gedicht, dat hij schrijft vanuit zijn cel geven blijk dat hij zich niet zomaar laat gevangen nemen. Zijn gevangeniscel maakt hij tot een kloostercel en 'ontsnapt' zo aan het regime van de bezetter. Hij dicht: *'Ik ben gelukkig in mijn leed omdat ik het geen leed meer weet, maar 't alleruitverkorenst lot, dat mij vereent met U, o God'.*



Zijn houvast is zijn geloof in Jezus, door wie Hij zich juist in deze omstandigheden bemint weet. Wijze en troostrijke woorden van een bijna heilige, voor als we 'moe-zijn' van alle maatregelen. Uitdagende woorden ook om net als de zalige Titus opzoek te gaan hoe wij, met ons geloof voorhanden, deze tijd van vrijheidsbeperking kunnen ombuigen naar een kans.

Meer informatie over de zalige Titus Brandsma: <https://www.karmel.nl/titus-brandsma/>
Over het verblijf in de cel: [https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/mijn_cel -
_dagorde van een gevangene.pdf](https://www.karmel.nl/wp-content/uploads/2018/02/mijn_cel_-_dagorde_van_een_gevangene.pdf)

Gedicht / gebed tijdens zijn gevangenschap Scheveningen

O, Jezus, als ik U aanschouw
Dan leeft weer dat ik van U hou
En dat ook Uw hart mij bemint
Nog wel als Uw bijzondren vriend.

O laat mij hier maar stil alleen
Het kil en koud zijn om mij heen
En laat geen mensen bij mij toe
't Alleen zijn word ik hier niet moe.

Al vraagt dat mij meer lijdensmoed
Och, alle lijden is mij goed
Omdat ik daardoor U gelijk
En dit de weg is naar Uw Rijk

Want Gij. O Jezus, zijt bij mij
Ik was U nimmer zo nabij.
Blijf bij mij, bij mij, Jezus zoet,
Uw bijzijn maakt mij alles goed.

Ik ben gelukkig in mijn leed
Omdat ik het geen leed meer weet,
Maar 't alleruitverkorenst lot
Dat mij vereent met U, o God.