

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de parochiekernen Lam Gods, Sint Petrus en Hartebrugkerk over het Laudato Si project in Regio-Zuid.



“Schepping: ons een zorg”



Van de Belhamel

Wat is Kerstmis?

‘Kerstmis is meer dan een boom vol met ballen’ doet een kinderlied ons zingen. Het concludeert dat Kerstmis het feest is ‘van het kindje in de kribbe als geschenk van God’. Met dit Kind gaat de wereld op zijn kop. Want de Menswording van God is geen feest voor een enkele uitverkorene maar een geschenk aan de hele mensheid, aan de hele schepping.

Maar dan, nog nooit zijn er zoveel mensen op de vlucht geweest. Verdreven van huis en haard door oorlog, geweld of armoede. Jezus ontvangen in deze wereldtijd, in ons hart, de kribbe die een ieder van ons kan zijn, dat is mens- worden samen met God en ons openstellen voor een wereld in nood. En dat zichtbaar maken in daden, hoe klein of onbeholpen ook. Vele kleine daden vormen samen een grote beweging. Dan schijnt er licht ... ook in de meest duistere hoeken van ons samenleven. Dan heeft geen duister het Licht overmeesterd.

Marlène Falke, Pastoraal Werker

Kerstster weer te zien!

Op 21 december, de winterzonnwende en een paar dagen voor Kerst, mogen wij een zeldzame gebeurtenis aan de hemel observeren: de planeten Jupiter en Saturnus lijken elkaar te raken. Dit is een zogenaamde “grote conjunctie”. Je moet achthonderd jaar teruggaan om een conjunctie te vinden die zó krap was en tegelijk aan de nachthemel was te zien. De conjunctie is met het blote oog na zonsondergang in het Zuidwesten te zien. Met een verrekijker of kleine telescoop zijn zelfs de vier helderste manen van Jupiter en de ringen van Saturnus zichtbaar. Wacht niet tot de 21^{ste} maar ga bij onbewolkte hemel meteen kijken!



De conjunctie herinnert ons dat wij in deze wisselvallige tijden troost kunnen vinden in de gestadigheid van de hemelen. En hoop dat wij, zoals de wijzen uit het Oosten, zullen aankomen bij de stal in Bethlehem.

In dit nummer:

Voorwoord door p.w.
Marlène Falke

Kerstster weer te zien!

Wat zegt de Paus?

Nuttige links

Vier Kerstmis met de natuur

Delen smaakt naar meer

Economie van Franciscus

Programma Laudato Si

Eco-tip van de maand

Wat zegt de Paus? Citaten uit “Laudato Si”

Zoon van God, Jezus,
door U is alles geschapen.
Gij hebt een menselijke
gestalte aangenomen in de
moederschoot van Maria,
Gij zijt deel geworden van
deze aarde,
en hebt naar deze aarde
gekeken met menselijke
ogen.



Nuttige links



Onze Website: <https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Voor informatie over de Conjunctie ga naar: www.youtube.com/watch?v=ONOdOlrX3OQ

¹De integrale tekst van de baanbrekende encycliciek “Laudato Si” is te vinden op

www.rkkerk.nl/wp-content/uploads/2017/06/Encycliciek-van-paus-Franciscus-Laudato-Si.pdf

Vier Kerstmis met de natuur

Kerstboom voor de vogels Waarom zouden wij de vreugde van Kerstmis niet met de vogels delen? Een manier om dit te doen is een “vogelkerstboom” te maken door allerlei lekkernijen in de takken van een boom op te hangen. Denk aan vetballen, pinda's, zaden, meelwormen en rozijnen. Maar absoluut geen vetbollen of pinda's in een (plastic) netje; vogels kunnen erin verstrikt raken en het geeft schadelijke



afval. Maak je eigen vogelvoer of koop het in een (dieren)winkel.

Voor extra tips ga naar:

www.vogelbescherming.nl



Adventsactie: Delen smaakt naar meer!



Nicaragua is een prachtig land maar er heerst veel armoede. Dit jaar ondersteunt Adventsactie een project in de gemeente Palacagüina. Gezinnen daar leren hun moestuinen op een duurzame, dat wil zeggen op een voor mens en land gezonde manier, te bewerken. En hoe ze hun grond dus ook op de langere termijn vruchtbaar kunnen houden. Op die manier willen we de cirkel van armoede en ondervoeding helpen doorbreken. Het project komt ten goede aan een kleine 700 mensen uit 144 gezinnen. De kinderen in al deze gezinnen zijn ondervoed. Het project wil bereiken dat de ouders weer beter voor zichzelf en hun kinderen kunnen zorgen. www.vastenactie.nl/projecten/

De economie van Franciscus: Laat de Aarde op adem komen

Vorige maand kwamen meer dan tweeduizend economen, ondernemers en activisten uit de hele wereld bij elkaar voor het online event, “De economie van Franciscus”. De Paus nodigde jongeren en gerenommeerde economen uit om ideeën uit te wisselen over een alternatieve en duurzame economie. Het gedachtegoed van Laudato sí (2015) en Fratelli Tutti (2020) vormden de leidraad.

Laudato Si Programma Regio-Zuid januari 2021

- | | |
|--|---|
| 19 & 26 januari
Antoniuskerk
19.30 - 21.30 uur | ‘De wereld genezen’ . De eerste 2 catecheses-avonden van de catechesereeks van Paus Franciscus over de sociale leer. Ook via Zoom. |
| 22 januari
Romanuszaal
(Extra ventilatie) | Film en Spiritualiteit 'A Beautiful Day in the Neighborhood' 19.30 - 21.30 u |
| 02 & 09 februari
Antoniuskerk
19.30 - 21.30 uur | ‘De wereld genezen’ . De laatste 2 catecheses-avonden van de catechesereeks van Paus Franciscus over de sociale leer. Ook via Zoom. |
| 23 januari
Hartebrugkerk
15.30 – 17.00 uur | Vriendjes van Franciscus Bijeenkomst voor kinderen van groep 5 t/m 7 |
| 29 januari
14.00 - 16.15 uur | Laudato Si-werkgroep Nederland: Webinar over Fratelli Tutti met o.a. Mgr. Gerard de Korte
https://laudato-si.nl/agenda |

Eco-tips voor Kerstmis

- Koop niet te groot in en plan voor het gebruik van etensrestjes op 2^{de} Kerstdag
- Maak één gang van het Kerstdiner veganistisch.
- Vermijd metallisch of glanzend cadeaupapier (vaak niet recyclebaar)
- Zet de Kerstlichten (ook de buitenlichten) uit als je gaat slapen.

