



**DIAC  NAAL**  
**WEEKEND**

**7/8 NOVEMBER 2020**

**LAAT ZE  
NIET VALLEN!**



**GEEF LEIDSE ONGEDOCUMENTEERDEN  
EEN HUMAAN BESTAAN.**



# DIAC NAAL

## WEEKEND

### 7/8 NOVEMBER 2020

Dit jaar staat het Diaconaal Weekend in het teken van ongedocumenteerden in onze stad. Migranten zonder verblijfsvergunning zijn vanwege hun kwetsbare positie een makkelijke prooi voor uitbuiting door malafide werkgevers, huisjesmelkers of mensenhandelaren en hebben het zeker in coronatijd zwaar te verduren.

Mensen zonder verblijfsdocument zijn ontheemd, hebben geen thuis, een onveilige woonplek, spreken vaak de taal niet van het land waar zij verblijven, hebben geen sociale zekerheid, geen toekomst en geen enkel recht op inkomen.

#### **Het werk van decennia de nek omgedraaid**

Op 1 mei van dit jaar, midden in de eerste coronagolf, besloot wethouder Marleen Damen dat de Bed, Bad en Broodopvang (BBB) voor ongedocumenteerden in Leiden voortijdig gesloten moest worden. De laatste bewoners van de BBB werden verwezen naar een landelijke voorziening in Rotterdam en als ze dat niet wilden, was het hun eigen keus.

Half september liet de voorzitter van STUV, de Leidse Stichting voor Uitgeprocedeerde Vluchtelingen, weten dat deze organisatie per 1 januari 2021 na 22 jaar haar werkzaamheden zal beëindigen.

Zij kunnen zich niet vinden in de sluiting van de zogeheten perspectiefwoningen en de nieuwe taakstelling van de gemeente om alleen nog dienst te doen als een juridisch loket voor ongedocumenteerden.

Daarmee is in enkele maanden tijd het belangrijkste deel van de structurele hulpverlening aan ongedocumenteerden, die we in de afgelopen decennia in onze stad, met name ook vanuit De Bakkerij hebben opgebouwd, vakkundig de nek omgedraaid.

## Falend beleid

Het stadsbestuur van Leiden, dat er prat op gaat de Stad van Vluchtelingen te zijn en elf jaar geleden nog als eerste stad in ons land het Charter for Compassion tekende, laat juist de meest kwetsbare groep onder de vluchtelingen als een baksteen vallen.

Inmiddels zijn de eerste oud-BBB-ers, die zich op advies van de gemeente Leiden in Rotterdam gemeld hadden, alweer teruggekeerd. Hun verblijf van zes maanden daar zat erop. Niets gewonnen en alles verloren, zelfs het dak boven hun hoofd.

Enkele ambtenaren leggen, als het meezit, nog wat noodverbandjes in de vorm van een tijdelijk onderdak. Ondertussen is het oude netwerk aan diggelen, moet de medische en psychische ondersteuning weer opnieuw worden opgestart en zijn mensen ongelofelijk aangetast in hun bestaanszekerheid.

In de afgelopen maanden heeft De Bakkerij, samen met partnerorganisaties als De Fabel van de Illegaal, stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden) en de Volle Evangelie Gemeente Oegstgeest, oud-BBB-bewoners en andere ongedocumenteerden extra ondersteuning geboden. Er is een speciaal noodfonds ingericht en een actiecomité van start gegaan om de belangen te behartigen van ongedocumenteerden in onze stad.

# LAAT ZE NIET VALLLEN!

## GEEF LEIDSE ONGEDOCUMENTEERDEN EEN HUMAAN BESTAAN.

### Laat ze niet vallen!

Het thema van het Diaconaal Weekend 2020 is: "Laat ze niet vallen! – Geef Leidse ongedocumenteerden een humaan bestaan –".

Geen eenvoudig thema. We weten hoe met name de opvang van deze groep vluchtelingen in ons land vaak ter discussie staat. Vandaar dat we dit jaar een uitgebreide themakrant uitgeven met nadere achtergronden, boek- en filmsuggesties rond dit onderwerp.



### Wilt u bijdragen aan LOF?

LOF, het Leids Ongedocumenteerden Fonds, is mede ontstaan omdat diverse mensen in ons netwerk meteen rond de berichten over de sluiting van de bed, bad en broodvoorziening in Leiden, de bui al zagen hangen en spontaan vroegen of zij wat geld konden overmaken voor acute hulpvragen van deze mensen. Nog voor de start van LOF wereldkundig werd gemaakt, kwamen de eerste donaties al binnen. Ieder die een steentje wil bijdragen aan dit fonds, kan een bedrag overmaken op rekening:

**NL 46 INGB 0000 097065**

t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. LOF.

Dat geld wordt dan geormerkt en ter beschikking gesteld aan partnerorganisaties die concrete hulp geven aan ongedocumenteerden in Leiden e.o.

*Waarvoor, mede namens diverse partnerorganisaties, alvast onze hartelijke dank!*

Uitgave Diaconaal Centrum De Bakkerij november 2020

## KRAAN'N' ZONDER PAPIEREN

UITGAVE: DIACONAAL CENTRUM DE BAKKERIJ TE LEIDEN  
DIACONAAL WEEKEND 7 t/m 11 NOVEMBER 2020

**Hij zit al 18 jaar in lockdown**

De laatste golf van de coronacrisis is nu echt begonnen. En dat is de gevaarlijkste, want veel vroeger dan gedacht, want veel mensen zijn nu al ziek en overleden. Het is nu echt begonnen. Het is nu echt begonnen. Het is nu echt begonnen.

## LAAT ZE NIET VALLEN!

Geef Leidse ongedocumenteerden een human bestaan

In mei 2020 werd de BeeldBald en Broodvoorziening (BBB) voor ongedocumenteerden in Leiden opgericht. In de media werd gezegd dat dit moest in het kader van nieuw landelijk beleid, maar de werkelijkheid is anders. Het is nu echt begonnen. Het is nu echt begonnen. Het is nu echt begonnen.

## EN ZE VAN?

Zie mensen bij ons thuis. Volgens de FIV maken in ons land 2019 220.000 huishoudens gebruik van een huishoudelijke hulp om veiligheidsredenen.

**Geen overheidstun**  
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zegt ongedocumenteerden, die soms ook als kluisers of in het huishoudelijk werk, niet te kunnen onderhouden omdat overheidstun bevestigd is voor mensen die bevestigd hebben.

## Salim

221 vluchtte drie jaar na Afghanistan. Hij was een vluchteling. Hij was een vluchteling. Hij was een vluchteling.

**Angst**  
Angst om gezien te worden is voor deze Afghaanse vluchtelingen de grootste angst van de dag.

**Relief op een**  
Relief op een dag voor 50 personen. Relief op een dag voor 50 personen.

## IK DOE KRANT

Frankrijk, 14 DE OKTOBER 2020  
FRANCOIS HOLLAND, 121 RUE DE LA PAIX, 75001 PARIS

**Ik doe krant**  
Ik doe krant. Ik doe krant. Ik doe krant. Ik doe krant. Ik doe krant.

## IK DOE KRANT

Frankrijk, 14 DE OKTOBER 2020  
FRANCOIS HOLLAND, 121 RUE DE LA PAIX, 75001 PARIS

**Ik doe krant**  
Ik doe krant. Ik doe krant. Ik doe krant. Ik doe krant. Ik doe krant.

net Nederland. De onroepbare Engelse versie vind je hier: [op Twitter](#) en [Facebook](#)

De Swaampers  
Diaconaal Centrum De Bakkerij