



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | november 2020 |

‘Leken spelen de hoofdrol in de Kerk’ |

Zo geciteerd leidt deze uitspraak gemakkelijk tot een misverstand. Het is een regel uit de gebedsintentie die onze Paus heeft uitgesproken tijdens de bijzondere synode in de Amazone. Dat de enige en echte hoofdrol is weggelegd voor de Heer zelf staat voor hem buiten kijf. Toch vraagt hij met zijn gebed bijzondere aandacht voor de

christen-gelovige-leken en in het bijzonder voor de vrouwen. ‘Niemand werd als priester of bisschop gedoopt. We zijn allemaal gedoopt als leek.’ Het is niet zijn bedoeling om gewijde-bediensaren en leken tegen elkaar uit te spelen. Het is eerder zo dat de Kerk, in deze dagen, beiden hard nodig heeft voor haar missie in de wereld. De kerk hier ter plaatse zou ondenkbaar zijn zonder de inzet van christen-gelovige-leken. Ik bid graag – uit dankbaarheid – voor al die vrouwen en mannen. Onmiskenbaar zijn zij onze ‘schatten van de kerk’.

Marlene Falke-de Hoogh, Belhamel van Zuid

<https://opusdei.org/nl-nl/article/paus-vrouwen-met-leidinggevende-functies-in-de-kerk/>



CORONA UPDATE

Er mag nu een maximum van 30 kerkgangers per viering. Verder vragen wij u om bij aankomst en vertrek een mondkapje te dragen. Het aanmelden voor de weekendvieringen is helaas weer noodzakelijk. Hoe gaat dat? Zie pagina 7.



Allerheiligen

Op zondag 1 november viert de Kerk het Hoogfeest van Allerheiligen, een dag ter herdenking van alle bekende en onbekende heiligen, of ze nu heilig verklaard zijn of niet. Heiligen zijn alle personen die in het hiernamaals bij God zijn. Zij zijn “de bemiddelaars voor de biddende kerk op aarde, voorsprekers voor hun strijdende en lijdende broeders en zusters”.

In onze regio vieren wij Allerheiligen op zaterdagavond 31 oktober in de Sint-Petruskerk en op zondag 1 november in de Antonius- en Hartebrugkerk.

Allerzielen

Op 2 november, de dag ná Allerheiligen, denken wij aan alle mensen die overleden zijn, ook onze eigen dierbaren. Er zijn Eucharistievieringen om 17.00 uur en 19.00 uur in de Petruskerk en Hartebrugkerk respectievelijk. Nabestaanden van de in het afgelopen jaar overleden parochianen ontvangen een uitnodiging een viering bij te wonen. Door de coronaregels is registratie vooraf bij de secretariaten noodzakelijk. Voor bewoners van ‘Leiden-Zuidwest’ is er op 2 november een Allerzielenbijeenkomst in ‘De Pelgrim’, Apollolaan (Apollotoren 2, begane grond). Daar kunt u tussen 17:00 en 19:00 uur binnenlopen om een kaarsje aan te steken en stil te staan bij uw gestorven dierbaren. Er is gelegenheid voor een gesprek. Alles met inachtneming van de coronaregels.



Veel werk voor de bisschop!

Wij bidden voor de 24 tieners en 6 volwassenen van onze parochie die binnenkort het sacrament van het Vormsel zullen ontvangen. Vanwege de coronaregels loopt de vormselviering dit jaar anders; onze bisschop, Mgr. Hans van den Hende, zal voorgaan in maar liefst drie vieringen in Leiden op zaterdag 7 november! Voor de tieners is er een gebedsviering om 15.00 uur in de Sint-Petrus en nog een om 16.30 uur in de Hartebrug. De volwassenen worden tijdens de Eucharistieviering om 19.00 uur in de Sint-Petrus gevormd. Voor deze laatste viering is er een aantal plaatsen voor parochianen beschikbaar maar reserveren van te voren is vereist.

DOE MEE MET DE SCHOENENDOOSACTIE!

Vorig jaar zijn wij in Regio Zuid begonnen met een aantal speciale activiteiten rond de Werelddag van de Armen die in 2020 op zondag 15 november valt. Een van deze activiteiten is de Schoenendoosactie die wij jarenlang met de kinderen van de Hartebrug en de Vriendjes van Franciscus hebben gesteund. De Schoenendoosactie gaat ook in Coronatijd door en wij willen graag weer mee doen.

Het idee is om een schoenendoos te versieren en deze met een aantal praktische en aantrekkelijke spullen te vullen. De doos is een persoonlijk cadeau van jou aan een kind in een arm land. Vorig jaar gingen de dozen naar kinderen in Sierra Leone, Oost Europa en de vluchtelingenkampen op Lesbos.



Op de foto rechts zie je Maaïke en Victoria met de mooi versierde schoenendozen bij de loods in Woerden.

Iedereen, kinderen én volwassenen mag met de actie meedoen. Het is ook mogelijk om geld voor het transport of spulletjes te doneren. De gevulde dozen kunnen worden ingeleverd bij jouw eigen kerk. Voor de kinderen worden aparte workshops gehouden tijdens de kinderwoorddiensten of eventueel rond het feest van Sint Maarten.

Inleveren kan vóór of ná de Mis in de Hartebrugkerk op 8 en 15 november; Maria Middelaes op 8 november; Antoniuskerk op 15 november en de Sint-Petrus op 7 en 14 november. Inleveren kan ook vóór 19.00 uur op vrijdag 20 november bij Victoria thuis.



Alle praktische informatie zoals precies welke maat schoenendoos je moet gebruiken en wat er wél of niet in mag, vind je op de website: <https://schoenendoosactie.nl/> Voor verdere informatie kan je altijd een mail naar Victoria Twist sturen: vj.twist@kpnplanet.nl

Laudato Si' Krant Nr. 12 op de website

De nieuwste Laudato Si Krant is op de website van Rondom de Kerk te vinden <https://rkleiden.nl> Met nieuws, tips en een leuke dierenquiz!



Sinterklaasactie Voor Elkaar Leiden

Ook dichterbij huis is er veel armoede, vooral in deze moeilijke tijden. De Sinterklaasactie van Stichting “Voor Elkaar Leiden” helpt gezinnen die krap bij kas zitten om tóch een leuk Sinterklaasfeest te kunnen houden. De stichting wil cadeautjes inzamelen en deze aan de gezinnen uitdelen.



Wat houdt het in?

We vragen je om een cadeautje van €10,- te kopen voor een meisje of jongen (voor wie hoor je na je aanmelding) en deze op vrijdagavond 4 dec of zaterdagochtend 5 dec in te leveren in de Opstandingskerk, Aerent Bruunstraat 1 te Leiden. Alle cadeautjes worden daar verzameld en ingepakt en 's-middags bij de gezinnen thuisbezorgd, zodat ze 5 december een leuk Sinterklaasfeest kunnen vieren!

Doen?

Vind je dit ook een leuk project en wil je meehelpen (doneren mag ook)? Meld je dan z.s.m. aan (uiterlijk 8 november 2020) via www.VoorElkaarLeiden.nl (kies Serve the City). De verdere info en instructies ontvang je dan per mail.



Diaconaal Weekend van de Bakkerij 7/8 november

Het thema van het Diaconaal Weekend 2020 is: “Laat ze niet vallen! – Geef Leidse ongedocumenteerden een human bestaan –”. Geen eenvoudig thema. We weten hoe met name de opvang van deze groep vluchtelingen in ons land vaak ter discussie staat. Vandaar dat er een uitgebreide, zestien pagina's dikke themakrant wordt uitgegeven, onder de titel Krant zonder Papieren met nadere achtergronden, boek- en filmsuggesties rond dit onderwerp. Voor meer informatie zie: <https://www.debakkerijleiden.nl/>

Bijbelavond met Marieke Maes

Op donderdagavond 5 november komen we bij elkaar om Bijbelteksten te bestuderen onder leiding van catecheet Marieke Maes. De avond wordt gehouden in de dagkapel van de Antoniuskerk en duurt van 20:00 tot 22:00 uur. De eerstvolgende bijbelavond is op donderdag 3 december.

De Tuinen van de Petrus

Op 23 oktober kwam de tuinman een grote klus uitvoeren in de Petrustuin. Een aantal wilgen werd vakkundig geknot en een aantal andere uit de kluiten gewassen bomen werd een paar flinke takken lichter. Het is mooi om te zien hoe de tuinman, behendig als hij is, met de nodige in acht genomen veiligheidsregels in de bomen "hangt". Wij, het tuinclubje Cathalijne Louwes, Lydia van Goozen, Aad Beij en als extra versterking Wilbert Hettinga, konden onze bijdrage leveren door de meeste takken naar de versnipperaar te slijpen. Toen de klus was geklaard was de tuin heel veel lichter geworden. De zon ging schijnen en de bijen kwamen vrolijk uit hun kasten; zij houden niet zo van het knorrende geluid van een kettingzaag.



Later, onder het drinken van een kop koffie in de stijlvolle keuken van de Pastorie kwam het enthousiasme weer boven en maakten we nieuwe plannen om de grote tuin voor het volgende seizoen aan te pakken en er wellicht een leuke plek te creëren, bijvoorbeeld om in 2021 bij mooi weer eens een vergadering of koffiepauze heerlijk buiten in de tuin te kunnen houden. Wie weet! Wij worden in elk geval blij van het tuinieren en het buiten zijn. *Lydia van Goozen*



Kinderwoorddiensten gaan gewoon door!

Voor de kinderen is er altijd plaats. Maar wij hebben de kinderwoorddiensten een beetje moeten aanpassen om alle regels te kunnen volgen. De kinderen van de Maria Middelaars gaan verhuizen naar de Antoniuskerk. Daar worden er op 15 en 29 november een kinderwoorddienst gehouden. In de Hartebrug komen de kinderen direct naar de Romanuszaal. Daar kunnen zij van een leerzaam en boeiend programma genieten. Ook hier zijn de kinderwoorddiensten op 15 en 29 november. Aan de planning voor activiteiten in de Advent en rond Kerst wordt hard gewerkt.



Museum Greccio nodigt u uit

Ook in coronatijd kunt u het museum Greccio bezichtigen. Neem een virtueel bezoek aan deze verborgen Leidse schatkamer via de website: www.museumgreccio.nl

Familieberichten

Hartebrug | Geen

Lam Gods | Geen

Petruskerk | Overleden: 20 oktober, Cornelis Uijlenbroek, 88 jaar, Lorentzhof; Dat hij moge rusten in vrede.

Misintenties

Hartebrug | Levi Aloysius Visscher, Riet Jongmans-de Winter, Margaretha Maria de Geest-Barends, Elisabeth Sassen – Pieterse, Gé en Carolien Sassen, Giovanni Ammazzini, Corrie Koren-Hulsbosch, Henk Hack, Ger Marcellis, Bart Klein, Hans en Toos Wijgers – Mandemaker, Fia Preenen – van Leeuwen, Bernard Krabbendam, Peter en Tiny de Goede, Joannes en Maria van Kampenhout, Jacomijn van Duin, Elisabeth Meijers – Schaafstra

Lam Gods | 01 nov: Johannes van der Kooij / Leentje van Giezen- van Kampen / Ans van der Kwartel- de Lange / Nel Bodenstaff-Bergers / Joke van der Helm Joop van Buuren / ouders Strijk- Biesjot / Joke Nijhof- Biesjot / Ineke Buis- van Niel / Gemma van Diest- van Niel / Bas Prins / Thea van den Berg- Buis Els Dankloff- Collette / overleden familieleden Wessendorp / Mart van der Meer/Theo van Leeuwen en we gedenken de overleden van het afgelopen jaar: Maria Cornelia Wilhelmina Schamper- Zandvliet; Theodorus Christianus van Noort; Maria Nieuwenburg-van Baelde; Ko Zonneveld; Herman Joseph Gerardus Jongen; Maria Noordman-van den Berg; Nicolaas Antonius van der Hulst; Johannes Wilhelmus van der Drift 08 nov: Coby Schoof-Vierhout / Catharina Schrama en familie Schrama-de Moel / 15 nov: ouders Vreeburg-Beenakker 22 nov: Coby Schoof-Vierhout / Ineke Buis-van Niel;

Petruskerk | za 31 okt: Fam. Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Catharina van Loon, Cor Uijlenbroek, Lyda de Vries-van Dijk, di 3 nov: Jenny Giezeman-Bel; za 7 nov: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Paul Huis-man, Paulien Kenter, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Cor Uijlenbroek, Lyda de Vries-van Dijk; za 14 nov: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Jenny Giezeman-Bel, Taha El Jabakhanje, Catharina van Loon, Theo van Niekerk, Lyda de Vries-van Dijk; di 17 nov: Cor Uijlenbroek; za 21 nov: Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Lyda de Vries-van Dijk; di 24 nov: Cor Uijlenbroek; vr 27 nov: Jenny Giezeman-Bel; za 28 nov: Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren-Huigsloot, Catharina van Loon, Lyda de Vries-van Dijk

Vieringenkalender november 2020

za 31	Petrus	19.00	Eucharistie, pastoor Smith
zo 01	Antonius	09.30	Eucharistie, pastoor Kuipers
	Hartebrug	11.15	Eucharistie/KWD, pater v Ulden ook online¹
ma 02	Petrus	17.00	Eucharistie, pastoor Smith
ma 02	Hartebrug	19.00	Eucharistie, pater van Ulden
di 03	Petrus	09.00	Eucharistie, pastoor Smith
	Zijlpoort	10.00	Eucharistie, pastoor Smith ²
do 05	Hartebrug	12.30	Eucharistie, pater van Ulden
vr 06 ³	Petrus	09.00	Eucharistie, pastoor Smith
za 07	Petrus	19.00	Vormselviering, Mgr. v/d Hende ²
zo 08	Maria M	09.30	Eucharistie, pastoor Broeders
	Hartebrug	11.15	Eucharistie, pater Van Ulden ook online¹
di 10	Petrus	09.00	Eucharistie, pastoor Smith
do 12	Hartebrug	12.30	Eucharistie, pater Van Ulden
za 14	Petrus	19.00	Eucharistie, pastoor Smith
zo 15	Antonius	09.30	Eucharistie/KWD, past. Broeders
	Hartebrug	11.15	Eucharistie/KWD, past. Broeders ook online¹
di 17	Petrus	09.00	Eucharistie, pastoor Smith
do 19	Hartebrug	12.30	Eucharistie, pater Van Ulden
za 21	Petrus	19.00	Eucharistie, pastoor Smith
zo 22	Maria M	09.30	Eucharistie, pater Van Ulden
	Hartebrug	11.15	Eucharistie, pater Moons ook online¹
di 24	Petrus	09.00	Eucharistie, pastoor Smith
do 26	Hartebrug	12.30	Eucharistie, pater Van Ulden
za 28	Petrus	19.00	Eucharistie, pater Van Ulden
zo 29	Antonius	09.30	Woord en Gebed/KWD,
	Hartebrug	11.15	Eucharistie/KWD, pater v Ulden ook online¹

Anmelden voor de weekendvieringen is op dit moment verplicht:

Hartebrug: hartebrugkerk@kpnmail.nl vóór vrijdag 21 uur of 071 - 512 04 01 tussen 10.30 en 12.00 uur op de vrijdag voorafgaand van de dienst.

Lam Gods: secretariaat@lamgodsleiden.nl of 071 - 531 01 62 op de vrijdag voorafgaand aan de betreffende zondagsviering, tussen 10:00 en 12:00 uur.

Petruskerk: tot vrijdag 12 uur. 071 - 514 31 91 (Wilbert Hettinga) of 06 1891 4574 (Cathalijne Louwes) of secretariaat@sintpetrusleiden.nl (met uw telefoonnr.)

1 Livestream link via www.hartebrug.nl/vieringen **2** Beperkt toegang

3 De eerste-vrijdag-viering in de Antonius op 6 november gaat niet door.

Zie Rondom de Kerk voor de vieringen in de andere parochiekernen

IN CONTACT BLIJVEN



Mogen wij uw E-mailadres?

Juist in deze tijd is het belangrijk dat we via internet met elkaar in contact kunnen blijven. Vraag parochianen uit uw omgeving om hun emailadres te melden als dat bij ons nog niet bekend is.



Bloemengroet

De volgende personen hebben onlangs een bloemengroet gekregen:

Hartebrug | Frans van der Drift, Nicole Teller, mevrouw van Boheemen en Cora Geerlings **Lam Gods** | Piet Westgeest, Lies en Leo Kooloos, Dini en Piet Berbée

Collectes

Met een daling in het aantal kerkbezoekers komt ook een daling in de opbrengst van de collectes. Dit terwijl de kosten gewoon doorgaan. Des te mooier als u even aan uw kerk denkt en de collecteschaal digitaal weet te vinden. Zie de bankrekeningen in het colofon hieronder. Heel veel dank namens de penningmeesters van de parochiekernen.



Hartebrug, Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 |
hartebrugkerk@kpnmail.nl | NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods - Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 | **Lam Gods - Maria Middelaes**,
Rijndijk 283
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk, Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12
secretariaat@sintpetrusleden.nl | kerkbijdragen: NL04 INGB 0002 5541 52

Meldt u zich aan om een viering te kunnen bijwonen.

Zie <http://www.hartebrug.nl/vieringen> voor de link naar de livestream.

