

Palmpasen 2020





Vroeger ging het zo...



Rondom de Kerk

in de
HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

April 2020 - Jaargang 15 - no. 5

In dit nummer o.a.:

- De bisschop schrijft 3
- De parochie in Coronatijd 5
- KinderHoek en Jongeren Info 18
- Martin Tetteroo 19

Ongewone tijden, ongewoon blad

Alle activiteiten en vieringen zijn tot 1 juni weggefallen. Daarom een Rondom de Kerk met een aangepaste inhoud, zonder kalender en rooster. Toch zeer leeswaardig! Graag informeren we iedereen snel, wanneer alles weer op gang komt. Daarvoor hebben we uw mailadres nodig! Geef u dat even door aan uw secretaris?

Pasen nu!

De verschijning aan de apostelen

De deuren waren gesloten en toch komt Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij U!" Hij blies over hen en zei: "ontvangt de heilige Geest!" Zo verschijnt Jezus, de Verrezenen aan de apostelen.



Gesloten kerken

Als kerk vieren wij Pasen in een zeer bijzondere situatie. Al onze kerken zijn gesloten, althans wij mogen en kunnen vanwege het Coronavirus niet gezamenlijk vieren. Wij moeten letterlijk afstand houden tot elkaar, in de kerk en daarbuiten. Dat geeft ons een gevoel van leegte en eenzaamheid. In het hof van Olijven bad Jezus tot zijn Vader: "Abba Vader..." Ook Jezus kende angst, maar uiteindelijk legde Hij zijn leven in Gods hand.

vertrouwen bij ons eigen doopsel. Het doopsel is geen eenmalige gebeurtenis, maar telkens herhalend. Het doopsel toept op ons te verbinden met de bron van ons leven. God zelf, De bron die ons voedt door ons gebed en voor de dienst aan elkaar. Het gebed mag ons vertrouwen voeden, dat uiteindelijk ons leven veilig is in de handen van de levende Heer. Hij is niet dood, Hij leeft! Al kunnen wij niet gezamenlijk vieren als kerkgemeenschap, de moderne

media geven ons mogelijkheden om via de televisie en internet de Eucharistie mee te vieren en de levende Heer te ontmoeten. (Zie pagina 3, red.)

Solidariteit

Naast ons gebed is de dienst aan elkaar noodzakelijk, juist voor die mensen die in deze angstige tijd alleen zijn en de ander nodig hebben. Wij zoeken samen naar vormen van nabijheid. Dit alles zal onze hoop doen vermeerderen en de onderlinge band versterken.

Zalig Pasen

Meer dan ooit hebben we...

Palmtakjes en kaarsen kunnen worden afgehaald

Deelname aan een Palmzaterdagviering is dit jaar niet mogelijk. Wel kunt u op zondag 5 april van 12.00 tot 16.00 uur en op Stille Zaterdag 12 april van 11.00 tot 14.00 uur een Palmtakje bij de kerk in uw buurt komen halen, evenals kleine Paaskaarsjes: zo kunt u bij het volgen van de Pasen of Brevierboek toch het feest van Palmzaterdag mee ontaken. U kunt...

... maar nu gaat het zo!



eerst de broodhaantjes bakken







dan de stokken versieren













Rondom de Kerk

in de
HH. Petrus en Paulusparochie
in Leiden en omgeving

April 2020 - Jaargang 15 - no. 5

In dit nummer o.a.:

- De bisschop schrijft 3
- De parochie in Coronatijd 5
- KinderHoek en Jongeren Info 18
- Martin Tetteroo 19

Ongewone tijden, ongewoon blad

Alle activiteiten en vieringen zijn tot 1 juni weggefallen. Daarom een Rondom de Kerk met een aangepaste inhoud, zonder kalender en rooster. Toch zeer leeswaardig! Graag informeren we iedereen snel, wanneer alles weer op gang komt. Daarvoor hebben we uw mailadres nodig! Geef u dat even door aan uw secretaris!

Pasen nu!

De verschijning aan de apostelen

De deuren waren gesloten en toch komt Jezus binnen, ging in hun midden staan en zei: "Vrede zij U!" Hij blies over hen en zei: "ontvangt de heilige Geest!" Zo verschijnt Jezus, de Verrezenen aan de apostelen.



Gesloten kerken

Als kerk vieren wij Pasen in een zeer bijzondere situatie. Al onze kerken zijn gesloten, althans wij mogen en kunnen vanwege het Coronavirus niet gezamenlijk vieren. Wij moeten letterlijk afstand houden tot elkaar, in de kerk en daarbuiten. Dat geeft ons een gevoel van leegte en eenzaamheid. In het hof van Olijven bad Jezus tot zijn Vader: "Abba Vader..." Ook Jezus kende angst, maar uiteindelijk legde Hij zijn leven in Gods hand.

vertrouwen bij ons eigen doopsel. Het doopsel is geen eenmalige gebeurtenis, maar telkens herhalend. Het doopsel toept op ons te verbinden met de bron van ons leven. God zelf, De bron die ons voedt door ons gebed en voor de dienst aan elkaar. Het gebed mag ons vertrouwen voeden, dat uiteindelijk ons leven veilig is in de handen van de levende Heer. Hij is niet dood, Hij leeft! Al kunnen wij niet gezamenlijk vieren als kerkgemeenschap, de moderne

media geven ons mogelijkheden om via de televisie en internet de Eucharistie mee te vieren en de levende Heer te ontmoeten. (Zie pagina 3, red.)

Solidariteit

Naast ons gebed is de dienst aan elkaar noodzakelijk, juist voor die mensen die in deze angstige tijd alleen zijn en de ander nodig hebben. Wij zoeken samen naar vormen van nabijheid. Dit alles zal onze hoop doen vermeerderen en de onderlinge band versterken.

Zalig Pasen

Meer dan ooit hebben wij...

Palmtakjes en kaarsen kunnen worden afgehaald

Deelname aan een Palmasenviering is dit jaar niet mogelijk. Wel kunt u op zondag 5 april van 12.00 tot 16.00 uur en op Stille Zaterdag 12 april van 11.00 tot 14.00 uur een Palmtakje bij de kerk in uw buurt komen halen, evenals kleine Paaskaarsjes: zo kunt u bij het volgen van de Pasen of Brevier toch het feest van de Pasen ontaken. U kunt...

palmtakken ophalen van de kerk en kaarsjes voor de Paaswake

Er is ook een mini variatie die door de brievenbus kan!

