



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH PETRUS EN PAULUS – REGIO ZUID

| Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk | **April 2020** |

De Brug, het Mededelingenblaadje en de Haan: het Geluid van Zuid

Het is zo'n vertrouwde uitspraak: een nieuwe lente, een nieuw geluid. Hoopgevend en vooruitkijkend naar wat komen gaat. Maar in deze ongekende tijden voelt de lente anders, de natuur ontvouwt zich als altijd, maar voor de mens geldt *#blijfthuis*. Ook voor de kerk is alles anders. Geen vieringen, geen bijeenkomsten. En dan is het goed weer een stapje te zetten in de samenwerking tussen de kernen. Daarom in deze bijzondere tijden: *Het Geluid van Zuid*, actueel nieuws vanuit de Hartebrug, de Lam Gods en de Petrus gebundeld. In aanvulling op het parochieblad Rondom de Kerk en de website www.rkleiden.nl. Wat vindt u ervan? Laat het ons weten: hppp.regiozuid@gmail.com.

Leven vanuit hoop en belofte | Met het in het graf leggen van Jezus, begraven zijn leerlingen ook hun hoop op de toekomst. Bang en verslagen trekken ze zich terug. De ramen en deuren op slot, een zelf gekozen isolement. Maar dan op de derde dag verandert alles, lijden en dood hebben niet het laatste woord, Jezus is opgestaan. Een nieuwe toekomst licht op.

Ook wij leven in bange tijden. Een bijna onwerkelijke 40-dagen-

tijd met voor velen een onvrijwillig isolement. Je zou er net, als de leerlingen van toen, de moed van verliezen. Het grote verschil is dat wij weten van de Verrijzenis, dat we mogen vertrouwen op een toekomst, een nieuw begin. Nu is het misschien nog te vroeg om die belofte te omarmen. Misschien is zelfs het Hoogfeest van Pasen te vroeg om de Verrijzenis te vieren.

Maar tot we daar aan toe zijn, is er een andere belofte die ons gaande mag houden. De belofte die Jezus bij zijn afscheid aan zijn leerlingen doet: 'Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voleinding van deze wereld'. God is met ons. Naast ons staat Jezus, onze Verrezen Heer.

Marlène Falke-de Hoogh



Thuis Palmпасen en Pasen vieren



Op Palmzondag 5 april (van 12-16 uur) en op Stille Zaterdag 11 april (van 11-14 uur) zijn onze vier parochiekerken open om **gewijde palmtakjes en devotiekaarsjes** op te halen. Zo kunt u thuis de Paaswake meevieren en het Licht van Christus ontsteken in deze onzekere tijd.

Komt u langs, dan kunt u ook **Rondom de Kerk** meenemen.

En extra mooi als u iets meeneemt voor de **Voedselbank**; het gaat daarbij om houdbare producten (droge kruidenierswaren) en toiletartikelen. U kunt de Voedselbank ook financieel steunen: NL82 INGB 0001 1521 65.

De Kruisweg op Goede Vrijdag



Op Goede Vrijdag 10 april kunt u virtueel de kruisweg van Jezus meebeleven en overdenken. Aan de hand van de kruiswegstaties uit de Antoniuskerk kunt u stil staan bij de belangrijkste gebeurtenissen uit de lijdensweg van Jezus. Bij iedere statie reiken wij u een meditatieve tekst aan en een gebed. Deze kruisweg wordt geplaatst op de website van Rondom de Kerk <https://rkleiden.nl>. U kunt de kruisweg ook downloaden.

Help projecten Vastenactie

Vastenactie vraagt dit jaar aandacht voor projecten rondom beroepsonderwijs en ondernemerschap. Helaas kan er niet gecollecteerd worden tijdens de vieringen. Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat projecten doorgaan. Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen. Mooi als u uw voorgenomen bijdrage aan de collecte overmaakt op bankrekening NL21 INGB 0000 0058 50, t.n.v. Vastenactie, of via de website www.vastenactie.nl. De bisschoppen bevelen dit van harte bij u aan.



Corona-update

Zoals bekend zijn er in ieder geval tot en met Pinksteren geen vieringen die u kunt bezoeken, dus tot en met 1 juni. Op de website van het bisdom leest u het meest actuele corona-nieuws: www.bisdomrotterdam.nl.

Thuis kunt u op zondag de Eucharistie op televisie volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Op zondag zijn de Hartebrugkerk van 11.00 tot 16.00 uur en de H. Lodewijk van 14.00 tot 16.00 uur open voor persoonlijk stil gebed. De priesters lezen privé de zondagsmissen, ook voor de misintenties.

Klokkenluider van de Hartebrug: Interview met Pater Leo van Ulden o.f.m.

Vindt u het rustig op de Haarlemmerstraat?

Ongezond rustig! Maar tijdens mijn dagelijkse wandeling merk ik dat de lucht veel helderder en schoner is. Dus in die zin gezonder dan anders. En ik vermaak me wel; ik heb een heleboel hobby's waarvan ik nu profijt heb.

Wat voor hobby's zijn dat?

Ik lees veel over de geschiedenis, bijvoorbeeld over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig ben ik niet zo geïnteresseerd in het 'wat?' maar meer in het 'waarom?' De reformatie is ook een van mijn interesses. En in mijn appartement heb ik een zelfgemaakte modelspoorbaan met twee oude Leidse stadstrams. En natuurlijk zijn orgels en klokken nog een hobby.

Zijn er nog mensen die in deze tijd een bezoekje aan de kerk brengen?

Uiteraard. En aan de gebedsintenties die aan het prikbord hangen, zie je dat het om "oorspronkelijke gebeden" gaat. De mensen bidden voor hun huwelijk of een ziek familielid. Ik denk dat onze gebeden vaak te afstandelijk zijn; wij bidden niet meer voor onszelf.

Ik hoor dat u elke woensdagavond de klokken van de Hartebrug luidt.

Ja, tussen 19.00 en 19.15 luid ik de grote klok van de Hartebrug. Dan hoor je ook de klokken van de andere kerken. Op een normale zondagochtend luidt iedere klok op haar eigen tijdstip maar nu luiden ze samen: de Marekerk met een G en de Hooglandsekerk met een C. Samen met de Es van de Hartebrug spelen ze een prachtige melodie – een oecumenische melodie.



God*zij*met*ons | Een kleine nieuwe rubriek. In de krant, op radio en tv. Elke dag is er wel een verwijzing naar het geloof, deel van onze cultuur. Hebt u een suggestie: mail aan hhpp.regiozuid@gmail.com

NRC 27 maart 2020: Voor het eerst in acht jaar heeft Bob Dylan een nieuwe song uitgebracht. De 78-jarige

Amerikaanse zanger deelde het lied vrijdagmorgen per tweet met zijn fans. In het bericht schreef de recente Nobelprijswinnaar: „Groeten aan mijn fans en volgers en met dank voor al jullie steun en loyaliteit door de jaren heen. (...) Blijf veilig, blijf opletend en moge God met je zijn.”

Wedstrijd voor de kinderen: maak je eigen palmpaasstok



Maak thuis een mooi versierde palmpaasstok en houd zelf een processie! Dat kan in je woonkamer of in je tuin. Maak een foto van jezelf met je stok en stuur hem op naar hhpp.regio-zuid@gmail.com. De winnaar krijgt een leuke prijs. Wil je ook meedoen in de virtuele processie? Stuur dan een videoclip van niet langer dan 15 seconden naar hetzelfde adres. De proces-

sie komt dan op de website.

Collectes

In deze moeilijke tijd is er niet de troost van de gang naar de kerk. Niet dat moment van rust en het gezamenlijk vieren. Voor de kerk betekent dit ook dat de wekelijkse collectes geheel wegvallen, terwijl het merendeel van de kosten gewoon doorgaan. Des te mooier als u even aan uw kerk denkt en de collecteschaal digitaal weet te vinden, onder vermelding van 'collecte'. Heel veel dank namens de drie parochiekernen. Hartebrug: NL29 INGB 0002 5958 00
Lam Gods: NL09 INGB 0000 5272 47 | Petrus: NL85 INGB 0000 1859 91.

WhatsApp-groep 'Koffie na de viering'

Juist in deze tijd is het belangrijk dat we naar elkaar omzien. Bel elkaar eens op voor een praatje, om te vragen hoe het gaat. Binnen de Lam Gods is de WhatsApp-groep 'Koffie na de viering' gemaakt. Stuur een berichtje aan Jan Akerboom op 06-19019983 en je wordt toegevoegd aan de groep. Het is een experiment: misschien voorziet het in een behoefte, misschien niet. We zien wel.

Bloemengroet

De Lam Gods-bloemengroet voor 'lief en leed' gaat gewoon door.

Afgelopen weken is een bloemetje bezorgd bij:

- De heer J. de Haan, Schouwenhove. Hij werd 95 jaar.
- Tine Scholtens, net ontslagen uit het ziekenhuis. Het gaat goed.
- Paul en Eva Kessler, Paul kwam ziek terug uit Indonesië, maar het gaat inmiddels goed met hem.
- Greet Dusseldorp, werd geopereerd aan een armbreuk.
- De heer en mevrouw Feikes de Groot-van der Krogt, kort voor het overlijden van de heer Feikes de Groot, in een moeilijke situatie waarin geen bezoek mogelijk was.
- Dé Steures en El de Meijer, en Bep Kramp, omdat we aan hen denken.

Film en Spiritualiteit, thuis op de bank

Thuis een film kijken die inspireert en stof tot nadenken geeft? Hieronder wat tips in het kader van Laudato Si: de zorg voor de Schepping en de Schepselen. Er is een keuze gemaakt uit films die te maken hebben met het milieu en duurzaamheid (Schepping) of met het armoedevraagstuk, menselijke verhoudingen, discriminatie etc. (Schepselen)



Christopher Robin (AL) – Pathé Thuis

Janneman Robinson is inmiddels een volwassen man. In al het harde werken verliest hij zijn plezier en het zicht op het leven. Door hem eraan te herinneren wie hij ooit was, geeft Pooh-beer hem dat weer terug. Een vriendelijke film met mooie doorkijkjes over werk en leven. Te zien op Pathé Thuis.

Evan Almighty (6) – Netflix

God vraagt nieuwbakken Congreslid Evan Baxter om een Ark te bouwen om de wereld te redden van een tweede grote overstroming, net zoals Noach dat ooit kreeg opgedragen. Evans familie denkt aanvankelijk dat hij mentaal ingestort is, maar na verloop van tijd blijken er wel degelijk Bijbelse motieven in het spel te zijn. Een film met humor over geld, macht en milieu. Te zien op Netflix.



Salmon Fishing in the Yemen (9) – Pathé Thuis

Alfred is gespecialiseerd in visserij en krijgt de ogenschijnlijk onmogelijke taak om zalm te introduceren in de hooglanden van Yemen. Hij wordt daarbij aangemoedigd een sympathieke Sjeik en zijn charmante woordvoester Harriët. Een film met humor, romantiek en milieuvragen. Te zien op Pathé Thuis.

Filmgesprek

Na afloop van de film:

1. Neem even de tijd om de film nog eens voor je geestesoog af te spelen.
2. Welk beeld raakte je / stotte je af?
3. Waar doet het je aan denken?
4. Welke Bijbeltekst past erbij?
5. Als je een ander einde mocht verzinnen, hoe zou dat er uitzien?

Rondom de Kerk

Begin april verschijnt het Paasnummer van Rondom de Kerk. Deze komt digitaal beschikbaar (per e-mail en op de website <https://rkleiden.nl/>). Omdat we nog niet alle parochianen per email kunnen bereiken, zal Rondom de Kerk ook zoveel mogelijk in papieren versie op de gebruikelijke adressen worden bezorgd, met inachtneming van alle coronamaatregelen.

In memoriam

Lam Gods: 25 maart, de heer Feikes de Groot, 91 jaar, Schouwenhove

Petrus: 18 maart, Louise Niepoth, 75 jaar, Herenstraat

Dat zij mogen rusten in vrede.

Misintenties april 2020

Lam Gods | Pasen: Catharine Schrama en fam. Schrama-de Moel, ouders Van der Heiden-van de Poll, Ineke Buis-Van Niel, Bas Prins; **zondag 26 april**: overleden gezinsleden Buis-Dijt.

Petrus | vrijdag 03 april : Hans de Kruijs; **zaterdag 04 april** : Riet Biesjot - de Jeu, Frans Breedevelt, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Paul Huisman, Catharina van Loon, Anna Pennings - Mientjes, Familie van Schaik-Overes, Lyda de Vries - van Dijk; **dinsdag 07 april** : Ans Dickhoff – Koevoet; **vrijdag 10 april** : Gerarda Markman; **zaterdag 11 april** : Riet Biesjot - de Jeu, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker, Lyda de Vries - van Dijk; **dinsdag 14 april** : Johanna Heykoop - Reysbergen, Hans de Kruijs; **zaterdag 18 april** : Riet Biesjot - de Jeu, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Josephien Schoemaker, Lyda de Vries - van Dijk; **dinsdag 21 april** : Johanna de Graaf - Brusche, Gerarda Markman; **zaterdag 25 april** : Riet Biesjot - de Jeu, Familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Lyda de Vries - van Dijk; **dinsdag 28 april** : Hans de Kruijs.

Mogen wij uw E-mailadres?



Wij willen graag steeds meer parochianen ook per e-mail kunnen bereiken. Juist in deze tijd is het belangrijk dat we via internet met elkaar in contact kunnen blijven. Van veel parochianen hebben we geen emailadres. Vraag parochianen uit uw omgeving om hun emailadres te melden als dat bij ons nog niet bekend is, Graag melden bij: secretariaat@lamgodsleiden.nl of secretariaat@sintpetrusleiden.nl of hartebrugkerk@kpnmail.nl

Hartebrug, Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 | hartebrugkerk@kpnmail.nl

NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods - Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 | **Lam Gods - Maria Middelaes**, Rijndijk 283

071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk, Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12

secretariaat@sintpetrusleiden.nl | kerkbijdragen: NL04 INGB 0002 5541 52

