



Het Geluid van Zuid

PAROCHIE HH. PETRUS EN PAULUS TE LEIDEN, **REGIO ZUID**

Actueel nieuws vanuit de Hartebrug, Lam Gods, Petruskerk - **MEI 2020**

email: hhpp.regiozuid@gmail.com website: www.rkleiden.nl

Dit is de tweede editie van onze nieuwbrief 'Het Geluid van Zuid', voor actueel nieuws ter aanvulling op ons kerkblad 'Rondom de Kerk'.

Door de coronacrisis gaan veel activiteiten niet door, maar zijn er ook veel nieuwe initiatieven om met elkaar verbonden te blijven en kerk te zijn; dankzij de moderne media kunnen we blijven 'vieren' (*liturgie*), 'leren' (*catechese*) en 'dienen' (*diaconie*).

'Het Geluid van Zuid' wordt per email verspreid en is een belangrijk communicatiemiddel, zeker nu we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten. We hopen dat deze nieuwsbrief niet alleen gebruikt gaat worden voor nieuws naar de parochianen, maar ook andersom: u kunt allemaal een bijdrage leveren aan de inhoud, want *het geluid van zuid vormen we samen!*

De redactie houdt zich wel het recht voor om ingezonden stukjes te redigeren en op elkaar af te stemmen. De redactie wordt gevormd door Henk Sniijders/Bram Castelein (Petrus), Victoria Twist (Harteburg) en Jan Akerboom (Lam Gods). Het emailadres van de redactie is: hhpp.regiozuid@gmail.com

KONINGS DAG 27 APRIL



Op initiatief van de Gemeente Leiden luiden we onze klokken op Koningsdag, van 09:45 tot 10:00 uur. Daarna zingen, beluisteren of spelen we daar waar mogelijk en wie dat wil het Wilhelmus.

Verweesd maar niet verlaten.

Deze tijd na Pasen is - gelovig gezien - een hoopvolle tijd waarin het Licht van de Verrijzenis onze dagen kleurt. In de Schrift zijn het de dagen waarop Jezus regelmatig aan zijn leerlingen verschijnt. Zo mogen ze Hem ervaren als de Levende Heer. Met Zijn Hemelvaart moeten ze Hem loslaten. weliswaar in het vooruitzicht van de komst van de H.Geest. Onze tijd lijkt daar op. Onze wekelijkse geloofsvoeding in Woord en Sacrament, de ontmoeting met Levende Heer in ons midden, beleven we nu op afstand. Elkaars nabijheid als gemeenschap hebben we los moeten laten. Het kan een gevoel geven van te verweesd zijn. Ook ons wacht de belofte van Pinksteren, de gave van de H.Geest, de Trooster de Helper. Wat we moeten doen tot die tijd ? We mogen ons geborgen weten in Godshand en gesterkt door de belofte van Jezus, Hij is met ons, tot de voleinding van de tijd. En daar kan geen Corona-virus tegen op.

Pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh, belhamel

Tussenbeide Een nieuwe editie van het bisdomblad is uit.
U kunt deze downloaden op:

<https://www.bisdomrotterdam.nl/documents/saved/hf1accae4366fcd7cad87977d8109b55a.pdf>



Laudato Si'-krant nr 8 is verschenen, met o.a. een fotowedstrijd en een link naar een interview in Katholiek Nieuwsblad met Wilbert van Erp en Wilbert Hettinga (zie onze website <https://rkleiden.nl/laudato-si/>)

LINTJESREGEN

Ook dit jaar heeft een aantal parochianen een koninklijke onderscheiding mogen ontvangen; uit Regio Zuid zijn dat (voor zover we nu weten):

Wim Barning (Hartbrug) / Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Toen Wim 20 jaar oud was, ging hij werken in de zaak van zijn vader, de familiezaak Barning in piano's en orgels. Naast vele bestuursfuncties in de muziekwereld was Wim vele jaren actief voor de Hartbrugparochie te Leiden. In de periode 1960 tot 2010 was hij misdienaar, acoliet, ceremoniaris en lector. In 2005 werd hij lid van het parochiebestuur als vicevoorzitter. Nauw verwant aan

zijn kerkelijke activiteiten is zijn inzet als bestuurslid van de Rooms Katholieke Begraafplaats Zijlpoort. In 2014 sloot hij zich aan bij de Franciscaanse Broederschap Portiuncula te Leiden.

Nel Bodenstaff-Bergers (Lam Gods) / Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Nel heeft zich zeker 16 jaar lang met veel enthousiasme ingezet als vrijwilliger bij Libertas Leiden. Jarenlang hielp ze met de wekelijkse koffiebar in Robijnhof en ze ondersteunde daar ook bij grotere evenementen als het sinterklaas- en kerstfeest, rommelmarkten en het zomerfeest. Nog steeds assisteert ze graag bij de filmvertoningen en het maandelijkse bloemschikken. Haar bloemschik-kwaliteiten kregen lokale erkenning toen zij in 2002 zelfs Leids kampioen werd! Voor Libertas Leiden is een vrijwilliger zoals Nel Bodenstaff een waarvan je er niet genoeg kunt hebben.

Ria van Cassel (Lam Gods) / Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ria is ruim 20 jaar bestuurlijk actief geweest voor DOCOS-tafeltennis te Leiden. De laatste jaren was ze verantwoordelijk voor onder andere het barbekeer en het gebouwonderhoud. Vanaf 1995 zet zij zich in als vrijwilliger voor Libertas Leiden. Als vrijwilliger deed ze van alles, waaronder het verzorgen van de alarmwacht, draaide diensten bij de koffiebar op Robijnhof, was begeleider van bewoners bij ziekenhuisbezoeken en ze hielp bij de maandelijkse thema maaltijden. Van 1995-2000 was zij bovendien actief bij het opknappen van het Leonardushuis aan de Haagweg 14.

Fons Vermeulen (Petruskerk) / Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Fons zag hele generaties leerlingen voorbijkomen als leraar op het Bonaventuracollege. Daar was hij 41 jaar in dienst en gold als uitmuntend docent en pedagoog. Hij regelde buitenschoolse activiteiten, excursies en studiereizen. Na zijn pensionering bleef hij bijlesdocent. Hij is ook al vele jaren actief voor de diaconie vanuit de Petruskerk en vrijwilliger in de kringloopwinkel 'Het Warenhuis'.

CORONA-UPDATE

Zoals bekend zijn er in ieder geval tot en met Pinksteren 1 juni geen vieringen die u kunt bezoeken. Iedere zondagmorgen om 10:00 uur kunt u op NPO1 een eucharistieviering volgen (*op 3 mei met pastoor Broeders*) en ook iedere zondag om 10:00 uur is er een livestream-uitzending vanuit de Lodewijkkerk. Daarnaast is er de wekelijkse huisliturgie waarin pastoor Broeders voorgeeft, te vinden op de website van De Schaapskooi: <https://www.hhpp-oost.nl/>

De priesters lezen privé de zondagsmissen, ook voor de opgegeven misintenties.

Er zijn plannen in de maak om in mei vanuit onze regio vieringen te gaan uitzenden via internet. Dit vergt de nodige voorbereiding; nadere mededelingen hierover volgen later.

Openstelling kerkgebouwen

We gaan onze kerken openstellen voor individueel bezoek (kaarsje aansteken, gebed, moment van stilte,):

Antoniuskerk, Hartebrugkerk, Maria Middelaresherk, Petruskerk:

iedere woensdagavond van 19:00 tot 20:00 uur

Hartebrugkerk: iedere zondag van 11:00 tot 16:00 uur

Lodewijkkerk: iedere zondag van 14:00 tot 16:00 uur voor aanbidding.

EEN CATECHESE VOOR DE MEIDAGEN 2020

Op 5 mei 2020 is het 75 geleden, dat de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Van een uitbundig vieren van dit feit kan nu even geen sprake zijn. Tot de mensen die zich hebben ingezet voor die vrijheid behoort ook de luthers theoloog en verzetsstrijder *Dietrich Bonhoeffer*. Tot de van hem bewaarde geschriften uit deze tijd behoort zijn gedicht 'Wie ben ik?' Samen met zijn Nieuwjaars- groet vormen ze een prachtige bezinning voor de meidagen van 2020, die wij t.g.v. de corona-crisis in betrekkelijk vrijheid beleven. Vanaf 1 mei kunt u deze catechese vinden op de website van de parochie.



ROEPINGENZONDAG 3 MEI 2020

JE KOMT ALS GEROEPEN

Eucharistieviering op NPO1 met pastoor Broeders.



Op 3 mei, Roepingenzondag, zal de eucharistieviering op NPO1 worden uitgezonden vanuit de Petruskerk in Roelofarendsveen. Pastoor Broeders zal hierin voorgaan. Pastoor Broeders is ook rector van Vronesteyn, het centrum voor de priesteropleiding en diakenopleiding van ons bisdom.

Voorafgaand aan de viering wordt om 9:45 uur het Geloofsgesprek uitgezonden met priesterstudent Sander Verschuur en kandidaat diaken Ed Doe.

Broeders: "Paus Franciscus spreekt in zijn brief voor Roepingenzondag 2020 over vier sleutelwoorden: dankbaarheid, vermoeidheid, bemoediging en lof. Dankbaarheid komt daarbij voorop, schrijft de paus, omdat roeping niet iets is dat we op eigen kracht doen. Het is de Heer die ons de moed geeft om aan boord te gaan. Hij bemoedigt ons als we vermoeid of angstig zijn. Hem mogen we danken en loven."



In gewone omstandigheden zouden wij een kerkdeurcollecte voor het centrum voor Priester- en Diakenopleiding Vronesteyn gehouden hebben. Mocht u Vronesteyn willen ondersteunen met een gift: Het bankrekening nummer luidt: NI29INGB 0000 3656 73 t.n.v. Centrum Vronesteyn Voorburg.

JAARLIJKSE HERDENKING JODENVERVOLGING LEIDEN.

De jaarlijkse herdenking Jodenvervolging Leiden kan dit jaar niet doorgaan op de wijze zoals voorzien. In plaats daarvan kunt u via de link <https://www.herdenkingleiden.nl> een video-opname zien met het voorlezen van de namen van 65 joodse onderduikers. Zij kwamen niet uit Leiden, maar zochten in Leiden een veilige schuilplaats. Vaak zijn ze door verraad weggevoerd en uiteindelijk vermoord.

DODENHERDENKING 4 MEI

Vanwege het corona-virus is de herdenking in de Pieterskerk en de bijeenkomst bij het Vredesmonument bij Molen de Valk beperkt. De Petruskerk zal aandacht besteden aan de Dodenherdenking door op 4 mei van 19:45 tot 19:55 uur de grote klok te luiden. Daarna zal vanuit de galmgaten van de toren de Taptoe worden geblazen als eerbetoon aan alle gevallen; om 20:00 uur houden wij de gebruikelijke 2 minuten stilte. U kunt dit vanuit uw voordeur of tuin meemaken of met inachtneming van 1,5 meter onderlinge afstand vanaf het kerkplein.

TWEE ACTIES VANUIT DIACONAAL CENTRUM DE BAKKERIJ

Actie Tassen voor Toppers

We leven nu in een tijd die niemand heeft voorzien. Voor iedereen heeft de Coronatijd impact: jong, oud, rijk, arm, ziek of gezond. Voor de een meer dan voor de ander. Ook voor de kinderen zijn de maatregelen een hele opgave om je aan te houden, maar er zijn verschillen. Bij het ene gezin is er meer ruimte om te bewegen in en om het huis dan bij het andere. Zijn er meer (financiële) middelen, meer opties om op een laptop of Ipad te werken, meer mogelijkheden in begeleiding dan bij anderen. Voor kinderen die wat minder ruimte en mogelijkheden hebben, is er de actie Tassen voor Toppers. In de brochure kunt u lezen hoe u deze actie kunt steunen.

Lees de brochure op:

https://www.debakkerijleiden.nl/sites/default/files/attachments/folder_tassen_voor_toppers-min2.pdf



Actie voedselbank zoekt hamsteraars.

De Voedselbanken in Nederland maken moeilijke tijden door. Onzekerheid en paniek rond de Coronacrisis zorgden er in de afgelopen weken voor dat veel mensen extra boodschappen gingen inslaan, zodat er weinig meer voor de Voedselbanken overbleef. Het kabinet heeft deze week 4 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de landelijke organisatie in de vorm van een calamiteitenfonds. Dat klinkt als heel veel, maar wordt minder als u bedenkt dat meer dan 150.000 mensen in ons land gebruik maken van de Voedselbank. Voedselbanken die in de problemen komen, moeten dan ook eerst lokaal proberen om een oplossing te vinden. Als die lokale steun onvoldoende blijkt, kan een beroep worden gedaan op geld uit dat fonds. Op de korte termijn is dus juist nu uw steun voor de Voedselbank Leiden heel hard nodig! Inleveren kunt u iedere woensdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur tijdens de openstelling van de Antoniuskerk, Hartebrugkerk, Maria Middelaeskerk en Petruskerk... en natuurlijk ook bij de voedselbank zelf. In de brochure kunt u lezen hoe u deze actie kunt steunen.

Lees de brochure op:

<https://debakkerijleiden.nl/nieuws/2020/03/voedselbank-zoekt-hamsteraars-mv>

ALPHA ONLINE IN KATHOLIEKE SETTING

Met Alpha online ga je met anderen via Zoom de kern van het christelijk geloof verkennen. De avonden zien er als volgt uit:

- ontmoeting via het beeldscherm met een eigengemaakt kopje koffie/thee;
- film kijken of luisteren naar een korte inleiding;
- in kleine groepjes via het scherm met elkaar in gesprek.

Een deelnemer zegt: 'Ik begrijp nu voor het eerst wat geloven is, en dat geloven iets positiefs is.' We starten op dinsdag 28 april en daarna volgen nog 5 dinsdagavonden (tot en met 2 juni); telkens van 19.30 uur tot 21 uur. Voor meer informatie en aanmelden: Bas van Pampus via pwbasleiden@gmail.com, mobiel 06-52246826.

Voor meer algemene informatie over Alpha: www.hoevindjegod.nl/alpha-cursus. Attendeer ook anderen op dit prachtige aanbod voor deze tijd. [Klik hier](#) voor een handreiking. Liever eerst meedoen aan 'Hoe vind je Jezus?' dat de allereerste stappen biedt? [Klik hier](#)

HARTEBRUGKOOR IN PAUZESTAND

Het Hartebrugkoor kan niet repeteren en ook niet zingen tijdens de vieringen, maar wij blijven wel bezig dankzij de inspanningen van onze dirigent Theo Goedhart. Hij stuurt ons twee keer per week een uitgebreid programma met midi's, zodat onze stemmen in deze periode niet vastroesten. Op de Hallo Beste Kluizenaar-site staan geheugen- en inzing-oefeningen, voorgezongen muziek, mooie en bijzondere muziek te beluisteren via YouTube en een quiz. Dus werk aan de winkel voor de HB Kluizenaars. Daarnaast functioneert er een WhatsApp-groep 'Romanuspraatjes'. Dit alles zal er hopelijk voor zorgen dat we straks weer klaar zijn voor de herstart van ons koor en wat ons betreft hoe eerder hoe beter!

Hannie Sloomman, secretaris Hartebrugkoor

“EEN BEETJE IMPROVISEREN”: Interview met Daniël en Gratia Miedema.
Deel 2 van een reeks interviews met de bewoners van Haarlemmerstraat 106



Hoe ziet het leven uit van twee werkende ouders met een baby van negen maanden?

Daniel: Nou, wij passen om en om op onze baby Marie. Anders is het moeilijk met werk te combineren. Ik werk in een Amsterdams ziekenhuis maar omdat ik achter de computer zit, kan ik dat nu thuis doen.

Gratia: Ik reis twee dagen per week naar de Flevopolder waar ik in de biologische akkerbouw werk. De landbouw gaat gewoon door met aanpassingen om 1.5 m afstand te

houden. De andere twee dagen werk ik thuis.

Daniel: Elke dag maken wij een wandeling en gaan boodschappen doen. Soms gaan wij fietsen of wandelen met mijn vader. Het is een beetje improviseren.

Jullie zijn in het hartje van de stad. Hoe is het daar?

Daniël: De Haarlemmerstraat is heerlijk rustig maar begint nu weer op gang te komen. Wij merken dat meer winkels open zijn die de afgelopen weken dicht waren. Als je met je neus op de ramen zit, kan je alle grote kerken van de stad zien: de Pieterskerk, de Hooglandsekerk, de Marekerk en de Hartebrug.

Gratia: Als de klokken op woensdagavond luiden kan je ze goed horen. Dan is een kwartiertje best lang!

Ik hoor dat de kerk op woensdag langer open is?

Daniël: Ja, ik doe de kerk om 20 uur dicht nadat Pater van Ulden de klokken heeft geluid.

Hoe zat het met Pasen dit jaar?

Daniël: Op de zaterdagen voor Palmzondag en Pasen waren de twee grote deuren van de kerk open. Het was heel uitnodigend. Veel mensen kwamen binnen voor een praatje. Ik hoop dat als de kerken weer open gaan dat wij dit kunnen blijven doen.

En uitkijken naar de toekomst?

Daniël: Ik verheug me om weer samen in de kerk te kunnen vieren.

Gratia: Wij hopen dat iedereen doorheen komt. Intussen genieten wij van de mooie blauwe lucht.

Victoria Twist

ONZE PROTESTANTSE BROEDERS EN ZUSTERS VERLATEN DE ANTONIUSKERK



In juli 2006 kwamen ze in processie vanuit de Bevrijdingskerk, in juni 2020 – *na 14 jaar* - gaan ze weer die kant op, naar een nieuw onderkomen aan de Apollolaan. Echt afscheid nemen zit er in deze rare tijd vermoedelijk niet in.

Hadden ze het niet naar hun zin bij ons? Zeker wel, ze voelden zich erg thuis na al die jaren. De onzekerheid over de toekomst van de RK kerken in Leiden bracht ze ertoe hun lot weer in eigen hand te nemen en na een lange zoektocht vonden ze een geschikt onderkomen elders in Leiden Zuidwest.

We zullen ze missen, want ondanks soms wat passen en meten brachten ze ook leven in de brouwerij. De oecumene kreeg een extra impuls en de maandelijkse

Maaltijd Plus, de vastenvieringen, de Goede Vrijdagavond en de Pinksterviering hebben een vast plekje op de jaarkalender gekregen. Dit kwam bovenop de landelijke oecumenische vieringen in januari en september. Toen zij in 2006 kwamen moesten wij afstappen van de viering om 10 uur (weet u het nog?); toen wij in 2018 in Zuid de tijden wilden harmoniseren, gingen zij zonder morren pendelen tussen de Maria Middelaars en de Antonius. Kortom, beide partijen waren inschikkelijk als het nodig was. Het overleg dat eens per kwartaal plaatsvond was altijd hartelijk en plezierig. De gezamenlijke vrijwilligersavonden mochten er ook zijn!

Door alle dierbare herinneringen aan wat is geweest, willen we na hun vertrek graag verder met de oecumene in Leiden Zuidwest. Hoe, dat zal de tijd leren. De eerste plannen voor een oecumenische viering, uit te zenden via internet, zijn al in de maak.

Wilbert van Erp

PALMPASEN (1) *Palmpasen in coronatijd...*



PALMPASEN (2)

Een aantal kinderen heeft thuis geknutseld aan een mooie palmpasestok. Hieronder een paar foto's; de beelden spreken voor zich.



De prijswinnaars krijgen bericht.

BLOEMENGROET

Vanuit de Lam Gods is er de afgelopen weken een bloemetje bezorgd bij:
De heer N. de Goede – mevrouw Rosier – mevrouw Stuifzand – de heer S. van der Kwartel.

IN MEMORIAM

Petrus:

- 05 februari: Theodora van der Boog, 67 jaar, Meidoornstraat;
- 13 maart: Riet Biesjot-de Jeu, 83 jaar, Hof van Roomburgh;
- 01 april: Riek Boeff - van der Voort, 84 jaar, Herenstraat;
- 27 maart: Dries Schilder, 90 jaar, Krefeldlaan;
- 13 april: Martinus van der Velden, 85 jaar, Lorentzhof 1.

Lam Gods

- 08 april: Maria Noordman-van den Berg, 84 jaar, Haagweg 151.

Dat zij mogen rusten in vrede.

INTENTIES

Petrus

vrijdag 01 mei: Gerarda Markman;

zaterdag 02 mei: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Paul Huisman, Catharina van Loon, Dries Schilder, Familie van Schaik-Overes, Martinus van der Vel-den, Lyda de Vries - van Dijk;

vrijdag 08 mei: Riek Boeff - van der Voort, Hans de Kruijs, Louise Niepoth;

zaterdag 09 mei: familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Dries Schilder, Lyda de Vries - van Dijk; dinsdag 12 mei: Gerarda Markman, Martinus van der Velden;

zaterdag 16 mei: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Erika Paardenkooper - Sedlak, Dries Schilder, Familie van Schaik-Overes, Lyda de Vries - van Dijk;

dinsdag 19 mei: Riek Boeff - van der Voort, Hans de Kruijs, Louise Niepoth;

donderdag 21 mei: Familie Bruinsma-van Schaik, Catharina van Loon;

vrijdag 22 mei: Gerarda Markman, Martinus van der Velden;

zaterdag 23 mei: Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Familie van Schaik-Overes, Lyda de Vries - van Dijk; vrijdag 29 mei: Hans de Kruis;

zaterdag 30 mei: familie Bruinsma-van Schaik, Maria Brigitta van Buuren - Huigsloot, Okkie Cremers, Jenny Giezeman - Bel, Catharina van Loon, Josephien Schoemaker, Lyda de Vries - van Dijk.

Lam Gods

03 mei: Jan Vreeburg;

10 mei Catharina Schrama en familie Schrama-de Moel, Ineke Buis, Bas Prins;

17 mei: ouders Strijk-Biesjot, Joke Nijhof-Strijk.

COLLECTES

In deze moeilijke tijd is er niet de troost van de gang naar de kerk. Niet dat moment van rust en het gezamenlijk vieren van de mis. Voor de kerk betekent ook dat de wekelijkse collectes geheel wegvallen, terwijl het merendeel van de kosten gewoon doorgaat. Des te mooier als u even aan uw kerk denkt en de collecteschaal digitaal weet te vinden. Zie de bankrekeningen in het colofon hieronder. Heel veel dank namens de drie parochiekernen.

Hartebrug, Haarlemmerstraat 110 | 071 – 512 04 01 | hartebrugkerk@kpnmail.nl
NL29 INGB 0002 5958 00

Lam Gods - Antoniuskerk, Boshuizerlaan 13 | **Lam Gods - Maria Middelaers**, Rijndijk 283
071 – 531 01 62 | secretariaat@lamgodsleiden.nl | NL09 INGB 0000 5272 47

Petruskerk, Lammenschansweg 40 | 071 – 512 19 12
secretariaat@sintpetrusleiden.nl | NL04 INGB 0002 5541 52

