

Catecheseclub Vriendjes van Franciscus

Ook leefde hij lang geleden kunnen wij nog steeds veel van de Heilige



Franciscus van Assisi leren. Hij beseftte dat wij allemaal deel zijn van Gods schepping en broeders en zusters van elkaar. Hij was een vriend van de armste en kwetsbaarste mensen en noemde zelfs een worm "Broeder Worm." Daarom is ons motto:

Liefde voor God, liefde voor elkaar en liefde voor de natuur.

De club is bedoeld voor kinderen **van groep 5 t/m groep 7** maar broertjes en zusjes vanaf groep 4 zijn ook welkom. De maandelijkse bijeenkomsten zijn boeiend en interactief en elk seizoen zetten wij een nieuw programma in elkaar. Dit jaar is ons thema "**De Elementen.**"

Tijdens de bijeenkomsten gaan wij in de kerk bidden, uit de Bijbel lezen, naar films kijken, quizen houden en dit jaar zullen wij veel wetenschappelijke proefjes uitvoeren. Uiteraard vertellen wij verhalen over de H. Franciscus en geven elkaar tips over hoe wij beter voor Gods Schepping en Schepselen kunnen zorgen !

De bijeenkomsten zijn op **zaterdagmiddag van 15.30 tot 17.00 uur** in de bijsacristie van de Hartebrugkerk, Haarlemmerstraat 110. De leiders zijn Victoria Twist en Lamis Alahmar. Voor een uitgebreid programma met data zie achterzijde.

Meer informatie via Victoria Twist 071-5236556 of
vi.twist@kpnplanet.nl



Geplande activiteiten voor het voorjaar 2020

18 januari 2020 Lucht

Lucht is overal om ons heen, en toch zien we het niet. Lucht is wat we inademen en staat symbool voor het leven. De Heilige Geest wordt "Adem van God" genoemd die leven in alles "blaast". Wij zullen het over vogels in de Bijbel hebben en iets lekkers voor onze eigen vogels maken.



15 februari Water

Wij zijn dankbaar voor Zuster Water, dorstlessend en koel. Het is reinigend en zonder water kunnen onze zaadjes niet kiemen. Wij gaan leuke waterproefjes doen en een doop meemaken.

Op zaterdag 14 maart om 14.00 is er een 40-dagentijdactiviteit in de Romanuszaal voor alle kinderen in de parochie.



16 mei De onzichtbare krachten van het universum: Wij gaan proefjes doen met elektriciteit, magnetisme en de zwaarte-kracht. In het credo zeggen wij: "Ik geloof in één God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, van al wat zichtbaar en onzichtbaar is." Zijn er nog meer onzichtbare krachten?

In juni of juli willen wij in overleg met de vriendjes en hun ouders een uitje of feestje plannen.