

LAUDATO SI KRANT

Nieuwsbrief van de parochiekernen Lam Gods, Sint Petrus en Hartebrugkerk over het Laudato Si project in Regio-Zuid.



“Schepping: ons een zorg”



Van de Belhamel

Opdat ons bidden ons verandert

Het nieuwe jaar is al weer enkele dagen oud. Meer dan ooit lijkt onze zorg voor de Schepping en de Schepselen nodig. De klimaatop van

december vorig jaar heeft niet tot noemenswaardige resultaten geleid, de opwarming van de aarde wordt pijnlijk kenbaar in de branden in Australië, het is onrustig in het Midden Oosten en nog nooit waren er zoveel mensen op de vlucht. Allemaal zaken die buiten ons bereik lijken te liggen. Maar is dat zo?

Al eerder in de tijd (2018) heeft Paus Franciscus zich hier ondubbelzinnig over uitgesproken als hij zegt dat wij de Schepping niet meer zien en beschouwen als het mooiste geschenk en de ultieme nalatenschap van God, maar als privébezit. Bijzonder is dat de verandering die hij beoogt niet allereerst begint bij concrete daden.

Ons inspannen noemt hij te vergeefs ‘als de Heer niet aan onze zijde is, als het gebed niet in het middelpunt van onze overwegingen en vieringen staat. Een doel van ons gebed is immers de manier waarop wij de wereld opvatten te veranderen [...] Het doel van wat wij ons voornemen, is om moedig in onze levensstijl een grotere eenvoud en solidariteit te omarmen.’ En bidden ... dat kunnen we.

Marlène Falke, Pastoraal Werker

In dit nummer:

Voorwoord door p.w.
Marlène Falke

Feedback over de acties

Wat zegt de Paus?

Nuttige links

De boodschap van de
kerststal

Programma Laudato Si

Eco-tip van de maand

Feedback over de acties

Op 17 november, Wereld Dag van de Armen, hielden wij een aantal acties in onze regio. Met de schoenendoosactie hebben wij 19 kinderen in de vluchtelingenkampen op Lesbos blij kunnen maken. De verkoop van bloembollen ten bate van ‘Stichting Voor Elkaar’ heeft €635,00 opgebracht. Met deze actie hebben wij het mede mogelijk gemaakt dat 289 kinderen in 124 gezinnen uit Leiden e.o. óók pakjesavond konden



vieren. En de Boekenmarkt op 2 november in de Sint Petrus heeft €900 opgeleverd voor de kerstmaaltijd voor dak- en thuislozen.

Op de foto rechts zie je een andere soort actie. Op vrijdag 29 november gingen Micheline en Victoria op de mars voor het klimaat. Echt Laudato Si!



Wat zegt de Paus?

Citaten uit “Laudato Si”¹

De christelijke spiritualiteit [...] is een terugkeer naar de eenvoud die het ons mogelijk maakt stil te staan om te genieten van de kleine dingen, te danken voor de mogelijkheden die het leven biedt, zonder ons te hechten aan wat wij hebben, of treurig te worden om wat wij niet bezitten.



Nuttige links



Onze Website: <https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Het Franciscaans Studiecentrum in Tilburg organiseert in 2020 colleges en cursussen over duurzaamheid. Voor info ga naar: www.franciscaans-studiecentrum.nl/home/. ¹De integrale tekst van de encycliciek is te vinden op www.rkdocumenten.nl/rkdocs/index.php?mi=600&doc=5000

Bij veel mensen zal de Kerststal wel weer zijn opgeborgen. Een oud gebruik is om hem te laten staan tot Maria Lichtmis. **De boodschap van de Kerststal**



Paus Franciscus bezoekt Greccio

Op 1 december was Paus Franciscus op bezoek in het Italiaanse stadje Greccio, de plaats waar zijn naamgenoot, de Heilige Franciscus van Assisi, de eerste Kerststal heeft opgericht. Op kerstavond in het jaar 1223 kwamen medebroeders en mensen uit de streek met fakkels en lantarens naar een grot waar er een lege kribbe met stro stond met daarnaast een levende os en ezel. De eucharistie wordt gevierd, staande rondom de kribbe, om aan te geven dat

Jezus in armoedige omstandigheden ter wereld is gekomen.

De os en de ezel

Ook als de os en ezel niet in de evangelies zijn genoemd, werden ze al vanaf de eerste eeuwen na Christus rond de kribbe afgebeeld. De dieren warmen de pasgeboren baby met hun adem; met nederigheid en liefde heten ze Hem welkom in onze soms koude wereld. In de loop van de eeuwen komen nog meer dieren bij de kribbe te staan: schapen, kamelen en zelfs olifanten, maar de os en ezel blijven centraal zoals hier te zien in de oudste kerststal van Nederland, daterend uit de 16^{de} eeuw.



Mirabile Signum (Het wonderschone teken)

In de brief die Paus Franciscus in Greccio heeft ondertekend, noemt hij de Kerststal een “wonderschoon teken” en “als een levend evangelie.” Hij vraagt ons deze traditie voort te zetten en vertrouwt erop dat, “waar het in onbruik zou zijn geraakt, het zal worden herontdekt en nieuw leven wordt ingeblazen.” Is het een idee om volgend jaar in Leiden een levend kerststal op te bouwen?

De volledige tekst van "Mirabile Signum" is te vinden op: www.rkdocumenten.nl

Laudato Si Programma Regio-Zuid januari / februari

- | | |
|---|--|
| 18 januari
Hartebrugkerk | Vriendjes van Franciscus: kindercatechese
15.30 uur “De Elementen: water” |
| 24 januari
Hartebrugkerk
(Romanuszaal) | Film en Spiritualiteit: Zorg voor de Schepping
19.15 uur “The Biggest Little Farm” |
| 31 januari
De Verdieping
(Stevensbloem 269) | Maaltijd Plus met inleiding over Laudato Si’.
18.00 uur Marlène Falke geeft uitleg over de encycliek Laudato Si. |
| 02 februari
Hartebrugkerk | Franciscaanse Wandeling
13.30 tot 16.00 uur |
| 02 februari
Maria Middelaars | Taizé-Viering: “Vuur”
19.00u Oecumenische viering met projectkoor |

Voor meer informatie over het programma zie onze website

<https://rkleiden.nl/laudato-si/>

Eco-tips

Denk aan de vogels in deze koude maanden. Je mag ze veel etensrestjes geven bv fruit, brood, deegwaren, kaas en dierenvet maar GEEN: eten met veel zout, gedroogde kokosnoot, melk, ongekookte rijst, plantenvet of vet van kip en kalkoen of uiteraard beschimmeld of oud eten.

