

Rondom de Kerk

in en om Leiden

Maart 2013 - Jaargang 8 - no. 5

In dit nummer

- Musical Kisi kids! 2
- Paasbrodenactie 6
- Vaticanum II en Sociale media 18
- Bedevaart naar Smakt 33

Paus Benedictus XVI teruggetreden

Maandag 11 februari verraste paus Benedictus XVI de wereld met de aankondiging van zijn aftreden. Rondom de Kerk vroeg aan onze pastoors een reactie op dit nieuws. Pastoor Smith: "Ik denk met grote dankbaarheid terug op zijn pontificaat, het waren vruchtbare jaren."

Pastoor Smith vertelt onder meer over de dialoog met instanties binnen en buiten de Kerk, geloofsverdieping, de strenge richtlijnen rond misbruik. "Zijn encyclieken, vooral die over de sociale leer, *'Caritas in veritate'*, en zijn Jezustrilogie, worden ook door niet-katholieken gewaardeerd."

Moedig en deemoedig

Pastoor Van der Bie noemt het pontificaat van Benedictus moedig: "Ondanks alle stormen die over de Kerk zijn gewaaid. "De traditie is voor hem heilig, maar hij heeft ook vele handen uitgestoken. Een gebaar dat niet altijd goed ontvangen is, zoals in zijn dialoog met de Broederschap Pius X, maar wel bijvoorbeeld in relatie tot het Jodendom en de Orthodoxe Kerken. Het is een paus die bescheidenheid uitstraalde en rust. Vol deemoed. En een intellectueel en belangrijk theoloog. Bijvoorbeeld de boeken over Jezus die heel diep gaan en zeer verrijkend zijn. Zijn aftreden vind ik moedig. Paus Benedictus geeft hiermee grenzen aan en dat siert hem. Bewonderenswaardig hij

de moed heeft terug getreden omdat het fysiek niet meer gaat."

Er was ook kritiek

Niet iedereen was gelukkig met het beleid van Benedictus XVI en er zijn nogal wat mensen die gekwetst zijn en zich niet gezien voelen in hun eigenheid. Pastoor Van der Bie: "Kritiek moet wel mogelijk zijn, problemen in de Kerk moeten ter sprake kunnen worden gebracht. Maar dan wel met respect en niet steeds op negatieve, cynische toon. De paus ging gebukt onder schandalen als het seksueel misbruik en 'Vatileaks' en liet dat ook merken." Pastoor Smith: "Hij diende de Heer, Zijn Kerk en de mensen. De wereld snapte dat niet en oordeelde oppervlakkig en geobseerd door enkele thema's. De macht van media blijft zorgwekkend. Lees (nogmaals) het prachtige interviewboek *'Licht van de Wereld'*, daar komt de voormalige paus zelf aan het woord."

Bij het ter perse gaan van dit nummer was de nieuwe paus nog niet



Paus Benedictus XVI op Aswoensdag 13 februari.

gekozen. Het begin van het conclaaf stond gepland op dinsdag 12 maart. Paus Benedictus XVI heeft na zijn aftreden de titel van 'emeritus paus' gekregen en wordt aangesproken met Zijne Heiligheid.

Tocht met het kruis op Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag **29 maart** is weer de tocht met het kruis en een Reliek van het H. Kruis door de Leidse binnenstad. Tijdens de tocht zijn enkele momenten van bezinning. Leiden mag zien dat het Goede Vrijdag is! De tocht begint om ca. 16.00 uur na de Kruiswegoverwegingen in de diverse kerken, bij de Hooglandse Kerk. Om ca. 17.00 uur wordt afgesloten in de H. Lodewijkkerk, met zegen en verering van de Kruisrelik. Daarna is er een sobere maaltijd. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Eliza Oudshoorn, 06 50 66 24 47 of eouds68@gmail.com. Zie voor alle liturgische plechtigheden van Goede Vrijdag 's avonds het liturgieoverzicht achterin dit blad.



Rondom...

Paus en Paaswake

Paus Benedictus XVI is de eerste paus wiens hele pontificaat ik als rooms-katholieke gelovige heb meegeemaakt. Vanaf het begin heb ik hem ervaren als een zachtaardige, bijzonder intelligente man. Ik heb het vaak jammer gevonden dat de katholieke idealen die deze paus uitdroeg, soms zo eenzijdig zijn geïnterpreteerd. Dat de praktijk weerbarstig is, dat er verschil is tussen leer en leven, is van alle katholieke tijden; en ook dat er altijd een pastorale uitkomst is die mensen goed kan doen.

In 1993, Johannes Paulus II was al vijftien jaar paus, ben ik tijdens de Paaswake gedoopt, gevormd en heb ik mijn Eerste Heilige Communie gedaan. Het was een heel bijzonder moment. Graag wens ik de catechumenen die tijdens de Paaswake in de Joseph hun initiatie in onze Kerk ontvangen van harte alle goeds toe!

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Colofon

Jaargang 8 - nummer 5 - maart 2013

Rondom de Kerk is een uitgave van de HH. Petrus en Paulus-parochie (met parochiekernen in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk, Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude Rijndijk) en het RK-vicariaat Merenwijk (De Regenboog).

Redactie: Linda Carrette, Jury Smit en Joke Sorgdrager (hoofd-redacteur).

Advertentieacquisitie: (tijdelijk) Wilbert Hettinga, 071 514 31 91, wilbert.hettinga@bekooy.nl.

Medewerkers: Marianne Heijkoop, Pier Tolsma, Floris Meijssing, José Miltenburg, Victoria Twist en Eva Kessler.

Vormgeving: Grafisch Bureau Versteegen Vormgeving, Leiden.
Druk: De Bink, Leiden.
Oplage: 5400.

Fotografie: Jos Versteegen en Ton van Schie.

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.

Redactieadres:
Redactie Rondom de Kerk,
Lorentzskade 16 A,
2313 GB Leiden.

Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op ING 447 97 78 t.n.v. Rondom de Kerk Leiden.

E-MAILADRES:
rondomdekerknu@gmail.com.

Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving via parochies, instellingen en andere distributiepunten.
Postabonnementen: € 15,- per jaargang. Bel of mail naar de Hartebruggkerk, 071 512 04 01, hartebruggparochie@hetnet.nl.

Voor kopij op de pagina's van de parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 6, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten: uiterlijk 3 april 2013.
Verschijningsdatum: 2 mei 2013.
Mailen of inleveren bij het redactieadres. Nummer 7 komt 20 juni 2013 uit.
www.rondomdekerk.nu



Musical door de Kisi kids: Paulus – Door God geroepen



Saulus arresteerde christenen, hij vervolgde hen om hun geloof, er stellig van overtuigd, het goede te doen. Maar toen ontmoette hij de Verrezen Heer Jezus Christus.

Een geschiedenis van een man die alles heeft gewonnen... door Jezus; die alles kon verdragen... voor Jezus. Vandaag de dag nog steeds actueel. In deze musical leren we mensen kennen die Paulus ontmoet hebben. Een aantal avonturen uit zijn

leven en zijn passie om het Evangelie te verkondigen – dit alles komt naar voren op een manier om nooit meer te vergeten. Teksten, liedjes, dans en veel beweging... Zo komen de Bijbelse taferelen tot leven. Een belevenis voor de hele familie, alle parochianen van de HH. Petrus en Paulus en iedereen die maar wil komen kijken. Zaterdag 13 april, Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40A, 14.00 uur. Toegang is gratis, voor jong en oud. Iedereen is welkom.

Is Abraham nog te zien? Pastoor Smith wordt 50 jaar

Bij gelegenheid van mijn verjaardag nodig ik u uit om dit mee te vieren. Twee cadeaus wil ik u daarbij graag aanbieden: de Paulus-musical van de KISI kids voor jong en oud (zie hierboven) en een verrassing bij de receptie. De Paulus-musical begint om 14.00 uur in de Sint-Petruskerk, Lammenschansweg 40A op zaterdag 13 april. Parkeerschijf is twee uur geldig. Aansluitend is een receptie in de aula van Lorentzhof, om de hoek van de kerk. Iedereen is van harte welkom en ik hoop velen van u te ontmoeten!

Pastoor Smith

Wilt u de 50-jarige iets geven, dan is een bijdrage aan de Nieuwe Evangelisatie welkom per envelop of op ABN AMRO 52 04 30 506 t.n.v. Stichting Katholiek Alpha Centrum (ANBI) o.v.v. 50 jaar.

Dirigent/pianist kinderkoor gezocht!

De Lam Gods parochiekern met de Maria Middelaeskerk in de Stevenshof en de Antoniuskerk in Leiden-Zuidwest, heeft al jaren het kinderkoor 'De Vlammetjes'. Het kinderkoor verkeert na het vertrek in december van de vorige dirigent in winterslaap, maar verdient een nieuwe kans!

Wie wil zich hiervoor inzetten zodat het koor weer de maandelijkse gezinsviering kan opluisteren? Repetitie tijden kunnen in overleg worden afgesproken. Salariëring volgens de richtlijnen van ons Bisdom. **Meer info** bij Irma Leune, 531 56 36 of pleune@ziggo.nl.

Jaar van het Geloof Pasen

We weten nu nog niet wie de nieuwe paus is geworden. Maar de Kerk van Jezus gaat onder de hoede van onze nieuwe paus verder. Juist met Pasen kunnen we ervaren dat deze Kerk tijdloos is en alle tijden omspant. Zij is immers Katholiek. De Heer heeft Haar gesticht en het pausambt geschonken. De verrezen Heer laat Zich vooral in Zijn Kerk ontmoeten en door haar verkondigen.

De pausen die gekomen en gegaan zijn, hebben – zelfs de enkelen lang geleden van wie de levenswijze niet in orde was – altijd Jezus Christus als waarlijk God en waarlijk mens verkondigd. In die zin kunnen we zeggen: Zalig pausen... Het Jaar van het Geloof gaat ondertussen door. We zijn op de helft. De start van de nieuwe parochie viel min of meer samen met het begin van het Jaar van het Geloof. Een mooi signaal, dat de HH. Petrus en Paulus-parochie uitgenodigd en gezonden is, om het geloof te vieren in een Godgerichte liturgie, te verkondigen in alle aspecten ook al stuit dat op een eerste onbegrip en gestalte te geven in de dienstbaarheid aan elkaar en anderen. Onszelf kunnen we halverwege dit Jaar van het Geloof vragen: waar ben ik gegroeid in het geloof? Mijn gebedsleven? Misbezoek? Biecht? Bijbellezen? Dienstbaarheid?



De Verrijzenis van Christus, schilderij van Jan Joest van Calcar, 1600. Collectie Rijksmuseum.

Er wordt in ieder geval in de parochie het nodige aangeboden. In dit nummer kunt u daarover ook weer van alles vinden.

Jezus is werkelijk verrezen

De heilige Serafim van Sarov († 1833) begroette zijn bezoekers altijd met: "Christus is waarlijk verrezen". Zoals Jezus waarlijk gemarteld en vermoord is, zijn lichaam waarlijk begraven en Hij Zelf waarlijk ter helle nedergezonden, zo is Hij ook waarlijk verrezen. Geen 'verhaal' of 'massa-verbeelding' bij wat volgelingen, zoals in de jaren '70 in de mode was om te denken. Dat zijn bekrompen visies, die vergaan als kaf in de wind. Jezus is werkelijk verrezen. Hij is werkelijk in de Eucharistie aanwezig, zodat Hij levend in ons midden is. We bidden bij de eucharistische aanbidding dat velen dit mogen gaan inzien. En onze nieuwe paus – wie o wie – zal in de lijn van de heilige Geest en dus van zijn nobele voorgangers ons hierin ook weer bemoedigen. Alle redenen om te zeggen: Zalig Pasen.

Pastoor Smith

Contactadressen HH. Petrus en Paulusparochie

Centraal Secretariaat Corry Boumeester of Olga Gonlag, (weekdagen van 9.30 tot 11.30 uur open), Lorentzskade 16 A, 2313 GB Leiden, 071 737 00 87 of petrusenpaulusleiden@gmail.com.

Pastoor J.A. van der Bie werkadres: pastorie H. Antonius van Padua, Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, 531 01 62 of bie00220@planet.nl.

Pastoor J.H. Smith werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Diaken G.J. Clavel werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06-53 73 23 62 of clavel37@zonnet.nl.

Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh werkadres: Hartebruggpastorie, Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 512 04 01, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.

Pastoraal werker Bas van Pampus werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzskade 16 A, 2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of pwbasleiden@gmail.com.

Inhoud

Herdenking Jodenvervolging	6
Column De Verrijzenis des Heren	6
Kerk en Samenleving	7
● Extra steun Straatpastoraat welkom	
Van de Bestuursafel Logo!	9
Rondom boeken	
Dagboek van een zoekend christen	9
Hartebrug	10
● Pasen beleven in de Hartebrugkerk	
De Goede Herder	12
● Toekomstvisie De Goede Herder	
OLV Hemelvaart/Sint-Joseph	14
● Catechumenen	
Sint Jan's Onthoofding	17
● Veertigdagentijd... op weg naar Pasen	
Kinder Hoek	20
● Samen met Jezus	
H. Laurentius	21
● Renovatie pastorie	
H. Lodewijk	22
● Sint-Jacobusschilderij hangt weer	
Sint Petrus	24
● Kruisweg gericht op kinderen	
Jongeren Info	27
● The Passion in Den Haag	
Lam Gods	30
● Pasen	
RK Vicariaat Merenwijk (De Regenboog)	28
● De rekening bij de armen neergelegd?	
Rondom de Vrijwilligers	33
Liturgiekalender	34

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk wensen u Zalig Pasen

In gedachten...

Het begrip is het loon van het geloof. Zoek daarom niet te begrijpen om te geloven, maar geloof om te begrijpen.

H. Augustinus van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader
13 november 354 – 28 augustus 430

Centraal secretariaat HH. Petrus en Paulus

“We hebben de kernen hard nodig”

De nieuwe parochie HH. Petrus en Paulus heeft een eigen secretariaat. Twee medewerkers hebben dit opgezet: Corry Boumeester en Olga Gonlag-Rakic. Ze worden geïnterviewd door Rondom de Kerk.

Corry Boumeester en Olga Gonlag-Rakic, wie zijn zij?

Olga is 52 jaar en woont bijna haar hele leven in Oegstgeest. Ze werkt bij de thuiszorg en ze is verbonden aan de H. Willibrordkerk. Corry is 59 en geboren en getogen in Leiden. Zij is verbonden aan de Antoniuskerk. Hoewel opgeleid als coupeuse heeft ze daar nooit haar brood verdiend want op 18-jarige leeftijd ging ze werken bij het Ministerie van Defensie en dat heeft ze veertig jaar gedaan. Beide dames werken tien uur per week op het secretariaat.

Wat doet het nieuwe parochie-secretariaat?

Corry: “Wij zijn er in de eerste plaats voor om het bestuur en het pastorale team te ondersteunen. We zetten bijvoorbeeld een database op van vrijwilligers. Hierin komen de gegevens van leden van de pastoraatgroepen en beheercommissies, van Zonnebloemafdelingen, koorleden, kosters, organisten etc. Zo hebben we alle gegevens op één plek. In de toekomst gaan we ook de roosters maken; zo moeten er niet meerdere Eerste H. Communievieringen op dezelfde dag worden gepland. Het komt wel eens voor dat mensen uit de kernen denken dat we hun werk willen ontnemen, maar dat is helemaal niet de bedoeling. We hebben de kernen hard nodig. De vrijwilligers in de kernen staan veel dicht bij de parochianen, zij weten over wie het gaat.” Olga: “Je moet voor dit secretariaatswerk wel goed met mensen kunnen omgaan en flexibel zijn. Als er een vraag is probeer je er een mouw aan te passen”.

Wat zijn jullie andere besognes?

De parochie bestaat nog maar net



Corry (links) en Olga op het Centraal Secretariaat, Lorentzkade 16 A.

en het secretariaat is nieuw. Corry: “Vanaf 2002 heb ik de bestuurs- en parochieraadsvergaderingen van de Lam Godsparochie genotuleerd, later werd ik secretaris van het bestuur van de Lam Godsparochie. Ik zag de vacature voor het secretariaat en dacht: leuk, dat is wat voor mij! Ik zie het als een uitdaging om het secretariaat goed op te zetten. Dat opzetten, plannen en organiseren, dat past bij mij. Maar in de schijnwerpers sta ik niet graag. Als mensen mijn werk waarderen heb ik liever dat ze me dat gewoon tussendoor zeggen.”

Olga: “Ik was niet actief op zoek naar ander werk, maar toen ik de vacature zag leek het me erg leuk om naast de thuiszorg iets administratiefs te gaan doen.” Olga is ook actief in de muziek. Het begon in zorgcentrum Roomburgh, waar ze het koor ging leiden. “Dat is erg dankbaar werk. En ik ben daardoor weer meer betrokken geraakt bij de kerk. Ik ben onder andere de Alphacursus gaan doen. En de muziek breidde zich steeds meer uit. In de Petruskerk ben ik orgel gaan spelen en ik leid een koor in zorgcentrum Van Wijckerslooth. Nu doe ik de opleiding voor kerkmusicus. Daar leer ik bijvoorbeeld veel

over liturgie en het gregoriaans en door die kennis raak ik nog meer geboeid”. Corry is eveneens niet iemand die van stilzitten houdt. En ook buiten de parochie kun je haar tegenkomen. Ze is al

30 jaar actief in de korfbalwereld en het grootste deel daarvan als bestuurslid. Nog ieder jaar gaat ze mee op kamp om te koken. “Ik heb een heel goed geheugen en weet daarom makkelijk hoeveel pakken melk je nodig hebt voor een grote groep”.

Door haar werk bij Defensie is ze nog steeds actief in de organisatie van de Lourdesbedevaarten voor militairen. “Het is een internationale bedevaart van zo’n 30.000 man en vanuit

Nederland gaat er altijd een grote groep mee. Er zitten oud-militairen bij die in Indonesië en Korea gevochten hebben maar ook jonge militairen die nu uitgezonden worden. Ik ga zelf voor de dertiende keer. De stad Lourdes vind ik een kermis waar ik niets mee heb. Het is een schril contrast met het Mariaheiligdom dat er naast ligt. Het heiligdom spreekt me wel aan. Het is iedere keer een bijzonder gebeuren. De Schotten nemen bijvoorbeeld hun doedelzakken mee, anderen komen met een militair orkest, oud en jong zie je naast elkaar.”

Het is bijna Pasen, welke betekenis heeft dat voor jullie?

Olga: “Voor mij is dat het feest van de Vrijzenis. Dat onderscheidt ons ook van andere religies. Ik vind het wel moeilijk om een concreet beeld bij de Vrijzenis te hebben. In de Goede week en met Pasen word ik in beslag genomen door de muziek; er moet veel ingestudeerd en uitgevoerd worden. Als ik op Eerste Paasdag thuiskom vier ik het feest samen met familie.” Corry: “Ik ga naar de Paaswake, op zaterdagavond. Voor mij heeft Pasen niet met lekker eten te maken of met paaseieren. Nou ja, als er kinderen op bezoek komen, dan zorg ik wel voor paaseitjes.”



Gastcolumn ronderom...

De Verrijzenis des Heren

Er zitten allerlei versnellingen op de wagen van onze levensreis. Maar eentje ontbreekt er: de 'achteruit'.... Zeg dus niet: ik heb er nog nooit eentje zien terugkeren. Want God en Zijn schepping kennen alleen een 'vooruit'.

De Opstanding van de Heer is geen terugkomst, maar een vooruit. De dochter van Jairus, door haar ouders en familie al aan de dood prijsgegeven, is door Jezus nog op het nippertje teruggeroepen. Hij zegt dat ze haar te eten moeten geven. Zij hoort nog bij de aarde. Van Lazarus, al tot ontbinding overgegaan, zegt Hij niet: Meld hem maar weer bij de Burgerlijke Stand, maar: Maakt hem los, en laat hem gaan. Dat is helemaal de andere kant uit. Als Maria Magdalena Hem herkent, en Hem weer bij zich wil nemen zegt Hij: Houd mij niet vast, maar laat mij gaan naar mijn Vader. Ook dat is helemaal de andere kant uit. Vooruit dus.

Neem het de bijbelse schrijvers dus niet kwalijk dat ze Jezus' verschijnen niet kunnen weergeven zoals je het op een DVD-schijf ziet. Hij is het echt zelf, en toch op een of andere manier ongreepbaar. Uitleggen wat de Verrijzenis is, is dus even moeilijk als aan een ongeboren kind duidelijk proberen te maken hoe de wieg eruit ziet en zijn of haar moeder. Voor ons is dat gewoon, maar voor wie nog in de moederschoot is, een ongeweten geheim dat nog maar bewezen moet worden. Schaam je dus niet als je wel eens twijfelt. Je bent in goed gezelschap, want de apostelen hadden er ook wel eens last van.

Laat je op Pasen dus - wankel, maar nooit zonder hoop - gerust over aan drie troostende trekken van Jezus' verschijnen:

- Hij toont hun Zijn handen en Zijn zijde. Niet als verwijt of uit wraak, maar nog steeds uitnodigend. Het betekent dat wat ons in het leven overkomt wel degelijk meegenomen wordt naar het eeuwig leven. Ook je lijden en kwetsuren worden geteld.
- Dat dit voor Jezus geen reden was om Zijn apostelen af te schrijven. Welgemoed heeft Hij ze een nieuwe kans. God moet toch wel over grondzeeën van vergiffenis beschikken. Daar mogen wij ook op hopen.
- Jezus zei in Zijn aardse bestaan dat Hij na Zijn Verrijzenis hen zou voorgaan. Hij is blijkbaar nog heel wat van plan.

Vooraf dat laatste troost mij zeer: De eeuwigheid is niet een heilig maar mogelijk erg saai rusthuis. Maar een eindelijk vervuld worden van de ontzaglijke levendigheid van God zelf en al die anderen die Hij naar Zijn beeld en gelijkenis geschapen heeft.

L. van Ulden ofm.

Kerk en Samenleving

Koop weer broodbonnen

Dit jaar organiseren de protestantse en rooms-katholieke diaconie weer een Paasbrodenactie. De opbrengst is bestemd voor het hulpverlenende werk in De Bakkerij.

U kunt kiezen tussen een traditioneel Paasbrood of een honing-speltbrood.



Ondanks de gestegen kosten van de ingrediënten kost een Paasbrood dit jaar € 8,50. De Broodbonnen worden in de kerken te koop aangeboden. Op zaterdag 23 of zondag 24 maart kunnen de Paasbroden worden afgehaald bij De Bakkerij, Oude Rijn 44 b/c.

Herdenking Jodenvervolging

Op zondagavond 21 april om 19.00 uur is in de Hooglandse Kerk de jaarlijkse bijeenkomst ter herdenking van de jodenvervolging. Deze bijeenkomst wordt onder meer gedragen vanuit de Raad van Kerken in Leiden.

Leden van de Joodse Gemeente Leiden maken deel uit van het beraad. Dirk Mulder, directeur van Herinneringskamp Westerbork, houdt een

inleiding onder de titel 'De toekomst van de herinnering'. De tweede spreker is Leidenaar Donald de Marcas met zijn bekende stem van hoorspelen en nieuws. Hij vertelt over 'Hoe onze misère begon in Leiden'. Met muzikale medewerking van chazan Ken Gould en Hester Groenleer op blokfluit, begeleid door Matthias Havinga. Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting in de Tuinzaal van de kerk. Iedereen is welkom.

Bisdom Rotterdam

Speciale gebedskaart voor parochies

Op donderdag 28 februari is paus Benedictus XVI teruggetreden als paus. Bij deze bijzondere gelegenheid is voor de Nederlandse bisdommen een gebedskaart gemaakt. "Bidden we dat we voort mogen gaan op de weg van liefde, die paus Benedictus XVI ons als herder van de Kerk steeds heeft gewezen." aldus de tekst op de kaart. De gebedskaart wijst erop dat paus Benedictus XVI al in het begin van zijn pontificaat God als liefde in het centrum van de aandacht heeft geplaatst, en dat hij steeds heeft laten zien hoe geloof en naastenliefde onverbreekbaar met elkaar verbonden zijn. De voorzijde toont het beeld van de heilige Petrus op de Sint Pieter in Rome. Ook bevat de kaart een gebed voor de keuze van een paus. De gebedskaart is ook in het bisdom Rotterdam in de parochies en parochiekernen verspreid.



Wereldkerk

Kardinalen hakken knoop door: start conclaaf op 12 maart

Terwijl verscheidene kardinalen niet de verwachting hadden dat aan het einde van de middag een begindatum voor het conclaaf zou worden vastgesteld, bleek nog tijdens de achtste Algemene Congregatie dat de beslissing al genomen was. Het Kardinalencollege heeft dus besloten om het conclaaf op dinsdag 12 maart te laten aanvangen. Op die dag komen de kardinalen in de ochtend in de Sint-Pietersbasiliek bijeen voor de Mis 'voor de keuze van de

Pontifex'. 's Middags verzamelen de 115 kardinaal-kiezers zich in de Paulijnse Kapel in het Apostolisch Paleis. Vanaf daar vertrekken ze in processie naar de Sixtijnse Kapel. Als de conclavisten willen kan er al op die eerste avond een stemronde plaatsvinden. Theoretisch is het dus mogelijk dat er op dinsdagavond een nieuwe paus is. Een paus is gekozen als hij tweederde van de door de kardinalen uitgebrachte stemmen heeft gekregen.



Extra steun voor straatpastoraat welkom!

In december 2010 is Paul Brommet begonnen als straatpastor voor de dak- en thuislozen van Leiden. Ruim twee jaar later kan worden gesproken van een 'succes'.

Colour Your Mind: 'Anders niks mis mee'

Het motto van Colour Your Mind 2013 is 'Anders niks mis mee'. Het wordt een media-offensief: op maandag 18 maart gaat de vernieuwde website online.

Dit wordt op donderdag 21 maart gevolgd door de verspreiding van bulkmails, -tweets en -smsjes via verschillende netwerken in Leiden en omgeving. Hierbij wordt ontvangers verzocht het bericht weer door te zenden naar hun contacten. Het media-offensief wordt begin april in de weken na Pasen afgesloten met 50 grote posters in abri-formaat verspreid over Leiden met een afbeelding van een groot bloembollenveld van rode tulpen met in het midden een verrassende gele tulp en de tekst 'Anders niks mis mee'. Elk jaar proberen organisaties in Leiden rond de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie op 21 maart weer op een nieuwe manier aandacht te vragen voor het belang van onderling respect en gelijke behandeling. De Colour Your Mind-editie 2013 wordt georganiseerd door Bureau Discriminatiezaken, Raad van Kerken Leiden, Diaconaal Centrum De Bakkerij, Vluchtelingenwerk ZHN en de Gemeente Leiden.



De pastor is een graag geziene gast bij de daklozen en dat niet alleen omdat er een sjekkie te bietsen valt. Hij biedt ook een luisterend oor en praat mensen moed in als ze het niet meer zien zitten. De gesprekken gaan over eenzaamheid, mislukt zijn in het leven en soms over geloof. Vooral in de decembermaand hebben de daklozen het zwaar. Paul heeft alweer voor de derde keer met 5 december chocoladeletters uitgedeeld met een toepasselijke rijm. Met Kerst was een viering in de kapel van Verbum Dei, met lekkere hapjes en sapjes na afloop.

Gehecht aan ceremonieel

Elke maand is er een viering in dezelfde kapel, met hulp van vrijwilligers van de Orde van Franciscanese Seculieren. Een thuisloze begeleidt

de gezangen op de piano. Een wakenfeit is de bedevaart naar Heiloo en Egmond in augustus 2012. De groepsreis met touringcar had iets van een schoolreisje maar er was ook ruimte voor luisteren, bidden en stil zijn. Minder leuk is de bijstand in het proces van overlijden en de uitvaart daarna. Familie is er meestal niet, maar de andere daklozen hechten aan het ceremonieel en de troost die dat biedt.

Eind dit jaar stoppen de fondsen. Gelukkig wordt soms geld overgemaakt door mensen die 'niks wisten' als verjaardagscadeau en aan hun bezoek hadden gevraagd geld in een potje te stoppen. Een idee? Rekening 39.04.90.814 van Stichting Straatpastoraat is er voor!

Eén jaar Diaconie Franstalige Afrikanen

Op 1 maart vierde de Diaconie Franstalige Afrikanen (DFA) haar eerste verjaardag. Tijd om de balans op te maken van dit eerste jaar: enkele krenten uit de pap.

Het was een jaar vol verrassende ontwikkelingen. De DFA begon op 1 maart vorig jaar met twee parttimers, Tamara Breton en Patricia Mabolia om diaconale hulp voor en door Franstalige Afrikanen te organiseren. Met steun van ds. Françoise Weber van de Waalse Kerk en vrijwilligers vanuit de Afrikaanse gemeenschap, Francis Ndi Wepngong en Ndayitabi Nzabamwita, die Bantoetalen beheersen.

Het eerste jaar

In het eerste jaar is onder meer een uitgebreid netwerk aan contacten opgezet en zijn 53 cliënten en huishoudens, met vaak gecompliceerde hulpvragen, begeleid. Verder is de hulpverlening aan cliënten opgezet en

gestroomlijnd. Ook is een Stuurgroep in het leven geroepen, ter ondersteuning en voor het beleid naar de toekomst. Daarnaast is het opvanghuis aan het Stalpaerthof in Leiden geopend en is een 'Kameradoptie-project' gestart ter financiering van het huis.

Plannen voor het tweede jaar

In het tweede jaar zijn de plannen onder meer: het toegankelijker maken van hulpverlenende instanties voor een bredere doelgroep. Daarnaast worden vrijwilligers gemobiliseerd, o.a. voor het 'Conseil des Mamas Africaines', om te horen wat er bij de

Franstalige Afrikaanse vrouwen speelt. Verder wordt gewerkt aan financiële onafhankelijkheid van de DFA na 2015 en uitbreiding van de Stuurgroep met Franstalige Afrikanen. De DFA werkt vanuit De Bakkerij Leiden.



Logo HH Petrus en Paulusparochie

Van de bestuurstafel

Met trots presenteert het bestuur het nieuwe logo voor onze HH. Petrus en Paulusparochie. Dit logo komt binnenkort op briefpapier en publicaties. Wij hopen hiermee niet alleen de herkenbaarheid van de nieuwe parochie te vergroten, maar ook mensen nieuwsgierig te maken naar de boodschap die onze nieuwe parochie wil uitstralen.

Ook hopen wij met dit logo een impuls te kunnen geven aan het gevoel van eenheid tussen de lokale gemeenschappen. Het logo probeert dus meer te zijn dan alleen een herkenningsteken. De afgelopen tijd hebben verschillende mensen aan het logo gewerkt. Uiteindelijk heeft Carl van Hees de laatste inspanningen verricht om tot het logo te komen dat u hiernaast ziet. Veel dank daarvoor!

De symboliek

1) Het ronde midden

Centraal in het logo staat Christus, gesymboliseerd door een stralende Hostie. Zo wil de parochie ook Christus centraal stellen. Op de Hostie staat een monogram: de letters IHS. Oorspronkelijk zijn het de Griekse letters iota, èta, sigma, de eerste drie letters van de naam Jezus (ΙΗΣΟΥΣ) in het Grieks. Toen de invloed van het Grieks minder werd begon dit monogram verwarring te geven. Langzaam ontstond een nieuwe, Latijnse betekenis: Iesus Hominum Salvator. Vertaald is dat: Jezus de redder der mensen. Het moge duidelijk zijn dat de HH. Petrus en Paulusparochie dit van harte onderschrijft. Dit ronde midden is tevens de wereld, waar de beide apostelen en onze parochie zich naar wenden.

2) Petrus en Paulus

De twee silhouetten van Petrus en Paulus zijn net als wij, op Christus en de wereld gericht. Duidelijk is te zien dat zij door het licht van Christus worden verlicht. Petrus wordt gesymboliseerd door de sleutel. Petrus ontving van Jezus de sleutels van het Rijk der hemelen om te binden en ontbinden, zo lezen wij in de Bijbel (Matteüs 16, 19). Daarmee wordt de sleutel het symbool voor de heilige Petrus. Paulus wordt afgebeeld met

het zwaard. Dat vindt zijn oorsprong in het feit dat Paulus te boek staat als een geloofsstrijder. Daarnaast is hij door onthoofding om het leven gekomen. Petrus wordt wat ruiger afgebeeld dan Paulus. Ook dat heeft een reden. Petrus was oorspronkelijk een visser. Paulus daarentegen was oorspronkelijk een geleerde Jood.

3) De zeven en acht stralen

De Hostie is omringd met zeven stralen en bovenaan een kruis. Samen acht. Dit symboliseert onze acht gemeenschappen: die van de parochiekerk (het kruis) en van de zeven parochiekernen. Drie stralen wijzen naar de onze parochienaam 'HH. Petrus en Paulus'. Die drie

stralen zijn Geloof, Hoop en Liefde die Christus aan ons schenkt. De stralen herinneren ons ook aan de opdracht van onze parochie: Aanbidden, Dienstbaar zijn en Evangeliseren. De vier overige stralen symboliseren de vier evangeliën. Bij elkaar zeven stralen: de zeven gaven van de Heilige Geest.

Wij hopen dat u snel aan het logo van onze parochie gewend zult zijn!

Kees van Hees,
Bestuurslid PR en communicatie
HH. Petrus en Paulusparochie



Random Boeken

door Pier Tolsma, diaken

Auteur Monique Samuel

Titel Dagboek van een zoekend christen

Uitgever Ark Media, 2012 **Prijs** € 12,50

ISBN 978 90 33800 05 4 **Aantal pagina's** 135

Monique Samuel getuigt van haar blijmoedige, opgewekte en dankbare geloof. Ze vertelt over haar zoektocht naar het ware christen-zijn en over een oprecht verlangen naar liefde en bevrijding. Hoe kun je als jonge vrouw in deze tijd Christus werkelijk navolgen. Hoe vind je God en hoe vind je als mens je bestemming.

Aan de hand van de tien geboden zoekt zij naar de werkelijke waarden van het menselijk bestaan. Zij geeft scherpe kritiek op onze hedendaagse cultuur en ook de christenen en de christelijke kerken ontkomen

niet aan haar commentaar. Openhartig schrijft zij over haar vreugdes en over haar pijn. Pijnlijke en moeilijke onderwerpen gaat zij niet uit de weg.

Publicist en schrijver Monique Samuel (1989) kreeg in 2011 als politicoloog landelijke bekendheid met haar commentaren op de opstand in Egypte. Zij heeft een vlotte pen en weet je op boeiende wijze mee te nemen op haar zoektocht langs vele vormen van christendom. Het boek geeft een mooi inzicht in het geloof van deze jonge vrouw.





HARTEBRUG

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden.
Parochiecentrum: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of
hartebrugparochie@hetnet.nl. Website: www.hartebrug.nl.
Het parochiecentrum is doorgaans bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur.
Parochiesecretaresse: Corry Arendse, p/a Parochiecentrum.
Koster/Beheerder (ook van de Romanuszaal): Joop Kruijs, 06 – 51 53 54 20.
Algemene bankrekeningnummer 55 87 18, t.n.v. Kerkbestuur Hartebrugkerk te Leiden.
Kerkbijdrage: 25 95 800, t.n.v. penningmeester Hartebrugparochie Leiden.
Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 28 89 of arendse.corry@hetnet.nl.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.

Dankbaar

Dankbaar zijn Truus en Gerrit Neuteboom voor het feit dat zij al 65 jaar samen lief en leed mogen delen. Op zondag 3 februari hebben zij dat samen met hun familieleden gevierd. Maar ook een beetje met de parochie. Want het feest begon in de Hartebrug-kerk. De kerk waar zij beiden vele jaren met hart en ziel hun talenten aan hebben gegeven. Truus als zangeres in het Hartebrug- en Dameskoor, Gerrit als collectant en gastheer. Op verzoek van Truus zong het Dameskoor onder leiding van Jeroen Pijpers en voorganger pater Jan van Duijnhoven ofm. overhandigde hen de bloemen namens de Hartebruggemeenschap. We wensen Truus en Gerrit nog een heel gelukkige tijd samen.



leden bijgekomen, maar helaas ook enkele overleden. Momenteel is er weer plaats voor enkele nieuwe deelnemers. De soos biedt de gelegenheid aan ouderen om op woensdagmiddag met elkaar te klaverjassen en te sjoelen in de Romanuszaal. Vrijwilligers bieden een luisterend oor en een helpende hand. Feestdagen krijgen extra aandacht en zo af en toe wordt een dagje uit georganiseerd. Het is een gezellige club en de leden voelen zich één grote familie. Wilt u daar ook graag deel van uitmaken? Neem dan contact op met Joop Juffermans, tel. 06 20179999.

De Eerste Heilige Communie

Nastasja, Oscar, Hugo en Leon zijn al maandenlang met de voorbereiding bezig. Nog een paar weken en dan zijn ze er helemaal klaar voor. Op de eerste zondag na Pasen, 7 april zullen zij in de Eucharistieviering die om 11.00 uur begint voor het eerst mogen deelnemen aan de tafel van de Heer. Wij wensen hen nu alvast een hele mooie en feestelijke dag toe!

Het Heilig Vormsel

Op zaterdag 8 juni komt de bisschop van Rotterdam, mgr. J.H.J. van den Hende, naar onze Hartebrugkerk om het Sacrament van het heilig Vormsel toe te dienen aan kandidaten van verschillende locaties uit de parochie HH. Petrus en Paulus. De plechtigheid begint om 19.00 uur. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart op woensdagmiddag in de Josephkerk aan de Herensingel. Naast deze bijeenkomsten staan een bezoek aan de zusters van Moeder Teresa in Amsterdam en De Vuurdop in Rotterdam op het programma.

Groos op de soos

Joop Juffermans is er met zijn medewerkers wel een beetje groos op: de soos van de Hartebrug is al vele jaren een succes. Ook weer in het afgelopen jaar 2012. Er zijn nieuwe



Doorbraak

Het museum Greccio is weer een stukje groter geworden! Tijdens opruimwerkzaamheden in de kelder onder de kerk werd bij toeval een dichtgemetselde toeg ontdekt. Onderzoek wees uit dat het een vroegere doorgang is geweest naar een ander gedeelte van de kelder en dat bleek de ruimte te zijn waar al enkele jaren het museum Greccio is gevestigd. Het succesvolle museum barst al uit zijn voegen en kan een uitbreiding wel gebruiken. Beheerder Jan van Loon laat daar geen gras over groeien en de doorgang is inmiddels dan ook al gerealiseerd. Een nieuwe afdeling voor de mooie en vaak heel bijzondere religieuze voorwerpen. Kom ook eens kijken op de eerste en derde zondag van de maand na de Mis of maak een afspraak met Jan van Loon: tel. 071 5140381.



Pasen beleven in de Hartebrugkerk

zaterdag 16 maart – 19.30 uur

Matthäus Passion – J.S.Bach
 door het Utrechts Studenten Koor en Orkest
 o.l.v. Gilles Michels
 Reserveren: wp.usko.nl/wp/concerten

zondag 24 maart - Palmzondag – 11.00 uur

Eucharistieviering en kinderwoorddienst met palmprocessie
 Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
 Hartebrugkerk

donderdag 28 maart - Witte Donderdag – 19.30 uur

Eucharistieviering
 Voorganger pater Thijs Moons ofm. conv.
 Schola Cantorum

vrijdag 29 maart – Goede Vrijdag – 15.00 uur

Kruiswegviering
 Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
 Dameskoor

zaterdag 30 maart – Paaszaterdag – 21.30 uur

Paaswake met Lichtritus
 Voorganger pater Leo van Ulden ofm.
 Hartebrugkerk

zondag 31 maart – Pasen – 11.00 uur

Eucharistieviering
 Voorganger pater Jan van Duijnhoven ofm.
 Hartebrugkerk

Speciaal voor de kinderen:

Zaterdag 23 maart om 14.00 uur
 Palmpaasstukken maken in de Romanuszaal
 Zondag 24 maart om 11.00 uur
 Processie met de palmstokken
 Goede Vrijdag 29 maart om 11.00 uur
 Kruisweg voor kinderen
 Na de viering van Pasen: een verrassing!

Vastenactie

De vastenactie in de Hartebrugkerk staat net als in de andere parochielocaties van Leiden en omgeving in het teken van de "finishing touch" voor de Sint Paul school in Kumasi, Ghana. Tevens wordt met deze vastenactie de maatschappelijke instelling JES-Rijnland ondersteund. JES biedt aan kansarme jeugd de mogelijkheid om een waardig plekje te veroveren in onze samenleving. U kunt uw bijdrage deponeren in de daarvoor bestemde bus die tijdens de vieringen achter in de kerk staat opgesteld. Of u kunt een bedrag storten op rekening 558718 t.n.v. Hartebrugkerk te Leiden onder vermelding van Vastenactie 2013.

AGENDA

Vieringen

Door de week
 Iedere dinsdag en donderdag:
 9.00 uur Eucharistieviering.

Op zondag

11.00 uur Eucharistieviering.
 Zie ook de liturgiekalender op de laatste twee pagina's van dit blad.

Kinderwoorddienst

Met indeling voor kinderen van groep 1 t/m 3 van de basisschool en voor kinderen van groep 4 t/m 8.
 Tijdens de zondagviering op:
 17 maart
 24 maart
 21 april
 5 mei

Eerste Heilige Communie

7 april 11.00 uur

Doopvieringen

7 april 13.00 uur
 Thomas van der Geer
 5 mei 13.00 uur
 Victoria van Delft

Koffiedrinken

Na de zondagviering in de Romanuszaal op:
 17 maart, 7 april
 21 april, 5 mei

Ouderensoos

Iedere woensdagmiddag van 13.30 -16.30 uur in de Romanuszaal
 Voor deelname kunt u contact opnemen met dhr. Joop Juffermans tel. 06 20179999.

Voedselbank

Inzameling van uitsluitend houdbare levensmiddelen en verpakte toiletartikelen in de daarvoor bestemde mand achter in de kerk op zondag:
 7 april
 5 mei

Vergaderingen

Beheercommissie

4 april
 2 mei
 20.00 uur Parochiecentrum

Collectantencollege

26 maart 20.00 uur
 in de sacristiezaal

Koorrepetities

Hartebrugkerk en Schola Cantorum
 o.l.v. Theo Goedhart
 woensdagavond vanaf 19.45 uur in de Romanuszaal

Dameskoor

o.l.v. Jeroen Pijpers
 dinsdagochtend om 10.00 uur
 in de Romanuszaal

Gedoopt

Op 3 maart 2013 werd Dennis Dellabiancia, zoon van Carl Clayton en Leyla Dellabiancia gedoopt door pastoor Jaap van der Bie.

Op 10 maart 2013 werd

Tosca Vingerhoed, dochter van Etienne Vingerhoed en Saskia van der Wiel, gedoopt door pastor J. Schlatmann.

Overleden

Op 7 februari 2013 overleed Theodorus Petrus Coenraad (Theo) Nagel in de leeftijd van 87 jaar. Theo Nagel heeft zich altijd sterk verbonden gevoeld met de Hartebrugkerk. Als vrijwilliger heeft hij daar in het verleden dan ook zijn steentje toe bijgedragen. Daarvoor zijn we hem nog steeds zeer dankbaar. De uitvaartdienst werd op 13 februari in de Hartebrugkerk geleid door pastoor Jaap van der Bie. Aansluitend heeft de crematie op Rhijnhof plaatsgevonden.

Museum Greccio

Expositie van liturgische gebruiksvoorwerpen in de kelder van de Hartebrugkerk.
 Geopend op de 1e en 3e zondag van de maand na de viering van 11.00 uur.
 Tevens op aanvraag bij Jan van Loon, tel. 071 5140381
 Een virtueel bezoek kan ook: www.greccio.webklik.nl.



DE GOEDE HERDER

Kerk: Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres).
Kerk: De Menswording, Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp.
Telefoon secretariaat: ma-,wo, vr-ochtend 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) contact opnemen: 06 220 27 668.
Kerkbijdrage: Rabobank 33 56 02 185 t.n.v. De goede Herder.
Misintenties: Rabobank 37 53 05 327 t.n.v. De goede Herder.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie tel. 071 531 01 62 of bie00220@planet.nl.
Kopij-adres: e-mail: mm.rondomdekerk@yahoo.com.

Toekomstvisie De Goede Herder

Met de vorming van onze nieuwe parochie HH. Petrus en Paulus is er bepaald geen einde gekomen aan de vele werkzaamheden die binnen de parochiekernen gedaan moeten worden. Eigenlijk is het in veel gevallen zo dat er in de lokale gemeenschappen op een zelfde voet wordt doorgewerkt door de vrijwilligers op het secretariaat, in de koren, in de werkgroepen en in de kerkgebouwen.

Ons Pastorale team is gestart met een rondgang langs alle Pastoraatgroepen en Beheercommissies waarbij de doelstellingen van het Pastoraal Beleidsplan aan de orde zullen komen. Het leek beide groepen binnen onze Goede Herder vanzelfsprekend om in dit kader na te denken over de toekomst van onze parochiekern.

Inmiddels zijn intern de taken verdeeld onder de leden (hun namen treft u hiernaast aan) en in schema gezet. Verder is alle inzet door onze vrijwilligers in kaart gebracht. Opvallend hierbij is dat de participatie groot is en dat wij kunnen beschikken over flinke aantallen vrijwilligers in alle leeftijds-categorieën.

Belangrijk aspect hierbij is dat De Goede Herder opvalt door relatief veel actieve kinderen, jongeren en hun ouders. Al tientallen jaren hebben we zowel een kinderkoor als een jongerenkoor die beide in staat zijn om jonge gezinnen en jongeren aan de kerk te binden.

Bij de werkgroepen rond de Eerste Heilige Communie, kindernevendiensten, gezinsvieringen en Heilig Vormsel zijn het vooral ook de ouders die betrokken zijn bij de begeleiding van de kinderen in de voorbereiding van deze vieringen.

Onze parochiekern wil een voortrekkersrol blijven vervullen in het betrekken van jonge mensen bij de Kerk en de activiteiten op dat vlak waar mogelijk nog verder uitbouwen.

Wij zijn trots op het feit dat maar liefst 25 kinderen zich momenteel voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie! Bij JOGES, de jongerengespreksgroep, nemen gemiddeld 15 jongeren deel aan de geloofsgesprekken.

Trots zijn we ook op de mooie traditie die vanuit De Menswording is opgebouwd door de inzet van onze Werkgroep die al gedurende vele jaren de Woord- en Communievieringen vorm geeft.

Wanneer de Eucharistie niet gevierd kan worden, zorgen de leden van de Werkgroep of een gebedsleider voor een passende invulling van de (zondagse) viering.

Want "waar twee of drie in Mijn Naam verenigd zijn daar ben IK in hun midden" (Matt.18:20).

Daar willen we ons als geloofsgemeenschap graag voor inzetten: samen vieren in Zijn Naam.

Maar vooral ook zichtbaar blijven in de maatschappij als geloofsgemeenschap, doelbewust en met de inspiratie van een bezielde geloof. Want als we stil blijven als gelovigen en ons terugtrekken, verdampt het geloof nog meer.

Dat leerde de Heilige Augustinus ons al, ruim 1600 jaar geleden!

Parochiedag RKK

Zingen als een vorm van geloofsoverdracht 'De wereld is een toverbal', onder die titel gaven Willien van Wieringen, theologe en werkzaam bij het Bisdom Rotterdam, samen met Thijs van der Hulst, student theologie en toetsenist van het kinderkoor Meerburg, en Veronique de Vries, orthopedagoog en dirigente van het kinderkoor Meerburg, een workshop rond muziek voor kinderkoren en gebruik hiervan in de liturgie op de RKK parochiedag op zaterdag 26 januari in Hilversum.

De landelijke parochiedag, gepresenteerd door Leo Feijen, stond dit jaar in het teken van geloven met, voor en door kinderen. De workshop die Veronique en Thijs mede verzorgden en muzikaal met zang en piano ondersteunden stond in het teken van kinderkoormuziek, en de rol en functie daarvan in de liturgie. Te vaak, gaven zij ook vanuit de praktijk aan, gaat het hier fout. Kinderkoren zingen liedjes die al 50 jaar gezongen worden en waarbij nauwelijks meer wordt nagedacht wat en waarom dit nu eigenlijk gezongen wordt. Samen met alle aanwezigen (priesters, bestuursleden, vrijwilligers en jongerenwerkers van parochies uit heel



Nederland) zongen zij enkele kinderkoorliederen en gaven daarbij per lied een korte theologische en muzikale beschouwing.

Een van de voorbeelden hiervan is kinderkoorklassieker 'De wereld is een toverbal'.

Thijs vertelt: 'Toen ik zelf op het kinderkoor zong was dit lied al een ware klassieker. Een favoriet, maar ook een lied zonder enige duidelijke functie. Als je goed naar de tekst kijkt gaat het ook eigenlijk nergens over. Zo zingen we: "Bekijk een keer een wereldkaart, een mens is toch iets beters waard, je ziet dat het een puinhoop is, zo gaat het zeker mis!".

Je kan je afvragen: Wat zegt dit over God? (die komt in ieder geval in dit hele lied niet voor) Dat de schepping een 'puinhoop' is?

Een lied als dit wordt in vele kerken 'bij gebrek aan beter' gezongen, terwijl het ook anders en beter kan. Veronique vertelt: Er is genoeg materiaal voor kinderkoren wat wel muzikaal uitdagend en tekstueel in orde is. Zij noemt het materiaal wat uitgegeven wordt door de stichting Code Music (www.code-music.nl). Een voorbeeld hiervan dat Thijs en Veronique samen met de aanwezigen zingen is een Kyrie voor kinderkoren, gecomponeerd door Albert Arens.

Thijs vertelt: Het sterke van dit lied is dat het traditie en kinderliturgie verenigt. Het lied wordt gevormd door een gezongen voorbede, bijvoorbeeld "Wij vragen Jezus, die Zoon van God de Vader is", gevolgd door een zeer meezingbaar refrein "Kyrie Eleison, Heer ontferm U over ons"

Die combi van de voor kinderen duidelijke voorbede naar God, gevolgd door de klassieke Kyrie Eleison-aanroeping. Dat is kinderliturgie zoals het zou moeten zijn. Veronique vult aan: "Daarbij is het muzikaal heel bruikbaar. De muziek is licht, laat ruimte voor solo's, en samenzang door de parochianen en biedt uitdaging aan de kinderen.

Die uitdaging, daar ontbreekt het nogal eens aan in kinderkorenland. Wees niet bang om meerstemmig met kinderen te zingen, wees niet bang om andere talen te zingen. Ons kinderkoor zingt bijvoorbeeld ook Engelse, Surinaamse en Latijnse liederen, en dat gaat prima". "Zolang je je maar altijd bewust bent van wat je zingt", vult Thijs haar aan. Neem jezelf serieus, neem je koor serieus en neem God serieus.

Agenda

De zondagse vieringen worden om en om in De Menswording en in de Meerburgkerk gehouden.

Tijdens de Goede Week en Pasen zijn er wel vieringen in beide kerken.

Nieuws en aanvullingen op het rooster op pagina 34 en 35, worden opgenomen in onze digitale nieuwsbrief, die ook afgedrukt achter in de kerken wordt neergelegd. Voor aanmelden gaarne naam en e-mail adres doorgeven via: nieuwsbrief. degoedeherder@yahoo.com.

Door-de-weekse vieringen

De Menswording

Op de eerste woensdag van de maand is er in De Menswording om 9.30 uur een Eucharistieviering, op de andere woensdagen is er een woord- en gebedsdienst. Aansluitend aan de vieringen wordt er gezamenlijk koffie gedronken. Iedere donderdagavond is er in De Menswording om 19.15 uur een Avondgebed.

Meerburgkerk

Op de derde woensdag van de maand is er in de Meerburgkerk om 9.30 uur een Eucharistieviering.

Iedere woensdagmorgen is er van 10.00 – 12.00 uur in de pastorie van De Meerburg gelegenheid om een kopje koffie te drinken in De Herdershof.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand (na de 1e vrijdag) wordt de H. Communie gebracht naar mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen. Komende data zijn zaterdag 6 april en 4 mei. Aanmeldingen en vragen: Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Kinderkoor

Het Kinderkoor repeteert iedere dinsdag van 18.45 tot 19.30 uur in de Meerburgkerk. Kom eens kijken of je het leuk vindt om met ons mee te zingen!

Joges

De Jongerengespreksgroep praat niet alleen over de betekenis van geloven voor jezelf, maar ook over de nodige basiskennis over geloof, bijbel en kerk.

Daar is veel interessants over uit te wisselen.

De gesprekken zijn tijdens de schoolsemesters één keer per maand op vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in De Menswording.

Wel en Wee Overleden

Neeltje Cornelia Lena Zonneveld – van Wieringen: 5 januari

Johannes Theodorus van Bemmelen: 8 januari

Ronald Nicolaas Theodorus van den Merendonk: 8 januari

Cor Snoek: 9 januari

Petrus Leonardus van der Klaauw: 11 januari

Marie Dechène: 14 januari

Jacobus Adrianus van Leeuwen: 16 januari

Anna Helena Wiersma – van Haasteren: 21 januari

Johanna Petronella Maria Berk – van der Ploeg: 21 januari

Louiza Wilhelmina Akerboom – Smit: 24 januari

Hendrika Roding – van der Star: 28 januari

Inleveren kopij

Inleveren van kopij voor onze parochiekernpagina's in de volgende Rondom de Kerk jrg 8 nr 6 kan t/m zondag 7 april. Rondom de Kerk verschijnt weer op 2 mei 2013. s.v.p. e-mails richten aan: mm.rondomdekerk@yahoo.com.

Pastoraatgroep

André Bei
Jan Huisman
Jeanneke van der Hulst
Leo Koot
Jacqueline Latour
Agnes Oosterlee

Beheercommissie

Jan-Peter Bredeveld
Gerard van der Hulst
Leo Koot
Martin Schermer



Foto: Peter van Mulken Fotografie Rijswijk



O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden.
Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, 071 521 81 13.
Website: www.olvrrouwhemelvaart-sintjoseph.nl.
In urgente situaties kunt u bellen naar tel. 06 237 526 74.
Kerkbijdragen: bankrekening 60 23 34, t.n.v. RK Kerkbestuur, Leiden.
Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Op weg naar Pasen – Bezinningsavond

Al een aantal jaren is er een speciale bezinningsavond vooraf aan Kerstmis en Pasen. Dit jaar is dat maandag 25 maart. Om 19.00 uur is de Mis en daarna is er vrij in en uit loop tot 21.00 uur in de Sint-Josephkerk, Herensingel 3. De kerk is open voor aanbidding, de biecht, een speciaal gebed. Er wordt gezongen, teksten gelezen en er is stilte. Thema: Verrezen op de derde dag. Dit is een bijzondere avond, een mooie voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen. Iedereen is welkom.

Catechumenen

Wat zijn dat nu weer? Heel eenvoudig: volwassenen die het catechumenaat volgen. Maar wat is dat nu weer?

Het is de term uit de vroege Kerk voor volwassenen die zich voorbereiden op de Doop en/of opname in de Kerk.



Zij volgen catechese en hebben aangegeven katholiek te willen worden. We horen af en toe over mensen die zich laten uitschrijven (he-laas, kennelijk hebben zij de kern van het geloof nog niet gevonden). Maar het is goed om te weten dat er ook elk jaar weer mensen Katholiek worden, soms na een lange

weg van zoeken, soms geholpen door familie of een Katholieke kennis. In de Paaswake zullen een aantal 'catechumenen' gedoopt worden, opgenomen worden in de Kerk en hun 1e heilige Communie ontvangen. Dat zal de Paaswake een nog feestelijker kleur geven.

Projectkoor Paaswake

Al vanaf januari is het speciale projectkoor aan het oefenen. Het bestaat uit de leden van ons vaste Sint-Josephkoor en heel wat gastzangers en zingt onder leiding van Warno Ruting en onze vaste organist Koos Pieete. Een mooi initiatief en we kunnen haast niet wachten tot uit hun (en onze) monden het zo lang ingehouden Allelu.... klinkt.

Ditjes en datjes uit de Sint Joseph:

1) Palmvasen en Palm-paasstokken maken

Zaterdag 23 maart vanaf 14.00 uur maken we in De Ridderzaal met de kinderen een palmpaasstok om er zondag 24 maart mee in de Palm-paasprocessie in de viering van 11.30 uur te lopen.



2) Zieken Triduüm wordt Ziekendag in najaar

Vanwege de nieuwe parochie situatie hebben we gezocht naar een nieuwe 'formule' waarin heel de parochie betrokken is. Daarom denken we nu aan een parochiële dag voor ouderen, zieken, aan-huis gebonden, ... in het najaar.

3) Bingo!

Omdat we iets voor de wijk en de parochie samen willen doen en gelijk de Josephzaal willen promoten zijn we op het idee gekomen om een bingo te doen en wel op zondagmiddag 21 april om 14.00 uur.

In de Josephzaal van de St. Josephkerk, toegang via de Anna Paulownastraat tegenover nummer 1. Er is een parkeerplaats met aan uw linkerzijde de deur tot de Josephzaal. De opbrengst komt ten goede aan de parochie. Wij zouden het erg leuk vinden u te ontmoeten.

Informatie bij Nel van Hees: 071 541 51 82.

4) 1e Communicantjes

De voorbereiding is weer begonnen en enkele van de kinderen hebben zich bij ons in de kerk voorgesteld: (vlnr. Sebastian Pizarro, Matteo Magaldi en Celine Kleemans)



5) Pater Pio kapel opgeknapt en alweer een beeld

Wie goed heeft rondgekeken heeft weer vier nieuwe beelden ontdekt! Kijkt u anders nog maar eens goed! Maria en Sint Joseph, Vincentius en de aartsengel Michael. Prachtige beelden die goed passen in de kerk. Zijn u ook het schilderij en de reliëfs van mevrouw de Boer

(overl. 2012) opgevallen in de pater Pio kapel? Zij was een vereerder van deze heilige en heeft gevraagd om enkele van haar beelden en dit schilderij in een kerk te plaatsen waar Pater Pio bijzonder vereerd wordt. Vandaar dat deze beelden en schilderijen hier terecht zijn gekomen.



De Rozenkrans bidden: Tel uw zegeningen

In de drukte van het leven kun je via Maria naar Jezus toe gaan. Bij het bidden van de Rozenkrans overweeg je het leven van Jezus. Na elke gebeurtenis uit Zijn leven, een geheim, bid je tien Wees Gegroetjes. De knopen van de Rozenkrans zijn aanknopingspunten naar Jezus. Door de knopen (kralen) vast te houden en te bidden verstrengel je je eigen leven met het leven van Jezus. Maria wijst je de weg naar Hem, de Zoon van God. Zij was uitgekozen om zijn Moeder te worden, maar Zij is ook onze Moeder.

Zij hoort ons gebed altijd. Troost en steun schenkt Zij ons en wij kunnen alles wat ons bezighoudt bij Haar brengen. Dagelijks bidden we voor een of meerdere intenties. We kunnen bidden onder andere voor de vrede, voor vluchtelingen, voor zieken, voor onze overledenen of voor onze eigen grote en kleine zorgen.

In de 12e eeuw kreeg de H. Dominicus volgens de legende de Rozenkrans als geschenk. Mensen uit de middeleeuwen zochten aanknopingspunten naar Christus toe. Het Getijdengebed vonden ze te moeilijk. De Rozenkrans werd 'het Getijdengebed van het volk' genoemd. Het bidden van de Rozenkrans is niet het snel afraffelen ervan, je gaat de stilte in. Het is een middel om stil te worden in God. Elke knoop, kraal is een zegening. Tel ze elke dag.

Annelies Cremers



Vaste Vieringen Eucharistievieringen

Zondag 11.30 uur Eucharistie met koorzang Kinderwoorddienst en crèche. Nadien koffie.
Woensdag 18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en om 19.00 uur Eucharistie
Poolse Mis Op de tweede en vierde zondag van de maand om 17.00 uur!
Pater Pio gebedsgroep 1e zaterdag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur: Mis, koffie, inleiding, aanbidding.

Agenda

Zondag 17 maart Parochiedag! Na de Mis feestelijke koffie in de Sint-Josephzaal

Dinsdag 19 maart Hoogfeest Sint Jozef 9.00 uur Mis in de Sint Petrus 19.00 uur Mis in de H. Lodewijk

Woensdag 20 maart
• 19.00 uur Mis met overweging bij kruiswegstaties 9-11
• Lezing: visioenen van mystici en de Lijkwade van Turijn. Zie catechese folder.

Zaterdag 23 maart Palmpaastokken maken 14.00 uur Ridderzaal

Zondag 24 maart Palmzondag 11.30 uur Mis met processie en Passie-evangelie

Maandag 25 maart Op weg naar Pasen, Bezinningsavond in de Sint Joseph. Zie hiernaast.

Woensdag 27 maart 19.00 uur Mis met overweging bij kruiswegstaties 12-14

Heilig Triduüm Witte Donderdag 27 maart 20.00 (acht!) uur Mis met nadien aanbidding

Goede Vrijdag 28 maart
- 15.00 uur Kruisweg
- 16.00 uur Tocht met Kruis

- 19.00 uur Plechtigheden in de H. Lodewijkkerk

Geén 24uurs aanbidding Stille Zaterdag 29 maart Overdag géén liturgie

Paaswake zaterdag 29 maart 22.00 uur met Projectkoor en Volwassen dopelingen

Pasen zondag 30 maart 11.30 uur Hoogmis Magnificatkoor

April 2e Paasdag maandag 1 april 11.30 uur Mis met Samenzang

Donderdag 4 april 15.00 uur senioren en KBO-Mis in Lorentzhof

Zaterdag 6 april Pater Pio Gebedsgroep

Zondag 7 april Beloken Pasen – Zondag van Barmhartigheid 11.30 uur Mis

Zaterdag 13 april 50e verjaardagviering pastoor Smith:
• KISI-kids 14.00 uur, Sint Petruskerk met erna receptie

Woensdag 17 april 2e ouderavond 1e H. Communie

Zondag 21 april Bingo! Zie hiernaast

Maandag 22 april Bedevaart naar Smakt (zie elders)

Woensdag 24 april Katho Quiz: Welk Sacrament is dit?

Donderdag 25 april 2e ouderavond Vormelingen

Mei Weekdagen Rozenkransgebed om 19.00 uur, woensdag 18.30 uur

Zaterdag 4 mei Pater Pio Gebedsgroep

Donderdag 9 mei Hemelvaart van de Heer 11.30 uur Mis



SINT JAN'S ONTHOOFDING

Sint Jan's Onthoofdingkerk: Zuidbuurtseweg 13, Zoeterwoude Dorp.
 Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3, Zoeterwoude Dorp.
 Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp 071 580 12 15.
 E-mail: stjansparochie@live.nl, website Raad van Kerken www.kerkvanzoeterwoude.nl.
 Openingstijden pastorie: dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur.
 Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) 06 22 02 76 68.
 Kerkbijdrage: bankrekeningnummer 375300449 t.n.v Algemene Kerkbijdrage.
 Kopij-adres: Annie Borst, 071 5803283 of annie_borst@msn.com
 Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, of bie00220@planet.nl.

Veertigdagentijd ...op weg naar Pasen

Een vertrouwd beeld langs en boven de wegen zijn de verkeersborden die ons de weg wijzen. Van hier naar daar; zoveel kilometers.

Als we de weg 'naar huis' willen gaan dan blijkt thuis steeds een afslag te zijn, weg van de hoofdweg, een zijweg.

Een mooi beeld eigenlijk, zeker in deze tijd van voorbereiding op Pasen.

We moeten bij onszelf te rade gaan of we nog wel op de goede weg zitten, de juiste richting volgen. Richtingwijzers voor het leven: het zijn de woorden die staan in de Bijbel, ze brengen ons thuis bij onszelf, bij elkaar en tenslotte bij God.

Ze staan niet zichtbaar langs de wegen daar moeten we moeite voor doen. Hoe vaak in ons leven moeten wij niet kiezen voor het een of het ander?

We staan nogal eens op dat kruispunt. En van een afstand is het gemakkelijk om die keuze te maken. Maar op het moment zelf kan het lijken of de hele wereld op je afkomt.

De woorden uit de Bijbel zijn niet bedoeld voor later, maar voor hier en nu. Ieder kan ze concreet maken in zijn eigen leven van vandaag. De Schriftwoorden zijn richtingaanwijzers. Kiezen voor Jezus betekent kiezen voor zijn waarden. Waarden die staan voor vrede en gerechtigheid, niet meer en niet minder.

Veertigdagentijd. Goed dat die tijd er is. Om deze opdracht van ons menselijk bestaan weer eens opgepoetst op de voorgrond te plaatsen.

We zouden het anders wel eens kunnen vergeten. Weg en Einddoel.

Margreet Onderwater, gebedsleider



Eerste Heilige Communie

In de Eucharistieviering van 3 februari werden de kinderen die in april hun Eerste H. Communie vieren voorgesteld aan de geloofsgemeenschap. De kinderen komen na deze zondag nog een aantal keren bij elkaar om te werken aan het project 'Gods grootste geschenk', zodat zij op zondag 28 april goed voorbereid voor de dag kunnen komen. Wij wensen Bas, Roy, Devin, Marieke, Jeffrey, Kelly en Suzanne, de werkgroep en alle ouders een fijne voorbereidingstijd toe.

Kledinginzameling Syrië

In 2012 hebben wij in de vastentijd een inzameling gehouden voor de voedselbank. Dit jaar willen we hier graag een vervolg aan geven, niet door het inzamelen van voedsel maar door het inzamelen van kleding. We haken daarbij aan bij de actie van de organisatie ClothesDropSyria.

In de Goede Week, van maandag 25 t/m zaterdag 30 maart, kunt u dagelijks tussen 14.00 en 16.00 uur uw kleding en/of dekens afgeven bij de Christus Dienaarkerk aan de van Swietenstraat.

Wilt u de schone, niet kapotte kleren en (per paar verpakte) schoenen en warme dekens verpakken in een zak en die voorzien van een duidelijke A voor kleding voor volwassenen, een B voor dekens en een C voor kinderkleding.

Wij zorgen voor transport naar Leiden en vandaaruit gaat de kleding naar de vluchtelingenkampen in Syrië.

Pastoraatgroep Aad-Annie-Lon-Margreet



FAMILIEBERICHTEN

Overleden

15 januari
Petronella Overdevest
91 jaar
25 januari
Wilhelmus den Elsen
90 jaar
6 februari
Gerardus van Hoorn
79 jaar
8 februari
Cors Rotteveel
89 jaar

Huwelijksjubilea

12 februari 2013
Antoon en Annie
Paardekooper-v.d. Hulst
50 jaar getrouwd

Goede Week

Witte donderdag

19.30 uur Sint Jan
Eucharistieviering

Goede vrijdag

- Kruisweg
15.00 uur CD kerk
- Kruisverheffing
19.30 uur Sint Jan

Paaszaterdag

Paaswake
21.00 uur CD kerk

1e Paasdag

Paashoogmis
9.30 uur Sint Jan

Pasen in de Emmaus kapel

Op 1e én 2e Paasdag is er in de kapel van Huize Emmaus een Eucharistieviering om 9.30 uur.

Overige vieringen zie het rooster op pagina 34-35.

'Sociale media, marktplaats van ideeën, informatie en meningen'

Als paus Paulus VI op 4 december 1963 zijn handtekening plaatst onder het decreet over publiciteitsmedia 'Inter Mirifica' (IM) dan kan hij niet bevroeden welke vlucht de ontwikkeling van deze media zal nemen. Computer en mobiele telefonie waren wel al uitgevonden, maar nog lang geen gemeengoed. Het zou nog zeker 30 jaar duren voor de verzending van de eerste e-mail. Toch mag ook juist hier het concilie 'profetisch' en 'haar tijd vooruit' worden genoemd.



Want meteen valt op hoe groot de belangstelling van de kerk is voor deze 'wonderbare uitvindingen van de techniek, die het menselijk vernuft, met Gods hulp, uit het geschapene tot stand heeft weten te brengen'. Het concilie ziet met name in de communicatiemiddelen die 'de grote massa's en heel de mensheid kunnen bereiken en beïnvloeden, zoals de pers, de film, de radio, de televisie en dergelijke' de mogelijkheid om 'allerlei berichten, ideeën en leerstellingen' snel te kunnen doorgeven'. (IM 1) Goed gebruikt, zouden ze kunnen bijdragen tot 'de vooruitgang van de mensheid' en tot 'de uitbreiding en bevestiging van het koninkrijk Gods'. (IM 2). Hier licht ook prachtig op de omslag die de kerk maakt in deze jaren – van buiten de tijd en boven de wereld – naar – in dialoog met de tijd en wereld – en sterker nog – een verantwoordelijk zijn voor de heel de mensheid: 'al moet de aardse vooruitgang dus zorgvuldig worden onder-

scheiden van de groei van het rijk van Christus, toch is hij in het rijk van God ten zeerste betrokken, in zoverre hij kan bijdragen tot een betere ordening van de mensengemeenschap'. (Gaudium et Spes, 39)

Respect voor waardigheid van de mens

De concilievaders, door ervaring wijs geworden, hebben ook weet van een verkeerd gebruik van de media: 'dat men deze middelen kan gebruiken op een wijze, die in strijd is met de bedoeling van de Schepper en nadelig voor de mensen zelf; en het is voor haar een reden tot diepe droefheid...'. Ze beschouwen het als een belangrijke taak van het concilie de belangrijkste problemen die samenhangen met het gebruik van de media te behandelen en niet alleen in belang van de Kerk maar van de hele mensheid (IM 2). Ze komen tot een formulering van een kleine ethiek, waarbij ze noch spreken van een censuur, noch van een mijden van de moderne media.

Sterker nog ze spreken van een recht op gebruik van deze middelen, de plicht van zielzorgers om gelovigen te vormen en te leiden en dat 'het vooral de taak van de leken, deze middelen te doordringen met een menselijke en christelijke geest om ze volledig te doen beantwoorden aan de hoge verwachtingen van de mensheid en aan de bedoeling van God.' (IM 3) De zorg van de concilievaders betreft 'de suggestieve kracht' (IM 4) die van de sociale media kunnen

uitgaan 'die zo groot kan zijn, dat het publiek, vooral bij onvoldoende voorbereiding, moeilijk in staat is deze kracht te onderkennen, zich ertegen te verzetten en ze, zo nodig, af te wijzen.' (IM 4) Dat vraagt om met andere woorden om onderscheiding en ten behoeve daarvan 'dienen alle betrokkenen hun geweten juist te vormen'. Gewetensvorming en moraliteit zijn ook aan de orde als het gaat om de wijze waarop nieuws wordt verzameld en verspreid en de wijze waarop wordt gecommuniceerd. Deze moet moreel verantwoord zijn dat wil zeggen dat voor iedere gebruiker geldt: 'de morele normen, de erkende rechten en de waardigheid van de mens nauwgezet te respecteren.' (IM 5).

Mogelijkheid tot eenheid en harmonie

Kijkend naar het geheel van dit conciliedocument mag worden gezegd dat het nog steeds actueel is. Het doet een appèl op ons om

goed gebruik te maken van de sociale media, om enerzijds onderscheidend te werk te gaan en anderzijds gebruik te maken van de ongekende mogelijkheden die ze bieden als het gaat om 'allerlei berichten, ideeën en leerstellingen' snel te kunnen doorgeven'. (IM 1) Een kleine uitstap in dit verband. In dit Jaar van het Geloof beschrijft paus Benedictus XVI, met het oog op **Wereldcommunicatiedag 2013**, over de sociale media als een: 'nieuwe Agora, een nieuw openbaar en toegankelijk plein waarop mensen ideeën, informatie en meningen uitwisselen.' (1) In een goed gebruik van de sociale media ziet hij de mogelijkheid om eenheid onder mensen te versterken en harmonie te bevorderen met name daar waar uitwisseling van informatie tot echte communicatie wordt: 'Als de netwerken er toe bestemd zijn dit grote potentieel werkelijkheid te doen worden, dan moeten de mensen die eraan deelnemen, zich inspannen om authentiek te zijn, waardoor dan in deze ruimten niet slechts ideeën en informatie met elkaar worden gedeeld en uitgewisseld, maar waar we uiteindelijk onszelf de-

len.' (1) Ook wijst de paus op de kansen die de sociale media ons bieden als het om nieuwe evangelisatie gaat: 'om het voor de onbegrensde rijkdom van het Evangelie mogelijk te maken uitdrukkingvormen te vinden, die in staat zijn om het verstand en het hart van alle mensen te bereiken. In de digitale wereld wordt het woord vaak begeleid door beeld en geluid. Een werkzame communicatie, net als de gelijkenissen van Jezus, verlangt dat het voorstellingsvermogen en de emotionele gevoeligheid wordt aangesproken van diegenen die we willen uitnodigen om kennis te maken met het mysterie van de liefde van God. Een uitdaging dus om 'het Evangelie in de digitale wereld present te stellen' en 'daar de liefde van God bekend te maken'. (5) De paus bidt ons toe: 'dat de Geest van God jullie steeds nabij is en verlicht' en zegent ons opdat we 'daadwerkelijk herauten en getuigen van het Evangelie zullen kunnen zijn.' Wat zouden we dan nog aarzelen? PW drs. Marlène Falke-de Hoogh, TOC

Kerkelijk jaar met feesten en Heiligen van 21 maart tot en met 14 mei

- 24 maart** Palmzondag van het lijden van de Heer
- 28 maart** Witte Donderdag, viering van de instelling van de H. Eucharistie, van het Sacrament van het priesterschap en van het gebod van de naastenliefde
- 29 maart** Goede Vrijdag van het lijden en sterven van de Heer. Plechtigheden met Passie-Evangelie, universele voorbede, kruisverering en Communie. Verplichte vasten- en onthoudingsdag.

- 30 maart** Stille Zaterdag die overgaat in de Heilige Paasnacht (Paaswake)
- 31 maart** Hoogfeest van Pasen, Verrijzenis van de Heer
- 1 april** Paasmaandag Weerspreuk: komt Pasen begin april, dan valt de vriezeman stil.
- 7 april** Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid

- 8 april** Hoogfeest van de Aankondiging van de Heer (Maria Boodschap, normaal op 25 maart)
- 14 april** Liduina van Schiedam, zie hiernaast. Ze krijgt als belangrijke heilige van ons bisdom in het Jaar van het Geloof veel aandacht.
- 25 april** Marcus Evangelist. Weerspreuk: als de vorst voor Marcus kwaakt, blijft hij later niet bespraakt.



Door Jury Smit

- 29 april** Feest van H. Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa
- 3 mei** Feest van de HH. Filippus en Jakobus, apostelen
- 9 mei** Hoogfeest van de Hemelvaart van de Heer
- 13 mei** Feest van de H. Servatius: eerst bekende bisschop in Nederland
- 14 mei** Feest van H. Mattias, apostel

Een Paas Katho Quiz (5)

In de vorige quiz is een foutje gesloten. Zoals u natuurlijk heeft ontdekt! Bij vraag 5: Wat is de *absolutie*. Dat is natuurlijk antwoord B. Maar achterin staat D! De oorspronkelijke vraag was echter: Wat is de *ablutie*? Dat betekent afwassing en dan klopt antwoord D wel. Maar dan nu uw Goede Week en Paaskennis testen:

- 1 Wat betekent een vasten en onthoudingsdag**
A Geen vlees en alcohol
B Geen vlees en vis
C Geen vlees en de hoofdmaaltijd sober houden
D Helemaal niets eten
- 2 Waarom spreken we de Goede Week en Goede Vrijdag**
A Omdat het einde van de vastentijd nadert
B Omdat het goed is dat we deze dagen stil staan bij Jezus' Lijden
C Omdat toen Jezus liet zien dat Zijn liefde tot het uiterste gaat
D Omdat de plechtigheden zo bijzonder zijn en ons goed doen
- 3 Welke apostel leunde bij het laatste Avondmaal tegen Jezus' borst**
A Petrus
B Johannes
C Judas
D Thomas
- 4 Waar staan de kruisletters INRI voor?**
A In Nomine Regis Judaeorum – In Naam van de Koning der Joden
B Iesus Non Rex Iudaeorum – Jezus is Niet de Koning der Joden
C Iesus Nazareus Rex Iudaeorum – Jezus van Nazareth Koning der Joden
D Iudaïos Non Regit Iesus – Jezus regeert niet over de Joden
- 5 Degene die de Lijkwade voor Jezus dode lichaam kocht kan zeggen: Mijn naam is..**
A Jozef
B Petrus
C Nicodemus
D Haas
- 6 Het heilig Triduum omvat**
A Palmzondag - Goede Vrijdag - Paaszondag
B Goede Vrijdag - Stille Zaterdag - Paaszondag
C Witte Donderdag - Goede Vrijdag - Stille Zaterdag
D Witte Donderdag - tot en met - Paaszondag
- 7 Wanneer mag het vastentrommeltje open?**
A Als de klokken uit Rome er zijn, Stille zaterdag om 12.00 uur
B Na de Paaswake
C 2^e Paasdag
D Oeps, het is al open en op
- 8 Noli Me tangere - Houd Mij niet vast... zei Jezus tegen...**
A Petrus
B Maria Magdalena
C Maria van Nazareth
D Thomas de (on)gelovige
- 9 Welk Sacrament gaf Jezus op Paasavond aan de wereld?**
A Doopsel
B Eucharistie
C Biecht
D Vormsel
- 10 Hoe lang duurt de Paastijd?**
A Veel te kort
B 40 dagen tot aan Hemelvaart
C 50 dagen tot en met Pinksteren
D 7 dagen tot en met beloken Pasen



- 0 - 3** Het is nog lang geen Pasen zo, **4 - 6** Het begint te dagen, **7 - 9** Een Paaspluim, **10** Op zijn Paasbest

Oplossing op pagina 32. **Volgende Katho Quizavond is op woensdag 24 april, de laatste keer: Welk Sacrament is dit?**

Pastoor Smith

Samen met Jezus

De zeven Sacramenten van de katholieke kerk

Heilige Communie of Eucharistie

Wist je dat

- Jezus tijdens de Communie bij ons komt in de vorm van brood en wijn?
- het brood en de wijn worden veranderd tijdens de consecratie?
- Eucharistie 'dankzegging' betekent?
- bij de eerste Eucharistie viering Jezus zelf bij was?



Woordzoeker

J J A L T A A R
 K R E K E W I J N
 Z O U Z M A A N
 C O M M U N I E
 S T I S I S K D
 S S U B R O O D
 B A I J J I O O I
 P P O U P D R B

ALTAAR	COMMUNIE	KOOR	PAUS
BID	DOOP	MIS	WIJN
BIDDEN	JEZUS	NAAM	
BROOD	KERK	PASTOOR	

Zoek alle woorden in de puzzel. Met de overgebleven letters kan je een zin vormen. Kijk op onze website www.rondomdekerk.nl/kinderhoek voor de oplossing!

Kun jij de namen bij alle apostelen zetten? Kijk op onze website www.rondomdekerk.nl/kinderhoek voor de oplossing!

Het laatste Avondmaal

Op de avond voordat Hij stierf, ging Jezus met zijn leerlingen eten. Voordat ze aan tafel gingen, knielde Jezus voor Zijn leerlingen en waste hun voeten. Die waren stomverbaasd. Dat was toch het werk van een dienaar? Maar Jezus zei dat een meester niet groter is dan zijn dienaar. Iedereen moet Zijn voorbeeld volgen en dienstbaar zijn. Tijdens de maaltijd nam Jezus het brood. Hij zegende het, brak het en gaf het aan de leerlingen. 'Neemt en eet hiervan,' zei Jezus. 'Dit is mijn lichaam.' Daarna nam hij de beker met wijn. Hij dankte God en zei: 'Neemt en drinkt hiervan, dit is mijn bloed, dat voor jullie vergoten wordt.' Die woorden zegt de priester tijdens de consecratie in de Heilige Mis.



H. LAURENTIUS

Kerk: Dr. van Noortstraat 86, Stompwijk. Pastorie: Dr. van Noortstraat 88 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Website: www.stompwijk.nl.
 Openingstijden parochiesecretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Bij dringende pastorale zorg (zoals een uitvaart) 06 22 027 668.
 Algemene kerkbijdragen en misintenties: bankrekening 3615.02.168.
 Donaties t.b.v. het restauratiefonds op bankrekening 1433.26.430.
 Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl.
 Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, tel. 071 522 06 55, of bie00220@planet.nl.

Renovatie pastorie Stompwijk

Met het nieuwe jaar is ook gestart met de renovatie van de pastorie. De buitenkant van dit monumentale pand was al meegenomen met de restauratie van de H. Laurentiuskerk. Wel is er nog een nieuwe ingang aangebouwd. Van binnen worden nu diverse ruimtes verbouwd en aangepast aan de eisen van deze tijd om verhuur mogelijk te maken. Ook worden ruimtes gebruikt voor het secretariaat en door de verschillende werkgroepen en koren. De bouwcommissie is blij dat de meeste werkzaamheden door Stompwijkse bedrijven kunnen worden uitgevoerd.



Concert op 14 april

Het Willy Caron Muziektheater treedt 14 april a.s op in de Laurentiuskerk in Stompwijk. U krijgt een wervelende show van bekende melodieën door koor en solisten, onder begeleiding van pianist Wim van der Geest. Veel volksliederen uit binnen- en buitenland. En ook musical en enkele geestelijke liederen staan op het repertoire. Door medewerking van enkele Stompwijkse leden kunt u dit concert komen bekijken en beluisteren. De functie van dit concert is dubbel: mensen kennis laten maken met mooie muziek en met mooie kerkgebouwen. Er is een pauze met koffie en thee, en een vrije gift na afloop. Dit alles staat onder de bezielende leiding van dirigent Loes van Croonenburg. Iedereen is van harte welkom om 14.30 uur in de H. Laurentiuskerk.



Familieberichten

Overleden

10 januari
Arend van der Voort
90 jaar

28 januari
Gerrit van Santen
84 jaar

29 januari
Frans Groen in 't Woud
78 jaar

Gedoopt

13 januari, van links naar rechts op de foto:

Yaro Osinga
geboren 26 november 2011
Jayden Levi Muusers
geboren 6 maart 2012
Thijs Alexander Cornelis Roijé
geboren 6 maart 2012

Eerste Communicantjes zijn begonnen met de voorbereiding

Zondag 27 januari hebben alle kinderen die dit jaar hun Eerste H. Communie gaan ontvangen zich voorgesteld. Als parochie kunnen wij er trots op zijn dat er zoveel aan meedoen. Wij hopen dat ze een mooie voorbereidingstijd zullen hebben. Deze kinderen doen 14 april aanstaande voor de eerste keer mee met de grote mensen: Femke Ammerlaan, Ryan van Benten, Stijn Bolleboom, Isis van Es, Roy Faas, Tesse Hendriks, Finn den Hollander, Tim Koot, Femke Kort, Iva van Leeuwen, Noamy Muusers, Fientje Onderwater, Thijmen van der Salm, Amber van Santen, Guusje van Santen, Daniël Soonius, Bryan Stolte en Kim Verburg.





H. LODEWIJK

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden.
 Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 513 07 00.
 Bankrekeningen 60 72 98 of 33.55.22.351, t.n.v. Kerkbestuur Parochie H. Lodewijk, Leiden.
 Website: www.lodewijkparochie.nl
 Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl
 Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 513 07 00, of jhsmithpr@gmail.com.

Zo'n steentje weegt toch niets! Over de mogelijkheid van een Paasontploffing

Het is altijd grappig om door één van de Paasevangelies te horen dat de Engel die indertijd de steen van het graf wegrolde, er boven op ging zitten. Voor een engel weegt zo'n steentje natuurlijk niets. Maar er wordt ook vermeld dat de aarde beefde en de soldaten als 'dood' neervielen (Zie Matteüs 28, 1-7). Zou de paashaas van angsthazen komen?



Met de Verrijzenis van Jezus begon de vernieuwing van de wereld, door middel van de Kerk. Wat bij een rotsgrafje in een uithoek van het Romeinse rijk begon, veroverde de hele wereld. We kunnen wel spreken van een soort genadeontploffing.

In de loop der eeuwen zien we dat effect terug. De kracht van de verrezen Heer raakt de harten van een aantal mensen zo diep, dat zij in staat zijn de Kerk op de weg van de vernieuwing te brengen. Cluny, Franciscus, de moderne Devotie, Marthe Robin, Johannes Paulus II... Pas achteraf is de omvang van deze impact te zien.

Zo'n Paasontploffing kan dus weer gebeuren. Misschien heel onverwachts op een niet te voorziene manier. Of is die al aan de gang, maar omdat we er deel van uitmaken, overzien we nog niet helemaal wat er gebeurt? Wel de tekenen ervan, zoals in het stukje hieronder? Opvallend is dat de moderne mens met zijn ingepeperde vooroordelen tegen de Kerk, gevoelig blijft voor het 'mysterieuze'. Als modern gevoelsgestuurd mens met Googlekennis-van-zaken, is het maar de vraag wat er gebeurt wanneer God speciale tekenen geeft. Wellicht breekt dan door, dat iedereen ten diepste op zoek is gebleven naar de onvoorwaardelijke Liefde, dus naar Jezus. Gelukkig is de Kerk er dan om hen met Hem in contact te brengen. Wellicht ontploffen er dan nog een paar verstokte atheïsten van woede, maar ja, ze zijn niet door God geschapen om niet in Hem te geloven.

Zalig Pasen

Pastoor Smith

Lijkwade-expositie in Den Bosch wegens succes terug

In de Kathedraal van Sint Jan in Den Bosch is vanaf Palmzondag de Lijkwade-expositie weer te zien. Dagelijks van 13.00 tot 16.30 uur. Alles weer net even anders dan vorig jaar en met updates en aanvullingen, o.a. over de Bloeddoek van Oviedo.

Dus voor wie deze expositie nog niet heeft gezien een must en voor wie vorig jaar al geweest is toch weer nieuw. Zeker om iemand uit te nodigen om mee te gaan.

In de zomer zijn er zondagen dat er bij de expositie een heel uitvoerige uitleg wordt gegeven van ongeveer anderhalf uur door een dorpspastoor. De data daarvan volgen nog.

Rieneke de Vries wordt Zuster Lidwine

In januari zijn we met ongeveer 40 Nederlanders uit Leiden en omstreken afgereisd naar Semur, Frankrijk, om daar de inkleding van Rieneke de Vries (27 jaar) bij te wonen bij de Apostolische Zusters van Sint Jan. Rieneke is alom bekend onder de parochianen uit de H. Lodewijkkerk en de Sint-Josephkerk. Ze heeft de naam 'Lidwine' aangenomen, naar de bekende heilige Lidwina van Schiedam. Na de inkleding hebben we samen met de aanwezige zusters de H. Mis gevierd en vervolgens heerlijk geluncht.

De familie en vrienden van 'zuster Lidwine' hadden nog een leuk liedje ingestudeerd en natuurlijk mocht een cadeau niet ontbreken: een warme jas met een vest voor over haar nieuwe habijt!

Anne-Marijn Beenakker-Tax



Het Sint-Jacobusschilderij hangt weer

Wanneer de tekst van het Eucharistisch gebed het toelaat (bijv. nummer III) wordt bij de heiligen niet alleen de H. Lodewijk genoemd, maar ook Sint Jacobus. In de Romeinse Canon, die in ieder geval elke dinsdag gebeden wordt, staat hij

vanzelf in de Apostellijst genoemd.

De plaats waar nu de H. Lodewijkkerk staat was immers ooit een pelgrimshuis aan de route naar Santiago met een kapel toegewijd aan de H. Jacobus.

Rechts in de zijkapel is het schilderij van deze co-patroon van het kerkgebouw, weer terug opgehangen. Hier kunnen pelgrims op weg naar Santiago een speciale pelgrimszegen krijgen, samen met een stempel voor hun 'pelgrimspaspoort'.

Gebedswaken voor de twee pausen



De maandag waarop paus Benedictus XVI aangekondigd had af te treden, 11 februari, ging er van een aantal jongeren het initiatief uit om diezelfde dag nog een gebedswake te houden. Dat was de enige juiste reactie op het bericht. Niet het geklets van de BN'ers, niet het speculeren over 'modernisering' (komt dat woord in de H. Schrift voor?), zelfs niet het delen van enige schrik, verdriet en verwachting over de toekomst. Maar de aanbidding, het zoeken van de aanwezigheid van Jezus, die het Hoofd van de Katholieke Kerk is. Van 22.00 tot 23.10 uur hielden we met zo'n 80, 90 jongeren en wat ouderen een uur van gebed. Uit dank voor het Pontificaat van Benedictus XVI, om zegen over deze grote deemoedige mens, voor zuivering van de berichtgevingen en voor de nieuwe paus (die als u dit leest er dus al is, Deo gratias).

Voor het Conclaaf is ook weer een avond van gebed gehouden, net zoals in 2005. Geen 'profiel schets van de ideale Paus' (die is toch altijd heel eenvoudig: Katholiek en zo heilig mogelijk), maar een afsmecken van de Heilige Geest. We moeten weer leren, wat eeuwen gewoon was: op de knieën om Christus' hulp en die van Zijn Moeder en de heiligen te vragen. Het is geweldig om te zien, dat op beide avonden zo velen zijn komen meebidden. Een hoopvol teken voor de toekomst van de Kerk, ook in Leiden en omgeving. Zou de nieuwe paus weten waar Leiden ligt?

Pastoor Smith

Eucharistie

Zondag
 10.00 uur Hoogmis, afwiss. Latijn / Lat.-Ned.
 17.00 uur Aanbedding
 18.00 uur H. Mis, samenzang

Door de Week

maandag	9.00
dinsdag	19.00*
woensdag	9.00
donderdag	19.00
vrijdag	19.00
zaterdag	9.30

* Buitengewone ritus

Eucharistische aanbidding

vrijdag	14.00 – 23.00 uur
zaterdag	7.00 – 14.00 uur
zondag	17.00 – 18.00 uur

Biechtgelegenheid

- zondag 17.00 – 17.45 uur
- vrijdag na de Avondmis

Agenda Maart

Dinsdag 19 maart
 Hoogfeest Sint Jozef
 19.00 uur Gezongen Mis, gewone vorm van de ritus

Woensdag 20 maart

- Bezinning Opus Dei heren
- Lezing Mystici en het Lijden van Jezus

Zondag 24 maart

Palmzondag
 10.00 uur H. Mis Lat. Processie en Passie-evangelie

Maandag 25 maart

Op weg naar Pasen, Bezinningsavond in de Sint Joseph. Zie Josephpagina's.

Woensdag 26 maart

Bezinning Opus Dei heren

Heilig Triduum

Witte Donderdag 27 maart
 19.00 uur H. Mis

Goede Vrijdag 28 maart

- 15.00 uur Kruisweg
- 16.00 uur Tocht met Kruis
- 19.00 uur Plechtigheden

Geén 24-uurs aanbidding

Stille Zaterdag 29 maart

Overdag géén liturgie

Paaswake

Zaterdag 29 maart

20.30 uur Paaswake

Pasen zondag 30 maart

- 10.00 uur Hoogmis
- Géén Mis om 18.00 uur

2e Paasdag maandag 1 april

10.00 uur Hoogmis

April

Dinsdag 2 april

Bezinning Opus Dei dames

Donderdag 4 april

15.00 uur senioren- en KBO-Mis in Lorentzhof

Zaterdag 6 april

Pater Pio Gebedsgroep

Zondag 7 april

Beloken Pasen – Zondag van Barmhartigheid

- 10.00 uur H. Mis Latijn
- 17.00 uur Aanbedding
- 17.30 uur Rozenkrans van Barmhartigheid
- 18.00 uur H. Mis, English

Woensdag 10 april

Bezinningsavond Pater Bots

Zaterdag 13 april

Viering 50e verjaardag pastoor Smith:

14.00 uur KISI-kids, Sint Petruskerk, met erna receptie

Woensdag 17 april

- Bezinning Opus Dei heren
- 2e ouderavond Communie

Zondag 21 april

10.00 uur H. Mis met de volleybaljongeren

Maandag 22 april

Bedevoert naar Smakt (zie elders)

Woensdag 24 april

Kato Quiz: Welk Sacrament is dit?

Donderdag 25 april

2e ouderavond Vormelingen

Mei

Zaterdag 4 mei

Pater Pio Gebedsgroep

Dinsdag 7 mei

Bezinning Opus Dei dames

Donderdag 9 mei

Hemelvaart van de Heer



SINT PETRUS

Sint Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden.
 Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of
 secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Website: www.sintpetrusleiden.nl.
 Openingsuren pastorie: dinsdag en vrijdag na de Ochtendmissen van 9.00 uur.
 In urgente situaties kunt u bellen naar tel. 06 237 526 74.
 Algemene kerkbijdragen: 25 54 152 of 56 62 11 890, t.n.v. financiële commissie Sint-
 Petrusparochie, Leiden. Voor intenties: 35 31 811, t.n.v. Petruskerk, ov.v. Stipendia, Leiden.
 Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl.
 Eerstverantwoordelijke pastoor: J.H. Smith, 071 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Kerkbalans 2013 – doel bijna gehaald

Zoals elk jaar hebben in januari de parochianen weer een brief ontvangen over de actie Kerkbalans met daarbij de begroting 2013, de voorlopige cijfers 2012 en de cijfers 2011. In deze tijden van crisis is het ook voor de kerk een grote uitdaging de baten en lasten in evenwicht te houden. In de begroting voor 2013 is voor de Kerkbijdragen een bedrag van 45.000 euro opgenomen. Dat doel leek even ver weg bij het tellen van de toezeggingen op 27 januari, maar inmiddels is er meer zicht op de bijdragen en zijn we de doelstelling dicht genaderd. Dat is goed nieuws, want de kerkbijdragen zijn immers de belangrijkste inkomstenbron voor de kerk. Met dat geld investeren we in het onderhoud van de kerk en in de vele pastorale activiteiten. Bovendien wordt daarmee bijgedragen aan de persoonskosten van het parochieteam: de pastoors, diaken en pastorale werkers. Veel dank aan alle parochianen die door deelname aan de Kerkbalans hun betrokkenheid bij onze Sint-Petrus tonen en zo concreet bijdragen aan een florerende geloofsgemeenschap.

Henk Snijders, penningmeester Sint-Petrus



Foto genomen door Floris Wassenaar. Met dank.

Geestelijke Muziek uit de Renaissance

Het is de visie van de Capella Stella Maris om liturgische en geestelijke muziek uit de Renaissance en vroege barok, die voor een groot deel niet meer in de kerken gezongen wordt, toegankelijk te maken. Het Gregoriaans vormt een belangrijke basis voor zowel het geestelijke, alsook het technische element van de benadering van de Capella Stella Maris. Het programma omvat Latijnse liturgische werken voor de Goede Week: de Lamentaties van Jeremia getoontzet door Palestrina, Gregoriaanse gezangen en Latijnse motetten voor de Goede Week van Victoria en Lassus. Capella Stella Maris zingt à capella, zonder solisten en dus ook zonder orkest of instrumentale begeleiding. Zaterdag 16 maart, aanvang 20.30 uur. Entree € 13,00 Kaarten: capellastellamaris@gmail.com of via 06 12 53 47 07. Zie ook www.capellastellamaris.com.

Hartelijk dank aan alle gulle gevers!

De opbrengst in 2012 van alle diaconale (deur-)collecten heeft alle verwachtingen overtroffen. In totaal werd er door de parochianen van de St. Petrus ruim 6300 euro bijeengebracht! Voor de Vastenactie ruim 750 euro (plus bijna 4000 euro uit het postcodegebied van de St. Petrus), ruim 250 euro voor De Nederlandse Missionaris en bijna 200 euro voor de MIVA. Verder konden Wereldmissiedag, Pax Christi Vredesweek, Diaconaal weekend (dit keer voor opvang van Franstalige Afrikanen), Adventsactie, Roepingenzondag, de Petrus & Pauluskerk in Jimma-Ethiopië en Amnesty International financieel gesteund worden.

Namens al deze goede doelen heel hartelijk dank voor uw bijdragen in 2012 en zij hopen natuurlijk, dat zij ook dit jaar weer op uw gulle giften morgen rekenen.

Namens de werkgroep Diaconie:

Ber Langezaal

De Kruisweg dit jaar vooral gericht op de kinderen

Op Goede Vrijdag wordt in de middag de Kruisweg overwogen door de staties langs te gaan. Dit jaar zullen we dat ook doen maar een beetje anders.

Omdat in alle andere kerken op dat uur de traditionele kruisweg met de 14 staties wordt overwogen, willen we in de Sint Petrus deze Kruisweg vooral voor de kinderen houden. Wat geenszins wil zeggen dat volwassenen niet mee kunnen doen, integendeel.

We beginnen met nog even stil te staan bij Witte Donderdag en het laatste Avondmaal. Dan kijken we naar een aantal kruiswegstaties van Goede Vrijdag. We eindigen bij het graf van Stille Zaterdag om toch al een beetje vooruit te kijken naar... Pasen. Met teksten, liederen en gebeden. Het kinderkoor zingt liedjes hierbij en we hopen dat veel kinderen meedoen, alsook veel parochianen van de Sint Petrus en iedereen is natuurlijk welkom:

15.00 uur Sint Petruskerk, vrijdag 29 maart Goede Vrijdag. Zaterdagmorgen ervoor tussen 10.00 en 11.00 uur kunt u bloemen brengen voor de kruishulde, bij de witte deur.

Het Geopende Graf

In de Petruskerk staat vanaf Pasen altijd een Geopend graf op het priesterkoor. Je kan er in kijken en ziet de doeken en



de doornenkroon liggen. Het graf is leeg. Een engel staat ervoor en je hoort die bijna de woorden herhalen: "Wat zoekt gij de levende bij de doden. Hij is niet hier, Hij is verrezen." (zie Lucas 24,5)

Het lege graf is een teken van de Verrijzenis. God laat weten dat er in Zijn heilsplan geen doodlopende wegen meer zijn. Dat is geen 'holle troost', maar werkelijkheid. De begraafplaats is niet het eindpunt van ons bestaan of van dat van onze dierbaren. En van die tallozen die voor een hoger goed hun leven hebben gegeven. Omdat de Heer verrezen is, laat Hij ons meeerrijzen met Hem. "Ik ben de Verrijzenis en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven ook al is hij gestorven en ieder die leeft in geloof aan Mij, zal in eeuwigheid niet sterven." (Johannes 11,25)

Pasen is dus het Hoogfeest van de hoop, zou je kunnen zeggen. Deze deugd betekent vertrouwen op God, die Zijn beloften zal nakomen. Door de deugd van de hoop mogen wij verder zien dan het moment, dan de tegenslagen en ellende van nu, zelfs dan de dood. Dat hoort allemaal nog bij Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Die waren echter niet 'zinloos', maar de poort naar Pasen.

In dit nummer vindt u een Paasfolder. Daarin wordt kort en bondig uitgelegd hoe het Lijden van Jezus, ondanks het zinloze geweld, toch zinvol kon zijn. Mede hierom kunnen we elkaar elk jaar weer een Zalig Pasen toewensen.

Pastoor Smith

MOV-dameskledingmarkt en rommelmarkt

In Indonesië zijn veel gezinnen financieel afhankelijk van noodhulp. Het gezinsinkomen is nauwelijks groot genoeg om in de dagelijkse levensbehoeften te voorzien. Het huis onderhouden of de kinderen laten studeren is voor bijna niemand weggelegd. Een aantal van deze gezinnen op het eiland Flores gaan wij dit jaar helpen, zodat in ieder geval voor die kinderen de toekomst er wat rooskleuriger uitziet en zij later een redelijk bestaan kunnen opbouwen met een eigen inkomen.

Op zaterdag 6 april houden wij een dameskledingmarkt (maat 42-60) van 10.00 tot 13.00 uur. Er is een groot aanbod van modieuze kleding en accessoires. Ruime keus, vriendelijke prijzen en goed advies.

Op zondag 7 april is de grote rommelmarkt van 13.00 tot 15.30 uur. Jong en oud slaagt altijd bij de markten van de MOV! Bruikbare spullen inleveren voor onze markten kan elke 1e zaterdag van de maand bij de witte deur tussen 10.00 en 11.00 uur. Ook lege statiegeldflessen zijn welkom. Locatie voor alle activiteiten: Lammenschansweg 40A in Leiden. Giften voor dit doel kunt u overmaken op rekeningnummer 56 65 39 950 t.n.v. Petrusparochie Leiden o.v.v. MOV/Indonesië. Hartelijk dank!

Namens de MOV, Karin van Tol

Vaste Vieringen

Zaterdagavond

19.00 uur Mis met samenzang of Cantorij of Gezinsmis met kinderkoor

Zondagmorgen

1e en 3e zondag van de maand
 9.30 uur Mis met Sint-Petruskoor

Door de Week

Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de witte deur naast de parochiezaal
 - Dinsdag 9.00 uur
 - Vrijdag 9.00 uur
 Na deze Missen is er biechtgelegenheid

Open Kerk

Iedere woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30 uur)

Agenda

Maart

Dinsdag 19 maart
 Hoogfeest Sint Jozef
 9.00 uur Mis

Woensdag 20 maart

- 14.00 uur Palmpaasstocken maken in de Petruszaal
- Lezing Mystici en het Lijden van Jezus. Zie de vorige Rondom de Kerk, blz. 14

Zaterdag 23 maart

Palmpasenviering
 19.00 uur Gezinsmis met proces-sie en kinderkoor

Zondag 24 maart

Geen Mis

Maandag 25 maart

- Op weg naar Pasen, Bezinningsavond in de Sint Joseph. Zie Joseph blz. 14
- Maria Boodschap wordt dit jaar gevierd op maandag 8 april

Heilig Triduum

Witte Donderdag 27 maart
 18.30 uur (half zeven!) Mis

Goede Vrijdag 28 maart

- 15.00 uur Kruisweg speciaal voor kinderen. Zie hiernaast
- 16.00 uur Tocht met Kruis

- 19.00 uur Plechtigheden in de H. Lodewijkkerk

Stille Zaterdag 29 maart

Overdag géén liturgie

Paaswake

Zaterdag 29 maart
 Om 22.15 uur met Sint-Petrus-projectkoor

Pasen zondag 30 maart

9.30 uur Hoogmis met Cantorij

April

Donderdag 4 april

15.00 uur senioren en KBO-Mis in Lorentzhof

Zaterdag 6 april

- Pater Pio Gebedsgroep
- Kleding markt MOV

Zondag 7 april

Beloken Pasen – Zondag van Barmhartigheid
 9.30 uur Mis met Sint-Petruskoor
 • Rommelmarkt MOV

Zaterdag 13 april

- 50e verjaardagviering pastoor Smith:
- KISI-kids 14.00 uur, St. Petruskerk, erna receptie (zie elders)

Zondag 14 april

Geen Mis

Woensdag 17 april

2e ouderavond 1e H. Communie

Maandag 22 april

Bedevoert naar Smakt (zie elders)

Woensdag 24 april

Kato Quiz: Welk Sacrament is dit? Zie de catechesefolder

Donderdag 25 april

2e ouderavond Vormelingen

Mei

Op dinsdag en donderdag Rozenkransgebed in de dagkapel om 19.00 uur

Zaterdag 4 mei

Pater Pio Gebedsgroep

Donderdag 9 mei

Hemelvaart van de Heer
 9.30 uur Mis met Sint-Petruskoor

THE PASSION

dit jaar in Den Haag

Na het avontuur in Gouda in 2011 en Rotterdam in 2012 is **The Passion** in 2013 te zien in Den Haag: stad van de macht, maar ook de stad van vrede en recht. Een modern decor voor het Jeruzalem van toen. De uitzending is op **Witte Donderdag, 28 maart om 20.25 uur op Nederland 1**.

We kunnen je vertellen dat **The Passion** bij de Hofvijver in Den Haag plaatsvindt. En dat René van Kooten de rol van Jezus speelt en Anita Meyer de rol van Maria, de moeder van Jezus vertolkt. Het belooft weer een verrassende show te worden. En jij kunt daarbij zijn. Vlak voor het podium of juist in de processie met het immense verlichte kruis. TV-presentator en cabaretier Jörgen Raymann vertelt de toe-

schouwers het Paasverhaal. Raymann is vereerd met zijn rol: "Ik vind het een mooi en belangrijk verhaal en deze moderne manier van vertellen maakt het een stuk toegankelijker." Zie je het al voor je hoe dat wit verlichte kruis zich een weg baant door de straten van Den Haag? Dat wordt kippenvel! Houdt **www.jongkatholiek.nl** in de gaten voor meer



Hoofdrolspelers Anita Meyer (Maria) en René van Kooten (Jezus). Raymann is verteller.



nieuws. En kijk natuurlijk ook regelmatig op **www.thepassion.nl**.

WJD@home iets voor jou?

Deze zomer zijn weer de WereldJongerenDagen (WJD), nu in Rio. Wilde je wel graag gaan maar gaat het niet lukken? Dan is **WJD@home iets voor jou!** Beleef van donderdag 25 tot zondag 28 juli de WJD in Nederland tijdens het landelijke thuisblijversprogramma.

Voor alle jongeren van 16 t/m 30 jaar, die niet meegaan naar Rio, organiseert Jong Katholiek deze zomer het perfecte alternatief: **WJD@home**: de WJD, in eigen land. In Delft maak je alle belangrijke momenten van het slotweekend van de WJD mee, en er is meer. We beleven een eigen WJD@home kruisweg en worden samen stil tijdens de avondwake. Er is ruimte genoeg voor vragen aan de bisschop, voor ontmoeting met andere jongeren en om de het bijzondere Delft te ontdekken. Op verschillende momenten vieren we samen, met als hoogtepunt het live bekijken van de slotmis met de paus op een groot scherm. Meer info **www.jongkatholiek.nl/wjd**. Dus kun je helaas niet mee naar Rio? Schrijf je dan nu in voor **WJD@home** en beleef de WJD mee vanuit Nederland!

Tieneravonden!

Er genoeg te beleven voor de tieners! Ben je tussen de 12 en 15 jaar en wil jij je vrijdagavond goed besteden? Kom eens een keer naar de tiengroep. Ontmoet nieuwe vrienden en leer meer over Jezus. Dit seizoen hebben we met de tieners al heel wat gedaan en staat er nog veel op het programma. We gaan alles ontdekken over de Life Style van de Christenen, over onze Life Style. Ook hebben we hebben al hele interessante lezingen gehoord over de Christenen van vroeger en Christenen van deze tijd. Zo zijn we erachter gekomen wat voor Life Style de H. Lodewijk, HH. Petrus en Paulus en H. Jozef hadden. Een goede vriend van onze tiengroep heeft een hele leuke avond georganiseerd over de katholieke jongeren in Kroatië/Bosnië. Interessant om erachter te komen dat het geloof niet overal hetzelfde wordt beleefd. Er staan nog vele activiteiten op het programma dit jaar, zoals onze jaarlijkse vastenactie in maart. Meer info vind je op **www.jpleiden.nl**. Ben jij bij onze volgende tieneravond? Wij hopen het!

JP Leiden

Wil jij je graag goed voorbereiden op Pasen? Bij JP Leiden is genoeg te doen! Zie hier de agenda voor de komende weken. Interessante avonden staan op het programma. Schrijf de data meteen op!

●●● **Vrijdag 29 maart** Tocht met het kruis
 ●●● **Donderdag 11 april** Verdiepingsgroep: 19.45-21.30 uur
 ●●● **Vrijdag 12-15 april** Reis naar Krakau
 ●●● **Zondag 21 april RK Volleybaltoernooi 10.00-17.00 uur** (zie hiernaast)
 ●●● **Zondag 21 april** Tiengroep: 19.45-21.30 uur. Wijzigingen in tijd voorbehouden.
 ●●● Houd de site **www.jpleiden.nl** daarom goed in de gaten! Meld je daar ook aan voor de nieuwsbrief, zodat je van de laatste nieuwtjes op de hoogte bent. Als je je dan ook aanmeldt op facebook dan kan er niets meer mis gaan! Vragen? Mail naar **info@jpleiden.nl**. ●●●

Jaja, het jaarlijkse **RK Volleybaltoernooi** komt er weer aan. Op 21 april is weer zo'n een sportief dagje met veel gezelligheid. Natuurlijk mag Leiden niet ontbreken! Dus meld je voor donderdag 11 april aan bij **info@jpleiden.nl**. Het toernooi is duurt van 12.00-17.00 uur. Om 10.00 uur is eerst een H. Mis in de Lodewijkkerk, waarna we samen naar Leidschendam gaan. Daar volleyballen we tegen andere jongerengroepen en strijden om de beker. Wat zou het mooi zijn als we de beker voor een jaartje in Leiden hebben staan! Ook de tieners onder ons doen mee, zij spelen tegen andere tienerteams. Aanmelden bij **info@jpleiden.nl**. Informatie op **www.rkjleiden.nl**. Daar vind je de uitnodiging en foto's van de afgelopen jaren.





LAM GODS

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden.
 Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden.
 Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, werkdagen van 9.30 tot 11.30 uur.
 Tel. 071 531 01 62 of secr@lamgodsleiden.nl, website www.lamgodsleiden.nl.
 Coördinator: N. Bakker-Broxterman, tel. 071 576 12 93.
 Kerkbijdrage: 52 72 47 t.n.v. Parochie Lam Gods, Leiden, o.v.v. Kerkbijdrage. Overige betalingen, o.a. misintenties: 34 02 15, t.n.v. Parochie Lam Gods, Leiden.
 Kopij-adres: Nora Bakker, tel. 071 576 12 93, of secr@lamgodsleiden.nl.
 Eerstverantwoordelijke pastoor: J.A. van der Bie, tel. 071 522 06 55 of bie00220@planet.nl.

Pasen

We zijn nog in de Veertigdagentijd, maar de Goede Week en Pasen naderen met rasse schreden. Veertig dagen hebben we de tijd om ons voor te bereiden op het hoogtepunt uit onze Christelijke traditie. We kijken uit naar het Licht van Pasen, Gods Licht dat straalt over ons allen.

Maar eerst gedenken we op Witte Donderdag de gezamenlijke maaltijd van Jezus met zijn leerlingen, de teleurstelling in de Hof van Olijven. En op Goede Vrijdag staan we stil bij de kruisiging van Jezus. Maar Zijn dood is niet het definitieve einde. Met Pasen is de steen weggerold, 'De Heer is waarlijk opgestaan'. Mogen wij het Licht van Pasen ontvangen om zo Liefde en Leven te zijn voor elkaar.

Nu alvast wens ik u van harte 'Zalig Pasen'. Nora Bakker

Vorbereiding Eerste Heilige Communie

Na de informatiebijeenkomst voor ouders, zijn drie kinderen uit de Lam Godskern gestart met de voorbereidingen. Het feest zal zijn op zondag 9 juni in de Maria Middelaeskerk, en heeft als thema: 'Gods grootste geschenk'.

Onlangs hebben de kinderen zich voorgesteld in de Maria Middelaeskerk. Op de foto een collage, tijdens een voorbereidingsmiddag gemaakt door de kinderen.

Ruim twintig jaar was Gonny Bots de motor van de werkgroep Eerste Heilige Communie. Zij heeft dit altijd met veel enthousiasme gedaan, maar heeft nu het stokje overgedragen aan een jongere generatie o.l.v. Nicolien Joziase. Hartelijk dank, Gonny!



Op 1 februari kwamen zeven OJA jongeren van Lam Gods en de PGL bijeen. De avond stond in het teken van 'Sirkelslag young', een landelijk spel dat via internet wordt gespeeld, dit keer door ruim 400 groepen tegelijkertijd.

Fanatiek werden opdrachten uitgevoerd, zoals het raden van popliedjes gespeeld op een orgel, zo hard mogelijk schreeuwen (leverde 100 decibel op!), en het bouwen van een kerktoren van 60 cm met alleen maar papier en plakband. Ook dat lukte.

De laatste opdracht was met zoveel mogelijk mensen van diverse leeftijden het lied 'Good time' te zingen. Het toeval wilde dat in het buurthuis vlakbij een koor aan het repeteren was. Ze wilden spontaan meedoen en in no-time hadden ze een koor van zeventig personen!

Helaas hebben ze niet gewonnen maar haalden ze wel een eervolle landelijke 48e plaats!! Irma Leune

Weeskinderen in Eritrea

Op zondag 10 februari werd de aftrap gegeven van ons nieuwe goede doelenproject, aangedragen door pastor Inge Elling bij haar afscheid. Na een introductie door een lid van de werkgroep tijdens de viering in de Maria Middelaeskerk, werd er gecollecteerd. De opbrengst was ruim € 340.-! Een extra mooi resultaat omdat er minder mensen waren vanwege de verse sneeuw. Zoals u weet worden de inkomsten bijgehouden op de financiële thermometer achter in beide kerken. U kunt altijd een bijdrage aan dit project storten op rekening 18 82 208 t.n.v. HHP Lam Gods te Leiden, met vermelding 'Weeskinderen Eritrea'. Ook bij de koffie na afloop van de vieringen staat een bus klaar om uw bijdrage in te deponeren. In het voorjaar willen we weer een activiteit organiseren. Hiervan stellen wij u tijdig op de hoogte.

Wij hopen op uw steun voor dit project te mogen rekenen. Werkgroep Goede doelen

Vanuit de pastoraatgroep

Sinds 1 oktober 2012 (de fusiedatum van de nieuwe parochie) heeft onze parochiekern Lam Gods een pastoraatgroep (PG). In het begin was het nog aftasten en ervaren wat we kunnen betekenen. Vanaf dit nummer zult u geregeld iets van ons horen.

We komen maandelijks bijeen om de gang van zaken te bespreken, dat is terugkijken en vooruitzien. Daarbij is het belangrijk dat er inzicht is in wat er allemaal gedaan wordt in onze parochie, en door wie. We hebben dan ook al een aantal werkgroepen uitgenodigd om kennis te maken.

Zo was laatst de werkgroep Woord en Gebed te gast. Deze werkgroep is heel actief en heeft professionele begeleiding van catechete Marieke Maes, maar het werd ook duidelijk dat er hulp nodig is!

Zo ook voor het kinderkoor. Maarten van Wijk heeft met de kerst voor de laatste keer het kinderkoor gedi- rigeerd. Bij het zoeken naar een opvolger is het goed als we weten hoeveel kinderen eigenlijk meezingen in onze kerken. Kortom de PG signaleert en probeert actie te ondernemen. Het helpt enorm als we van uw zorgen of ideetjes mogen horen, maar ook als we een beroep op u mogen doen! Samen ben je sterker, samen vormen wij de parochiekern Lam Gods.

Hannie van der Boog

Afscheid door korenfusie

In het vorige nummer las u het al: de koren van beide LAM Gods kerken zijn opgegaan in één groot koor. Op de laatste zondag voor de vastentijd zijn dirigente Dini Berbée en organist Theo Tetteroo zeer verdiend in het zonnetje gezet door Dé Steures en in de bloemen door Lous Roman. We zijn Dini en Theo zeer dankbaar voor alle jaren dat ze door weer en wind vanuit Stompwijk en Leidschendam naar de Maria Middelaeskerk kwamen.



V.l.n.r. Dé Steures, Lous Roman, Theo Tetteroo en Dini Berbée.

Van de zangstem van Dini blijven we genieten, van het orgelspel van Theo helaas veel minder.

In memoriam Frans Tuithof

Op 10 februari overleed de oud-penningmeester van de Leonardusparochie op 89-jarige leeftijd. Zijn geestelijke gezondheid liet helaas al jaren te wensen over.

Hij is tientallen jaren penningmeester geweest van de Leonarduskerk aan de Haagweg en wist ook na het opgaan in de LAM Gods parochie niet van ophouden. Pas toen zijn geliefde kerk dicht moest eind 2003, doofde langzaam het vuur van het boekhouden. Hij bleef nog jaren naar de overkant komen voor de viering op de maandagmorgen, samen met zijn vrouw Jo met wie hij ruim 60 jaar getrouwd is geweest.

Door-de-weekse vieringen

Wijkerk H. Antonius

Op vrijdag 5 april en 3 mei om 9.30 uur een Eucharistieviering met op 5 april ziekenzalving. Na afloop gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

Verzorgingstehuis 'De Robijn'

Op vrijdag 5 april en 3 mei om 15.00 uur een viering. Serviceflat 'Schouwenhove' Op maandag 25 maart en 22 april om 10.30 uur een Eucharistieviering.

Overleden

Op 11 januari overleed Susanna v. Born - v.d. Berg. Zij was 86 jaar en woonde Bizetpad 149. Vanuit de Maria Middelaeskerk werd zij gecremeerd op 'Rhijnhof'.

Theodora Wessendorp - de Knecht overleed op 23 januari. Zij was 93 jaar en woonde in woonzorgcentrum 'Vlietwijk'. Vanuit de Antoniuskerk werd zij begraven op 'Rhijnhof'.

Wij leven mee met hen die hun dierbare hebben moeten verliezen.

Bisschoppelijke Vastenactie

Uw gift kunt u in de bruine kist in de Antoniuskerk en de witte bus in de Maria Middelaeskerk deponeren.

De kinderen van een school in opbouw in Adukrom (Ghana) zullen er dankbaar voor zijn en ook JES (Jongeren en Samenleving) te Leiden!

Vastenviering

De laatste oecumenische viering is op woensdagavond 20 maart, in de Antoniuskerk om 19.00 uur.

Bijbelavonden

Deze staan o.l.v. catechete Marieke Maes en zijn op 19 maart en 16 april in de pastorie van de Antoniuskerk. Aanvang om 20.00 uur. Toegang voor iedereen!

Palmzondag en Palmpaas- stokken

Kinderen mogen op 24 maart om 9.30 uur hun versierde stok meenemen naar de Maria Middelaeskerk. De stokken zijn bedoeld voor oudere of zieke parochianen.

Witte Donderdag

wordt om 19.00 uur gevierd in de Antoniuskerk. We gedenken de instelling van de Eucharistie Op Goede Vrijdag is de Kruiswegviering in de Maria Middelaeskerk om 15.00 uur. De Lijdensmeditatie (Oecumenisch) is om 19.00 uur in de Antoniuskerk. In beide vieringen is er kruis-verering met bloemlegging.

Paaszaterdag

wordt de paaswake gehouden in de Antoniuskerk om 21.00 uur met een ceremonie rond licht, vuur en water.

Paasochtend

vieren we de verrijzenis van Christus. Om 9.30 Eucharistieviering in de Maria Middelaeskerk.

Ziekenzalving

Dit sacrament zal worden toegediend op vrijdag 5 april in de Eucharistieviering in de Antoniuskerk om 9.30 uur.

Aanmelden door inschrijfformulier of telefonisch bij het secretariaat van Lam Gods.

Kinderwoorddienst

Deze is in de Maria Middelaeskerk op zondag 14 april om 9.30 uur.

Schoonmaken

Hulp gevraagd bij het schoonmaken van het kerkinterieur van de Maria Middelaeskerk op maandag 25 maart en 29 april. Aanvang 9.15 uur.

Zondagsvieringen

Zo. 17 maart 11.00 uur Ant.
 Zo. 24 maart 9.30 uur MM
 Za. 30 maart 20.45 uur Ant.
 Zo. 31 maart 9.30 uur MM
 Zo. 7 april 11.00 uur Ant.
 Zo. 14 april 9.30 uur MM
 Zo. 21 april 11.00 uur Ant
 Zo. 28 april 9.30 uur MM



DE REGENBOOG

OECUMENISCHE GELOOFGEMEENSCHAP VAN DE SAMENWERKENDE KERKEN IN DE MERENWIJK
Kerkelijk Centrum 'De Regenboog', Watermolen 1, 2317 ST Leiden tel. 071 521 28 58 of
kregenboog@planet.nl. Website: www.deregenboogmerenwijk.nl.
R.K. Vicariaat Merenwijk
Administrator: Deken A.J.M. van der Helm, 070 360 55 92, e-mail pastoor@stjacobus.nl.
Kopij-adres: Frances Verhaar, tel. 071 572 78 88, e-mail: francesverhaar@zonnet.nl.

Pasen



Het leven heeft de dood verslagen, het licht de diepe duisternis. Paasfeest, feest van duizend vragen wonderlijk geheimenis. Voor de mens niet te doorgronden: "Overwinning op de dood, vergeving van de aardse zonden." 't Paas-mysterie is zo groot.

Eén Mens moest die lasten dragen, gaf Zijn leven daarvoor prijs. Maar er blijven duizend vragen, Vragen zoekend naar bewijs. Zijn wij niet als Thomas mensen, ziende blind en horend doof? Want bewijzen die wij wensen, Zijn bewijs van klein geloof.

't Heeft geen zin te redeneren, zet de Paas-boodschap centraal. Wonder-Pasen wil ons leren: "Er is hoop voor allemaal." Pasen biedt ons licht, nieuw leven, uitzicht op de eeuwigheid. Zo wordt toekomst ons gegeven. Pasen dat de mens bevrijdt

Hans Cieremans

Dr. Ad van der Helm bisschoppelijk vicaris bisdom Rotterdam

Per 1 januari 2013 heeft het bisdom Rotterdam de dekenaten opgeheven en het bisdom onderverdeeld in twee regio-vicariaten: Het regio-vicariaat Rotterdam (zuidelijke helft bisdom) en het regio-vicariaat Den Haag (noordelijke helft bisdom).

Dr. Ad. van der Helm is op 7 februari geïnstalleerd als bisschoppelijk vicaris tijdens een eucharistieviering in de kerk van de H. Johannes de Doper te Katwijk a/d Rijn. Bestuursleden van het vicariaat Merenwijk en de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad waren hier bij aanwezig.

Het regio-vicariaat Den Haag, omvat o.a. de parochie HH. Petrus en Paulus te Leiden en omgeving en het vicariaat Merenwijk. Interessant is te vermelden dat vicaris van der Helm bovendien de oecumene als bijzonder aandachtsveld heeft. Naast zijn werk als bisschoppelijk vicaris blijft dr. Ad van der Helm ook werkzaam in het parochiepastoraat en blijft hij administrator van het vicariaat Merenwijk.



Vastenmaaltijd

Ook dit jaar organiseert de Werkgroep MOV/ZWO een vastenmaaltijd op donderdag 21 maart. in de Regenboog. De maaltijd begint om 18.00 uur en zal duren tot ongeveer 19.30 uur. U kunt u opgeven via de Regenboog dagelijks van 10.00 uur -12.00 uur. Tel.: 071 521 28 58.

Een belangrijk doel van deze maaltijd is geld in te zamelen voor Stichting JES, een stichting die zich richt op kinderen uit wijken met een zwakke sociaal-economische status als wel op kinderen uit gezinnen met een migratie-geschiedenis, welke vaak minder kansen hebben. Bij deze vastenmaaltijd zal Ingrid Zuure, teamleider VoorleesExpress, een presentatie over JES verzorgen en in het bijzonder over haar programma VoorleesExpress. Zie ook: www.jesrijnland.nl. Via de solidariteitsmaaltijd willen we iets extra's doen voor de ander.



2013 – De rekening bij de armen neergelegd?

Het jaar 2012 is achter de rug. Het is 2013. De economie is nog niet goed en we krijgen nog een aantal bezuinigingsrondes. Velen van ons zullen het merken, maar met dat al zijn we nog steeds een van de rijkste en gelukkigste landen ter wereld.

Dit is wel anders bij de armen in ontwikkelingslanden. Rijke landen, waaronder Nederland, hebben drastisch bezuinigd op ontwikkelingshulp. Dat zullen duizenden, zo niet miljoenen mensen direct merken. En ze hebben al bijna niets te eten, zeker als ze geen werk hebben.

Gelukkig is er een modern alternatief voor ontwikkelingshulp: microkrediet van Oikocredit!

Oikocredit geeft mensen geen geld, maar leent hen geld zodat ze zelf hun inzet en creativiteit kunnen inzetten om een bedrijfje of handeltje op te zetten. Zo kunnen ze in hun eigen behoefte voorzien, hun kinderen te eten geven en hen naar school sturen. De lening wordt vervolgens met rente terugbetaald. Ook dat hoort er bij. Oikocredit leent aan die instellingen die zich richten op de armsten en daarbij de mens op het oog hebben.



Dit alles wordt mogelijk gemaakt door mensen zoals u: mensen die een deel van hun spaargeld in Oikocredit uitzetten voor praktische leenhulp aan hardwerkende mensen in ontwikkelingslanden. In de tijd dat u uw spaargeld niet nodig heeft doet het zijn werk voor anderen. Investeren bij Oikocredit betekent: investeren in mensen!

Het mosterdzaadje dat u met uw geld plant kan uitgroeien tot een grote boom die rijke vrucht draagt en mensen voedt en schaduw biedt. Dat is wat van ons als Christenen verwacht mag worden en waar wij trots op mogen en kunnen zijn. Doe daarom mee met een deel van uw spaargeld. Zie www.oikocreditnederland.nl, neem contact op met het kantoor in Utrecht (030 234 10 69) of met Coen Zuidema, Vrijwilliger Oikocredit Nederland, telefoon 0172 444 940, e-mail c.zuidema1@hetnet.nl.

VIERINGEN

Iedere zondag 10.00 uur

Viering van Woord en Tafel. Tijdens deze viering is er een crèche voor de allerkleinsten en kinderverdient voor kinderen van groep 1 t/m 4 en van groep 5 t/m 8 van de basisschool. Na de viering is er koffie en limonade en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

Stiltecentrum

Het Stiltecentrum van de Regenboog is iedere werkdag van 10.00 – 12.00 uur geopend voor persoonlijk gebed, meditatie en bezinning.

Morgengebed iedere woensdag van 9.30 – 9.45 uur. We bidden voor de wereld en om gesterkt de dag in te gaan.

Mothers Prayers

Op vrijdag van 10.30 – 11.30 uur bidden er moeders voor kinderen en andere intenties. U bent altijd welkom om mee te bidden of een intentie in te brengen.

ACTIVITEITEN

Inloop-koffieochtend

Iedere woensdagochtend 10.00 – 12.00 uur, vrij entree voor iedereen.

Regenboogdis

Elke laatste vrijdag van de maand van 18.00 – 20.00 uur een smakelijk drie-gangen diner à € 7,50. Opgave verplicht bij Maja van Spaandonk, telefoon: 071 521 43 59

Oud papier, kleding

Elke 1e donderdag van de maand staan van 9.00 tot 21.00 uur de containers bij de Regenboog.

Voedselbank

Help uw noodlijdende medemens aan zijn dagelijks brood. Dat kunt u doen door verpakte en houdbare producten te deponeren in de nieuwe kast in de hal.

Website Regenboog

Op de website van de Regenboog kunt u terecht voor uitgebreide informatie. www.deregenboogmerenwijk.nl.

AGENDA



Het lied van de lijdende knecht naar Jesaja 53
18 maart 20.00 uur
olv. ds. Inge Smidt

Bidden

4 april 20.00 uur

Hoe kun je bidden? En wat zijn zo onze eigen bidgewoontes? Wat vinden we moeilijk aan bidden, en wat kunnen we daarin van elkaar opsteken?

Zegenen

11 april 20.00 uur

Zegenen is een wel heel bijzondere vorm van gebed. Deze avond gaan we op ontdekkingstocht met elkaar en door de traditie en de geschiedenis heen.

De Psalmen

18 april 20.30 uur

De Psalmen zijn bij uitstek teksten om je aan te spiegelen, om jezelf in tegen te komen. We doen dat deze avond op interactieve wijze. U bent van harte uitgenodigd om met de psalmen mee te juichen, te huilen, te rouwen, te vrezen,

De drie avonden staan olv Mario Boulen, kerkelijk werker

Godservaring vormgegeven in Muziek 16 april 20.00 uur o.l.v. ds Inge Smidt



Uitgebreide informatie www.deregenboogmerenwijk.nl daarna aanklikken activiteiten.

Van Goede Vrijdag naar Pasen

zoveel eeuwen al geleden
zoveel eeuwen al voorbij
en nog steeds wordt er gebeden:

“Vader, neem die kelk van mij”

weer wordt het kruis gedragen
naar een berg oneindig hoog
uitzichtloos zijn alle dagen
ver weg is de hemelboog

kruis van honger-oorlog-onrecht
kruis van ziekte en van pijn
en als jij je leed dan uitschreeuwt
schijnt er niemand thuis te zijn

één is er die naar je luistert
-hij droeg immers zelf zijn kruis-
en of je nu schreeuwt of fluistert
hij is altijd voor je thuis

door zijn kruis en door zijn lijden
krijgt ieder kruis betekenis
hij geeft kracht om het te dragen
hoe zwaar het ook te dragen is

en na elke Goede Vrijdag
komt de overwinning: “de Verrijzenis”
altijd weer de kroon op het lijden;
tot het Eeuwig Pasen is!

José Simons-Castelein

Iconen in het Catharijne Convent



Van 10 april tot en met 4 augustus zijn in het Catharijne Convent in Utrecht iconen uit het beroemde Andrej Rublev Museum in Moskou te zien. Een boeiende tentoonstelling over iconografische verschillen en overeenkomsten tussen orthodoxe en westerse christelijke kunst.

Voorbeelden van 500 jaar Russische schilderkunst zijn naast topstukken uit de westerse kunstgeschiedenis te bewonderen. De iconen tonen onder meer Christus, de Moeder Gods, feesten en heiligen. De oudste iconen op de tentoonstelling zijn uit de vijftiende eeuw, in de traditie van de Byzantijnse schilderkunst. Vanaf de zeventiende eeuw laten sommige iconen westerse invloeden zien, door import van Italiaanse, Duitse, maar vooral ook Nederlandse en Vlaamse prenten en geïllustreerde bijbels. Ondanks die westerse invloeden blijft het vervaardigen van een icoon aan vaste voorschriften gebonden. Zelden zijn iconen voorzien van een handtekening van de kunstenaar of een datering. Iconen worden namelijk door God geschapen. De kunstenaar is slechts een tussenpersoon. Als u het artikel uit ons bisdomblad *Tussenbeide* over deze tentoonstelling naar het museum meeneemt, ontvangt u korting op de toegangsprijs.

Oplossing Paas Katho Quiz van pagina 19

1C – 2C – 3B – 4C – 5A – 6D – 7B – 8B – 9C – 10C

Rondom de begraafplaatsen...



Een bijzonder man, Hendrick, graaf van Bylandt

‘Verboden toegang. Hier zijn voetangels en klemmen.’ Dat stond vroeger op een bordje bij het Bos van Bylandt aan de Rijn, vlakbij de Zoeterwoude Meerburgkerk. Het hoorde bij het huis Rhijnvreugd en was eigendom van Hendrick, graaf van Bylandt, overleden in 1932 en begraven op het kerkhof bij de kerk. Zijn graf werd in de jaren negentig geruimd, maar uit piëteit is zijn grafsteen links naast de ingang van de kerk geplaatst. De steen van de al even geliefde Ir. Driessen, ooit wethouder van Leiden, ligt ernaast. “Ik heb als kind nog veel gespeeld in het Bos van Bylandt”, vertelt Joke van der Poel, lectrice in de Meerburgkerk, “maar die voetangels en klemmen heb ik er nooit gezien, hoor. De graaf stond hier bekend als een heel prettig iemand. Hij heeft ook veel gedaan voor het Zoeterwoude Armbestuur.” Hij deed nog meer: in de archieven van de Meerburgkerk staat hoe hij in 1922 de kerk twee schuldbekentenissen schonk van elk f 1000,- à 4% rente. Op twee voorwaarden: “1. Zolang de schenker leeft zullen van de rente jaarlijks 20 Missen worden gelezen voor de familie van Bylandt. 2. Na overlijden van de schenker moeten 25 jarenlang jaarlijks 25 Missen worden gelezen voor hem en zijn familie tegen een stipendium van drie gulden per Mis.” Tot rond 1950 kostte een Mis 3 tot 5 gulden. Zo kon men uit deze ‘fundatie’ jarenlang de stipendia aan het kerkbestuur betalen.

Bedevaart naar Smakt

Op 22 april organiseert ‘de Haagse Bedevaarten’ een bedevaart naar het Limburgse Sint-Jozefheilighdom in Smakt, het enige Jozefoord in Nederland.



Onderweg wordt een kopje koffie gedronken en rond 11.00 uur wordt in de kapel in Smakt de H. Mis opgedragen, waarna een koffietafel. Vervolgens een bezoek aan een Mariaoord, waar een plechtig sluitingslof wordt gehouden. Ter afsluiting een heerlijk slotdiner. Zeer de moeite waard om mee te maken! De heilige Jozef, echtgenoot van Maria en voedstervader van Jezus, timmerman in Nazareth, lijkt wat op de achtergrond te staan. In de late middeleeuwen treedt hij meer naar voren en wordt afgebeeld als in de bloei van zijn leven met het Jezuskind aan zijn hand of op zijn arm. Jozef is onder meer de patroon van een zalige dood, de familie, de (wees)kinderen, de herbergen en hun bezoekers en van de timmerlieden en houthakkers. Sinds de 19e eeuw is hij de patroon van arbeiders in het algemeen.

Begeleiding pastoor Smith en diaken Clavel **Kosten** € 58,- **Opgave** inschrijfformulier achterin de kerken. **Meer info** www.bedevaart.nl of mw. L.E.M. de Vries, 070 394 05 88 of diaken Clavel, 070 345 38 29 of info@bedevaart.nl.

In deze jaargang van Rondom de Kerk belicht redacteur Jury Smit bijzonderheden van en op katholieke begraafplaatsen in onze regio.



Geheim Kamerheer met Kap en Degen van de Paus

Dat de Graaf van Bylandt ook buiten Zoeterwoude geen onbekende was blijkt uit zijn erefunctie

van Geheim Kamerheer met Kap en Degen van de Paus, de hoogste eer voor adellijke katholieke leken. De titel is al jaren niet meer verleend aan een Nederlander, de laatste keer aan de burgemeester van Maastricht, mr. Willem baron Michiels van Kessenich (1902-1992).

De sporen van Graaf Van Bylandt liggen nu in de herinnering. Zijn huis Rhijnvreugd is al snel na zijn overlijden afgebroken voor de bouw van nieuwe woningen. En op de plaats van het bos razen nu duizenden auto's per dag onder het aquaduct van de A4 door. Maar misschien is de herinnering wel zo belangrijk.

Banknummer begraafplaats Zijlpoort: correctie!

In de vorige Rondom de Kerk is bij het artikel over de restauratie van het torentje van de kapel op Begraafplaats Zijlpoort het bankrekeningnummer helaas onjuist vermeld. Dit moet zijn: ING 26 82 468 t.n.v. RK Begraafplaats Zijlpoort, Leiden.



Nel van Hees (57), vrijwilliger Sint-Josephkerk

Wat doe je precies?

Elke zondag is er bij ons na de Mis in de Josephkerk gezellig koffie in De Ridderzaal. Daar zorgen in totaal 12 vrijwilligers voor. Je moet dus als vrijwilliger een keer in de zes weken op. Ik coördineer de vrijwilligers, samen met Annet Chaudron. Je zou kunnen zeggen dat zij het papierwerk doet en ik het praatwerk. Daarnaast is er op donderdag altijd de schoonmaakploeg die de kerk, de Ridderzaal, de pastorie en het Binnenhof doet. Ik maak zelf ook schoon. Daarnaast ben ik een handwerkgroep aan het oprichten.

Als je schoonmaakt zie je veel. Waar kom je het liefst in de Josephkerk?

Ik vind het Maria-altaar heel mooi. Ik kom ook erg graag in het kapelletje van Padre Pio met dat mooie grote beeld. En ook het kruisbeeld boven het altaar zie ik graag. Maar dat maken wij niet schoon, hoor. Dat is te hoog. Dat wordt overgelaten aan deskundigen. Dat is veel veiliger.

Hoe kwam je op het idee van de handwerkgroep?

Ik handwerk al jaren, en mensen vragen me steeds dingen, bijvoorbeeld of ik ze wil leren breien, of hoe je een armsgat moet afkanten. Ik brei graag, en ik doe ook andere dingen. En ik ken veel mensen die dat ook leuk vinden of die graag handwerken willen leren. Het is leuk om met al die mensen bij elkaar te gaan zitten en te kijken hoe en wat. We kunnen bijvoorbeeld voor goed doel gaan werken. Iedereen is welkom, de groep is ook open voor mensen van buiten de parochie.

Wat drijft je?

Ik vind het gewoon leuk om met anderen dit soort dingen te doen. Ik ga graag naar de kerk, ik heb er een heel gezellige vriendenkring opgebouwd. Katholiek ben ik al vanaf mijn geboorte. Maar vroeger was het wel heel anders dan nu. Alles was verplicht en er werd helemaal niets uitgelegd. Ik ben dan ook een tijd niet meer naar de kerk gegaan. Maar via mijn man Kees ben ik weer terugkomen. En stapje voor stapje ben ik er weer ingerold. Het is nu heel anders dan vroeger. Onze pastoor organiseert dingen als de Alpha-cursus en het CaFE. Daardoor ben ik me veel meer in dingen gaan verdiepen. Zo bid ik nu in plaats van het Onze Vader in mijn eigen woorden met God, het is veel vrijer, veel meer praten geworden. En ze legden de Drie-eenheid heel mooi uit in beelden van de zon: De zon die warmte geeft is God, die warmte is Jezus en de Heilige Geest is het licht. Nee, dit voelt veel beter.

Liturgiekalender Vieringen in de periode van 16 maart tot en met 5 mei 2013

Kapel Huize Emmaus
Bennebroekweg 1, Zoeterwoude
Elke zondag 9.30 uur: EV

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 2 april en dinsdag 7 mei
10.00 uur: EV

Roomburgh-vieringen tijdelijk in
Zorgcentrum Rijn en Vliet, Aaltje Noorderwierlaan 1
Zondag 10.30 uur en dinsdag, donderdag en zaterdag 18.00 uur: EV
Let op: woensdag en vrijdag 18.00 uur: EV in personeelsruimte Roomburgh.

Maart	Hartebrugkerk	Meerburgkerk	De Menswording	St. Josephkerk	St. Jan-/Chr. Dienaarkerk	H. Laurentiuskerk	H. Lodewijkkerk	St. Petruskerk	Antoniuskerk	Maria Middelaeskerk	De Regenboog
16 za						19.00 WG Samenzang		19.00 EV Cantorij			16
17 zo 5 ^e zondag van de Veertigdagentijd	11.00 EV/KWD Hartebrugkerk		09.30 WG Dames/Herenkoor	11.30 EV/KWD St. Josephkerk	09.30 EV Parochiekerk	11.00 WG Samenzang	10.00 EV Latijn 17.00 Aanbedding 18.00 EV Partly English	09.30 EV/KWD St. Petruskerk	11.00 WG Gemengd koor		10.00 Viering/KWD 17
23 za						19.00 Viering		19.00 EV/GV Kinderkoor/ Palmprocessie			23
24 zo Palmzondag	11.00 EV/KWD Hartebrugkerk	09.30 EV Kinderkoor		11.30 EV/KWD St. Josephkerk	09.30 WG Kinderkoor	CD	11.00 EV Parochiekerk	10.00 EV Lat./NL 17.00 Aanbedding 18.00 EV		09.30 EV Palmprocessie met kinderen Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD 24
28 do Witte Donderdag	19.30 EV Schola Cantorum		09.30 EV Dames/Herenkoor	20.00 EV St. Josephkerk	19.30 EV Parochiekerk	SJ		19.00 EV nadien paaswake	18.30 EV St. Petruskerk	19.00 EV Gemengd Koor	19.30 Viering 28
29 vrij Goede Vrijdag	11.00 Kinderkruisweg/ KWD 15.00 Kruisweg Dameskoor	15.00 Kruisweg Kinderkoor 19.15 Kruisverering Dames/Herenkoor	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg 16.00 Tocht met kruis	15.00 Kruisweg Eigentijds Koor 19.30 Kruisverheffing Parochiekerk	CD SJ	15.00 Kruisweg 15.00 Kruisweg 16.00 Tocht met kruis 19.00 Plechtigheden van Goede Vrijdag	15.00 Kinderkruisweg 16.00 Tocht met kruis	19.00 Lijdensmed./Oec. Samenzang	15.00 Kruiswegviering Samenzang	19.30 Viering 29
30 za Paaswake	21.30 EV/Lichtritus Hartebrugkerk	23.00 EV Jongerenkoor	21.00 EV Dames/Herenkoor	22.00 EV/Paaswake Projectkoor en Dopelingen	21.00 EV/Paaswake Eigentijds Koor	CD	21.30 Paaswake EMS Koor	20.30 EV Paaswake	22.15 EV/Paaswake St. Petrus Projectkoor	21.00 Paaswake Gemengd Koor	23.00 Viering Regenboogkerk 30
31 zo Hoogfeest van Pasen	11.00 EV Hartebrugkerk	09.30 EV Dames/Herenkoor		11.30 EV/KWD Magnificatkoor	09.30 EV Parochiekerk	SJ	11.00 EV Parochiekerk	10.00 EV Latijn	09.30 EV Cantorij	09.30 EV Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD Projectkoor Arcobaleno 31

April
1 ma
Tweede Paasdag

6 za								19.00 EV Samenzang			6
7 zo Beloken Pasen Zondag van Barmhartigheid	11.00 EV 1e H. Communie Hartebrugkerk	09.30 EV Dames/Herenkoor MW		11.30 EV/KWD St. Josephkerk	09.30 EV Parochiekerk	SJ	11.00 EV Parochiekerk	10.00 EV Latijn 17.00 Aanbedding 18.00 EV Partly English	09.30 EV St. Petruskerk	11.00 EV Samenzang	10.00 Viering/KWD 7

13 za					19.00 EV Eigentijds Koor	CD		19.00 EV Cantorij			13
14 zo 3e zondag van Pasen	11.00 EV Hartebrugkerk		09.30 EV Dames/Herenkoor MB	11.30 EV/KWD Jongerenmis Magnificatkoor			11.00 EV 1e H. Communie Kinderkoor	10.00 EV Lat./NL 17.00 Aanbedding 18.00 EV		09.30 EV/KWD Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD Regenboogkerk 14

20 za					19.00 EV Eigentijds Koor	CD		19.00 EV Cantorij			20
21 zo 4e zondag van Pasen	11.00 EV/KWD Hartebrugkerk	11.00 EV 1e H. Communie Kinderkoor		11.30 EV/KWD Schola	09.30 WG Jongerenkoor	CD	11.00 EV Samenzang	10.00 EV Latijn 17.00 Aanbedding 18.00 EV Partly English	09.30 EV St. Petruskerk	11.00 EV Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD 21

27 za					19.00 EV Eigentijds Koor	CD		19.00 EV Cantorij			27
28 zo 5e zondag van Pasen	11.00 EV Schola Cantorum		09.30 WG Dames/Herenkoor	11.30 EV/KWD St. Josephkerk	10.30 EV 1e H. Communie Kinderkoor	CD	11.00 EV Samenzang	10.00 EV Lat./NL 17.00 Aanbedding 18.00 EV	19.00 EV Samenzang	09.30 EV Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD 28

Mei

4 za							19.00 Dodenherdenking	19.00 EV Samenzang			4
5 zo 6e zondag van Pasen	11.00 EV/KWD Hartebrugkerk	09.30 EV Jongerenkoor		11.30 EV/KWD St. Josephkerk	09.30 WG Parochiekerk	CD	11.00 Viering	10.00 EV Latijn 17.00 Aanbedding 18.00 EV Partly English	09.30 EV St. Petruskerk	11.00 EV Gemengd Koor	10.00 Viering/KWD 5

Zie voor de voorgangers in de vieringen de websites van de kerken.

Legenda
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst

