

GELDZORGEN?

GELDZORGEN?

En hoopt u stilletjes op hulp van de kerk?

De kerk, en dus ook uw parochie, is geen bank!

Toch hoort het “zorgen voor elkaar” helemaal bij het christen zijn, al 20 eeuwen lang. Dat heet tegenwoordig Caritas of Diaconie, vroeger heette het Armeenzorg.

In Leiden en naaste omgeving zijn er allerlei instanties die zich bezighouden met mensen “in de problemen”. In deze tijden zijn er helaas steeds meer mensen die de eindjes op sommige momenten niet meer aan elkaar kunnen knopen. Het “succes” van de Voedselbank is daarvan een triest teken. Geregeld vallen er mensen - jong en oud - tussen de wal en het schip en dreigt er **tijdelijk of eenmalig acute geldnood**.

Mocht u in zo'n situatie verkeren of zo iemand kennen, laat dat dan weten aan de pastoor of pastoraal werker van uw parochie. Zij weten de weg naar de IPCI, de Inter-Parochiële Caritas Instelling.

Deze instelling probeert “namens de Leidse parochies” bij te springen waar de nood het hoogst is. Uiteraard niet met grote bedragen, maar vaak hoeft dat ook niet.

U kunt de IPCI niet rechtstreeks om steun vragen maar u kunt best een briefje sturen om de situatie uit te leggen. Het adres is: **IPCI, Haagweg 13, 2321 AC Leiden**

ipci Leiden