

Waar: Menswording, Heelblaadjespad 1, Leiderdorp
Tijd: Dinsdag 20.00 – 21.30 uur
Door: Pastoor Broeders en Marlene Falke-de Hoog pw.

Doen wat Jezus ons heeft voorgedaan

Drie avonden over diaconale spiritualiteit belicht vanuit: de parabel van de Barmhartige Samaritaan, het 'Onze Vader' en de H. Franciscus.

Data: 17 okt., 31 okt. en 14 nov.

Waar: Antoniuskerk, Boshuizerlaan 11, Leiden

Tijd: Maandag 20.00 – 21.30 uur

Door: Marlene Falke-de Hoog pw.

Opgave: petrusenpaulusleiden@gmail.com

Vrede, vreugde, vertrouwen

Lezing en geloofsgesprek door Bas van Pampus pw.

Menswording Woensdag 9 nov., 14 dec. en 11 jan.
na de Ochtendmis, 11.00 – 11.45 uur

Antonius Maandag 28 nov., 12 dec. en 19 dec., 20.00 – 20.45 uur



Twee Adventsbeschouwingen

29 nov. Wat gebeurde er in Nazareth
en in de Hemel bij de boodschap van de engel?

13 dec. Wat gebeurde er in Bethlehem
en in de Hemel bij de geboorte van Christus?

Tijd: Dinsdag 20.00 – 21.30 uur

Waar: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, Leiden

Door: Pastoor Smith

Internetcursus Waarom Jezus-katholiek

5 weken in gesprek met een persoonlijke e-coach over de basics van het geloof
en over elk thema dat je bezighoudt. Zie www.HoevindjeGod.nl

Start elke donderdag.

~ ~ ~

Info bij pastoor Smith: jhsmithpr@gmail.com / 071 5130700

Opgave niet nodig, tenzij aangegeven

Geloofs Verkenning - Vorming - Verdieping Najaar 2016 Parochie

HH. Petrus en Paulus – Leiden



“Twitteren met God”

We lezen (thuis) stukken uit het boek van Michel Remery pr. en gaan daarover met elkaar in gesprek. Er worden telkens 2 nieuwe thema's voor een volgende keer gekozen door de deelnemers.

22 sept. Hemel, hel en vagevuur

27 okt. Keuze uit bijv. Schepping of oerknal? Bijbel waar of niet? Kwaad en lijden en een goede, Almachtige God? Maria en engelen? ...

24 nov. Keuze uit bijv. Kerk, Paus, inquisitie, andere godsdiensten, andere christelijke kerkgemeenschappen ...

22 dec. Thema's worden gekozen.

Tijd: Donderdag 20.00 – 21.00 uur

Waar: Petruspastorie, Lorentzkade 16a, Leiden

Door: Bas van Pampus pw.



De katholieke Reformatie van de 16^e en 17^e eeuw

Kerkelijke reformatie is de Kerk vernieuwen vanuit de bron. Het is geen 'nieuwe kerk(-en) vormen', maar de heilige Geest laten werken om de Kerk van binnen uit te laten zuiveren en groeien. Wat men ten onrechte de 'contra-reformatie' noemt is de 'katholieke reformatie van de 16^e en 17^e eeuw'. Een zeer actuele tijd gezien de huidige Kerk-crisis en -vernieuwing.

We zullen aan de hand van Power Point en teksten deze tijd belichten.

14 en 28 sept Concilie van Trente

12 en 26 okt Teresa van Avila

9 en 23 nov Ignatius van Loyola

In het voorjaar volgen Franciscus van Sales, Petrus Canisius e.a.

Tijd: Woensdag 20.00 – 21.30 uur

Waar: Josephpastorie, Herensingel 3, Leiden

Door: Pastoor Smith; 'Teresa van Avila' m.m.v. Annelies Cremers

IEDEREEN IS WELKOM

Alpha

De tienwekencursus die al meer dan 20 jaar miljoenen mensen geholpen heeft.

Samen eten – samen luisteren - samen praten.

Data: ma. 19 sept., elke ma. t/m 21 nov. (alleen di. 4 okt!) + zat. 22 okt. overdag

Tijd: 18.45 uur (warme maaltijd) – 21.30 uur.

Waar: Pastorie Sint Petrus, Lorentzkade 16A, Leiden

Opgave bij: pastoor Smith (5130700 /jhsmitpr@gmail.com) of via de folder.

Zie ook: www.rk-alphacentrum.nl

“Geloof in alle redelijkheid”

De meer lastige/uitdagende vragen aan ons katholieken ...

Via een PowerPointpresentatie gaan we hierover in gesprek.



21 sept. *Intro en H. 1 Kerk en politiek*

Scheiding van kerk en staat of niet? Waarom mengt de RK Kerk zich in het publieke en politieke debat? Wat betekent de RK Kerk voor de wereld?

19 okt. *H. 2 homoseksualiteit en anti-conceptie*

Wat zijn de grenzen van de liefde? De schoonheid en gevaren van seks. Wat denkt de RK Kerk over homoseksualiteit en anticonceptie?

16 nov. *H. 3 Gelijkheid en godsdienstvrijheid*

Discrimineert de RK Kerk groepen van mensen? Hoe zit het met tolerantie en respect? Wat is godsdienstvrijheid en hoe ver gaat dat?

21 dec. *H. 4 Euthanasie en zelfdoding*

Waarom mogen we niet zelf bepalen van de RK Kerk wanneer we doodgaan? Hoe kijkt de RK Kerk aan tegen zorg voor mensen die zwaar lijden?

Tijd: Woensdag 20.00 – 21.30 uur

Waar: Petruspastorie, Lorentzkade 16A, Leiden

Door: Bas van Pampus pw.

Lectio divina aan de hand van Adrienne von Speyr

Hoe lezen we het Evangelie ‘objectief’ als het Woord van God?

We lezen een gedeelte uit het Johannes-evangelie.

Daarna worden de stappen van de lectio uitgelegd.

We gaan 20 minuten in de kapel de Evangelietekst overwegen.

Vervolgens lezen de overweging van Adrienne von Speyr bij die tekst.

Data: 20 sept., 18 okt., 15 nov. en 20 dec.

Tijd: Dinsdag 20.00 – 21.30 uur

Waar: Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, Leiden

Door: Pastoor Smith

Heer, leer ons bidden

Leren bidden door het te doen. 30 minuten

aanbidding met uitleg, teksten, stilte en liederen.

Iedere 1^e donderdag: 6 okt., 3 nov. en 1 dec.

Waar: H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden

Tijd: 19.30 – 20.00 uur (H. Mis 19.00 – 19.30 uur)

Door: Pastoor Smith en leden van de parochie



Film en spiritualiteit

In het najaar worden een drietal filmavonden gehouden waarbij een film centraal staat en er na afloop samen over wordt gesproken. Wat heeft u in de film gezien? En wie of wat heeft u geraakt?

7 okt. Risen

De Verrijzenis gezien door de ogen van een Romeinse legeraanvoerder.

4 nov. Lourdes

Geen documentaire maar speelfilm. Gunnen we de ander een wonder?

9 dec. Des hommes et des dieux

Het indrukwekkende verhaal van de acht Trappisten in Algerije.

Waar: Romanuszaal, Lange Mare 79, Leiden

Tijd: Vrijdag 19.30 uur inloop met koffie en thee. Tot 22.00 uur

Door: Marlene Falke- de Hoogh pw.

Opgave: petrusenpaulusleiden@gmail.com

Bron van leven

Vier avonden over de Eucharistie. Iedere avond bestaat uit een korte inleiding en een gezamenlijk gesprek waarbij ruimte is voor de eigen beleving.

Data: 25 okt., 1, 15 en 22 nov.

