

# Rondom de Kerk

in de  
**HH. Petrus en Paulusparochie**  
 in Leiden en omgeving

In dit nummer o.a.:

- Feestelijke viering H. Vormsel 2
- Jaartheme: 'Navolging van Christus' 3
  - Activiteitenkalender 12
  - Kerkproeverij 18
- KinderHoek en Jongeren Info 20
- Rondom de Vrijwilligers 21
- Liturgiekalender 22

## Een Franciscuswandeling met verrassingen

Diverse kerken, scholen, een groot ziekenhuis, een drumfanfare, maar vooral een spiritueel klimaat met grote betrokkenheid bij schepping en medemens. De Franciscanen hebben in meer dan 500 jaar in Leiden heel wat sporen achtergelaten.



Een wandeling op 13 juni volgde een paar van zulke, soms heel verrassende, sporen. De plaquette met Franciscus en de wolf van Gubbio bij de Hartbrugkerk is zo'n heel zichtbaar spoor. Dit was meteen het laatste bekende van de dag, want vanaf dit startpunt dook een kleine maar geïnteresseerde groep wandelaars de onbekendheid in, op weg naar verrassende verhalen over schuilkerken, klopjes, verdwenen middeleeuwse kloosters, hedendaagse natuurprojecten en ziekenzorg.

### Straatnaambordje

Op sommige locaties was alleen een straatnaambordje het aanknopingspunt. Het maakte de tocht er niet minder om, want het probleem voor de organisatie was niet zozeer het vinden als wel het selecteren van het



De wandelaars bij de plaquette van Franciscus en de wolf van Gubbio.

gevonden materiaal. En zelfs binnen deze selectie moest de wandeling nog worden ingekort door de overvloed aan verhalen, ook van de bezoekers. Vooral de binnenplaats van het vroegere Elisabethgasthuis aan de Hooigracht, ooit gedreven door de zusters Franciscanessen uit Breda, was een plaats van inspiratie.

### Volgend jaar weer!

Deze tocht, niet toevallig op 13 juni, de feestdag van de H. Antonius, was een initiatief van de parochie en de Orde van Franciscaanse Seculieren (OFS) in Leiden en werd

afgesloten met een maaltijd waarbij ieder zijn voedsel deelde. De organisatie was content. Sjoerd Loozen, op zijn laatste dag als stagiaire van de parochie: "Een mooie dag. Iedereen was tevreden. De informatie was super, en er waren ook mensen die konden getuigen van sommige gebeurtenissen." Ook Hilde Günther van de Portiuncula-groep van de OFS in Leiden was te spreken: "Dit was een experiment, en dat lijkt erg geslaagd. We gaan kijken of we zoiets volgend jaar ook kunnen doen." Ook anderen vonden deze tocht 'naar meer smaken'.

**MINNEBROERSGRACHT**

MINNEBROEDERSKLOOSTER, 1445-1572

### Gewijzigde openingstijden Centraal Secretariaat

Het Centraal Secretariaat van onze parochie is gesloten van maandag 10 juli tot 30 juli. E-mail wordt wel gelezen. Van 31 juli tot 13 augustus is het Secretariaat open op maan-

dag en donderdag van 9.30 tot 11.30 uur. Vanaf maandag 14 augustus zijn de openingstijden weer maandag-tot en met donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30 uur.

### Periodieke giften

Voor het doen van periodieke giften voor een periode van minimaal 5 jaar is geen notariële akte meer nodig. Een afspraak met het goede doel waaraan u periodiek een schenking wil doen volstaat voor fiscaal voordeel. Op de site van de belastingdienst vindt u hiervoor een formulier. Misschien een idee om met uw parochiekern of onze parochie zo'n afspraak te maken? Info bij de Beheercommissie in uw parochiekern.



## Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

### Noodnummer voor urgente pastorale hulp

Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzaling e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. **06 13 29 54 36.**

**Centraal Secretariaat** - Corry Boumeester en Margreet Onderwater (gewijzigde openingstijden in de zomer, zie pagina 1), Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, **071 737 00 87** of [petrusenpaulusleiden@gmail.com](mailto:petrusenpaulusleiden@gmail.com).

**Pastoor drs. W.P.L. Broeders** - Centrum voor Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of [w.p.l.broeders@gmail.com](mailto:w.p.l.broeders@gmail.com).

**Pastoor J.H. Smith** - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenshuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of [jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com).

**Diaken G.J. Clavel** - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenshuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of [diakengjclavel@gmail.com](mailto:diakengjclavel@gmail.com).

**Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh** - Werkadres: Sint-Petrusparochie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 06 53 24 91 87 of [m.dehoogh@hotmail.com](mailto:m.dehoogh@hotmail.com).

**Pastoraal werker Bas van Pampus** - Werkadres: Sint-Petrusparochie, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of [pwbasteiden@gmail.com](mailto:pwbasteiden@gmail.com).

## Colofon

Jaargang 12, nummer 7  
Juli / Augustus 2017

Rondom de Kerk is een uitgave van de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude.

**Redactie** Linda Carrette, Jury Smit, Judith Koren, Magda van Hien, Harriët van Dijk en Joke Sorgdrager (hoofdredacteur)

**Medewerkers** Pauline Buirma, José Simons-Castelein, Carel Bruens, Victoria Twist en Eva Kessler

**Fotografie** Jos Versteegen en Ton van Schie

**Advertentieacquisitie** [rondomadvertising@gmail.com](mailto:rondomadvertising@gmail.com), 071 512 17 31

**Vormgeving** Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden  
**Oplage** 4500 **Druk** EasyPrint

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.

**Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006 2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.**

Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving via parochies, instellingen en andere distributiepunten.

**Postabonnementen** € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het Centraal Secretariaat (zie hierboven).

**Redactieadres** Redactie Rondom de Kerk, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden.

**E-MAILADRES** [rondomdekerknu@gmail.com](mailto:rondomdekerknu@gmail.com).

Voor kopij op de pagina's van de parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 1, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten: uiterlijk 9 augustus 2017.

Verschijningsdatum: 7 september 2017.  
Mailen of inleveren bij het redactieadres. Nummer 2 komt 26 oktober 2017 uit.

[www.rondomdekerk.nl](http://www.rondomdekerk.nl)



Door de grote opkomst waren er in De Goede Herderkerk op 17 juni niet genoeg stoelen voor alle aanwezigen. Een mooie viering, waarin onze bischop het H. Vormsel toediende aan acht volwassenen en 26 tieners.

Onze pastoors concelebreerden en onze diaken assisteerde. De tieners waren als altijd opgewonden, de 8 volwassenen ook ietwat nerveus. Bijzonder was dat een man en een vrouw uit Iran gevormd zijn. We zijn blij en dankbaar voor onze Vormelingen en we hopen dat ze verder groeien in geloof en zich ook (later) gaan inzetten voor de Kerk. We feliciteren de volwassen Vormelingen Cedric en ShenFlanegin, Wendy Velthuysen, Rik van Steenoven, Sylvia de Vreede, Simon Baar, Bahman Zamanbakhsh

en Marzieh Farshisangi, en onze tieners Thomas van Maren, Dion Elfrink, Aristo Parqui, Teresa Colesanti, Celine Kleemans, Yannick Hanssen, Hugo Hendriks, Stefan Hilgersom, Wiek Breedevelt, Esther Schuit, Daniël Gonzalez, Koosje ter Kuile, Lili Koomen, Maaike Jongman, Marilou van Diepen, Jindy van Wezel, Jolieke Verreck, Naut Elzenga, Niels Huisman, Evelien Coene, Cherylla Hendrikson, Adriaan Szymaniak, Wiljan Blom, Femke Kort, Tim Koot en Kim Verburg. *Bas van Pampus, pw*

## Restauratie Zijlpoortkapel van start!

De actie onder de vrienden en nabestaanden loopt prima, hartelijk dank daarvoor! Begin juni stond er ruim € 25.000,- op de rekening van de Vrienden van Begraafplaats Zijlpoort: het bedrag dat wij minimaal binnen wilden hebben alvorens de aannemer de opdracht te geven.

De voorgevel van de kapel staat in middelen in de steigers. Wij hebben er alle vertrouwen in dat het restant ook binnenkomt. De vieringen op de eerste dinsdag van de maand kunnen gewoon doorgaan, uitvaarten krijgen

altijd voorrang op werkzaamheden. Wij hopen op zo min mogelijk overlast voor u bij uw bezoek aan de begraafplaats. Wij gaan met elkaar voor het laatste stukje financiering, dat het mogelijk maakt ook de klok weer in de toren te krijgen. Dan kunnen we onze dierbare weer met klokgelui naar de laatste rustplaats brengen.

Wilt u ook bijdragen? Dat kan op rekeningnummer NL 86 INGB 0006 2810 65 t.n.v. Vrienden van de Begraafplaats Zijlpoort. Uw gift is fiscaal aftrekbaar omdat wij de ANBI status hebben. Ook voor de begraafplaats bestaat de mogelijkheid voor een periode van 5 jaar een overeenkomst af te sluiten, zodat deze periodieke gift gedurende die periode geheel fiscaal aftrekbaar is. Voor nadere informatie kunt u met mij contact opnemen: Wilbert Hettinga 071 5143 191 of [wilbert.hettinga@hotmail.nl](mailto:wilbert.hettinga@hotmail.nl).



## 'Op God vertrouwen' volgens Thomas a Kempis

Het vertrouwen in de economie herstelt zich in deze dagen, nu nog het vertrouwen in God...Want dat is zo kostbaar in onze breekbare en kwetsbare wereld. Laten we onze gids (Navolging van Christus, red.) maar eens citeren, bijvoorbeeld uit hoofdstuk 8, waar het gaat om de vertrouwelijke vriendschap met God:

*"Als Jezus bij ons is, is alles goed en lijkt niets moeilijk, maar als Hij er niet is, valt ons alles zwaar."*

We kunnen en mogen alles delen met Jezus, iedere dag opnieuw. Natuurlijk is Jezus er altijd, maar wij ervaren dat niet altijd, en daardoor lijkt Hij soms afwezig. Maar achter de wolken schijnt altijd de zon. Dat heb ik een keer krachtig ervaren toen we uit een grijze en donkere stad (Washington) vertrokken met een vliegtuig en door het wolkendek heen een andere prachtige en lichte ruimte zich ontvouwde. Het doet me ook denken aan het (zachte en lichte) juk dat Jezus ons wil opleggen (zie ook Matteüs 11,30). Zo kunnen we rust en verlichting verkrijgen bij Hem. Een juk is voor twee dieren, die de last samen dragen. Dat wil Jezus ook voor ons doen.

*"Gij doet daarom dwaas als gij in iemand anders uw vertrouwen stelt of vreugde vindt."*

*Enkel Jezus mag men uitzonderlijk beminnen, want Hij alleen blijkt meer dan welke vrienden ook goed en trouw te zijn."*

God is uniek in wat Hij ons kan geven, daar kan geen aardse vriend tegenop. Al kan God zich uiteraard ook openbaren aan ons door een vriend(in) heen, of mogen wij een dergelijke vriend(in) zijn voor anderen.



*"Houd u bij Jezus in leven en dood; vertrouw u toe aan de trouw van Hem die als allen tekort schieten alleen in staat is u te helpen."* (Hst. 7, red.)

Ik heb dit sterk ervaren na de voor mij pijnlijke scheiding van mijn ouders, toen veel van mijn zogenaamde vrienden niet thuis gaven. Dat heeft me ook op het spoor gezet om de hulp en vriendschap van God te zoeken en te vinden.

*"Dit is echte levenskunst; te weten hoe men met Jezus moet omgaan; en Jezus bij zich kunnen houden getuigt van grote wijsheid."*

Dit vind ik de mooiste parel die een vertrouwelijke omgang met Jezus kan voortbrengen. En het is ook een uitdaging om in de vakantie onze vrije tijd samen te beleven met God. Zo kunnen we werkelijk worden herschapen (re-creare) en genieten van al het goede dat Jezus ons geeft.

Mede namens mijn pastorale collega's wens ik u een verkwikkende vakantie toe met een vertrouwelijke omgang met God.

*Bas van Pampus pw*



## Afsluiting Jaartheme Thomas a Kempis

Hoe kunnen de sporen van een laat-middeleeuwse hervormingsbeweging in de Rooms-Katholieke Kerk nog dagelijks zichtbaar zijn in Leiden? En dat niet alleen voor het geïnteresseerde oog van de wetenschapper of de spiritueel onderlegde, maar ook voor het hart van de betrokken burger? Rondom de Kerk praat met **Henri Lenferink**, burgemeester van Leiden en als historicus zeer geïnteresseerd in de Moderne Devotie en Thomas a Kempis. Het is het laatste in een reeks interviews rond het parochie-jaartheme Thomas a Kempis en de Navolging van Christus. Eerder lieten we theoloog des vaderlands van het jaar 2014 **Paul van Geest**, de online zeer actieve jezuïet **Jos Moons**, onze eigen oud-pastoor **Ton Peters ofm.**, nu archivaris van de Franciscanen, prominent letterkundige en middeleeuwenkenner **Frits van Oostrom** en godsdiensthistoricus **Charles Caspers** van het Titus Brandsma

Instituut aan het woord, evenals de internationaal actieve erfgoed-specialiste **Evelyne Verheggen**. Ze zagen de Navolging van Christus als een monument van een 'scrupulante' die zijn eigen crises overwon, die liefdevol kon vermanen, die het persoonlijk contact met God koppelde aan de dynamiek van het opkomende individualisme van zijn tijd; die een boek kon maken dat naar structuur erg lijkt op de open en anonieme tekstcultuur van nu op internet, met citaten zonder bron, en als boek eerder een blokkendoos van ideeën dan een betoog. Het boek is als genadige spiegel voor je ziel ook weer tijdeloos bemoedigend. En het inspireert in de soms moeilijke 17 en 18<sup>e</sup> eeuw een levendige volksdevotie en bijbehorende beeldcultuur. Het interview met Verheggen staat net als de andere genoemde interviews op onze website [www.rondomdekerk.nl](http://www.rondomdekerk.nl).



Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk wensen u prettige vakantie!

## In gedachten

### Vakantietijd

even vrij zijn  
geen enkele plicht  
denken en doen  
op iets anders gericht

waar je ook heen gaat  
ver weg of dichtbij  
dat maakt niet uit  
je bent overal vrij

als je maar jezelf mag zijn  
ontdekken wat je nog niet kent;  
maar vooral ervaren: Eén is altijd bij je,  
wat je ook doet, waar je ook bent

wanneer je in de stilte God ontmoet  
vind je pas echte rust  
en word je wel heel misschien  
door Hem wakker gekust...

*José Simons-Castelein*



Voor ruimte, rust en betrokkenheid



**C.G.J. Onderwater**  
Crematie- en uitvaartverzorging

Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen  
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl  
Tel.: 079 - 342 29 06  
Dag en nacht

## R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Een rustplaats voor katholieken uit Leiden en omgeving.  
Keuze uit een algemeen-, familie- en urngraf.

Beheerder: mevrouw S. Klerks,  
Haven 64, 2312 ML Leiden,  
tel. 071-522 6166, e-mail:  
info@begraafplaatszijlpoort.nl,  
www.begraafplaatszijlpoort.nl

### De mogelijkheid van een Urnenkelder



Ook is er de keuze voor een urnenkelder. De kunststof urnenkelder is weersbestendig en het is een mooie combinatie van begraven en cremieren.

Meer informatie bij de beheerder.

**BOERDERIJ Rustdam**  
ANNO 1877

Nu gratis koffie of thee bij een vergadering

## Zinnig bezig in de boerderij

**Vergaderen - Workshops - Koken**

WWW.RUSTDAM.NL - TEL. 071 580 29 70



STICHTING KRINGLOOP  
**DE STAL**

## Kringloopwinkel De Stal

### Lekker snuffelen naar leuke dingen

Dr. Van Noortstraat 137a - Stompwijk  
Open donderdag 19 - 21 uur en zaterdag 11-14 uur

[www.kringloopdestal.nl](http://www.kringloopdestal.nl)

## Koopmans

BELASTINGADVIESBUREAU  
voorschoten

Belastingaangiften - Fiscaal Advies  
Financieel advies

Drs. J.H.B. Koopmans  
Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten  
tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl

WWW.KOOPMANSBELASTINGADVIES.NL



MARMOLEUMVINYL  
GORDIJPARKET  
MEUBELBEDDEN  
BEHANGLAMINAAT  
TAPIJTZONWERING

**ZIRKZEE**  
WONEN & SLAPEN  
SINDS 1935

Lammenschansweg 138 ■ Leiden ■ [zirkzeewonen.nl](http://zirkzeewonen.nl)



## GEERS SCHILDERWERKEN

Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

OOSTERLOOSTRAAT 12 2271 HG VOORBURG  
T 070-3836295 B INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL  
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL

## Monuta Van der Luit

De steun bij iedere uitvaart.

**24 uur per dag** bereikbaar op  
071 - 521 32 31. Ook als u niet of  
elders verzekerd bent.

Kijk ook op [www.monuta.nl/leiden](http://www.monuta.nl/leiden)

## PASTORAAL TEAM

### Extra tijd voor persoonlijke spiritualiteit



**Komkommertijd.** Deze tijd van het jaar wordt ook wel kommertijd genoemd en niet alleen omdat er volop komkommers te koop zijn. Deze tijd wordt door veel mensen ervaren als minder druk en hectisch. In zekere zin is dat ook zo voor ons als Pastoraal Team.

Er zijn minder vergaderingen en dus tijd voor andere dingen. Achter de schermen gebeurt er veel of beter letterlijk achter (computer)schermen. In onze laatste vergadering keken we terug op het afgelopen jaar: "Wat gaat er goed, wat vraagt extra tijd en aandacht, wat gaan we niet meer of anders doen?"

### H. Vormsel en Bisschoppensynode

Een groot succes mag de gezamenlijke viering van het H. Vormsel in de 'nieuwe' De Goede Herderkerk genoemd worden. Maar liefst 26 tieners uit onze parochie ontvingen dit Sacrament en nog eens 8 volwassenen. Wat deze laatsten betreft, in totaal 20 volwassenen hebben zich in het afgelopen jaar voorbereid om het H. Doopsel te ontvangen. (Zie ook pagina 2, red.) Bijzonder mag ook genoemd worden de bescheiden bijdrage die we als parochie hebben geleverd aan de Bisschoppensynode die in oktober 2018 in Rome wordt gehouden met als thema 'Jongeren, het geloof en de onderscheiding van de roeping'. Aan de hand van een aantal boeiende gesprekken zijn antwoorden geformuleerd op de bepaald niet eenvoudige vragen. Aan dit onderwerp besteedt onze Rondon de Kerk in de komende jaargang extra aandacht.

### Extra aandacht voor Regio's

In het komende werkjaar is het kijken naar de mogelijkheden en kansen in de Regio's belangrijk. In Oost krijgt de herinrichting van de Sint Jan steeds meer vorm en zijn er nog wat kleine werkzaamheden in De Goede Herder verricht. Dit alles maakt de Regio vorming daar iets langzamer. In Noord bestaat er al een traditie van samenwerking tussen de H. Joseph en de H. Lodewijk, in het komende jaar wordt die verder uitgediept. In Zuid wordt er een eerste gedachte gevormd rond de hoeveelheid kerkruimte die er nodig is om naar de toekomst een vitale geloofsgemeenschap te kunnen zijn.

In deze tijd van het jaar bereiden we ook de activiteiten voor het komende jaar voor, zoals de catechese. (Zie elders in deze Rondon.) Ook is het ook de tijd voor wat extra aandacht voor onze persoonlijke spiritualiteit. Geloof is een relatie en ook die relatie vraagt om zorg en aandacht.

Marlène Falke-de Hoogh

### Beste lezers!



Ook in dit laatste nummer van Rondon de Kerk voor de vakantieperiode is weer veel interessants te lezen. Kijk bijvoorbeeld op de middenpagina's: misschien ziet u daar alweer onderwerpen waarover u tijdens of na de zomer meer te weten wilt komen. En lees vooral het initiatief van de Kerkproeverij op pagina 18. Een goede vakantieperiode toegewenst!

Marlène Falke-de Hoogh pw.

## PAROCHIEBESTUUR

### Puzzelen met zomerrooster en financiën

Als u dit leest, is de zomer al zo'n beetje begonnen en komen we hopelijk toe aan wat rust. Daarvoor hoeft u niet ver weg; het helpt al als de telefoon minder vaak gaat of het mailverkeer rustiger wordt. Twee zaken vroegen de afgelopen periode de aandacht: het zomerrooster en de financiën van de parochie:

Ik heb er vaker over geschreven dat we steeds minder emeriti hebben. Nu gaan die bijna niet met vakantie, maar toch is de krapte in de zomer extra voelbaar wanneer de eigen pastoors afwezig zijn vanwege vakantie of het rector zijn van Vronesteyn. Met pijn in het hart moeten we dus een paar zondagen een kerk sluiten. Of open houden, maar extra lekenvieringen houden – met veel dank aan de werkgroepsleden die dat verzorgen. Welke kerk is dan dicht of 'getroffen'?



### Kerken open in de zomer

De Christus Dienaar heeft in de zomer op elke zaterdag een Eucharistieviering, maar is op zondag dicht. De Laurentius heeft meer Gebedsvieringen dan normaal. De Antonius is in augustus dicht, maar er zijn wel vieringen in de Maria Middelaars. De Petrus blijft elke zaterdagavond de Eucharistie vieren, in augustus is er op de twee zondagen een korte Mis. Andere kerken worden door omstandigheden minder of niet getroffen. Is dat 'eerlijk'? Op het eerste gezicht niet. Verder doordenkend zijn er wel redenen te vinden voor de gemaakte keuzes. Of u het met de gemaakte keuzes eens bent, hangt af van waar u kerkt – vermoed ik zo.

### Minder financiële tekorten

Kort na de fusie in oktober 2012 moesten we constateren dat de HH. Petrus en Paulus er financieel slecht voor stond. Omdat we niet precies wisten hoe het voor de fusie was, was het gissen naar de oorzaken. Intussen zijn we een paar jaar verder en zijn er door penningmeester Cok Noordermeer (gelukkig met hulp) bergen werk verzet om de acht boekhoudingen 'vergelijkbaar' te maken zodat optelsommen gemaakt konden worden. Het blijft een heidens karwei en dat hoort niet in een parochie. Na de zomer zullen op aandringen van het bisdom stappen worden gezet om de boekhoudingen verregaand te integreren. Om positief te eindigen: het lijkt erop dat door zuinigheid en vlijt de tekorten zijn teruggedrongen!

Wilbert van Erp,  
vicevoorzitter Parochie HH. Petrus en Paulus





# O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, 071 521 81 13. In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74. NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

## Maria Ten Hemelopneming 15 augustus - Hoogfeest

Een van de namen van onze kerk is O.L. Vrouw Hemelvaart. We vieren dit patroonsfeest op zondag 13 augustus.



Wij weten dat Maria de Moeder is van Jezus en de Moeder van de Kerk. Haar leven op aarde was een bijzonder leven. Zij kende haar plaats ten opzichte van God. Maria zocht niets voor zichzelf, Ze keek alleen maar naar God en uit liefde voor Hem deed Ze wat Hij van Haar verlangde. Ze zei " ja" op alles wat God wilde. Ook toen de Engel Gabriel kwam was haar antwoord "Mij geschiede naar uw woord" (Lucas 1,38). Zij was met geest en lichaam volledig aan God toegewijd. In haar leven was Ze helemaal open en ontvankelijk en liet zó het verbond zien van God met de mensen.

Geheel op God gericht was Zij zoals een mens zou moeten zijn: zonder fouten, zonder zonden. Zij was een voorbeeld van geloof en liefde. Door de zonden kwam de dood, maar Maria heeft geen zonde begaan, daarom zijn de gevolgen van de dood op haar niet van toepassing. Dus toen haar aardse leven voorbij was, heeft de Drie-ene God haar leven voltooid en is Ze met lichaam en ziel in de hemelse heerlijkheid opgenomen. Zij kwam zo thuis bij de bron van het leven, God de Vader. Haar ten Hemelopneming is een bijzondere deelname aan de Verrijzenis van Christus en loopt zo vooruit op de verrijzenis van de andere christenen, van ons. Laten wij tot Haar bidden en vragen dat we altijd op de goede weg naar de Hemel blijven gaan.

Annelies Cremers

## De bezoggroep

Sinds enige tijd is de bezoggroep van onze parochiekern nieuw leven ingeblazen. Bij de coördinator van de bezoggroep kunt u doorgeven wanneer iemand van de parochiegemeenschap ziek is of in het ziekenhuis / verpleeghuis ligt. Maar dat kan ook wanneer iemand graag eens een gesprek wil. Dan wordt een lid van de bezoggroep gezocht die met

enige regelmaat op bezoek kan gaan. Als iemand graag de H. Communie thuis wil ontvangen omdat naar de kerk gaan niet mogelijk is, geeft de coördinator dat door aan diaken Clavel.

Annelies Cremers is coördinator van de bezoggroep. Haar telefoonnummer is 06 28 84 50 45. Ze is ook per mail te bereiken: annelies.cremers@gmail.com.

## Wandelend Leiden ontdekken - Michel Remery

Bij de slotviering van de restauratie-fase 1 is dit boek gepresenteerd en werden de eerste exemplaren aan de burgemeester en bisschop overhandigd. Veel vrijwilligers van de Sint Joseph kregen het cadeau en anderen hebben het gekocht. Maar ... in een klein aantal exemplaren is een drukfout geslopen: mocht de nummering van de gebouwen niet kloppen met die van het wandelkaartje, dan verzoeken we u gratis uw boekje te komen omruilen in de sacristie. Hoe weet u of u een goed of fout exemplaar hebt? Zoekt u bladzijde 27 op. De goede exemplaren hebben daar als titel van gebouw 4: "Herenhuisen, fabriek en koetshuis". Is deze titel anders, dan heeft u een exemplaar met een drukfout. Deze kunt u dus omruilen in de sacristie van de Sint Josephkerk.



## Een rondgang langs de heiligen: Santenkraam of Communio?

In de Sint Josephkerk staan nogal wat beelden van heiligen. Gelukkig maar. Het is altijd een beetje armoede als er van de gemeenschap der heiligen en de rijke Katholieke Traditie weinig in een kerkgebouw te zien is. Maar hier staan zo'n 18 beelden en hangen vier schilderijen! Weet u ze allemaal te vinden? Is het niet een beetje te veel van het goede? Wordt



het niet een 'santenkraam'? Geenszins. Zodra we een katholiek kerkgebouw binnengaan, worden we opgenomen in een bijzondere geloofsgemeenschap, die de grenzen van het zichtbare overschrijdt. Maria, de engelen en de heiligen zijn daar aanwezig. Beelden helpen ons om dit te beseffen. Daarbij is het ook altijd makkelijker om bij een beeld van een heilige te bidden, dan 'zomaar' tot die heilige te bidden. Dat weten we allemaal.

Geen Santenkraam dus, maar Communio, een geloofsverbondenheid in Christus, onze God.

Pastoor Smith

## Vaste Vieringen

- Zondag**  
11.30 uur Eucharistie met kinderwoorddienst en erna koffie  
17.00 uur Poolse Mis
- Woensdag**  
18.30 uur Aanbidding  
19.00 uur Mis

## Biechtgelegenheid

Woensdag 18.30 - 18.50 uur

### Extra aandacht voor:

- 1 juli, 5 augustus en 2 september Pater Pio Gebedsgroep
- 12 juli en 9 augustus Sint Josephmis
- 13 augustus We vieren op deze zondag O.L.V Ten Hemelopneming
- De Zondagse koffie na de Mis gaat in de zomer gewoon door
- De Kinderwoorddienst houdt een zomerstop en begint weer op 3 september. De crecheruimte met tv scherm om de H. Mis te volgen is altijd open.



# H. LODEWIJK

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 - 513 07 00. Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 - 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl. Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

## De kinderkapel

Tijdens de Zondagsmis is de JP2 kapel geopend voor ouders met kinderen voor wie de H. Mis nog te lang duurt om in de kerk door te brengen. We proberen zoveel mogelijk de stilte te bewaren en de H. Mis te volgen door de glazen wand en via de luidsprekers maar het is geen enkel probleem als dat voor de kleintjes nog moeilijk is! In de kerk is in ieder geval door het geluidsdichte glas niets van hen te horen. Vanuit de kapel is er toegang tot de toiletten en een gang waarin verschonen ook altijd kan. Ouders met kinderen zijn van harte welkom!



## Father Lucas gepromoveerd!

Wij feliciteren onze Father Lucas met zijn promotie. Maandag 29 mei heeft hij in Rome zijn thesis over het Bijbelboek Tobias met goed gevolg verdedigd. Eind beoordeling 9,6! Hij is nu doctor in de exegese! In zijn bisdom in Brazilië zal hij les gaan geven op het seminarie en bij Theologie-opleidingen, naast zijn herderlijk werk in de kathedraal van San Paulo. Van zijn thesis moet hij nu ook nog een publicatie verzorgen, dus het studiewerk is nog niet voorbij.



## English Mass-stop during summer

The last English Mass will be on Sunday 9th of July. We will start again on Sunday 27th of August.

It was a joy to see that more and more people are attending this English Mass. We thank the readers from all over the world and the choir voices. We hope that the new season will bring 'familial' and new readers and singers. Starting Sunday 27th of August 6 pm: English Mass will be every Sunday again. And from 5 pm until 5.50 pm Adoration and Confession.

## Onze trouwe misdienaars - waarom dienen zij de H. Mis?

### Even voorstellen

We hebben nu al een paar jaar wat jonge misdienaars naast de oudere acolieten, Jasper (11 jaar), Lorenzo (9 jaar) en sinds een paar maanden Niels (8 jaar). Jasper en Niels zijn broers en zijn de voetsporen van hun opa gevolgd die ook tot voor enkele jaren lector en acoliet was in de Lodewijkkerk. Lorenzo heeft Italiaanse roots en is sinds 1 jaar misdienaar. Dus: tijd voor een gesprekje.



### Wat zijn jullie hobby's?

Allemaal voetbalfans. Lorenzo is voor Juventus en Jasper en Niels voor Ajax. Jasper zit zelf ook op voetbal bij Stompwijk '92. Niels wil op atletiek want hij is heel goed, vertelt zijn trotse broer. Lorenzo zit op tennis. Al met al niet alleen geweldige misdienaars maar ook heel sportief.

### Tot slot, waarom moeten andere jongens ook misdienaar worden?

Omdat het gewoon leuk is om de pastoor en de diaken te helpen, en omdat ze ook vrienden zijn geworden. Eliza Oudshoorn

### Wat is er zo mooi aan om misdienaar te zijn?

Lorenzo start en de andere vullen knikkend aan: Omdat je zo heel dicht bij de Heer kan zijn, en om te helpen om Jezus in het brood en in de wijn te laten komen. Jasper vindt het ook mooi om zelf het Lichaam en Bloed van Jezus te ontvangen en Niels vindt het belangrijk dat hij zo de pastoor en diaken kan helpen.

### Wat wil je nog meer doen als misdienaar?

Jasper die vaak het wierrookvat mag dragen, zegt dat hij in de toekomst ook wel de 1ste lezing zou willen doen. Lorenzo wil dan wel het wierrookvat van Jasper overnemen maar ook Niels lijkt dat wel wat. Maar ze vinden allemaal het belangrijkste dat je het Lichaam van Jezus krijgt dus ook al zouden ze niets mogen doen en dan toch Jezus ontvangen dan is dat beter dan alles mogen doen maar niet Jezus ontvangen.

## Vaste Vieringen

- Zondag**  
10.00 Hoogmis Latijn of Latijn / NL  
17.00 Aanbidding en biechtgelegenheid / Adoration and Confession\*  
18.00 English Mass\*

### Door de Week

- Maandag 09.00  
Dinsdag 19.00 (Tridentijnse Mis)  
Woensdag 09.00  
Donderdag 19.00  
Vrijdag 19.00  
Zaterdag 09.30

## Biechtgelegenheid

Zondag 17.00 - 17.45 uur\*

## Eucharistische aanbidding

- Vrijdag 14.00 - 23.00 uur  
Zaterdag 07.00 - 14.00 uur  
Zondag 17.00 - 18.00 uur\*

\* niet van 16 juli tot en met 20 augustus

### Extra aandacht voor

- 27 juli Rozenkrans voor roepingen
- 4 juli en 8 augustus Opus Dei Avond dames
- 10-12 augustus bedevaart naar Kevelaer
- 15 augustus Hoogfeest Maria ten Hemelopneming
- De 24 uren aanbidding op vrijdag en zaterdag gaat de hele zomer door.



Tegenover molen de Valk

# W.P. Hartwijk & Zn BV

gas- licht - water & cv  
Ijzerwaren Speciaalzaak

 **071-5126627**

Lammermarkt 3 2312 CK Leiden  
[www.hartwijk.nl](http://www.hartwijk.nl)

Drukkerij **Labor Vincit** 5 generaties typo graaff

geboortekaartjes      huwelijkskaarten  
digitaal drukwerk      briefpapier  
rouwdrukwerk      posters en flyers  
enveloppen      brochures  
uitnodigingen      visitekaartjes

Nieuwe Rijn 83-84, 2312 JK Leiden      telefoon: 071 5124807  
[www.drukkerijlaborvincit.nl](http://www.drukkerijlaborvincit.nl)      e-mail: info@drukkerijlaborvincit.nl

*Begraafplaats Rhijnhof*



Al meer dan 100 jaar is Rhijnhof een bijzondere begraafplaats met een prachtige natuur. Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en hagen kwam in 2010 gereed. Rhijnhof is een algemene begraafplaats; een deel ervan is katholiek gewijd.



LAAN TE RHIJNHOF  
2332 HZ LEIDEN  
TEL. 071 532 06 09  
FAX 071 532 04 48

Openingstijden kantoor in het Poortgebouw op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur  
e-mail: [info@rhijnhof.nl](mailto:info@rhijnhof.nl)      website: [www.rhijnhof.nl](http://www.rhijnhof.nl)

**avbw**  
aannemersbedrijf

# vanberkel

waddinxveen

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

 Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen  
Tel.: +31(0)182 61 99 44  
E-mail: [info@vanberkelwaddinxveen.nl](mailto:info@vanberkelwaddinxveen.nl)  
Website: [www.vanberkelwaddinxveen.nl](http://www.vanberkelwaddinxveen.nl)

*Religia Leiden* 25<sup>th</sup>

Hét adres voor religieuze geschenken  
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Openingstijden: van 10.00 uur - 15.00 uur  
maandag, donderdag en zondag gesloten

Tinnen figuren religieus en profaan nu 50 % korting  
Dooпкаarsen 50% korting  
Miniposters € 0,50 per stuk

**En dan niet te vergeten onze Noveenkaarsen**  
€ 3,80 per stuk. Altijd 4 stuks € 11,40

Verkoop: Herensingel 3  
2316 JS Leiden Tel: 071 521 17 50 Mobiel: 06 10 84 80 78  
E-mail: [religialeiden@gmail.com](mailto:religialeiden@gmail.com) Website: [www.religialeiden.nl](http://www.religialeiden.nl)

# Regentesse

uitvaartverzorging

'Maakt het afscheid  
bijzonder door de  
persoonlijke en warme sfeer'

MARIELLE VAN DE LOO

071 34 11 590      [WWW.REGENTESSE.NET](http://WWW.REGENTESSE.NET)

**KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN**

De KBO is een moderne beweging op katholieke grondslag ter behartiging van de belangen van ouderen.

De KBO geeft tien maal per jaar het landelijk blad Nestor uit.

**KBO**  
ZUID-HOLLAND  
Afdeling LEIDEN  
Belangenorganisatie voor 50-plussers

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden  
Tel. 071-5310968      Contributie € 25,- per jaar.



## DE GOEDE HERDER

Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres),  
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend, 071 541 15 10 of [degoedeherder@yahoo.com](mailto:degoedeherder@yahoo.com).  
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.  
Kopij-adres: [mm.rondomdekerk@yahoo.com](mailto:mm.rondomdekerk@yahoo.com). Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

### Terugblik Eerste H. Communie

Wij hebben als werkgroep met negen kinderen hard gewerkt naar de Eerste heilige Communie toe. Vele malen is de groep samengekomen om met elkaar te werken aan het werkboek, te knutselen en naar de verhalen uit de Bijbel te luisteren.



Op 21 mei hebben ze de Eerste Heilige Communie ontvangen in onze Goede Herderkerk. In een drukbezochte en mooie dienst, geleid door pastoor Broeders, hebben zij dit mogen vieren, samen met hun ouders, grootouders, broertjes en zusjes en vele parochianen. Uiteraard gingen de Communicanten samen met pastoor Broeders en de werkgroepleden in de tuin van de kerk op de foto. Anna, Emma, Floor, Ruben, Karan, Brin, Willem, Yves & Robert, van harte gefeliciteerd!  
Namens de werkgroep Eerste Heilige Communie,  
René Soullié

### Ons kinderkoor groeit!

We zijn blij dat we een aantal communicanten als nieuwe leden mogen verwelkomen bij het kinderkoor! Het was super om de laatste repetitie een enthousiaste club kinderen te zien en horen zingen! We hebben een uitdagend repertoire, soms ook liederen in verschillende talen, maar met een grotere groep kunnen we ook weer meer tweestemmig zingen. Graag groeien we nog verder: dus vind je het leuk om mee te doen? Kom dan eens meezingen op dinsdagavond in De Goede Herderkerk in Zoeterwoude tussen 18.45 en 19.30 uur. We zingen eens per maand in de Gezinsviering op zondagochtend. Bij die vieringen is er ook altijd een crèche voor de allerkleinsten. Na de zomervakantie starten wij ook met een tienerkoor voor jongeren die op de middelbare school zitten, dus vanaf ongeveer 12 jaar oud. In het volgende nummer meer informatie hierover!

Veronique en Thijs van der Hulst

### De restauratie gaat verder

In de afgelopen maanden zijn de sacristie en de daarnaast liggende ruimten volledig opgeknapt. Op de vloer ligt hetzelfde slijtvaste materiaal als in de kerk en het atrium. De drukkerij en het secretariaat zijn verplaatst vanuit de pastorie naar een nieuw ingerichte locatie naast de sacristie. Dankzij vele harde werkers ziet het er prachtig uit. Cor Francken en Simon de Groot hebben nieuwe kastruimte gebouwd waar o.a. misgewaden, altaar benodigdheden en de partituren van onze koren een passende plek hebben gekregen. Het secretariaat is nu vanaf de Hoge Rijndijk bereikbaar over een nieuw pad dat pal naast



de absis van de kerk is aangelegd. Dank ook aan onze tuinmannen voor de altijd weer fraaie beplanting rond kerk en begraafplaats!

Uw bijdragen ten behoeve van ons restauratiefonds blijven natuurlijk van harte welkom op de speciale bankrekening: NL94 INGB 0000 0454 70 ten name van **HHPP Parochiekern De Goede Herder**.



### Dagkapel in de corridor

Binnenkort krijgt het Mariabeeld uit de Menswording een vaste plaats in de corridor tussen kerkzaal en atrium. Daarmee gaat een lang gekoesterde wens in vervulling: het overdag openstellen van de kerk en de mogelijkheid om een kaarsje op te steken of even tijd te maken voor een moment van gebed. Het Mariabeeld is afkomstig uit de voormalige Barbarakerk in Rotterdam-Crooswijk die in 1974 aan de eredienst werd onttrokken. Met een plaats in de dagkapel krijgt het beeld gelukkig opnieuw een passende bestemming.

### Agenda

De zondagse vieringen vinden plaats om 9.30 uur in de Goede Herderkerk. Na afloop van de vieringen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in het atrium naast de kerkzaal.

### Door-de-weekse vieringen

Iedere woensdagmorgen is er in de Mariakapel van de kerk om 10.00 uur een woord- en gebedsdienst. Op de eerste woensdagmorgen van de maand is er een H. Eucharistieviering met Pastoor Walter Broeders. Daarna is er tot 12.00 uur in het atrium naast de kerkzaal gelegenheid om een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in De Herdershof. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9.30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie is er ook weer vervoer per taxibusje terug.

### Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de H. Communie gebracht naar mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen. Eerstvolgende data zijn 8 juli en 5 augustus. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof tel. 071 5891626.

### Overleden

19 april Maartje van der Krogt - Koelewijn, 70 jaar  
20 april Berendina Maria Meijman, 94 jaar  
23 april Salvus Cornelis Slingerland, 89 jaar  
14 mei Astrid Honka Jong Baw, 78 jaar  
19 mei Elisabeth Alida Catharina Schmidt - Boot, 90 jaar  
20 mei Johanna Geertruida de Roon - Berns, 92 jaar  
20 mei Damianus Leonardus de Vette, 89 jaar.

### Beheercommissie en Pastoraatgroep

**Beheercommissie:** André Bouwman, Gerard vd Hulst, Joop van Huut, Theo Rump, Freek Versteegen.  
**Pastoraatgroep:** Stephanie Jägel, Jeanneke vd Hulst, Leo Koot, Hans Kruidenberg, René Soullié.





# SINT JAN'S ONTHOOFDING

Sint Jan's Onthoofding: Zuidbuurtseweg 15, Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3, Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of sintjansparochie@hotmail.com. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of annie\_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

## Vakantietijd

Vakantie is de tijd waarin je de alledaagse werkzaamheden verruult voor een korte of langere vrije periode in eigen land of in het buitenland. Even eruit, even niet naar je werk en er hoeft even helemaal niets. Vakantie betekent even 'leeg zijn' om je open te kunnen stellen voor nieuwe indrukken. Maar er zijn ook mensen die niet op vakantie gaan. Mensen die aan huis gekluisterd zijn omdat ze zorgen hebben om geld, ziek of slecht ter been zijn. Deze mensen zien vaak op tegen de vakantietijd vooral als de kinderen of de vaste hulp op vakantie gaan. Gelukkig blijft er in de vakantietijd na afloop van iedere viering de mogelijkheid tot koffiedrinken. Het is bijna gewoon, maar toch is het fijn en bijzonder dat onze vrijwilligers ook in de vakantietijd bereid zijn om dit te verzorgen. Het zijn momenten waarop we elkaar kunnen ontmoeten en waar verhalen worden gedeeld. Even de stille vakantietijd doorbreken.

Wanneer u op vakantie een kerk inloopt voor een viering of om een kaarsje aan te steken wees dan vooral dankbaar dat u mag en kan genieten van al het mooie wat er is. Waar u ook bent, geniet van Gods schepping. Want Hij is onze bron van alles wat wij beleven, iedere dag maar weer. Margreet Onderwater

## Vakantie

De eerste tropische dag van 2017 dient zich aan als uw redactrice achter de computer plaats neemt om deze pagina te vullen. De computer staat op zolder en daar is het goed warm onder het platte dak van de dakkapel. Als de druppels van mijn voorhoofd zich naar mijn toetsenbord verplaatsen besluit ik om mijn deadline op te schuiven totdat de temperatuur op zolder (en dat is inherent aan de temperatuur buiten) iets dragelijker is geworden. In Nederland hoeven we daar meestal niet zo erg lang op te wachten! Na dit nummer van Rondom even rust, de 7 weken tussen de data dat de kopij moet worden ingeleverd vliegen altijd voorbij, in rood prijkt dan op de kalender INLEVERDATUM RONDOM. Wat moeten we schrijven, heb ik nog ingekomen kopij (uw inbreng is altijd van harte welkom) en moet ik nog de boer op om foto's te bemachtigen. Na dit nummer even vakantie, over 10 weken hoeft pas de volgende pagina gevuld te worden. En ik hoop natuurlijk dat het 10 weken lang niet te harden is op zolder!

Ik wens u allen een heerlijke zomer en fijne vakantie toe! Annie Borst

## Eerste heilige Communie



V.l.n.r.: Olivia, Bente, pastoor Broeders, Paula.

Op zondag 14 mei was de Eerste heilige Communieviering. Drie jongedames uit onze parochiekern mochten voor het eerste meedelen aan de Tafel van de Heer: Bente Blokhuizen, Paula van Leeuwen en Olivia Nolten. Een feestelijke viering op een mooie zonnige dag. De Communicanten vervulden hun vele taken binnen de viering met verve! De zang werd verzorgd door het kinderkoor van De Goede Herder parochiekern o.l.v. Veronique en Thijs v.d. Hulst. Met dank! Een hartelijke felicitatie voor de Communicanten en hun familie en grote dank aan allen die meewerkten om er een prachtige viering van te maken!

## Familieberichten

### Eerste Heilige Communie

14 mei Olivia Nolten, Bente Blokhuizen, Paula van Leeuwen

### Overleden

02 mei Apolonia van Rossum-Opdam, 83 jaar  
13 mei Catharina Vink - Lubbe, 73 jaar

### Pastoraatgroep

Margreet Onderwater, Aad van Slingerland, Annie Borst, Joke de Haas  
**Beheercommissie**  
Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch, Jos Hiel, Zita Hilgersom, Kees Janson, Cok Noordermeer

### Kerkbalans 2017

Uw jaarlijkse kerkbijdrage zien we graag tegemoet op een van onderstaande rekeningen:  
NL93 INGB0002564772 t.n.v HHPP kerkbijdrage St.Jan of NL75 RABO0375304800 t.n.v HHPP kerkbijdrage St.Jan.



# H. LAURENTIUS

Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

## Goed voorbereide Eerste H. Communie

Hier in Stompwijk hebben we samen met de werkgroep van Zoeterwoude de voorbereidingen gedaan en gewerkt uit het boek Gods Grootste Geschenk. Met als thema 'Een Parel in Gods hand'. Het was erg leuk om de voorbereidingen samen te doen. De vieringen vonden plaats in ieders eigen kerk.

Een aantal woensdagmiddagen zijn wij bij elkaar gekomen. Iedere keer gingen we eerst in de kerk het bidden oefenen. Daarna lazen we een kort Bijbelverhaal dat paste bij het hoofdstuk uit het boek. Met elkaar praatten we dan over het verhaal en hoe de kinderen dat zien.



Dan gingen we terug naar het lokaal en was er iets leuks om te knutselen. Alle knutsels hebben we aan een grote tak in de kerk opgehangen. We begonnen met een lege tak en die werd tijdens de periode van half december 2016 tot aan de Communie dag steeds meer gevuld. Zo hebben de kinderen onder andere een boomblad gekleurd met daarin een foto van de communicanten. Rond het hoofdstuk over het geschenk van de vriendschap werd een kring van vrienden gemaakt. En rond het stukje over de Doopviering werd een schelp versierd. Bij het hoofdstuk over de vrede hebben de kinderen een vredesduif ingekleurd en versierd en ze hebben ook een mooi kruis gemaakt met wasknijperstokjes.

Naast de voorbereidingen hebben we ook een speurtocht in de kerk gedaan met de hele klas en de kinderen hebben daar veel van geleerd. Ze vonden het leuk om de verhalen en gebruiken te horen. Pastoor Broeders, Bas van Pampus en Rinus Odijk hebben ons hierbij geholpen. De kinderen hebben op zondag 14 mei de Eerste heilige Communie gedaan. Het was een heel gezellige viering en met het koortje o.l.v. Patricia van Arkelen was de viering compleet.



V.l.n.r. Lewis van Bemmelen, Daphne Luk, Sarah Klijn, Norah Tas.

## Familieberichten

### Gedoopt

Op 23 april zijn in de H. Laurentius in Stompwijk vier kinderen gedoopt door pastoor Broeders.

De Doopviering was door de ouders, werkgroep en pastoor in elkaar gezet, waardoor er ook ruimte was voor persoonlijke wensen. Een van de ouders sprak een mooi gedicht uit:

*Ik haal je voorzichtig uit je wiegje,  
Je kruipt warm tegen me aan.  
Wanneer ik je neerleg op de commode,  
Voel ik in mijn oog een traan.  
Je ontroert me met je glimlach,  
Wanneer je slaperig naar me kijkt.  
Als je je spieren nog eens uitrekt,  
En ik zie dat je op ons lijkt.*

*Het zijn al die kleine dingen,  
Dat jij hier nu eindelijk bij ons bent.  
En ik liedjes voor je mag zingen,  
Dat hier straks een klein mensje rent.  
Het maakt mij allemaal zo dankbaar,  
Dat jij ons bent toevertrouwd, lief kind.  
Geef ons je handje en wij zullen je leiden,  
Op de weg die Jezus ging.*

Het gedicht raakte de kern van de viering: de doop van vier kinderen. Het was een mooie viering waaraan menigeen nog vaak zal terugdenken. Namens de doopwerkgroep Stompwijk

Ingrid Luk en Patricia van Arkelen



V.l.n.r.: Loïs Maria Elisabeth Hilgersom, Lucy Leonoor Hogervorst, Davy Pieter van Leeuwen Quint Adrianus Nicolaas Hogervorst.

## Een doopjurk van parachutestof

Opa en oma Hogervorst Overdevest trouwden in de kerk van Berkel en Rodenrijs. Zij waren daar het eerste stel dat trouwde na de oorlog. Er was schaarste en moeilijk aan stof te komen. Overgrootvader Overdevest was een handelaar. Hij ging naar Rotterdam, naar het Groothandelsgebouw om te kijken of er stof te ruilen of te koop was. Uiteindelijk kwam hij thuis met parachutestof. Zodat zijn dochter toch een bruidsjurk kon dragen. Al snel kwam het eerste kind, en dat moest gedoopt worden. Maar waar haal je een doopjurk vandaan? Oma Hogervorst wist van de trouwjurk een doopjurk te maken. Zij kregen zeven kinderen en alle kinderen zijn er in gedoopt. Later kregen die kinderen ook weer kinderen, en bijna alle kleinkinderen zijn er ook in gedoopt. Voor een jongetje kwamen er blauwe ruches aan de doopjurk. Maar als het een meisje was werd het blauwe lint vervangen door roze. Op 23 april werden in Stompwijk een jongen (Quint) en een meisje (Lucy) Hogervorst tegelijk gedoopt, wat nog nooit gebeurd is. Daarom droeg Lucy de doopjurk, en Quint een pakje.



Mieke Hogervorst, Oma van Quint en Lucy



## Monstrans St. Jan naar Tanzania

Op 6 mei vertrokken Harry Borst uit Zoeterwoude en Henk de Boer uit Hazerswoude voor drie weken naar Tanzania om daar te gaan werken voor het St. Kizito hospital in Mikumi en het St. Agnes ziekenhuis in Lugono. De (technische) werkzaamheden worden uitgevoerd onder auspiciën van de stichting MSF (Morogoro Support Foundation) die fondsen werft en zich zonder tussenkomst van derden inzet voor het verbeteren van de medische zorg in het Morogoro district in Tanzania. Het ziekenhuis in Mikumi werd en het ziekenhuis(je) in Lugono wordt geleid door kloosterzusters van de orde van het Kostbaar bloed. In 2016 werkten Henk en Harry ook

al drie weken in Tanzania en toen bleek dat de kloosterzusters één grote wens hadden... een monstrans voor hun kleine kloosterkapel. De zusters waren uitzinnig van vreugde toen hen bij zich had. Met goedkeuring van de Beheer-commissie en het parochiebestuur mocht hij voor dit speciale doel een van de overvallige monstransen uit de Sint Jan schenken aan de zusters. Grote dank daarvoor! Ook de opbrengst van de Kerstcollecte werd in Tanzania besteed aan o.a. de plaatsing van zonnecollectoren die zorgen dat de waterpompen voortaan zonder dure diesel hun werk doen.



Grote vreugde bij het uitpakken van de monstrans.



De monstrans wordt direct naar de kleine kapel gebracht.



In de zomertijd en vooral daarna zijn weer allerlei interessante en leerzame activiteiten in en vanuit onze kerken. En ook weer diverse bedevaarten. Meer informatie over catechese in het najaar, zie de folder achterin de kerken eind augustus. Kijk ook op de pagina's van de kerken, daar zijn nog meer activiteiten en vieringen voor iedereen toegankelijk. Weekendvieringen en bijzondere vieringen staan op pagina 22 en 23, Jongerenmissen op pagina 20.



### Catholicism – dvd serie ook voor thuis

Het was een schot in de roos om deze Amerikaanse serie van father (nu bisschop) Barron te ondertitelen. Veel parochies in Nederland en Vlaanderen gebruiken de inleidingen. Ze tonen de rijkdom van het Katholieke geloof en plaatsen op de wereld waar de Kerk zeer vitaal is. Van veel mensen komt het verzoek om de dvd zelf nog een keer (of meerdere keren) rustig thuis te bekijken en/of aan anderen te laten zien. De dvd is voor € 39,95 te koop in de Lodewijkpastorie. Graag even afspreken met pastoor Smith. Als u verder weg woont, kunt u de dvd verkrijgen bij het Katholiek Alpha centrum (+ porto) [www.rk-alphacentrum.nl](http://www.rk-alphacentrum.nl). Daar is ook een trailer te vinden.

### Catechese De Goede Herder

Vanaf september is de catechese van De Goede Herder mogelijk voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Steeds op woensdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Josephpastorie, met uitzondering van de schoolvakanties. Er zijn vier leeftijdsgroepen. Het doel is om de persoonlijke relatie tussen God en het kind te voeden. Leidraad is het kerkelijk jaar. In alle leeftijdsgroepen zijn nieuwe kinderen welkom! Wilt u meer informatie of uw kind opgeven? Dat kan via [info@catechese-goederherder.nl](mailto:info@catechese-goederherder.nl).



## De Alpha gaat weer van start!

Al een paar keer klonk de vraag: Wanneer begint de Alpha weer? Elk jaar zijn er mensen die graag (verder) willen kennismaken met het geloof of het geloof willen verdiepen.

De Alpha is al jaren wereldwijd dé cursus hiervoor: laagdrempelig, informatief, eigentijds, concreet en gezellig! Waar gaat het écht om in het christelijk geloof en wat betekent dat voor mij nú? Het gaat om 10 avonden en een zaterdag met de formule: samen eten, samen luisteren,

samen praten. Dit keer iets voor jou of weet je iemand die veel vragen heeft of 'op zoek' is? En waarom niet met een bekende samen mee komen doen. Voor jong en wat ouder. **Start** maandag 18 september en de maandagen t/m 20 november (2 oktober niet!) en zaterdag 21 oktober. **Programma** 18.45 uur maaltijd, daarna inleiding en deelgroepen tot 21.30 uur (zaterdag is overdag van 10.30 tot 16.00



uur). **Meer info** [www.rk-alphacentrum.nl](http://www.rk-alphacentrum.nl) onder Alpha. **Opgave en info** bij Bas van Pampus pw, [pwbasleiden@gmail.com](mailto:pwbasleiden@gmail.com) of 06 52 24 68 26 of pastoor Smith, [jhsmithpr@gmail.com](mailto:jhsmithpr@gmail.com) of 513 07 00.

### Op bedevaart naar Kevelaar

De geheel verzorgde bedevaart naar Kevelaar is dit jaar van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 augustus. Er is ook een eendaagse bedevaart op vrijdag 11 augustus. De bedevaart wordt georganiseerd door de 'Haagse Bedevaarten'.

Naast de liturgische plechtigheden heeft u ook tijd voor uzelf. Het genadeoord Kevelaar bestaat dit jaar 375 jaar. Een goede reden om in dit jubileumjaar weer mee te gaan! De folders liggen binnenkort in de kerken. **Begeleiding** pastoor Smith en diaken Clavel. **Informatie en opgave** [www.bedevaart.nl](http://www.bedevaart.nl) of Haagse Bedevaarten, Weena 1053, 3013 AL Rotterdam, 010 414 95 77 of [info@bedevaart.nl](mailto:info@bedevaart.nl).



### Juli

**8 Nationale Bedevaart Brielle**  
Zie pagina 20 en 23

**9**

**10**

**11 H. Benedictus**, abt, patroon van Europa Feest

**12**

**13**

**14**

**15**

**16**

**17**

**18**

**19**

**20**

**21**

**22 H. Maria Magdalena** Feest

**23**

**24**

**25 H. Jakobus**, apostel Feest

**26**

**27**

**28**

**29**

**30**

**31**

### Augustus

**1**

**2**

**3**

**4**

**5 Pater Pio** Gebedsgroep  
Josephkerk, 10.30 uur

**6 Gedaanteverandering van de Heer** Feest

**7**

**8**

**9 H. Teresia Benedicta van het Kruis (Edith Stein)**, maagd en martelares, patrones van Europa, Feest



**10 Tweedaagse Bedevaart Kevelaar**  
tot en met 12 augustus  
Zie rechtsboven

**11 Eéndaagse Bedevaart Kevelaar**

**12 Tweedaagse Bedevaart Kevelaar**

**13**

**14**

**15 Maria Tenhemelopneming** Hoogfeest.  
Zie ook pagina 6



**16**

**17**

**18**

**19**

**20**

**21**

**22**

**23**

**24 H. Bartolomeüs**, apostel Feest



**25**

**26**

**27**

**28**

**29**

**30**

**31**

### September

**1**

**2 Pater Pio** Gebedsgroep  
Josephkerk, 10.30 uur

**Tweedaagse bedevaart Banneux**  
Zie pagina 23

**3 Tweedaagse bedevaart Banneux**

**4**

**5**

**6**

**7**

**8 Maria Geboorte** Feest

**9 Kerkproeverij** Zie pagina 18

**10 Kerkproeverij** Zie pagina 18

**11 Eéndaagse bedevaart Banneux**  
Zie pagina 23

**12**

**13**

**14 Kruisverheffing** Feest

**15**

**16**

**17**

**18 Bedevaart Heiloo** Zie pagina 23

**Start Alpha-cursus** Zie hierboven.

### Catechese in het najaar

We merken dat belangstellenden steeds weer de weg naar de catechesebijeenkomsten weten te vinden! Met het geloof bezig zijn, betekent ook meer over het geloof te weten komen. En de Katholieke Traditie is onuitputtelijk. Eind augustus ligt de folder met het hele programma in de kerken.

In het kort enkele thema's die aan bod komen:

- **Filmavonden** één keer per maand op vrijdagavond, gaan wegens groot succes door. De titels worden gekozen aansluitend bij het nieuwe jaarthema 'roeping' in Rondom de Kerk
  - Er komt een serie: **Wat zegt paus Franciscus nu echt?** Zijn taal is levendig, zijn voorbeelden herkenbaar, zijn toon betrokken. Maar hij spreekt over veel meer dan alleen over de zorg voor de armen en de schepping.
  - Aan de hand van de tekenfilmmpjes van **3 Minuten Catechese** gaan we oefenen hoe je een aspect van het geloof in 3 minuten uitlegt.
  - **Adrienne Von Speyr** (+ 1967) blijft in haar rijke oeuvre antwoorden geven op de actuele kerkkwesties van deze tijd. We laten haar teksten belangrijk punten van het geloof belichten in een lees en bid-avond, één keer per maand
  - In de loop der jaren hebben we alle grote teksten en heiligen van de kerkgeschiedenis belicht, nu wachten nog **grote heiligen uit de 18<sup>e</sup> en 19<sup>e</sup> eeuw**, zoals Benoit Labre, Bernadette, Don Bosco ...
  - Wat laten belangrijke **gezangen van de Advent** ons 'horen' over God? Een serie uitleg bij bekende Adventsgezangen, niet alleen voor koorleden!
- Dit is een eerste greep, deels ook aansluitend bij verzoeken 'uit de kernen'. Wensen of suggesties voor het voorjaar van 2018? Laat u het ons weten? *Pastoor Smith*



## Verhuur van zaalruimte

Verhuur van diverse zaalruimten, tot een maximale capaciteit van 250 personen, voor vergaderingen, recepties, cursussen, bijeenkomsten, e.d. **Gratis parkeren!**



R. van Heyningen, 071 521 28 58, Watermolen1  
2317 ST Leiden, beheerder@kcregenboog.nl

## RODENBURG-VAN DER MEEL BV

PROJEKT- EN WONINGINRICHTING

Draadbaan 19  
2352 BM Leiderdorp

Tel. nr. 071-5 820 830  
Mob. nr. 06-5 394 00 57

www.rodenburgvandermeel.nl

E-mail rodenburgvandermeel@hetnet.nl Nico v.d Meel

Echt iets lekkers!

**Raaphorst**  
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20  
2332 BJ Leiden  
Telefoon 071-576 12 74



Uitvaartverzorging

**Janson & Bolland**

Wij zijn gevestigd in het karakteristieke pand  
aan het Levendaal 103 te Leiden.

Kwaliteit, service, persoonlijke begeleiding  
en unieke nazorg.

**071 – 512 21 12**

Dag en nacht bereikbaar

**WWW.LEVENDAAL.EU**



**Al 150 jaar DE leverancier van kerkaarsen  
en aanverwante artikelen in Leiden**

Rondebeltweg 32, 1329 BB Almere  
Tel: 071-3010284 / 088-4005900  
e-mail: info@papot.nl

www.papot.nl

**SCOL**

Secretariaat: Mariënpoolstraat 4  
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51  
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

### Katholieke basisscholen

**St. Joseph** | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63  
**'t Klankbord** | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50  
**Pacelli** | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58  
**De Singel** | Lusthoflaan 2 | 2316 JA Leiden | T 071 521 84 71  
**De Tweemaster** hoofdvestiging | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39  
**De Tweemaster** nevenvestiging | Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden | T 071 521 09 75  
**De Leeuwerik** | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24  
**De Schakel** | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88  
**Bernardus** | Koolkerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00  
**Klaverweide** | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70  
**Westwoud** | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05

### Scholengemeenschappen voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo

**Bonaventuracollege**  
Mariënpoolstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31  
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66  
Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00

**Visser 't Hooff Lyceum**  
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61  
Leiden | Antonie Duycklaan 10 H | 2334 CD Leiden  
Leiden | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071 576 02 00  
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88  
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12

VMBO Boerhaavelaan | Boerhaavelaan 44, 2334 ER Leiden | T 071-517 17 55



# HARTEBRUG

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingsdagen: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 28 89 of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

## Hartebrugkoor op reis

De koorreis naar het Moezelgebied in Duitsland is in enkele woorden samen te vatten: zang, wijn, bier en heel veel plezier! Eens in de twee jaar gaan we naar het buitenland. Helaas, dit keer niet zonder pech: in Mechelen een leuke band en in Duitsland, niet ver van de bestemming, een serieuze storingsmelding waarvoor de bus aan de kant moet. Wat doe je als koor op zo'n moment? Natuurlijk! Zingen! De repetitie van de Schola, voor die avond gepland, wordt alvast maar in de open lucht gehouden.

De volgende dag, Hemelvaart, zingen we voor een volle kerk in de abdij van Himmerod. Een mis met drie celebranten en maar liefst 50 misdienaars! Speciaal van heinde en ver opgetrommeld voor het priesterjubileum van de abt. Maar ook onze voorzitter en echtgenote valt een bijzondere eer ten deel. Als eregasten worden zij bij de riddermaaltijd in de Reichsburg te Cochem in middeleeuwse kleding gestoken en krijgen zij een ereplaats aan tafel. De volgende dag weer serieus aan het werk in de Sankt Joseph Kirche te Koblenz. We worden bijzonder hartelijk ontvangen, maar de kerk



staat half in de steigers en het orgel is afgedekt. Ondanks dat toch een mooie avondmis zingen, dat doet het Hartebrugkoor gewoon! Voor de zondagsmis gaan we naar Dieblich, in de Sankt Johannes Apostel Kirche. Een beetje op elkaar gepakt op een kleine koorzolder. Jan Verschuren is blij met het mooie orgel en we zingen het stof uit de voegen van de oude kerk. Wil je ook lid worden van ons koor? Kom dan vrijblijvend een repetitie bijwonen op woensdagavond om 19.45 uur in de Romanuszaal. Van harte welkom!

## De koffiegroep van de Hartebrug

Het is altijd een gezellige drukte in de Romanuszaal na de zondagsmis voor een kopje koffie. Daarvoor moeten wel de handen uit de mouwen worden gestoken. Bep Verhoeven heeft dat vele jaren gedaan samen met een groep vrijwilligers. Maar nu werd het tijd om het stokje over te dragen aan een ander. Lenie de Koning heeft dat stokje aangepakt en meteen een gezellig etentje georganiseerd voor de hele groep. Bep Verhoeven werd hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet en met bloemen en cadeautjes verrast.



De koffiegroep zoekt versterking door een paar nieuwe vrijwilligers. Je hoeft niet iedere week aan het werk maar kunt volgens rooster op de door jou geschikte zondag ingedeeld worden. Schroom niet en meld je aan bij Lenie de Koning, tel. 071 576 96 80.

## Eerste heilige Communie



Op zondag 21 mei waren ze allemaal een beetje zenuwachtig, zelfs de pastoor! Want zal het allemaal goed gaan? Ze zijn goed voorbereid door Nicolien en Maaike maar toch is het heel erg spannend. Ze hadden zich natuurlijk geen zorgen hoeven te maken want het werd een prachtige mis. Een feest zoals dat hoort bij het ontvangen van de Eerste heilige Communie. We hopen hen allemaal vaak terug te zien in de kerk en bij de kinderdoordienst. **Van harte gefeliciteerd!**



## De Vuurdoop

Een vuurdoop... dat klinkt heel spannend. En dat is het ook! Het is een fantastisch evenement in de kathedraal van Rotterdam. Een dag vol spektakel en actie voor de jongeren in ons bisdom die dit jaar gevormd worden. De toren van de kathedraal wordt beklommen, je kunt het spook van de kathedraal ontmoeten en er is theater. Ook gaan ze in gesprek met inspirerende mensen en organisaties zoals Amnesty International. Op zaterdag 3 juni is een aantal vormelingen naar Rotterdam gegaan om dit spektakel mee te maken. Of ze het leuk vonden? Kijk maar naar de foto!

## Vieringen

Iedere zondag 11.15 uur  
Gezongen Eucharistieviering  
Iedere donderdag 12.30 uur  
Eucharistieviering in de dagkapel  
Kinderwoorddienst  
Op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand

## Agenda

**Koffiedrinken na de mis**  
Vakantiestop tot 3 september

**Inzameling voor de Leidse Voedselbank**  
Op de 1e zondag van de maand

**Ouderensoos in de Romanuszaal**  
Vakantiestop tot 23 augustus.

**Dameskoor repetitie**  
Geen repetities tijdens de schoolvakantie

**Schola Cantorum en Hartebrugkoor repetitie**  
Vakantiestop van 19 juli tot 9 augustus

## Concert

Zondag 25 juni - 16.00 uur  
Rapunburg Kamer Orkest o.l.v. Johan Top  
Met werken van drie Nederlandse componisten: Pieter de Mast, Jannum Kruidhof  
en Anja van Dooren

## Gedoopt

Op zondag 28 mei 2017 - Sophia Sprock  
Op zondag 25 juni 2017 - June Sprock

## Getrouwd

Op woensdag 2 augustus 2017  
Gerda Mens & Robin Ketel.



# SINT PETRUS

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. In urgente gevallen (zoals een uitvaart) 06 23 75 26 74. Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HPPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden. Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.



## Onze Petrus en Paulus



In de apsis van de kerk vallen beide heren vereeuwigd in glas en lood het mooist op, als in de zomer in de morgen het zonlicht door de vensters schijnt. Dan is het spel van kleuren op z'n mooist en trekken Petrus en Paulus volop onze aandacht. Eigenlijk merkwaardig als we bedenken dat de architect Kropholler juist alles probeerde te mijden wat maar zou kunnen afleiden van wat de priester op het altaar doet. In eerste instantie waren deze ramen uitge-

voerd in het patroon van de overige glas in loodramen, in driehoekig motief. Het was een bezuiniging op de toch al extra kosten die bij de bouw van de kerk ontstonden. Maar de parochianen zamelden geld in en zo kon het gebeuren dat begin 1938, pas 2 jaar na de inwijding van de Sint Petruskerk, al aan de bekende Haarlemse kunstenaar Han Bijvoet, een opdracht gegeven kon worden om deze prachtige gebrandschilderde ramen te maken. Han Bijvoet was al een alom gewaar-



deerd kunstenaar, die zijn sporen voornamelijk in en rondom de Sint Bavobasiliek verdiend had. Han Bijvoet (1897-1975), was niet alleen een voortreffelijk glazenier. Hij schilderde, beeldhouwde en ontwierp ook liturgisch vaatwerk en bidprentjes. Geboren en woonachtig in Haarlem en daar is zijn werk volop te bewonderen.

Tot 28 oktober is er in de Bavo een fantastische tentoonstelling te zien van Bijvoet in de prachtig gerestaureerde basiliek. Zeer de moeite waard. Wilbert Hettinga



## Ongelukkig?

Gelukkig niet. Gemiddeld zijn Nederlanders zeer tevreden. We staan in de internationale ranking op een keurige zesde plek. Maar toch zal een flink aantal ondervraagden een genuanceerder antwoord op bovenstaande vraag hebben gegeven. Zoiets als "nee, maar het kan beter".

René Diekstra had daar onlangs in een column nog een oplossing voor: begin met elkaar gedag te zeggen in plaats van elkaar "straal voorbij te lopen". Zo geef je de ander het gevoel gezien te worden, erbij te horen en dat maakt iedereen gelukkiger.

Niet helemaal hetzelfde, maar het heeft er wel iets mee te maken: als je naar een voorstelling of een concert gaat, of op vakantie, doe je dat het liefste niet alleen. Want gedeelde vreugd is dubbel genieten. En met verdriet werkt het

juist andersom: halve smart. Kennelijk zit een mens zo in elkaar.

Gek dus dat de samenleving toch steeds individualistischer wordt. Het dalende aantal leden van clubs en verenigingen en ook het verminderde kerkbezoek is dus een symptoom van iets wat we misschien in wezen niet willen. Want het gevoel ergens bij te horen, maakt je gewoon gelukkiger.

En als je een instrument bespeelt of een beetje kunt zingen, is het helemaal voor elkaar. Want genieten van muziek gebeurt in onze hersenen op dezelfde plek als waar geluk wordt ervaren. Met elkaar zingen in een (kerk)koor, is dus dubbelop. Gelukkig kan iedereen gewoon uitproberen of ik gelijk heb. Van harte welkom bij het Sint Petruskoor. Of hou t.z.t. de berichten over het projectkoor met Kerst en Pasen in de gaten. Ton van Schie

## 1e Communicantjes

Op een prachtige zonnige dag, 21 mei, hebben 13 kinderen hun Eerste heilige Communie ontvangen, 'Gods grootste geschenk'

'Het was een heel feestelijke viering, bijna plechtig, met het dames- en herenkoor en een bijna volle kerk. Tien weken van voorbereiding gingen hieraan vooraf, samen met de kinderen van de Lodewijk- en Josephkerk.

Wij wensen de kinderen en hun familie alle goeds en Gods zegen. Namens de Werkgroep Eerste Communie Cock de Jong



Op de foto staan: Tommaso Arcioni - Hania Beekhoven - Jonas Boland - Benjamin Bots - Gregor Kouwenhoven - Iyzebel Merite - Enea Mugnai - Dehnaisha Robles de Medina - Luca Santandrea - Lieke Smits - Stijn Vos - Valerie van Woensel - Anne-Lieve Zippro.

## Uw kindje laten dopen in het najaar

Op zaterdag 30 september en zaterdag 11 november om 15.00 uur is er gelegenheid om uw kind te laten dopen. De voorbereidingsavonden worden gehouden op woensdagavond 27 september en woensdagavond 8 november om 19.30 uur in de pastorie van de St-Petruskerk aan de Lorentzkade 16A. Voor opgave en/of informatie: per e-mail: pam.severijnen@planet.nl of telefonisch: 071 514 49 88.

## Vaste Vieringen

### Zaterdagavond

19.00 uur Mis met samenzang, Cantorij of kinderkoor

### Zondagmorgen

1e en 3e zondag van de maand 09.30 uur Mis met Sint Petruskoor

### Door de Week

Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de witte deur naast de parochiezaal

- Dinsdag 09.00 uur

- Vrijdag 09.00 uur

Na deze Missen is er biechtgelegenheid

### Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30 uur). Deze maanden is dat op 12 juli en 9 augustus.



# LAM GODS

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden. Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Tel.: 071 531 01 62, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

## Bericht uit de Pastoraatgroep

Het zal u niet verbazen dat de aandacht van de PG vooral uitgaat naar de regiovorming: het samenwerkingsverband in 'Zuid' met de Harteburg en de Petrus. Er valt veel van elkaar te leren en de schaarse talenten van elke kern kunnen vaak prima gedeeld worden.

Op zaterdag 20 mei was er in Delft een bijeenkomst voor Pastoraatsgroepen (PG) in het bisdom Rotterdam. Op twee manieren was de Lam Gods daarbij: een van de leden van onze PG deed mee en onze eerst verantwoordelijke uit het Pastoraal Team, pastoraal werker Marlène Falke, hield de inleiding. Haar thema was 'Vertrouw je mij?' uit Johannes 21 waarin Jezus na zijn verrijzenis verschijnt aan de leerlingen, die zonder succes 's nachts aan het vissen geweest zijn. Op zijn aanwijzing vangen ze alsnog heel veel vissen, wel 153! Petrus krijgt van Jezus, die de leerlingen tegelijk niet en toch wel herkennen, driemaal de vraag "Heb je me lief?" en krijgt de opdracht "Weid mijn schapen." Het was een bijeenkomst over eerst ontmoediging en daarna bemoediging die de overhand krijgt. Heel inspirerend! Dé Steures

## Wijkcontactpersonen



In de wijk van de Antoniuskerk is al meer dan 20 jaar een groep contactpersonen actief. Onlangs is werkgroepslid van het eerste uur Jo Hes in de bloemen gezet omdat ze 85 werd. Het geeft wel meteen de kwetsbaarheid aan van de werkgroep. De mensen die opgezocht worden zijn vaak jonger dan Jo! De leden van de groep gaan met veel enthousiasme en grote toewijding naar parochianen toe om met een bloemetje of kaartje te delen in lief en leed: jubilea, verjaardagen maar ook na het overlijden van de partner. Heeft u interesse om mee te doen? Een telefoontje naar Ada Blom (576 29 81) is voldoende.

## Elkaar Verstaan

De eerste woensdagavond over de Tafel van de Heer in oecumenisch verband is succesvol verlopen en deed de aanwezigen verlangend uitzien naar de tweede avond die - als dit stuk moet worden ingeleverd - nog moet worden gehouden. Marlène Falke, onze pastoraal werker, en domi-

## Vrijwilligersavond 9 juni

Foto's zeggen meer dan woorden. De vele vrijwilligers werden zeer verdiend bedankt en in het zonnetje gezet. Dankzij de creativiteit van Carel Bruens en de aanwezigen zijn we een paar 'gebrandschilderde' ramen rijker!



nee Ellis Ezinga (van 'onze' wijkgemeente Zuidwest) hadden voor heerlijke soepen gezorgd en genoeg brood om te breken en gaven een historische inkijk in Eucharistie en Avondmaal. Alle aanwezigen (25, netjes verdeeld over katholieken en protestanten) mochten zeggen wat de plechtigheden voor hen persoonlijk betekenden. Mooi om dat van elkaar te horen.

## Pinksteren

Van 'Elkaar verstaan' is het maar een kleine stap naar Pinksteren. Een inspirerende viering waarin onze pastoraal werker Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga voorgingen. Een oecumenisch koor zorgde voor een krachtige ondersteuning. Het thema was 'Een versteend hart komt tot bloei', mooi verbeeld door een groot hart van steen waarin een lange, lange rij van kerkgangers een roos mocht komen steken.



concreto betekent het dat de vieringen in de Antoniuskerk in augustus komen te vervallen, maar dat er wel elke zondag in augustus om 9.30 uur in de Middelaeskerk een viering is. Als u dat niet uitkomt, is er om 11.15 uur een viering in de Harteburgkerk en zaterdagavond om 19.00 uur in de Petruskerk. Zo hebben we in Regio Zuid toch een mooi aanbod!

## Vieringen door de week

### Wijkkerk H. Antonius

Vrijdag 7 juli, 4 augustus en 1 september Eucharistieviering om 10.00 uur.

### Serviceflat Schouwenhove

Maandag 31 juli Eucharistieviering om 10.30 uur.

### Kinderwoorddienst en kinderkoor

Het kinderkoor, de dirigente en de werkgroep genieten van een welverdiende vakantie. Zondag 24 september wordt de draad weer opgepakt.

## Overige activiteiten

Bijna alles ligt stil vanwege de vakantieperiode.

## Overleden

Op 30 mei overleed Martinus Wilhelmus Zandvliet op de leeftijd van 86 jaar. De uitvaart was op 6 juni vanuit de Maria Middelaeskerk.





Watermolen 1,  
2317 ST Leiden,  
071 521 28 58,  
beheerder@  
kcregenboog.nl  
www.deregen-  
boogmerenwijk.nl

## Van harte aanbevolen...

### 'Samen Belevén', catechese voor jonge gezinnen.

Na de zomervakantie gaan we in De Regenboog van start met een nieuw catechese-project: 'Samen Belevén'. Hierin wordt spelenderwijs aan de slag gegaan met thema's zoals vriendschap, bidden en symbolen spelenderwijs aan de slag met verhalen uit de Bijbel en ervaringen uit ons eigen leven. Het project is bedoeld voor gezinnen met kinderen uit groep 4 tot en met 8 van de basisschool. Er wordt gewerkt met blokken van vier bijeenkomsten van een uur, rondom één thema, met leuke opdrachten die alle gezinsleden thuis uitvoeren. **Start** september. Data worden in overleg met de deelnemers vastgesteld. Geïnteresseerd? Wij houden u graag op de hoogte! **Meer informatie en aanmelding** stuur een e-mail aan [karin@super-script.nl](mailto:karin@super-script.nl).

### Bijzondere vieringen:

27 jul en 24 augustus 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum met mgr. T. Visser  
27 augustus 10.00 uur afscheid ds. Inge Smidt.

Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58,  
e-mail: [pastor.regenboog@gmail.com](mailto:pastor.regenboog@gmail.com),  
Ds. Inge Smidt, tel. 071 528 49 09, e-mail: [ds.Smidt@gmail.com](mailto:ds.Smidt@gmail.com).

Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:  
[www.deregenboogmerenwijk.nl](http://www.deregenboogmerenwijk.nl)

## Kerkproeverij: neem iemand mee naar de kerk!

Durft u een bekende, collega of buurman uit te nodigen een keer mee te gaan naar de kerk op zondagmorgen? Veel meer mensen dan wij vermoeden vinden het leuk om zo een keer uitgenodigd te worden. Alleen wij denken daar doorgaans niet aan of zijn wat verlegen.

'Kerkproeverij' is in Engeland begonnen en daar zeer goed ontvangen. In ons land wordt op zaterdag 9 en zondag 10 september in alle christelijke kerken aandacht gegeven aan dit initiatief. De genodigden kunnen eens een 'gewone' zondagsplechtigheid meemaken en nadien is er natuurlijk in een zaal gelegenheid voor koffie en napraten. Dat is het, niet meer niet minder. Als de zondagsvieringen óns 'smaken', waarom mag een ander dan niet eens komen proeven?

Onze parochie doet ook mee aan dit initiatief. De kerken zorgen die zondag voor een lekker kopje koffie (dat er in de meeste kerken altijd al is). Maar het is aan u om U kunt daarvoor het gebruiken dat in de eenvoudig. Hopelijk



iemand uit te nodigen! uitnodigingskaartje kerk komt te liggen. Zo smaakt het naar meer!

## Afscheid ds. Inge Smidt

Na de viering van zondag 28 mei maakte ds. Inge Smidt bekend dat zij haar werk als predikante in de Merenwijk per 1 september gaat beëindigen. Daar waren we wel even stil van, want Inge heeft de geloofsgemeenschap in de Merenwijk twintig jaar lang met veel plezier en met hart en ziel als predikant gediend. Vijf jaar lang ging de Regenboog door een lastige periode waarin ze voorgangersplaatsen verloor en de

gezamenlijke Tafelviering. Nu ze haar identiteit hervonden heeft en een nieuw elan ontwikkeld, lijkt het voor Inge het juiste moment om De Regenboog los te laten en zich te concentreren op haar baan als docente. De datum van het officiële afscheid is zondag 27 augustus.



## Een bijzondere actie

Een van onze trouwste kerkgangers is Corine met haar hond Co. Jarenlang bracht Co zijn bazin elke zondag naar de Regenboog. Ze hadden er hun eigen vaste plaats. En als Corine lectorbeurt had, loodste Co haar keurig de treden naar de lezenaar op, ging, al dan niet met een diepe zucht, liggen wachten totdat Corine de lezing had voorgelezen en bracht haar dan weer veilig naar haar plaats. U begrijpt het al, Co is een bijzondere hond, een blindengeleidehond. Helaas is Co enige tijd geleden overleden. Een groot verlies voor Corine. Ze is niet alleen haar trouwe maatje kwijt, maar ook fors beperkt in haar actieradius. En een nieuwe blindengeleidehond vind en krijg je niet zo makkelijk. Om Corine een hart onder de riem te steken, hebben een aantal 'Regenboogdames' een actie op touw gezet. Ze hebben prachtige spullen gemaakt: tafelkleden, badtassen en tasjes, placemats, vlaggetjes en leuke kleine dingen om cadeau te doen. Na de viering van 28 mei werd alles verkocht. De opbrengst € 690,- is door Corine gedoneerd aan de Gaus Hulp- en Geleidehond School.



## Jaarverslag IPCI Leiden 2016

De Interparochiële Caritas Instelling Leiden (IPCI) brengt jaarlijks verslag uit van de besteding van het beschikbare geld. Het geld van de IPCI is immers ooit via collectes bijeen gebracht voor noden in de directe omgeving. Het kan bij deze noden om een parochiaan gaan, maar vaak ook niet.

De IPCI krijgt individuele aanvragen via Diaconaal Centrum De Bakkerij, Schuldhulpmaatjes, maatschappelijk werk en van Stichting Leergeld (vooral voor de aanschaf van tweedehands laptops voor middelbare scholieren). Daaraan werd in 2016 ongeveer € 8.000,- besteed, ongeveer net zoveel als de jaren ervoor. Ook droegen we weer € 3000,- bij aan de jaarlijkse Kerstbonnenactie van De Bakkerij, bedoeld voor gezinnen die bijna niets hebben. Naast de afdracht aan de caritas van ons bis-



Oude Rijn 44 b/c,  
2312 HG Leiden,  
071 514 49 65,  
info@debakkerij-  
leiden.nl  
www.debakkerij-  
leiden.nl

## M25 Leiden: 'Anders!'

Met deze kreet werden brugklassers van het tweetalig onderwijs van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest op woensdag 31 mei verwelkomd op school. Want: anders ging het zeker worden tijdens het M25-project.

In de ochtend hoorden de leerlingen over de Werken van Barmhartigheid, gevolgd door de toneelvoorstelling *Onder anderen* over angsten en vooroordelen. 's Middags werd er gewerkt: in samenwerking met Stichting Present werd bijvoorbeeld gewandeld met mindervalide ouderen en werden slootjes schoongemaakt. Na afloop zeiden veel leerlingen daarover dat het hen een goed gevoel gaf om iets te doen voor een ander.

### In gesprek met daklozen

Donderdag hoorden de leerlingen alles over Stichting De Binnenvest en konden ze twee daklozen het hemd van het lijf vragen over hun tijd als dakloze in Leiden. Open, eerlijke en nieuwsgierige vragen met prachtige antwoorden. 's Middags deden de leerlingen een wedstrijd wie de beste slaapplaats kon bouwen met kartonnen dozen en wat simpele attributen. Het winnende team ontving een cactus. Een niet

## Zomerbonnenactie 2017

De Bakkerij en Stichting Urgente Noden (SUN) werkten ook dit jaar samen bij de distributie van de Zomerbonnen. Eind mei werden in totaal 2.883 bonnen uitgegeven aan 766 huishoudens. De definitieve aanvragen van enkele kleinere organisaties zijn nog niet binnen, maar er lijkt sprake te zijn van een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. Dat is dus erg goed nieuws!

Juist in de zomer, wanneer iedereen op vakantie gaat, zijn de pakketten van de Voedselbank wat kariger van inhoud. Daarom is in overleg met SUN besloten de Kerstbonnenactie te verschuiven naar de zomerperiode. Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van € 10,-, te besteden bij een supermarkt. Het blijkt dat mensen erg blij zijn met deze actie. Dankzij de opbrengst van de Kerstcollecte en de bijdragen van diverse fondsen, konden alle aanvragen ook dit jaar weer gehonoreerd worden. Hartelijk dank!

dom zijn ook lokale afdelingen van de Zonnebloem, alsmede de Voedselbank en Stichting De Binnenvest (dak- en thuislozen) ondersteund. Ook springt de IPCI bij om huisuitzetting of afsluiting van gas/licht/water te voorkomen. En vluchtelingen die mogen blijven, hebben meestal ook een zetje in de goede richting nodig. De IPCI van Leiden wil namens u allen tonen wat naastenliefde is, net als de IPCI-en in Zoeterwoude en Stompwijk.

De IPCI Leiden werkt o.a. samen met Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden, als gevraagde bedragen de mogelijkheden van de IPCI overstijgen. Kent u iemand, die in financiële problemen zit en overal bot vangt, laat het ons weten. Een briefje naar IPCI, Lorentzkaade 16a, 2313 GB Leiden of een mail naar [ipcileiden@gmail.com](mailto:ipcileiden@gmail.com) is voldoende. Wilt u de IPCI steunen: NL23 ABNA 0566.3151.49 t.n.v. IPCI Leiden. Hartelijk dank!

ipci Leiden



allegaagse plant: een die anders is, maar die het zeker ook verdient met liefde, aandacht en een klein beetje water een kans te krijgen om tot bloei te komen.

### Naar de moskee

Vrijdagochtend presenteerden de leerlingen wat hen anders maakt ten opzichte van klasgenoten, wat ze hadden beleefd tijdens de projectdagen en wat ze al wisten over de islam. Het M25-project werd afgesloten met een bezoek aan de moskee, waar leerlingen het vrijdaggebed mochten bijwonen. De jongens beneden bij de mannen, de meisjes boven bij de vrouwen. Beide groepen werden daar hartelijk ontvangen door de aanwezigen en tijdens de gesprekken die ontstonden kregen de leerlingen antwoord op al hun vragen over de islam.

## Rondom...

### Je voegen...



Onlangs luisterde ik naar een bijzondere lezing van jezuiet pater Jos Moons. Hij vertelde hoe het innerlijk aanvoelen van wat het goede is, belangrijk is in de spiritualiteit van de jezuiteten. Bij alles wat je moet doen en besluiten is het essentieel of het aanvoelt als vreugde, vrede, mildheid, eerbied voor mensen, geloof, hoop en liefde. Dat vereist volgens Moons onderscheiding der geesten: onze innerlijke bewegingen (onder)kennen, interpreteren en op waarde schatten. Dan ben je waarschijnlijk op de goede weg, de weg van Christus. Vaak vergt het tijd om het goed te kunnen aanvoelen: er moet blijvende eenvoud en helderheid zijn. Zo beluister je Gods stem. Cynisme, egoïsme, verwarring en wanhoop verraden de hand van het kwaad, zeker als ze aanhouden. Hij illustreerde zijn verhaal onder meer met brieven van Ignatius van Loyola, stichter van de jezuitetenorde aan zijn broeders. Hierin eindigde hij, na de nodige vermaningen, steeds met een bemoediging als "...opdat wij zouden aanvoelen wat Zijn meest heilige wil is..."

Op een vraag uit de zaal hoe dit aanvoelen zich verhoudt tot gehoorzaamheid die in een orde ook geldt, zei Moons verrassend: "Je voegen is ook een spirituele categorie." Misschien ook iets om over na te denken in de vakantietijd?

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur



## Beste kinderhoek-ers

in dit nummer vertellen Joey en Heaven over Eritrea. Weet je waar dat is? Het ligt in het oosten van Afrika. Ga maar kijken op je afgewerkte wereldkaart! Hierbij zie je hoe de kaart eruit zou moeten zien als je alles goed opgeplakt hebt. Anders kun je alle stukjes nog op de website vinden. Stuur je ons nog je mooie afgewerkte wereldkaart op? Mail naar: kinderhoekrondomdekerk@gmail.com.



### Wist je dat ...

... de staat Eritrea in het oosten van Afrika ligt?

... in Eritrea voornamelijk een woestijnklimaat heerst?

... in Eritrea ongeveer 50% van bevolking christen is en 50% moslim?

... er in Eritrea veel oorlog is

- in 2015 ongeveer 47000 vluchtelingen uit Eritrea asiël in Europa aangevraagd hebben?



## Heaven en Joey vertellen over Eritrea

**Kunnen jullie je even voorstellen?**

*Wij zijn Heaven (13) en Joey (8) Temanu. Heaven zit op het Bonaventura College, Mariënpoelstraat en houdt van zingen, dansen en lezen.*

*Joey zit in groep 4 van de Pacellischool en speelt bij voetbalvereniging Docos. Hij houdt van basketbal, hardlopen en verstopperje spelen.*

**Welke geloven zijn er in Eritrea?**

*Meer dan de helft van de mensen daar zijn Christen. Er zijn katholieken, orthodoxen en protestanten. Er zijn ook veel moslims. Dus er zijn kerken en moskeeën. Geloof is belangrijk in Eritrea.*

**Zijn de kerken anders dan hier?**

*De kerken zien er hetzelfde uit maar hebben grote tuinen. Omdat er zo veel mensen naar de kerk komen, moeten ze buiten in de tuin staan! Er wordt veel gebeden en gezongen en er zijn meer misdienaars dan hier, zes per keer! Alleen jongens vanaf 14 jaar mogen misdienaar worden.*

**Joey heeft net hier in Nederland zijn Eerste Heilige Communie gedaan. Is het in Eritrea anders?**

*In Eritrea moet je ouder zijn om Communie te doen. De voorbereiding duurt 2 tot 3 jaar omdat je veel moet leren bv. gebeden, kerkregels en Bijbelverhalen. Voordat je Communie mag doen moet je examen doen!*

**Hoe vieren jullie de feestdagen?**

*Alles wordt groots gevierd. De vastentijd bv. is veel strenger dan hier. De Paaswake begint om middernacht en is pas om 3 uur klaar. Daarna gaat iedereen eten. Elke kerk viert het feest van haar beschermheilige. Dan komen veel mensen uit het buitenland om mee te doen met de processie.*

**Onze Vader:**

አባና አብ ሰማይ እትነበር፡  
ስምክ ይመስገን፡  
መንግሥታችን ትምጸእ።  
ፍቅሬትክ አብ ሰማይ ከምዝኾነ አብ ምድራውን ይኸኑ።

መግቢ ሰለትና ለሚ ሃበና።  
ንዘበደልናክ ይቅረ በለልና፡ ንሕናውን  
ንዘበደልና ይቅረ ከም እንብል።  
ናብ ፊተና አይተእትወና።  
እንካብ ከፋ-እ ድኣ አድኅና።  
አሜን



## Jongerenreis naar Assisi

Van 30 juli tot en met 8 augustus is er een reis voor jongeren van 12 tot 30 jaar naar Assisi. We bezoeken allerlei franciscaanse plekken in de voetsporen van Franciscus en Clara. Een reis vol afwisseling: bezinning, vieren, ontspanning, genieten van het Umbrijsche landschap en van de Italiaanse keuken! We reizen met een busje en overnachten op de heen- en terugweg in een franciscanenklooster in Tirol. **Prijs € 500,-. Info en aanmelding** [www.franciscaansjongerenwerk.nl](http://www.franciscaansjongerenwerk.nl).



### AGENDA JongerenInfo

**Tour of Faith** zondag 8 juli. Deze maandelijkse ontmoeting voor jongeren van 16 tot 30 jaar met de bisschop sluit dit jaar aan bij de landelijke bedevaart in Brielle. Daar is ook een speciaal jongerenprogramma.



Zie voor de laatste info de Facebookpagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam. Als je de pagina volgt, krijg je automatisch een uitnodiging voor de volgende bijeenkomst van Tour of Faith.

**Jongerenmis** donderdag 14 september en donderdag 12 oktober om 19.30 uur in de H. Lodewijkkerk.



## Inspirerende filmavond JPLEiden

**Donderdagavond 15 juni keken we met de jongerengroep JPLEiden naar de film 'La ultima cima': een Spaanse documentaire over een Spaanse priester die veel mensen heeft geïnspireerd. Deze documentaire was in Spanje een enorm succes.**

Enkele eigenschappen van de priester werden uitgelicht, omdat hij daardoor veel mensen naar God kon brengen, zoals nederigheid, vreugde en betrokkenheid. Veel verschillende mensen vertelden hun ervaringen met deze priester. Juist omdat het zich in deze tijd afspeelt is het een heel actuele film. Aan deze eigenschappen kan ieder mens een voorbeeld nemen en zo God beter leren kennen. Na de film hebben we tijd genomen om erover te praten en om te discussiëren over vragen of opmerkingen die aan de hand van deze film in ons opkwamen. Dat was het leuke aan het samen kijken van de film, want iedereen valt weer iets anders op en iedereen heeft weer



vragen over andere dingen. Het was dus een erg interessante en leuke avond en de film is een aanrader, met Nederlandse ondertiteling!  
*Pauline Buirma*

### IDENTITY CARD

**Naam** Eveline van Hees  
**Leeftijd** 20  
**Kerk** Sint Joseph  
**Taak** Altaar Assistent  
**Opleiding** Leisure and Hospitality (Tourisme)  
**Hobby's** Trommel spelen bij drumfanfare  
FBL en reizen



### App van de maand

#### Tweeting with God (deel 2)

In 'Tweeting with God (deel 1)' hadden wij het over de zogenaamde 'Tweets', de vragen en antwoorden over het geloof.

Maar deze veelzijdige app heeft nog meer te bieden. Als je deze zomer een buitenlandse Mis bezoekt, kun je de lezingen gewoon in het Nederlands volgen door op de icon 'Dagelijkse Bijbelteksten' te drukken. Ook de tekst van de H. Mis zelf, samen met een aantal bekende gebeden, is via deze app makkelijk op je telefoon of

iPad te lezen. Wil je liever alles in het Latijn volgen? Dat kan. En in nog 14 andere talen. Kortom, een handige app om mee te nemen op vakantie. Tweeting with God kun je gratis via Google Play of de Appstore downloaden.



## Theo Roeleven

(rond de 80)  
Vrijwilliger Sint Jan's Onthoofding

### Wat doe je?

*Ik help bij de distributie van de bladen van onze eigen geloofsgemeenschap. Verder ben ik actief als lector bij ons in de kerk. En ik heb jaren in een Bijbelgroep van zuster Justine van klooster Bijdorp in Voorschoten gezeten. Helaas moest zuster Justine er gezien haar hoge leeftijd mee ophouden. Maar ik heb er heel goede herinneringen aan.*

### Hoe gaat een en ander in de praktijk?

*Ach, die distributie is niet zoveel werk, we doen het met meer mensen. En cliënten van Swetterhage bezorgen de bladen bij ons in het dorp aan huis, daar zijn we erg blij mee. Ik ga een keer in de maand even een uurtje of wat helpen, daar komt het zo'n beetje op neer.*

*Het lectoraat kost me wat meer tijd. Ik wil de lezingen op zondag graag serieus voorbereiden. Het gaat tenslotte om zeer serieuze teksten. Ik houd weliswaar geen overwegingen, maar ik vind het wel belangrijk om goed beslagen ten ijs te komen. Zelf heb ik tijdens mijn studie Duits in Tübingen ook belangstelling gekregen voor theologie. Een theoloog als Bonhoeffer inspireert me nog steeds. Ik vind het dan ook het belangrijk om dit werk zorgvuldig te doen. Meestal krijg ik de liturgie op maandag, en dan kijk ik in mijn studeerkamer naar de diverse vertalingen en commentaren. Toch kost ook dit me niet heel veel tijd: ik denk dat beide bij elkaar me een half dagdeel per maand vergen.*

### Waarom doe je dit?

*Ik ben opgegroeid in de O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen in de Elandstraat in Den Haag, in een jezuïetenparochie. Daar heb ik als kind bij het H. Vormsel beloofd in woord en daad steeds mijn bijdrage te leveren. En elke bijdrage is belangrijk, al is hij nog zo gering. Dat motiveert me.*

### Wat drijft je?

*Ik vind de club van mensen hier in Zoeterwoude erg inspirerend. Natuurlijk, de groep wordt wat kleiner. De 'nachwuchs' zou beter kunnen. Maar dat deert me niet. Ik vind dat je altijd moet blijven zaaien. Kijk maar naar het Glazen Huis met dat ongeneeslijk zieke 6-jarige jongetje Tijn, dat iedereen vroeg om een donatie te doen en ten teken daarvan de nagels te lakken. Dat raakte de mensen diep. Als je zaait dan komen er altijd weer mensen die dingen oppakken. Daar geloof ik heel stellig in.*



Vieringen in de periode van 8 juli tot en met 10 september 2017

Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64  
Dinsdag 4 juli, dinsdag 1 augustus en  
dinsdag 5 september 10.00 uur: EV

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46  
Zondag 10.30 uur, maandag tot en met  
zaterdag 18.00 uur: EV

Juli	Regio Noord			Regio Oost			Regio Zuid		
	St. Josephkerk	H. Lodewijkkerk	De Goede Herderkerk	St. Jan-/Chr. Dienaarkerk	H. Laurentiuskerk	Hartebrugkerk	St. Petruskerk	Antonius-/Maria Middelaeskerk	
8 za				19.00 EV- pastoor Broeders Emmauskoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	8	
9 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Schola	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Dames/Herenkoor		11.00 WG Parochiekoor	11.15 EV - pastoor Broeders Schola Cantorum	09.30 EV - pater van Ulden samenzang	9	
15 za				19.00 EV- pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	15	
16 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith	09.30 EV- pater v/d Poel Dames/Herenkoor		11.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor	11.15 EV - pater van Ulden Hartebrugkoor	09.30 EV - pastoor Broeders Sint-Petruskoor	ANT 16	
22 za				19.00 EV- pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pater Lindeijer Samenzang	22	
23 zo	11.30 EV/KWD - pater Lindeijer Sint Josephkoor	10.00 EV NL/Latijn - pater Lindeijer	09.30 EV - pastoor Broeders Dames/Herenkoor		11.00 EV - pastor Kurvers samenzang	11.15 EV - pastoor Broeders Schola Cantorum	09.30 EV - pater van Ulden samenzang	MM 23	
29 za				19.00 EV- pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pater Lindeijer Samenzang	29	
30 zo	11.30 EV/KWD - pater Lindeijer Sint Josephkoor	10.00 EV NL/Latijn - pater Lindeijer	09.30 EV - pastoor Smith Dames/Herenkoor		11.00 EV - pastoor Broeders samenzang	11.15 EV - pastoor Smith Schola Cantorum	09.30 EV - pastoor Broeders samenzang	MM 30	
<b>Augustus</b>									
5 za				19.00 EV- pastoor Broeders Jongerenkoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	5	
6 zo	Gedaante verandering van de Heer	11.30 EV/KWD - pastoor Smith samenzang	10.00 EV Latijn - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Jongerenkoor	11.00 WG Parochiekoor	11.15 EV - pater van Ulden Hartebrugkoor	09.30 EV - pastoor Smith koorzang	MM 6	
12 za				19.00 WG Eigentijds koor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	12	
13 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith	09.30 WG Dames/Herenkoor		11.00 WG Parochiekoor	11.15 EV - pater van Ulden Schola Cantorum	09.30 WG - M Falke, PW samenzang	MM 13	
15 di	Maria Tenhemelopneming	19.00 EV Latijn - pastoor Smith buitengewone ritus					09.00 EV - pastor Smith	15	
19 za				19.00 EV- pastoor Broeders Emmauskoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	19	
20 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith samenzang	10.00 EV Latijn - pastoor Smith	09.30 EV - pastor Wessel Dames/Herenkoor		11.00 EV - pastoor Broeders samenzang	11.15 EV - pater van Ulden Hartebrugkoor	09.30 EV - pastoor Smith koorzang	MM 20	
26 za				19.00 EV- pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	26	
27 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith samenzang	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Dames/Herenkoor		11.00 WG samenzang	11.15 EV - pastoor Broeders Schola Cantorum	09.30 EV - pater van Ulden Lam Godschoor	MM 27	
<b>September</b>									
2 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	2	
3 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Jongerenkoor	09.30 WG Parochiekoor CD	11.00 EV - pater van Ulden Parochiekoor	11.15 EV/KWD - Mgr v/d Hende Hartebrugkoor	09.30 EV - Mgr v/d Hende Sint-Petruskoor	ANT 3	
9 za				19.00 EV- pater v/d Eijnden Eigentijds koor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	9	
10 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pater van Ulden Kinderkoor		11.00 WG Parochiekoor	11.15 EV - pastor Kurvers Schola Cantorum	09.30 EV - pastor Kurvers Lam Godschoor	MM 10	

Legenda

- EV = Eucharistieviering
- GV = Gezinsviering
- KWD = Kinderwoorddienst
- WG = Woord- en gebedsdienst

Vieringen in:

- SJ = Sint Jans Onthoofding
- CD = Christus Dienaarkerk
- Ant = Antoniuskerk
- MM = Maria Middelaeskerk

Herensingel 3



Steenschuur 19



Hoge Rijndijk 16 Z'woude-Rijndijk



Zoeterwoude-dorp



Dr. v.Noortstr.88 Stompwijk



Haarlemmerstraat 106



Lammenschansweg 40A



Boshuizerlaan 11 / Rijndijk 283



Bedevaarten!

**Banneux** Op 2 en 3 september is een tweedaagse bedevaart naar Banneux, naar onder meer bezoek aan de verschijningskapel, waar Maria zich bekend maakte als 'Maagd der Armen'. Op 11 september is een ééndaagse bedevaart naar Banneux. **Info en aanmelding** [www.banneux-comite-bisdrom-rotterdam.nl](http://www.banneux-comite-bisdrom-rotterdam.nl).

**Brielle** Nationale bedevaart op 8 juli om de Martelaren van Gorcum te gedenken. **Info** [www.martelarengorcum.nl](http://www.martelarengorcum.nl). Zie ook pagina 20.

**Heiloo** Op 18 september, naar OLV ter Nood. Folders voor opgave liggen achterin de kerken. **Aanmelden** kan ook via [www.bedevaart.nl](http://www.bedevaart.nl).



Film: Silence

De film Silence uit 2016 is onlangs op dvd verschenen. Een echte aanrader. Het verhaal speelt in het Japan van de 17e eeuw, en toont de lotgevallen van twee jezuïeten. Japan was toen niet zonder gevaar voor christenen. Zij hielden hun geloof angstvallig verborgen om te ontkomen aan geweld en vernedering. Zoals dwang om hun geloof te verloochenen. De jezuïeten zijn op zoek naar hun mentor, die op mysterieuze wijze is verdwenen. Tijdens hun zoektocht blijven ze prediken en de Sacramenten bedienen; dat blijft niet zonder gevolgen. Silence is geregisseerd door Martin Scorsese, bekend van films als The Wolf of Wall Street, Taxi Driver en Goodfellas.



Het verhaal is gebaseerd op de roman van Shusaku Endo, een bekende naoorlogse auteur uit Japan. Het boek is in het Nederlands vertaald als Stille en verkrijgbaar in de boekhandel.

Religieus erfgoed Leiden

Een aparte stichting ter bescherming van het rijke Leidse religieus erfgoed. Dat bepleitte Evelyne Verheggen in haar lezing voor Oud Leiden op 14 juni. Kijk op [www.evelyneverheggen.nl](http://www.evelyneverheggen.nl) voor deze interessante lezing!





## R.K. Zorgcentrum ROOMBURGH

Hof van Roomburg 46  
2314 ZC Leiden [www.roomburgh.nl](http://www.roomburgh.nl)  
Tel. 071 589 22 00 [info@roomburgh.nl](mailto:info@roomburgh.nl)



**Roomburgh is een prachtig aan het Rijn-Schleekanaal gelegen zorgcentrum, waar u terecht kunt voor welzijnsdiensten en zorgverlening.**

**U kunt komen wonen in Roomburgh, maar ook als u thuis woont kunt u van onze diensten gebruik maken:**

- Roomburgh biedt dagverzorging (activiteiten en warme maaltijd) gedurende enkele dagdelen per week (bijv. als u thuis eenzaam bent)
- U kunt hiervoor worden opgehaald en thuisgebracht
- U kunt dagelijks lekker eten in ons restaurant, 3 gangen diner!
- U kunt tijdelijk in Roomburgh verblijven (bijvoorbeeld als uw mantelzorg met vakantie gaat)
- Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd
- Iedere zaterdag: meer bewegen voor ouderen
- U kunt dagelijks deelnemen aan de Eucharistieviering in onze kapel

### Roomburgh levert zorg ook bij u thuis!

- Hulp bij de dagelijkse verzorging (wassen en aankleden e.d.)
- Verpleging (o.a. oogdruppels en medicatie)
- Huishoudelijke zorg
- Alarmering

Heeft u een indicatie voor verblijf gekregen, maar wilt u als het enigszins kan toch thuis blijven wonen, dan kan Roomburgh u het Volledig Pakket Thuis (VPT) leveren. Vraag er naar!

Er wordt gewerkt met een klein team, met vaste medewerkers. U krijgt een eerst verantwoordelijke toegewezen, die uw persoonlijke aanspreekpunt is.

### Zo bent u altijd verzekerd van goede zorg en betrokkenheid!

Roomburgh is een katholiek huis met een eigen Rector. Roomburgh beschikt over een kapel, waar iedere dag een Eucharistieviering is. Vanuit de identiteit is een zorgvuldig beleid vastgesteld rondom lijden en sterven.

Roomburgh kan altijd vrijwilligers gebruiken voor allerlei activiteiten en bezigheden. Er zijn altijd handen tekort!

Wie iets wil betekenen voor de oudere medemens is van harte welkom!

### Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met:

Martijn Steysel, adjunct-directeur (zorg en welzijn)  
Judith Stuurman, zorgbemiddelaar

(indicaties, rondleidingen, opnamen)

Harriët van Dijk (katholieke identiteit)

Rector Mgr H.J.M. Hofstede (Rector)

R.H.A. Stuurman, algemeen directeur

(algemene informatie)

**Voor wonen, zorg en welzijn kunt u terecht bij Roomburgh!  
Eens komen kijken en de koffie proeven:  
u bent van harte welkom!**

**071-589 22 00**