

Rondom de Kerk

in de
HH. Petrus en Paulusparochie
 in Leiden en omgeving

In dit nummer o.a.:

- Rector Hofstede 60 jaar priester 2
- Jaarthema: 'Navolging van Christus' 3
 - Activiteitenkalender 12
 - Met Oma op stap 19
- KinderHoek en Jongeren Info 20
 - Rondom de Vrijwilligers 21
 - Liturgiekalender 22

Symposium Jongeren en roeping

'Jonge mensen begeleiden om in vrijheid Christus' roepstem te beantwoorden' was het thema van een Symposium van 28 tot 31 maart in Barcelona. Rond 300 deelnemers uit heel Europa, verantwoordelijk voor catechese, school, universiteit, jongeren en roepingen, waren daar bijeen.



Michel Remery spreekt naast een altaar in de crypte van de Sagrada Familia, tijdens de sessie over schoonheid en architectuur.

Natuurlijk bestaat 'de jongere' niet. Het gaat om jonge mensen die ieder op zoek zijn naar de beste manier om hun leven in te richten. De begeleiding van iemand die een stuk van de weg met hen meeloopt kan daarbij van groot belang zijn. Niet omdat we als Kerk willen zeggen hoe mensen zich moeten gedragen, maar omdat we mensen de vreugde toewensen van een leven waarin Jezus een belangrijke rol speelt als tochtgenoot, meester, vriend en degene die hen naar God brengt.

Begeleiding

Het belangrijkste voor een goede begeleiding van jongeren is het be-

geleiden van mensen op hun hele levensweg. Dit kwam duidelijk naar voren, samen met een aantal essentiële vragen: Wat is er voor nodig om jonge mensen te begeleiden? Hoe kun je de persoonlijke vrijheid respecteren, en ook richting duiden en leiding geven? Begeleiding kan allerlei vormen aannemen, door ouders, door leraren, door voetbaltrainers, door scouts, door priesters of zusters, e.a..

Twitteren

Ook zijn er allerlei hulpmiddelen. Zo werd het van oorsprong Leidse project Twitteren met GOD, dat inmiddels in tientallen landen wordt gebruikt, geciteerd als een goede manier om jonge mensen te begeleiden. Een bezoek aan de basiliek van de Sagrada Familia toonde een prachtig voorbeeld van de rol van schoonheid, kunst, architectuur en liturgie in de begeleiding. Deze spreken, ieder op een eigen manier, een heel men-



H. Mis op het priesterkoor van de Sagrada Familia.



De deelnemers aan het symposium in het seminarie van Barcelona.

selijke manier, tot de verschillende zintuigen en uiteindelijk in het bijzonder tot het hart van mensen.

Bisschoppensynode 2018

De voorbereidingen voor het Symposium was in volle gang toen paus Franciscus in oktober de Bisschoppensynode 2018 afkondigde over hetzelfde thema. Je zou een Synode kunnen zien als een herbeleving van Pinksteren: de opvolgers van de Apostelen komen bij elkaar om te spreken over een bepaald thema. We bidden dat ze geleid mogen worden door de Heilige Geest. Ik roep u allen op om mee te bidden!

Michel Remery pr

Michel Remery is Vicesecretaris Generaal van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE), en hoofdorganisator van het Symposium. Vóór zijn huidige functie was hij jarenlang kapelaan in Leiden.

Thema 'Jongeren en roeping'

In de 13^e jaargang is in Rondom de Kerk extra aandacht voor 'jongeren en roeping', vooruitlopend op de door de paus afkondigde Bisschoppensynode over dit onderwerp in oktober 2018. Gezien het op deze pagina beschreven Symposium, zijn er in Europa al initiatieven om na te denken over hoe jongeren hun roeping kunnen ontdekken.

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzaling e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. **06 13 29 54 36.**

Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Margreet Onderwater (ma tot en met do van 9.30 tot 11.30 uur open), Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, **071 737 00 87** of petrusenpaulusleiden@gmail.com.

Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of w.p.l.broeders@gmail.com.

Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of diakengjclavel@gmail.com.

Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petrusparochie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.

Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres: Sint-Petrusparochie, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of pwbasteiden@gmail.com.

Colofon

Jaargang 12, nummer 6
Mei / Juni 2017

Rondom de Kerk is een uitgave van de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude.

Redactie Linda Carrette, Jury Smit, Judith Koren en Joke Sorgdrager (hoofdredacteur)

Medewerkers José Simons-Castelein, Carel Bruens, Victoria Twist en Eva Kessler

Fotografie Jos Versteegen en Ton van Schie

Advertentieacquisitie rondomadvertising@gmail.com, 071 512 17 31

Vormgeving Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Oplage 4500 **Druk** EasyPrint

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.

Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006 2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.

Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving via parochies, instellingen en andere distributiepunten.

Postabonnementen € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Redactieadres Redactie Rondom de Kerk, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden.

E-MAILADRES rondomdekerknu@gmail.com.

Voor kopij op de pagina's van de parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 7, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten: uiterlijk 31 mei 2017.

Verschijningsdatum: 29 juni 2017.
Mailen of inleveren bij het redactieadres. Nummer 1 komt 7 september 2017 uit.

www.rondomdekerknu



Rector Hofstede 60 jaar priester



Een pelgrimstocht. Zo ziet rector Hofstede van RK zorgcentrum Roomburgh het leven. Deze tocht voerde hem na zijn wijding in 1957 langs diverse parochies in het bisdom Rotterdam, bijvoorbeeld rond 1965 als priester-arbeider in de Haagse Schilderswijk. In 2007 kwam hij naar Roomburgh.

Dierbaar zijn hem vooral de momenten van inspiratie op die tocht. "Ik las bijvoorbeeld op bezoek bij een collega rond 1970 in het Evangelie van Johannes hoe Christus Lazarus uit zijn graf roept. Ik voelde dat iemand achter me stond en dat wat ik las Zijn woorden waren. Er viel een steen van mijn hart. Soms loopt een weg dood, en dan krijg je hulp." Hij licht even en citeert dan uit een boek van Eric Borgman (*De Kerk ten tijde van afbraak*): "Soms gebruikt de Heilige Geest een list." Hij verzette de bakens en werd bisschoppelijk gedelegeerde voor de Charismatische Vernieuwing. Als pastoor van de Haagse Sint-Jacobusparochie zette hij een pater Pio-groep en een Don Gobbi-groep van de Mariale Priesterbeweging op en vroeg toenmalig vicaris J. Smith de Alpha-cursus in katholieke zin in deze parochie te beginnen. Ook begeleidde hij pelgrimages naar Medjugorje. Hij zette zich met overgave in voor de grote restauratie van de Jacobuskerk.

"Ik ga voort op mijn pad"

Hij werkt nu tien jaar in Roomburgh, in de zielzorg, de priesterlijke be-

Lintjes parochianen!

In Zoeterwoude ontvingen de dames Van Steen en Berk en de heer Droog een Koninklijke Onderscheiding voor, onder meer, hun vele verdiensten voor de Sint Jan, Christus Dienaar en De Goede Herder. Daarnaast heeft de heer Kolff een lintje gekregen voor, onder veel meer, zijn voorzitterschap van de Raad van Kerken in Zoeterwoude. In Leiden zijn de dames Harrevelt, Hettinga, en Van den

diening en het dagelijks celebreren van de H. Mis. "Men zegt wel eens: Hoe ouder hoe gekker, kan best waar zijn. Ik word wel ouder, misschien ook gekker, maar ook steeds gelukkiger. Ik ga voort op mijn pad, met de mensen met wie ik hier leef. Mijn eigen drijvende kracht? De blijde hoop die spreekt uit de woorden na het Onze Vader in de Eucharistie 'expectantes beatam spem': terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Heer Jezus Christus. Die is en blijft het belangrijkste in mijn leven."

Op donderdag 15 juni is in Roomburgh een H. Mis om 10.30 uur met daarna een receptie. Iedereen is hierbij van harte uitgenodigd. Die middag is er voor de bewoners iets feestelijks. Op 17 juni viert rector Hofstede zijn jubileum met familie en vrienden in Den Haag.

Berg gedecoreerd voor, naast veel andere verdiensten, hun inzet voor hun geloofsgemeenschap in de Sint Petrus. En, niet in de laatste plaats, kreeg vicevoorzitter Van Erp van onze HH. Petrus en Paulusparochie een onderscheiding voor een lange lijst van kerkelijke en maatschappelijke inzet in en buiten onze regio. **Van harte gelukgewent!** Zie ook de pagina's 10 en 17.

Om 'het verborgen manna'

Met zijn boek over 'de navolging van Christus', wil Thomas van Kempis, (zijn tijdgenoten) een hulpmiddel bieden om te komen tot een uitbeelding en nabootsing in het eigen leven van 'het model' dat Christus is (I,1,2). De Bijbel neemt in dit proces een belangrijke plaats in.

Thomas begint zijn boek dan ook met een Schriftcitaat: "Wie mij volgt, gaat zijn weg niet in duisternis". (Joh 8:12). Aan dit citaat voegt Thomas toe: "zegt de Heer" (I,1,1). Deze toevoeging maakt niet alleen duidelijk van wie de woorden afkomstig zijn, maar om wie het Thomas te doen is: de Heer. Onze hoogste inzet moet zijn "het leven van Jezus Christus mediteren" (I,1,3). Mediteren betekent hier zoveel als overwegen, bezinnen en oefenen. Want "wie de geest heeft" kan in de Schrift "het verborgen manna vinden" (I,1,4).

Lectio Divina

Tussen de regels van deze eerste verzen klinkt de vertrouwde vier-slag van de 'Goddelijke lezing', de Lectio Divina van de Schrift door: de Lectio of het lezen van de tekst; de Meditatio of het overwegen van de tekst; de Oratio of het bidden en de Contemplatio of de nadere beschouwing en wat daar uit volgt. Dit biddend lezen vraagt van de lezer een juiste gesteldheid of leeshouding. Voor Thomas bestaat deze uit twee elementen: enerzijds het hebben van 'de Geest van Christus' en anderzijds 'de liefde tot de waarheid'. Het hebben van de geest is een voorwaarde (I,1,4 en I,5,2) om door te dringen tot de diepere betekenis van de tekst, 'het verborgen manna'. De waarheid (I,5,5) die Thomas

voor ogen staat is niet een waarheid die verkregen door kennis of het disputeren met verheven woorden (I,1,7-10) maar 'de waarheid van de Heer', de waarheid die de Heer zelf is: "Ik", zegt Jezus, "Ik ben de weg, ik die de waarheid ben en het leven." (Joh. 14:6).

Zoektocht naar Waarheid

Bij onze zoektocht naar Waarheid kunnen we worden gehinderd door onze nieuwsgierigheid. Voor Thomas is dat het "willen begrijpen en beredeneren waar men eenvoudig aan voorbij moest gaan" (I,5,9). "Wie echt voortgang wil boeken leest de Schrift deemoedig, eenvoudig en trouw". (I,5,10). De vrucht echter van het lezen, het

'ware manna' komt niet voort uit onze inspanning: "Als je de hele Bijbel en de gezegden van alle filosofen vanbuiten zou kennen, wat zou je er allemaal aan hebben zonder de liefde en de genade van God". (I,1,10).

Een mooie gedachte zo in de dagen voor Hemelvaart en Pinksteren waar we aanvankelijk met lege handen en verweesd achterblijven om dan de Helper en Trooster te krijgen de H. Geest. Uiteindelijk is alles genade en daarvan leven wij.

Marlène Falke-de Hoogh pw



Thomas a Kempis

Jaarthema: De 'Navolging van Christus'

Het is met 5.000 keer na de Bijbel het meest herdrukte boek. De 'Navolging van Christus' van Thomas a Kempis inspireert al eeuwen mensen binnen en buiten de Katholieke kerk. Er gaan zelfs stemmen op om de Moderne Devotie, waarvan dit boek de exponent is, voor te dragen als Werelderfgoed op de Unesco-lijst. Rondom de Kerk belicht in deze jaargang deze klassieker, ook op de website. Op www.rondomdekerk.nu staat nu een interessant interview over de Moderne Devotie met Evelyne Verheggen. Wat deden Thomas a Kempis en de Moderne Devotie voor de beeldcultuur? En wat is het belang van die beeldcultuur? Kunsthistorica en erfgoed-specialiste Evelyne Verheggen schetst aan de hand van deze beeldcultuur een ontwikkeling in de volksdevotie die dwars door onze traditionele tijdsindelingen heenloopt, waarbij ze midden in onze tijd terecht komt. Evelyne Verheggen studeerde kunstgeschiedenis in Leiden en promoveerde in 2006 aan de Radbouduniversiteit in Nijmegen op het proefschrift 'Beelden voor passie en hartstocht. Bid- en devotieprenten in de Noordelijke Nederlanden, 17de en 18de eeuw.' Meer informatie op www.evelyneverheggen.nl.

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk wensen u Zelig Pinksteren

In gedachten

Pinksteren

Pinksteren: komst van de Heilige Geest en is een geschenk van de Heer na Zijn Hemelvaart laat Hij ons niet alleen maar Zijn Geest daalt over ons neer

Zijn Geest brengt ons troost geeft ons wijsheid en kracht; om Hem hebben wij gebeden op Hem hebben wij gewacht

wanneer wij nu op de weg van Jezus verder gaan zal Zijn Geest ons nooit verlaten maar levenslang naast ons staan

José Simons-Castelein

BMS
Netwerk Notarissen

Notarissen
mr. R.H. Breedveld
mr. E.J. Moolenaar
mr. M. Schwarze

Plantsoen 25, 2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30 F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

- > Alle rechtsgebieden
- > Combinatievoordeel bij gelijktijdig passeren van verschillende akten
- > Gratis abonnement op onze elektronische nieuwsbrief
- > Eigen parkeerterrein
- > Voorheen Brouwer en Kroeks Netwerk Notarissen en Meiners Netwerk Notarissen

vanberkel
waddinxveen

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel.: +31(0)182 61 99 44
E-mail: info@vanberkelwaddinxveen.nl
Website: www.vanberkelwaddinxveen.nl

Verhuur van zaalruimte
Verhuur van diverse zaalruimten, tot een maximale capaciteit van 250 personen, voor vergaderingen, recepties, cursussen, bijeenkomsten, e.d. **Gratis parkeren!**

de Regenboog
Kerkelijk Centrum

R. van Heyningen, 071 521 28 58, Watermolen 1
2317 ST Leiden, beheerder@kcregenboog.nl

Religia Leiden 25th
Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Openingstijden: van 10.00 uur - 15.00 uur
maandag, donderdag en zondag gesloten

**1^e H. COMMUNIE GESCHENKEN
TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN**

Kop en Schotel € 4,75 Tegel € 5,55 Beker € 3,95
Boterhambordje € 6,25 Kinderrozenkrans € 0,50

OP IS OP - ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Verkoop: Herensingel 3
2316 JS Leiden Tel: 071 521 17 50 Mobiel: 06 10 84 80 78
E-mail: religialeiden@gmail.com Website: www.religialeiden.nl

Echt iets lekkers!

Raaphorst
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Regentesse
uitvaartverzorging

'Maakt het afscheid bijzonder door de persoonlijke en warme sfeer'

MARIELLE VAN DE LOO

071 34 11 590 WWW.REGENTESSE.NET

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

De KBO is een moderne beweging op katholieke grondslag ter behartiging van de belangen van ouderen.

De KBO geeft tien maal per jaar het landelijk blad Nestor uit.

KBO
ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968 Contributie € 25,- per jaar.

Begraafplaats Rhijnhof

Al meer dan 100 jaar is Rhijnhof een bijzondere begraafplaats met een prachtige natuur. Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en hagen kwam in 2010 gereed. Rhijnhof is een algemene begraafplaats; een deel ervan is katholiek gewijd.

LAAN TE RHIJNHOF
2332 HZ LEIDEN
TEL. 071 532 06 09
FAX 071 532 04 48

Openingstijden kantoor in het Poortgebouw op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
e-mail: info@rhijnhof.nl website: www.rhijnhof.nl

PASTORAAL TEAM

Catechumenen

De afgelopen weken zijn in onze parochie weer enkele volwassenen katholiek geworden. En nieuwe verzoeken zijn binnen gekomen. Het blijft indrukwekkend, wanneer volwassenen bewust kiezen voor Jezus en Zijn Kerk. Vaak gaat hier een lange zoektocht aan vooraf. Vooral Bas van Pampus is druk bezig met het voorbereiden op de Doop van al deze Catechumenen.

Rondgang langs sacristieën

Inmiddels hebben de pastoors Broeders en Smith en diaken Clavel een rondgang gemaakt langs de sacristieën en priesterkoorgedeelten van de kerken. Dit was geen 'visitatie', maar meer een inventarisatie. Welke voorwerpen zijn er wel, welke niet, welke zijn aan vervanging toe e.d. We kunnen immers beter 50 kelkdoekjes ineens bestellen. Dank aan de aanwezige koster voor alle hulp.

Marlène Falke tijdelijk gedeeld

Dit klinkt een beetje cryptisch, maar betekent dat Marlène tijdelijk een aantal uren ook in Rotterdam werkzaam is, op verzoek van het bisdom. Haar taak is daar het in goede of betere banen leiden van een fusieproces. Geen eenvoudige klus, maar laten we eerlijk zijn, hier in Leiden en elders heeft ze daarmee al de nodige ervaring opgedaan.

Wereldzorgen en de Pinksternoveneen

Bij een Seniorenmis hoorde ik iemand zeggen: "De toestand in de wereld is heel zorgelijk." En dat is ook zo. Het paradijs op aarde keert nooit meer terug. Dat neemt niet weg, dat Christus mensen zoekt die met Hem mee willen werken om 'er het beste van te maken'. Dus we blijven bij Hem aankloppen en de Helper bij uitstek vragen, de Heilige Geest. De Pinksternoveneen begint op vrijdag 26 mei en eindigt op zaterdag 3 juni. Want als we wel onze zorgen uiten maar niet bidden, gaat er iets verkeerd. Het benzinelichtje staat op rood en we gaan toch niet tanken. Ver kom je er niet mee.

Kom, Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden. En Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.

God Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen: geef dat wij door die Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten, en ons altijd over zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus onze Heer. Amen. Pastoor Smith



Beste lezers van Rondom de Kerk

Ook in dit Pinksternummer is weer veel interessants te lezen. Bijvoorbeeld op de voorpagina over de door onze oud-kapelaan Remery georganiseerde conferentie in Barcelona over Jongeren en Roeping. Dit is ook het thema van Rondom de Kerk in de komende jaargang. Ook mooi is de verbeelding in kunstwerken van de Zeven werken van Barmhartigheid door allerlei groepen: zie pagina 19. Veel leesplezier!

Wilbert van Erp



PAROCHIEBESTUUR

Onderscheid moet er zijn

Meestal denk ik daarbij aan de RK Kerk in Leiden en daarbuiten. Binnen de regels is er veel mogelijk en we willen dat brede spectrum in onze grote parochie aanbieden. Die veelkleurigheid koester ik en het bestuur met mij.

Laatst merkte ik dat je ook met één kleur onderscheid kunt maken. De kleur oranje. Met die kleur ben je onderscheiden of niet. De dag voor Koningsdag begon voor mij en vier andere parochianen zonder en eindigde met een Koninklijke Onderscheiding. Het was in Den Haag (en Rotterdam) kennelijk opgevallen dat het proces van samenwerken en samengaan van geloofsgemeenschappen in het Leidse eigenlijk best goed verloopt. Dat is maar ten dele mijn verdienste. Als bestuurders, vrijwilligers en kerkgangsters niet mee hadden gewerkt, soms aanvankelijk met tegenzin, was de klus gedoemd te mislukken. Het lintje hebben we met zijn allen verdiend.

Noblesse oblige

Maar het scheidt ook verplichtingen! 'Noblesse oblige' tenslotte. De burgemeester van Leiden had wel interesse in tips voor goede regionale samenwerking, net als trouwens de burgemeester van mijn woonplaats Voorschoten. Een onverwachte wijze van 'iets betekenen voor de maatschappij', een voorbeeld zijn? Burgemeester Lenferink onderkende in zijn speech ook het belang van De Bakkerij, als verzamelplaats van diaconie in onze parochie.

Samenwerking nog niet klaar

Net als met de diaconie die altijd doorgaat, zijn we ook met de samenwerking nog lang niet klaar. De regiovorming krijgt gestalte, ter plekke in Oost, Zuid en Noord, maar ook in het bestuur. Het streven is na de zomer te gaan werken volgens het nieuw bestuursmodel met naast de voorzitter, secretaris, penningmeester en de portefeuillehouder gebouwen drie regiobestuurders, vanuit elke regio één. Daarvoor moeten de huidige functies geknipt en geplakt worden. Als mensen er lang zitten is dat een hele klus.

Ook na de herverdeling van rollen en taken (over deels nieuwe mensen) gaat het om een goede balans tussen centraal en decentraal. Het moet achter de schermen simpeler om te profiteren van de schaalvergroting. In veel opzichten zijn we net een bedrijf, maar dan met heilige huisjes. Wij gaan ervoor, blijft u meedoen?

Wilbert van Erp, vicevoorzitter parochiebestuur

Priesterwijding 10 juni

Eli Stok, een van onze priesterstudenten, wordt op zaterdag 10 juni door bisschop Van den Hende tot priester gewijd. Eli studeerde aan het seminarie Sint Willibrord van het bisdom Haarlem en liep stage in de parochiefederatie Sint Franciscus in het Westland. Hij werkt nu als diaken in de parochie Sint Ursula en O.L.V. Vrouw van Sion in Delft en omstreken. In de tijd van voorbereiding vraag ik om uw gebed voor onze wijding.

W.P.L. Broeders, rector priester- en diakenopleiding Vronesteyn



O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, 071 521 81 13. In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74. NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Welkom Wendy!

Op tweede Paasdag is Wendy Velthuysen gedoopt en we heten haar hartelijk welkom. Wendy is van huis uit niet gelovig opgevoed, hoewel haar ouders hervormd zijn getrouwd.

Ze kwam in aanraking met het geloof toen ze als 19-jarige verkering kreeg met een katholieke jongen. De twee jaar dat ze verkering



had ging ze ook mee naar de kerk en ze vond het er fijn. Toen deze verkering uitging en ze daarna met een niet-gelovige man trouwde viel alles weg en het geloof raakte op een laag pitje, hoewel ze toch soms naar de kerk ging. Afgelopen herfst deed

Wendy de Alphacursus en dat werkte verhelderend. Ze kreeg duidelijkheid over Jezus en de H. Drie-Eenheid en werd erdoor geraakt. Tijdens de zaterdag van de Alpha cursus waarbij er een korte viering in de kerk was, vroeg ze in de beslotenheid van twee begeleiders om voor haar te bidden, toen voelde ze dat God heel dichtbij haar was.

Wendy vertelde dat de rust in de kerk haar de mogelijkheid biedt om zich aan God te geven. Ze vindt het vieren met de gemeenschap heel mooi en ze wordt geraakt door de aanbidding. Ze heeft ook veel aan de Schriftlezingen en de preek. In de Vastentijd heeft ze elke dag ook 'het Woord onder ons' gelezen en ermee gebeden en daar had ze veel aan. Maria, die zij als een moeder beschouwt, is een van haar doopnamen. Annelies Cremers

Boekje Sint Joseph is uit

Naar aanleiding van de restauratie is het initiatief genomen een oude Congregatie opnieuw op te richten: de Vrienden van Sint Joseph. Inmiddels hebben al heel wat mensen zich ingeschreven. Het gaat er om Sint Joseph een grote plaats te geven in ons geloofsleven, jaarlijks, maandelijks, wekelijks, dagelijks. Zo is er elke 2e woensdag van de maand een speciale Sint Josephmis. Flyers met informatie liggen achter in de kerk. Nu is ook het bij behorende Sint Josephboekje verschenen. Hier staan Josephgebeden voor elke dag van de week in, teksten van heiligen en pausen over Sint Joseph en vijf Josephliederen. Iedereen die zich heeft aangemeld of dit nog doet bij de Vrienden van Sint Joseph kan zo'n boekje krijgen. Vraag er even naar! Pastoor Smith



Catechese van de Goede Herder

In februari kwamen twaalf cursisten samen in het Noorse Bergen om te leren over de catechese van de Goede Herder voor 9 tot 12 jarigen. Drie parochianen uit Leiden vormden de Nederlandse delegatie van een internationaal gezelschap. Onder de leiding van trainer Linda Kaiel uit de VS, stortten we ons in de wijze waarop een 9 tot 12 jarigen willen leren over Gods Heilsplan.

We hebben zelf materialen gemaakt, Bijbelteksten overgeschreven, gezongen en gebeden; door dit zelf in rust en met precisie te doen was dit voor mij een extra verdieping.

Op woensdagmiddag zijn al bijeenkomsten van de catechese van de Goede Herder aan de Herensingel in Leiden. Op dit moment zijn er twee groepen: voor kinderen van 3 tot 6 en 6 tot 9 jaar. Wij willen vanaf september ook een groep beginnen voor 9 tot 12 jarigen. Daarbij willen we die kinderen helpen een antwoord te vinden op hun vragen en kijken we met ze naar de tijdlijnen en grote personen en gebeurtenissen uit de Bijbel. De talenten of gaven die ons allen zijn gegeven helpen ons op onze geestelijke reis, we kunnen die ontdekken via de Sacramenten.

Mocht u meer willen weten, dan bent u altijd van harte welkom! Voor aanvullende informatie: info@catechesegoederder.nl.

Ingeborg Kleemans- Thomeer

Communicanten 2017



Op zondag 14 mei hebben negen kinderen voor het eerst Jezus in de H. Communie ontvangen! We bidden dat deze ontmoeting met de Heer hun geloof mag blijven voeden. Wij feliciteren Iria Franco, Paloma Franco, Victoria Grycel, Philip Kleemans, Andy Ndikumana, Imena Ngarambe, Patryk Prucnal, Robert Weusten en Bartlomiej Witkowiak.



Terugblik op restauratiefeest

Na de Lijkwade-expositie waar zo'n 750 bezoekers zijn geweest, kwam de feestelijke afronding van de restauratie fase 1, in aanwezigheid van onze bisschop en burgemeester. De beelden spreken voor zich.

Vaste Vieringen

Zondag 11.30 uur Eucharistie met Kinderwoorddienst en erna koffie

Woensdag 18.30 uur Aanbidding
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid

Woensdag 18.30 - 18.50 uur.

Extra aandacht voor

- Mei wekdagen: Rozenkrans om 19.00 uur, woensdag om 18.30 uur
- 3 juni Pater Pio Gebedsgroep
- 7 juni Terugkomwoensdag 1e Communie
- 14 juni Josephwoensdag
- 22 juni Parochiebedevaart, zie pagina 13
- 25 juni Alle koren
- 1 juli Pater Pio Gebedsgroep.



H. LODEWIJK

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 - 513 07 00. Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 - 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl. Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Interview Sylvia

Op 23 april is Sylvia Teresa Maria de Vreede, gedoopt en heeft ze haar 1e H. Communie gedaan. Ze heeft de Alpha gevolgd en is meestal te vinden in de Engelse Mis. Hoog tijd om even verder kennis te maken.

Je hebt mooie doopnamen gekozen. Kun je daar iets over vertellen?

Teresa is van Moeder Teresa met name omdat dat zo'n mooi voorbeeld is met hoe ze altijd in dienst van de armen heeft gestaan, maar wel altijd samen met Jezus. Daarnaast Maria, omdat die er gewoon bij hoort als je katholiek wordt.

Hoe ben je bij de Katholieke Kerk terecht gekomen?

Ik ben eigenlijk niet gelovig opgevoed. Toen ik 17 was heb ik voor het eerst het gevoel gehad dat God bestond, maar verder is het heel langzaam gegaan. Ik heb diverse kerken bezocht in Nederland maar ook in het buitenland en langzaam kwam ik erachter dat hetatholicisme me toch het meest trok.

Wat trok je in de Katholieke Kerk?

Eigenlijk omdat ik hier God kan vinden, het



mystieke trekt me aan, de wierrook, de Latijnse gezangen, het laat allemaal zien dat God een mysterie is dat veel groter is dan ik kan begrijpen.

Hoe vinden je ouders en familie het dat je nu wordt gedoopt?

Ze zien dat ik gelukkig ben en dat is het belangrijkste natuurlijk.

Wat is je droom?

Uiteindelijk is mijn droom dat alle christenen ooit één zullen worden want dat is uiteindelijk wat Jezus vraagt.

Eliza Oudshoorn

Tussenstand Barometer: niet voor niets de rode kleur!

We zijn inmiddels 5 maanden onderweg in 2017. Wat is de stand van de barometer achterin de kerk? Wij hebben berekend dat de H. Lodewijk tenminste € 45.000,- aan kerkbijdragen/giften nodig heeft. Dit vertaalt zich in een gemiddeld bedrag van € 3.750,- per maand. Half april bedroeg de stand van de barometer ca. € 7.300,- hetgeen neerkomt op een gemiddeld maandbedrag van € 2.000,-. We hebben hierdoor inmiddels een achterstand van ruim € 6.000,- opgelopen. Dit betekent dat voor de rest van het jaar het gemiddeld benodigde maandelijkse bedrag is opgelopen naar ongeveer € 4.500,- om het streefbedrag van € 45.000,- te halen. De Beheercommissie doet dan ook een dringend beroep op degenen die nog geen kerkbijdrage hebben overgemaakt om hier niet te lang mee te wachten. De kerkbijdrage kan worden betaald via onze bankrekening, via de AKB zakjes achterin de kerk of

via de fiscaal gunstige periodiek gift in geld. Elke 4e zondag van elke maand is ook een speciale AKB zondag met een AKB bus.

Wij zijn dankbaar voor uw bijdrage en hopen op uw blijvende ondersteuning.

Namens de beheercommissie, Jan Harmsen

Niels de Communicant

Op zondag 14 mei heeft Niels Koch voor het eerst de H. Communie ontvangen. Niels is al een paar maanden misdienaar en heeft dus al heel goed kunnen zien wat er gebeurt op het altaar tijdens de Mis. Nu mag hij voortaan telkens weer de H. Communie ontvangen. Proficiat namens alle Lodewijkers!



Gezinsmiddag en Lodewijkbrunch

Net als vorig jaar wordt het seizoen feestelijk afgesloten. Het is weer een mooi seizoen geweest, met de vele activiteiten van en voor jong en oud, de jongeren-Missen, catechese, mensen die RK werden, Father Lucas back in town, radio uitzendingen via Radio Maria, veel kinderen in de Mis, de 24-uurs aanbidding die al bijna 5 jaar bestaat, volle kerk op zondagen en bij Hoogfeesten, enz. Op zaterdag 1 juli sluiten we dan ook af met een gezinsmiddag en op zondag 2 juli met een Lodewijkbrunch aansluitend aan de H. Mis.



50 jaar priester

Vrijdag 2 juni zal pastoor De Water zijn gouden priesterjubiläum vieren in de H. Lodewijkkerk. De feestelijke Mis begint om 15.00 uur. Daarna is er gelegenheid om de jubilaris te feliciteren.

Vaste Vieringen

Zondag

- 10.00 Hoogmis Latijn of Latijn / NL
- 17.00 Aanbidding en biechtgelegenheid / Adoration and Confession
- 18.00 English Mass

Door de Week

- Maandag 9.00
- Dinsdag 19.00 (Tridentijnse Mis)
- Woensdag 9.00
- Donderdag 19.00
- Vrijdag 19.00
- Zaterdag 9.30

Eucharistische aanbidding

- Vrijdag 14.00 - 23.00 uur
- Zaterdag 7.00 - 14.00 uur
- Zondag 17.00 - 18.00 uur
- Biechtgelegenheid Zondag 17.00 - 17.45 uur.

Extra aandacht voor

- 26 mei 15.30 uur huwelijk Eliëtte Hogenelst en Pieter van der Ree
- 27 mei 13.00 uur huwelijk Sophie Brinkel en Sjors Akkermans
- Rozenkrans voor roepingen 18 mei en 29 juni (dus niet de 4e donderdag deze twee keren!).



Uitvaartverzorging



Wij zijn gevestigd in het karakteristieke pand aan het Levendaal 103 te Leiden.

Kwaliteit, service, persoonlijke begeleiding en unieke nazorg.

071 – 512 21 12

Dag en nacht bereikbaar

WWW.LEVENDAAL.EU

RODENBURG-VAN DER MEEL BV PROJEKT- EN WONINGINRICHTING

Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp

Tel. nr. 071-5 820 830

Mob. nr. 06-5 394 00 57

www.rodenburgvandermeel.nl

E-mail rodenburgvandermeel@hetnet.nl Nico v.d Meel

Drukkerij Labor Vincit 5 generaties typograaf

geboortekaartjes huwelijkskaarten
digitaal drukwerk briefpapier
rouwdrukwerk posters en flyers
enveloppen brochures
uitnodigingen visitekaartjes

Nieuwe Rijn 83-84, 2312 JK Leiden telefoon: 071 5124807
www.drukkerijlaborvincit.nl e-mail: info@drukkerijlaborvincit.nl

SCOL Secretariaat: Mariënpoolstraat 4 2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51 E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Katholieke basisscholen

St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
't Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Luthoflaan 2 | 2316 JA Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster hoofdvestiging | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Tweemaster nevenvestiging | Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden | T 071 521 09 75
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Koolkerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Klaverweide | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70
Westwoud | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05

Scholengemeenschappen voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo

Bonaventuracollege
Mariënpoolstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66
Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00

Visser 't Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiden | Antonie Duycklaan 10 H | 2334 CD Leiden
Leiden | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071 576 02 00
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12

VMBO Boerhaavelaan | Boerhaavelaan 44, 2334 ER Leiden | T 071-517 17 55

Tegenover molen de Valk
W.P. Hartwijk & Zn BV
gas- licht - water & cv
Ijzerwaren Speciaalzaak
 **071-5126627**
Lammermarkt 3 2312 CK Leiden
www.hartwijk.nl



DE GOEDE HERDER

Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres),
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend, 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: mm.rondomdekerk@yahoo.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Uit de Pastoraatgroep

De vorming van de nieuwe regio Oost heeft voor een nieuwe impuls gezorgd in de samenwerking tussen de drie pastoraatgroepen met praktische voordelen. Zo beschikt De Goede Herder na de sluiting van De Menswording over relatief veel zaken die bij de eredienst gebruikt worden en kon men zo Stompwijk helpen met altaarlinnen.

Maar ook op gebied van bijvoorbeeld de inhoud van Woorddiensten en voorbereiding op de Sacramenten wordt er al veel van elkaars expertise gebruik gemaakt. Uiteraard is pastoor Broeders bij de gezamenlijke overleggen aanwezig. Onze Pastoraatgroep is onlangs gestart met een vast contactmoment voor de diverse werkgroepen.

De MOV-groep overlegde als eerste met de PG wat leidde tot inspirerende gesprekken. Ook de Werkgroep rond het H. Vormsel en de nieuw samengestelde werkgroep Gezinsvieringen zijn inmiddels aangeschoven. Het is goed om met al onze vrijwilligers regelmatig af te stemmen want er is volop beweging in onze Parochiekerk!

Kerkbezoek flink gestegen

Na de opening van onze Goede Herderkerk zijn wij blij dat velen naar ons prachtige kerkgebouw blijven komen. Het kerkbezoek in onze parochiekerk is flink gestegen en ook onze penningmeester is tevreden over uw milde giften in de collecte en bij de Kerkbalans. De vieringen in de Goede Week werden ook goed bezocht met maar liefst 250 kerkgangers bij de Kruisweg, ruim 350 bezoekers in de Paaswake en 300 parochianen op Eerste Paasdag. Verheugend is het ook dat in korte tijd vier kinderen door het H. Doopsel in onze gemeenschap werden opgenomen.

Rozenkrans in de Meimaand

De meimaand is van oudsher naast oktober de maand die aan Maria is toegewijd. Waarom is dat zo? De naam 'mei' komt van het Griekse woord maia, dat 'moeder' betekent. Al eeuwenlang waren er in deze maand voorjaarsfeesten. In de Middeleeuwen ontstond in Italië het idee dat mei een zeer passende maand was om feestelijk eer te geven aan Maria,



de Moeder van Jezus. In de hele wereld is voor Katholieken zo de meimaand tot Mariamaand geworden. Na de vieringen op woensdagmorgen wordt u van harte uitgenodigd om met ons de rozenkrans te bidden in de Mariakapel.

Familiekamer en opbaarruimte

Met de verbouwing van de Meerburgkerk is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan: het realiseren van een familiekamer en opbaarruimte in de Goede Herderkerk. De familiekamer beschikt over een aparte ingang zodat nabestaanden hun dierbare overledene kunnen bezoeken zonder afhankelijk te zijn van openingstijden.

Mede dankzij een grote bijdrage van de Anna Martina Stichting is de familiekamer goed geutiliseerd. Voor meer informatie over het gebruik kunt u terecht bij ons secretariaat of bij Freek Versteegen: penningmeesterdgh@outlook.com.

De restauratie gaat verder

Onze enthousiaste groep schilders gaat verder met restaureren. In het atrium krijgt het herstel van een decoratieve band vorm, waarbij gewerkt wordt met sjablonen op basis van de oorspronkelijke schilderijen. Elvira Blom heeft de teksten boven de ingang aan de zijde

Agenda

De zondagse vieringen zijn om 9.30 uur in De Goede Herderkerk. Na afloop van de vieringen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in het atrium naast de kerkzaal.

Door-de-weekse vieringen

Iedere woensdag is er in de Mariakapel van de kerk om 10.00 uur een woord- en gebedsdienst. Op de eerste woensdag van de maand is er een H. Eucharistieviering met pastoor Walter Broeders. Daarna is er tot 12.00 uur in het atrium gelegenheid om een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in De Herdershof. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9.30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11.30 uur) is er ook weer vervoer terug naar Leiderdorp.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de H. Communie gebracht naar mensen die niet meer regel-



van de Hoge Rijndijk in oude luister hersteld. Boven de deur prijkt nu 'Domus Dei est et Porta Coeli' (het huis van God en de poort van de hemel) in de oorspronkelijke letters in bladgoud. Daarmee heeft de parochie HH. Petrus en Paulus naast de Hartebrug dus een tweede 'Coeli-kerk'!

Meesterschilder Ad van der Geest is gestart met het restaureren van de inscripties op onze doopvont.



Uw bijdragen ten behoeve van ons restauratiefonds blijven natuurlijk van harte welkom op de speciale bankrekening: NL94 INGB 0000 0454 70 t.n.v. HHPP Parochiekerk De Goede Herder.

matig naar de kerk kunnen komen. Eerstvolgende data zijn 3 juni en 8 juli. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof, tel. 071 589 16 26.

Gedoopt

Sanne Lepelaar op 9 april

Overleden

1 maart Adrianus Kienjet, 96 jaar
22 maart Johannes Gijsbert Bernardus Krabbendam, 83 jaar
8 april Maria van de Biezenbos - Bravenboer, 73 jaar
20 april Toos Wagenaar, 97 jaar

Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie: André Bouwman, Gerard vd Hulst, Joop van Huut, Theo Rump, Freek Versteegen.
Pastoraatgroep: Stephanie Jägel, Jeanneke vd Hulst, Leo Koot, Hans Kruidenberg, René Soullié.



SINT JAN'S ONTHOOFDING

Sint Jan's Onthoofding: Zuidbuurtseweg 15, Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3, Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of sintjansparochie@hotmail.com. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Paasvieringen

Met velen mochten we het feest rond de Verrijzenis van de Heer vieren. Het is altijd weer indrukwekkend om de vieringen in de Goede Week, beginnende met Passiezondag te mogen beleven en te mogen ervaren wat het lijdensverhaal nog altijd bij ons teweeg brengt. Fijn om te zien dat medeparochianen uit De Goede Herder en de Laurentius bij ons mee kwamen vieren. Bijzonder was de wijding van twee Paaskaarsen tijdens de Paaswake. Eén voor de Christus Dienaarkerk/Sint Jan en één voor de Laurentius in Stompwijk. In de toekomst zullen we in de Regio Oost (De Goede Herder-Laurentius-Sint Jan) nog meer gaan samenwerken en het vieringenaanbod op elkaar afstemmen. Het gebrek aan geestelijken noodzaakt ons daartoe maar het is ook fijn om een geloofsgemeenschap te kunnen en mogen zijn buiten ons eigen kerkgebouw. Wat betreft de vieringen in de Goede Week: vanaf deze plaats een welgemeend woord van dank aan allen die een bijdrage leverden op welke manier dan ook!

Eerste Heilige Communie

Op zondag 14 mei mogen drie kinderen uit onze parochiekers voor het eerst meedelen aan de Tafel van de Heer. Bente Blokhuisen, Paula van Leeuwen en Olivia Nolten. In de volgende editie van Rondom de Kerk zullen we verslag doen van de feestelijke viering en een foto plaatsen.

Koninklijke Onderscheiding

Ook elders in dit blad heeft u al kunnen lezen dat er binnen de HHPP parochie diverse parochianen een zeer verdiende koninklijke onderscheiding mochten ontvangen. Binnen onze parochiekers viel deze eer te beurt aan Mien van Steen en Koos Droog die, met vier



Lintjes in Zoeterwoude; vlnr. Koos Droog, mw. Van dam, mw. Berk, Dirk Kolff, Mien van Steen, Bob Hartloper en burgemeester Bloemen.

andere Zoeterwoude-naren, de onderscheiding kregen opgespeld door burgemeester Liesbeth Bloemen. Voor Mien en Koos was het lintje mede te danken aan het vrijwilligerswerk dat zij deden en doen voor onze geloofsgemeenschap. Van harte gefeliciteerd!!

Viering in de serre in Emmaus



In de vorige Rondom berichtten wij u over het starten van kerkelijke vieringen in de nieuwe Wijde zorg locatie Emmaus in Zoeterwoude Dorp. Om deze vieringen te kunnen voortzetten, hebben we dringend nog een aantal mensen (m/v) nodig die 1x per maand op zondagmorgen willen helpen. Het gaat dan om het klaarzetten van de ruimte voor de kerkdienst, het halen/brengen van bewoners die niet zelfstandig kunnen komen en het verzorgen van een kopje koffie. Mogelijk zijn er ook familieleden die het fijn vinden om zo nu en dan samen met vader/moeder of opa/oma mee te kunnen vieren en wat hand- en spandiensten te verlenen. Wilt u meehelpen neem dan contact op met Annie Borst tel: 071 580 32 83.

Bloembollen Allerzielen



Tijdens de allerzielenviering in november werden door bezoekers bloembollen gepoot, deze zijn inmiddels tot bloei gekomen. Een mooi hoekje op onze begraafplaats, teken van het nieuwe leven!

Verbouwing

De werkzaamheden aan de Sint Jan zijn in volle gang. De bestaande vloer is inmiddels geheel uitgehakt om plaats te kunnen maken voor o.a. de leidingen voor de vloerverwarming. De vloer van de koorzolder is een stuk groter geworden en nabij de sacristie is een doorgang gemaakt om plek te creëren voor de CV-ketel en toebehoren. De bouwcommissie is ook bezig met de vraag of en hoe de Kruisweg weer compleet te maken is. Door de brand in 1964 zijn een aantal van de staties verloren gegaan.



Gehavende Kruisweg Sint Jan. Te zien is dat het eerste deel ontbreekt. Het rechter deel loopt niet door in de 3e statie, dit deel is na de brand uit de puinhopen gered en bijgevoegd. In de huidige Sint Jan zijn alleen de staties 4 t/m 11 nog volledig aanwezig.

Gedoopt

25 maart: Olivia en Zara Nolten

Jubilea

Op 20 februari vierden W. v.d. Hoeven en C. v.d. Hoeven-Vreeswijk hun 60 jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd!

Overleden

22-02 Adrianus Droogh, 86 jaar
04-03 Wilhelmus van der Post, 82 jaar
04-04 Catharina Bos - van Velzen, 91 jaar

Kerkbalans 2017

Uw jaarlijkse kerkbijdrage zien we graag tegemoet op een van onderstaande rekeningen NL93INGB0002564772 t.n.v. HHPP kerkbijdrage St.Jan en NL75RAB00375304800 t.n.v. HHPP kerkbijdrage St.Jan

Pastoraatgroep: Margreet Onderwater, Aad van Slingerland, Annie Borst, Joke de Haas
Beheercommissie: Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch, Jos Hiel, Zita Hilgersom, Kees Janson, Cok Noordermeer.



H. LAURENTIUS

Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Mijn bezoek aan de Lijkwade

Er waren twee avonden over en met de lijkwade tentoonstelling in de Sint Josephkerk aan de Herensingel te Leiden. Omdat ik al vanaf mijn jeugd geïntrigeerd ben door het feit dat er gepubliceerd werd over een doek dat mogelijk van Jezus Christus, na zijn kruisiging, afkomstig zou zijn; moest ik er heen... Het doek wordt sinds 1578 bewaard in een afgesloten glazen kist met klimaatsysteem, te Turijn en zelden meer in het openbaar getoond. Nu was er een kopie vanuit Den Bosch in Leiden. Stelt U zich eens voor dat het ca. 2000 jaar oud zou zijn?! Het wordt al 119 jaren onderzocht. In 1898 nam men de eerste foto's en was men zeer verrast. Er ontstond zelfs een studie Sindonologie ('doekonderzoek'). De onderzoekers waren heel verschillend, zo ook de methodes. In 1931 werd het weer gefotografeerd. In 1973 kwam het op tv en ontdekte men met name steengruis, wat na uitvoerig onderzoek, afkomstig zou moeten zijn van de straten van Jeruzalem in die tijd. Ter hoogte van het gezicht, bij het rechteroog, vond men op het doek iets wat leek op een afdruk van

een, na veel spuurwerk, unieke munt van 29 na Chr.!? In 1977 werd er een groep van 40 onderzoekers gevormd, die zich STURP - Shroud of Turin Research Project - noemde. Het is inmiddels zestien jaren non-stop(!) onderzocht, maar men ziet er heil in, om in deze tijd, zo'n nieuwe groep op te richten... Er is tot nu toe dus vastgesteld dat het van een echte overledene is; er zijn vervalsingen in omloop geraakt en er ontstonden heftige meningsverschillen maar bijna even zoveel (nieuwe) ontdekkingen. En gevolgen ook; 75 conferenties, 10 vakbladen, studie in Rome, duizenden publicaties..

Werd vervolgd...

Tweede lezing: Is de Lijkwade van Turijn het grafdoek van Jezus van Nazareth? Het doek is dus het meest langdurig en intensief onderzocht archeologisch voorwerp. Het is van een kostbare kwaliteit, weefwijze, wat opvallend is, gezien de persoon in kwestie als misdadiger was behandeld. Later bleek het ook nog een derde deel van een groter geheel en eerst zelfs viermaal opgevouwen, waarbij slechts

het gezicht zichtbaar is. Het dure doek moest zodoende op een enorm weefgetouw zijn geproduceerd, had een visgraat motief en kostte een maandloon. De idee dat het middeleeuws zou zijn, werd effectief weerlegd. Er was een z.g. C14 koolstoftest gedaan op een hoekje waarop toevoegingen van veel later datum. Er waren een enorm aantal bevindingen en conclusies uiteraard, ook of vnl. wetenschappelijk, die steeds lastig, zo niet onmogelijk weerlegbaar leken. Zoals o.a. seizoen, ouderdom, herkomst en gegevens omtrent het lichaam en over de persoon, die mede via de Evangelien, door maar liefst vier verschillende apostelen bij elkaar beschreven werden. In de geschiedenis groeide de bredere belangstelling pas later; ook door het aanvankelijk niet zo grote aantal personen dat Christelijk was. Een werkelijke start der talrijke ontdekkingen en onderzoekingen, plus structurele waardering, na de aanvankelijke, kwam pas na 1355. Tot slot; een exacte kopie: is niet te maken. Er zijn teveel details die (b)lijken te kloppen... Dè mantel der 'Liefde'?

Helen Pieters



De Vormelingen van Stompwijk.

"Op 24, 25 en 26 maart hadden we een Vormselweekend met alle vormelingen uit Zoeterwoude, Zoeterwoude Rijndijk, Leiderdorp, Stompwijk en Leidschendam. Het Are You Ready weekend is speciaal voor tieners van ongeveer 12 jaar die het Vormsel gaan doen. Vanuit Leiden gingen we met pastoraal werker Bas van Pampus met de trein naar Den Haag. We gingen slapen in een oud klooster in het centrum van Den Haag. We hadden een leuk AYR team: Anne, Tim, Peter, Lianne, Dinant en Martine. We deden allerlei leuke activiteiten, sport en spelletjes en creatieve opdrachten. We gingen zelfs naar Het Binnenhof om daar spelletjes te doen. We hadden op zaterdagavond de Bonte Avond, dat was ook erg leuk en gezellig. En op zondag hadden we leuke liedjes ingestudeerd en gezongen in de kapel tijdens een mis ('Who is the king of the jungle'). Onze ouders konden ons zien optreden en kwamen ons weer ophalen van dit gezellige weekend!" Groetjes, Tim Koot

Daan Kerkvliet zegt koeien

"Ik weet niet anders dan dat als de koeien naar buiten gaan ze gezegend worden. Ook bij buren heb ik het indertijd vaak gezien. Mijn moeder of vader gaf met het palmtakje gedoopt in wijkwater elke koe een kruisje voor behouden weidgang en gezondheid. Zelf heb ik het de laatste jaren ook altijd gedaan. Zo ook dit jaar op 28 maart, eigenlijk heel vroeg voor deze omgeving. Het weer viel tegen die dag, maar Henriëtte, mijn vrouw, en onze kinderen Simon en Kim, waren ook vrij. Een paar mensen meer is altijd wel handig als ze weer voor het eerst naar buiten gaan. De koeien geven er niets om als het wat kouder is en dansten er vrolijk op los. Daarna gingen ze lekker gras eten en in de zon liggen."

Daan Kerkvliet



H. Hartbeeld in de bloemen

Paaszaterdag werd het plateau van het Heilig Hartbeeld van nieuwe vaste beplanting voorzien. Het was een koude klus voor Kees Bergen en Jos van Santen. Als het goed is zullen straks de pauselijke kleuren (geel/witte roosjes) de kerktuin sieren.

Familieberichten

Overleden

16 maart Fritz Gehrmann 73 jaar.

Hier zijn weer allerlei interessante, leerzame en inspirerende activiteiten in en vanuit onze kerken in de komende tijd. Opgave is niet nodig, tenzij anders aangegeven. Meer informatie in de catechesefolder die achterin de kerken ligt. Kijk ook op de pagina's van de kerken in bij de Jongeren Info 20 voor nog meer activiteiten en vieringen waar iedereen welkom is. Weekendvieringen staan op pagina 22 en 23.

Sacramentsprocessie

Op zondag 18 juni is de jaarlijkse Sacramentsprocessie. Die begint om 16.00 uur bij de Sint Josephkerk en gaat o.a. via de Haarlemmerstraat naar de H. Lodewijkkerk. Daar is rond 17.00 uur de afsluiting met een Sacramentslof. Iedereen is welkom om mee te lopen of gaandeweg aan te sluiten. Info bij pastoor Smith.



Paus Franciscus zei: "De Eucharistieviering is voor ons essentieel. Christus wil in ons leven binnenkomen en het met zijn genade vullen." Dus niet alleen een woord, of een genade, of een voorbeeld, maar Hijzelf wil ons leven bin-

nenkomen. De Eucharistie is Jezus Zelf en Hij neemt niets van Zijn zelfgave terug. Daarom blijft Hij aanwezig in het Allerheiligste. Deze werkelijkheid is de toekomst van de Kerk! Dit herontdekken is de weg voor de parochie. Al

jaren houden we mede daarom de Sacramentsprocessie. Dat is altijd prachtig. Een heel rustige biddende tocht door de straten van Leiden, letterlijk 'in de voetstappen van de Heer'.

Viering H. Vormsel

Op zaterdag 17 juni om 19.00 uur is de jaarlijkse Vormselviering, nu in de gerestaureerde De Goede Herder Kerk te Zoeterwoude Rijndijk. Bisschop Van den Hende gaat 26 tieners en een groep volwassenen vormen. Beide pastoors en de diaken celebreren mee. De muzikale ondersteuning wordt verzorgd door het jongerenkoor van De Goede Herder en het Magnificatkoor van de Sint Joseph. Van harte welkom!

Parochiebedevaart!

Op donderdag 22 juni is weer een Parochiebedevaart. In het kort: naar de Zusters van Stella Matutina in Dordrecht en naar Gorinchem (martelaren). Mis, Lof, lunch en diner. **Kosten** € 39,99. **Opgave** via de folder die in de kerken ligt.

Basics van het geloof

Over alles wat je bezighoudt over het geloof kun je in gesprek met een persoonlijke e-coach. Start elke donderdag. Zie www.HoevindjeGod.nl.



Piet de Baar

Zijlpoortlezing op 11 juni

Op zondag 11 juni om 15.00 uur houdt Piet de Baar een lezing in de kapel van begraafplaats Zijlpoort met als thema 'Hoe meer dooien, hoe meer poen voor de Zijlpoort': Epidemieën in Leiden en de gevolgen daarvan voor de katholieke begraafplaats.

Piet de Baar gaat in deze lezing in op de inkomsten van een begraafplaats als de Zijlpoort, die voor een flink deel worden bepaald door het aantal begrafenis, vooral die van mensen uit de betere klassen. Een begrafenis, bedeed door een Armbestuur leverde niet veel op. Wanneer het financieel niet zo goed ging, kon een flinke epidemie met heel wat dodelijke slachtoffers als een (ongevraagde) gave Gods worden beschouwd voor de financiën van de begraafplaats. Begraafplaats Zijlpoort heeft heel wat epidemieën meegemaakt: meteen al na de opening eind 1828 brak in 1829 een epidemie van mazelen uit en nadien zorgde cholera voor veel doden, vooral in 1832, 1849, 1859 en 1866. Ook de Spaanse griep in 1918 zorgde voor veel, ook katholieke, doden. De toegang tot deze lezing is gratis, iedereen is welkom!

Op bedevaart naar Kevelaer

De geheel verzorgde bedevaart naar Kevelaer is dit jaar van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 augustus. Er is ook een eendaagse bedevaart op vrijdag 11 augustus.

De bedevaart wordt gorganiseerd door de 'Haagse Bedevaarten'. De begeleiding is in handen van pastoor Smith en diaken Clavel. Naast de liturgische plechtigheden heeft u ook tijd voor uzelf. Het genadeoord Kevelaer bestaat dit jaar 375 jaar. Een goede reden om in dit jubileumjaar weer mee te gaan! De folders voor deze bedevaart liggen binnenkort in de kerken. **Informatie en opgave** www.bedevaart.nl of Haagse Bedevaarten, Weena 1053, 3013 AL Rotterdam, 010 414 95 77 of info@bedevaart.nl. Op **24 juni** viert de Broederschap van de 's-Gravenhaagsche Processie naar Onze Lieve Vrouw van Kevelaer de H. Mis om 11.30 uur ihet Willibrordushuis, Oude Molstraat 35, Den Haag. Iedereen is hierbij van harte welkom.

Namens het bestuur en de moderator, diaken Clavel bestuurslid



Mei

22

23 Fatima 1917-2017

Hoe de drie herderskinderen, aan wie Maria verscheen, heiligen werden. Josephpastorie, 20.00 tot 21.30 uur. Door pastoor Smith

24

25 Hemelvaart van de Heer

Hoogfeest



26

27

28

29

30

31 Elkaar verstaan 1

Over de beleving van Eucharistie en Avondmaal en de grenzen en mogelijkheden binnen de oecumene. Antoniuspastorie, 20.00 tot 21.30 uur. Door Marlène Falke, pw en ds. Ellis Ezinge

Juni

1

2

3 Open Kerk Actie Hartebrug

Zie pagina 15

Vigilie van Pinksteren

4 Hoogfeest van Pinksteren

De heilige Geest daalt neer op de apostelen en gelovigen. Begin van de wereldwijde zending van de Katholieke Kerk

5

6

7

8

9 Film en Spiritualiteit

De film is op deze avond een verrassing! Romanuszaal achter de Hartebrugkerk. 19.00 inloop met koffie. Begeleiding: Marlène Falke, pw. Tot 22.00 uur. **Opgave** hartebrugkerk@kpnmail.nl

10 Oecumenische dag

Marekerk zie pag. 18

11 H. Drie-eenheid

Hoogfeest

Zijlpoortlezing

15.00 uur zie links

12

13 Fatima 1917-2017

Actuele betekenis. Lodewijkpastorie, van 20.00 tot 21.30 uur. Door pastoor Smith



14 Elkaar verstaan 2

Over de beleving van Eucharistie en Avondmaal en de grenzen en mogelijkheden binnen de oecumene. Antoniuspastorie, 20.00 tot 21.30 uur. Door Marlène Falke, pw en ds. Ellis Ezinge

15 Bijbelleesavond

Begeleid door Marieke Maes. Antoniuspastorie van 20.00 tot 22.00 uur. Bespreking van de lezing van de zondag

16

17 Viering H. Vormsel

Zie hierboven

18 Sacramentsdag Hoogfeest. Processie. Zie hiernaast

19

20

21

22 Parochiebedevaart

Zie hierboven

23 H. Hart van Jezus

Hoogfeest



24 Mis Kevelaer in Den Haag

Zie linksonder

Geboorte van H. Johannes de Doper Hoogfeest

25

26

27

28

29 HH. Petrus en Paulus apostelen Hoogfeest.

BOERDERIJ Rustdam 1877

Tot en met juni speciale vroegboek korting

Genieten op de boerderij

Kamperen - Workshops - Koken

WWW.RUSTDAM.NL - TEL. 071 580 29 70

SNIJDERS
TEXTIEL/MODE

Setter Toni Erfo Ten Cate Naturana Robson Pill

fournituren
linntextiel
ondermode

damesmode
beenmode
nachtmode

Hoge Rijndijk 114 2313 KM LEIDEN - Tel. 071 512 35 78
dinsdag t/m vrijdag 9:30 - 13:00 en 14:00 - 18:00, zaterdag 9:30 - 17:00

Bunzlau Castle Elias DDDDD Cinderella

TIB DE BOER
TECHNISCH INSTALLATIE BEDRIJF

Technisch Installatie Bedrijf
DE BOER HAZERSWOUDE B.V.
Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude
071-3419117

Uw betrouwbare partner in techniek

Vele installaties voor uw woning of bedrijf kunnen wij installeren en onderhouden. Onze gespecialiseerde monteurs zorgen dat wij op elk aspect van ons werkgebied op de afgesproken tijd kwaliteit leveren. Dat betekent ook: zorg besteden aan het onderhoud van de installaties. Bij een storing kunt u altijd een beroep doen op onze 24-uurs storingsdienst. Als service hebben we veel onderdelen op voorraad, zodat de kans dat er op onderdelen gewacht moet worden heel klein is.

Maak eens kennis met onze vakkundigheid en kwaliteit.

WWW.TIBDEBOER.NL

SANITAIR
DAKWERKEN
VERWARMING
ELEKTROTECHNIEK
LUCHTBEHANDELING

ZIRKZEE
WONEN & SLAPEN
SINCE 1935

MARMOLEUMVINYL
GORDIJPARKET
MEUBELBEDDEN
BEHANGLAMINAAT
TAPIJZZONWERING

Lammenschansweg 138 ■ Leiden ■ zirkzeewonen.nl

Opmerkelijk

Een moderne online drukkerij met traditionele service.
Bezoek ons op EasyPrint.nl

EASYPRINT
opmerkelijk

www.easyprint.nl | Tel. 0252 745 500 | Nieuw-Vennep

Monuta 't Leidse Huys
De steun bij iedere uitvaart.

24 uur per dag bereikbaar op
071 - 573 08 30. Ook als u niet of
elders verzekerd bent.

Kijk ook op www.monuta.nl/leiden

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Een rustplaats voor katholieken uit Leiden en omgeving.
Keuze uit een algemeen-, familie- en urngraf.

Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl



HARTEBRUG

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingsstijden: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 22 89 of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Neo katholieken

Op zaterdag 17 juni zal het Sacrament van het Vormsel toegediend worden door bisschop Van den Hende in De Goede Herderkerk. Voor het merendeel zijn het op die dag kinderen die in groep acht van de basisschool zitten en zelf hun doopbeloften hernieuwen. Buiten deze plechtigheid om kunnen volwassenen er ook voor kiezen om zich aan te sluiten bij de R.K. Kerk. Zo werd aan Ward Dekker op zondag 12 maart in de Hartebrug het Vormsel toegediend door pastoor Broeders. Ward is in Groningen geboren en kwam als student in Leiden in aanraking met de Studentenecclesia. Studentepastor Walther Burgering maakte dan ook deel uit van de plechtigheid.



Op initiatief van pastoraal werker Bas van Pampus en pastoor Broeders wordt er op zondag 11 juni in de Hartebrug een terugkomviering gehouden voor de volwassen dopelingen en vormelingen van de afgelopen paar jaar.

Eerste heilige Communie

Het is bijna zover! Aan de hand van het project 'Gods grootste geschenk' zijn onze Communicantjes goed voorbereid op de grote dag. Op zondag 21 mei ontvangen zij voor de eerste keer de heilige Communie. De bijeenkomsten werden meestal op zondagochtend vroeg in de Romanuszaal gehouden, maar onlangs maakten ze ook een speurtocht door de kerk. Samen met Nicolien en Maaïke ontdekten ze dat er nog veel meer valt te zien in de kerk dan ze dachten. Komt allen op 21 mei want dan is het echt feest!



Hartebrugkoor op reis

Het Hartebrugkoor gaat van 24 tot en met 28 mei op koorreis naar Duitsland. Het gezelschap verblijft in de deelstaat Rijnland-Palts, omgeving Koblenz. Het programma bevat uiteraard ook enkele zangoptredens. Op Hemelvaartsdag in de abdij van Himmerod. Op zaterdagavond in de Sankt-Josefkerke in Koblenz en tenslotte op zondagochtend in de St. Johanneskerk te Dieblich. Het Hartebrugkoor houdt van cultuur, natuur en gezelligheid en kan het hart ophalen in deze mooie omgeving in Duitsland. Op zondag 28 mei zit u echter niet zonder muziek! Het vocaal kwartet Sine Nomine, bestaande uit Arthur Eijs, Bernadette de Koning, Annette en Rob in 't Veld (geen onbekenden in de Hartebrug!) verzorgen die dag de muzikale omlijsting van de eucharistieviering. Zingen maakt gelukkig en in de kerk betekent het ook nog eens dubbel bidden! Waarom zou je dan niet eens mee willen doen? Kom kennismaken op woensdagavond vanaf 19.45 uur in de Romanuszaal en wees van harte welkom!



Opbrengst Vastenactie

De Vastenactie heeft in de Hartebrugkerk het mooie bedrag van € 846,20 opgebracht. Het geld werd bij verschillende gelegenheden ingezameld zoals op Palmzondag door de kinderen met hun mooie Palmpaasstokken en het paasmarktje van de jongeren. Maar ook de deurcollecte door de kinderen, de vastenmaaltijd en de extra bijdrage in de collecte bij de offerande hebben een flink steentje bijgedragen. Voor het project in El Salvador werd € 761,58 overgemaakt aan de Vastenactie en voor het Ouders-Kinderen-Detentieprogramma € 84,62 aan de Stichting Exodus. Mede namens de goede doelen danken wij u hartelijk voor uw geldelijke steun!



Vieringen

Gezongen Eucharistieviering
Iedere zondag 11.15 uur
Eucharistieviering in de dagkapel
Iedere donderdag 12.30 uur
Kinderwoorddienst
Op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand.

Agenda

Koffiedrinken in de Romanuszaal
Na de mis op 28 mei, 11 juni en 2 juli
Inzameling voor de Leidse Voedselbank
Op de 1e zondag van de maand
Ouderensoos in de Romanuszaal
Woensdag van 13.30-16.30 uur
Dameskoor repetitie
Dinsdag om 15.00 uur o.l.v. Jeroen Pijpers in de Romanuszaal
Schola Cantorum en Hartebrugkoor repetitie
Woensdag om 19.45 resp. 20.15 uur o.l.v. Theo Goedhart in de Romanuszaal.

Concerten

Zaterdag 3 juni Leidse Orgeldag
Vanaf 10.00 uur orgelconcerten in de Leidse kerken (voor volledig programma zie: www.stichting-orgelstadleiden.nl)
Om 16.00 uur afsluiting met orgelconcert in de Hartebrug door Jan Verschuren.
Zondag 25 juni 16.00 uur
Rapenburg Kamer Orkest o.l.v. Johan Top
Met werken van drie Nederlandse componisten: Pieter de Mast, Jannum Kruidhof en Anja van Dooren.

Film en spiritualiteit

Filmavond in de Romanuszaal met nabespreking door pastoraal werker Marlène Falke - de Hoogh
9 juni - 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur
Voor deze laatste filmavond van het seizoen hebben de deelnemers zelf een film uitgekozen.

Open Kerk Actie

Zaterdag 3 juni
Vanaf 14.00 uur is de kerk geheel opengesteld om het winkelend publiek in de Haarlemmerstraat uit te nodigen kennis te nemen van het Pinksterfeest.

Doopvieringen

Zondag 28 mei - 13.00 uur
Sophia Sprock
Voorganger pastoor Walter Broeders
Zondag 25 juni - 13.00 uur
June Sprock
Voorganger pastoor Walter Broeders.

SINT PETRUS

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. In urgente gevallen (zoals een uitvaart) 06 23 75 26 74. Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden. Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.



Actie Knikengel en groot onderhoud

Met Kerstmis 2015 werd de actie Knikengel gelanceerd voor groot onderhoud. De actie werd een groot succes. Eind december 2016 was bijna € 15.000,- opgehaald en af en toe komen er nog heel mooie bedragen binnen voor NL85 INGB 0000 1859 91. Veel dank voor alle gulle bijdragen, waaronder extra giften bij bijzondere gelegenheden zoals een 50-jarig huweljk. Omdat onze Petruskerk een rijksmonument is, krijgen wij ook subsidie van het Nationaal Restauratiefonds.

Zo is er nu voldoende geld om met het groot onderhoud gefaseerd te starten. Het totaalbedrag van de begroting is echter niet volledig gedekt dus elke bijdrage is nog steeds van harte welkom!

In eerste instantie gaat het om herstel van de glas-in-lood ramen en schilderwerk aan de buitenzijde van zowel de kerk als de pastorie. Onderhoud aan het dak zal een volgende fase zijn. Als alle offertes en goedkeuringen voor het groot onderhoud binnen zijn, zullen we na de zomer daadwerkelijk een begin kunnen maken. De Beheercommissie

Schoolviering

De Sint-Josephschool was met Witte Donderdag in de kerk. Een kerk vol kinderen! Het Passie Evangelie werd uitgebeeld en verteld. Op de foto ziet u een van de soldaten die Jezus gevangen nam! Hij lacht erbij: "Rare jongens die Romeinen."



Duits Madrigaalkoor geeft concert

Op zaterdagavond 27 mei om 19.00 uur zal het 'Studentische Madrigalchor der Westfälische Wilhelms-Universität Münster' de Eucharistieviering in onze kerk opluisteren met een uitvoering van de Missa Brevis in F van Rheinberger.

Het koor viert dit jaar haar 70-jarig bestaan met een concertreis door Nederland en doet daarbij ook onze Petruskerk aan. Na de viering is er koffie en aansluitend zal het koor nog een (vrij toegankelijk) kort concert geven met werken uit de renaissance en uit hedendaagse tijden. Warm aanbevelen!

Corpus Christi - Sacramentszondag

Wij nodigen u van harte uit om dit feest met ons te vieren tijdens de Eucharistieviering op zondagmorgen 18 juni 9.30 uur. Het Arnold Schönberg Kamerkoor uit Leiden zal dan de mis 'Nunca fue pena mayor' ('nooit was er zo grote nood') van de Vlaamse componist Pierre de la Rue uitvoeren. Een bijzondere feestelijke viering met een bijzonder koor.

Palm, Palm Pasen ...



Op woensdag 5 april werd in de Petruszaal weer hard gewerkt om een mooie Palmpasestok te maken. Ook Diaken Clavel was aanwezig om de kinderen te assisteren waar nodig. Het resultaat mocht er zijn; in de processie tijdens de Palmpasenviering zagen we mooie exemplaren terug!

Lintjes voor drie bekenden

Mevrouw **Luud Hettinga-de Groot**, geboren op 24 april 1951 te Hazerswoude. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw **Elly van den Berg-Brinks**, geboren op 14 april 1950 te Leiden. Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw **ChristinaHarrevelt**, geboren op 5 januari 1945 te Paramaribo. Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Vanzelfsprekend feliciteren wij de dames van harte met hun koninklijke onderscheiding!

Agenda

Vaste Vieringen

Zaterdagavond

19.00 uur Mis met samenzang, Cantorij of kinderkoor

Zondagmorgen

1e en 3e zondag van de maand 9.30 uur Mis met Sint-Petruskerk

Door de Week

Eucharistieviering in de dagkapel. Ingang via de witte deur naast de parochiezaal aan de Lammenschansweg.

- Dinsdag 9.00 uur

- Vrijdag 9.00 uur

Na deze Missen is er biechtgelegenheid

Mededeling

Zaterdag 17 juni is er géén Avondmis in de Petruskerk, vanwege het Vormsel in De Goede Herderkerk. Wél is er op zondag 18 juni een Mis om 9.30 uur met Sint-Petruskerk.

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30 uur). Deze maanden is dat op 14 juni en 12 juli.

Overleden

De heer Hans Leidelmeijer

*06-04-1940 †28-02-2017

De heer Adrianus Kienjet

*05-09-1920 †01-03-2017

De heer Rob van Tol

*12-07-1961 †07-03-2017

De heer Willibrord Bos

*18-02-1954 †21-03-2017

De heer Cornelis A.P. Westgeest

*17-07-1929 †21-03-2017

Mevr. Johanna P. de Romijn-van Noort

*06-07-1923 †22-03-2017

De heer Koos Rietbergen

*29-12-1946 †28-03-2017

Mevr. Cornelia Goosen-Zandbergen

*15-06-1932 †09-04-2017.



LAM GODS

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden. Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Tel.: 071 531 01 62, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Vrijwilligersavond 9 juni

Vrijdag 9 juni is onze jaarlijkse vrijwilligersavond, gezelligheid en ontmoeting staan voorop. Er komt weer een bijzondere activiteit waarbij een beroep wordt gedaan op ieders creativiteit. We houden de avond weer samen met onze protestantse medebewoners van de Antoniuskerk. De avond begint om 17.30 uur, nadere bijzonderheden volgen via de mededelingen.

Elkaar Verstaan

Twee woensdagavonden over de Tafel van de Heer in oecumenisch verband. Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga (van 'onze' wijkgemeente Zuidwest) houden twee avonden rondom het Heilig Avondmaal en de Eucharistie, en vooral: wat de verbindende factor is, en wat de Tafel van de Heer kan betekenen in het leven hier en nu voor gelovigen van verschillende richting.

Iedereen is van harte uitgenodigd in 'De Verdieping', Stevensbloem 269 boven de Digros. Op 31 mei is het van 18.00 uur tot 19.30 uur (begint met gezamenlijk samen eten) en op 14 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur. Er komen intekenlijsten achterin de kerken; u kunt zich natuurlijk ook opgeven via secretariaat@lamgodsleiden.nl.

Actie Kerkbalans

Onze penningmeester Frank Hendriks heeft de voorlopig balans opgemaakt: eind april was er al ruim € 30.000,- ontvangen. De Actie Kerkbalans loopt tot het einde van dit jaar en het streefbedrag is € 50.000,-. Daarmee kunnen de kosten worden gedekt voor vieringen, catechese, diaconaal werk en onderhoud. Geweldig dus, dat nu al 60% binnen is, veel dank daarvoor! Een oproep aan allen die nog niet hebben overgemaakt: vergeet de parochie niet! Vragen of opmerkingen graag naar Frank via de telefoon 06 55 73 24 48 of LGLPEN@gmail.com.

Onderscheiden

We zijn trots op twee leden van onze geloofs-gemeenschap die zich eind april op bijzondere wijze hebben onderscheiden.



Op 21 april hield **Paul Kessler** zijn oratie ter gelegenheid van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Leiden met als leeropdracht 'Botanische Tuinen en Botanica van Zuidoost Azië'. Paul is prefect van de Leidse Hortus Botanicus en in de Lam Gods lid van de pastoraatgroep en van het koor. Natuurlijk houdt hij zich ook bezig met de bloemversiering. Paul, van harte gefeliciteerd!

Op 26 april werd **Wilbert van Erp** koninklijk onderscheiden voor zijn vele verdiensten voor kerk en samenleving in Leiden en daarbuiten. Als Lam Godsgemeenschap zijn we Wilbert heel dankbaar voor alles wat hij al vele jaren heeft gedaan en nog steeds doet.



Wilbert in gesprek met wethouder Roos van Gelderen.

Burgemeester Lenferink noemde Wilbert vanwege zijn Shell loopbaan het "Oliemannetje van katholiek Leiden" om alle fusies bestuurlijk te (bege-)leiden. We sluiten ons graag aan bij het dankwoord van Ton Snepvangers van Diaconaal Centrum De Bakkerij die het mooi in dichtvorm verwoordde:

*Het moest ervan komen, dat wist iedereen,
want zoals Wilbert van Erp is, zo is er maar één.
In diaconie en caritas, parochieel en diocesaan,
kan hij alle dagen zijn mannetje staan.
Als bestuurder en maatje, bewogen, begaan,
op de achtergrond, maar als het moet ook vooraan.
Het gaat nooit om hem, maar waar het om gaat
zijn de gemeenschap, de mensen waar hij voor staat.
Om geloof in het onaanzienlijk kwetsbare kleine
en op plaatsen waar mensen tussen de kieren verdwijnen
van een land dat steeds vaker zweert bij zelfredzaamheid,
maakt Wilbert nog gewoon even tijd
om mensen te helpen en naaste te zijn.
Eerlijk is eerlijk, al die inzet en activiteit,
baart mij ook wel eens zorgen van tijd tot tijd.
En de gezondheidszorg is niet echt zijn sterkste domein.
Er komt een man bij de dokter, maar laat het Wilbert niet zijn!
Uniek is hij wel: een man waar je op kunt bouwen,
trouw en integer, een mens om van de houden.
Dat dit vandaag zou gebeuren was niet te vermijden
vandaag heeft Wilbert zich met recht ook royaal onderscheiden.*

Wilbert, van harte gefeliciteerd!

Vieringen door de week

Wijkkerk H. Antonius

Vrijdag 2 juni eucharistieviering om 10.00 uur
Alle woensdagen in mei om 19.00 uur Maria-viering met Rozenhoedje in de dagkapel.

Serviceflat Schouwenhove

Maandag 29 mei en maandag 19 juni
Eucharistieviering om 10.30 uur.

Hemelvaart en Pinksteren

De viering op Hemelvaartsdag 25 mei is in de Antoniuskerk en begint om 10.00 uur. Pinksteren is bij uitstek een feest om te vieren in oecumenisch verband. Dat doen we op eerste Pinksterdag, 4 juni, in de Antoniuskerk, aanvang 10.00 uur. Het thema: 'Een steen hart dat tot leven komt ...'

Kinderwoorddienst en kinderkoor

Op zondag 28 mei en zondag 25 juni is er Kinderwoorddienst en zingen 'De Vlammetjes'. Aanvang om 9.30 uur in de Maria Middelaeskerk.

Bijbelavonden

Onder leiding van catecheet Marieke Maes verdiepen we ons in de lezingen van een bepaalde zondag. Iedereen is welkom op donderdag 18 mei en donderdag 15 juni om 20.00 uur in de pastorie van de Antoniuskerk.

Maaltijd Plus

Rond de maaltijd met elkaar in gesprek over een bijzonder onderwerp. Vrijdag 26 mei is Ds. Ronald da Costa, emeritus predikant in Oegstgeest, onze gast. Hij houdt een inleiding over zijn boek 'Achter het huis', verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. De bijeenkomst vindt plaats in 'De Verdieping', Stevensbloem 269, van stipt 18.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. Ieder is van harte welkom. Intekenlijsten komen achterin de kerken te liggen. De eerstvolgende Maaltijd Plus bijeenkomst daarna is op vrijdag 30 juni (onderwerp nog niet bekend).

Gedoopt

Op zondag 23 april werd Femke Eveline Maria van der Hulst gedoopt, te midden van onze geloofsgemeenschap tijdens de viering in de Maria Middelaeskerk. We feliciteren Femke en haar ouders en heten Femke van harte welkom in onze geloofsgemeenschap.



Watermolen 1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
beheerder@
kcregenboog.nl
www.deregen-
boogmerenwijk.nl

Taizé in de Regenboog op 18 juni



In de jongerenviering werd kennis-gemaakt met Taizé, een kloosterge-meenschap in Frankrijk waar elk jaar duizenden jongeren uit de hele wereld heen gaan om deel te nemen aan ont-moetingen en gebeden van de broeders. Een korte film liet zien hoe het leven op de heuvel van Taizé drie keer op een dag tot stilstand komt. Na het zien van

de film wil een aantal jongeren wel af-reizen naar Taizé. Er is nog geen reis gepland, maar er is wel een Taizé-vie-ring voor hen op 18 juni. In de komende jongerenvieringen leven we verder toe naar deze viering. We nodigen iede-reen van harte uit om bij deze viering aanwezig te zijn en iets van de gemeen-schap van Taizé mee te maken.

Van harte aanbevolen... Bronnen van geloof

Dinsdag 23 mei 20.00 uur: dr. Piet Warmenhoven vertelt in het kader van ons jaarthema over Calvijn. We hoorden al over Luther en de manier waarop diens herbronning van zijn geloof in de Bijbel de Reformatie tot gevolg had. Een andere reformator met grote invloed, met name in onze lage landen, was Calvijn. Er is veel beeldvorming rond Calvijn, zo-wel positief als negatief. Des te boeiender is het om onder leiding van Piet ons een avond in hem te verdiepen. Graag opgave via ds.smidt@gmail.com.



Bijzondere vieringen

Kom aan tafel zondag 21 mei 10.00 uur, vijf kinderen gaan in op de uitnodiging bij Jezus aan tafel te gaan
Hemelvaart donderdag 25 mei 19.00 uur,
Eucharistieviering met onze nieuwe administrator pastoor Tjeerd Visser.

Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58,
e-mail: pastor.regenboog@gmail.com,
Ds. Inge Smidt, tel. 071 528 49 09, e-mail: ds.smidt@gmail.com.

Meer informatie over de vieringen en activiteiten op de website:
www.deregenboogmerenwijk.nl



Week Nederlandse Missionaris

Van 27 mei tot en met 4 juni is weer de Week van de Nederlandse Missionaris, de landelijke Pinkstercollecte, die werk en welzijn van honderden Nederlandse missionarissen en missionair werkers ondersteunt.

Wereldwijd strijden zij tegen armoede en onrecht. Gedreven door geloof en naastenliefde stellen zij zich open voor het leed en de kracht van anderen. Zoals father Nol Verhoeven, Mill Hill-missionaris in Kameroen en Ellen Schouten in Venezuela. Zij staan samen met honderden missionair werkers en missionarissen kwetsbare mensen bij in hun strijd tegen armoede en onrecht. Doneer tijdens deze actie in uw kerk of geef op Week Nederlandse Missionaris, IBAN NL30 RABO 0171 211 111. **Meer info** op www.weeknederlandsemissionaris.nl.



Pinksteractie
27 mei t/m 4 juni

Een video over de Regenboog

De vijf wijken van de PGL (Protestantse Gemeente Leiden) hebben een kort filmpje over hun geloofsgemeenschap gemaakt: heel verschillende filmpjes die een mooi beeld van een vitale kerkelijke gemeenschap geven. Ook De Regenboog deed mee. De video's zijn te bewonderen op de website van De Regenboog en van de PGL, www.protestantsegemeente-leiden.nl, achter de knop 'Videopresentaties'.

Samen Belevén

De werkgroep 'basiscatechese' en het pastorale team zijn bij elkaar geweest om de basiscatechese een nieuwe impuls te geven. De werkgroep is bijzonder enthousiast over het project 'Samen beleven', geschreven om de geloofsbeleving thuis een duwtje te geven. Ouders en kinderen krijgen de gelegenheid om nieuwe ideeën op te doen om thuis met het geloof bezig te zijn. Nieuwsgierig hoe dat er uit ziet? U bent van harte welkom op de informatieavond op **donderdag 8 juni** om 20.00 uur in de Regenboog.

Marianne Hoogervorst, RK pastoraal werkster

Eén dag onder één dak'

Onder het bovenstaande motto is op zaterdag 10 juni in de Marekerk van 13.00 tot 16.00 een ontmoetingsdag van alle christelijke gemeenschappen in Leiden. De aanleiding is de herdenking van 500 jaar Protestantisme.

Een bijeenkomst met ontmoeting, gesprek en bezinning. De geloofsgemeenschappen hebben een kraampje en een kerk-pitch aan de hand van drie vragen: 1. Wat kenmerkt de gemeenschap? 2. Hoe dragen jullie bij aan het maatschappelijke leven? 3. Hoe zoekt de gemeenschap zich voortdurend te 'hervormen' vanuit de bron, ook bij ontwikkelingen in wereld en maatschappij? Ook zijn er korte lezingen, videopresentaties, muziek en een gezamenlijke afsluiting. Toegang gratis en iedereen is welkom, u kunt vrij in en uit lopen. **Informatie** via www.raadvankerkenleiden.nl/contact.



Oude Rijn 44 b/c,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerij-
leiden.nl
[www.debakkerij-
leiden.nl](http://www.debakkerij-
leiden.nl)

Carijn gaat met oma op stap

Carijn Westeneng maakt per 1 april deel uit van het team van De Bakkerij. Zij gaat aan de slag met het project Oma gaat op stap. In het najaar van 2016 lanceerden we het basisidee hiervan: ouderen die nauwelijks alleen de deur uit kunnen, de mogelijkheid bieden om dit samen met een vrijwilliger wél te kunnen doen.

Er is inmiddels een begeleidingsgroep die nadenkt over de praktische invulling van het project. Ook is een zoektocht naar fondsen voor extra financiële ondersteuning gestart. Carijn is intussen druk bezig met het leggen van contacten met kerken, instellingen, sociale wijkteams en zorgcentra.

En met het bedenken van vragen voor de intakegesprekken om straks de juiste vrijwilliger te kunnen matchen met de oudere die graag op stap wil. Wilt u meer weten over de activiteiten van *Oma gaat op stap*? Mail of bel dan met Carijn: cwesteneng@debakkerijleiden.nl of 071 514 49 65.



Foto: de moeder van Carijn

Kunstproject Zeven Werken van Barmhartigheid

Tijdens het Diaconaal Weekend van 2016 was het startsein voor een kunstproject rond de Zeven Werken van Barmhartigheid. Verschillende groepen gingen met diverse technieken aan de slag met één van de Zeven Werken. Inmiddels zijn de eerste kunstwerken klaar.

Folly Hemrica werkte samen met mensen vanuit de maatschappelijke opvang met zeefdrukken: 'Hoe wordt je huis een thuis?' Schilder Hans Bonte opende zijn atelier voor jongeren van M25 rond het werk van 'de zieken bezoeken'. Een groep fotografen brengt nog nieuwkomers in Leiden in beeld: 'de vreemdelingen opnemen'. En een groep transgenders verdiept zich in 'gevangenen bezoeken'. De uitwisseling en creativiteit die het kunstproject losmaakt bij zoveel mensen, maakt het nu al tot een succes! De tentoonstelling is in november te zien in De Bakkerij.



Foto: Tamara Breton

Freedom Walk Leiden 2017 in de regen

Ondanks de regen liepen ruim honderd deelnemers met diverse levensbeschouwelijke achtergrond op 18 maart de Freedom Walk. Het thema was 'Eenheid in verscheidenheid'. Op de Beestenmarkt en in het stadhuis spraken Emine Guney, burgemeester Lenferink, stadsdichter Wouter Ydema en ds. Ad Alblas. Theatergroep 'Geurend Hooi' liet in hun voorstelling 'Onder anderen' zien hoe makkelijk vooroordelen worden bevestigd. Na afloop was een informeel samenzijn.



Foto: Han de Bruijn

Doe mee met Songs of Freedom

Houdt u van zingen? Altijd al eens willen meedoen met een groot koor? En lijkt het u leuk om met de bekende jazzzangeres Denise Jannah te zingen? Doe dan mee met de 250 zangers van het festivalprojectkoor van Songs of Freedom. Waar het over gaat? Elk jaar wordt in Suriname op 1 juli de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd. Ook in Nederland is er steeds meer aandacht voor dit verleden. Zo ook in Leiden tijdens het festival Songs of Freedom. Ga naar www.songsoffreedom.nl voor meer informatie en vul het aanmeldformulier in.



Paasbrodenactie De Bakkerij

De tweejaarlijkse Paasbrodenactie ter ondersteuning van het werk van De Bakkerij had ook dit jaar weer tot een mooi resultaat: in totaal werden 470 broden besteld. Vrijdag 7 april werden de kratten met kersverse Paasbroden van bakker Van Maanen bezorgd aan de Oude Rijn en uitgedeeld. Aan alle mensen die onze Paasbrodenactie weer steunden dit jaar: onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

Rondom... Vriendelijkheid

Regelmatig verzeil ik, niet tot mijn genoegen, in klaagzangen over gebrek aan service van allerlei bedrijven en diensten. Vooral op verjaardagsfeestjes. Er wordt tegen elkaar opgeboden hoe slecht ze wel zijn behandeld en hoe weinig hun boze brieven en telefoontjes hebben uitgehaald. Vooral de zgn. helpdesks van internet- of telefoonproviders moeten het ontgelden. Dan krijg ik een ongemakkelijk gevoel. Ik ervaar nauwelijks slechte service, ook niet in winkels. Ook word ik vriendelijk geholpen bij internet- en mobiele telefoonproviders en banken. Al is het soms een lange weg door keuzemenu's, intoetsen van nummers enz., maar steevast krijg ik een vriendelijke man of vrouw aan de lijn die mijn probleem begrijpt en mij geduldig bij de oplossing daarvan begeleidt. In het verleden werd ik vaak gauw boos als een instantie mij niet onmiddellijk tegemoet kwam. Ja, dat maakte het voor de goedwillende medewerker niet makkelijk om mij van dienst te zijn. Wijzer geworden met de jaren, weet ik dat je geduld moet hebben, dat je vooral niet boos moet zijn als je opbelt of mailt. Wacht er dan even mee. Als je, ondanks je ergernis vriendelijk blijft, komt de oplossing vaak sneller dichterbij. En respect voor de deskundigheid van dienstverleners blijft het geheim voor het ontvangen van goede service. Maar ja, met zulke verhalen kom je er niet tussen op verjaardagsfeestjes.

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Christenen over de wereld

Beste kinderhoek-ers

in dit nummer vertelt Nicolò over Christenen in Italië. Italië is ook een land in Europa, misschien ben je er wel eens op vakantie geweest? Het stukje wereldkaart waar Italië in ligt hebben we al gehad maar jullie krijgen deze keer Zuid-Amerika. Weet je waar dat ligt? Als het goed is, heb je nu alle stukjes van de wereldkaart. Maak hem maar compleet! Als je kaart af is kan je hem mooi inkleuren. Stuur je ons je mooie afgewerkte wereldkaart op? Mail naar: kinderhoekrondomdekerk@gmail.com



Padre Nostro

Onze Vader,

che sei nei Cieli die in de hemel zijt,

sia santificato il tuo nome uw naam worde geheiligd,

venga il tuo regno uw rijk kome,

e sia fatta la tua volontà come in Cielo così in terra uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.

Dacci oggi il nostro pane quotidiano

Geef ons heden ons dagelijks brood

e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori

en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren,

e non ci indurre in tentazione en breng ons niet in beproeving,

ma liberaci dal male maar verlos van het kwade.

Amen.

Nicolò vertelt over Italië

Kan je je even aan onze lezertjes voorstellen?

Ik heet Nicolò Ratti en ik ben 9 jaar oud. Ik kom uit Leiden maar mijn vader komt uit Italië en ik spreek ook Italiaans. Ik krijg les van mijn moeder thuis. Mijn hobby's zijn lezen, schaken, korfbal en cello spelen.



Zijn er veel Katholieken in Italië?

Best wel. Er zijn altijd veel mensen in de kerk en er zijn daar veel kerken. Ook de paus woont in Italië. Ik heb hem gezien in de Sint-Pieterskerk in Rome.

Ga je naar de kerk in Italië?

Ik ga vaak op bezoek bij Opa en Oma. De Mis is bijna hetzelfde als hier maar korter. Het duurt maar drie kwartier en de mensen zingen niet zo veel.

Hebben jullie daar speciale feestdagen?

Maria ten Hemelopneming op 15 augustus is overal een groot feest. Waar mijn grootouders wonen is er in mei ook een Maria feest. Het heet La Madonna della Rosa wat 'Onze Lieve Vrouw van de Rozen' betekent. Dan is er een grote processie met zingen en muziek.

Is er iets speciaals voor kinderen?

Iedere parochie heeft zalen waar kinderen kunnen spelen en zelfs hun eigen speeltuin en voetbalveld! In de zomer organiseren ze activiteiten en kampen. Je kunt een groot deel van je vakantie daar doorbrengen. In Italië heb je maar liefst 3 maanden zomervakantie!

Wist je dat ...

- Rome de hoofdstad van Italië is?
- de meeste Italianen katholiek zijn?



- Vaticaanstad de kleinste onafhankelijke staat is en een eigen vlag heeft?

- de paus het staatshoofd van Vaticaanstad is?
- één van de patroonheiligen van Italië Franciscus van Assisi is?



AGENDA JongerenInfo

Hier zie je weer allerlei interessante activiteiten voor tieners en jongeren in de komende tijd!

Survivalkamp voor jongens en **Vriendinnenkamp** voor meisjes rond Hemelvaart. Kijk op www.st.jan.org.

Vuurdoop op 3 juni voor de Vormelingen van dit jaar, in de Kathedraal in Rotterdam. Meer info op www.bisdromrotterdam.nl.

Jongerenmis 8 juni in de H. Lodewijk om 19.00 uur met drankje na. Voor wie wil begint de avond met een etentje in het Leidse Studentenhuis Jeanne d'Arc om 18.00 uur. Iedereen is welkom, je hoeft niet katholiek te zijn om te komen. **Info** bij celinefulöplaczi@hotmail.com.

Coeliclub hou voor hun juni-event hun Facebookpagina in de gaten!

Tour of Faith op 25 juni bij de Maria Ommegang, Bergen op Zoom. Zie de Facebookpagina Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam.

Zomerkampen bisdom in juli zijn er weer een kinderkamp, tienerkamp en jongerenkamp. Naast verdieping veel gezelligheid en vriendschap! Zie www.bisdromrotterdam.nl/zomerkampen.

Tiengroep voor jongeren die het Vormsel hebben gedaan. Maandelijksse bijeenkomsten met een gevarieerd programma op vrijdag van 18.30 tot 21.30 in de pastorie van de Petruskerk. Data worden per mail rondgestuurd. **Info** bij margreetbeenakker@gmail.com.

NB. Santi Subito is de momenteel niet actief.

Tieners op bezoek in Synagoge

Op 20 april was de RK tiengroep van onze parochie op bezoek in de Leidse synagoge aan het Levensdaal. Dit als voorbereiding voor de jaarlijkse Herdenking Jodenvervolg op 7 mei, waarvoor de tieners ook waren uitgenodigd.



Bestuurslid Leo Levie vertelde over de synagoge en het jodendom aan de hand van zijn eigen levensverhaal: als 13-jarige jongen deed hij Bar Mitswa, het feestelijke moment dat hij bij een dienst uit de Thora mocht voordragen en als volwaardig lid werd opgenomen in de Joodse gemeente. Het voordragen uit de Thora tijdens een dienst is niet makkelijk, dat gebeurt in het oud-Hebreeuws en er staan alleen medeklinkers: dt s nt mklk. De vijf Thoraboeken zijn precies hetzelfde als de eerste vijf boeken van onze Bijbel: Bereesjiet (Genesis), Sjemot (Exodus), Wajikra (Leviticus), Bemidbar (Numeri), Dewariem (Deuteronomium).



ook niet nagelaten: ze bekeken de kastwand met de Thora van dichtbij, stonden op de bima (een soort preekstoel waar de Thora wordt voorgelezen). Ook mochten ze op de sjofar blazen, een ramshoorn die wordt bespeeld op feestdagen. Wil je de volgende keer ook mee naar iets interessants en leerzaams? Mail dan naar hanssen.arno@gmail.com.

Blazen op de ramshoorn

De heer Levie vertelde ook over de Tweede Wereldoorlog en de impact daarvan op zijn Joodse familie en hemzelf. De tieners mochten alles vragen wat ze wilden en ook overal kijken. Dat hebben ze dan

IDENTITY CARD

Naam	Maryam Mirza
Leeftijd	20
Kerk	Hartebrugkerk
Taak	Acoliet
Opleiding	Zadkine College / opticien manager
Hobby's	Zwemmen, shoppen

App van de maand



Tweeting with God (deel 1)

De app lijkt sterk op het boek 'Twitteren met God', met korte antwoorden op allerlei vragen over kerk, geloof en het Christelijke leven. Een moderne Catechismus dus. Elke 'tweet' bestaat uit een soms uitdagende vraag bv. "Was Jezus tegen vrouwen?" en "Is geen seks voor het huwelijk ouderwets?" Het antwoord is kort en helder. Er wordt geen water bij de wijn gedaan. Daarbij is er altijd een passend beeld en soms een filmpje. Misschien werken de films beter op een tablet; op mijn telefoon was alleen het hoofd van Kapelaan Remery te zien! Als je niet weet waar je moet beginnen, worden elke dag twee nieuwe tweets voor je geselecteerd. De scanfunctie waarbij je het boek aan de app kunt koppelen, voegt weinig toe; de artikelen in het boek zijn immers uitgebreider. Tweeting with God kun je gratis via Google Play of de App store downloaden. Victoria Twist



Jozien Veraart-de Jonge (38) Vrijwilliger Sint Joseph

Wat doe je?

Ik coördineer de wekelijkse Kinderwoorddiensten in de Sint Josephkerk. Daarnaast draai ik ook zelf een keer per maand mee. Ook geef ik catechese aan kinderen. En ik zit in het liturgisch beraad waarin alle Missen en diensten bij ons onderling worden afgestemd. Tussen de bedrijven door hebben o.a. mijn man en ik een vaste videoverbinding aangelegd tussen de kerk en de pastorie, zodat ouders met hun baby of peuter de H. Mis ook in de crèche ruimte kunnen volgen.

Hoe gaat dat in de praktijk?

De catechese, op woensdagmiddagen, duurt twee uur per week. We richten ons op kinderen van 3-9 jaar. Een groep is voor 3-6, de andere voor 6-9. We laten de kinderen zelf werken met originele Bijbelteksten en teksten uit de liturgie uitgaand van de religieuze beleving van het kind. We volgen de methode van de catechese van De Goede Herder, gebaseerd op de Montessori onderwijsmethode, waarvoor we training hebben gevolgd. (Zie www.catechesegoedeherder.nl, red.) Voor de Kinderwoorddiensten ben ik, denk ik, een uur per maand in touw tijdens de H. Mis. We vertellen met z'n tweeën de kinderen wat we die dag doen in de kerk, en wat er in aantocht is, zoals nu bijvoorbeeld Hemelvaart en Pinksteren. We lezen het Evangelie van de zondag, waarop de kinderen dit verwerken door bijvoorbeeld een tekening te maken.

Waarom doe je dit?

De geloofskern van de Sint Joseph is heel prettig. Er komen hier heel diverse mensen, ze zijn erg open, en er zijn veel nationaliteiten. Daarbij is pastoor Smith erg inspirerend. Wat ook heel prettig is, is dat ons kerkgebouw heel toegankelijk is voor kinderen en ook veel faciliteiten voor hen heeft. Ik voel me er thuis en ik draag graag mijn steentje bij om alles te laten rollen en zeilen. Ik vind het belangrijk dat kinderen ons geloof meekrijgen en ik merk dat veel andere ouders dat ook vinden. Gevolg is dat de kinderen hier graag komen en ook vriendjes en vriendinnetjes krijgen.

Wat drijft je?

Mijn liefde voor Christus en de kerk.

Wat zeggen Hemelvaart en Pinksteren je?

Op Hemelvaart ging Jezus naar de hemel om daar voor ons een plaats te bereiden. Op Pinksteren zond Hij zijn Heilige Geest. Hij laat ons niet alleen en dat merk je steeds weer. Je kunt altijd een beroep op Hem doen.

Vieringen in de periode van 20 mei tot en met 9 juli 2017

Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 6 juni en dinsdag 4 juli
10.00 uur: EV

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
Zondag 10.30 uur, maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV

Zaterdag 24 juni
Hoogfeest geboorte H. Johannes de Doper.
H. Mis om 9.30 uur in de H. Lodewijk.
Donderdag 29 juni
Hoogfeest HH. Petrus en Paulus.
H. Mis om 12.30 uur in de Hartebrug en om 19.00 uur in de H. Lodewijk.

Mei	Regio Noord			Regio Oost			Regio Zuid		
	St. Josephkerk	H. Lodewijkkerk	De Goede Herderkerk	St. Jan-/Chr. Dienaarkerk	H. Laurentiuskerk	Hartebrugkerk	St. Petruskerk	Antonius-/Maria Middelaeskerk	
20 za				19.00 EV - pater v/d Eijnden CD Eigentijds koor			19.00 EV - pastoor Smith Cantorij	20	
21 zo 6e zondag van Pasen	11.30 EV/KWD - father Lucas Schola	10.00 EV Latijn - pater Bouman 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Kinderkoor EH Communie		11.00 EV - pater van Ulden Samenzang	11.15 EV - pastoor Smith Hartebrugkerk EH Communie	09.30 EV - pastoor Smith Sint-Petruskerk EH Communie	11.15 EV - pastoor Broeders Lam Godskoor ANT 21	
24 wo				19.00 EV - pastoor Broeders CD Parochiekerk				24	
25 do Hemelvaart	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkerk	10.00 EV Latijn - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Jongerenkoor		11.00 EV - pastoor Broeders Parochiekerk	GEEN VIERING	09.30 EV - pastor Versteegen Sint-Petruskerk	10.00 EV - pater van Ulden Lam Godskoor ANT 25	
27 za				19.00 EV - pater van Ulden CD Jongerenkoor			19.00 EV - pastoor Smith Madrigaalkoor	27	
28 zo 7e zondag van Pasen	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkerk	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastor Kurvers Dames/Herenkoor		11.00 WG EMS koor 11.00 WG samenzang	11.15 EV - pastoor Broeders kwartet Sine Nomine		9.30 EV/KWD - pater van Ulden Kinderkoor 28 MM	
Juni									
3 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	3	
4 zo Hoogfeest van Pinksteren	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkerk	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Jongerenkoor	09.30 EV - pater van Ulden CD Parochiekerk	11.00 EV - pastoor Broeders Parochiekerk	11.15 EV/KWD - pastor Kurvers Hartebrugkerk	09.30 EV - pastor Kurvers Sint-Petruskerk	10.00 Oecumenische viering ANT 4	
5 ma Tweede Pinksterdag	11.30 EV/KWD - pastoor Smith samenzang	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith						5	
10 za				19.00 EV - pater v/d Eijnden CD Eigentijds koor			19.00 EV - pastoor Smith Cantorij	10	
11 zo H Drie-eenheid	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Dames/Herenkoor		11.00 WG Parochiekerk	11.15 EV - pastoor Broeders Schola Cantorum		09.30 EV - pastoor Broeders Lam Godskoor 11 MM	
17 za			19.00 VORMSELVIERING Mgr. van den Hende				19.00 GEEN VIERING	17	
18 zo Sacramentsdag	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkerk 16.00 Processie	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Lof na Processie 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Dames/Herenkoor	09.30 WG Parochiekerk	11.00 EV - pastoor Broeders samenzang	11.15 EV/KWD - pater van Ulden Hartebrugkerk	09.30 EV - pater Bouman Speciaal koor	11.15 WG Lam Godskoor ANT 18	
23 vr Heilig Hart		19.00 EV - pastoor Smith					09.00 EV - pastoor Smith	23	
24 za				19.00 EV - pastoor Broeders CD Parochiekerk	19.00 WG EMS koor		19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	24	
25 zo 12e zondag door het jaar	11.30 EV/KWD - pastoor Smith alle koren	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Kinderkoor		11.00 WG samenzang	11.15 EV - pastoor Broeders Schola Cantorum	09.30 EV/KWD - pater van Ulden Kinderkoor 25 MM		
Juli									
1 za				19.00 EV - pastoor Broeders CD Jongerenkoor			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	1	
2 zo 13e zondag door het jaar	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkerk	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Jongerenkoor		11.00 EV - pastoor Broeders Parochiekerk	11.15 EV/KWD - pater van Ulden Hartebrugkerk	09.30 EV - pastoor Broeders alle koren	11.15 WG - M Falke, PW Lam Godskoor ANT 2	
8 za				19.00 EV - pastoor Broeders CD Parochiekerk			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	8	
9 zo 14e zondag door het jaar	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Schola	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Dames/Herenkoor		11.00 WG Parochiekerk	11.15 EV - pastoor Broeders Schola Cantorum	09.30 EV - pater van Ulden Lam Godskoor 9 MM		

Wandelen met Van der Laan
Zowel de restauratie van de Josephkerk steunen als een leuk en informatief wandelboekje voor in Leiden kopen? Dat kan nu met 'Wandelend Leiden ontdekken met vier architecten Van der Laan' van oud-kapelaan Michel Remery (€ 9,95). Het boekje biedt een overzicht van meer dan 20 vaak sfeerbepalende gebouwen in Leiden die deze architecten tussen ca. 1900 en 1950 ontwierpen. Zoals de vroegere V&D aan de Aalmarkt, de Josephkerk, scholen, kloosters en woonhuizen. Het laat ook zien wat architect en benedictijner monnik Hans van der Laan, de bekendste zoon van de familie, inspireerde tot een nieuwe architectuurtheorie die nog steeds internationaal in de aandacht staat. Kortom: een mooie gelegenheid om twee vliegen in een klap te slaan!



Gaat U mee naar Rome?
Ons bisdom Rotterdam organiseert in oktober een Rome reis, een 11-daagse reis per bus van 12 tot en met 22 oktober en een 8-daagse vliegreis van 14 tot en met 21 oktober. Eén van de begeleiders, Iwan Osseweijer, vertelt: "Op bedevaart gaan is uit je 'comfort-zone' komen, mensen leren kennen, merken dat je ondanks verschillen tot elkaar komt, dat je niet alleen staat in je geloof." Een reden om mee te gaan! Meldt u aan! Kijk op www.bisdomrotterdam.nl.

Legenda

- EV = Eucharistieviering
- GV = Gezinsviering
- KWD = Kinderwoorddienst
- WG = Woord- en gebedsdienst

Vieringen in:

- SJ = Sint Jans Onthoofding
- CD = Christus Dienaarkerk
- Ant = Antoniuskerk
- MM = Maria Middelaeskerk

Herensingel 3



Steenschuur 19



Hoge Rijndijk 16 Z'woude-Rijndijk



Zoeterwoude-dorp



Dr. v.Noortstr.88 Stompwijk



Haarlemmerstraat 106



Lammenschansweg 40A



Boshuizerlaan 11 / Rijndijk 283



Voor ruimte, rust en betrokkenheid

C.G.J. Onderwater
Crematie- en uitvaartverzorging

Dijk 1a - 2731 AA Benthuzen
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl
Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht



R.K. Zorgcentrum ROOMBURGH

Hof van Roomburg 46
2314 ZC Leiden www.roomburgh.nl
Tel. 071 589 22 00 info@roomburgh.nl



Roomburgh is een prachtig aan het Rijn-Schiekanaal gelegen zorgcentrum, waar u terecht kunt voor welzijnsdiensten en zorgverlening.

U kunt komen wonen in Roomburgh, maar ook als u thuis woont kunt u van onze diensten gebruik maken:

- Roomburgh biedt dagverzorging (activiteiten en warme maaltijd) gedurende enkele dagdelen per week (bijv. als u thuis eenzaam bent)
- U kunt hiervoor worden opgehaald en thuisgebracht
- U kunt dagelijks lekker eten in ons restaurant, 3 gangen diner!
- U kunt tijdelijk in Roomburgh verblijven (bijvoorbeeld als uw mantelzorg met vakantie gaat)
- Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd
- Iedere zaterdag: meer bewegen voor ouderen
- U kunt dagelijks deelnemen aan de Eucharistieviering in onze kapel

Roomburgh levert zorg ook bij u thuis!

- Hulp bij de dagelijkse verzorging (wassen en aankleden e.d.)
- Verpleging (o.a. oogdruppels en medicatie)
- Huishoudelijke zorg
- Alarmering

Heeft u een indicatie voor verblijf gekregen, maar wilt u als het enigszins kan toch thuis blijven wonen, dan kan Roomburgh u het Volledig Pakket Thuis (VPT) leveren. Vraag er naar!

Er wordt gewerkt met een klein team, met vaste medewerkers. U krijgt een eerst verantwoordelijke toegewezen, die uw persoonlijke aanspreekpunt is.

Zo bent u altijd verzekerd van goede zorg en betrokkenheid!

Roomburgh is een katholiek huis met een eigen Rector. Roomburgh beschikt over een kapel, waar iedere dag een Eucharistieviering is. Vanuit de identiteit is een zorgvuldig beleid vastgesteld rondom lijden en sterven.

Roomburgh kan altijd vrijwilligers gebruiken voor allerlei activiteiten en bezigheden. Er zijn altijd handen tekort!

Wie iets wil betekenen voor de oudere medemens is van harte welkom!

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met:
Martijn Steysel, adjunct-directeur (zorg en welzijn)
Judith Stuurman, zorgbemiddelaar
(indicaties, rondleidingen, opnamen)
Harriët van Dijk (katholieke identiteit)
Rector Mgr H.J.M. Hofstede (Rector)
R.H.A. Stuurman, algemeen directeur
(algemene informatie)

**Voor wonen, zorg en welzijn kunt u terecht bij Roomburgh!
Eens komen kijken en de koffie proeven:
u bent van harte welkom!**

071-589 22 00