

Rondom de Kerk

in de
HH. Petrus en Paulusparochie
 in Leiden en omgeving

In dit nummer o.a.:

- Help de spits op de kapel! 2
- Jaartheme: 'Navolging van Christus' 3
 - Activiteitenkalender 12
- KinderHoek en Jongeren Info 20
 - Rondom de Vrijwilligers 21
 - Liturgiekalender 22

"Een plek met veel geschiedenis"

Herinrichting in en rond de Sint Jan's kerk

Na al het werk aan de Meerburgkerk en de Sint Josephkerk staat nu de herinrichting van de Sint Jan in Zoeterwoude op stapel. Aad Berk, technische man van de beheercommissie, verwacht dat het gebouw met Kerstmis weer op orde is. Het moet een kerk worden die de geloofsgemeenschap met een goed gevoel kan overdragen aan de volgende generaties. Wat zijn de plannen?

Een grotere koorzolder. Daaronder, bij de hoofdingang, een ontmoetingsruimte, door een glazen wand afgescheiden van de kerkruimte. Een nieuwe te verwarmen vloer in die kerkruimte. Een nieuwe ruimte voor secretariaatswerkzaamheden, een opslagruimte naast de sacristie en een mortuarium met koffiekamer. Een gerenoveerde keuken, aangrenzend toiletruimte en een grotere ruimte voor de techniek. Ter hoogte



Het uitbreken van de vloer is een omzichtig karwei. Op de onderste foto staat helemaal links Aad Berk.

van de begraafplaats een berging voor attributen, nodig voor de vrijwilligers die de begraafplaats en de tuinen onderhouden. En last but not least: een nieuw columbarium en een parkeerterrein achter de kerk.

Toekomstbestendig maken van de kerk

Ziedaar alle plannen om de kerk van Sint Jan's Onthoofding in Zoeterwoude opnieuw in te richten en toekomstbestendig te maken. Berk: "Eerder al hadden we als geloofsgemeenschap besloten om de Christus Dienaarkerk te verkopen, net als de pastorie naast deze kerk. We kozen vooral voor deze plek omdat hier veel geschiedenis ligt. Mede door de verkoop van genoemde panden kunnen wij onze plannen realiseren. Het mortuarium met koffiekamer is ook beschikbaar voor niet parochianen. De kerk zelf wordt in onze plannen



alleen toegankelijk tijdens de vieringen. Het koor gaat waarschijnlijk weer zingen op de koorzolder. We hebben ruim een jaar geëxperimenteerd met het koor bij het priesterkoor. Dat vond niet iedereen prettig, maar het blijft mogelijk met deze herinrichting."

Intussen is men begonnen met het uitbreken van de bovenlaag van de vloer. Een omzichtig karwei voor wie weet dat de vloer verschillende delen heeft, en er oudere resten onder zitten. De werkzaamheden liggen wel op schema, en tot alles klaar is kerkt de geloofsgemeenschap in de Christus Dienaarkerk.

Tocht met het Kruis op Goede Vrijdag

Ook dit jaar is er weer een Goede Vrijdagtocht door Leiden, aansluitend op de kruiswegoverwegingen in de diverse kerken. Start 16.15 uur bij de Hooglandse kerk. Onderweg wordt enkele keren halt gehouden voor overwegingen en liederen, verder is de tocht in stilte. Einde rond 17.15 uur in de H. Lodewijkkerk met de verering van de kruisrelik. Wie daarna wil deelnemen aan de sobere maaltijd, graag opgave via Lodewijkparochie@gmail.com of 06 50 66 24 47 (na 18.00 uur). Om 19.00 uur volgen in de H. Lodewijkkerk de liturgische plechtigheden van Goede Vrijdag: Passie-evangelie, Kruishulde, universele gebeden en de H. Communie.

Noodnummer voor urgente pastorale hulp

Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzaling e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. **06 13 29 54 36.**

Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Margreet Onderwater (ma tot en met do van 9.30 tot 11.30 uur open), Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, **071 737 00 87** of petrusenpaulusleiden@gmail.com.

Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of w.p.l.broeders@gmail.com.

Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenshuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenshuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of diakengjclavel@gmail.com.

Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.

Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of pwbasteiden@gmail.com.

Colofon

Jaargang 12, nummer 5
April | Mei 2017

Rondom de Kerk is een uitgave van de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude.

Redactie Linda Carrette, Jury Smit, Judith Koren en Joke Sorgdrager (hoofdredacteur)

Medewerkers José Simons-Castelein, Carel Bruens, Victoria Twist en Eva Kessler

Fotografie Jos Versteegen en Ton van Schie

Advertentieacquisitie rondomadvertising@gmail.com, 071 512 17 31

Vormgeving Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Oplage 4500 **Druk** EasyPrint

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.

Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006 2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.
Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving via parochies, instellingen en andere distributiepunten.
Postabonnementen € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Redactieadres Redactie Rondom de Kerk, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden.

E-MAILADRES rondomdekerknu@gmail.com.

Voor kopij op de pagina's van de parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 6, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten: uiterlijk 19 april 2017.
Verschijningsdatum: 18 mei 2017.
Mailen of inleveren bij het redactieadres. Nummer 7 komt 29 juni 2017 uit.

www.rondomdekerknu



Doe mee met de Open Kerkactie!



Op zaterdag 8 maart van 14.00 tot 16.00 uur is er weer een Open Kerkactie in de Hartebrugkerk. Wilt u meedoen?

Er zijn weer vele handen, harten, hoofden nodig om de grote stroom bezoekers goed te kunnen dienen. Daarvoor hoeft u geen specialist te zijn, maar mag je eenvoudig je licht laten schijnen, zoals jij dat kan en wil. We hebben bidders nodig, enquêteurs, informateurs, uitnodigers, wegwijzers. Al een paar jaar is de mooie Hartebrugkerk aan de drukke Haarlemmerstraat van Leiden open voor voorbijgangers. Zeker vlak voor Pasen is dat een mooie gelegenheid

voor mensen om geraakt te worden. Er komen veel bezoekers, zo'n 1000 mensen in twee uur, van wie de helft een kaarsje aansteekt voorin de kerk. De mensen worden gastvrij ontvangen, zo kunnen we een positief signaal afgeven als Kerk. Dat wordt veelal gewaardeerd, en leidt soms tot indrukwekkende ontmoetingen! Doet u mee of wilt u meer weten? Neem contact op met pastoraal werker Bas van Pampus, pwbasteiden@gmail.com of 06 52 24 68 26.

Help de spits op de kapel!



Vier jaar geleden werd na een fikse najaarsstorm de spits van de toren van de kapel op de RK Begraafplaats Zijlpoort afgehaald: er was grote schade, en er bleek ook meer aan de hand. De torenspits stond scheef en er was ook ernstige houtrot. De spits moest van de toren worden gehaald en geheel worden vervangen. Dat was niet binnen de financiën van de begraafplaats op te brengen. De kosten zijn zo'n € 85.000,-. Bovendien heeft de kapel ook achterstallig onderhoud dat door gebrek aan geld is achtergebleven. Gelukkig komen er subsidies van onder meer Monumentenzorg en de Provincie. Maar

er is veel meer geld nodig. Op dit moment is er een plan, dat op € 50.000,- na gedekt is. Wij zijn druk doende meer fondsen te werven en doen ook een beroep op u, lezer van Rondom de Kerk: steun ons met een financiële bijdrage, want de kapel, en zeker ook de RK Begraafplaats zijn de moeite waard. Helpt u ons mee? Uw bijdrage is meer dan welkom op NL 86 INGB 0006 2810 65, t.n.v. Vrienden van de begraafplaats Zijlpoort. Als op 1 mei 50% gedekt is gaan we van start, in het vertrouwen dat we ook de andere helft binnenhalen. Hartelijk dank!

Wilbert Hettinga, secretaris

H. Vormsel, oproep voor volwassenen

Dit jaar bereidt zich weer een groepje volwassenen voor op het ontvangen van het H. Vormsel op 17 juni om 19.00 uur in De Goede Herderkerk, Zoeterwoude Rijndijk. Bisschop Van den Hende is dan hoofdcerebrant. De vier voorbereidingsbijeenkomsten zijn op woensdag 10 mei, maandag 15 mei, woensdag 31 mei en woensdag 7 juni. **Tijd** 19.00-20.00 uur **Plaats** Pastorie Sint Petrus, Lorentzkade 16a. Wilt u meedoen? Informatie en aanmelding via pwbasteiden@gmail.com.

De Tafel van het Woord en de Tafel van het Brood

In de Sint Petrus Bandenkerk te Roelofarendsveen stond voor de recente verbouwing een ontzettend groot en breed altaar, eind jaren zestig gemaakt van de Communiebanken uit de oude kerk. Het is ontstaan vanuit het idee dat Thomas a Kempis ons heeft aangedragen: "De ene Tafel is die van heilig Altaar; zij draagt het heilig Brood; het kostbaar Lichaam van Christus; de andere is de Tafel van Gods wet; zij draagt de heilige leer; onderwijst het ware geloof". (hoofdstuk 11, 25).

Tijdens de liturgievernieuwing van het Tweede Vaticaans Concilie werd de eenheid van Woord en Sacrament benadrukt: "In de liturgie neemt de Kerk voortdurend het Brood des levens, zowel van de Tafel van het Woord Gods als van de Tafel van het Lichaam des Heren, en reikt dat uit aan de gelovigen" (Vaticanum II, Dei Verbum nr. 21). Iedere zondag, iedere dag, viert de kerk de heilige Eucharistie. De gelovigen komen naar de kerk, luisteren naar het Woord des Heren en vieren de Dienst van het Altaar. "Komt allen tot Mij...", zegt Jezus in het Evangelie. (Mat. 11:28-30). De Heer zelf nodigt ons uit het Woord uit de Schriften 'te eten' en de smaak daarvan 'te proeven', zijn Brood te nuttigen. Paulus schrijft ons: "Zelf heb ik van de Heer de overlevering ontvangen, dat Hij brood nam en na gedankt te hebben, het brak en zei: 'Dit is mijn Lichaam voor u, doet dit tot mijn gedachtenis.' En: 'Deze beker is het Nieuwe Verbond in mijn Bloed....'"

Eerbied is nodig

In deze Maaltijd wordt het hele leven van Jezus samengevat en aan ons gegeven. Hij nam het Brood, brak het en zei: "Dit is mijn lichaam". Ik ben aanwezig in jullie midden... Jezus is aanwezig bij ons, zoals God bij ons wil zijn. Een liefdesbeweging. En als

wij de Eucharistie vieren nemen wij deel aan die liefdesbeweging van God uit. We laten ons helemaal door God beminnen. Zo kan Gods liefde ook werkzaam zijn in ons leven. Zo kunnen wij onszelf geven als instrument van Gods liefde: van vergeving, van mededogen, van recht en gerechtigheid.

Is dat niet geweldig? Eigenlijk te groot voor ons bestaan. Dat vraagt ook een houding van respect en eerbied. Daarom is het vieren van de Eucharistie ook geen éénrichtingsverkeer. Het vraagt een actieve houding van de priester én van iedere gelovige. Het zou mooi zijn als wij de stilte konden betrachten in de kerk voor de viering, om rustig even te bidden. Echt stil worden als de priester oproept tot gebed en staan of knielen als de bijzondere woorden van de consecratie worden uitgesproken. Eerbied, zegt Thomas a Kempis, eerbied is nodig: "Maar wie ben ik Heer, dat ik mij aanmatig tot U te naderen?" (Boek 4; 1,10) "Hoeveel eerbied en godsvrucht behoort dan aan mij..." (Boek 4, 1,37).

Eucharistie vier je met heel je hart, met heel je wezen. Je bent je ervan bewust dat God in Jezus Zijn liefde geeft aan Zijn mensen met Zijn Woord en met de gaven van Brood en Wijn. Met respect en eerbied.

pastoor W.P.L. Broeders



Jaarthema: De 'Navolging van Christus'

Het is met 5.000 keer na de Bijbel het meest herdrukte boek. De 'Navolging van Christus' van Thomas a Kempis inspireert al eeuwen mensen binnen en buiten de Katholieke kerk. Er gaan zelfs stemmen op om de Moderne Devotie, waarvan dit boek de exponent is, voor te dragen als Werelderfgoed op de Unesco-lijst. Rondom de Kerk belicht in deze jaargang deze klus, ook op de website. Op www.rondomdekerk.nu staat nu een interessant interview over de Moderne Devotie met Charles Caspers, kerkhistoricus, verbonden aan het Titus Brandsma Instituut in Nijmegen. Hij heeft geschiedenis van de spiritualiteit als specialisme. Angst voor God? Angst voor de communie? Angst dat je het als mens niet goed doet? Volgens Caspers kun je bemoediging vinden in de 'Navolging van Christus' van Thomas a Kempis. Het boek is als genadige spiegel voor je ziel tijdloos. Wel is belangrijk dat je innerlijke ontwikkeling niet verwacht met individualisme en zelfontplooiing. Zelfaanvaarding is de sleutel voor wat wel een 'doos bonbons' is genoemd...



Charles Caspers

Redactie en medewerkers van Rondom de Kerk wensen u Zalig Pasen

In gedachten

Pasen

de passie is voorbij
het blijft niet altijd duister
er komt een nieuw getij
met louter licht en luister

het graf is leeg - Jezus leeft!
dood is verleden tijd;
Pasen: ontmoeting met de Heer
de Heer heeft ons bevrijd

Pasen: feest van overwinning
feest van eeuwig leven
na Zijn lange lijdensweg
ons door Gods Zoon gegeven

José Simons-Castelein

RODENBURG-VAN DER MEEL BV
PROJEKT- EN WONINGINRICHTING

Draadbaan 19
 2352 BM Leiderdorp

Tel. nr. 071-5 820 830
 Mob. nr. 06-5 394 00 57
 www.rodenburgvandermeel.nl
 E-mail rodenburgvandermeel@hetnet.nl Nico v.d Meel

Tegenover molen de Valk

W.P. Hartwijk & Zn BV
 gas- licht - water & cv
 IJzerwaren Speciaalzaak

 **071-5126627**

Lammermarkt 3 2312 CK Leiden
 www.hartwijk.nl



 **Hulshof Bouw & Restauratie BV**
 Zuideinde 16
 2445 AV Aarlanderveen

Tel. (0172) 57 59 25
 hulshofbouw@kliksafe.nl
 www.hulshof-bv.nl

Koopmans
 BELASTINGADVIESBUREAU
 voorschoten

**BELASTINGAANGIFTEN EN
 BELASTINGADVIES**
SPECIAAL VOOR PARTICULIEREN

Drs. J.H.B. Koopmans
 Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten
 tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl
 WWW.KOOPMANSBELASTINGADVIES.NL

Monuta Soek

De steun bij iedere uitvaart.

24 uur per dag bereikbaar op
 071 - 573 08 34. Ook als u niet
 of elders verzekerd bent.

Kijk ook op www.monuta.nl/leiderdorp

PASTORAAL TEAM

Katholiek leven mogelijk blijven houden

Ook voor het Pastoraal Team (PT), is de weg naar Pasen, de 40-dagentijd en Pasen zelf een bijzondere tijd. We bereiden ons daar op verschillende wijzen op voor. Door onthouding, letterlijk vasten bijvoorbeeld geen vlees eten op een aantal dagen in de week. Of het vasten in andere zaken, zoals onze paus zegt: net zo veel in de Bijbel te kijken als op onze mobiel ... Maar onthouding is niet de enige weg. We proberen ook aandachtiger te leven, extra op huisbezoek te gaan bij de mensen die het hard nodig hebben en meer tijd te maken voor gebed. Zo wordt ons leven en werken en dat van anderen, gedragen door gebed en brengen we het steeds weer, biddend in relatie met de Levende Heer.

Goede opkomsten!

Ondertussen is ons catecheseaanbod in volle gang en mogen we ons verheugen op een goede opkomst. Deze goede opkomst zien we ook terug bij de voorbereiding op de Eerste H. Communie en het H. Vormsel. Prachtig, de openheid die er is bij kinderen en tieners om meer te leren over Jezus en Hem zo beter te leren kennen. Het soms nog hinkelende bidden en de ongeveer de antwoorden zijn hoopvolle tekenen voor de toekomst. Het enthousiasme onder de kinderen is ook terug te vinden bij de ouders en de vrijwilligers die zorg dragen voor de voorbereiding. De vragen en geloofsgesprekken gaan vaak door tot in de wandelgang. Ook met de scholen is in deze tijd volop contact, als PT hebben we een aantal scholen bezocht met lesjes over Pasen en Pinksteren of hebben we bijgedragen aan de voorbereiding van 'Paasvieringen' in de kerk.

Regiovorming krijgt structuur

Langzamer zeker wint ook de regiovorming aan structuur. In alle regio's wel in het tempo dat passend is bij de betrokken kernen. De ene regio gaat wat sneller dan de ander. Of dit een probleem is? Nee, natuurlijk niet, als de gang er maar in blijft. En eerlijk is eerlijk, het is niet allemaal zonnenschijn. Hier en daar zijn nog harde noten te kraken. Bij dit alles willen we elkaar ook niet uit het oog verliezen, als gehele en gezamenlijke parochie Petrus en Paulus. Evenmin het perspectief dat we over tien jaar in onze regio's katholiek leven en beleven mogelijk willen blijven houden, al dan niet in alle kerkgebouwen die we nu nog hebben.

Of we ons zorgen moeten maken? Nee, volgens onze paus is (wat hem zelf betreft) dat een 'zonde', een gebrek aan vertrouwen. We leven van genade met de Levende Heer in ons midden en zijn H. Geest als Helper en Trooster.

Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

Beste lezers

Ook deze Rondon de Kerk heeft weer veel hoopvol nieuws, zoals de verbouwing van de Sint Jan in Zoeterwoude en de herinrichting van de omgeving. En de activiteiten rond De Godstory. Vergeet ook niet te kijken op de altijd mooie KinderHoekpagina en de Jongeren Info! Ook daar staan berichten die hoop geven. Net als het grootste feest in onze kerk dat we binnenkort vieren: Pasen het feest van de hoop.



Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

PAROCHIEBESTUUR

Per regio compleet aanbod inspirerende vieringen met Pasen

De veertigdagentijd is de voorbereidingstijd voor het Hoogfeest van Pasen. Alles wat soberder, thuis en in de kerk, terug naar waar het echt om gaat. Kunnen we loslaten wat ons dierbaar is?

Het maken van het rooster voor de Goede Week en Pasen moet al ruim voor Aswoensdag beginnen. Anders ben je te laat met het vinden van voorgangers en sommige dirigenten worden onrustig omdat ze tijd nodig hebben een nieuwe Mis of bepaalde gezangen in te studeren. Het is dit jaar weer gelukt het rooster 'rond te krijgen', maar wel wat soberder dan voorgaande jaren. Per regio is er het complete aanbod aan mooie en inspirerende vieringen, maar niet meer in iedere kern, niet meer alles bij u om de hoek. Voor de avondvieringen op Witte Donderdag en Goede Vrijdag moet u misschien in de auto of op de fiets, of in de parochie vragen of u mee mag rijden. Hetzelfde geldt voor de Paaswake en de viering op Paasmorgen: het is in uw eigen kerk steeds meer OF-OF en niet EN-EN.



God biedt uitkomst en toekomst

Ik heb het er op deze plaats vaker over gehad, voor sommigen misschien te vaak. We zijn naast onze beide pastoors afhankelijk van vitale priesters, die allang AOW-gerechtigd zijn, op welke partij u ook hebt gestemd. Aan het begin van de Paaswake, boordevol mystiek en symboliek, is deze priester druk in het pikkedonker. En als eerst het kaarslicht en vervolgens het grote licht aangaat en we onze burens kunnen zien, hoe vol is het dan? Hoe ver moeten we reiken tijdens de viering om onze buur 'Gods vrede' of een 'Zalig Pasen' te wensen?

De Nederlandse bisschoppen bepleiten al een paar jaar om het Paas-triduum op minder plekken te vieren zodat de overgebleven vieringen mooier en inspirerender worden. Zie dus dit jaar als een eerste stap. Zijn we bezig onszelf de put in te praten? Ik denk het niet. We moeten realistisch zijn, maar niet pessimistisch. Ik kom hiermee gevaarlijk dicht bij verkiezingsleuzen, overal om me heen op het moment dat ik dit schrijf.



Als we iets leren van de Veertigdagentijd, de Goede Week en Pasen is dat het negatieve in de wereld niet zal overwinnen. God biedt uitkomst en toekomst, ook al zien we die zelf nog niet. Daar geloof ik oprecht in.

Zalig Pasen gewenst door
 Wilbert van Erp, vicevoorzitter
 HH. Petrus en Paulusparochie



O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, 071 521 81 13. In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74. NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.



Voortdurend aanloop voor de Lijkwade expositie

Het blijft opmerkelijk dat een voorwerp als deze Lijkwade veel mensen op de been brengt. De mysterieuze afbeelding blijft intrigeren. De Lijkwade heeft zoveel meer details te vertellen dan men vooraf wist, vooral over het lijden door de geseling, doornenkroon en kruis. En dan stil staan voor de replica, letterlijk 'stil' staan. Ook al gaf de expositie een neutrale presentatie van deze grafdoek als archeologisch voorwerp, toch klonk voortdurend weer die vraag: is het nu de grafdoek van Jezus geweest? Veel wijst erop dat deze Lijkwade inderdaad de grafdoek van Jezus is met een indringend beeld van Zijn gruwelijk lijden en sterven, maar ook van Zijn sereen Gelaat. Zo heeft de expositie velen geholpen om de persoon van Jezus beter te leren kennen. Dank aan allen die hier aan hebben meegewerkt.

Pastoor Smith



Avond van Barmhartigheid – Avond van Bezinning

Op maandag 10 april staat de Sint Josephkerk weer open voor de Avond van Barmhartigheid. Na de extra Mis om 19.00 uur is er een korte overweging en nadien aanbidding tot ongeveer 21.30 uur. Bij de aanbidding worden liederen gezongen en teksten ter overweging gelezen. U kunt vrij in en uit lopen voor een moment van gebed, de Biecht (twee priesters aanwezig) of vragen om voor een bepaalde intentie te bidden bij de gebedsduo's. Deze avond is al heel wat jaren voor velen een mooie (laatste) voorbereiding gebleken op Pasen. Van harte welkom.

ven en hij luisterde naar wat God hem zei. Sint Joseph verenigde zich met het geloof van Maria. Geheel vertrouwend op God deed hij zijn werk, gaf het geloof door, was verdraagzaam en opbouwend. Terug naar onze kerk: ook daar wordt veel gebeden. Als er moeilijkheden zijn of dreigingen, vragen we zijn voorpraak bij God. We zijn bereid om te vertellen over het geloof en om er aan bij te dragen dat iedereen Jezus kan ontmoeten. Wist U dat u 'vriend' kunt worden van Sint Joseph? Zie de groene folder in de kerk.

Annelies Cremers

De Meimaand komt eraan

Elke doordeweekse dag in mei is er mogelijkheid om de Rozenkrans mee te bidden, waarbij de geheimen van Jezus' leven overwogen worden. Zo kunnen we dicht bij Jezus zijn. U kunt er voorbeden doorgeven waarvoor dan ook gebeden wordt.

Maria, de moeder van Jezus, zei 'ja' tegen de engel. Zo is Zij een voorbeeld voor ons. Maria is helemaal zoals Zij door God bedoeld is, zonder zonden. Ze zei: "Mijn geschied naar uw Woord". Jezus werd mens in een vrouw vol geloof en vol overgave aan God. Ook wij kun-

Goede Week en Pasen

- Zaterdag 8 april 14.00 uur Palmpaastokken maken, Ridderzaal
- Palmzondag 11.30 uur Mis met processie en Passie-evangelie
- Maandag 10 april: Avond van Barmhartigheid
- Witte Donderdag 13 april 19.00 uur Mis met voetwassing; Sint Josephkoor
- Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg; 16.15 uur Tocht met het Kruis. Avondplechtigheden in de H. Lodewijkkerk
- Paaswake 21.00 uur Sint Josephkoor
- Pasen 11.30 uur Hoogmis met Magnificatkoor, nadien doop van Koen Matthijs Voorham en van Arthur Antoni Waasdorp
- 2e Paasdag 11.30 uur Mis met doop van een volwassene.

nen vaker 'ja' zeggen tegen Hem ook al is dat soms moeilijk. Maria kan ons steunen, bemoeiden en troosten en ons de weg wijzen naar Jezus. U kunt altijd bij Haar terecht. Misschien is het in mei een keer per week bijwonen van de Rozenkrans voor u een opstapje om het vaker te gaan doen.

Annelies Cremers

Parochiebedevaart do. 22 juni

Graag vrijhouden in de agenda! In het kort: Naar Dordrecht (zusters van Stella Matutina) + Gorinchem (martelaren): Mis, Lof, lunch en diner. Kosten 39,99 Euro. Opgave via de folder in de kerk. Iedereen van overal is welkom om mee te gaan.

Vaste Vieringen

Zondag 11.30 uur Eucharistie met kinderwoord-dienst en erna koffie
Woensdag 18.30 uur Aanbidding, 19.00 uur Mis Biechtgelegenheid
Woensdag 18.30 - 18.50 uur.

Speciale aandacht voor

- Maandag 10 april Avond van Barmhartigheid
- Zondag 7 mei gastpredikant E.H. Nars Beemster
- Zondag 14 mei 1e H. Communie 11.30 uur
- Josephwoensdagen 12 april en 10 mei Mis om 19.00 uur
- Pater Pio gebedsgroep 6 mei 10.30 uur.



H. LODEWIJK

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 - 513 07 00. Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 - 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl. Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Rondgaande Maria van Fatima

Sinds 4 maart reizen 3 beelden van O.L. Vrouw van Fatima door de parochie. Dit sluit aan bij de 10 replica's van het echte beeld die in dit Fatimajaar over de wereld gaan. Onze beeldjes zijn veel kleiner en tonen ook de drie herderskinderdjes met hun schapen. Na de zondagsmis neemt iemand de Fatima-tas mee, met beeldje, boekje en gebedskaart. De hele week kan men dan bijzonder bij dit beeldje bidden voor persoonlijke intenties of die van de Kerk, parochie, en de wereld. Wellicht beantwoordt dit beeldje niet direct aan ieders smaak. Maar moeten we naar zulke beeldjes wel met seculiere ogen kijken? Of met geloofsogen? Het laatste natuurlijk. Dan zien we door de afbeelding de afgebeelden zelf: Maria en de zalige Francisco en Jacinta, en Lucia. Het beeldje helpt ons bij het bidden en als we het zien staan, herinnert het ons aan de oproep dagelijks te bidden. In de Lodewijk- en Josephkerk liggen intekenlijsten voor de komende maanden. Voor de Engelstaligen ligt er een eigen intekenformulier.



De podcast als preekkast

Wist u dat u de preken uit de H. Lodewijkkerk eenvoudig kunt terugluisteren op uw computer, smartphone of tablet? Ze worden namelijk wekelijks kosteloos aangeboden als podcast. Zo is het mogelijk om direct de laatste preken te beluisteren of een melding te krijgen als er een nieuwe beschikbaar komt. Ook is het mogelijk om ze te downloaden op uw smartphone zodat u ze op een later tijdstip terug kunt luisteren. Voor het beluisteren van een podcast heeft u een (gratis) programma nodig. Op apparaten met iOS (iPhone/iPad) download u de app



'Podcasts' van Apple. Voor Android gebruikt u bijvoorbeeld Tuneln, op de computer (Win/Mac) iTunes. U hoeft geen account aan te maken of persoonlijke gegevens in te voeren. In de app zoekt u het kanaal 'Preken uit de H. Lodewijk Parochie' en drukt u op 'abonneer'. U kunt nu de laatste preken beluisteren. Heeft u vragen? Stuur een mailtje zodat wij u kunnen helpen: lodewijkparochie@gmail.com

Eliza Oudshoorn

Waarom géén aanbidding op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag?

Het Heilig Triduum zijn indringende dagen. De Liturgie van Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn net anders dan anders, en erg mooi, want 'katholiek'. Ze helpen ons open te staan voor God en Zijn heil voor de hele wereld. Dus geen liturgie om aan te gaan sleutelen en elementen te veranderen, want dat maakt die 'narcistisch' om maar een woord van paus Franciscus te gebruiken. Liturgie moet bij uitstek niet eigentijds zijn! Nu is het moment om boven-tijds te zijn, boven het gewone uitgetild te worden naar de drie-een God toe.

Op Goede Vrijdag wordt geen Mis gecelebreerd, deze heilige dag zelf stelt immers al het Kruisoffer tegenwoordig. Wel eindigt die met het ontvangen van Jezus in de H. Communie, de vrucht van Zijn sterven aan het Kruis. Daarna blijft het Tabernakel leeg, het vereerde kruis met de kaarsen blijven als stille getuigen van het sterven van God de Zoon. Geen Eucharistische aanbidding dus.

Ook niet op Stille Zaterdag. De Kerk waakt dan met Maria. Zij alleen bewaarde het geloof in haar onbevlekt Hart dat de woorden van Jezus waar zijn, en Hij "op de derde dag" zal verrijzen (o.a. Marcus 8,31). Ook op deze dag geen plechtigheden. Alleen het Getijdengebed gaat door en enkele devoties. Ver voor het 2e Vaticaans Concilie werd de 'Paaswake' van de ochtend naar de avond verzet, waar die thuis hoort. Want het past niet dat op Stille Zaterdag om 12.00 uur de Paasklokken gaan luiden. Jezus is immers in de vroege ochtend van de eerste dag van de week, op zondag, verrezen. De Paaswake zou dan ook op zijn mooist zijn diep in de nacht. Maar om pastorale redenen is die in de voornacht geplaatst. Dan verrijst Jezus en vanaf dan bewoont Hij weer het Tabernakel en kan er weer eucharistische aanbidding zijn. Alleluia!

Pastoor Smith

Goede Week en Paastijd

- Palmzondag 10.00 uur Mis met Processie en Passie-evangelie; 18.00 PM English Mass
- Witte Donderdag 19.00 uur Mis met voetwassing en nadien tijd voor stille aanbidding bij rustaltaar tot 21.30 uur
- Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg; 16.15 uur Tocht met Kruis; 19.00 uur Plechtige liturgie met Communie
- Paaswake: 20.30 uur
- Pasen: 10.00 uur Hoogmis; 18.00 PM English Mass
- 2e Paasdag: 10.00 uur Mis
- Barmhartigheidszondag: 10.00 Hoogmis met doop van een volwassene; 18.00 PM English Mass
- Hemelvaart 10.00 uur Hoogmis.

Vaste Vieringen

Zondag

10.00	Hoogmis Latijn of Latijn / NL.
17.00	Aanbidding en biechtgelegenheid / Adoration and Confession
18.00	English Mass

Door de Week

Maandag	9.00
Dinsdag	19.00 (Tridentijnse Mis)
Woensdag	9.00
Donderdag	19.00
Vrijdag	19.00
Zaterdag	9.30

Eucharistische aanbidding

Vrijdag	14.00 - 23.00 uur
Zaterdag	7.00 - 14.00 uur
Zondag	17.00 - 18.00 uur

Biechtgelegenheid

Zondag	17.00 - 17.45 uur.
--------	--------------------

Extra aandacht voor

- Biechten voor Pasen: elke zondag 17.00 - 17.45 uur; dinsdag 11 april na de Avondmis; Goede Vrijdag na de Tocht met het Kruis.
- Zondag 7 mei Volleybalzondag; de jongeren zijn te gast bij de H. Mis
- Zondag 14 mei 1e H. Communie
- Opus Dei avonden: Dames 4 april en 2 mei; Heren 19 april en 17 mei.
- Rozenkrans voor Roepingen 27 april en 18 mei (i.p.v. 25 mei Hemelvaartsdag.)

Voor ruimte, rust en betrokkenheid

C.G.J. Onderwater
Crematie- en uitvaartverzorging

Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl
Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Drukkerij **Labor Vincit** 5 generaties typograaf

geboortekaartjes huwelijkskaarten
digitaal drukwerk briefpapier
rouwdrukwerk posters en flyers
enveloppen brochures
uitnodigingen visitekaartjes

Nieuwe Rijn 83-84, 2312 JK Leiden telefoon: 071 5124807
www.drukkerijlaborvincit.nl e-mail: info@drukkerijlaborvincit.nl

Echt iets lekkers!

Raaphorst
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74



DE GOEDE HERDER

Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres),
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend, 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: mm.rondomdekerk@yahoo.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Pelgrimage Leo Koot

Met een indrukwekkend dankwoord en het uitspreken van de pelgrimszegen besteedde pastoor Broeders op zondag 26 februari aandacht aan de aankomende pelgrimage van Leo Koot naar Santiago de Compostella. Leo heeft enorm veel gedaan voor de realisatie van onze prachtige Goede Herderkerk: van het zorgen voor subsidies tot en met de laatste details heeft Leo als bouwcoördinator ons een prachtig cadeau gegeven. En dit naast zijn inzet voor de Franciscanese Beweging en als gebedsleider. Wij zijn hem daar enorm dankbaar voor. Wanneer Leo terug is van zijn pelgrimstocht zal hij plaats nemen in de Pastoraatgroep.

Oecumenische vespers

Reeds tien jaar vinden deze vesperdiensten op donderdagavonden plaats, afwisselend in de Dorpskerk aan de Hoofdstraat in Leiderdorp en in de katholieke kerk. Nu dus in De Goede Herderkerk. We hopen dat veel parochianen de gelegenheid zullen aangrijpen om deze bezinningsdiensten mee te maken. De vespers worden verzorgd door leken uit beide geloofsgemeenschappen.



Het thema is: **De kracht van Liefde.**

Jezus deelt Zijn kracht en Zijn liefde met ons. Uit liefde volbracht Hij krachtig Zijn weg. Die weg willen wij volgen in de veertigdagentijd. Het gaat hierbij ook om een innerlijk proces van verandering. Durven we die kracht van liefde in ons leven toe te laten? Veertig dagen lang willen wij oefenen, en samen zoeken en misschien ontdekken wat de weg is in ons leven. U bent van harte welkom op:

- 23 maart: De Goede Herderkerk 19.15 uur
- 30 maart: Dorpskerk met voorafgaand de vastenmaaltijd om 18.00 uur
- 6 april: DeGoede Herderkerk: viering van boete en verzoening 19.15 uur.



Kerk in het licht

Wie 's avonds onze Goede Herderkerk is gepasseerd, heeft het ongetwijfeld al gezien: de kerk wordt prachtig belicht. De buitenverlichting is gerealiseerd dankzij een forse bijdrage van de Gemeente Zoeterwoude. Het was dan ook vanzelfsprekend dat Liesbeth Bloemen, de burgemeester van Zoeterwoude, de verlichting officieel mocht aanzetten met een symbolische druk op de knop! De verlichting is zeer energiezuinig en brandt automatisch van zonsondergang tot zonsopkomst de volgende morgen.

DVD over loslaten en verbinden

Tijdens onze vrijwilligersmiddag is de documentaire 'Op weg naar één Goede Herderkerk. Een documentaire over loslaten en verbinden' officieel gepresenteerd. Maaïke Hin heeft het herinrichtingsproces vanaf juni 2015 gevolgd tot en met de sluiting van De Menswordingskerk en de inzegening van De Goede Herderkerk. De documentaire gaat niet alleen over

Agenda

Zondagse vieringen: 9.30 uur in de Goede Herderkerk. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in het atrium naast de kerkzaal.
Door-de-weekse vieringen: Iedere woensdag is er in de Mariakapel van de kerk om 10.00 uur een woord- en gebedsdienst. Op de tweede woensdag van de maand is er een Eucharistieviering met Pastoor Walter Broeders. Daarna is er tot 12.00 uur in het atrium gelegenheid om een kopje koffie te drinken. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9.30 uur een taxibusje klaar bij het gebouw van de Menswording. Na afloop van de viering en de koffie (rond 11.30 uur) rijdt het busje terug naar Leiderdorp.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de H. Communie gebracht naar mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen. Eerstvolgende data zijn 8 april en 6 mei. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof, tel. 071 589 16 26.

Overleden

17 jan Hendrika Gerarda van Beek - van der Krogt
18 jan Matthijs Velthuisen

Vieringen in de Goede Week

Witte Donderdag 19.00 uur Eucharistieviering met jongerenkoor. Celebrant: pater Thijs Moons

Goede Vrijdag 15.00 uur Kruisweg met kinderkoor 's avonds geen viering in De Goede Herderkerk.

Paaszaterdag 21.30 uur Paaswake met dames- en herenkoor. Celebrant: Pastoor Walter Broeders

Paasmorgen 9.30 uur Eucharistieviering met jongerenkoor. Celebrant: Pastoor Walter Broeders.

de gebouwen maar vooral over de mensen, die in deze periode alle ups en downs in de parochiegemeenschap meemaakten. Van verdriet en frustratie om wat verloren ging, tot hoop en vertrouwen op een goede toekomst samen als geloofsgemeenschap aan de Hoge Rijndijk. De DVD is te koop voor slechts € 5,- bij ons secretariaat of na de vieringen in het atrium.



20 jan Nicolaas Johannes Stokkermans

28 jan Paulina Theresia Maria Sevát - Dries

30 jan Elisabeth Catharina Maria van Noord

2 feb Adriana Veeren - Ahrens

3 feb Clemens Dominicus Maria van Berge Henegouwen

13 feb Edwin Vodegel

20 feb Pietje Arijaantje Breedeveld - Vermeulen

26 feb Franciscus Xaverius Cortenbach.

Gedoopt

Gijs Jozephus van Eyk op 19 februari

Milena Maria Iris Tacx op 12 maart.



Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie: André Bouwman, Gerard vd Hulst, Joop van Huut, Theo Rump, Freek Versteegen.

Pastoraatgroep: André Beij, Stephanie Jägel, Jeaneke vd Hulst, Leo Koot, Hans Kruidenberg, René Soullié.

SCOL

Secretariaat: Mariënpoolstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Katholieke basisscholen

St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63

* Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50

Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58

De Singel | Lusthoflaan 2 | 2316 JA Leiden | T 071 521 84 71

De Tweemaster hoofdvestiging | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39

De Tweemaster nevenvestiging | Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden | T 071 521 09 75

De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24

De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88

Bernardus | Kooikerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00

Klaverweide | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70

Westwoud | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05

Scholengemeenschappen voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo

Bonaventuracollege

Mariënpoolstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31

Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66

Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00

Visser 't Hooft Lyceum

Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61

Leiden | Antonie Duycklaan 10 H | 2334 CD Leiden

Leiden | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071 576 02 00

Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88

Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12

VMBO Boerhaavelaan | Boerhaavelaan 44, 2334 ER Leiden | T 071-517 17 55

bouw- en aannemingsbedrijf

meerburg bv

Touwbaan 12, Leiderdorp
Telefoon 071 - 589 93 03
www.meerburg.nl



GEERS SCHILDERWERKEN
Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

OOSTERLOOSTRAAT 12 2271 HG VOORBURG
T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL



Uitvaartverzorging

Janson & Bolland

Wij zijn gevestigd in het karakteristieke pand aan het Levendaal 103 te Leiden.

Kwaliteit, service, persoonlijke begeleiding en unieke nazorg.

071 - 512 21 12

Dag en nacht bereikbaar

WWW.LEVENDAAL.EU



SINT JAN'S ONTHOOFDING

Sint Jan's Onthoofding: Zuidbuurtseweg 15, Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3, Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of sintjansparochie@hotmail.com. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Pasen

Er was een tijd dat het christendom gekend was onder de naam 'de weg'. Het leven is ook een weg, met een vertrek en een aankomst. Pasen is het feest van de aankomst. Het einddoel en de bestemming van het leven is niet de dood, de totale verdwijning, maar integendeel het totale bestaan, volkomen leven. De uiteindelijke bestemming van iedere mens is het deelnemen aan de totaliteit van het bestaan, dat we God noemen. Om dit mysterie ten volle te begrijpen bereiden we ons 40 dagen voor, om weer even stil te staan bij wat het betekent om christen te zijn. Het begin van mijn 40 dagen dit jaar is het startsein om naar Israël af te reizen. Een studiereis, waar ik de vragen die Jezus zichzelf als Zoon van de Vader heeft gesteld, herken.

In verschillende fasen van mijn leven moest ik deze vragen onder ogen zien. Om een mens te worden naar Gods beeld en gelijkenis kies je ervoor om zijn weg te gaan. Niet langer alleen op weg, maar met iemand; omdat je het leven wil volgen en eerlijk wil antwoorden op de vragen wie je bent en wie je wilt zijn. Dit mocht ik zelf meemaken; van alles wat Jezus op de weg in zijn leven was overkomen. Hij, die de weg van zijn leven en zijn opdracht is gegaan, door de dood heen, tot in het hart van de Vader. Laten wij daarom vreesloos waarnemen, geweldloos liefhebben, belangeloos kiezen, actieloos handelen. Zijn zonder maat!

Margreet Onderwater, gebedsleider

Vieringen in Emmaus

In de stampvolle zaal kwamen we op zondag 13 februari voor de laatste keer samen op de oude locatie in de oude vorm. Het was een mooie viering waarin pastor Overmeer voorging. Het koor zong voor de laatste keer op deze plek de sterren van de hemel.

Na afloop van de viering was er een afscheid van koorleden, dirigente en organiste, van vaste voorgangers en een aantal vrijwilligers. Een woord van dank voor hen allen werd uitgesproken onderstreept door een luid applaus van alle aanwezigen.

Het Emmauskoor houdt niet op te bestaan, zij blijven zingen met elkaar. Er zijn plannen om maandelijks een viering voor bewoners van Swetterhage te gaan verzorgen. Wij wensen hen veel succes en nog heel veel zangplezier toe!

Inmiddels is op de prachtige nieuwe locatie ook gestart met vieren op zondag. Helaas betekent het afscheid van onze trouwe voorgangers pastor Overmeer en pater Stege ook dat er op zondag geen Eucharistie meer gevierd kan worden. Een andere dag (waarop wel een geestelijke beschikbaar was) bleek voor Emmaus geen optie.

De viering op zondag 26 februari was sfeervol. Goed om weer samen te komen. Dankzij moderne technieken en de GVL hebben we deze gebedsviering ook met zang kunnen opluisteren.

Gebleken is dat de zaal maximaal 30 personen kan huisvesten, het vieren in de serre in de nieuwbouw van Emmaus is dus echt alleen voor bewoners van de zorglocatie. De gastvrijheid voor omwonenden en familieleden die we in de kapel en in de zaal altijd konden hanteren is nu helaas, door ruimtegebrek, van de baan. Gelukkig hebben we al een aantal trouwe Emmausbezoekers gezien in de vieringen in de Christus Dienaarkerk, waar iedereen uiteraard meer dan welkom is.

Wat betreft de vieringen in Emmaus: onze vrijwilligersgroep is aardig uitgedund, wie vindt het leuk om 1x in de maand op zondagmorgen te helpen? Bel of mail even naar Annie Borst (gegevens staan bovenaan deze pagina).

Vieringen rond Pasen

In het overleg van pastoraatsgroepen in de regio Oost (Laurentius Stompwijk - De Goede Herder Zoeterwoude-Rijndijk en Christus Dienaar/Sint Jan) is gekeken naar de mogelijkheden om de vieringen rond Pasen binnen deze regio te verdelen. Immers, de vieringen van het Paastriduum (Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag) moeten officieel door een priester worden voorgegaan, en dat lukt niet (meer) in 3 kerken tegelijk! Met hulp van emeriti zijn we tot het volgende rooster gekomen:

Witte Donderdag:

19.00 uur De Goede Herderkerk Eucharistieviering

19.30 uur Christus Dienaarkerk Eucharistieviering

Goede Vrijdag:

15.00 uur Christus Dienaarkerk Kruisweg

15.00 uur De Goede Herderkerk Kruisweg

19.00 uur Laurentiuskerk Lijdensverhaal

Paaszaterdag (Paaswake)

19.00 uur Christus Dienaarkerk Eucharistieviering

21.30 uur De Goede Herderkerk Eucharistieviering

Eerste Paasdag

9.30 uur De Goede Herderkerk Eucharistieviering

11.00 uur Laurentiuskerk Eucharistieviering.

Familieberichten

Overleden

21-12	Catharina van Rijn-Vis	87 jaar
25-12	Magdalena Houtsma-Turk	87 jaar
30-12	Petrus Slingerland	76 jaar
05-01	Rudolf Bruggeman (Swetterhage)	65 jaar
10-01	Clemens van de Wiel	63 jaar
14-01	Huberta Broxterman	93 jaar
26-01	Elisabeth Mooijman-de Boer	92 jaar
29-01	Guusje Groenen	54 jaar
02-02	Bernardina Onderwater-v.d Meer	89 jaar
06-02	José Verhagen	60 jaar

Jubilea

Op 28 februari vierden Martien (Tinus) en Riet Bendsdorp-Kwant hun 60 jarig huwelijksjubileum. Van harte gefeliciteerd!

Pastoraatsgroep: Margreet Onderwater, Aad van Slingerland, Annie Borst, Joke de Haas

Beheercommissie: Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch, Jos Hiel, Zita Hilgersom, Kees Janson, Cok Noordermeer

Kerkbalans 2017

Uw jaarlijkse kerkbijdrage zien we graag tegemoet op een van rekeningen: NL93 INGB0002564772 t.n.v. HHPP kerkbijdrage St.Jan of NL75 RABO 0375304800 t.n.v. HHPP kerkbijdrage St.Jan.



H. LAURENTIUS

Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

of sintlaurentius@uur. 070 327 41 23 of

Het avontuur van Alpha

Alpha en Catholicism: cursussen over geloofsverdieping. Twee personen uit onze parochiekeren waren er bij in Leiden. Jos van Santen volgde de Alpha cursus. Hij had er al vaak over nagedacht, en nu de knoop doorgehakt. De cursus werd gegeven in de Lodewijkkerk. Aansluitend was de gelegenheid om de cursus Catholicism te volgen. De avonden begonnen met prachtige DVD inleidingen. Trailers hiervan zijn te bekijken op internet: www.catholicism.nl Een aanrader. Ook zonder de cursus al. Ook deze avonden waren in de Lodewijkkerk pastorie onder leiding van pastoor Smith en pastoraal werker Bas van Pampus. Kort gezegd ging de eerste avond over Jezus, de tweede over Maria, de derde over liturgie en de vierde over gebed. Na de vertoning van de DVD kwamen de vragen. "Wat vond ik mooi? Wat heb ik geleerd, en wat voor vragen heb ik daarover?" De in aantal wisselende groep werd in tweeën gedeeld om te discussiëren. Er werd niet verplicht om iets te zeggen. Het ging er heel ontspannen aan toe. Een bijna gezellige praatgroep. Een bijzondere manier van geloofsverdieping.

Ook Helen Pieters was een heel enthousiaste deelnemer aan de cursus Catholicism. Hoewel ze er niet in is grootgebracht, trekt het katholieke geloof haar wel aan. Wat haar erg interesseert zijn de verschillende staten van bewustzijn. En het gevoel in het Goddelijke dat

in ons allen schuilt. Zij verdiept zich graag in alle visies op het spirituele deel van ons leven. Ook die van het Katholicisme.

De locatie was niet voor iedereen makkelijk bereikbaar maar ook in onze eigen parochiekeren werd verschillende keren een korte cursus aangeboden. Als er meer aanmeldingen komen is er misschien ook hier eens een mogelijkheid om te starten.

Agnes van Boheemen Vollebregt

Samen kerk met carnaval

Zondag 26 februari werd de traditionele carnavalsmis gevierd in de H. Laurentiuskerk in Stompwijk. Prins Barry I en Page Mandy, jeugdpraed met jeugdprins Nasir en jeugdpage Isis en de Raad van Elf kwamen hand in hand door het gangpad naar voren in een goedgevulde kerk.

Het koor van 'The Old Princes in Harmony' onder leiding van Bram Soentjens zongen stemmige liederen, waarbij er nu twee Engelstalige aan waren toegevoegd, waaronder 'You got a friend' en dat was juist het thema van de viering. Alles wat je samen doet is mooier en fijner. Je voelt als het ware de echo nabij. Voorganger was pastoor Broeders. Hij wist de viering met toepasselijke vrolijke noten op te sieren, want wie kan met tobben aan zijn levensweg een el toevoegen? De viering werd afgesloten met het gebed van de nar. Die onverwacht ook nog een oud recept in zijn jaszak



vond. Het recept van de nar over vriendschap is hieronder bijgevoegd.

Recept voor vriendschap:

Ingrediënten: 1 pint vertrouwen, 1 scheutje zorgzaamheid, 2 kopjes begrip, 2 eetlepels gedeelde geheimen, 1 kopje wederzijdse negenheid, 1 paar druppels respect, 2 pond gezamenlijke interesse, 3 lepels luisteren en **1 zak lol!** Petra Oliehoek van Es

Vieringen rond Pasen

De vieringen rond Pasen zijn dit jaar verdeeld over de kerken in onze regio. Kijk voor het rooster en toelichting op de pagina van de Sint Jan hiernaast.

der andere liederen bij priester jubilea. Met als hoogtepunt een complete musical bij het afscheid van pastoor De Jong in het Dorpshuis in 1990. Ze zat in het bestuur van de Vrouwenvereniging en heeft jarenlang de Avondwake voorbereid samen met Marianne Turk. Teksten geschreven voor E.M.S. en

het gebed van de Nar met Carnaval. Ook zat ze veertig jaar op het koor, waarvoor zij vorig jaar nog werd gehuldigd. Bij de repetities van het kinderkoor in de kerk hielp ze mee om de kinderen bij de les te houden. Jaap is meer dan vijftientig jaar lid geweest van de dragervereniging Sint



Barbara. Ook heeft hij heel veel jaren geholpen bij het onderhoud van het kerkhof en de pastorstuin. Ze zijn allebei nog behoorlijk ziek geweest waardoor het er soms niet naar uitzag dat ze het jubileum zouden halen. Alle reden dus om dankbaar te zijn en het in de kerk en De Bles met veel mensen te vieren. Ze doen het nu wat rustiger aan. We wensen hen toe dat ze nog een tijdje mogen genieten van hun plekje aan het Dokterslaantje.

Agnes van Boheemen Vollebregt



Het Emmauskoor bij de afscheidsdienst op 12 februari.

Hier zijn weer allerlei interessante, leerzame en inspirerende activiteiten in en vanuit onze kerken in de komende tijd. Opgave is niet nodig, tenzij anders aangegeven. Meer informatie in de catechesefolder die achterin de kerken ligt. Kijk ook op de pagina's van de kerken en bij de Jongeren Info 20 voor nog meer activiteiten en vieringen waar iedereen welkom is. Weekendvieringen staan op pagina 22 en 23.



Bedevaart naar Smakt

Op zaterdag 20 mei organiseert 'De Haagse Bedevaarten' weer haar jaarlijkse bedevaart naar het Limburgse Sint-Jozefheilgdom in Smakt, het enige Jozefoord in Nederland.

Om 10.30 wordt de aankomst in Smakt verwacht. Dan is er koffie of thee. Om 11.00 uur is een plechtig Lof. Daarna is er tijd voor kort gebed en voor het ontvangen van het Sacrament van boete en verzoening. Daarna is de lunch. Om ongeveer 13.30 uur volgt het vertrek uit Smakt, waarna om 15.00 in Beesd de viering van de Heilige Eucharistie volgt, met daarna zegening van de devo-

tionalia. Rond 17.30 uur is het slotdiner. **Begeleiding** pastoor Smith en diaken Clavel. **Kosten** € 65,- per persoon. **Opgave** inschrijfformulier achterin de kerken. **Meer info** www.bedevaart.nl of diaken Clavel, 06 53 73 23 62 of mail naar info@bedevaart.nl.



Verschijsing Maria in Fatima 100 jaar geleden

In 1917 verscheen Maria aan drie herderskinderen in Portugal. Ze sprak tot hen en in de woorden van Maria klinkt de zorg door van de Heer voor de wereld en de Kerk, bemoedigend en indringend, een boodschap voor de 20e en 21e eeuw. Er dreigt een periode van geweld en geloofsafval te komen, als men zich niet bekeert en niet meer echt bidt. Fatima is echter ook een boodschap van hoop: uiteindelijk zal de liefde Gods middels het onbevlekt Hart van Maria zegevieren. **Drie avonden** bieden de mogelijk deze bijzondere Maria-verschijsing beter te leren begrijpen. Op dinsdag 9 mei volgen we de gebeurtenissen in 1915, 1916 en 1917. Op dinsdag 23 mei gaat over de drie herderskinderen: wat beleefden zij, hoe veranderden zij en hoe ging het verder met hen? De derde avond, dinsdag 13 juni, gaat in op de (actuele) betekenis van de verschijningen en de woorden die Maria sprak. In de pastorie van de H. Lodewijk van 20.00 tot 21.30 uur. Door pastoor Smith.

April

1

2 5e Zondag Veertigdagentijd

3 Heilig Triduüm beleven

De drie heiligste dagen van het kerkelijk jaar. Wat kunnen persoonlijke devoties betekenen? Door pastoor Smith. Van 20.00 tot 21.30 uur in de Lodewijkpastorie

4 Bron van leven 3

Over betekenis en beleving van de Eucharistie, met ruimte voor eigen inbreng. Door pastoor Broeders en Marlène Falke, pw. De Goede Herderkerk, van 20.00 tot 21.30 uur

5 Laetitia Amoris

De prachtige exhortatie van paus Franciscus over huwelijk en gezin. Door Bas van Pampus pw. Josephpastorie van 20.00 tot 21.30 uur

6 Bijbelleesgroep

In de Hartbrug, na de Mis van 12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur. Lezing van de zondag. Begeleiding: Bas van Pampus pw.

7 Film en Spiritualiteit

Film Jesus Christ Superstar. Romanuszaal achter

de Hartbrugkerk. 19.00 inloop met koffie. Begeleiding Marlène Falke, pw. Tot 22.00 uur. **Opgave** hartebrugkerk@kpnmail.nl.

8 Open Kerk

Hartbrug 14.00 tot 16.00 uur. Zie pagina 2

9 Palmzondag

Intocht van Jezus in Jeruzalem. Begin van De Goede Week.

10

11

12

13 Witte Donderdag

14 Goede Vrijdag

Tocht met het Kruis. Zie pagina 1

15 Stille Zaterdag

die overgaat in de Heilige Paasnacht (Paaswake)

16 Hoogfeest van Pasen

Verrijzenis van de Heer

17 Tweede Paasdag

18

19 De katholieke Reformatie van de 16e en 17e eeuw

Petrus Canisius: opdat

iedereen weet wat hij gelooft. Van 20.00 tot 21.30 uur in de Josephpastorie. Door pastoor Smith

Geloof in alle redelijkheid

Geciviliseerd communiceren, 10 tips voor gesprek over lastige geloofsonderwerpen. Door Bas van Pampus pw. Van 20.00 tot 21.30 uur in de Petruspastorie

20 Bijbelleesavond

Begeleid door Marieke Maes. Antoniuspastorie van 20.00 tot 22.00 uur

21

22

23 Beloken Pasen en zondag van de goddelijke Barmhartigheid

zondag van de goddelijke Barmhartigheid



24

25

26

27

28

29

30 Oecumenische gebedsavond Petruskerk. Zie pagina 18

Mei

1

2

3 De katholieke Reformatie van de 16e en 17e eeuw

Het Jansenisme, het katholieke geweten onder druk gezet. Van 20.00 tot 21.30 uur in de Josephpastorie. Door pastoor Smith

4 Dodenherdenking

5 Bevrijdingsdag

6

7

8

9 Fatima 1917-2017

Wat is er gebeurd? Zie hierboven

10 Avond van Barmhartigheid

Josephkerk, na de Mis van 19.00 uur, tot ca. 21.30 uur. Zie pg. 6

11

12 Filmavond 'Les Innocentes'

Info bij 7 april

13

14

15

16 Lectio Divina Aan de hand van Adrienne von Speyr. Hoe we de Heilig Schrift 'objectief' kunnen lezen om God beter te leren kennen. 20.00 tot 21.30 uur in de Lodewijkpastorie. Door pastoor Smith

17

18 God Story evenement

Beestenmarkt Leiden. Zie pagina 18

Bijbelleesavond

Begeleid door Marieke Maes. Antoniuspastorie van 20.00 tot 22.00 uur

19

20 Bedevaart naar Smakt

Zie linksboven

God Story evenement

Beestenmarkt Leiden. Zie pagina 18

21

22

23 Fatima 1917-2017

Hoe de herderskinderen heiligen werden. Zie hierboven

24

25 Hemelvaart van de Heer

Hoogfeest



26

27

28

29

30

31 Elkaar verstaan 1

Over beleving van de Eucharistie en Avondmaal en de grenzen en mogelijkheden binnen de oecumene. Zie rechtsboven.

De Maaltijd van de Heer in de RKK en PKN

'Elkaar verstaan', het aanbod van deze twee catecheseavonden, vindt plaats op **andere data** dan staat aangegeven in de catechesefolder. Zo is het mogelijk dat Marlène Falke, pw. deze avonden samen kan geven met ds. Ellis Ezinge van de protestantse gemeente Leiden Zuid-West. Zowel binnen de RKK als binnen de PKN vieren wij de maaltijd van de Heer. Maar is daarmee gezegd dat het ook hetzelfde is? Wat vieren we nu eigenlijk en hoe beleven we dat als gelovigen? Over verschillen en raakvlakken. En hoe wij elkaar daarin kunnen verstaan. **Data** Woensdag 31 mei en 14 juni **Plaats en tijd** Antoniuspastorie, 20.00 tot 21.30 uur.



Gebedsgroepen in de parochie

U bent van harte welkom bij diverse gebedsgroepen in onze parochie! We noemen bijvoorbeeld:

Pater Pio Gebedsgroep - 1e zaterdag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur, Josephkerk

Mothers Prayers - Vrijdag van 10.30 tot 11.30 uur, De Regenboog en op dinsdag van 20.00 tot 21.30 uur Meerburgerkade 74. Info sammiehoog@gmail.com

Fathers Prayers - 2e en 4e donderdag van de maand van 20.00 tot 21 uur, Lorentzkade 16a

Pray and Stay - 2e en 4e donderdag van de maand van 19.30 tot 22.00 uur, JP2-kapel, Steenschuur 19

24-uursaanbidding - Vrijdag van 14.00 uur tot zaterdag 14.00 uur, JP2-kapel. Zie www.aanbiddingleiden.nl.



Basics van het geloof

Over alles wat je bezighoudt over het geloof kun je in gesprek met een persoonlijke e-coach. Start elke donderdag. Zie de site www.HoevindjeGod.nl.

De KBO is een moderne beweging op katholieke grondslag ter behartiging van de belangen van ouderen.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO
ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
Belangenorganisatie voor 50-plussers

De KBO geeft tien maal per jaar het landelijk blad Nestor uit.

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968 Contributie € 25,- per jaar.

Kaarsenfabriek PAPÔT-VAN MOORSEL
Kaarsenmakers sinds 1856

Al 150 jaar DE leverancier van kerkkaarsen en aanverwante artikelen in Leiden

Rondebeltweg 32, 1329 BB Almere
Tel: 071-3010284 / 088-4005900
e-mail: info@papot.nl www.papot.nl

vanberkel
waddinxveen

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel.: +31(0)182 61 99 44
E-mail: info@vanberkelwaddinxveen.nl
Website: www.vanberkelwaddinxveen.nl

Regentesse
uitvaartverzorging

'Persoonlijke aandacht verlicht het verlies'

MARIELLE VAN DE LOO

071 34 11 590 WWW.REGENTESSE.NET

BMS
Netwerk Notarissen

Notarissen
mr. R.H. Breedveld
mr. E.J. Moolenaar
mr. M. Schwarze

Plantsoen 25, 2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30 F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

- > Alle rechtsgebieden
- > Combinatievoordeel bij gelijktijdig passeren van verschillende akten
- > Gratis abonnement op onze elektronische nieuwsbrief
- > Eigen parkeerterrein
- > Voorheen Brouwer en Kroeks Netwerk Notarissen en Meiners Netwerk Notarissen

Begraafplaats Rhijnhof

Al meer dan 100 jaar is Rhijnhof een bijzondere begraafplaats met een prachtige natuur. Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en hagen kwam in 2010 gereed. Rhijnhof is een algemene begraafplaats; een deel ervan is katholiek gewijd.

LAAN TE RHIJNHOF
2332 HZ LEIDEN
TEL. 071 532 06 09
FAX 071 532 04 48

Openingstijden kantoor in het Poortgebouw op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
e-mail: info@rhijnhof.nl website: www.rhijnhof.nl

Religia Leiden 25th

Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Openingstijden: van 10.00 uur - 15.00 uur
maandag, donderdag en zondag gesloten

1^o H. COMMUNIE GESCHENKEN
TEGEN STERK VERLAAGDE PRIJZEN

Kop en Schotel € 4,75 Tegel € 5,55 Beker € 3,95
Boterhambordje € 6,25 Kinderrozenkrans € 0,50

OP IS OP - ZOLANG DE VOORRAAD STREKT

Verkoop: Herensingel 3
2316 JS Leiden Tel: 071 521 17 50 Mobiel: 06 10 84 80 78
E-mail: religialeiden@gmail.com Website: www.religialeiden.nl



HARTEBRUG

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingsdagen: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 22 89 of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Stagiair in onze parochie

Misschien bent u Sjoerd Loozen al een keer tegengekomen, bijvoorbeeld op de filmavond of bij het vrijwilligersberaad van de Hartebrugkerk? Onder begeleiding van pastoraal werker Marlène Falke loopt hij stage in onze parochie.

"Mijn naam is Sjoerd, 22 jaar en momenteel woonachtig in Enschede, maar afkomstig uit het mooie Limburg. Ik zit in mijn derde jaar van de bachelor Godsdienst-Pastoraal werk aan de Fontys Hogeschool. Ik heb gekozen voor deze opleiding vanwege mijn passie voor geschiedenis en fascinatie voor religie. Dat is ook terug te zien in mijn hobby 'levende geschiedenis' en in mijn keuze voor films en boeken. Ik ben katholiek opgevoed, maar ben nog groeiend binnen het geloof. Door mijn opleiding heb ik meer verdieping en ervaring gekregen. Hierdoor leer ik meer en meer mijn eigen geloof kennen en vormgeven, al is het zoeken naar God een levenslang proces. Ervaren, leren, praktiseren en in deze zoektocht anderen vinden in het geloof, dat is de plek waarop ik nu ben aangekomen. Ik hoop hierin samen met u te ontdekken wat het geloof ons kan geven en verder te groeien in mijn eigen geloof."

Sjoerd bedankt de parochie voor de geboden gastvrijheid en wij wensen hem succes en alle goeds voor de toekomst!

Erelid

Het Hartebrug Dameskoor hield op 12 januari haar jaarvergadering. Een goede gelegenheid om terug te kijken op het afgelopen jaar en er valt natuurlijk altijd wel wat te vieren! Dit jaar ging alle aandacht uit naar Ali van Boheemen die al 50 jaar lid is van het Dameskoor. Reden genoeg om haar tot erelid te benoemen en te verrassen met bloemen, oorkonde en een cadeautje. Het Dameskoor verzorgt de muzikale omlijsting bij huwelijken, uitvaarten en andere bijzondere gelegenheden. Het koor repeteert iedere dinsdagmiddag om 15.00 uur in de Romanuszaal en staat onder leiding van dirigent-organist Jeroen Pijpers. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Kom dus eens kennismaken tijdens een repetitie.



De voorbereiding

Het is zondagochtend vroeg en er wordt al hard gewerkt door Victoria, Milan, Wiktor, Matthijs, Otto, Elio, Karla, Noa, Freya, Joey, Bobbie, Bram en Sander. Ze bereiden zich voor op de grote dag van 21 mei, de dag van hun Eerste Heilige Communie. De voorbereiding gebeurt op zondagochtend onder leiding van Maaïke en Nicolien in de Romanuszaal met veel schrijf-, teken- en plakwerk. Ze hebben er duidelijk allemaal plezier in!



Vieringen

Iedere zondag 11.15 uur:
Gezongen eucharistieviering
Iedere donderdag 12.30 uur:
Eucharistieviering in de dagkapel
Kinderwoorddienst op de 1e, 3e en 5e zondag van de maand

Agenda

Koffiedrinken in de Romanuszaal
1e en 3e zondag v/d maand

Inzameling Leidse Voedselbank

1e zondag v/d maand
Ouderensoos in de Romanuszaal
Woensdag 13.30-16.30 uur
Dameskoor repetitie
Dinsdag 15.00 uur o.l.v. Jeroen Pijpers
Schola Cantorum en Hartebrugkoor repetitie
Woensdag om 19.45 uur o.l.v. Theo Goedhart

Gedoopt

Op 22 februari werden vier volwassenen

Passie en Pasen

Vrijdag 31 maart - 18.00 uur
Vastenmaaltijd in de Romanuszaal
m.m.v. Diaconaal Centrum De Bakkerij

Woensdag 5 april - 19.30 uur
Johannes Passion - J.S. Bach
Utrechts Studentenkoor en orkest o.l.v. Gilles Michels. Info en reservering: www.usko.nl

Vrijdag 7 april - 19.30 uur
Jesus Christ Superstar
Film met nabespreking in de Romanuszaal o.l.v. Marlène Falke. Aanmelden bij: arendse.corry@hetnet.nl

Zaterdag 8 april - 14.00 uur:
Palmpaasstocken maken in de Romanuszaal
o.l.v. Werkgroep Kinderwoord dienst
Open Kerk actie: 14.00-16.00 uur

Palmzondag 9 april - 11.15 uur
Eucharistieviering en kinderwoorddienst met palmprocessie
Voorganger pater Leo van Ulden, Hartebrugkoor

Goede Vrijdag 14 april
11.00 uur Kruisweg voor kinderen
m.m.v. Werkgroep Kinderwoorddienst
15.00 uur Kruisweg voor volwassenen
m.m.v. Marlène Falke pw. en vrijwilligers Dameskoor

Paaszaterdag 15 april - 21.30 uur
Paaswake Voorganger pater Leo van Ulden, Hartebrugkoor

Paaszondag 16 april - 11.15 uur
Verrijzenis van de Heer Voorganger pastoor Walter Broeders, Hartebrugkoor.

gedoopt: Simone Mens - Gerda Mens - Liesbeth Mens - Robin Ketel

Op 19 maart werden gedoopt: Samantha Kras, dochter van Floris Kras en Somara Sniijders en Lily Mackay, dochter van Michiel Mackay en Jenny Schreurs

Eerste heilige Communie

In een speciale viering op 28 januari ontving John Willems de Eerste heilige Communie.



SINT PETRUS

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. In urgente gevallen (zoals een uitvaart) 06 23 75 26 74. Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden. Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Kinderkruisweg en bloemenhulde

Al een paar jaar is in de Sint Petrus op Goede Vrijdag om 15.00 uur een Kruisweg die gericht is op kinderen (volwassenen ook welkom uitgeraad). Alle vijftien staties worden langsgaan, maar we staan ook nog even stil bij Witte Donderdag en kijken aan het eind natuurlijk vooruit naar Pasen.

Zo volgen we deze drie heilige Dagen. Bij enkele staties staan we even stil voor een korte overweging. We kijken vooral naar de gezichten van Jezus, van Maria, van Simon van Cyrene, van Veronica. Leden van het Sint-Petruskoor zullen passende liederen zingen. Nadien is er een korte Kruisverering en we ronden op tijd af om, voor wie wil, daarna aan de tocht met het Kruis door de stad deel te nemen.

Tijdens de Kruisverering op Goede Vrijdag kan men bloemen (bij voorkeur wit/gele) neerleggen bij het Kruis. Deze zullen worden verwerkt in de Paasversiering.

Doopgelegenheid in het voorjaar

Op zaterdag 13 mei is er gelegenheid om uw kindje te laten dopen. De voorbereidingsavond wordt gehouden op dinsdagavond 2 mei om 19.30 uur in de pastorie van de Sint-Petruskerk aan de Lorentzkade 16A.

Voor opgave en/of informatie: tel. 071 514 49 88 of per e-mail: pam.severijnen@planet.nl.

Petruszaal te huur

De Petruszaal (naast de kerk aan de Lammenschansweg) is een multifunctionele locatie die volledig los van de reguliere kerkdiensten etc. kan worden gehuurd. Deze zaal heeft een keukentje (met koffiemachine, koelkast) en toiletgroep.

De zaal biedt plaats aan ca. 75 personen (afhankelijk van de opstelling zelfs nog meer personen) en is ook goed toegankelijk voor rolstoelgebruikers.

Heeft u thuis niet genoeg ruimte om met de hele familie een gezellige verjaardag of jubileum te vieren, dan is



Nieuwe stagiair Sjoerd Loosen stelt zich voor...

Lees zijn bericht op de pagina van de Hartbrugkerk. Wij wensen Sjoerd veel succes!

Meimaand - Rozenkrans

Vanwege het voorjaar wordt de Rozenkrans weer op dinsdag- en donderdagavond gebeden in de dagkapel om 19.00 uur. Ingang is via de witte deur links naast de kerk. U kunt daar uw eigen intenties aangeven, waarvoor dan ook gebeden wordt.



Actie KERK + BALANS: veel toezeggingen al ontvangen

De Actie Kerkbalans is de aanzet tot de jaarlijkse kerkbijdragen van onze parochianen. Nadat alle toezeggingen geteld waren, kwam er een bedrag uit van rond € 35.000,-. We zijn daar heel dankbaar voor. Het helpt ons de kerk in stand te houden. Tot dusver hebben ook al veel parochianen hun toezegging daadwerkelijk overgemaakt, in totaal al bijna € 20.000,-. Door het jaar heen zullen we u op de hoogte houden van het verloop van de kerkbijdragen. We hopen uiteindelijk toch weer in de buurt van € 40.000,- te komen, net als in de voorgaande jaren. Zo hopen we met elkaar onze kerk ook in balans te houden.

De Beheercommissie en Pastoraatgroep

de Petruszaal een prima optie. Ook voor een lezing, cursus of koorrepetitie is de Petruszaal zeer geschikt.

Vraag vrijblijvend alle opties en prijzen aan bij: Wil Witte tel. 0653239815 of per email: secretariaat@sintpetrusleiden.nl

Goede Week in het kort

Palmzondag: zaterdagavond 19.00 uur: speciaal ook voor de kinderen

Goede Vrijdag 15.00 uur: Kruisweg speciaal ook voor de kinderen.

Paaswake 22.00 uur met projectkoor

Paaszondag 9.30 uur Mis met de Cantorij.

Overlijdensberichten

De heer Isaac Overdijk

*08-01-1969 † 12-01-2017

Pater Jan van Duijnhoven o.f.m.

† 14-01-2017

De heer Nicolaas Regter

*14-10-1923 † 21-01-2017

Mevrouw Johanna Walter-Lagerberg

*17-09-1918 † 30-01-2017

Mevrouw Diny Onderwater-van der Meer

*31-08-1927 † 02-02-2017

Mevrouw C. Overdijk-Bloemzaad

*05-12-1949 † 05-02-2017

Mevrouw Greet Meijer - van der Boog

*24-06-1930 † 13-02-2017

De heer Arie van der Klein

*24-09-1925 † 16-02-2017

Mevrouw Pieta Breedveld-Vermeulen

*22-03-1928 † 20-02-2017

Mevrouw Cornelia Schrijvers-v.d.Willigen

*01-10-1933 † 23-02-2017

Vaste Vieringen

Zaterdagavond

19.00 uur Mis met samenzang, Cantorij of kinderkoor

Zondagmorgen

1e en 3e zondag van de maand 9.30 uur Mis met Sint-Petruskoor

Door de Week

Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de witte deur naast de parochiezaal

- Dinsdag 9.00 uur

- Vrijdag 9.00 uur

Na deze Missen is er biechtgelegenheid

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30 uur). Deze maanden is dat op 12 april en 10 mei.



LAM GODS

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden. Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Tel.: 071 531 01 62, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Goede doelenactie

We zijn nu het derde (en laatste) jaar ingegaan van onze actie voor 'individuele noodhulp' van Diaconaal Centrum De Bakkerij. In 2015 hebben we met allerlei acties € 1.600,- opgehaald. In 2016 was het maar liefst € 4.530,- door de sponsoring van een pelgrimstocht naar Santiago en omdat Eva Kessler € 330 overmaakte, de opbrengst van haar taartenactie en koekjesverkoop. Alles bij elkaar staat de teller dus nu op € 6.100,-! Iedereen die aan dit mooie resultaat heeft bijgedragen: hartelijk dank!

De Bakkerij heeft ons al laten weten heel blij te zijn met de steun vanuit de Lam Gods. De werkers in De Bakkerij staan dagelijks klaar voor talloze bezoekers die om hulp komen vragen. Dankzij fondsen en giften kunnen zij dit werk doen, de armste mensen onder ons te helpen, waar hulp door andere instanties ontbreekt. Voor 2017 heeft de projectgroep nieuwe plannen bedacht, die nu worden uitgewerkt. We gaan weer spullen verkopen, een excursie houden in Leiden, een lunch in september, een kaartmiddag in september/oktober en in december sluiten we de actie af met een wervingsactie voor 'vrienden van De Bakkerij'. En natuurlijk blijft uw vrijwillige bijdrage aan de koffie na de viering voor het goede doel bestemd.

De projectgroep goede doelenactie: Jan Akerboom, Henk Buis, Mieke van der Heijden, Margreet & Cees Warmerdam, Maggy van Wijk en Ineke Zonneveld

Jaarlijks uitje Lam Godskoor

Op 17 februari ging het koor gezellig uit eten in 'Het Haagsche Schouw'. Leuk was dat een aantal partners van de koorleden mee durfden te gaan. Natuurlijk werd aan het begin stil gestaan bij de koorleden die zijn heengegaan, maar verder was er veel vrolijkheid en optimisme voor de toekomst.

Ons oudste koorlid Ko Zonneveld (97!) heeft traditiegetrouw een gedicht voorgedragen. Zelfs na enkele glazen wijn lukte het niet als koor een eigen koorlied of hymne uit te kiezen. Wie weet een volgende keer?

De geslaagde avond gaf het koor, dirigent Dini Berbee en vaste organist Theo Tetteroo ge-



noeg energie om er weer een jaar tegenaan te kunnen gaan. De gemiddelde leeftijd moge stijgen, het enthousiasme ook. Henk Buis

BUUV-spreekuur in Antoniuskerk

BUUV is de buurtmarktplaats voor (gratis) buurthulp van en door bewoners. U kunt zelf op de site van BUUV (<https://leiden-leiderdorp.buuv.nl/>) uw hulpvraag plaatsen of kijken welke hulpvragen er zijn en uw hulp aanbieden. Heeft u geen computer of wilt u liever dat een ander namens u uw hulpvraag of uw aanbod bij BUUV indient, bezoek dan het wekelijkse spreekuur op dinsdagochtend van 9.30 uur tot 11.30 uur in de Antoniuskerk. Ineke Zonneveld of Jan Akerboom is dan aanwezig om uw vragen te beantwoorden of u te helpen gebruik te maken van BUUV. Achter in beide kerken staat een prikbord, waarop een aantal hulpvragen is geprikt, waarop u kunt reageren. U kunt ook zelf een hulpvraag op het prikbord plaatsen.

Vieringen door de week

Wijkkerk H. Antonius

Woensdagavond 5 april Laatste oecumenische vastenmeditatie. Om 19.00 uur in de dagkapel.

Vrijdag 7 april en vrijdag 5 mei viering om 10.00 u.

Serviceflat Schouwenhove

Maandag 24 april Eucharistieviering om 10.30 uur (Let op: nieuwe aanvangstijd 10.30 u. i.p.v. 10.00 u.)

Zorgcentrum Zuydwijk

Zaterdag 1 april, Tweede Paasdag 17 april en zaterdag 6 mei Viering om 10.30 uur.

Palmpassen en de kinderen

Palmzondag, 9 april, is er natuurlijk Palmpaasprocessie. Kinderen kunnen Palmpaasstukken komen maken op zaterdag 8 april in de pastorie van de Maria Middelaes. Het begint om 14.00 uur en eindigt om 15.30 uur. Graag de kruisstukken zelf meebrengen en wat lekkers om eraan te hangen. Voor de rest wordt gezorgd.

Bijbelavonden

Onder leiding van catecheet Marieke Maes verdiepen we ons in de zingen van een bepaalde zon-

Vieringen Goede Week en Pasen

Palmzondag 9 april
feestelijke viering in de Maria Middelaeskerk om 9.30 uur met palmpaasprocessie, kinderwoorddienst en medewerking van het kinderkoor

Witte Donderdag 13 april
Eucharistieviering in de Antoniuskerk om 19.00 uur

Goede Vrijdag 14 april
Kruisweg om 15.00 uur in de Maria Middelaeskerk
Oecumenische viering om 19.00 uur in de Antoniuskerk

Paaszaterdag 15 april
Paaswake om 19.30 uur in de Maria Middelaeskerk. Latere vieringen in de Regio Zuid om 21.30 uur in de Hartbrugkerk en om 22.00 uur in de Petruskerk.

Eerste Paasdag 16 april heeft de Lam Gods geen eigen viering. U kunt terecht in de Regio Zuid bij de Eucharistievieringen in de Petruskerk (9.30 uur) en in de Hartbrugkerk (11.15 uur).

Iedereen is welkom op donderdag 20 april en donderdag 18 mei om 20.00 uur in de pastorie van de Antoniuskerk.

Maaltijd Plus

De eerstvolgende bijeenkomst in 'De Verdieping' in de Stevensbloem (boven de verbouwde Digros) vindt plaats op vrijdag 28 april van 18.00 tot 21.00 uur. Intekenlijsten komen achterin de kerken te liggen.

Familieberichten

Overleden

Op 29 januari overleed mevrouw **Marianne Verplancke** op de leeftijd van 70 jaar. Haar uitvaart vond plaats op 4 februari in de Maria Middelaeskerk. Op 10 februari overleed mevrouw **Carolina Catherina de Graaf - van der Kwartel** op de leeftijd van 85 jaar. De afscheidsplechtigheid vond plaats op 16 februari in de aula van de begraafplaats Rhijnhof. Op 16 februari overleed de heer **Adrianus Jacobus Johannes (Arie) van der Klein** op de leeftijd van 91 jaar. We namen afscheid van Arie in een uitvaartplechtigheid op 23 februari in de Antoniuskerk.



Watermolen 1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
beheerder@
kcregenboog.nl
www.deregen-
boogmerenwijk.nl

Van Conflict naar Gemeenschap – oecumene in progress

Dinsdag 7 februari was een debat in De Regenboog tussen bisschop Van den Hende van Rotterdam en mw. B. Heckel, kerkelijk werker in de Evangelisch Lutherse Gemeente in Leiden over 500 jaar Reformatie. Leidraad was de brochure 'Van Conflict naar Gemeenschap' van de Luthers/Rooms-katholieke Commissie voor Eenheid met de uitnodiging samen op weg te gaan naar een die-

pere gemeenschap van alle christenen. Het was een boeiende en inspirerende avond. De bisschop opende het gesprek met een helder betoog over de vorderingen van de oecumene. Dat we nu als Lutheranen en katholieken gezamenlijk (paus Franciscus was gast bij de opening van het jubileumjaar in Lund, Zweden) 500 jaar Reformatie kunnen vieren is te danken aan 50 jaar oecume-

nische dialoog. Barbara Heckel beaamde de omslag in benadering: van argwaan naar respect, van oordelen naar verbinding zoeken. "Moge de uitgestoken hand leiden tot een innige omhelzing," zo eindigde Barbara Heckel haar verhaal. **Meer info** over de dialoog en hoe het verder gaat, zie www.deregenboogmerenwijk.nl.



Nieuw administrator Vicariaat Merenwijk

Bisschop Van den Hende heeft per 1 februari pastoor Tjeerd Visser, vicaris-generaal van het bisdom Rotterdam, benoemd tot administrator van het RK Vicariaat Merenwijk. Tegelijk verleende hij eervol ontslag aan pastoor Ad van der Helm, die sinds 2009 administrator was. Bij de Eucharistieviering van 6 februari werd, met veel dank voor zijn inzet, bemoediging en inspiratie, afscheid genomen van Ad.

Vieringen rond Pasen

Palmpasen zondag 9 april 10.00 uur viering met rondgang met Palmpaasstokken (eigen Palmpaasstok meenemen)

Witte Donderdag 13 april 19.30 uur Eucharistieviering

Goede Vrijdag 14 april 19.30 uur Viering met Kruisverering

Stille Zaterdag 15 april 22.00 uur Paaswake met Eucharistie

Pasen 16 april 10.00 uur feestelijke paasviering (met H. Avondmaal)

4e donderdag van de maand 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum, in de komende periode op 27 april.

Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58, e-mail: pastor.regenboog@gmail.com,

Ds. Inge Smidt, tel. 071 528 49 09, e-mail: ds.Smidt@gmail.com.

Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:

www.deregenboogmerenwijk.nl

Van harte aanbevolen

Bijbel en beeld

Hoe krijgt je geloof vorm in de praktijk? Aan de hand van schilderijen. Dinsdag 4 april o.l.v. ds. Inge Smidt.

Film 'Creation'

In deze film laat zien hoe Darwin de balans probeert te vinden tussen zijn revolutionaire ideeën over evolutie en de relatie met zijn gelovige vrouw. O.l.v. Ronald da Costa. Woensdag 12 april 19.30 uur Kosten: € 5,-.

Nieuwe Doopvont

Na een lange periode van voorbereiding stond hij er: de Doopvont waar veel mensen zich voor hebben ingezet. De schaal is ontworpen door Susannah Wöllisch en vervaardigd door Reina Oversteegen, ook de ontwerpers van het Regenboograam. Als de zon de kleuren van het raam tot leven brengt, vormen zij een geheel met de doopvont. Op zondag 12 februari is hij in gebruik genomen.



Herdenking Jodenvervolgung

Op zondag 7 mei is er weer – opdat wij nooit vergeten – de jaarlijkse Herdenking Jodenvervolgung in de Hooglandse Kerk te Leiden, aanvang 19.00 uur.

Tijdens deze Herdenking houdt Hella de Jonge een toespraak. Vorig jaar hield auteur en kunstenaar Hella de Jonge (foto) de 4 mei-voordracht tijdens de nationale herdenking in Amsterdam. In 2014 verscheen haar documentaire 'Verlies niet de moed'



waarin ze, samen met haar vader, op zoek gaat naar haar familiegeschiedenis. Muzikale medewerking is er onder meer van Liesbeth Boertien (blokfluit). Ook jongeren uit Leiden en omgeving zijn bij de Herdenking betrokken.

Zij noemen namen van leeftijdsgenoten die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen om het leven zijn gebracht. Jongeren die actief betrokken willen zijn kunnen mailen naar beraad-leiden@gmail.com.

De God Story

The God Story, onderdeel van zendingsorganisatie Jeugd met een Opdracht, is een missionair initiatief: om het Evangelie van Jezus Christus op een begrijpelijke en relevante manier te brengen aan mensen in Nederland.

Plaatselijke kerken en organisaties werken hierbij samen. Onze parochie is hierin vertegenwoordigd door pastoor Smith, Bas van Pampus pw. en Eliza Oudshoorn. Donderdagavond 18 mei is op de Beestenmarkt in Leiden een evenement speciaal gericht op studenten. Zaterdagmiddag 20 mei is hier een evenement voor de jeugd uit Leiden e.o. Programma's met kunst, singer-songwriter, stunts en rap. Zondag 30 april is om 19.30 uur een oecumenische dienst in de Sint-Petruskerk in Leiden. Alle christenen (jong én oud) uit Leiden en omgeving zijn welkom! Thema is: Andreas, een van Jezus' discipelen. De boodschap zal er een van bemoediging en geloof voor Leiden zijn!



Oude Rijn 44 b/c,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerij-
leiden.nl
www.debakkerij-
leiden.nl

Theaterproductie 'Onder anderen' van start

Na het succes van de theaterproductie 'Vlucht', brengt mobiel theater Geurend Hooi i.s.m. De Bakkerij en M25 Leiden in maart een nieuwe spraakmakende productie op de planken: 'Onder anderen'.

In de straat, in de wijk, op school zijn we 'onder anderen'. Er zijn nieuwkomers, maar onder druk van berichten in de media en signalen op sociale media van groeiende onverdraagzaamheid worden ook bestaande relaties opnieuw bevestigd. Het anders-zijn van de ander in de straat of op school wordt opnieuw ter discussie gesteld. Daarover gaat deze theaterproductie. De Bakkerij, M25 en Geurend Hooi gaan de uitdaging aan om samen met het publiek in kerken, buurthuizen of scho-

len te onderzoeken welke aannames, verborgen vooroordelen of angsten we voor elkaar hebben. Waar komt die angst voor de ander vandaan? Met interactief theater laten ze het publiek hun eigen angst voor de ander onderzoeken. Maar ze gaan verder. Want ze willen samen met de toeschouwers ook kijken naar manieren om die angst te verminderen. **Meer info** Tamara Breton, tamarabreton@debakkerijleiden.nl of 071 514 49 65.



'Op de Kook toe' zoekt met spoed extra vrijwilligers

Samen leren hoe je op een goedkope manier lekker en gezond kunt koken, blijkt een groeiende groep mensen aan te spreken.

Het project 'Op de Kook toe' is een succes. In februari werden receptenboekjes uitgedeeld aan mensen die zijn aangewezen op ondersteuning van de Voedselbank Leiden en Katwijk. Een eenvoudige handreiking met zes uitgewerkte voorbeelden om voor minder dan € 2,50 p.p. een gezond driegangsmenu op tafel te toveren. Het boekje kan

rekenen op veel belangstelling. Het gaat dus lekker met 'Op de Kook



Supermarktbezoek 'Op de Kook toe' met diëtiste Everdien van der Leek.

Foto Han de Bruin

toe'. Ook zijn er meer vrijwilligers bij gekomen. Maar er zijn met spoed nog veel meer begeleiders nodig! Als u wilt meedoen, meldt u zich dan aan bij projectcoördinator Gerda Pieters via gpieters@debakkerijleiden.nl, 06 20 58 90 63 of 071 514 49 65. **Zie ook** www.opdekooktoe.nl.

Beautydag voor dak- en thuisloze dames

In samenwerking met Stichting Straatpastoraat organiseerde M25 Leiden op vrijdag 31 maart een beautydag voor dak- en thuisloze dames. De twaalf gasten werden rond het middaguur ontvangen met een heerlijke lunch. Daarna ging een groep vrijwilligers starten met de verwennerijen: schoonheidsspecialisten, kapsters, manicure, nagels lakken, visagie, creatief met krijt en tussendoor thee met appeltaart. De dames werden helemaal in de watten gelegd zodat zij aan het eind van de middag als het ware herboren weer de deur uit gingen. Mét goodiebag natuurlijk. De dag werd mede mogelijk gemaakt dankzij leerlingen van het Teylingen College uit Noordwijkerhout en een werk- en activeringscentrum uit Rotterdam.

Beelden aan Zee

Na een succesvolle ontmoeting in 2015 tussen jongeren en een aantal leden van de Zonbloem Leiden, was de activiteitencommissie van de lokale afdeling Hartebrug-Lammenschans direct weer enthousiast om gezamenlijk iets te ondernemen. De keuze viel al snel op een dagje uit naar Scheveningen. Op dinsdag 28 maart gingen zes leerlingen van het Teylingen College in Noordwijkerhout met een groep ouderen op stap voor een bezoek aan het museum Beelden aan Zee in Scheveningen, met koffie en lunch. Een groot succes!



Rondom...

'Een jihad van liefde'

Op 22 maart, de dag waarop nu Londen werd opgeschrikt door een terroristische aanslag, las ik het boekje met bovengenoemde titel. Hierin tekent David van Reybroeck het indrukwekkende verhaal van Mohamed El Bachiri op: een Belg van Marokkaanse afkomst, moslim en de man van Loubna Lafquiri, zijn grote liefde en moeder van zijn drie kinderen. Loubna kwam op 22 maart 2016 om bij de terroristische aanslag op het metrostation in Brussel. Het boekje laat zien hoe Mohamed het verdriet om het verlies van zijn vrouw probeert te verwerken in gedichten. En hoe hij in het leven staat, als mens, moslim, als Belg van Marokkaanse afkomst. Van haat en wraak wil hij niets weten. Dit probeert hij ook zijn kinderen uit te leggen die heel kwaad zijn op de dader. "Ja, dat is ook een broeder, maar een broeder die een verkeerd pad heeft gekozen. Als mens blijft hij je broeder, ook al heeft hij het allergrootste gedaan." Het is heel bijzonder om te lezen hoe Mohammed tegen het leven en de menselijke waardigheid aankijkt. Hij vindt het bijvoorbeeld essentieel dat je open staat voor alles en ook voor andere godsdiensten en weet hebt van de geschiedenis. Hij zegt onder veel meer: "Voor mij begint wijsheid met nieuwsgierigheid." Lees dit boekje!

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Christenen over de wereld

Beste kinderhoek-ers

in dit nummer gaan we lezen over Christenen in Polen. Polen ligt in Europa, net als Nederland. Zoek maar op de kaart waar het ligt. Er zijn veel Polen in Leiden en er is een heuse Poolse kerkgemeenschap in onze parochie. Het stukje wereldkaart waar Polen in ligt hebben we al gehad maar jullie krijgen deze keer Noord-Amerika. Is je kaart al bijna af? Nog 1 stukje!



Wist je dat ...

- de hoofdstad van Polen Warschau heet?
- paus Johannes Paulus II uit Polen kwam?
- in Polen bijna 90% van de bevolking katholiek is?
- dat de componist Frédéric Chopin in de buurt van Warschau werd geboren?
- je in Polen het laatste Europese oerwoud kunt vinden?



Interview met Milan over Polen

Kan je je even aan onze lezertjes voorstellen?

Ik heet Milan Krapels en ik ben 9 jaar oud. Ik zit in groep 5 van 'De Springplank' en mijn hobby's zijn Aikido en zwemmen. Ik hou ook van Pokémon. Mijn vader komt uit Nederland en mijn moeder komt uit Polen.



Zijn er veel Christenen in Polen?

Jazeker! Bijna 90% van de mensen in Polen is katholiek en wij zijn heel trots dat paus Johannes Paulus II Pools was.

Hoe vieren jullie Pasen daar?

Op Goede Vrijdag gaat iedereen vasten. Niemand eet dan vlees. Op Stille Zaterdag versieren wij een rieten mandje die wij met allerlei dingen vullen: gekleurde eieren, brood, zout, ham, een plakje cake en nog meer. Die staan symbool voor wat wij met Pasen gaan eten. Wij leggen een witte doek daarboven en brengen het mandje naar de kerk.

Wat gebeurt in de kerk?

Iedereen staat in een rij met de mandjes. De priester sprenkelt ze met wijwater van een grote kwast om het eten te zegenen.

Hebben jullie andere Paastradities?

In de kerk maken wij het graf van Jezus na. Elke kerk doet het op een andere manier en het is mooi om te zien. Op Paaszondag is de steen weggerold en Jezus is verrezen. Tweede Paaszondag heet Natte Maandag of Ęmigus-Dyngus. Dan hebben wij een watergevecht en iedereen wordt kletsnat!

Het Onze Vader in het Pools

Ojczy nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw ode Złego.

Amen

RKJ Volleybaltoernooi!

De Coelie-club zoekt jongens en meisjes vanaf 12 jaar voor het RKJ Volleybaltoernooi op zondag 7 mei.

Het zou mooi zijn als er weer een eigen team in het veld komt! Aanmelden bij nicholas.schoppink@kpnmail.nl.

AGENDA JongerenInfo

Santi Subito catechese voor jongeren op zondag 30 april, 28 mei en 25 juni. Van 20.00 tot 21.30 uur in de H. Lodewijkpastorie. Info bij Bas van Pampus pw.pwbasleiden@gmail.com.

Tour of Faith Jongerenviering en ontmoeting met bisschop Van den Hende. Op Palmzondag 9 april vanaf 15.00 uur, met soep en broodjes na. Info en aanmelden via Facebook Jongerenpastoraat bisdom Rotterdam of f.timmermans@bisdomrotterdam.nl.

Verdieping Vastentijd met priester Boris Plavčić op dinsdag 11 april H. Lodewijkpastorie om 20.00 uur. Inloop 19.45 uur.

Jongerenmis Witte donderdag 13 april in de H. Lodewijkkerk met daarna gezellig samenzijn. Info bij celinefuloplaczi@hotmail.com.

Coeliclub Witte donderdag 13 april samen 'The Passion' kijken. Info op de Facebookpagina van de Coeliclub.

Tiengroep voor jongeren die het Vormsel hebben gedaan. Maandelijks bijeenkomsten met een gevarieerd programma. Op vrijdagen van 18.30 tot 21.30 uur in de pastorie van de Petruskerk. Data worden via e-mail rondgestuurd. Info bij margreet-beenakker@gmail.com.

Jongerenkampen

In de komende maanden zijn er weer diverse interessante kampen voor tieners en jongeren. De broeders en Zusters van Sint Jan organiseren in dit jaar weer vele kampen voor tieners en jongeren. In de komende tijd zijn er onder meer het Vriendinnenkamp van 26 tot 28 mei voor meiden van 12 tot 16 jaar in Den Haag. Voor jongens van 12 tot 16 jaar is er een Survivalkamp van 25 tot 28 mei in de Ardennen. Er zijn nog veel meer mooie kampen voor tieners en jongeren! Hierover meer in de volgende Rondon de Kerk.



Op tocht voor Syrië



Toen een groep tieners uit Leiden en omgeving op zondag 19 februari hun Wassenaarse leeftijdsgenoten ontmoette, waren deze jongeren pas halverwege. Samen met kapelaan Boris Plavčić liepen ze verder om de Mis te vieren in Den Haag, terwijl er ondertussen voor hen werd ge-collecteerd in Leiden. De opbrengst van die ruim 12,5 km was bestemd voor kinderen in Syrië die geholpen worden door Kerk in Nood, in totaal wel ruim 1800 euro. 1150 euro was opgehaald in Wassenaar e.o. 654 euro in Leiden e.o.. Heel indrukwekkend waren de door de zusters vertelde verhalen en foto's uit Syrië, met zelfs heel gelukkige gezichten in de oorlog daar.

IDENTITY CARD

Naam Jacob Bakermans
Leeftijd 24
Kerk H. Lodewijk, Leiden
Taak Organisatie en leiding van het Sint Jan LVW survivalkamp
Opleiding PhD-student in Systems Biology aan de Universiteit van Oxford
Hobby's Koken, voetbal, squash, accordeon spelen



App van de maand



Questionmark

Wat ga je voor je Paasontbijt kopen? Biologische eitjes en Fair Trade hagelslag? Om de paus te citeren: "Kopen is te allen tijde niet alleen een economische, maar ook een morele handeling." Maar hoe maak je de juiste keuze? Hier is een app om je te helpen. Als je het etiket van het product scant, zie je hoe het op het gebied van milieu, mensenrechten en dierenwelzijn scoort. Mijn hagelslag scoorde een 6 voor mensenrechten en milieu maar een 5 voor dierenwelzijn. De eieren kregen een dikke 7. De app bevat ook extra informatie en leuke filmpjes. Een nadeel is dat de productinformatie nog niet volledig is. Questionmark is geschikt voor iOS en Android. *Victoria Twist*



Kees Luiten (61)

Vrijwilliger H. Laurentius



Wat doe je?

Ik ben penningmeester van het kerkkoor, ik zing mee, en ik doe de administratie van het kerkhof.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Een keer per week repeteren we. En natuurlijk zingen we bijna elke zondag. Hollands en latijn, maar ook andere muziek. Een feest is elk jaar weer de Mis op de zondag van Carnaval met het Oud-Prinsenkoor, met de huidige prins en zijn gevolg. Meestal doe ik mee, ik ben ook prins geweest. Dan staan daar een dertig man. De administratie van het koor doe ik gewoon thuis op de laptop. Dat geldt ook voor die van het kerkhof. Daarvoor heb ik al jarenlang een systeem dat me waarschuwt op 1 januari als de rechten op een graf dat jaar verlopen. (Lachend) Ja, het werkte ook op 1 januari 2000. Algemene graven kunnen volgens de wet na 10 jaar worden geruimd, bij ons duurt dat 25 jaar. Verder hebben we familiegraven en een columbarium. In het algemeen ruimen we een graf pas als we de ruimte echt nodig hebben. We laten de mensen het liefst gewoon liggen. Bijzonder is bijvoorbeeld het graf van twee kinderen die tijdens de oorlog omkwamen toen ze een neergestort Brits toestel bekeken. De piloten schoten het in brand maar zagen de kinderen niet. Inderdaad, het kerkhof is heel belangrijk voor onze gemeenschap. Hoeveel tijd ik met koor en kerkhof bezig ben? Laat het eens 2 of 3 uur per week zijn, naast het zingen.

Hoe kwam het?

Ach, het begon lang geleden. Ik was een jaar of tweeëntwintig. De kruidenier kwam langs en vroeg aan mij of zingen in het koor niets voor me zou zijn. Ik ging bij het koor en van het een kwam het ander. Ik heb bijvoorbeeld ook een tijd in het kerkbestuur gezeten. Wat ik graag doe is dingen uitzoeken om te kijken of ze eenvoudiger kunnen. En ja, de computer was altijd al een beetje een hobby van me. Ik maak nog steeds programma's voor diverse mensen.

Wat drijft je?

Ik doe het niet voor mezelf. Ik wil gewoon graag de helpende hand bieden, dingen makkelijker maken, ook voor later. Ik zie het werk voor de kerk ook als werk voor de gemeenschap in het dorp. Noem het een vorm van burenplicht.

Wat betekent Pasen voor je?

Een nieuw leven. Je ziet het overal, binnen en buiten. De zon schijnt vaker, je voelt je blijer. "Het graagt weer", zeggen we hier in het dorp. Je mag het Gloria weer zingen.

Vieringen in de periode van 1 april tot en met 21 mei 2017

Kapel RK-Begraafplaats Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 4 april, dinsdag 2 mei en
dinsdag 6 juni 10.00 uur: EV

Kapel Roomburgh, Hof van Roomburgh 46
Zondag 10.30 uur, maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV

April	Regio Noord			Regio Oost			Regio Zuid			
	St. Josephkerk	H. Lodewijkkerk	De Goede Herderkerk	St. Jan-/Chr. Dienaarkerk	H. Laurentiuskerk	Hartebrugkerk	St. Petruskerk	Antonius-/Maria Middelaeskerk		
1 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	1		
2 zo 5e zondag Veertigdagentijd	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbedding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Dames/Herenkoor	09.30 WG Parochiekoor	CD	11.00 WG Parochiekoor	11.15 EV/KWD - pater van Ulden Schola Cantorum	09.30 EV - pater Bouman Sint-Petruskerk	11.15 WG Lam Godskoor	ANT 2
8 za				19.00 EV - pater v/d Eijnden Eigentijds koor	CD		19.00 EV/GV - pastoor Smith met processie			8
9 zo Palmzondag	11.30 EV/KWD - pastoor Smith processie en passie evangelie	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbedding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Kinderkoor			11.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor	11.15 EV/KWD - pater van Ulden Hartebrugkerk		9.30 WG - M Falke, PW Kinderkoor	MM 9
13 do Witte Donderdag	19.00 EV - pastoor Smith Sint Josephkerk	19.00 EV - Don Remery	19.00 EV - pater Moons Jongerenkoor	19.30 EV - pastoor Broeders Parochiekoor					19.00 EV - pater van Ulden Lam Godskoor	ANT 13
14 vr Goede Vrijdag	15.00 Kruisweg 16.15 Tocht met het Kruis	15.00 Kruisweg 19.00 Plechtigheden van Goede Vrijdag	15.00 Kruisweg	15.00 Kruisweg	CD	19.30 Plechtigheden van Goede Vrijdag	11.00 Kinderkruisweg 15.00 Kruisweg	15.00 Kinderkruisweg	15.00 Kruisweg 19.00 Oecum Lijdensmeditatie	MM 14 ANT
15 za Paaswake	21.00 EV - Don Remery Sint Josephkerk	20.30 EV NL/Latijn - pastoor Smith	21.30 EV - pastoor Broeders Dames/Herenkoor	19.00 EV - pater v/d Eijnden Eigentijds koor	CD		21.30 EV - pater van Ulden Hartebrugkerk	22.00 EV - pastoor Smith Projectkoor	19.30 EV - pastoor Broeders Lam Godskoor	MM 15
16 zo Hoogfeest van Pasen	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor	10.00 EV Latijn - Don Remery 17.00 Aanbedding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Jongerenkoor			11.00 EV - pater van Ulden Parochiekerk	11.15 EV - pastoor Broeders Hartebrugkerk	09.30 EV - pastoor Smith Cantorij		16
17 ma Tweede Paasdag	11.30 EV - pastoor Smith Samenzang	10.00 EV - pastoor Smith								17
22 za						19.00 WG EMS koor		19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		22
23 zo Beloken Pasen	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkerk	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbedding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pater van Ulden Dames/Herenkoor	09.30 WG Parochiekerk	CD	11.00 WG Samenzang	11.15 EV - pastoor Broeders Schola Cantorum		09.30 EV - pastoor Broeders Kinderkoor	MM 23
29 za								19.00 EV - pastoor Smith Sint-Petruskerk		29
30 zo 3e zondag van Pasen	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkerk	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbedding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Jongerenkoor	09.30 EV - pastoor Broeders Parochiekerk	CD	11.00 EV - pater van Ulden Samenzang	11.15 EV/KWD - pater Moons Schola Cantorum		11.15 EV - pastoor Broeders Lam Godskoo	ANT 30
Mei										
6 za								19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		6
7 zo 4e zondag van Pasen	11.30 EV/KWD - pastor Beemster Sint Josephkerk	10.00 EV NL/Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbedding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastor Versteegen Dames/Herenkoor	09.30 WG Parochiekerk	CD	11.00 WG Parochiekerk	11.15 EV/KWD - pater van Ulden Hartebrugkerk	09.30 EV - pater Bouman Sint-Petruskerk	11.15 WG Lam Godskoor	ANT 7
13 za								19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		13
14 zo 5e zondag van Pasen	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor EH Communie	10.00 EV - pastoor Smith EH Communie 17.00 Aanbedding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Dames/Herenkoor	09.30 EV - pastoor Broeders Kinderkoor Goede Herder EH Communie	CD	11.00 EV - pastoor Broeders koor EH Communie	11.15 GV - M Falke, PW Schola Cantorum		09.30 pastor Kurvers Lam Godskoor	MM 14
20 za				19.00 EV - pater v/d Eijnden Eigentijds koor	CD			19.00 EV - pastoor Smith Cantorij		20
21 zo 6e zondag van Pasen	11.30 EV/KWD - pater Bouman Schola	10.00 EV Latijn - pater Bouman 17.00 Aanbedding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Kinderkoor EH Communie			11.00 EV - pater van Ulden Samenzang	11.15 EV - pastoor Smith Hartebrugkerk EH Communie	09.30 EV - pastoor Smith Sint-Petruskerk EH Communie	11.15 EV - pastoor Broeders Lam Godskoor	ANT 21



Van 12 tot en met 17 juni organiseert de Gemeenschap Emmanuel een reis voor 50-plussers naar Paray-le-Monial in midden Frankrijk. Thema van de reis is 'Kom en zie'. Dagelijks is er een goed inhoudelijk programma, met een inleiding en de viering van de H. Mis. Er is ruim tijd voor ontmoeting en gezelligheid. Reis per touringcar, verblijf in een goed hotel. Meer info www.emmanuelnederland.nl of bel 077 382 82 49.

Tentoonstelling Maria

Tot 20 augustus is in het Catharijneconvent in Utrecht een tentoonstelling over Maria, de meest invloedrijke en meest afgebeelde vrouw ter wereld: Maria is van alle tijden en van iedereen. Mooie en verrassende verbeeldingen van Maria in de kunst vertellen haar meer dan wonderlijke levensverhaal, met spannende combinaties. Ga met Maria op een inspirerende reis door twee millennia. In de museumshop is een prachtig boek te koop met veel illustraties. Kijk voor meer informatie op www.catharijneconvent.nl.



Legenda
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst

Vieringen in:
SJ = Sint Jans Onthoofding
CD = Christus Dienaarkerk
Ant = Antoniuskerk
MM = Maria Middelaeskerk

Herensingel 3

Steenshuur 19

Hoge Rijndijk 16 Z'woude-Rijndijk

Zoeterwoude-dorp

Dr. v.Noortstr.88 Stompwijk

Haarlemmerstraat 106

Lammenschansweg 40A

Boshuizerlaan 11 / Rijndijk 283

Verhuur van zaalruimte

Verhuur van diverse zaalruimten, tot een maximale capaciteit van 250 personen, voor vergaderingen, recepties, cursussen, bijeenkomsten, e.d. **Gratis parkeren!**

Kerkelijk Centrum **de Regenboog**

R. van Heyningen, 071 521 28 58, Watermolen 1
2317 ST Leiden, beheerder@kcregenboog.nl



R.K. Zorgcentrum ROOMBURGH

Hof van Roomburg 46
2314 ZC Leiden www.roomburgh.nl
Tel. 071 589 22 00 info@roomburgh.nl



Roomburgh is een prachtig aan het Rijn-Schleekanaal gelegen zorgcentrum, waar u terecht kunt voor welzijnsdiensten en zorgverlening.

U kunt komen wonen in Roomburgh, maar ook als u thuis woont kunt u van onze diensten gebruik maken:

- Roomburgh biedt dagverzorging (activiteiten en warme maaltijd) gedurende enkele dagdelen per week (bijv. als u thuis eenzaam bent)
- U kunt hiervoor worden opgehaald en thuisgebracht
- U kunt dagelijks lekker eten in ons restaurant, 3 gangen diner!
- U kunt tijdelijk in Roomburgh verblijven (bijvoorbeeld als uw mantelzorg met vakantie gaat)
- Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd
- Iedere zaterdag: meer bewegen voor ouderen
- U kunt dagelijks deelnemen aan de Eucharistieviering in onze kapel

Roomburgh levert zorg ook bij u thuis!

- Hulp bij de dagelijkse verzorging (wassen en aankleden e.d.)
- Verpleging (o.a. oogdruppels en medicatie)
- Huishoudelijke zorg
- Alarmering

Heeft u een indicatie voor verblijf gekregen, maar wilt u als het enigszins kan toch thuis blijven wonen, dan kan Roomburgh u het Volledig Pakket Thuis (VPT) leveren. Vraag er naar!

Er wordt gewerkt met een klein team, met vaste medewerkers. U krijgt een eerst verantwoordelijke toegewezen, die uw persoonlijke aanspreekpunt is.

Zo bent u altijd verzekerd van goede zorg en betrokkenheid!

Roomburgh is een katholiek huis met een eigen Rector. Roomburgh beschikt over een kapel, waar iedere dag een Eucharistieviering is. Vanuit de identiteit is een zorgvuldig beleid vastgesteld rondom lijden en sterven.

Roomburgh kan altijd vrijwilligers gebruiken voor allerlei activiteiten en bezigheden. Er zijn altijd handen tekort!

Wie iets wil betekenen voor de oudere medemens is van harte welkom!

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met:
Martijn Steysel, adjunct-directeur (zorg en welzijn)
Judith Stuurman, zorgbemiddelaar
(indicaties, rondleidingen, opnamen)
Harriët van Dijk (katholieke identiteit)
Rector Mgr H.J.M. Hofstede (Rector)
R.H.A. Stuurman, algemeen directeur
(algemene informatie)

**Voor wonen, zorg en welzijn kunt u terecht bij Roomburgh!
Eens komen kijken en de koffie proeven:
u bent van harte welkom!**

071-589 22 00