

Rondom de Kerk

in de
HH. Petrus en Paulusparochie
 in Leiden en omgeving

In dit nummer o.a.:

- De Lijkwade van Turijn 2
- Jaarthema 'Navolging van Christus' 3
 - Activiteitenkalender 12
 - Freedom Walk 19
- KinderHoek en Jongeren Info 20
- Rondom de Vrijwilligers 21
 - Liturgiekalender 22

"Laagdrempeligheid belangrijk" De Joseph, een pluriform godshuis

Een goed dak is mooi, maar voor Annelies Cremers is laagdrempeligheid en "je welkom weten bij Jezus", nog wel belangrijker: "Zelf zie ik een geloofsgemeenschap graag als een huis. Geloof, Hoop en Liefde met gebed en aanbedding zijn bijvoorbeeld onmisbaar als fundament. Onze relatie met Jezus, waardoor we vriend zijn van Hem, onze hoop op de Verrijzenis en ons leven in navolging van Hem inspireren ons tot vriendelijkheid en vergevingsgezindheid naar de medemens toe. Het huis met zijn vele kamers heeft eigenlijk de trouw aan God en medemens als dak."

Groeiende geloofsgemeenschap

"En dit huis, onze Kerk, stellen we graag open. Voor onze eigen pluriforme geloofsgemeenschap, maar ook voor de Poolse parochie, die nu al 25 jaar bij ons kerkt, en voor de Eritreeërs die ook al weer 2½ jaar bij ons komen. Van onze eigen groeiende geloofsgemeenschap komen hier elk weekend 150 à 200 mensen. Zoveel komen er ook naar de Poolse parochie, die het laatste jaar zelfs elke week een dienst heeft. Ruim honderd Eritreeërs zitten hier op zaterdagochtenden. Bij hun diensten staat de Ark van het Verbond centraal. Zij maken dan ook hun eigen opstelling

"Ons doel bij de restauratie van het dak? Droog kunnen zitten," aldus Annelies Cremers, lid van de Pastoraatgroep van de Sint-Josephkerk. "We willen een laagdrempelig Godshuis zijn, een geloofsgemeenschap verdient een goed dak." Dat dak is nu gerestaureerd. En de steigers verdwijnen.

in de kerk. Of we bij elkaar komen? Je houdt bij diensten het taalprobleem. Er is wel contact rond onze belangrijke kerkelijke feesten." Zo'n feest is op zondag 26 maart, als bisschop Van den Hende tijdens een plechtige heilige Mis dit deel van de

restauratie afsluit. Om het beeld van Annelies Cremers wat om te draaien: een goed dak verdient een goede geloofsgemeenschap, en in de Sint Josephkerk zijn dat er maar liefst drie! Aansluitend is er een feestelijk samenzijn. Zie ook de achterpagina.

"Geen emmers meer"

Pastoor Smith: "Wat een rustig idee dat we geen emmers en badkuipen meer hoeven neer te zetten in de Sint Josephkerk als het regent. Veel dank aan al de mensen die hier hard aan hebben meegewerkt!"

Laatste oproep voorbereidingsprogramma H. Vormsel!

Tot 1 maart is er nog mogelijkheid tot opgave voor het H. Vormsel. Het voorbereidingsprogramma voor ouders en Vormelingen is al van start gegaan, maar instappen is nog mogelijk! Neem contact

op met pastoraal werker Bas van Pampus, pwbastleiden@gmail.com of 06 52 24 68 26. De viering van het H. Vormsel is op 17 juni in De Goede Herderkerk, met bisschop Van den Hende.



Noodnummer voor urgente pastorale hulp

Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzaling e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. **06 13 29 54 36.**

Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Margreet Onderwater (ma tot en met do van 9.30 tot 11.30 uur open), Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, **071 737 00 87** of petrusenpaulusleiden@gmail.com.

Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of w.p.l.broeders@gmail.com.

Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of diakengjclavel@gmail.com.

Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petrusparochie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.

Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres: Sint-Petrusparochie, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of pbwasleiden@gmail.com.

Colofon

Jaargang 12, nummer 4
Februari / Maart 2017

Rondom de Kerk is een uitgave van de HH. Petrus en Paulusparochie in Leiden, Leiderdorp, Stompwijk en Zoeterwoude.

Redactie Linda Carrette, Jury Smit, Judith Koren en Joke Sorgdrager (hoofdreducteur)

Medewerkers Celine Fülöp-Laczi, José Simons-Castelein, Carel Bruens, Victoria Twist en Eva Kessler

Fotografie Jos Versteegen en Ton van Schie

Advertentieacquisitie rondomadvertising@gmail.com, 071 512 17 31

Vormgeving Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

Opplage 4500 **Druk** EasyPrint

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.

Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006 2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.
Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving via parochies, instellingen en andere distributiepunten.
Postabonnementen € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Redactieadres Redactie Rondom de Kerk, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden.

E-MAILADRES rondomdekerknu@gmail.com.

Voor kopij op de pagina's van de parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 5, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten: uiterlijk 1 maart 2017.
Verschijningsdatum: 30 maart 2017.
Mailen of inleveren bij het redactieadres. Nummer 6 komt 18 mei 2017 uit.

www.rondomdekerknu



De Lijkwade van Turijn Expositie over raadsels en antwoorden

Van zaterdag 18 februari tot en met 26 maart is in de Josephkerk een expositie over de Lijkwade van Turijn, die door burgemeester Lenferink van Leiden wordt geopend. Het gaat om een linnen doek van 4,36 bij 1,10 meter, ooit gebruikt voor de begrafenis van een dode man die is mishandeld, is gekruisigd en wiens zijde is doorboord.

Het meest opmerkelijke is, dat het lichaam een vage afdruk heeft achtergelaten (zie foto 1). Op de negatief afdrucken ervan wordt dit een soort 'foto' van de man zelf (zie foto 2). Een Italiaans instituut gespecialiseerd in de modernste lasertechniek probeerde vier jaar lang eenzelfde soort afbeelding te reconstrueren, maar dat is niet gelukt. Hoe dus deze afbeelding ontstaan is blijft een raadsel.

Replica op ware grootte

Gelukkig zijn er wel antwoorden over de ouderdom en herkomst. Maar de



Een vage afdruk van het lichaam.



In negatief, een 'foto' van de man.

hoofdvraag blijft: Is de Lijkwade van Turijn de linnendoek waarin het dode lichaam van Jezus bergraven werd? Wil u de antwoorden weten? Komt u naar de prachtige expositie kijken in de Sint Josephkerk. Daar is een replicatie op ware grootte te zien, 3-D foto's en een levensgroot beeld gebaseerd op de afbeeldingen; nageemaakte doornenkroon, de nagels en de speer en veel fotomateriaal dat uitleg geeft. Heel het Kruislijden wordt ineens een stuk realistischer. Gratis entree. Gidsen geven uitleg. Boeken en dvd's zijn er te koop. Voor bezoek met schoolklassen (vanaf groep 7) of groepen graag contact opnemen met pastoor Smith: 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Week van Barmhartigheid

Dit jaar is er tijdens de Veertigdagentijd weer een Week van Barmhartigheid, van 12 tot en met 18 maart. Laat uw hart spreken en zet u in voor de naaste.

Er zijn weer diverse activiteiten waarop u kunt inschrijven. De week is geïnspireerd op de woorden van Jezus in Mt. 25:35-36: "Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen, Ik was naakt en

gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht." U kunt deelnemen aan activiteiten ten behoeve van ouderen en hulpbehoevenden; u kunt meehelpen met het onderhoud van begraafplaats Zylpoort of helpen bij de Voedselbank. Ieder jaar blijkt dat de deelnemers het ervaren als een bron van zegen, dit kunt u terug zien op de foto's.

Op zaterdag 18 maart sluiten we de week gezamenlijk af met de H. Mis in de H. Lodewijkkerk om 9.30 uur. Daarna gaan we onder genot van een kopje koffie+ met elkaar in gesprek over onze ervaringen. Het programma wordt in de kerken uitgedeeld en daar komen ook inschrijffijsten te liggen. Hopelijk gaan weer veel mensen meedoen, de werken van barmhartigheid blijven actueel!



Thomas a Kempis over de Biecht Selectief lezen is niet katholiek

Er is ooit een bloemlezing gemaakt van De Navolging van Christus door een reformatorische auteur. Alle teksten rond de Eucharistie en de Biecht (en dat zijn er toch heel wat) waren weggelaten. Het is dus een erg eenzijdige selectie. Hetzelfde gebeurt vandaag de dag met teksten van onze Paus Franciscus.

Toen ik nog student was en nog maar net katholiek, leerde een oudere student, nu priester in het bisdom Den Bosch, mij dat in teksten van de paus ook belangrijk is hoe vaak de paus over iets spreekt. Nu denken wij dat onze huidige paus vooral over vluchtelingen en armen spreekt. Maar als we zijn woorden zouden gaan tellen komen we een andere rangorde tegen: onze persoonlijke band met Jezus staat bovenaan. Bijvoorbeeld: "Staat Jezus in het centrum van mijn leven? Hoe is mijn relatie met Jezus Christus? ... Ben ik er in geïnteresseerd om Jezus te leren kennen? Of ben ik meer geïnteresseerd in het kijken naar soap opera's, in roddel, in het nastreven van ambities of praten over de levens van anderen?" Uit de preek van 9 januari. En daarna volgt de Biecht!

De Navolging van Christus en de Biecht

Ten tijde van Thomas a Kempis (de 15e eeuw) was de Biecht een vanzelfsprekendheid. Dat kwam omdat het zondebesef nog een vanzelfsprekendheid was. De mens wist zich zondaar en wist dat hij naar de Heer toe moest gaan om vergeving. Men beleefde dat direct in verbondenheid met Christus. Onze zonden zijn de reden van Zijn Wonden. Denken we daarbij aan de wonde-overdekte Christus beeltenissen uit die eeuw, zelfs bij beelden van de Verrezen Heer. In de Sint Josephkerk staat zo'n beeld (zie foto). Tegelijk zijn de Wonden de bronnen van heil en vergeving. Het Sacrament van de Biecht ontspruit

aan het kruis, waar de Zoon onze zonden draagt en die toont (biecht) aan de Vader. De Vader vergeeft en geeft de vrijspraak (absolutie) in de Verrijzenis van de Zoon. Gaan biechten is dus 'mee sterven' met Christus (en daarom nooit 'leuk' of eenvoudig) om erna 'mee te verrijzen' met Christus (een persoonlijk Pasen).

Thomas aan het woord

Luisteren we nu naar enkele teksten uit De Navolging van Christus, Boek 4: "Onderzoek zorgvuldig uw geweten, zuiver en verhelder het naar vermogen door

een waar berouw en een nederige biecht, zodat er bij uw weten niets bezwarends overblijft dat wroeging veroorzaakt en uw vrije toenadering verhindert." (Hst 7, nr. 2). "Laat om een of ander klein bezwaar of verwarring de heilige Communie niet varen; maar ga spoedig biechten en vergeef anderen graag al hun hun beledigingen. Maar hebt gij zelf iemand beledigd, vraag dan nederig om vergeving, dan zal God u van harte genadig zijn. Wat baat het u zo lang te wachten met biechten of de heilige Communie uit te stellen. (Hst 9, nrs. 9-11).

Helaas, sommigen die lauw zijn en nalatig, nemen de kans hun biecht wat later te doen graag aan en stellen de heilige Communie daarom graag uit om niet verplicht te zijn tot grotere waakzaamheid over zichzelf." (Hst. 9, nr. 17). *Pastoor Smith*



Christusbeeld met wonden, in de Josephkerk.



Jaarthema: De 'Navolging van Christus'

Het is met 5.000 keer na de Bijbel het meest herdrukte boek. De 'Navolging van Christus' van Thomas a Kempis inspireert al eeuwen mensen binnen en buiten de Katholieke kerk. Er gaan zelfs stemmen op om de Moderne Devotie, waarvan dit boek de exponent is, voor te dragen als Werelderfgoed op de Unescolijst. Rondom de Kerk belicht in deze jaargang deze klassieker, ook op de website. Op **www.rondomdekerknu** staat nu een bijzonder interessant interview over de Moderne Devotie met Frits van Oostrom (foto), Universiteitshoogleraar in Utrecht. Hij is gespecialiseerd in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. In zijn boek Wereld in Woorden, de Nederlandse literatuur van 1300 tot 1400 (2013) besteedt hij veel aandacht aan de Moderne Devotie. Van Oostrom was onder meer President van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (2005-2008) en voorzitter van de commissie die de Canon van Nederland ontwierp.

In gedachten

Aswoensdag

de veertigdagentijd gaat vandaag beginnen en zoals elk jaar weer gaan wij ons bezinnen op het lijden van de Heer

veertig dagen lang in je eigen woestijn je voorbereiden op Zijn lijden dicht bij Hem willen zijn

Aswoensdag...
As: een teken van eindigheid
Kruis: een teken van Eeuwigheid

José Simons-Castelein

SNIJDERS
TEXTIEL/MODE

Setter Toni Erfo Ten Cate Naturana Robson Pill

DMC Gifermann Falke

Opt-ion Pryn Feefje

fournituren
linnentextiel
ondermode

damesmode
beenmode
nachtmode



Hoge Rijndijk 114 2313 KM LEIDEN - Tel. 071 512 35 78
dinsdag t/m vrijdag 9:30 - 13:00 en 14:00 - 18:00, zaterdag 9:30 - 17:00

Bunzlau Castle Elias DDDDD Cinderella

Opmerkelijk

Een moderne online drukkerij met traditionele service.
Bezoek ons op EasyPrint.nl

EASYPRINT
opmerkelijk



www.easyprint.nl | Tel. 0252 745 500 | Nieuw-Vennep

TIB DE BOER
TECHNISCH INSTALLATIE BEDRIJF

Technisch Installatie Bedrijf
DE BOER HAZERSWOUDE B.V.
Rijndijk 3a
2394 AA Hazerswoude
071-3419117

Uw betrouwbare partner in techniek

Vele installaties voor uw woning of bedrijf kunnen wij installeren en onderhouden. Onze gespecialiseerde monteurs zorgen dat wij op elk aspect van ons werkgebied op de afgesproken tijd kwaliteit leveren. Dat betekent ook: zorg besteden aan het onderhoud van de installaties. Bij een storing kunt u altijd een beroep doen op onze 24-uurs storingsdienst. Als service hebben we veel onderdelen op voorraad, zodat de kans dat er op onderdelen gewacht moet worden heel klein is.
Maak eens kennis met onze vakkundigheid en kwaliteit.

WWW.TIBDEBOER.NL

SANITAIR
DAKWERKEN
VERWARMING
ELEKTROTECHNIEK
LUCHTBEHANDELING



Regentesse
uitvaartverzorging

'Maakt het afscheid bijzonder door de persoonlijke en warme sfeer'

MARIELLE VAN DE LOO

071 34 11 590 WWW.REGENTESSE.NET



avbw
aannemersbedrijf

vanberkel
waddinxveen

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

BOUW GARANT

Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel.: +31(0)182 61 99 44
E-mail: info@vanberkelwaddinxveen.nl
Website: www.vanberkelwaddinxveen.nl

Begraafplaats Rhijnhof

Al meer dan 100 jaar is Rhijnhof een bijzondere begraafplaats met een prachtige natuur. Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en hagen kwam in 2010 gereed. Rhijnhof is een algemene begraafplaats; een deel ervan is katholiek gewijd.

LAAN TE RHIJNHOF
2332 HZ LEIDEN
TEL. 071 532 06 09
FAX 071 532 04 48

Openingstijden kantoor in het Poortgebouw op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
e-mail: info@rhijnhof.nl website: www.rhijnhof.nl




PASTORAAL TEAM
Vastentijd

We kijken als pastoraal team uit naar de vastentijd. 'Waarom vasten de leerlingen van Johannes en die van de Farizeeën wel, maar uw leerlingen niet?' (Mc, 2, 18)? Zolang zij de bruidegom in hun midden hebben, kunnen ze niet vasten was het antwoord van Jezus. Hoeven we dan niet meer te vasten? In het licht van het Evangelie hoeven wij niet te vasten. Jezus Christus, die als een bruidegom met de kerk als zijn bruid verbonden is, is reeds in ons midden. Hij is voor ons gestorven aan het kruis en op de derde dag verrezen. Nee, wij vasten om het verlangen naar de levende Heer te vergroten, naar een diepe en vreugdevolle ontmoeting met Hem en om zo te zien en te voelen dat de kracht van de bruidegom present is in ons midden.



Romereis met de parochie!

Onze parochie H.H. Petrus en Paulus bestaat dit jaar vijf jaar. Zullen we haar een cadeautje geven? Een mooie reis naar Rome in de herfstvakantie, van 14 tot en met 21 oktober 2017. We moeten het wel zelf betalen. Gaat u mee? U wordt binnenkort geïnformeerd.

Taakverdeling Pastoraal Team

Het Pastoraal Team heeft al haar taken naast elkaar gelegd en verdeeld over de verschillende teamleden. Binnenkort komt er een prachtige folder met foto's op de prikborden in de verschillende kerken. Zo kunnen we samen blijven werken aan ons verlangen naar de levende Heer. Doe U nog mee met de catechese? Heeft u de folder gelezen en iets voor uzelf uitgekozen? Welkom hoor, het helpt zeker in het verlangen naar de Heer te vergroten. Een mooie vastentijd toegewenst.

pastoor W. Broeders

Oriëntatiedag priester en diakenopleiding

Het Centrum voor priester- en diakenopleiding Vronesteyn zet op 26 maart van 13.30 tot 16.00 uur de deuren wijd open voor belangstellenden voor het diaken- of priesterambt. Van harte welkom op Park Vronesteyn 14, 2217 HS Voorburg. Ik nodig u uit om te blijven bidden voor diaken- en priesterroepingen in onze kerk en ook om ons financieel te steunen. We hebben diakens en priesters nodig die ons helpen het verlangen te vergroten in de ontmoeting met de levende Heer! **Meer informatie** op www.vronesteyn.nl, en ook bij rector Walter Broeders, 070 387 3804, 06 27 14 01 17 of w.broeders@bisdomrotterdam.nl.

Beste lezers!

We staan aan het begin van een mooie periode van verdieping: de Vastentijd, met een oproep tot vasten en bezinning, juist met artikelen zoals over 'De Navolging van Christus', de expositie over de Lijkwade van Christus. Lees ook het nieuws van Diaconaal Centrum De Bakkerij op pagina 19! Boordevol informatie. Een goede bezinning toegewenst.



Pastoor W.P.L. Broeders

PAROCHIEBESTUUR
Klokken voor de Kerkbalans

Er is veel gebeurd sinds mijn bericht in het Kerstnummer. De Menswording in Leiderdorp is met een mooie viering gesloten en De Goede Herderkerk is een week later op 17 december plechtig in gebruik genomen. De Sint Jan is op oudejaarsavond dichtgegaan voor verbouwing. Tussendoor heb ik compassiesoep uitgedeeld op Tweede Kerstdag, samen met protestanten en moslims. Dat gebeurde op het koude en winderige plein voor Leiden CS. Veel reizigers waren aangenaam verrast door dit warme gebaar: "Eindelijk iets positiefs in deze dagen".

De regio's

Het nieuwe jaar is op 14 januari door de parochie feestelijk afgetrapt in de mooie Goede Herderkerk waar ruim 100 vrijwilligers uit alle kernen hun ogen uit konden kijken. De nieuwe vloerverwarming droeg zeker bij aan de opgewekte stemming. In de toespraakjes bleek dat het onthouden van de net gevormde Regio's (Noord, Oost en Zuid) zelfs voor één van de pastoors nog lastig is. 'Noord' omvat de Joseph en de Lodewijk, 'Oost' De Goede Herder, Sint Jan en Laurentius en 'Zuid' de Hartebrug, Lam Gods en Petrus.



Hopen op een mooi resultaat

Op zaterdag 21 januari hebben veel kerkklokken geluid voor de Actie Kerkbalans. In de Hooglandse Kerk was een kort samenzijn, waarbij pastoor Smith Gods zegen afsmeekte over de Actie en de vele vrijwilligers die erbij zijn betrokken. We hopen dus op een mooi resultaat! Dit is allemaal geweest, wat staat er te komen? Veel kinderen bereiden zich voor op hun Eerste H. Communie in mei en veel jongeren op hun H. Vormsel in juni. Er is weer een uitgebreid catecheseaanbod en achter de schermen werkt men aan de vorming van 1 pastoraatgroep en 1 beheercommissie per regio.

Wilbert van Erp, vicevoorzitter HH. Petrus en Paulusparochie

In memoriam pater Jan

Zaterdag 14 januari is pater Jan van Duijnhoven ofm. op 81-jarige leeftijd overleden in zijn huis in Voorhout. Hij bleef als 'Leidse franciscaan' betrokken bij de parochie tot zijn laatste snik. Hij belde een paar uur voor zijn plotselinge dood op om zich af te melden voor de viering de volgende morgen. Zijn overwegingen waren kort en krachtig en de kerk was muisstil om maar niets te missen van zijn broze stemgeluid. Niet in bliksem en donder, maar God laat zich vinden in een zachte bries. Jarenlang woonde pater Jan aan de Haagweg in het klooster naast de Leonarduskerk. Hij zorgde samen met pater Ton Peters ofm. dat de caritas in Leiden een goede plek zou krijgen, ook na het vertrek van de franciscanen eind 2010. Hij is ereburger van Leiden geworden. Pater Jan was een wijs man, mild in zijn oordeel maar kritisch waar nodig. Lang niet alles in de kerk vond genade in zijn ogen. Maar hij verpakte zijn commentaar zo, dat niemand boos kon worden. Hij is een vriend geworden voor velen en zal erg worden gemist. Wilbert van Erp





O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, 071 521 81 13. In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74. NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Vrienden van Sint Joseph

Er zijn al heel wat mensen die zich hebben aangemeld als 'Vriend van Sint Joseph'. Op zondag 19 maart zal ook het beloofde 'boekje' klaar zijn met daarin speciale gebeden, teksten en liederen. Want een vriend van Sint Joseph wil jaarlijks, maandelijks, wekelijks en zelfs dagelijks iets doen voor Sint Joseph. Dit boekje geeft daarvoor concrete mogelijkheden. Overigens, vanwege de Zondag van de Veertigdagentijd wordt het Hoogfeest van St. Joseph dit jaar verplaatst naar maandag 20 maart. De Mis is dan om 9.00 uur in de H. Lodewijkkerk.

Berichten uit Haïti

"Bedankt voor jullie aanmoediging en de hulp die jullie ons sturen. Beschermd onder de mantel van de levende God zullen wij noch de hoop noch de moed verliezen. Hartelijk dank!"

Jerome Jovenson (13 jaar)

"Beste vrienden, Moge de Heer u inspireren tot barmhartigheid en liefde voor allen die u ontmoet.

En bovendien, moge de Heer u belonen voor al uw inspanningen in het jaar 2016. Ik bid voor u ieder dag tijdens de Eucharistieviering! Gelukkig en Zalig Nieuwjaar 2017!"

Pastoor Verdieu



Aandacht voor de naaste met zorgen, verdriet of ziekte

"Ik was ziek en gij hebt mij bezocht," zei Jezus in het Evangelie van Mattheus.

In elke gemeenschap worden er mensen ziek of hebben zorgen of verdriet. Je kunt met al

Feestelijke afsluiting restauratie en Restauratiekrant

Beste lezers, noteer in uw agenda: zondag 26 maart. Op deze dag zal er een bijzondere Eucharistieviering plaatsvinden in onze kerk. Onze bisschop mgr. Van den Hende zal speciaal voor de afsluiting van de restauratie naar Leiden afreizen om de Mis te celebreren en om woorden van bemoediging en vertrouwen uit te spreken. Na afloop volgt een feestelijke bijeenkomst in de verschillende zalen rondom de kerk met een hapje en een drankje. Wat zou het mooi zijn als we bij deze viering ook vele oud Joseph-parochianen zouden mogen verwelkomen of mensen uit uw familie- of kennissenkring die niet vertrouwd zijn met de (katholieke) kerk maar puur uit nieuwsgierigheid en uit interesse naar de gerestaureerde kerk van hun familielid, buurman, vriend of collega komen. Probeer de komende tijd eens te benutten om mensen nieuwsgierig te maken naar die kerk van u. Dan weet ik zeker dat het een nog mooiere



viering gaat worden. Zondag 26 maart is ook de dag dat we een tweede editie gaan uitgeven van de Restauratiekrant. De eerste editie in september vorig jaar was een groot succes. Ook de tweede editie bevat een mix van artikelen waarmee een compleet beeld wordt gegeven van alles wat bij de restauratie kwam kijken. Er worden voldoende exemplaren gedrukt dus u kunt na afloop extra exemplaren meenemen om uit te delen aan uw familie, vrienden, burens en andere geïnteresseerden. Kees van Hees



deze zorgen altijd bij Jezus terecht. We hebben het altijd over het verhaal van de mens met zijn zorgen en verdriet en het heil van God. Daarom hebben we samen met de H. Lodewijkkerk, de bezoekgroep nieuw leven ingeblazen. Een aantal mensen heeft een soort vorming gekregen om mensen te bezoeken vanuit de Kerk. Deze mensen van de bezoekgroep komen dan op bezoek voor een bloemetje, een praatje, een serieus gesprek, kunnen samen met u bidden om te groeien in geloof met elkaar. Er wordt naderhand kort verslag uitgebracht aan de coördinator.

Als men behoefte heeft aan een pastoraal gesprek of de H. Communie, omdat men zelf niet meer in de kerk kan komen dan kunt u of degene die u bezoekt dat doorgeven aan de coördinator. Die regelt het dan voor u. In alle gevallen zal de coördinator de pastoor en de diaken op de hoogte brengen van de zorgen en ziekten die er zijn.

Annelies Cremers, coördinator van de bezoekgroep van de Sint Josephkerk

Vaste Vieringen

Zondag
11.30 uur Eucharistie met kinderwoorddienst en erna koffie
Woensdag
18.30 uur Aanbedding
19.00 uur Mis

Biechtgelegenheid
Woensdag 18.30 - 18.50 uur.

Speciale aandacht voor

- 1 maart Aswoensdag: Mis om 19.00 uur met askruisje
- 4 maart en 1 april Pater Pio Gebedsgroep
- 8 maart en 12 april Sint Joseph woensdagen
- 19 maart de 1e Communicantjes stellen zich voor
- 20 maart Hoogfeest van Sint Joseph
- 26 maart Mis met mgr. Van den Hende Sluiting Lijkwade expositie
- 30 maart Senioren en KBO mis in De Ridderzaal om 10.00 uur.



H. LODEWIJK

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 - 513 07 00. Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 - 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl. Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

4^e Zondag speciale inzameling voor de kerkbalans

In 2016 zijn we begonnen met deze 4e zondagactie en we zetten die in 2017 voort. De week ervoor klinkt de oproep om op de 4e zondag een extra bijdrage te doen voor de Kerkbalans. Dit kan dan via de speciale Kerkbalans-veloppen in de kerk of via het banknummer van de Lodewijk o.v.v. Kerkbalans. In 2016 is het benodigde bedrag overigens gehaald, met veel dank. Maar het kwam wel weer aan op een spannende eindsprint. Door de 4e zondag van elke maand te benadrukken hopen we al door het jaar heen op koers te blijven. De barometer achter in de kerk houdt de stand bij. De beheercommissie

Nieuw Beeldje van Kind Jezus

Op Tweede Kerstdag werd het gerestaureerde beeldje van het Kind Jezus gebracht. Met veel dank aan de heer Leon Goosen, die het hersteld heeft, want het was danig gehavend. Vanaf de 16^e eeuw komen zulke beeldjes voor. Het Kind zegent en houdt in de andere hand het kruis vast. Enerzijds een verwijzing naar het Lijden dat voor Hem nog gaat komen ("Kwam op de aarde en droeg al Zijn kruis..."), anderzijds het teken van de overwinning op de dood. Jezus blijft in zekere zin altijd het Kind van God de Vader. Hem te zien als Kind, helpt ons de weg van het geestelijk kind-zijn te beleven. Geen naïviteit of kinderachtigheid, meer een weg van vertrouwen op de zorg van God de Vader. Durven slapen op de boot te midden van de storm, zoals Jezus deed (zie Matt.8,24). Door dit beeldje een vaste plek in de kerk te geven - en niet alleen in de Kersttijd - willen we dus aansluiten bij deze traditie van de Kerk en worden herinnerd aan de woorden van God de Vader en van God de Zoon: "Dit is Mijn Zoon, luistert naar Hem." (Matt.17,5); "Als gij niet wordt als dit kind, kunt gij het rijk der hemelen niet binnengaan." (Matt.18,3)



Jongerenmissen

Een keer per maand op donderdagavond is er Jongerenmis in de Lodewijk om 19.00 uur. De jongeren zelf zorgen voor de zang en de lectoren. Nadien gaan ze ergens wat drinken in de stad. De komende data zijn: 9 maart, 13 april, 11 mei en 8 juni.

Kruisweg elke Vrijdagavond in de Vastentijd

Met de Rozenkrans is de devotie van de Kruisweg een vast onderdeel van onze katholieke spiritualiteit. Kenmerk is eenvoud en diepgang. Want net zoals bij de Rozenkrans gaat het om het overwegen van de heilsgebeurtenissen. Die tonen ons Wie God is, en laten ons ontdekken hoe relevant het heil voor ons eigen leven is. Omdat het over Gods handelen gaat zullen we er ook nooit over uitgebeden raken. Natuurlijk de ene keer wordt we meer getroffen door de staties, de andere keer zijn we vaker verstrooid of wellicht aan het 'af tellen'. Maar ook hier geldt: als we de kruisweg niet bidden, wat doen we dan wel? Ik ben de afgelopen jaren nog geen katholiek tegen gekomen die zei: "Ik bid de kruisweg niet meer, maar in plaats daarvan lees ik elke vrijdag in de Vastentijd een Evangelie-gedeelte over het Lijden van Jezus."

Daarbij lijkt mij de Kruisweg ook zeer geschikt voor de beeld-overstroomde generaties van nu. We kijken de hele dag door naar bewegende beelden, door anderen gemaakt. Maar verleren we niet een beetje ons voorstellingsvermogen te gebruiken? Dat is ons door God gegeven, de tablet is een uitvinding van mensen. De Rozen-

krans en de Kruisweg nodigen ons uit, Jezus (en Maria) voor ons te zien en te volgen op Zijn weg, op Zijn Kruisweg. Omdat we dit in een gebed doen, met elkaar en in verbondenheid met de Kerk en de gemeenschap van heiligen - hoe veel heiligen hielden niet bijzonder van de Kruisweg, denken we bijv. aan paus Johannes Paulus II - 'verinnerlijkt' dit zich in ons. Wordt het dus meer iets van ons hart, dan beelden die van buiten komen.

Elke vrijdag in de Veertigdagentijd, te beginnen op 3 maart, bidden we de kruisweg na de Avondmis. Pastoor Smith

Vastenproject



Ook dit jaar gaan we de zusters in Brazilië steunen met als contactpersoon onze father Lucas (foto). U kunt gebruik maken van de envelopjes met 'Vastenactie' erop of geld overmaken naar de H. Lodewijk o.v.v. Vastenactie. We hopen t.z.t. uit de mond van father Lucas zelf over het project te horen.

Vaste Vieringen

Zondag
10.00 Hoogmis Latijn of Latijn / NL.
17.00 Aanbedding en biechtgelegenheid / Adoration and Confession
18.00 English Mass

Door de Week

Maandag 9.00
Dinsdag 19.00 (Tridentijnse Mis)
Woensdag 9.00
Donderdag 19.00
Vrijdag 19.00
Zaterdag 9.30

Biechtgelegenheid
Zondag 17.00 - 17.45 uur

Eucharistische aanbidding

Vrijdag 14.00 - 23.00 uur
Zaterdag 7.00 - 14.00 uur
Zondag 17.00 - 18.00 uur

Speciale aandacht voor

- 23 februari en 23 maart Rozenkrans voor roeping
- 1 maart Aswoensdag: Mis om 9.00 uur met Askruisje
- 7 maart en 4 april Opus Dei avond dames
- 15 maart en 19 april Opus Dei avond heren
- 18/19 maart Stille Omgang. Zie pagina 12-13
- 19 maart de 1e Communicantjes stellen zich voor.

Monuta Van der Luit

De steun bij iedere uitvaart.

24 uur per dag bereikbaar op
071 - 521 32 31. Ook als u niet of
elders verzekerd bent.

Kijk ook op www.monuta.nl/leiden



BOERDERIJ Rustdam
Tot en met juni
speciale vroegboek korting
Genieten op de boerderij
Kamperen - Workshops - Koken
WWW.RUSTDAM.NL - TEL. 071 580 29 70

SCOL

Secretariaat: Mariënpoolstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Katholieke basisscholen

St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
't Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Lusthofaan 2 | 2316 JA Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster hoofdvestiging | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Tweemaster nevenvestiging | Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden | T 071 521 09 75
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Koolkerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Klaverweide | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70
Westwoud | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05

Scholengemeenschappen voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo

Bonaventuracollege
Mariënpoolstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66
Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00

Visser 't Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiden | Antonie Duycklaan 10 H | 2334 CD Leiden
Leiden | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071 576 02 00
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12

VMBO Boerhaavelaan | Boerhaavelaan 44, 2334 ER Leiden | T 071-517 17 55

R.K. Begraafplaats Zijlpoort

Een rustplaats voor
katholieken uit Leiden
en omgeving.
Keuze uit een algemeen-,
familie- en urngraf.

Beheerder: mevrouw S. Klerks,
Haven 64, 2312 ML Leiden,
tel. 071-522 6166, e-mail:
info@begraafplaatszijlpoort.nl,
www.begraafplaatszijlpoort.nl



DE GOEDE HERDER

Kerk: De Goede Herder (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens postadres).
Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend, 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com.
Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder.
Kopij-adres: mm.rondomdekerk@yahoo.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Afscheid van De Menswording



Op zondag 11 december vond in het kerkgebouw aan het Heelblaadjespad voor het laatst een katholieke viering plaats. Pastoor Walter Broeders ging voor, ons Goede Herderkoren verzorgde de zang. Daarmee kwam na een halve eeuw een einde aan een eigen plek voor katholieke geloofsbeleving in Leiderdorp. Aan het slot van de viering vulden de misdienaars een reiskoffer met voorwerpen die 'op reis' gingen naar De Goede Herderkerk. Het liturgisch vaatwerk werd ingepakt, evenals kaarsen, het doopen trouwboek, een zangbundel en de gedachteniskruisjes van recent overleden parochianen. Toen alle lichten waren gedoofd, op de Paaskaars na, werd de koffer met de Paaskaars de kerk uitgedragen. Een emotioneel en indrukwekkend gebeuren voor alle aanwezigen.

Inwijding De Goede Herderkerk



Op 17 december heeft onze bisschop mgr. J.H.J. van den Hende het nieuwe interieur van De Goede Herderkerk ingewijd. Pastoor Walter Broeders en de oud-pastors Jaap van der Bie, Bart Versteegen, Jan Olsthoorn en Jan Schlatmann waren als concelebranten aanwezig. In deze bijzondere viering werden o.a. het altaar en de apostelkruisjes gewijd met heilige olie. Het dames- en herenkoren en het jongerenkoren luisterden de viering op, onder meer met 'Om Ontmoeting' van Albert Arens. Inderdaad stond in deze viering de ontmoeting centraal: van levende bouwstenen die tezamen Gods tempel vormen, van de Goede Herder en Zijn schapen, van de Heer die tijdens de H. Communie in de tekenen van brood en wijn onder ons aanwezig is. Indrukwekkend was de Litanie van alle Heiligen met voorzang van Veronique van der Hulst - de Vries.

De dag erna ging pastoor Walter Broeders voor in de eerste 'reguliere' viering waarbij ook het kinderkoor liedjes zong. Ook deze dienst werd goed bezocht, en na afloop was er koffie met gebak en tijd om het interieur te bewonderen. Tijdens beide vieringen hebben in totaal 700 mensen onze kerk bezocht. Een week later bezochten meer dan 1.400 mensen een van de Kerstvieringen. De collectes waren goed voor ruim 5.000 euro! We zijn blij met zoveel belangstelling bij de nieuwe start voor onze gemeenschap in de Goede Herderkerk.

Afscheid van twee steunpilaren

Op 1 januari overleed Siem Heemskerck. Siem heeft veel betekend voor onze parochiekerk. Als vrijwilliger coördineerde en verrichtte hij samen met zijn vrouw Riet allerlei beheertaken. De veelgeroemde Goede Herderwijn was door hem geselecteerd. In de afgelopen jaren heeft hij honderden liters koffie uitgeschonken voor de bezoekers van de Herdershof, het dames- en herenkoren tijdens hun repetities en ook na de zondagvieringen. Op 19 januari was de uitvaartdienst voor de heer Damianus Arnoldus de Vette. Jan was vele jaren het hoofd van de Bernardusschool in Zoeterwoude-Rijndijk. Hij was betrokken bij tal van activiteiten, zoals het Oranje-comité en hij was medeoprichter van De Herdershof. Onze geloofsgemeenschap en met ons vele 'Rijndijkers' zullen deze twee stille werkers missen!

Agenda

De zondagse vieringen plaats om 9.30 uur in de Goede Herderkerk. Na afloop van de vieringen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in het atrium naast de kerkzaal.

Door-de-weekse vieringen

Iedere woensdagochtend is er in de Mariakapel van de kerk om 10.00 uur een woord- en gebedsdienst. Op de eerste woensdagochtend van de maand is er een H. Eucharistieviering met Pastoor Walter Broeders. Daarna is er tot 12.00 uur in het atrium naast de kerkzaal gelegenheid om een kopje koffie te drinken in De Herdershof. Voor parochianen uit Leiderdorp staat er om 9.30 uur een taxibusje klaar bij de Menswording. Na afloop van de viering en het samenzijn met koffie (rond 11.30 uur) is er ook weer vervoer per taxibusje terug naar Leiderdorp.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de H. Communie gebracht naar mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen. Eerstvolgende data zijn 4 februari en 4 maart. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Gedoopt

Nils Lucas Maria van der Hulst op 15 januari

Overleden

9 nov: Franciscus Marinus Antonius van Melis
13 nov: Adriana Wilhelmina Hoogervorst - v. Hartevelt
19 nov: Cornelia Theresia Bruines - Overmeer
27 nov: Wilhelmina Anna van Strien - Driessen
1 dec: Catharina Petronella v.d. Heuvel - v. Oversteeg
1 dec: Trijntje den Ouden - Angenant
14 dec: Marianne Binnendijk - Hockx
16 dec: Egidius Johannes Schoondergang
17 dec: Wilhelmus Mensen
21 dec: Nicolaas Johannes Dijkshoorn

21 dec: Lena Oostveen - Verboom
1 jan: Simon Johannes (Siem) Heemskerck
1 jan: Maria Johanna Nieand - Lipmann
2 jan: Alida Johanna Maria van der Meel - Slats
2 jan: Johanna Maria van Haastregt - Otto
3 jan: Theodora Maria van Leijden - van Leeuwen
4 jan: Gijbertus Simon Leonardus Belt
7 jan: Aloisius Anthonius Josephus Straman (Loek)
7 jan: Clasina Maria van der Velde
9 jan: Quirina Wilhelmina Gertrudis Lek - Koot
13 jan: Damianus Arnoldus (Jan) de Vette
15 jan: Johannes Cornelis Mentink
16 jan: Petrus Gerardus Redegeld
16 jan: Johanna Maria Theresia v.d. Burg - v. Blerk
23 jan: Jusana Concepcion van Delft - Detic.

Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie: André Bouwman, Gerard vd Hulst, Joop van Huut, Theo Rump, Freek Versteegen
Pastoraatgroep: André Beij, Stephanie Jägel, Jeaneke vdHulst, Leo Koot, Hans Kruidenberg, René Soullie.

BMS Netwerk Notarissen

Notarissen
mr. R.H. Breedveld
mr. E.J. Mooleenaar
mr. M. Schwarze

Plantsoen 25, 2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30 F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl

www.bmsnotarissen.nl

> Alle rechtsgebieden

> Combinatievoordeel bij
gelijktijdig passeren van
verschillende akten

> Gratis abonnement op onze
elektronische nieuwsbrief

> Eigen parkeerterrein

> Voorheen Brouwer en Kroeks
Netwerk Notarissen en
Meiners Netwerk Notarissen



ZIRKZEE
WONEN & SLAPEN
SINDS 1935
MARMOLEUMVINYL
GORDIJPARKET
MEUBELBEDDEN
BEHANGLAMINAAT
TAPIJTZONWERING
Lammenschansweg 138 ■ Leiden ■ zirkzeewonen.nl

Koopmans BELASTINGADVIESBUREAU voorschoten

**BELASTINGAANGIFTEN EN
BELASTINGADVIES
SPECIAAL VOOR PARTICULIEREN**

Drs. J.H.B. Koopmans
Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten
tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl

WWW.KOOPMANSBELASTINGADVIES.NL



SINT JAN'S ONTHOOFDING

Sint Jan's Onthoofding: Zuidbuurtseweg 15, Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3, Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of sintjansparochie@hotmail.com. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Terugblik kerstvieringen

Met tevredenheid kijken we terug op de feestelijke vieringen rond de kerst. Zoals gebruikelijk waren de kerken prachtig versierd, met grote dank en complimenten voor de versiergroepen! Ook een woord van dank voor schoonmakers, tekstgroepen, koren, muzikanten, drukploeg, kosters en allen die een bijdrage leverden aan een sfeerful en gezegend geboortefeest.



Kerstcollecte

Zoals gebruikelijk werd er na de Kerstvieringen een deurcollecte gehouden voor een goed doel. Dit keer een project in Tanzania waar een van onze parochianen in 2016 vrijwilligerswerk heeft gedaan en ook in 2017 zal hij daar weer naar toe gaan. Van de Morogoro Support Foundation ontving de redactie onderstaand bericht:

"In december 2016 heeft de Morogoro Support Foundation (MSF) een prachtige bijdrage van € 1.438,- ontvangen vanuit de St. Jans Parochie. Dit was de opbrengst van de Kerstcollecte 2016 in Zoeterwoude. Namens de medewerkers van het St. Kizito ziekenhuis in Mikumi en de St. Agnes kliniek in Lugono wil het bestuur van de MSF u hiervoor allen hartelijk danken. MSF wil met dit bedrag in mei 2017 o.a. zonnepanelen gaan monteren voor de waterpompen. Dit zal het ziekenhuis jaarlijks een groot bedrag aan energiekosten besparen. Zon is er zowat het hele jaar én gratis! Het uitgespaarde geld kan de komende jaren gebruikt gaan worden voor broodnodige medicijnen en materialen voor de patiënten. Dankzij uw bijdrage kunnen we dit gaan realiseren."



Op weg naar Pasen

Met de kerst nog maar net achter ons bereiden we ons alweer voor op dat andere grote

feest: Pasen. Op 1 maart, Aswoensdag, en op 5 maart, de 1e van de 6 zondagen in de veertigdagentijd: belangrijke etappes op weg naar Pasen, het feest van de verrijzenis. Wij hopen dat velen van u samen met ons op pad durven gaan naar de verrezen Heer.

Christusbeeld begraafplaats

Tijdens de Allerzielenviering (en al eerder) constateerden we dat het Christusbeeld op de begraafplaats een opknappbeurt nodig had. Een handige parochiaan heeft zijn Kerstvakantie besteed aan het deskundig opknappen van het beeld en het dakje daarboven. Met dank, het ziet er weer piekfijn uit!



Orgelconcert in de Dorpskerk

Vrijdag 31 maart om 20.00 uur geeft Willem Hörmann een concert op het Van Damorgel (1869) in de Dorpskerk in Zoeterwoude. Kaarten à € 8,- zijn verkrijgbaar aan de kerk vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis voor kinderen t/m 16 jaar. Na afloop kan het orgel van nabij worden bekeken. Meer informatie op: www.orgelconcerten.kerkvanzoeterwoude.nl.

Vieringen in Emmaus

In de week van 13 februari verhuizen de bewoners van Emmaushof en Huize Emmaus (Wijdezorg) naar de nieuwbouw. Helaas bete-

kent de nieuwbouw een drastische wijziging in het kerkelijk vieren dat we tot nog in Emmaus wekelijks mochten doen.

Op 28 september 2014 moesten we al afscheid nemen van de kapel. Toen konden we bijna 2,5 jaar op zondagmorgen samenkomen in de grote zaal.

In de nieuwbouw is een algemene ruimte beschikbaar waar we mogen vieren maar deze ruimte is dusdanig klein dat ons Emmauskoor en het orgel er geen plekje meer kunnen krijgen. Opnieuw een afscheid dus. Erg verdrietig voor mw. Overmeer en haar Emmauskoor dat vele jaren met passie en inzet de zang bij de wekelijkse vieringen (en bij Avondwakes en uitvaarten in de kapel) heeft verzorgd.

Op zondag 12 februari vieren we voor het laatst de Eucharistie met zang van het Emmauskoor. We zullen vooral in dankbaarheid terug kijken en bidden voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap in Zoeterwoude en in Emmaus in het bijzonder.

Over de voortgang van het vieren in de nieuwbouw is op dit moment nog geen duidelijkheid. We houden u op de hoogte.

Familieberichten

Overleden

9 november Cornelia van der Drift-Onderwater, 73 jaar
21 oktober Cornelia Spierenburg - Bos, 80 jaar
21 november Josephina van Velsen-Spruit, 89 jaar
04 december Piet Berg, 71 jaar
10 december Margaretha van der Post-Paardekooper, 86 jaar.

Jubilea

Op 27 november ontving Dhr. Piet Turk uit handen van bisschop mgr. Van den Hende de pauselijke onderscheiding Pro Ecclesia et Pontifice vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap van ons parochiekoor.

Pastoraatsgroep

Margreet Onderwater, Aad van Slingerland, Annie Borst, Joke de Haas

Beheercommissie

Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch, Jos Hiel, Zita Hilgersom, Kees Janson, Cok Noordermeer

Kerkebalans 2017

Uw jaarlijkse kerkebijdrage zien we graag tegemoet op een van onderstaande rekeningen: NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v: HHPP kerkebijdrage St.Jan of NL75 RABO 0375 3048 00 t.n.v: HHPP kerkebijdrage St.Jan.



H. LAURENTIUS

Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Algemene kerkebijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Geslaagd Kerstfeest op school



Het Kerstfeest op onze school zag er dit jaar anders uit dan anders. Groep 8 heeft een fantastische tentoonstelling georganiseerd over hoe Kerst gevierd wordt in de verschillende werelddelen. Ook was er een levende kerststal gemaakt. De opkomst was enorm hoog en er is ruim 1200 euro opgehaald voor het goede doel, KIKA. Op vrijdagochtend voor Kerst hebben we met alle leerlingen genoten van een Kerstontbijt, waarna we naar de kerk gegaan



zijn voor de Kerstviering. We hebben met elkaar gezongen en veel Kerstwensen uitgewisseld. Het was een warme viering en een goede opmaat naar het Kerstweekend en de vakantie.

drs. Kees Jan Visser
Directeur Maerten van den Veldeschool

Prinsenmis met carnaval

Zondag 26 februari is het weer zover: de jaarlijkse Carnavalsmis. Is dit bijzonder? Ja toch wel. Elk jaar wordt er een nieuwe carnavalsprins gekozen. De aftredende prins wordt opgenomen in het Oud-Prinsen legioen. Tja, en wat doe je dan als oud-prins? Ongeveer 30 jaar geleden kwam het idee om een koor op te richten en werd, de zondag van carnaval, de kerkeviering opgeluisterd door het gezang van dit koor. Het koor is gestaag gegroeid en dan staat er ook wat, waar menig ander koor jaloers op zou zijn. Daarnaast worden er ook optredens gegeven in bejaarden- en verzorgingshuizen, waar wel een ander repertoire wordt gezongen. Dus: tot zondag 26 februari 11.00 uur in de St. Laurentiuskerk!



Foto Bianca van Soest

Nog een terugblik op Kerstmis

Vrijdagmorgen 23 december kwamen alle groepen van de Maerten van de Velde school voor een Kerstviering naar de kerk. Na elk Kerstlied deden twee leerlingen, steeds van een andere groep, een kerstwens. Op Kerstavond was er om 19.00 uur een gezinsviering met kinderkoor. Het Kserstverhaal werd nagespeeld en alle kinderen werden uitgenodigd om met Jozef en Maria op reis te gaan naar Bethlehem. Zo ontstond er een sliert kinderen die een paar rondjes door de kerk liepen.

Tenslotte op tweede Kerstdag kindje wiegen en koekdelen. Bij de muzikale ondersteuning waren wel blazers maar geen slagwerkers, alle kinderen konden voorin de kerk een muziekinstrument halen, en zo samen met de blazers er een mooie viering van maken. Na afloop werden de koeken uitgedeeld. Zo was er voor alle leeftijdsgroepen een mooie invulling van de Kersttijd.

Daan Kerkvliet, een ouder

Eerste Communie en Vormsel

De voorbereiding voor de eerste H. Communie is begonnen. De kinderen hebben zich zondag 15 januari voorgesteld. De voorbereiding wordt voor een deel samen met de kinderen uit Zoeterwoude gedaan.

Voor het H. Vormsel zijn we de aanmeldingen aan het verzamelen. Het is verrassend om te merken dat kinderen heel serieus nadenken of ze mee willen doen of niet. Het project dat we willen volgen is iets uitgebreider ten opzichte van dat van vorig jaar. Er zit zelfs een voorbereidend weekend bij. Heel leuk. We hopen op een inspirerende voorbereiding.

Marianne Turk, pastoraatgroep

Familieberichten

Overleden

4 december Loes van Haaster van der Meer 84 jaar
6 december Jan Turk 83 jaar
12 januari Aad van der Ham 79 jaar
14 januari Cees de Haas 81 jaar.

Hier zijn weer allerlei interessante, leerzame en inspirerende activiteiten in en vanuit onze kerken in de komende tijd. Meer informatie in de catechese folder die achterin de kerken ligt. **Kijk ook op de pagina's van de kerken en bij de JongerenInfo 20 voor nog meer activiteiten en vieringen waar iedereen welkom is. Weekendvieringen staan op pagina 22 en 23.**

Dit jaar is de Stille Omgang in Amsterdam op zaterdag 18 maart. U kunt mee met een bus van Leiden naar Amsterdam. Voorafgaand aan de Omgang is een H. Mis in de Papegaai aan de Kalverstraat.



Stille Omgang, steeds weer een bijzondere ervaring

Rond een uur of 2.00 uur zijn we meestal weer met de bus in Leiden terug. Ieder jaar wordt in Amsterdam herdacht dat daar in de Middeleeuwen een 'Eucharistisch wonder' plaatsvond. Wat gebeurde er? Een zieke man die zojuist de Communie ontvangen had, moest overgeven. Het

braaksel werd in de open haard gegooid, waar de nog niet verteerde hostie in het vuur bleef zweven. Nadat een priester de hostie had opgehaald, bleef de hostie in het huis van de zieke terugkomen. Sinds jaar en dag wordt dit wonder herdacht in de Stille Omgang, een voettocht in

stilte door nachtelijk Amsterdam langs de plaats waar het wonder plaatsvond. **Info en opgave** www.stilleomgangleiden.nl of bel of mail naar Willem Bakermans, willem.bakermans@solcon.nl of 06 51 42 10 79.

Nieuw boek over Stille Omgang

De eerste Stille Tocht? Een formule die de provobeweging inspireerde? De Stille Omgang in Amsterdam begon in 1881 als een creatieve omzeiling van het processieverbod: men sprak niet en er waren geen kerkelijke symbolen. De devotie voor het wonder van Amsterdam (1345, zie hiernaast) is al veel ouder. Ze gaat terug tot de late middeleeuwen en overleefde de Reformatie, en ook pogingen tot afschaffing van de tocht in de 20e eeuw. Dit alles is te lezen in het nieuwe boek 'Het Mirakel van Amsterdam, biografie van een betwiste devotie' van Charles Caspers en Peter Jan Margry. De Stille Omgang trekt nu jaarlijks 5.000 mensen. Prijs van het boek: 29,99 euro.



Filmavonden in de Romanuszaal

Op de volgende data zijn opnieuw boeiende filmavonden: **10 maart 'Chocolat'**. De rust in een klein Frans dorpje wordt danig verstoort als een alleenstaande moeder daar haar chocolaterie vestigt.



7 april 'Jesus Christ Superstar' Klassieker over de laatste weken van het leven van Jezus, zijn dood en Verrijzenis met muziek van Andrew Lloyd Weber **12 mei 'Les Innocentes'** Een jonge arts helpt 1945 bij de

repatriëring van Franse soldaten als haar hulp wordt ingeroepen door een zusterklooster. **9 juni** Op deze avond is de film een verrassing. Durft u zich te laten uitdagen? **Plaats** Romanuszaal, Lange Mare 79, Leiden **Tijd** Vrijdag 19.30 uur inloop met koffie en thee, tot 22 uur. **Door** Marlène Falke- de Hoogh pw. **Opgave** hartebrugkerk@kpnmail.nl.

"Misschien was ik ook wel onder dat bed gekropen".

Er is altijd een keuze. Dat leek het overheersende gevoel na afloop van de vertoning van de film Des Hommes et des Dieux op 6 januari in de Romanuszaal bij de Hartebrugkerk. Vijftien mensen trotseerden hiervoor in het kader van het jaarthema de Navolging van Christus een naderend ijzelfront. Het verhaal? Zeven Cisterciënzer monniken leven in het Algerijnse Tibhirine in vriendschap met de moslimbevolking. Maar ze raken steeds meer klem tussen moslimopstandelingen en een niet brand-schone Algerijnse overheid. Vluchten? De monniken groeien, elk voor zich, toe naar de keus om hun bij hun vrienden in het

Februari

22 De katholieke Reformatie van de 16e en 17e eeuw

Franciscus van Sales, voorbeeld van een ware reformator. Van 20.00 tot 21.30 uur in de Josephpastorie. Door pastoor Smith

Geloof in alle redelijkheid

Bescherming van het ongeboren leven. Waarom is Abortus niet toegestaan? Door Bas van Pampus pw. Van 20.00 tot 21.30 uur in de Petruspastorie

23 Twitteren met God

Onderwerp naar keuze. Petruspastorie van 20.00 tot 21.00 uur. Door Bas van Pampus pw.

24

25

26

27

28

dorp te blijven. Een ontvoering kost hen het leven. De daders? Organisator Marlène Falke pw: "Dat maakt niet zoveel uit. Het gaat om het beslissingsproces waarin elke monnik voor zich God volgt." Twee monniken overleven, een door onder zijn bed te kruipen tijdens de ontvoering. Herkenbaar, zoals iemand zegt: "Misschien was ik ook wel onder dat bed gekropen".

Maart

1 Aswoensdag

Verplichte vasten- en onthoudingsdag. Begin van de Veertigdagentijd

2 Bijbelleesgroep

In de Hartebrug, na de Mis van 12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur. Lezing van de zondag. Begeleiding: Bas van Pampus pw.

3

4

5 1e Zondag Veertigdagentijd

6

7

8 De Lijkwade van Turijn

Lezing bij de expositie: de Lijkwade als meest onderzocht archeologisch voorwerp. Josephpastorie, van 20.00 tot 21.30 uur. Door pastoor Smith. Zie ook pagina 2

9 Bijbelleesgroep

In de Hartebrug, na de Mis van 12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur. Lezing van de zondag. Begeleiding: Bas van Pampus pw.

10 Film en Spiritualiteit

De film Chocolat. Zie hiernaast

11

12 2e Zondag Veertigdagentijd

13

14 Lectio Divina

Aan de hand van Adrienne von Speyr. Hoe we de Heilig Schrift 'objectief' kunnen lezen om God beter te leren kennen. 20.00 tot 21.30 uur in de Lodewijkpastorie. Door pastoor Smith.

15 Laetitia Amoris

De prachtige exhortatie van paus Franciscus over huwelijk en gezin. Door Bas van Pampus pw. Josephpastorie van 20.00 tot 21.30 uur

16 Bijbelleesgroep In de Hartebrug, na de Mis van 12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur. Lezing van de zondag. Begeleiding: Bas van Pampus pw.

Bijbelleesavond

Antoniuspastorie, 20.00 tot 22.00 uur. Begeleiding: Marieke Maes

17

18 Freedom Walk Zie pagina 19

Stille Omgang Zie hierboven

19 3e Zondag Veertigdagentijd

20 Hoogfeest van Sint Jozef

H. Mis in de H. Lodewijk, 9.00 uur

21 Bron van leven 1 Drie avonden over betekenis en beleving van de Eucharistie. De Goede Herderkerk, van 20.00 tot 21.30. Door pastoor Broeders en Marlène Falke, pw.

22 De Lijkwade van Turijn

Lezing bij de expositie: Is dit de Lijkwade met een afbeelding van Jezus? Info bij 8 maart, zie ook pg. 2

Geloof in alle redelijkheid

Onderwerpen op verzoek, zoals celibaat, aids en condooms. Informatie bij 22 februari

23 Bijbelleesgroep In de Hartebrug, na de Mis van 12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur. Lezing van de zondag. Begeleiding: Bas van Pampus pw.

Twitteren met God

Keuze uit o.a. roeping, seks, homorelaties. Informatie bij 23 februari

24

25 Maria Boodschap Hoogfeest

26 4e Zondag Veertigdagentijd

27

28 Bron van leven 2

Info bij 21 maart

29 De kracht van kwetsbaarheid

'Alles van waarde is weerloos' (Lucebert). Gaat er ook een verborgen kracht in kwetsbaarheid schuil? Wat zegt de kwetsbaarheid van Jezus ons? Door Bas van Pampus pw. In de Petruspastorie van 20.00 tot 21.30 uur

30 Bijbelleesgroep In de Hartebrug, na de Mis van 12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur. Lezing van de zondag. Begeleiding: Bas van Pampus pw.

Twitteren met God

Onderwerp naar keuze. Informatie bij 23 februari

31

April

1

2 5e Zondag Veertigdagentijd

3 Heilig Triduum beleven

De drie heiligste dagen van het kerkelijk jaar. Wat kunnen persoonlijke devoties betekenen? Door pastoor Smith. Van 20.00 tot 21.30 uur, Lodewijkpastorie

4 Bron van leven 3

Info bij 21 maart

5 Laetitia Amoris

De prachtige exhortatie van paus Franciscus over huwelijk en gezin. Door Bas van Pampus pw. Josephpastorie van 20.00 tot 21.30 uur

6 Bijbelleesgroep

In de Hartebrug, na de Mis van 12.30 uur. Van 13.00 tot 14.00 uur. Lezing van de zondag. Door Bas van Pampus pw.

7 Film en Spiritualiteit

Film Jesus Christ Superstar. Zie linkerpagina

8

9 Palmzondag

Intocht van Jezus in Jeruzalem. Begin van De Goede Week.

Basics van het geloof

Over alles wat je bezighoudt over het geloof kun je in gesprek met een persoonlijke e-coach. Start elke donderdag. Zie www.HoevindjeGod.nl.

Drukkerij **Labor Vincit** *5 generaties tyfograaf*

geboortekaartjes huwelijkskaarten
 digitaal drukwerk briefpapier
 rouwdrukwerk posters en flyers
 enveloppen brochures
 uitnodigingen visitekaartjes

Nieuwe Rijn 83-84, 2312 JK Leiden telefoon: 071 5124807
 www.drukkerijlaborvincit.nl e-mail: info@drukkerijlaborvincit.nl



Uitvaartverzorging

Janson & Bolland

Wij zijn gevestigd in het karakteristieke pand aan het Levendaal 103 te Leiden.

Kwaliteit, service, persoonlijke begeleiding en unieke nazorg.

071 – 512 21 12
 Dag en nacht bereikbaar

WWW.LEVENDAAL.EU



Kaarsenfabriek PAPOT-VAN MOORSEL
kaarsenmakers sinds 1856

Al 150 jaar DE leverancier van kerkkaarsen en aanverwante artikelen in Leiden

Rondebeltweg 32, 1329 BB Almere
 Tel: 071-3010284 / 088-4005900
 e-mail: info@papot.nl www.papot.nl



Tegenover molen de Valk

W.P. Hartwijk & Zn BV
 gas- licht - water & cv
 IJzerwaren Speciaalzaak

 **071-5126627**

Lammermarkt 3 2312 CK Leiden
 www.hartwijk.nl

RODENBURG-VAN DER MEEL BV
 PROJEKT- EN WONINGINRICHTING

Draadbaan 19
 2352 BM Leiderdorp

Tel. nr. 071-5 820 830
 Mob. nr. 06-5 394 00 57
 www.rodenburgvandermeel.nl
 E-mail rodenburgvandermeel@hetnet.nl Nico v.d Meel



Religia Leiden **25th**
 1990-2015

Hét adres voor religieuze geschenken
 onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Openingstijden: van 10.00 uur - 15.00 uur
 maandag, donderdag en zondag gesloten

Tinnen figuren religieus en profaan nu 50 % korting
 Doopkaarsen 50% korting
 Miniposters € 0,50 per stuk

En dan niet te vergeten onze Noveenkaarsen
 € 3,80 per stuk. Altijd 4 stuks € 11,40

Verkoop: Herensingel 3
 2316 JS Leiden Tel: 071 521 17 50 Mobiel: 06 10 84 80 78
 E-mail: religialeiden@gmail.com Website: www.religialeiden.nl

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

De KBO is een moderne beweging op katholieke grondslag ter behartiging van de belangen van ouderen.

De KBO geeft tien maal per jaar het landelijk blad Nestor uit.

KBO ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN
 Belangenorganisatie voor 50-plussers

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
 Tel. 071-5310968 Contributie € 25,- per jaar.



HARTEBRUG

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingsstijden: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 27 89 of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

De geheimen van het kerkorgel

Voor de jongeren van de Coeliclub heeft het Maarschalkerweerdorgel in de Hartebrugkerk geen geheimen meer! Onze organist Jan Verschuren heeft er alles over verteld en ze waren er diep van onder de



indruk. Dat het bespelen van zo'n machtig instrument geen kleinigheid is, daar zijn ze ook achter gekomen. Al met al was het een leuke en leerzame bijeenkomst op 2 december. Ben jij een enthousiaste tiener en wil jij ook meedoen met de Coeliclub? Kijk dan eens op hun Facebookpagina en meld je aan!



Het Heilig Vormsel in 2017

Op zaterdag 17 juni om 19.00 uur wordt door onze bisschop J.H.J. van den Hende het Sacrament van het Heilig Vormsel toegediend in De Goede Herderkerk in Zoeterwoude - Rijndijk. Heeft uw zoon of dochter geen uitnodiging ontvangen, maar wil hier wel aan deelnemen? Stuur dan een mail naar het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Fotowedstrijd

De tentoonstelling van veel bijzondere kerstgroepjes in museum Greccio leverde ruim 40 mooie foto's op. Iedereen die daar aan deelgenomen heeft willen we hartelijk danken. Pastoor Walter Broeders en de dames Karemman en Arendse, die samen de jury vormden, kwamen unaniem tot het oordeel dat de 1e prijs toekomt aan Patrick Leeuwerke (zie foto) de 2e prijs aan Simon van Woerkekom en de 3e prijs aan Kyung Munneke. Gefeliciteerd!



Inwijding

Dertien kinderen die op zondag 21 mei in onze kerk de Eerste heilige Communie zullen ontvangen, zijn op zondag 15 januari begonnen aan de voorbereiding. Victoria, Milan, Wiktor, Matthijs, Otto, Elio, Karla, Noa, Freya, Joey, Bobbie, Bram en Sander hebben zich die dag ook voorgesteld. Onze bisschop mgr. Van den Hende liet de kinderen met wijwater een Kruisteken maken. Nou, dat viel nog niet mee! Maar ze hebben nog alle tijd om verder ingewijd te worden in de geheimen van het geloof. Dat gaat ze zeker lukken, ze zijn enthousiast en worden goed begeleid. We wensen hen een mooie voorbereidingstijd!



Actie Kerkbalans 2017

Met klokgelui is op zaterdag 21 januari de actie Kerkbalans 2017 van start gegaan. Met het thema 'Mijn kerk verbindt' willen ook wij uw aandacht en steun vragen voor onze Hartebrugkerk. Via de Weekbrug op 29 januari en 5 februari hebben wij onze kerkgangers benaderd en wanneer u ons parochieblad krijgt toegezonden of thuisbezorgd, heeft u wellicht ook een brief daarover ontvangen. Uw persoonlijke financiële bijdrage zien wij graag tegemoet op onze bankrekening: NL29 INGB 0002 595800 t.n.v. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk Leiden.

Films in de Romanuszaal

Vrijdag 10 maart - Chocolat
 De rust in een klein Frans dorpje wordt danig verstoort als een alleenstaande moeder daar haar chocolaterie vestigt.

Vrijdag 7 april - Jesus Christ Superstar
 Een klassieker over de laatste weken van het leven van Jezus, zijn dood en verrijzenis. De filmavonden beginnen om 19.30 uur (inloop met koffie en thee). Na afloop is er gelegenheid tot een gesprek. Het geheel staat onder leiding van pastoraal werker Marlène Falke - de Hoogh. Opgave: hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Concerten in de Hartebrugkerk

Zaterdag 25 februari - 19.30 uur
Nederlands Studenten Kamerkoor
 NSK2017 Emotioneel Abstract met o.a. Donde habite el olvido - Joost Kleppe.
 Info en reservering: www.nskk.nl.

Woensdag 5 april - 19.30 uur
Utrechts Studenten Koor en Orkest
 Johannes Passion - J.S. Bach
 o.l.v. Gilles Michels.
 Info en reservering: www.usko.nl.

Agenda

Viering op zondag
 11.15 uur Eucharistieviering

Viering door de week
 Eucharistieviering in de dagkapel iedere donderdagmiddag om 12.30 uur

Kinderwoorddienst
 Tijdens de Eucharistieviering op zondag 19 februari, 5 en 19 maart en op 2 april.

Koffiedrinken
 In de Romanuszaal na de zondagviering op 19 februari, 5 en 19 maart en op 2 april.

Voedselbank
 Inzameling van houdbare producten voor de Leidse Voedselbank op zondag 5 maart en 2 april.

Ouderensoos
 Iedere woensdagmiddag van 13.30 - 16.30 uur in de Romanuszaal.

Koorrepetities
Dameskoor o.l.v. Jeroen Pijpers. Op dinsdagmiddag om 15.00 uur in de Romanuszaal.
Schola Cantorum en Hartebrugkoor o.l.v. Theo Goedhart. Op woensdagavond vanaf 19.45 uur in de Romanuszaal.

In Memoriam

Riet van der Meijden - van der Meer is op 1 januari overleden. Riet is 89 jaar geworden. Zij was buitengewoon actief als vrijwilliger bij de Hartebrugkerk. Op 6 januari werd zij vanuit onze kerk uitgeleide gedaan en op Zijlpoort begraven. Pater Jan van Duijnhoven ofm. overleed vrij onverwacht op 14 januari. Wij verliezen in hem een beminlijke en wijze man en zullen hem zeer missen. Er werd op 19 januari afscheid van hem genomen in de Bartholomeuskerk in Voorhout en in het crematorium Rhijnhof. Op 22 januari hebben we met elkaar stil gestaan bij zijn leven en de betekenis die hij heeft gehad voor de Hartebrug. Wij zullen onze dierbare overledenen blijven gedenken in onze gebeden.

SINT PETRUS

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. In urgente gevallen (zoals een uitvaart) 06 23 75 26 74. Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden. Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

De Haan richting Zuid

In *Rondom de Kerk* van september/oktober 2016 hebt u kunnen lezen hoe de parochie van acht kernen nu is ingedeeld in drie regio's. Onze Sint-Petruskerk vormt samen met de Lam Gods en de Harteburg de nieuwe Regio Zuid. De achterliggende gedachte is dat de regio's intensiever gaan samenwerken. Dat zal in eerste instantie gelden voor de Beheercommissies en Pastoraatgroepen. Maar we zien ook graag dat we ons als parochianen bewuster worden van het grotere verband van onze regio Zuid. Vandaar dat ook het vertrouwde mededingsblad *De Haan* van de Petrus meedoet: richting Zuid. Dat betekent dat u voortaan in de Haan de vieringen vermeld ziet voor de vier kerkgebouwen die de regio Zuid nu rijk is. U ziet dan dat u altijd op zaterdag of zondag in een van de kerken een viering kunt bijwonen. De Haan richting Zuid gaat eens per maand verschijnen en zal Petrus-nieuws bevatten maar ook steeds vaker berichten vanuit de Harteburg en Lam Gods. U kunt de Haan maandelijks per e-mail ontvangen door een berichtje te sturen aan haan@sintpetrusleiden.nl. De Haan ligt natuurlijk ook altijd achterin de kerk.

Henk Snijders

Goochelend het nieuw jaar in

Op zaterdag 14 januari vond de Nieuwjaarsreceptie plaats voor alle vrijwilligers van de HHPP. Iedereen was in de Meerburgkerk uitgenodigd om het glas te heffen op het nieuwe jaar. Onze jongste misdienaar van de Petruskern, Dion, vermaakte ieder dit leuk vond met zijn goocheltrucs.



Ton van Schie

Doopgelegenheid in het voorjaar van 2017

Op zaterdag 18 maart en zaterdag 13 mei om 15.00 uur is er gelegenheid om uw kind te laten dopen. De voorbereidingsavonden worden gehouden op dinsdagavond 7 maart en dinsdagavond 2 mei om 19.30 uur in de pastorie van de St.-Petruskerk aan de Lorentzkade 16A.

Voor opgave en/of informatie: per email: pam.severijnen@planet.nl of telefonisch: 071 514 49 88.

Projectkoor Pasen

Hoewel de Kerstboom nog niet is opgeruimd, kost het me weinig moeite om vooruit te blikken naar Pasen. Dat komt misschien wel doordat het kwik maar niet echt onder het vriespunt wil zakken. Maar met het beluisteren van de geluidsopname van de Nachtmis is de Kerstperiode voor het projectkoor onherroepelijk achter de rug.

In de periode die deze *Rondom de Kerk* bestrijkt, gaat het Sint-Petrusprojectkoor alweer van start met de muzikale omljsting van de Paaswake op zaterdagavond 15 april. De eerste repetitie staat genoteerd voor **donderdag 9 maart** om 20.00 uur in het parochiezaaltje naast de kerk. Het zal duidelijk zijn dat op het moment van schrijven (3 dagen na Kerstmis!) nog niet duidelijk is wat er gezongen zal gaan worden. Maar er ligt genoeg mooie muziek in onze bibliotheek. Daar hoeft je het zeker niet voor te laten.

Wie mee wil zingen, is van harte welkom. Een mailtje naar Marja Vos is voldoende: marjavoshoekstra@ziggo.nl. Als je weet of je sopraan, alt, tenor of bas bent, kun je dat erbij vermelden. En als je behoefte hebt aan een oefen-CD kun je dat eveneens doorgeven. Voor € 2,- kun je je eigen partij dan thuis op je gemak beluisteren. Bij tijdige aanmelding wordt de muziek en eventueel de oefen-CD vóór de 1^e repetitie thuisbezorgd.

Palmpasen en Kinderkruisweg

Woensdagmiddag 5 april kunnen de kinderen hun Palmpaasstocken komen maken in de Petruszaal, van 14.30 tot 16.00 uur. De zaterdagavond daarop, 8 april, is om 19.00 uur de Palmpaasviering voor de kinderen met

processie. Daarna of de dag erna kunnen de kinderen de Palmpaasstocken naar iemand toe gaan brengen.

Op Goede Vrijdag houden we ook weer onze Kinderkruisweg om 15.00 uur. We staan stil bij Witte Donderdag en Goede Vrijdag en kijken natuurlijk al wat vooruit naar Pasen. Aansluitend is de Tocht met het Kruis door Leiden.

Overlijdensberichten

De heer K.J.S. (Karel) Bostoën
* 27-12-1943 † 16-12-2016 73 jaar

De heer Franciscus M. Smit
* 13-11-1920 † 23-12-2016 96 jaar

Mevrouw Catharina M. Pieterse - Laterveer
* 17-04-1948 † 23-12-2016 68 jaar

Mevrouw Maria van der Meijden - van der Meer
* 01-07-1927 † 01-01-2017 89 jaar

De heer Franciscus (Frans) Nijssen
* 18-11-1923 † 2-1-2017 93 jaar

Vaste Vieringen

Zaterdagavond
19.00 uur Mis met samenzang, Cantorij of kinderkoor

Zondagmorgen
1e en 3e zondag van de maand: 9.30 uur
Mis met Sint-Petruskoor

Door de Week
Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de witte deur naast de parochiezaal
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur
Na deze Missen is er biechtgelegenheid.

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30 uur). Deze maanden is dat op 8 maart en 12 april.

N.B. Aswoensdag, 1 maart
H. Mis om 17.00 uur met Askruisje.



LAM GODS

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden. Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Tel.: 071 531 01 62, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Kerstviering Eritrese parochie

In de nacht van vrijdag 6 op zaterdag 7 januari zijn ruim 150 gelovigen van de Eritrese Koptische kerk Tewahedo samen gekomen in de Antoniuskerk voor de viering van hun Kerstfeest, dat zij vieren – niet zoals wij op 25 december – maar op 6 januari (volgens de Koptische kalender). Deze gemeenschap kerkt normaal in de Josephkerk, waar ze dit keer niet terecht konden. De viering duurde van 20.00 uur tot 4.00 uur in de vroege ochtend. In de viering zijn ook kinderen gedoopt.



Vanaf 18.00 uur was een aantal gelovigen druk in de weer met het naar hun traditie inrichten van de kerk. Er werden allerlei attributen, muziekinstrumenten, platen met afbeeldingen van Jezus, Maria en andere heiligen binnengebracht en vloerkleden werden uitgerold. Dat was maar goed ook want men trekt bij binnenkomst van de kerk de schoenen uit en de stenen vloer van de Antoniuskerk is erg koud. Er werd een partytent opgezet, die diende om de altaar ruimte af te schermen voor de blikken van gewone gelovigen. De altaar ruimte, het allerheiligste, mag enkel door de priesters en de diakens worden betreden. Ook onze koster Hans Bots moest eraan geloven.

Vanaf een uur of acht stroomde de kerk vol met gelovigen, allemaal in prachtig wit. Wat mij opviel was hun enorme devotie. En terwijl de mensen nog binnenkwamen begonnen de priesters al met het zingen van gebeden. Ik moest vrij snel weg maar alleen al het eerste uur was indrukwekkend om mee te maken. Misschien toch goed om me eens wat meer te verdiepen in de Byzantijnse liturgie. Het was goed om deze medechristenen voor hun Kerstfeest een plek in onze herberg te geven. Jan Akerboom



Oecumenische viering 22 januari

Op deze zondag hebben we met onze protestantse broeders en zusters van de wijkgemeente Leiden Zuidwest de 'Week van gebed voor de eenheid onder de Christenen' afgesloten in de Maria Middelaeskerk. We stonden stil bij het feit dat 500 jaar geleden de Reformatie begon, bedoeld te komen tot een vernieuwde aandacht voor de genade van God en voor het geloof in Jezus Christus. Helaas bracht het ook verdeeldheid. Door het opbouwen en weer afbreken van een muur spoorden we elkaar op symbolische wijze aan steeds weer wegen te zoeken naar eenheid en verbinding. Na het afbreken van de muur werd met de stenen een kruis gevormd als een teken van verzoening en ons tastend zoeken om elkaar te verstaan en te groeien naar eenheid.

In Memoriam Pater Jan van Duijnhoven ofm

Het komt al uitgebreid elders in het blad aan de orde. Hij ging op Eerste Kerstdag nog voor in de Antoniuskerk, maar op zaterdag 14 januari, de dag voor hij weer bij ons zou voorgaan en ons vast weer zou boeien met een prachtige overweging, heeft de Heer zijn toegewijde dienaar tot zich geroepen. We zullen hem erg missen.

Een gevolg zal zijn dat we wat vaker dan nu een Viering van Woord en Gebed zullen hebben in onze parochiekern. Er zijn gewoon te weinig priesters, maar gelukkig zijn er parochianen die, begeleid door catechete Marieke Maes, een goed alternatief willen bieden en voorkomen dat u voor een dichte deur komt te staan.

Vormsel 2017

De Vormselviering dit jaar gaat plaatsvinden op zaterdag 17 juni in De Goede Herderkerk in Zoeterwoude-Rijndijk. Alle tieners uit de Lam Gods, geboren in 2004 en 2005, hebben inmiddels per brief een uitnodiging ontvangen. Heb je deze brief niet gekregen, en heb je wel interesse, neem dan contact op met secretariaat@



lamgodsleiden.nl want de voorbereidingen zijn al begonnen.

Woensdagen in de veertigdagentijd

Van harte aanbevolen voor een goede voorbereiding op het Hoogfeest van Pasen! Aswoensdag 1 maart Viering om 19.00 uur in de Maria Middelaeskerk Vastenmeditaties om 19.00 uur in de Antoniuskerk op 8, 15 en 29 maart en 5 april Sobere maaltijd op 22 maart in de Antoniuskerk, er komen intekenlijsten achterin de kerken.

Agenda

Vieringen door de week
Wijkkerk H. Antonius
Vrijdag 3 maart Eucharistieviering om 10.00 uur.
Serviceflat Schouwenhove
Maandag 27 februari en maandag 27 maart Eucharistieviering om 10.00 uur
Zorgcentrum Zuydwijk
Zaterdag 4 maart Viering om 10.30 uur.

Kinderwoorddienst en kinderkoor
Op zondag 26 februari zingt het kinderkoor De Vlammetjes om 9.30 uur in de Maria Middelaeskerk. Er is dan ook kinderwoorddienst.

Bijbelavonden
Onder leiding van catechete Marieke Maes verdiepen we ons in de lezingen van een bepaalde zondag. Iedereen is welkom op donderdag 16 maart van 20.00 tot 22.00 uur in de pastorie van de Antoniuskerk.

Maaltijd Plus
De eerstvolgende Maaltijd-Plus bijeenkomst in 'De Verdieping' in de Stevensbloem (boven de verbouwde Digros) vindt plaats op 31 maart van 18.00 tot 21.00 uur. Intekenlijsten komen achterin de kerken te liggen.

Familieberichten Gedoopt
Op 30 december vond in de Maria Middelaeskerk de doop plaats van Pierre Alexandre Philips, zoon van Graham Philips en Jennifer Poupart.
Overleden
Op 4 januari overleed mevrouw Cornelia Adriana Maria (Corrie) van Schagen-Heijkoop op de leeftijd van 91 jaar. Haar uitvaart vond plaats op 10 januari in de Maria Middelaeskerk.



Watermolen 1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
beheerder@
kcregenboog.nl
www.deregen-
boogmerenwijk.nl

Bezoek aan de Apostolische Gemeenschap 12 maart

De werkgroep Wijkcontacten organiseert jaarlijks een bezoek aan bijzondere spirituele gemeenschappen. Dit jaar is dat de Apostolische Geloofsgemeenschap in Leiden-Zuid-west. De dag begint met het bijwonen van de viering aldaar om 9.30 uur. Daarna is een ontmoeting met leden uit de geloofsgemeenschap en de voorgangers. Vervolgens verzamelen we in De La Soul, bij Morspoort, om daar samen



en op eigen rekening te lunchen. Na de lunch is een rondwandeling door de binnenstad met als thema: 'Langs heilige huisjes'. Wist u dat voor de reformatie zich binnen de muren van Leiden wel 20 kloosters bevonden? De Leidse sleuteltjes alles met de kerk te maken hebben? De Lutherse kerk een schuilkerk is? Dit en meer laat Edo Elstak u graag zien en beleven. Geef u tijdig op: ejh.elstak@telfort.nl, de grootte van de groep kent een maximum.

Actie voor kinderen in Sri Lanka



Zondag 19 februari na de viering staat Reina weer met een kraam vol sierlijke, handgemaakte kleding en spullen uit Sri Lanka in De Regenboog. Het is een lust voor het oog en bovendien gezellig, want er is ook iets lekkers te eten. De baten zijn voor de SVHO-Support, een stichting die zich bezighoudt met het ondersteunen van projecten in Sri Lanka voor hulp aan kinderen: weeskinderen, straatkinderen, gehandicapte en verwaarloosde kinderen en kinderen van sloppenwijkbewoners. Reina is intensief betrokken bij deze organisatie en bezoekt regelmatig zelf de projecten in Sri Lanka. De Regenboog steunt al jaren projecten van SVHO-Support. Vorig jaar maart maakte SVHO-support speciaal voor De Regenboog een powerpoint presentatie over de projecten die in de loop der tijd vanuit de Merenwijkse kerk zijn ondersteund. Die presentatie is te zien op www.svho-support.nl onder 'Laatste nieuws'. Door op de foto te klikken kunt u de presentatie afspelen.

Laatste maandag van de maand 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum (27-2 en 27-3)

Bijzondere vieringen

Woensdag 1 maart 19.30 uur Aswoensdagviering met Askruisje

Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58, e-mail: pastor.regenboog@gmail.com,
Ds. Inge Smidt, tel. 071 528 49 09, e-mail: ds.Smidt@gmail.com.

Meer informatie over de diensten en vieringen op de website:
www.deregenboogmerenwijk.nl

Vastenactie 2017

De MOV/Diaconie van onze parochie heeft voor de Vastenactie dit jaar weer een 'ver weg' project gekozen. Deze keer 'Eilanden van hoop' in San Salvador. Het 'dichtbij' project is het Ouder, Kind, Detentieprogramma (OKD) van Exodus Nederland.

San Salvador, de hoofdstad van El Salvador, gaat gebukt onder extreem veel geweld door criminele bendes. Wie lid wordt van een bende heeft maar drie opties: je belandt in het ziekenhuis, in de gevangenis of op het kerkhof. Op straat spelen is levensgevaarlijk. Nergens ben je veilig. Vandaar is het zo belangrijk, dat er

VASTENACTIE

centra voor de jeugd worden opgezet, waar ze veilig kunnen spelen en leren. Vastenactie wil initiatieven van katholieke organisaties steunen die in deze zee van geweld 'Eilanden van hoop' willen bouwen. Met het 'dichtbij project' wil de MOV/Diaconie het OKD ondersteunen: vrijwilligers zorgen voor bezoek van kinderen onder begeleiding een ouder in detentie kan bezoeken. Exodus wil voorkomen dat kinderen ook in de criminaliteit belanden. Er komen nog folders in de kerken te liggen. U wordt via de mededelingen en bij de sobere maaltijd verder op de hoogte gehouden.

MOV/Diaconie
HH. Petrus en Paulus,
Lucia de Jeu en
Regina Krowinkel

Wereldgebedsdag in Leiden

Op vrijdag 3 maart is de jaarlijkse Wereldgebedsdag, deze keer in de Vredeskerk, Van Vollenhovenkade 24. Aanvang 20.00 uur. Het thema is 'Wat is eerlijk?' Filipijnse vrouwen maakten de liturgie. In ongeveer 100 landen buigen vrouwen en mannen buigen zich biddend over dit onderwerp. Doet de landeigenaar uit het Matteüsevangelie, 20,1-16, zijn arbeiders recht, als hij besluit om allen hetzelfde loon te betalen, ondanks de uren die ze hebben gewerkt? Is het eerlijk dat in de Filipijnen een paar grote landeigenaren het meeste land bezitten en de vele kleine boeren elk maar een heel klein stukje grond? U bent van harte uitgenodigd. Meer info bij Victoria Twist, 071-523 65 56 of Jacintha Groen, 06 10 98 36 86 of jacinthagroen@live.com. Zie ook www.worlddayofprayer.net.



Oude Rijn 44 b/c,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerij-
leiden.nl
www.debakkerij-
leiden.nl

Jaarplan De Bakkerij 2017

Eind december was het Jaarplan van De Bakkerij klaar, met een overzicht van alles wat dit jaar weer op het programma staat: zoals de projecten Op de Kook toe, het jongerenproject M25Leiden Regio en de Individuele Hulp. Daarnaast is er het pilotproject Oma gaat op stap, dat zich in gaat zetten voor ouderen die niet of nauwelijks meer zelfstandig de deur uit kunnen. En ook is er het project My Home, dat ervoor gaat zorgen dat psychisch kwetsbare mensen zelfstandig kunnen blijven wonen met wat hulp en ondersteuning

van elkaar en een groep vrijwilligers om hen heen. U kunt het jaarplan downloaden via onze website.



Postzegel De Bakkerij

Zo af en toe gebruiken we ze nog: postzegels. Frans Hemelop heeft een ontwerp gemaakt voor een postzegel van De Bakkerij. Via www.hemelop.nl/in-opdracht/2016-de-bakkerij, kunt u de zegel bekijken en het verhaal erachter lezen en de zegels bestellen!



Word Vriend van De Bakkerij

De afgelopen tijd is De Bakkerij weer verrast met spontane financiële giften. Hartelijk dank daarvoor! Diaconaal Centrum De Bakkerij helpt jaarlijks honderden mensen in nood dankzij de inzet van talloze betrokken vrijwilligers en professionals. Ook het draaiende houden van onze organisatie kost gewoon geld. Veel mensen hebben zich al aangemeld als Vriend van De Bakkerij. Maar lang niet iedereen is op de hoogte van die speciale band met ons Diaconaal Centrum. Er is een nieuwe folder met als titel: Vrienden heb je nooit te veel. Kunnen we u ook begroeten als nieuwe Vriend van De Bakkerij?



Een smakelijk boekje

Tijdens de kookateliers van het project Op de Kook toe hebben al ruim 300 mensen ontdekt hoe leuk het is om voor weinig geld een gezonde maaltijd te koken. Er is inmiddels een boekje met 18 recepten en tips! Dit boekje wordt de komende tijd meegegeven in de pakketten van de voedselbank. Diëtiste en gezondheidswetenschapper Everdien van der Leek stond garant voor het merendeel van deze recepten. Gerda Pieters en Tamara Breton hebben de gerechten allemaal bereid. Meer info over het receptenboekje of deelname aan een van de kookateliers, mail of bel met Gerda Pieters, gpieters@debakkerijleiden.nl of 06 20 58 90 63.



Freedom Walk 18 maart Restaurant Happietaria

De Freedom Walk in het kader van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie in Leiden is op zaterdag 18 maart. Start 15.00 uur op het Stationsplein. Om 16.00 uur worden de deelnemers ontvangen op het Stadhuis. Daar wordt de manifestatie afgesloten met de theaterproductie 'Onder anderen' van Mobiel Theater Geurend Hooi, in samenwerking met M25 Leiden Regio en Diaconaal Centrum De Bakkerij. Hopelijk doen weer veel mensen mee! U ook?

Happietaria is een pop-up restaurant, opgezet en gerund door studenten van de vier christelijke studentenverenigingen in Leiden. De opbrengst gaat dit jaar naar een project van Tear in Bolivia. Daar werkt Paz y Esperanza aan het voorkomen van geweld in gezinnen en aan hulp voor slachtoffers. U bent nog tot 24 februari van harte welkom in het restaurant. Info en reserveren via www.happietarialeiden.nl. Blijf ook op de hoogte via Facebook!

Rondom...

Innerlijk kompas



Het is lastig in deze verwarrende tijden je eigen koers te varen. Je kunt er vaak niet meer op aan of berichten, vooral op sociale media, met name op Twitter, kloppen of niet. En daar worden we behoorlijk onrustig van. Hoe kun we onze eigen koers varen en onze rust terugkrijgen? Zelf word ik soms nogal bang van alles wat zich momenteel voordoet. De acties van de nieuwe president van de Verenigde Staten Trump voorop. Het zorgen voor een innerlijk kompas is voor mij belangrijk, me niet laten meeslepen door alles wat zich van buitenaf aan onrust opdringt. Met mijn echtgenoot Pier ben ik vanaf begin dit jaar begonnen dagelijks te lezen uit het boekje '365, Thomas a Kempis, zijn mooiste citaten'. Thomas a Kempis' 'Nabijgang van Christus' staat, zoals u weet, centraal in deze jaargang van ons blad. Dus we dachten, we gaan er wat dieper op in. De teksten van Thomas roepen ons iedere dag op om ons innerlijk kompas te oefenen. Een tekst uit het boekje van begin februari geef ik u graag mee: "Mijn ziel, loop toch niet zo verdwaasd achter de ijdelheden en de zotheden van de wereld. Bekeer u weer tot uw God, want Hij is de oorsprong van alle troost." Net als de Bijbel, heeft Thomas a Kempis wijsheid die voor alle tijden gelden.

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Beste kinderhoek-ers

we zitten al aan nummer 4 en deze keer gaan we lezen over Christenen in Rwanda. Weet je waar dat ligt? Ga maar gauw op je kaart kijken of vraag het aan je papa of mama. Het stukje wereldkaart wat jullie deze keer krijgen past er precies bij. Veel plezier!



Wist je dat ...

- Rwanda in Afrika ligt en ongeveer 12 miljoen inwoners heeft?



- de kinderen daar ook acht jaar verplicht naar de basisschool moeten?

- bijna de helft van de bevolking katholiek is?

- meer dan de helft van de bevolking in armoede leeft?

- de berggorilla in Rwanda thuis is?



Interview met Luange en Bernadette

Kan je je even aan onze lezertjes voorstellen?

Ik ben Bernadette Niyonkuro en dit is mijn dochter Louange. Wij wonen in Katwijk maar komen vaak naar de kerk in Leiden. Louange zit in groep 5 van de Marnixschool. Ze houdt van zingen en zit in het kerkkoor in Katwijk. Louange is in Nederland geboren maar ik kom uit Rwanda.

Zijn er veel Christenen in Rwanda?

Ja, de meeste mensen zijn katholiek, maar er zijn ook protestanten.

Ging je vaak naar de kerk?

Ik ging iedere ochtend om 6 uur 's ochtends naar de Mis! Dus niet alleen op zondag.

Is de Mis daar anders?

Wij houden van zingen en dansen. Tijdens de Mis brengen wij onze gaven al dansend naar het altaar. Wij danken God voor ons leven en voor alles dat Hij ons heeft gegeven.

Doen jullie ook Eerste Heilige Communie en Vormsel?

Ja, maar op jongere leeftijd. Ik was pas 6 bij mijn Eerste Heilige Communie. Louange heeft haar Communie hier gedaan en was ouder. Daardoor heeft ze zich beter daarop kunnen voorbereiden.



Het Onze Vader in Kinyarwanda

Dawe uri mu ijuru

Onze Vader die in de Hemel zijt

Izina ryawe ryubahwe

Uw naam worde geheiligd

Ingoma yawe yogere hose

Uw rijk kome

icyo ushaka gikorwe muni nkuko gikorwa mu ijuru

Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel

Ifunguro ridutunga uriduhe none

Geef ons heden ons dagelijks brood

utubabarire ibicumuro byacu nkuko

En vergeef ons onze schulden

natwe tubabarira abaducumuyeho

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

ntudutererane mu bitwoshya

En breng ons niet in beproeving

Ahubwo udukize icyago.

Maar verlos ons van het kwade.

Amina.

Amen.

RKJ Volley baltoernooi!

De Coelie-club zoekt jongens en meisjes vanaf 12 jaar voor het RKJ Volleybaltoernooi op zondag 7 mei. Het zou mooi zijn als er weer een eigen team in het veld komt! Aanmelden bij nicholas.schoppink@kpnmail.nl.

JongerenAGENDA

Er is weer van alles te beleven voor tieners en jongeren in onze parochie!

9 maart Jongerenmis

H. Lodewijk 19.00 uur met daarna borrel

12 maart Tour of faith

H. Antoniuskerk, Dordrecht. Start 15.00 uur, tot 18.30 uur, met maaltijd

9 april Palmzondag Tour of faith

Sint Victorikerk, Waddinxveen. Start 15.00 uur, tot 18.30 uur, met maaltijd

13 april Jongerenmis

H. Lodewijk 19.00 uur met daarna borrel.

Kijk voor meer info over **Tour of Faith** met onze bisschop op www.bisdorrotterdam.nl/algemeen/jongeren.

Meer info over de activiteiten van **JPLEiden**: kijk op hun Facebookpagina of www.jp-leiden.nl.

Voor de **Coeli-club** (12-18 jaar): zie hun Facebookpagina. Kijk ook op pag. 15! Info over de **Tienergroep** bij Margreet Beenakker, margreetbeenakker@gmail.com.



Internationaal Studentenpastoraat in Leiden

Het Team Studentenpastoraat in Leiden bekijkt of in Leiden ook met Internationaal Studenten Pastoraat kan worden gestart. De laatste jaren zijn veel buitenlandse studenten in Leiden gekomen, zo'n 3000. De Universiteit Leiden wil dit aantal laten groeien tot 5000.



V.l.n.r.: Jeannette Bakker, Rob van Waarde en Walther Burgering.

Het pastoresteam van 'Rapunburg 100' (zie foto) werkt samen met Hester Bergsma, een jonge, ondernemende vrouw met veel buitenlandervaring. Hester leidt al enkele jaren met succes de Food For Thoughtgroep, ontmoetingsplek voor buitenlandse studenten. Iedere maand eten zo'n 20 studenten uit diverse continenten met elkaar op Rapenburg 100. Elkaar ontmoeten en een plek hebben waar ze met (levens)vragen terecht kunnen is belangrijk. Hier kunnen ze ook Nederlandse

studenten ontmoeten, die elkaar hier ook treffen. In maart doen ook buitenlandse studenten mee aan het door het studentenpastoraat aangeboden Kloosterweekend in de Norbertijnse Kloostergemeenschap in Hierden. Ook het landelijke project Borders and Bridges, waar het studentenpastoraat aan meedoet, biedt in mei ruimte aan Nederlandse én buitenlandse studenten! Kijk op Facebook.

IDENTITY CARD

Naam Kimberely van Arkelen
Leeftijd 13
Kerk H. Laurentius, Stompwijk
Taak Piano spelen voor het kerkkoor en helpen bij de doopgroep
School 1ste jaar Wellant College
Hobby's Muziek en paardrijden



Tweede seizoen Mary's Daughters

Het eerste seizoen in 2016 van de gebedsgroep was zo'n succes dat er een tweede seizoen van start gaat! De groep is bedoeld voor jonge, werkende en/of studerende vrouwen in de leeftijd van 18-30 jaar. De avond in huize Jeanne d'Arc in Leiden, waar de groep samenkomt, ziet er als volgt uit: 18.00 uur, Mis in de kapel van Zorgcentrum Roomburgh, 18.45 uur: gezamenlijke maaltijd, 19.15 uur: afwassen, 19.30 uur: luisteren naar een spreker, 20.30 uur:

tijd voor gebed, 21.00 uur: aanbidding in de kapel van Zorgcentrum Roomburgh, als de tijd het toe laat. Om een hechte groep te creëren is afgesproken dat de deelnemers een heel seizoen afmaken. Data (19 januari), 23 februari, 23 maart, 20 april, 18 mei en 22 juni. **Aanmelden** bij freelanceheffin@gmail.com of stap naar Chiara van Voorst, Cecilia Nolden, Margreet Beenakker of Annelijn van der Kwartel.



App van de maand



'Frans' is de nieuwe app van de Franciscaanse beweging: een oproep aan middelbare scholieren om in actie te komen voor milieu en maatschappij. Ook geschikt als je tijdens de Veertigdagentijd iets goeds wil doen. Aan het begin maak je een avatar en kiest een naam. Tip: voeg DocterWOW aan je vriendenlijst toe! Je kiest een uitdaging om aan te gaan zoals een gesprekje met een of een week geen frisdrank. Of max. drie minuten onder de douche. Natuurlijk is er niemand die dat controleert. Als beloning krijg je karpunten en een kledingstuk voor je avatar. Frans is een schat van een app! Kijk in Playstore of iTunes op 'Franciscaanse beweging'. Als je 'Frans' gebruikt kom je alleen bij Franse taal apps! *Nicholas Schoppink*



Lydia van Goozen

Vrijwilliger Sint Petrus



Wat doe je?

Deel uitmaken van het 'cateringclubje' bij concerten in de Sint-Petruskerk, zingen in het projectkoor, artikelen verzamelen voor uitgaven Rondom de Kerk van onze kerk en bij goed weer tuinieren met enthousiastelingen in de pastorietuin.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het cateringclubje is er voor wanneer de kerk verhuurd wordt voor concerten. We zijn met z'n tienden en schenken afwisselend koffie, thee of een sapje tijdens de pauzes en eventueel na afloop. Opruimen hoort er natuurlijk ook bij, maar we zijn met velen en het is gezellig. Daarnaast zing ik mee met het projectkoor van onze kerk met Kerstmis en Pasen.

Voor Rondom de Kerk verzamel ik sinds kort het nieuws voor de pagina in dit blad die gewijd is aan onze kerk. Tijdens de Monumentendagen draai ik ook graag mee in het schema. Een bijzonder onderdeel daarvan is bijvoorbeeld met een groep bezoekers de steile trappen te beklimmen naar het hoogste punt van de kerk: de toren. Ik begrijp nu ook wat hoogtevrees is. Niet wat mijzelf betreft maar de afgelopen keer moesten een paar bezoekers helaas afhaken omdat zij last kregen van hoogtevrees door de trappen. En de tuin? Ach, dat is gewoon fijn buiten en vele handen maken licht werk.

Hoeveel tijd ben je bezig?

Hoeveel tijd ik kwijt ben aan mijn werk in en rond de Petruskerk? Dat kan heel erg variëren. Soms is het hollen of stilstaan. Eind januari waren er twee concerten in twee weken. Het kan ook rustig zijn, zoals tijdens de zomervakantie. In het algemeen ben ik bij een concert op zondag van twee uur tot 's avonds zes uur in de weer.

En de andere dingen? Dat is moeilijk in uren uit te drukken maar veel meer dan gemiddeld twee uur per week zal het niet zijn.

Waarom doe je dit?

Het is belangrijk om de kerk te steunen. Ik heb er een band mee, als kind kwam ik hier al. Daarna heb ik een aantal jaren in Reeuwijk gewoond. Nu woon ik alweer een poosje hier, vlak naast de kerk, dus dat komt ook nog eens mooi uit. Na mijn pensionering passen deze waardevolle activiteiten uitstekend in de dagelijkse structuur van zinvol bezig zijn met fijne mensen om je heen.

Wat drijft je?

Ik ervaar dat de mensen hier een prachtig gemeenschappelijk doel hebben: de Sint-Petruskerk. Deze kerk is voor velen een bijzondere plek waar zij veel waarde aan hechten. Dat geldt ook voor mij en mede om die reden wil ik graag, samen met alle anderen, mijn steentje bijdragen.

Vieringen in de periode van 18 februari tot en met 2 april 2017

Februari	St. Josephkerk	H. Lodewijkkerk	De Goede Herderkerk	St. Jan-/Chr. Denaarkerk	H. Laurentiuskerk	Hartebrugkerk	St. Petruskerk	Antoniuserk/ Maria Middelaeskerk
18 za					19.00 WG EMS koor		19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	18
19 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Dames/Herenkoor	09.30 EV- pastoor Broeders Parochiekoor	11.00 WG Samenzang	11.15 EV/KWD - pastoor Broeders Hartebrugkoor	09.30 EV - pater van Ulden Sint-Petruskoor	11.15 EV - pater van Ulden Lam Godskoor
25 za				19.00 EV- pastoor Broeders Jongerenkoor			19.00 EV - pastoor Smith Cantorij	25
26 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Jongerenkoor		11.00 EV - pastoor Broeders Prinsenkoor	11.15 EV - pastor Kurvers Schola Cantorum		09.30 EV - pastor Kurvers Kinderkoor
Maart								Maart
1 Aswoensdag	19.00 pastoor Smith	09.00 pastoor Smith	10.00 pastoor Broeders	19.30 pastoor Broeders CD	19.00 WG	19.30 pater van Ulden	17.00 pastoor Smith	19.00 WG MM 1
4 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	4
5 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastor Kurvers Dames/Herenkoor	09.30 WG Parochiekoor	11.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor	11.15 EV/KWD - pastor Kurvers Hartebrugkoor	09.30 EV - pastoor Broeders Sint-Petruskoor	11.15 EV - pater van Ulden Lam Godskoor
11 za				19.00 EV - pater v/d Eijnden Eigentijds koor			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	11
12 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Schola	10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Kinderkoor		11.00 EV - pater van Ulden Parochiekoor	11.15 EV - pastoor Broeders Schola Cantorum		09.30 WG Lam Godskoor
18 za					19.00 WG EMS koor		19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	18
19 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Jongerenkoor	09.30 EV - pater van Ulden Parochiekoor	11.00 WG Samenzang	11.15 EV/KWD- pastoor Broeders Hartebrugkoor	09.30 EV - pastoor Broeders Sint-Petruskoor	11.15 WG Lam Godskoor
20 ma - Feest Sint Jozef		09.00 EV - pastoor Smith						20
25 za - Maria Booschap		09.30 EV- pastoor Smith		19.00 EV- pastoor Broeders Jongerenkoor			19.00 EV - pastoor Smith Cantorij	25
26 zo	11.30 EV - mgr v/d Hende Projectkoor	10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - mgr v/d Hende Dames/Herenkoor		11.00 EV - pastoor Broeders Samenzang	11.15 EV - pater van Ulden Hartebrugkoor		09.30 EV - pastoor Broeders Lam Godskoor
April								April
1 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	1
2 zo	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Dames/Herenkoor	09.30 WG Parochiekoor	11.00 WG Parochiekoor	11.15 EV/KWD - pater van Ulden Schola Cantorum	09.30 EV - pater Bouman Sint-Petruskoor	11.15 WG Lam Godskoor

Kapel RK-Begraafplaats
Zijlpoort, Haven 64
Dinsdag 7 maart en dinsdag 4 april
10.00 uur: EV

Kapel Roomburgh,
Hof van Roomburgh 46
Zondag 10.30 uur maandag tot en met
zaterdag 18.00 uur: EV



500 jaar Reformatie
Op 7 februari is 500 jaar Reformatie in De Regenboog gevierd. Bisschop Van den Hende en Luthers predikante Heckel gingen met elkaar in dialoog. "Dat we als katholieken de Reformatie kunnen vieren is de vrucht van 50 jaar oecumenische dialoog", aldus de bisschop, "we kijken nu naar op wat ons verbindt." Mevrouw Heckel reageerde daarop "...van samen vieren naar elkaar omarmen?" Eenheid en saamhorigheid van de christelijke kerken is van belang voor nu en de toekomst. Zo kunnen we overtuigender getuigen van de blijde boodschap van het Evangelie in onze gesecculariseerde wereld en zijn we geloofwaardiger in de interreligieuze dialoog. In Rondom de Kerk 5 komt een uitgebreid verslag.

Echt iets lekkers!

Raaphorst
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Voor ruimte, rust en betrokkenheid

C.G.J. Onderwater
Crematie- en uitvaartverzorging

Dijk 1a - 2731 AA Benthuisen
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl
Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Legenda
EV = Eucharistieviering
GV = Gezinsviering
KWD = Kinderwoorddienst
WG = Woord- en gebedsdienst

Vieringen in:
SJ = Sint Jans Onthoofding
CD = Christus Denaarkerk
Ant = Antoniuskerk
MM = Maria Middelaeskerk



De St. Josephkerk aan de Herensingel in Leiden is gerestaureerd.



Troostkapel St. Josephkerk
verrezen Christus, 14e eeuw

Veel tijd, geld, aandacht en gebed hebben geleid tot een mooi resultaat: de parochianen kunnen zonder nat te worden, vieren dat de Heer is verrezen. Voor de omgeving is dit een belangrijk monument, dat door de beroemde architecten Leo en Jan van der Laan gebouwd is, en nu weer voor volgende generaties bewaard blijft.

Naar aanleiding van de voltooiing van de restauratie, nodigen wij u uit tot het bijwonen van de Heilige Mis, op zondag 26 Maart om 11.30 uur. in de St. Josephkerk. Deze Eucharistieviering zal Monseigneur van den Hende, bisschop van Rotterdam, celebreren.

Na de Viering bent u welkom om een feestelijke lunch te gebruiken, die verzorgd wordt door de parochianen van de St. Josephkerk. U gaat dan genieten van een internationale keuken. Er is een apart kinderprogramma. Rondom de kerk is op zondag gratis parkeergelegenheid.

Kunt u ons i.v.m. de lunch, via cjmvanhees@hotmail.com berichten van uw aanwezigheid?

We zien uit naar uw komst.

J.H. Smith
Pastoor

Kees van Hees,
voorzitter Beheercommissie.

Herensingel 3, 2316 JS Leiden. www.stjosephleiden.nl

