

Rondom de Kerk

in de
HH. Petrus en Paulusparochie
 in Leiden en omgeving

In dit nummer o.a.:

- Nieuwe vertaling Onze Vader 2
- Jaarthema 'Navolging van Christus' 3
 - Activiteitenkalender 12
- Kerstcollecte voor Zomerbonnen 19
- KinderHoek en Jongeren Info 20
 - Rondom de Vrijwilligers 21
 - Liturgiekalender 22

Meerburgkerk bijna klaar voor de toekomst Een open en gastvrije kerk



“Het wordt een kerk die gastvrij is naar iedereen; niet alleen voor parochianen, ook naar andere mensen in de omgeving. Een Godshuis waar iedereen welkom is,” vertelt Gerard van der Hulst, voorzitter van de Beheercommissie van De Goede Herder.

Al een tijd is bij de Meerburgkerk 'De Herdershof', een plek wekelijks op woensdag iedereen welkom is om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie. Deze gastvrijheid wordt nu ook uitgebreid naar de kerkruimte: er komt een zgn. 'corridor', een afscheiding van glas tussen de nieuw

in te richten liturgische ruimte en een ruimte voor allerlei andere activiteiten achterin de kerk. In het midden van de corridor komt een stilleruimte voor devotie, waar mensen bijvoorbeeld een kaars kunnen aansteken en kunnen bidden. Deze ruimte achterin de kerk gaat voortaan iedere dag open voor bezoekers.

Elementen uit De Menswording

Uit De Menswordingkerk worden onder meer het celebratiealtaar, de ambo en de credens bij de herinrichting ingepast. Zo kunnen de parochianen van De Menswording zich

herkennen in de nieuw ingerichte kerk. Ook de houten kandelaars, en een nieuw samengesteld processiekruis met onderdelen uit beide kerken en de Paaskan-delaar van De Menswording wordt in de Meerburg geplaatst.

Het interieur wordt prachtig kleurig, dat maakt de kerk veel warmer en gastvrijer dan voorheen.

Laatste viering De Menswording

De laatste viering in De Menswordingkerk is zondag 11 december om 9.30 uur. Dat is voor de parochianen bijzonder verdrietig. Hopelijk kunnen zij zich na een tijdje goed thuis voelen in heringerichte Meerburgkerk, waarin zij diverse elementen uit hun kerk terug kunnen zien.

De inwijding van het nieuwe interieur door onze bisschop Van den Hende is op zaterdag 17 december. Dan is de nieuwe naam van de kerk, De Goede Herderkerk, ook officieel.

Op zondag 18 december is de openingsviering en met Kerstmis zijn de feestelijke vieringen in de heringerichte kerk.

Actie Kerkbalans 2017, u doet toch ook weer mee?

Van 21 januari tot en met 5 februari is weer de Actie Kerkbalans (AKB) met als motto 'Mijn kerk verbindt': we zijn door de kerk verbonden met God, met elkaar en met de generaties voor en na ons. We houden elkaar vast in geloof en verbinden ons met mensen die steun nodig hebben. Er zijn landelijk extra acties om de AKB onder de aandacht te brengen. In Leiden doet stadgenoot Elco Brinkman op zaterdag 22 januari om 13.00 uur de aftrap in de Hooglandse Kerk. De kerken luiden dan volop de klokken. Kerken zijn volledig afhankelijk van giften van de geloofsgemeenschap, elke bijdrage is welkom! De bankrekeningnummers van de kerk van uw keuze staan op de pagina's van de kerken. De brief met toezeggingsformulier krijgt u thuisbezorgd of ligt achterin de kerk voor u klaar.

Noodnummer voor urgente pastorale hulp
Niet bedoeld voor uitvaarten, te voorziene Ziekenzaling e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal Team aan de lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. **06 13 29 54 36.**

Centraal Secretariaat - Corry Boumeester en Margreet Onderwater (ma tot en met do van 9.30 tot 11.30 uur open), Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, **071 737 00 87** of petrusenpaulusleiden@gmail.com.
Secretariaat is gesloten van 26 december tot 2 januari.
Pastoor drs. W.P.L. Broeders - Centrum voor Priester- en diakenopleiding Vronesteyn, Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17 of w.p.l.broeders@gmail.com.
Pastoor J.H. Smith - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.
Diaken G.J. Clavel - Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 06 53 73 23 62 of diakengjclavel@gmail.com.
Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh - Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@hotmail.com.
Pastoraal werker Bas van Pampus - Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of pwbasteiden@gmail.com.

Colofon

Jaargang 12, nummer 3
December 2016 | Januari 2017

Rondom de Kerk is een uitgave van de HH. Petrus en Paulusparochie (met parochiekernen in Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude-Rijndijk, Zoeterwoude-Dorp en Stompwijk).

Redactie Linda Carrette, Jury Smit, Judith Koren en Joke Sorgdrager (hoofdedacteur)

Medewerkers Celine Fülöp-Laczi, José Simons-Castelein, Carel Bruens, Victoria Twist en Eva Kessler

Fotografie Jos Versteegen en Ton van Schie

Advertentieacquisitie rondomadvertising@gmail.com, 071 512 17 31

Vormgeving Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden
Oplage 4500 **Druk** EasyPrint

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen in te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is prima, mits met bronvermelding.

Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006 2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.

Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving via parochies, instellingen en andere distributiepunten.

Postabonnementen € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Redactieadres Redactie Rondom de Kerk, Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden.

E-MAILADRES rondomdekerknu@gmail.com.

Voor kopij op de pagina's van de parochiekernen: zie de adressen aldaar.

Inleverdatum kopij nummer 4, bij voorkeur via e-mail in worddocumenten: uiterlijk 18 januari 2017.
Verschijningsdatum: 16 februari 2017.
Mailen of inleveren bij het redactieadres. Nummer 5 komt 30 maart 2017 uit.

www.rondomdekerknu



Zeven woorden anders Nieuwe vertaling Onze Vader

Vanaf de Eerste zondag van de Advent bidden we de nieuwe vertaling van het Onze Vader. Zoals bij alles is het een kwestie van veel en vaak bidden. Natuurlijk zullen we nog wel eens de 'oude versie' bidden, per ongeluk of bij het ziekbed van (oudere) mensen. Maar zeker in de kerk (Liturgie, Rozenkrans ...) bidden we nu de tekst hiernaast.

In het eerste gedeelte en de laatste bede is er niets veranderd. De bede rond de vergeving is eenvoudig weg een meer letterlijke vertaling van de Griekse (en Latijnse) tekst. Daarin staat: 'schulden' (meervoud) en 'schuldenaren' (een zelfstandig naamwoord).

'en breng ons niet in beproeving'

De opvallendste verandering ligt in de bede: 'en breng ons niet in beproeving'. Op 19 van de 21 plaatsen in het Nieuwe Testament wordt het oorspronkelijke Griekse woord 'peirasmos' altijd vertaald met beproeving, behalve in het Onze Vader en de Getsemanescène. Nu is ervoor gekozen om op ook op die twee plaatsen dezelfde vertaling te gebruiken: beproeving. God is namelijk de handelende persoon aan Wie dit gevraagd wordt. God leidt niemand in bekoring

Open Kerk Hartebrug 29 oktober

Op deze mooie zaterdagmiddag was de Hartebrugkerk weer helemaal open. Wat een toestroom van mensen, ik schat zo'n 1.500 gasten! Vanaf het moment dat het Allerheiligste wordt uitgesteld, druppelen bezoekers binnen om voor het Allerheiligste een kaarsje op te steken, een kaartje met een voor hen belangrijke Bijbelboodschap te trekken, hun diepste wens bij God neer te leggen, of gewoon om even rustig naar het Allerheiligste zelf te kijken. Knielend met rozenkrans en gebedsboekjes bid ik – blijmoedig en vol verwondering – en kijk naar de groeiende rij mooie mensen die God heeft uitgenodigd. Ik mag meedoen met bidden voor het in vervulling gaan van hun dierbaarste intenties en vooral dat het ze

Deze boekenlegger met het nieuwe Onze Vader ligt in de kerken voor u klaar. De Engelse versie was al snel na Vaticanum II in alle Engelssprekende landen hetzelfde. Op verzoek van het Vaticaan hebben Nederland en Vlaanderen nu ook eindelijk dezelfde tekst. Deze wijziging is de vijfde sinds 150 jaar. De laatste wijziging was in 1933. Overigens, tot eind 19e eeuw stond ook 'schuldenaren' in het Onze Vader.

(zie Jacobus 1,13-14), maar Hij kan ons wel beproeven in ons geloof. Tegelijkertijd komen er beproevingen van de wereld en de duivel op ons af (bekoringen). We bidden dat God ons helpt al deze beproevingen te weerstaan om zo te groeien in heiligheid.
Pastoor Smith



goed gaat! Om 15.00 uur (het sterfuur van Jezus) ben ik van de 'verwonderstand' overgegaan in diep gebed. Ik ga hier zo in op dat ik verbaasd ben dat de muziek plotseling ophoudt als teken dat het bidden en de uitstelling van het Allerheiligste ten einde is. Ietwat stijf kom ik overeind. Hoewel... ik had nog best een paar uurtjes kunnen doorbidden. Wanneer is de volgende keer? (Zaterdag 17 december 14.00 tot 16.00 uur, red.)
Magda van Hien



'Navolging van Christus', Thomas a Kempis over Gods Liefde

Mijn gedachten en gevoelens worden de laatste maanden vooral geraakt door de discussie rondom zelfdoding op basis van een voltooid leven. Ik zie ons steeds verder afzakken richting een egocentrische cultuur van de dood. Natuurlijk zijn er mensen die onnoemelijk veel te lijden hebben, maar laten we hen in woord (gebed) en daad (zienbezoek) bijstaan in plaats van af te schrijven.

Palliatieve zorg is een liefdevol katholiek antwoord op euthanasie en zelfdoding. Het recht op zelfbeschikking, autonomie wint het in onze cultuur van de (bescherm)waardigheid van het leven. We zijn echter sociale wezens, op allerlei manieren verbonden met levens om ons heen en elk leven heeft een (goddelijke) waarde in zich. We stuiten hier mijns inziens op een gebrek aan liefde, en een gebrek aan vermogen om met lijden om te gaan. En hebben dus veel te leren van Jezus, het voorbeeld van een leven van liefde en lijden.

Wonderlijke werking van Gods liefde

Thomas a Kempis geeft veel wijze raad, waarbij je weet dat het ontspringt uit een doorleefd geloof. In hoofdstuk 5 is het onderwerp de wonderlijke werking van Gods liefde: "Ja zeker, Heer, mijn God, mijn heilige Minnaar, als Gij in mijn hart komt dan zal heel mijn binnenste jubelen". Met Kerstmis vieren we de geboorte van Jezus, een teder en liefdevol gebeuren. Net als bij de geboorte van een kind de ouders een vreugde-explosie ervaren, zo kunnen we met Kerstmis ons heel bewust worden van de komst van Jezus in ons leven, in ons hart, dat gepaard kan gaan met een enorme vreugde. Laten we niet alleen

Jaarthema: De 'Navolging van Christus'

Het is met 5.000 keer na de Bijbel het meest herdrukte boek. De 'Navolging van Christus' van Thomas a Kempis inspireert al eeuwen mensen binnen en buiten de Katholieke kerk. Er gaan zelfs stemmen op om de *Moderne De-*



Pater Jos Moons sj.

notie, waarvan dit boek de exponent is, voor te dragen als Werelderfgoed op de Unescolijst. Rondom de Kerk belicht in deze jaargang deze klassieker, ook op de website. Op www.rondomdekerknu vindt u een boeiend interview met pater Jos Moons sj. Hij werkt als promovendus systematische theologie en studentenpastor aan de Tilburg School of Catholic Theology. Ook schrijft hij voor www.igniswebmagazine.nl, een online tijdschrift over geloof en samenleving, en assisteert hij in de Krijtbergkerk in Amsterdam. Hij begon in 2005 als priester van ons bisdom. Ignatius van Loyola, zo blijkt, heeft zich laten beïnvloeden door de 'Navolging van Christus' van Thomas a Kempis. Maar er zijn ook duidelijke verschillen.

mensen bezoeken aan het begin van hun leven, maar vooral aan het eind van veelal eenzaam leven.

We hebben de Geest van Jezus nodig

"Maar omdat ik zwak ben in de liefde en onvolmaakt in deugd, moet ik wel door U gesterkt worden en getroost worden." Als we oprecht naar onszelf kijken komen we tot het inzicht dat we uit onszelf niet zo ver komen in de liefde, er is een voortdurend gevecht met ons egoïsme gaande en we hebben de Geest van Jezus nodig om onze zwakheid aan te vullen. "Bevrijd mij van verkeerde hartstocht en genees mijn hart van alle ongeregelde binding, zodat ik innerlijk geheel genezen en door en door gereinigd, geschikt word voor de

liefde, sterk in het lijden en standvastig in volharding."

Als we lijden dan komt het erop aan. Maakt het lijden ons bitter of ontvankelijk? Durven we afhankelijk te zijn van anderen of willen we niemand tot last zijn? Dat laatste is vaak het geval bij mensen die hun leven willen beëindigen, omdat het zogenaamd voltooid zou zijn. Wat een tragedie als we zo onze medemensen laten gaan en ze niet lief-

devol kunnen bijstaan in hun laatste levensfase.

De liefde overwint

"De liefde is een geweldig iets, een zeer groot goed, dat alles wat pijnlijk is licht maakt en alle tegenstand met dezelfde gelijkmoedigheid weet te dragen."

Dit spreekt voor zichzelf. Laten we met compassie bidden voor artsen en stervenshulpbegeleiders die te maken hebben met keuzes en daden van levensbeëindiging. Dat Gods liefde hen mag bereiken die dat het meeste nodig hebben; en dan proberen ook zelf een instrument te zijn van gebedsverhoring. De liefde overwint, zalig Kerstmis.

Bas van Pampus, pastoraal werker

In gedachten

Kerstmis

Kerstmis: even echt in vrede leven even weg van alle schijn knielen bij Gods kleine Zoon bij Hem veilig zijn

Kerstmis: kind zijn met de kinderen zingen voor het Jezuskind waar je zonder het te vragen troost en vrede vindt

Kerstmis: Jezus is geboren en Hij raakt je aan Hij wil altijd bij je horen Hij zal altijd naast je staan.

José Simons-Castelein

Regentesse
uitvaartverzorging

'Persoonlijke aandacht
verlicht het verlies'

MARIELLE VAN DE LOO

071 34 11 590 WWW.REGENTESSE.NET

Tegenover molen de Valk

W.P. Hartwijk & Zn BV
gas- licht - water & cv
Ijzerwaren Speciaalzaak

071-5126627

Lammermarkt 3 2312 CK Leiden
www.hartwijk.nl

vanberkel
waddinxveen

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud

Apollolaan 53, 2741 TN Waddinxveen
Tel.: +31(0)182 61 99 44
E-mail: info@vanberkelwaddinxveen.nl
Website: www.vanberkelwaddinxveen.nl

Koopmans
BELASTINGADVIESBUREAU
voorschoten

Belastingaangiften - Fiscaal Advies
Financieel advies

Drs. J.H.B. Koopmans
Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten
tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl
WWW.KOOPMANSBELASTINGADVIES.NL

Voor ruimte, rust
en betrokkenheid

C.G.J. Onderwater
Crematie- en uitvaartverzorging

Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl
Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Drukkerij **Labor Vincit** 5 generaties typograaf

geboortekaartjes
digitaal drukwerk
rouwdrupwerk
enveloppen
uitnodigingen

huwelijkskaarten
briefpapier
posters en flyers
brochures
visitekaartjes

Nieuwe Rijn 83-84, 2312 JK Leiden
www.drukkerijlaborvincit.nl

telefoon: 071 5124807
e-mail: info@drukkerijlaborvincit.nl

Echt iets lekkers!

Raaphorst
BROOD- EN BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Begraafplaats Rhijnhof

Al meer dan 100 jaar is Rhijnhof een bijzondere begraafplaats met een prachtige natuur. Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en hagen kwam in 2010 gereed. Rhijnhof is een algemene begraafplaats; een deel ervan is katholiek gewijd.

LAAN TE RHIJNHOF
2332 HZ LEIDEN
TEL. 071 532 06 09
FAX 071 532 04 48

Openingstijden kantoor in het Poortgebouw
op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
e-mail: info@rhijnhof.nl website: www.rhijnhof.nl

PASTORAAL TEAM
Ons wordt een Verlosser geboren...

Als Pastoraal Team kijken we met dankbaarheid terug op het Heilig Jaar van Barmhartigheid. Op verschillende momenten zijn we betrokken geweest bij pelgrimages en zijn door heilige deuren gegaan.

Bijvoorbeeld tijdens de Wereld Jongerendagen, een bezoek aan Rome met de seminaristen, de parochiebe-
devaart naar Schiedam.

De dankbaarheid strekt zich ook uit naar het vele goede dat gebeurt in de wereldkerk en ook in onze eigen parochie. Zo is in verschillende kernen gewerkt aan de problematiek van de eenzaamheid en meegewerkt aan een project om burens met elkaar in contact te brengen als het gaat om zorg en hulp. In hulp aan verscheidene vluchtelingen en het voor hen ontwikkelen van passende activiteiten op het gebied van taal, ontspanning en sport. En ook in de Avonden van Barmhartigheid en de vele uren (bij elkaar) van biecht horen. Dit laatste blijft ook nu, na het jaar van Barmhartigheid, ruimschoots mogelijk.

De kaarten opnieuw geschud

Samen met ons Diaconaal Centrum De Bakkerij is er een inspirerend diaconaal weekend geweest. Voor velen en ook voor ons als team, was het jaar van Barmhartigheid ook een appèl op het eigen geloven en hoe dit tot uitdrukking kan en mag komen in daden van Barmhartigheid. Een appèl dat niet ophoudt met het einde van het jaar van Barmhartigheid. Aan het einde van het kerkelijk jaar en met de Regiovorming in zicht, hebben we ook als team de kaarten weer eens geschud waar het taken en verantwoordelijkheden betreft. Wie op welk taakveld aanspreekbaar is staat in de flyer die achterin de kerken ligt.

Naar scholen toe

Met de ingang van het nieuwe jaar bezoeken we als Pastoraal Team op meer structurele basis scholen die dit op prijs stellen. We geven maandelijks lesjes in groep 7. Voor groep 8 is een projectje ontwikkeld rond de H. Laurentius: 'Was hij nu dapper of dwaas?' Er is begonnen met het bezoek aan Doopouders. Hoewel de respons nog wat achterblijft is dit toch een project dat we in het nieuwe kerkelijk jaar door willen zetten. Verder ligt er weer een uitdagende Catechesefolder klaar voor het voorjaar met een gevarieerd aanbod van bezinnende bijeenkomsten.

Tot slot bereiden we ons ook als team voor op het Hoogfeest van Kerstmis, een tijd van verstillings om open te kunnen gaan en ten diepste te mogen ervaren dat ons een Verlosser wordt geboren.

Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker

Beste parochianen,

Terwijl de donkere dagen voor Kerstmis zich aandienen horen we het steeds vaker: niet het duister heeft het laatste woord maar het Licht. In een wereld waar vrede een kostbaar goed en mensen voortvluchtig zijn vieren we de menswording van God. Een feest dat ook ons oproept mens te worden en aandacht te hebben voor wie onder ons tot de kwetsbare gerekend worden. Een zalig Kerstfeest toegewenst!

Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker



PAROCHIEBESTUUR
Deuren dicht en deuren open

Het Heilig Jaar van Barmhartigheid liep op 20 november ten einde en toen zijn de Heilige Deuren gesloten. In onze eigen parochie gaan ook kerkdeuren dicht (weliswaar geen heilige) maar ook weer deuren open!

Welke deuren gaan er dicht? Die van De Menswording in Leiderdorp. Na tientallen jaren het hart te zijn geweest van de bloeiende R.K.-geloofsgemeenschap ter plaatse is de allerlaatste viering in deze naoorlogse kerk op 11 december, vlak na het uitkomen van dit blad. Deze sluiting doet veel pijn, maar is definitief. De deuren van de Sint Jan aan de Zuidbuurtseweg in Zoeterwoude gaan op oudejaarsavond dicht, maar slechts voor 1 jaar - als alles volgens plan verloopt. De kerk wordt opnieuw ingericht en het complex krijgt extra functies vanwege de naastgelegen begraafplaats. Dat laatste brengt me naar de deuren die opengaan. Op 17 december wordt de Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangenkerk aan de Hoge Rijndijk in Zoeterwoude, bekend als de Meerburgkerk, opnieuw ingewijd als 'De Goede Herder' en wordt een gastvrij huis voor parochianen uit Leiderdorp en de Rijndijkers. Naast de heringerichte kerk komt een ruimte om overledenen op te baren. (Zie ook pagina 1, red.)



De zijdeur van de Meerburg gaat overdag open.

Regiosamenwerking

Naast zorg voor de dierbare overledenen is natuurlijk ook veel zorg voor de levenden, jong en oud! Overal worden weer voorbereidingen getroffen voor Eerste H. Communie, hier en daar achter de schermen al werkend in regioverband. Het is nog wennen aan de regio's Noord, Oost en Zuid, maar dat is een kwestie van tijd, net als het nieuwe Onze Vader. (Zie pagina 2, red.). Veel vrijwilligers zijn er al druk mee, en op de traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst op zaterdagmiddag 14 januari staan de mensen misschien al per regio bij elkaar? Uiteraard is die middag begin 2017 in de prachtige kerk van De Goede Herder.

Gedenk ook de Kerkbalans!

Een stukje vanuit het bestuur is in deze periode natuurlijk niet compleet zonder een oproep de Actie Kerkbalans te gedenken. Mocht u vergeten zijn uw bijdrage voor 2016 te voldoen, dan heeft u nog even! Bij de goede voornemens voor 2017 staat hopelijk een minstens zo hoge bijdrage.

Rest me u namens het bestuur alvast een goede afsluiting van de Advent, een Zalig Kerstfeest en een gezegende start van 2017 toe te wensen.

Wilbert van Erp,
vicevoorzitter HH Petrus en Paulus parochie



O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, 071 521 81 13. In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74. NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Kerk Haïti geheel verwoest

Na de orkaan Matthew ontvingen we vanuit Haïti de volgende noodkreet van pastoor Verdieu:

"Ik heb geen woorden voor wat er gebeurd is hier in Carcasse op 4 en 5 oktober 2016 door de orkaan Matthew. De gemeenschap van Carcasse is compleet vernietigd. We hebben 10 doden en 200 gewonden geregistreerd. 300 huizen zijn compleet verwoest en 500 huizen zijn er slecht aan toe. Momenteel verblijven wij met 300 gezinnen (...) in tijdelijke opvang. De kerk is compleet verwoest. Er zijn gevallen van cholera en er is geen schoon drinkwater en elektriciteit. (...) Wij willen graag mensen redden. We hebben dringend hulp nodig voor de wederopbouw van kleine huizen voor gezinnen in nood. Onze parochie heeft veel problemen, en ik kan er niet van slapen. (...) Ik vraag jullie om voor ons te bidden."



We hebben inmiddels ruim 600 euro opgehaald maar er is nog veel meer nodig voor de wederopbouw en het voorkomen van een cholera epidemie. U kunt meedoen door in de bak achter in de Sint Joseph te doneren of uw bijdrage over te maken op rekeningnr. NL57 INGB0000602334 t.n.v. HHPP OLV Hemelvaart en St. Joseph Leiden o.v.v. Haïti. Alvast hartelijk dank!

Werkgroep Diaconie

Kerststal

In mei overleed Joop Silvester. Joop bouwde meer dan veertig jaar mee aan de Kerststal in de Sint Josephkerk. Met een enthousiast team van vrijwilligers zetten wij de traditie voort: de



grootste Kerststal bouwen van Leiden en omstreken. U bent van harte welkom om het resultaat te komen bekijken op maandag 26 en dinsdag 27 december van 13.00 tot 15.00 uur.

Fons Overdijk

Vredeslicht 2016

Ook in 2016 zal het Vredeslicht vanaf de Nachtmis gedurende de hele Kersttijd weer in de Sint Josephkerk beschikbaar zijn. Iedereen die het Vredeslicht thuis wil hebben, kan een windbestendige olielamp of noevenlicht naar de kerk meenemen en het aansteken.

De oorsprong van het Vredeslicht is de altijd brandende vlam in de geboortegrot van Jezus in Bethlehem. De verspreiding van het Vredeslicht via Oostenrijkse scoutinggroepen spoort ons aan om de Vrede van Christus over Europa te verspreiden.

Kees van Hees

'Huis van God' (2)

In de vorige Rondon heb ik het gehad over het symbool 'Huis' als aanduiding voor de kerkgemeenschap. Centraal hierin staat Jezus' woord: Liefde voor God én de naasten. De lokale geloofsgemeenschap is als een Huis met verschillende verdiepingen en kamers.

Het belangrijkste is het *Fundament*, de vaste grond waarop het Huis gebouwd moet worden. Daarbij zijn Geloof, Hoop en Liefde onmisbaar. *Geloof*: we hebben een relatie met Jezus en zeggen 'ja'. *Hoop* is vertrouwen op de Verrijzenis. *Liefde* is leven in navolging van Christus. Dit alles kan tot uiting komen in ons gedrag, door vriendelijkheid en vergevingsgezindheid naar de medemens toe. Zo komt men de gemeenschap binnen en weet men zich welkom, zoals ook iedereen bij Jezus welkom is. Men voelt zich ontvangen in een goed onderhouden gebouw, waar ook stilte is en mogelijkheid tot contact met Jezus door aanbidding en gebed. Waar men de liturgie kan vieren om Jezus te ontmoeten. Dit alles in verbondenheid met de parochie, het bisdom en de Wereldkerk. In een volgend nummer van de Rondon gaan we kijken op de eerste verdieping van het Huis.

Annelies Cremers

Feest ter ere van de restauratie

Na een lange tijd van onzekerheid is begin dit jaar de restauratie toch van start gegaan en loopt inmiddels bijna ten einde. Ter ere van de

geslaagde renovatie is er op zondag 26 maart 2017 een prachtige Heilige Mis en is uiteraard onze bisschop Van den Hende aanwezig. Aansluitend zal er een feestelijk samenzijn plaatsvinden inclusief een heerlijke lunch. Houdt deze dag dus vrij in uw agenda!



Stefan Tax

Vieringen met de Kerst

Zaterdag 24 dec. 17.00 uur Gezinsviering
21.00 uur Nachtmis met Projectkoor
Zondag 25 dec. 11.30 uur Mis Magnificatkoor
Maandag 26 dec. 11.30 Mis en bezoek Kerststal

Vieringen met Oud en Nieuw

Zaterdag 31 dec. 17.00 uur Mis
Zondag 1 jan. 11.30 uur Mis

Vaste vieringen

Zondag 11.30 uur Eucharistie met koorzang Kinderwoorddienst en crèche. Nadien koffie.

Woensdag

18.30 uur Aanbidding en biechtgelegenheid en om 19.00 uur Eucharistie

Poolse Mis

Zondag om 17.00 uur

Pater Pio gebedsgroep

1e zaterdag van de maand (niet in januari) van 10.30 tot 12.30 uur: Mis, koffie, inleiding, aanbidding.

Extra aandacht voor

Elke wo: catechese van De Goede Herder voor kinderen van 3 t/m 9 jaar, 14.00-16.00 uur (behalve in de Kerstvakantie)
8 dec: Hoogfeest Maria Onbevlekt Ontvangen
8 dec: KBO en Seniorenmis, 10.00 uur De Ridderzaal
16 jan: start Catholicism (zie elders)
Let op: géén Pater Pio Gebedsgroep in januari; wel weer op 4 februari.



H. LODEWIJK

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 - 513 07 00. Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 - 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl. Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Hutspottenmaaltijd voor Kerstmis

Zoals elk jaar is er ook nu weer de hutspottenmaaltijd. U bent welkom en het zou mooi zijn wanneer u zelf nog iemand uitnodigt om met u mee te komen. Tijdens de maaltijd zingen we alvast wat kerstliedjes. Maandag 19 december van 17.00 tot 20.00 uur. Lodewijk-pastorie. Graag opgave via 071 513 07 00 of lodewijkparochie@gmail.com.

Pray and Stay

In January a new initiative will start where we will meet and pray together every other week (first and third Thursday of the month). We conclude the evening with social time (the 'stay' part of the evening). Everyone is welcome!

Time: 19.45 - 22.00 (Mass is at 19.00)

Dates: 19 Jan, 2 and 16 Feb, 2 and 16 March
Location: H. Lodewijk Church (John-Paul II Chapel), Steenschuur 19.

The evenings will be organised by the Emmanuel Community, in collaboration with the HH. Petrus and Paulus. Contact: Thomas Beenakker: thomasbeenakker@gmail.com.

Deze avonden zijn Engelstalig maar waar nodig wordt voor vertaling gezorgd.

Eerste heilige Communie

In januari start de voorbereiding voor de Eerste heilige Communie. De viering zelf zal plaats vinden op zondag 14 mei 10.00 uur. Vóór Kerstmis liggen de brieven met alle informatie en opgavemogelijkheid in de kerk. Info bij pastoor Smith.

Aktie Kerkbalans (AKB)

Gedurende de eerste 9 maanden van dit jaar zijn we duidelijk achtergebleven bij de doelstelling van € 40.000,- nodig voor een sluitende begroting 2016. In deze periode is € 16.670,- binnengekomen. Daardoor is er - net als vorig jaar - weer een eindsprint ingezet om alsnog de vereiste € 40.000,- te halen. Oktober liet al een goede respons zien, ca. € 5.400,-. November en nu december vormen een soort laatste stap en we hopen het streefbedrag te halen!



In het jaar 2017 zullen we maandelijks een duidelijker appel doen. Elke 4e zondag is dan in zeker zin AKB zondag voor een extra donatie. Stel dat elk Lodewijkbezoekend huishouden

De Jaarheilige licht u al toe



Op zondag 1 januari mag u weer uw hand in de zwarte zak doen en een 'jaarheilige-kaartje' trekken. Deze heilige is uw gids in het geloof voor het jaar 2017. U kunt wat meer over deze heilige te weten komen en uiteraard diens voorspraak vragen. Opmerkelijk hoeveel aandacht er weer aan de heiligen wordt gegeven. Wij worden als katholieken ons langzaam maar zeker weer bewust van de rijkdom van de Traditie. Dankzij de Traditie kan de Kerk relevant voor deze tijd blijven. Dus pak een kaartje en 'uw' heilige van 2017 licht u toe.

Twee nieuwe initiatieven

Learning from Beauty

What can film, literature, science and art tell us about our life, our human experience and our relationship with God?

13 January Film: Critiada (For Greater Glory)
27 January Literature: Charles Péguy
10 February Science: Studying the universe
3 March Literature: Dante's Inferno
Time: 20.00 (Mass is at 19.30 in the church) Place: Rectory of the Lodewijkkerk, Steenschuur 19. Contact: learningfrombeauty@gmail.com.

dan € 50,- zou geven, 12 maanden lang. Dan gaan we het streefbedrag zeker halen en zijn we niet meer afhankelijk van een eindsprint. De kerkbijdrage kan worden betaald via onze bankrekening, via de AKB zakjes achterin de kerk of via de fiscaal gunstige periodieke gift in geld.

Wij zijn dankbaar voor uw blijvende ondersteuning. Jan Harmsen

Tijden Kerstvieringen/Oud en Nieuw	
Zaterdag 24 dec	20.00 Nachtmis
Zondag Kerstmis	10.00 uur Hoogmis 18.00 uur Engelse Mis
Maandag 2 ^e Kerstdag	10.00 Mis NI/Latijn
Zaterdag 31 dec.	9.30 uur H. Silvester
Zondag 1 jan.	10.00 uur Hoogmis 18.00 Engelse Mis

Vaste Vieringen

Zondag	
10.00	Hoogmis Latijn of Latijn / NI.
17.00	Aanbidding en biechtgelegenheid Adoration and Confession
18.00	English Mass

Door de Week

Maandag	9.00
Dinsdag	19.00 (Tridentijnse Mis)
Woensdag	9.00
Donderdag	19.00
Vrijdag	19.00
Zaterdag	9.30

Eucharistische aanbidding

Vrijdag	14.00 - 23.00 uur
Zaterdag	7.00 - 14.00 uur
Zondag	17.00 - 18.00 uur

Biechtgelegenheid

Zondag	17.00 - 17.45 uur
--------	-------------------

Speciale aandacht voor

- * 14 dec. Gulden Mis 7.00 (géén Mis 9.00)
- * 19 dec. Avond van Barmhartigheid en Hutspottenmaaltijd
- * 22 dec. en 26 jan. Rozenkrans voor roepingen
- * 21 dec. en 18 jan. Opus Dei avond heren
- * 16 jan. Start Catholicism.

De KBO is een moderne beweging op katholieke grondslag ter behartiging van de belangen van ouderen.

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

KBO
ZUID-HOLLAND
Afdeling LEIDEN

Belangenorganisatie voor 50-plussers

De KBO geeft tien maal per jaar het landelijk blad Nestor uit.

Anmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
Tel. 071-5310968 Contributie € 22,- per jaar.

BMS
Netwerk Notarissen

Notarissen
mr. R.H. Breedveld
mr. E.J. Mooleenaar
mr. M. Schwarze

Plantsoen 25, 2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30 F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

- > Alle rechtsgebieden
- > Combinatievoordeel bij gelijktijdig passeren van verschillende akten
- > Gratis abonnement op onze elektronische nieuwsbrief
- > Eigen parkeerterrein
- > Voorheen Brouwer en Kroeks Netwerk Notarissen en Meiners Netwerk Notarissen



Uitvaartverzorging

Janson & Bolland

Wij zijn gevestigd in het karakteristieke pand aan het Levendaal 103 te Leiden.

Kwaliteit, service, persoonlijke begeleiding en unieke nazorg.

071 – 512 21 12
Dag en nacht bereikbaar

WWW.LEVENDAAL.EU

SCOL Secretariaat: Mariënpoolstraat 4
2334 CZ Leiden | T 071 517 55 51
E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Katholieke basisscholen

St. Joseph | Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden | T 071 513 22 63
't Klankbord | A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden | T 071 531 49 50
Pacelli | Damlaan 22 | 2332 XH Leiden | T 071 576 08 58
De Singel | Lusthofaan 2 | 2316 JA Leiden | T 071 521 84 71
De Tweemaster hoofdvestiging | Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden | T 071 522 02 39
De Tweemaster nevenvestiging | Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden | T 071 521 09 75
De Leeuwerik | Leeuwerikstraat 2, 2352 ER Leiderdorp | T 071 589 28 24
De Schakel | Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp | T 071 589 09 88
Bernardus | Koolkerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude | T 071 542 16 00
Klaverweide | Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude | T 071 580 10 70
Westwoud | Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude | T 071 580 15 05

Scholengemeenschappen voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo

Bonaventuracollege
Mariënpoolstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66
Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00

Visser 't Hooff Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61
Leiden | Antonie Duycklaan 10 H | 2334 CD Leiden
Leiden | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071 576 02 00
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12

VMBO Boerhaavelaan | Boerhaavelaan 44, 2334 ER Leiden | T 071-517 17 55

bouw- en aannemingsbedrijf

meerburg bv

Touwbaan 12, Leiderdorp
Telefoon 071 - 589 93 03
www.meerburg.nl



Religia Leiden 25th

Hét adres voor religieuze geschenken
onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Openingstijden: van 10.00 uur - 15.00 uur
maandag, donderdag en zondag gesloten

Religieuze Kerstkaarten € 0,10 per stuk

Wijwaterbakjes - Doopkaarsen
Kruisjes zilver en double - Zakheilgdommen

Alles halve prijs

Verkoop: Herensingel 3
2316 JS Leiden Tel: 071 521 17 50 Mobiel: 06 10 84 80 78
E-mail: religialeiden@gmail.com Website: www.religialeiden.nl



DE GOEDE HERDER

Kerk: Onze Lieve Vrouwe Onbevlekt Ontvangen (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens post-adres), Kerk: De Menswording, Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com. Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder. Kopij-adres: mm.rondomdekerk@yahoo.com. Eerst aanspreekbare: Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker.

Afscheid en een nieuw begin

Onze parochiekerk staan bijzondere weken te wachten: op 7 december vindt de laatste woensdagochtendgroep plaats in De Menswording, op zondag 11 december de laatste H. Eucharistie aldaar. Een afscheid van een gebouw dat meer dan 40 jaar een bijzondere plaats heeft ingenomen in het leven en de harten van talloze parochianen. Op zaterdag 17 december komt onze bisschop, mgr. dr. J.H.J. van den Hende, de vernieuwde Meerburgkerk consecreren. Naar verwachting zal hij dan ook kunnen melden dat de naamswijziging tot De Goede Herderkerk officieel is goedgekeurd. Op zondag 18 december vindt om **10.00 uur** de feestelijke openingsviering plaats, met zang van alle koren en pastoor Broeders die voortgaat in de H. Eucharistie. Wij hopen dat onze parochianen meetrekken op de weg van afscheid naar een nieuwe start in onze prachtig verbouwde en gerestaureerde Goede Herderkerk!



Pastoraatgroep en Beheercommissie
Uw bijdragen voor het Restauratiefonds blijven natuurlijk van harte welkom op onze speciale bankrekening: **NL94 INGB 0000 0454 70** ten name van **HHPP Parochiekerk De Goede Herder**

Terugblik Allerzielen

Vanwege de stromende regen was naast de begraafplaats achter de Meerburgkerk een enorme tent geplaatst om 'Allerzielen in het licht' toch mogelijk te maken. Het werd letterlijk 'schuilen in de Tent van God'! Bij aanvang stopte de regen gelukkig en konden de fakkels ontstoken worden. Pastoor Broeders sprak de vele bezoekers toe met troostende en bemoedigende woorden; de zang van het jongerenkoor maakte stil en inspireerde. Op de begraafplaats werden gedichten voorgedragen en werd gebeden. Er was volop



ruimte voor een moment van stilte en verdriet. In de Menswordingkerk was er een goed bezochte en waardige viering over het thema 'Een lege plaats', met Piet Schoorl en Aafke Verheijen als voorgangers. Onze dierbare overledenen laten bij de nabestaanden een lege plek achter, een plek die in de kerk aan het einde van elke uitvaartdienst zichtbaar wordt als de kist wordt weggedragen. Op deze plek in de kerk waren de lichtjes en gedachteniskruisjes opgesteld, een voor iedere dierbare overledene. Ze konden na afloop van de dienst meegenomen worden door de nabestaanden. Dank aan de vele vrijwilligers die dankzij hun inzet deze vieringen hebben mogelijk gemaakt. De Pastoraatgroep

Eerste heilige Communie 2017

Het EHC feest in parochiekerk De Goede Herder zal worden gevierd op zondag 21 mei 2017. Kinderen vanaf groep 4 van de basisschool kunnen hieraan meedoen. De eerste bijeenkomst is op zaterdag 21 januari van 16.00 tot 19.00 uur. U kunt uw kind aanmelden per e-mail aan ehcdagoedeherder@hotmail.com. Ook met vragen kunt u op dit e-mailadres terecht.

De Communiewerkgroep



Kerstvieringen

Kerstavond, 24 december

19.00 uur Gezinsviering met Kinderkoor
Voorganger is Vicaris Ad van der Helm
21.00 uur H. Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor (Goede Herderkoor). Voorgangers zijn Pastor Gé Pieterse en gebedsleider Leo Koot
23.30 uur Kerstnachtviering met Jongerenkoor
Voorganger is Pastoor Walter Broeders

Eerste Kerstdag, 25 december

9.30 uur H. Eucharistieviering met Dames- en Herenkoor, Voorganger is Pastoor Walter Broeders



Kindje wiegen op Eerste Kerstdag

Op Eerste Kerstdag om 14.00 uur is er voor de jongste kinderen 'Kindje Wiegen' in onze Goede Herderkerk. We vertellen een verhaal bij de kribbe, waar alle kinderen een kaarsje mogen aansteken, en zingen liedjes. Natuurlijk zijn alle familieleden en vrienden ook van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Iedereen mag een eigen Kerstkindje (pop of knuffel) meenemen in een doek zodat je die tijdens het verhaal lekker kunt wiegen. Op woensdagmiddag 21 december van 14.00 tot 15.00 uur kun je een kaarsenpotje komen versieren in de Pastoor Schlatmannzaal van de pastorie (Hoge Rijndijk 16). Deze potjes kunnen we dan gebruiken om tijdens het Kindje wiegen, een lichtje in te branden.

Stephanie Jägel

Agenda

De zondagse vieringen vinden plaats om 9.30 uur. De laatste viering in de Menswordingkerk is op zondag 11 december. Vanaf 18 december vinden de vieringen plaats in de Meerburgkerk. Na afloop van de vieringen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee in het atrium naast de kerkzaal.

Door-de-weekse vieringen

Iedere woensdagmorgen is er in de Mariakapel van de kerk om 9.30 uur een Woord- en Gebedsdienst. Daarna is er van 10.00 tot 12.00 uur in het atrium naast de kerkzaal gelegenheid om een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in De Herdershof.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de H. Communie gebracht naar mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen. Eerstvolgende datum is 7 januari. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof, tel. 071 589 16 26.

Overleden

Cornelis Gerardus Maria Scholten op 6 augustus
Elisabeth Christina Maria van Stekelenburg - Saris op 27 september
Anthonius Jacobus Choufour op 1 oktober
Gerrit Laterveer op 5 oktober
Nicolaas Willem den Doppe op 10 oktober
Wilhelmus Theodorus Sluiter op 15 oktober
Johannes Abraham Lagerberg op 16 oktober
Roelof van de Poll op 22 oktober
Andreas Ignatius Nierop op 25 oktober.

Beheercommissie en Pastoraatgroep

Beheercommissie: André Bouwman, Gerard van der Hulst, Joop van Huut, Leo Koot, Theo Rump, Freek Versteegen
Pastoraatgroep: André Bey, Stephanie Jägel, Jeaneke van der Hulst, Hans Kruidenberg, Jacqueline Latour, René Soullé.



SINT JAN'S ONTHOOFDING

Sint Jan's Onthoofding: Zuidbuurtseweg 15, Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3, Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of sintjansparochie@hotmail.com. Openingstijden: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Terugblik Allerzielenviering

We mogen terugkijken op een mooie Allerzielenviering op 30 oktober.

Pastoor Broeders en gebedsleider Margreet Onderwater waren voorafgaand aan de viering op de begraafplaats aanwezig om de graven te zegenen en om met nabestaanden in gesprek te gaan. De dames van de wijkcontactgroep zorgden voor koffie en chocolademelk terwijl de mensen van de Barbaravereniging alvast de lichtjes aanstaken en het jongerenkoor de muzikale omlijsting verzorgde. Na de viering in de Sint Jan werd op de sfeervol verlichtte begraafplaats een afsluitende zegen uitgesproken en het 'U zij de Glorie' gezongen.

Met grote dank aan allen die op welke wijze dan ook een bijdrage leverden!



Terugblik missieveiling

De 42e missieveiling op zaterdag 29 oktober heeft het prachtige bedrag van € 50.075,- opgebracht. Deze opbrengst komt voor 100% ten goede aan diverse projecten in ontwikkelingslanden op gebied van o.a. medische zorg, onderwijs en opvang. Voorwaarden voor alle projecten is dat er een binding moet zijn met Zoeterwoude en dat er een terugkoppeling plaats vindt waar de donaties aan zijn besteed. Vele vrijwilligers zijn rond de veiling actief en de werkgroep Missie en Ontwikkeling is het hele jaar in touw om alles aan te sturen.



Vanaf deze plaats onze complimenten voor het vele werk en een felicitatie voor het mooie resultaat!

Vieren in de Sint Jan

Nog slechts enkele keren zullen we in de Sint Jan aan de Zuidbuurtseweg kunnen samenkomen. In januari starten de renovatie en herinrichtingswerkzaamheden. Op zaterdag 31 december is de oudejaarsviering voorlopig de laatste viering in de Sint Jan. We hopen dat we eind 2017 de kerk weer in gebruik kunnen nemen. Gelukkig kunnen we terecht in de Christus Dienaarkerk. In 2017 zullen waarschijnlijk alle vieringen (inclusief de uitvaarten) hier plaats vinden.

Om het samen vieren wat sfeervoller te laten zijn zullen er na de kerst wat verschuivingen van meubilair plaatsvinden.

Adventsvesper

Op de zondagen 11 en 18 december, 's middags om vijf uur, zal een korte vesper worden gevierd: de eerste keer in de Christus Dienaarkerk de tweede in de Dorpskerk.

Een rustige, mooie manier om in Kerststemming te komen. De vesper van 11 december, heeft een korte persoonlijke overweging. De tweede heeft een overwegend muzikaal karakter. Beide vespers duren ongeveer een half uur. Na afloop is er koffie en thee en de Wereldwinkel verkoopt kaarsen.

Raad van Kerken Zoeterwoude

Familieberichten

(door een computerstoring op de pastorie en de vakantieperiode is de berichtgeving hiervan vertraagd. Met excuses!)

Overleden

- 28 mei Johanna Belt-Teunissen 100 jaar
- 9 juni Kees de Goede 59 jaar
- 11 juni Maria van Kester-van Deursen 87 jaar
- 15 juni Petronella van Rijn-van der Drift 88 jaar
- 29 juni Jan Turk (Den Haag) 61 jaar
- 25 juli Gerrit Jansen 72 jaar
- 2 augustus Dini den Elsen 60 jaar
- 10 augustus Jos Straathof 69 jaar
- 19 augustus José de Boer - van der Hoeven 59 jaar
- 26 september Gerarda van Haastert - van Leeuwen 95 jaar

Kinderkerstviering

Op kerstavond 24 december is er om 18.30 uur in de Christus Dienaarkerk een gebedsviering voor gezinnen met jonge kinderen. De viering wordt verzorgd door de werkgroep kinderkerk, de zang is van het jongerenkoor. Voor de viering zijn we op zoek naar kinderen die het leuk vinden om mee te doen in het kerstspel. Ook als je een muziekinstrument bespeelt en dit wil laten horen kun je meedoen! Aanmelden en/of informatie bij: Annie Borst: annie_borst@msn.com of tel: 071 580 32 83.



Kerstvieringen

24 december: **Nachtmis in de Sint Jan** om 19.30 uur. Voorganger is pater v.d. Eijnden en zang van eigentijds koor Iduna. **Nachtmis in de Christus Dienaarkerk** om 21.00 uur. Voorganger is pater Wim van der Salm en zang van het parochiekoor.

Op 1e kerstdag 25 december is er in de Sint Jan een **Hoogmis** om 9.30 uur. Voorganger is pater Wim van der Salm en zang van het parochiekoor.



Kindje Wiegen

Op eerste kerstdag is om 15.00 uur in de Christus Dienaarkerk zoals gebruikelijk het Kindje Wiegen. We vertellen rond de stal het Kerstverhaal voor de allerkleinsten omlijst door bekende Kerstliedjes en na afloop natuurlijk een kleine tractatie! Graag tot ziens!

- 2 oktober Roos Bakker-Groen 78 jaar
- 4 oktober Kees Klein 79 jaar
- 16 oktober Koos Paardekooper 90 jaar
- 3 november Gerard van der Lubbe 63 jaar.

Pastoraatsgroep

Margreet Onderwater, Aad van Slingerland, Annie Borst, Joke de Haas
Beheercommissie
Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch, Jos Hiel, Zita Hilgersom, Kees Janson, Cok Noordermeer.

Kerkbalans 2016

Uw jaarlijkse kerkbijdrage zien we graag tegemoet op een van onderstaande rekeningen
NL93 INGB0002564772 t.n.v. HHPP kerkbijdrage
St.Jan of NL75 RAB00375304800 t.n.v. HHPP kerkbijdrage St.Jan.



H. LAURENTIUS

Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Openingstijden secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of aadnagenvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

"Ik geloof er in"

Onze plaatsgenoot Marjolein Steenstra over Heiligen. Ze verzamelt religieuze beelden, beeldjes, kaarsen, Godslampjes en afbeeldingen ervan. Haar huis staat er vol mee. Ze is ook een echte dierenvriend, en zo is het begonnen. Tijdens een MKZ (Mond en Klauw Zeer) epidemie, zocht ze een uitweg. Ze ontdekte dat sommige heiligen iets met dieren hebben. Onder andere de Heiligen Franciscus en Wivina. Wivina was ook het eerste beeld dat ze aanschafte. Ze riep hen in sommige kerken zo weinig aandacht voor is. Pastoor Van der Plas zei wel tijdens een viering: "Het is vandaag de dag van die of die heilige." Marjolein verzamelde ze, en dat niet alleen. Ook boeken over hun bijzondere gaven. Zo worden ze ook vaak afgebeeld.



Ze ontdekte ook dat Franciscus de Kerststal introduceerde. Hij begon in Italië met een leven-de Kerststal. Mensen wilden die thuis ook, en zo kwamen er steeds meer. De Kerststallen staan gedurende het jaar op zolder. Om in Rondon de Kerk in



de Kerstfeer te komen heeft zij ze nu wat eerder tevoorschijn gehaald. Kerstgroepen groot en klein bevolken de huiskamer. Ze geniet er al helemaal van. Via vlooiemarkten en dergelijke zijn ze bij haar beland. Tot Maria Lichtmis blijven ze staan, 40 dagen na Kerstmis: het echte slot van de Kersttijd.

Agnes van Boheemen Vollebregt

Kerstvieringen in onze kerk

Op 24 december Kerstavond is er om 19.00 uur een gezinsviering met kinderkoor. Voorganger is mevrouw Marianne Turk. Het is dus een Gebedsviering. Dezelfde avond om 21.00 uur is er een Eucharistieviering met het EMS koor samen met Sonore Sonore, een gemengd koor uit Zoetermeer. Voorganger is pastor Broeders. Op Eerste Kerstdag is er om 11.00 uur een Eucharistieviering met het parochiekoor. Voorganger pater Van Ulden. Tweede Kerstdag om 11.00 uur Kindje Wiegen en koek delen.



Kerstviering op de basisschool

Ook dit jaar wordt het Kerstfeest uitgebreid gevierd op de Maerten van den Veldeschool. Op het moment van schrijven is nog niet precies bekend hoe het eruit komt te zien. De leerlingen van groep 8 zijn op projectbasis be-

zig om, samen met de meester en de juf, het Kerstfeest te organiseren!

Mocht u op de hoogte willen blijven van ons Kerstfeest, bezoek dan de website van de school: www.maertenvandenvelde.nl.

drs. Kees Jan Visser

Directeur Maerten van den Veldeschool

De bisschop op bezoek in Stompwijk

Zondag 16 oktober kwam mgr. Van den Hende, bisschop van Rotterdam, naar onze parochie, om met ons de Heilige Eucharistie te vieren. Een gevolg daarvan was een volle kerk. De bisschop had een mooie duidelijke preek over het thema bidden. Wij zongen, met aanvulling van enkele leden van het koor uit Zoeterwoude, de H. Mis van Leonard. Onder leiding van Bert en Ria van Es. Na de viering was er koffie in de grote zaal van de pastorie. Waarbij de bis-



schop ook een kopje mee dronk voor hij naar het vliegveld vertrok voor een tweedaagse vergadering in Rome. De eerste zondag van de Advent mogen wij hem weer tegemoet zien voor een volgende viering. Ook kregen we een stripverhaal mee over het leven van de Heilige Laurentius, patroonheilige van onze kerk.

Ria van Dijk

Drukte bij graven zegenen

Op 2 november, zeven uur 's avonds, midden in de week, werden de graven gezegend. Er waren dit jaar twintig overledenen uit onze Heilige Laurentiuskerk begraven. En de families van die overledenen kregen een uitnodiging om deze speciale viering bij te wonen. Er werden in de kerk kaarsen aangestoken bij de afscheidskruisjes, die aan het eind van de viering kunnen worden meegenomen om ze thuis op te hangen. Het weer werkte mee en na de viering werd menig graf bezocht en met lichtjes gesierd.

Familieberichten

Overleden

- 1 november- Jan de Bruin 82 jaar
- 3 november- Opa Harry van de Weijger 88 jaar
- 5 november- Ed van Bemmelen 78 jaar.

Monuta 't Leidse Huys

De steun bij iedere uitvaart.

24 uur per dag bereikbaar op
071 - 573 08 30. Ook als u niet of
elders verzekerd bent.

Kijk ook op www.monuta.nl/leiden



GEERS SCHILDERWERKEN

Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

OOSTERLOOSTRAAT 12 2271 HG VOORBURG
T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL



Hulshof Bouw & Restauratie BV
Zuideinde 16
2445 AV Aarlanderveen

Tel. (0172) 57 59 25
hulshofbouw@kliksafe.nl
www.hulshof-bv.nl

RODENBURG-VAN DER MEEL BV

PROJEKT- EN WONINGINRICHTING

Draadbaan 19
2352 BM Leiderdorp

Tel. nr. 071-5 820 830
Mob. nr. 06-5 394 00 57
www.rodenburgvandermeel.nl
E-mail: rodenburgvandermeel@hetnet.nl Nico v.d Meel



Al 150 jaar DE leverancier van kerkkaarsen en aanverwante artikelen in Leiden

Rondebeltweg 32, 1329 BB Almere
Tel: 071-3010284 / 088-4005900
e-mail: info@papot.nl www.papot.nl



HARTEBRUG

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingsdagen: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 23 89 of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk. Eerst aanspreekbare: Bas van Pampus, pastoraal werker.



Letterlijk en figuurlijk krijgt broeder Alex de poppen aan het dansen op zaterdag 12 november. Met zijn rondtrekkend poppentheater is hij neergestreken in de Romanuszaal. Het verhaal over de belevenissen van de pelgrim Franciscus, die een zoon van een koning is, boeit niet alleen de kinderen maar ook de ouders. Al met al een buitengewoon leuke middag en applaus voor broeder Alex!

Laat het ons weten!

Wij willen heel graag op de hoogte worden gehouden van het wel en wee van onze parochianen. Maar dat gaat niet altijd vanzelf. Daar hebben wij uw hulp bij nodig. Bent u zelf iemand die met gezondheidsklachten aan huis gebonden is en behoefte heeft aan bezoek of ontvangst van de H. Communie? Of weet u iemand met dergelijke wensen? Laat het ons weten! Een berichtje aan het secretariaat is voldoende. Dat kan telefonisch of per e-mail: hartebrugkerk@kpnmail.nl.

Eerste heilige Communie in 2017

Op zondag 21 mei 2017 zal in de Hartebrugkerk om 11.15 uur de viering worden gehouden van de Eerste heilige Communie. Alle kinderen die in 2017 de leeftijd van acht jaar bereiken kunnen daar aan deelnemen. De kinderen die in onze ledenadministratie staan geregistreerd en/of in de Hartebrugkerk zijn gedoopt, hebben inmiddels al een uitnodiging ontvangen. Heeft uw kind geen uitnodiging ontvangen, dan kunt u zich alsnog aanmelden bij ons secretariaat.

Het huis van God

Zoals u al in de vorige aflevering van Rondom de Kerk heeft kunnen lezen, heeft het bestuur van de parochie HH. Petrus en Paulus zich ge-

noodzaakt gezien het (te) grote geheel van de parochie op te delen in drie regio's. Dat betekent voor de Hartebrug dat we nauwer gaan samenwerken met de locaties van Petrus en Lam Gods. Hoe we dit realiseren zal de komende tijd moeten uitwijzen. Daar werken we aan en daar gaan we voor. Ook wij zullen met een kleiner aanbod van voorgangers een stapje terug moeten doen. Maar hoe dan ook, we hebben één grote toekomstdroom en die staat met grote letters op de gevel van onze kerk: HIC DOMUS DEI EST ET PORTA COELI DIT IS HET HUIS VAN GOD EN DE POORT NAAR DE HEMEL. We willen op welke manier dan ook blijven waarmaken dat iedereen welkom is in het huis van God, ongeacht afkomst, nationaliteit, geartheid, leeftijd. Een

plek voor ieder die bezinning, verdieping, troost en warmte zoekt. En aan de poort van de hemel: daar horen we prachtige muziek! Ook dat blijft bij ons hoog in het vaandel staan. De Pastoraatgroep wenst u mede namens alle medewerkers van de Hartebrugkerk mooie Kerstdagen toe en een verwachtingsvol nieuw jaar!



Advent en Kerst in de Hartebrug

Vrijdag 9 december 19.00 uur
Film in de Romanuszaal:
Des hommes et des dieux
Het indrukwekkende verhaal van zeven Franse monniken in de Algerijnse burgeroorlog.

Zondag 11 december 11.15 uur
Derde Advents zondag: Gaudete (Verheugt u!)
Eucharistieviering met onze bisschop mgr. J.H.J. van den Hende
Hartebrugkerk.
Kerstbijeenkoms Zonnebloem
's middags in de Romanuszaal

Zaterdag 17 december 14.00 uur
Adventsactiviteit voor de kinderen
In de Romanuszaal
14.00 uur Open Kerk Actie

Zondag 18 december 15.00 uur
Kerstconcert door het Hartebrugkerk
m.m.v. het Hartebrugkerk Ensemble
onder leiding van Theo Goedhart



Zaterdag 24 december 22.45 uur
Nachtmis met pater Leo van Ulden ofm.
Hartebrugkerk

Zondag 25 december 11.15 uur
Kerstdagmis met pastoor Walter Broeders
Hartebrugkerk
13.00 uur Kindje Wiegen, Kerstviering voor kleine kinderen bij de stal met verhaal en liedjes.



Zondag 8 januari 11.15 uur
Openbaring des Heren (Driekoningen)
Terugkomviering dopelingen en kinderwoorddienst
Hartebrugkerk.
Na afloop nieuwjaarsreceptie in de Romanuszaal.

Het museum Greccio is tijdens de kerstperiode open op

17 december 14.00-16.00 uur
18 december 16.00-18.00 uur
24 december na de nachtmis
25 december en 1 en 8 januari na de mis tot 14.00 uur.



SINT PETRUS

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. In urgente gevallen (zoals een uitvaart) 06 23 75 26 74. Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HPPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden. Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Kerstmis (met de kinderen) in de Sint Petrus

Kerstsamenzang in de wijk

Zondag 18 december 16.00 uur
De bekende Kerstliederen, een Kerstverhaal en liederen van het Sint Petruskoor.

Kerstavond

Zaterdag 24 december 19.00 uur
Elk jaar komen er zo'n 300 kinderen naar de kinderviering op kerstavond. Het kinderkoor zingt en kinderen van de Sint Josephschool beelden het Kerstevangelie uit. Ook de ouders en opa's en oma's doen goed mee!

Kerstmis

Zondag 25 december 12.00 uur
Op Kerstmis zelf zitten er weer zo'n 100 kinderen aandachtig te luisteren naar het Kerstevangelie. Ze zitten bij de stal en kunnen alles meteen zien. Ook 'spelen' ze zelf mee met de Kerstliederen.



De Knikengel kijkt blij vooruit

Vorig jaar Kerst startten we de actie Knikengel, een actie om extra geld op te halen voor groot onderhoud. Het doel was € 10.000,-. Dankzij vele grote en kleine giften van onze parochianen en één bijzondere gift is het doel van € 10.000,- gepasseerd. Ook zijn vanuit de Rijks-overheid subsidies ontvangen dan wel toegezegd voor het groot onderhoud, omdat onze kerk een Rijksmonument is. Dat betekent dat inmiddels offertes zijn aangevraagd om in 2017 daadwerkelijk te kunnen beginnen, vooral aan schilderwerk en onderhoud van de glas-inloodramen. Giften voor de actie Knikengel blijven heel erg welkom. De Beheercommissie

Actie Kerkbalans

De jaarlijkse actie Kerkbalans is nodig om een gezonde jaarlijkse exploitatie te kunnen waar-

borgen. Het doel voor 2016 van ten minste € 40.000,- was gesteld om samen met de inkomsten uit collectes en verhuur van de appartementen de kosten te kunnen dekken. We lopen wat achter, maar we hopen op een succesvolle eindsprint.

U kunt trouwens ook uw kerkbijdragen omzetten in een fiscaal aantrekkelijke gift. Neem daarvoor contact op met penningmeester Henk Snijders (penningmeester@sintpetrusleiden.nl of 06 24 97 43 60). Veel dank voor uw bijdrage!
De Beheercommissie

De SintPetruskern en regio zuid

Zoals aangekondigd gaat de regionalisering verder. De Petrus vormt met de Hartebrug en de Lam Gods de regio zuid. Pastoraal werker Marlène Falke-De Hoogh is vanuit het Pastoraal Team daarvoor verantwoordelijk. Pastoor Smith blijft de Weekmissen en Zaterdagavondmissen celebreren. Voor uitvaarten en huwelijken zijn diaken Clavel, pastoor Broeders en pastoor Smith beschikbaar (de laatste twee ook voor Ziekenzalving en Biecht). Pastoor Smith blijft ook nog komend jaar betrokken bij de voorbereiding van de Eerste H. Communie, in samenwerking met regio Noord (Lodewijk en Joseph). De verdere invulling van het PT en de contacten met werkgroepen, PG en BC gaat over naar Marlène Falke-de Hoogh. De regiovorming heeft als doel krachten te bundelen om er voor te zorgen dat over tien jaar katholiek beleven in deze regio nog mogelijk is. De Petrus zal zeker haar eigen bijdrage in dit proces hebben.

Pastoor Smith en Marlène Falke-de Hoogh

Cantorij

Ons kerkkoor De Cantorij zingt elke 4^e zaterdag van de maand in de avondmis. Het koor, samen met dirigent en pianiste, doet ontzettend zijn best maar versterking is altijd welkom. Wellicht een goed idee voor het nieuwe jaar:



kom vanaf januari meezingen!
De repetities zijn elke dinsdag 20.00-21.30 uur. Kom eens langs op dinsdagavond of neem contact op met Mirjam van de Hulst 071 589 61 81, mirjam.vdhulst@ziggo.nl of met Wil Witte 071 512 17 78, witte.wm@gmail.com.

Eerste heilige Communie

In januari start de voorbereiding voor de 1^e heilige Communie. De viering zelf zal plaats vinden op zondag 21 mei 9.30 uur. Vóór Kerstmis liggen de brieven met alle informatie en opgavemogelijkheid in de kerk. Info bij Cock de Jong: jong569@hetnet.nl.



Tijden Kerstvieringen/ Oud en Nieuw

Zaterdag 24 dec.
19.00 uur Gezinsviering
21.30 Nachtmis met Sint Petrusprojectkoor
Zondag 25 dec. Kerstmis
9.30 uur Mis met Cantorij
12.00 uur Kindje wiegen
Zaterdag 31 dec
19.00 uur Vigiliemis van zondag
erna oliebolletjes en glühwein
Zondag 1 jan.
9.30 uur Hoogmis met Sint-Petruskoor



Vaste Vieringen

Zaterdagavond
19.00 uur Mis met samenhang, Cantorij of kinderkoor

Zondagmorgen

1e en 3e zondag van de maand 9.30 uur:
Mis met Sint-Petruskoor

Door de Week

Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de witte deur naast de parochiezaal
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur
Na deze Missen is er biechtgelegenheid.

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30 uur). Deze maanden is dat op 14 december en 11 januari.



LAM GODS

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden. Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur. Tel.: 071 531 01 62, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47. Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Geslaagd benefietconcert

Het lunchconcert op zondagmiddag 16 oktober ten bate van ons goede-doelen-project, individuele noodhulp van diaconaal Centrum De Bakkerij, was zowel artistiek als financieel een groot succes.



Medewerking werd verleend door tenor Piet Maas, trompettist Bas Bruens, pianist/orgaanist/ accordeonist Theo Tetteroo en het Lam Gods koor onder leiding van Dini Berbée. Dini Berbée heeft ook als soliste en in duet met Piet Maas een aantal liederen ten gehore gebracht. Het programma bestond uit een aantal merendeels bekende gezangen, aan elkaar gepaard door ondergetekende. Het programma werd ingeleid door Ton



Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, met een wervend verhaal over de activiteiten van het centrum. De toehoorders konden niet alleen genieten van de fraaie muziek maar ook van de broodjes, soep, koffie etc., verzorgd door een aantal enthousiaste vrijwilligers. Het concert heeft netto € 700,- opgeleverd! Het was bemoedigend te ervaren hoe een kleine groep van parochianen met wat helpende handen in staat bleek dit alles te realiseren!

Henk Buis

In Memoriam Aad Blom

Op 7 november is op 83 jarige leeftijd Aad Blom overleden en op zaterdag 12 november is hij uitgeleide gedaan vanuit 'Zijn' Antoniuskerk. Hij was heel veel jaren de centrale figuur bij de Woord- en Gebedsvieringen en het was dus zeer passend dat het afscheid in een gebedsviering was. Hij zal gemist worden door zijn vrouw Ada en (klein) kinderen, maar ook door de hele geloofs-gemeenschap.



Vieringen Kerst en Oud & nieuw

Kerstavond, 24 december

Om 19.00 uur Eucharistieviering voor het hele gezin met kinderkoor in de Maria Middelaeskerk
20.45 uur Eucharistieviering met het Lam Godskoor in de Antoniuskerk



Eerste Kerstdag, 25 december

Eucharistieviering in de Maria Middelaeskerk om 10.30 uur!

Oecumenischeoudejaarisviering 30 december

Om 17.00 uur. Op zondag 1 januari is de viering gewoon om 11.15 uur. Beide vieringen zijn in de Antoniuskerk.



Eerste heilige Communie 2017

Alle kinderen vanaf groep 4 (of minimaal 7 jaar) worden van harte uitgenodigd om mee te doen met de voorbereidingen hiervoor. In 2017 voor het eerst samen met de kinderen van de Hartebrugkerk! Op 15 januari starten we met de eerste kinderbijeenkomst waarna er nog 6 volgen op de zondagochtend. Hierin vertellen we over het leven van Jezus, praten we wat we zelf kunnen doen en wordt er geknutseld. Voor de ouders komt er een centrale avond met inhoudelijke en praktische informatie. U kunt uw kind opgeven via werkgroepelamgodsleiden@gmail.com. Ook voor vragen of bij twijfel of u uw kind wilt laten meedoen kunt u ons mailen. Formulieren voor het aanmelden van uw kind liggen ook achter in beide wijkkerken.

De communiewerkgroep

Week van de Eenheid in 2017

2017 is een bijzonder jaar waarin 500 jaar Reformatie wordt herdacht. Extra reden om het

begin van de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen (15-22 januari 2017) samen te vieren in de Antoniuskerk. De oecumenische viering op 15 januari begint om 10.00 uur.

Parkeren bij de Antoniuskerk

Intussen is het betaald parkeren ook bij de Antoniuskerk van kracht. In het weekend is het gratis, maar doordeweeks is het opletten geblazen als u niet op het kerkplein kunt staan. Dit speelt bijvoorbeeld bij uitvaarten.

Vieringen door de week Wijkkerk H. Antonius

Vrijdag 6 januari en vrijdag 3 februari
Eucharistieviering om 10.00 uur.

Woonzorgcentrum De Robijn

In verband met de verbouwing wordt naar een oplossing gezocht voor de maandelijkse viering. De Kerstviering is verplaatst naar Rijn en Vliet. Deze vindt plaats op maandag 19 december om 15.00 uur.

Serviceflat Schouwenhove

Maandag 19 december en maandag 30 januari:
Eucharistieviering om 10.00 uur

Zorgcentrum Zuidwijk

Maandag 26 december (tweede Kerstdag), zaterdag 7 januari en zaterdag 4 februari:
viering om 10.30 uur.

Kinderwoorddienst en kinderkoor

Op zondag 11 december (3e zondag van de Advent) is er kinderwoorddienst. In de gezinsviering op Kerstavond (19.00 uur in de Maria Middelaeskerk) zingt het kinderkoor 'De Vlammetjes'. Op zondag 22 januari in de viering van 9.30 uur in de Maria Middelaeskerk zingt het kinderkoor en is er kinderwoorddienst.

Bijbelavonden

Onder leiding van catecheet Marieke Maes verdiepen we ons in de lezingen van een bepaalde zondag. Iedereen is welkom op donderdagen 19 januari en 16 februari om 20.00 uur in de pastorie van de Antoniuskerk.

Maaltijd Plus

De eerstvolgende bijeenkomst in 'De Verdieping' in de Stevensbloem (boven de verbouwde Digros) vindt plaats op 27 januari, van 18.00 tot 21.00 uur. Intekenlijsten komen achterin de kerk te liggen.



Watermolen 1,
2317 ST Leiden,
071 521 28 58,
beheerder@
kcregenboog.nl
www.deregen-
boogmerenwijk.nl

Terugblik op Allerzielen



Dit jaar werd in de Regenboog voor het eerst de gelegenheid geboden om met Allerzielen een kaarsje te branden. Bezoekers konden naast het aansteken van een kaarsje ook een herinnering of gedachte opschrijven. Deze kaartjes werden in een gedenkboom gehangen. In de ontmoetingsruimte werd koffie en thee geschonken. Irene (piano) en

Boudewijn (gitaar) zorgden voor een passende muzikale omlijsting. Zo kon men nog even in een rustige sfeer met elkaar npraten. Als afsluiting werd een korte meditatie gehouden door pastoraal werkster Marianne Hoogervorst. Ruim 100 kaarsjes werden ontstoken en de gedenkboom hing vol kaartjes. Voor herhaling vatbaar dus!



Vooruitblik op Kerstmis

Eind november was de start van de voorbereiding op Kerstmis in De Regenboog. Het antependium is liturgisch paars, de adventskrans hangt, net als de Advents-schilderijen. De ster van de kindernevendienst krijgt steeds meer vorm en na de zondagse viering wordt er extra lang koffie gedronken terwijl de kinderen oefenen voor het Kinderkerstfeest. *Wil je meedoen met het Kinderkerstfeest?* Dan gauw opgeven bij Ute Braig-Scherer, ute.braig@gmx.de. In de vieringen staan de visioenen van Jesaja centraal en in de viering van 4 december wordt een kindje gedoopt. Alles wijst naar nieuw leven, nieuwe kansen; God lokt ons naar zijn toekomst.

Bijzondere vieringen rond Kerstmis

18 december 20.00 uur **Kerstsamenzang**: het Regenboogkoor brengt u in Kerststemming met bekende en minder bekende (meezing)Kerstliederen en verdiepende teksten.
24 december 18.00 uur **Kinderkerstviering**, voor en door de kinderen en hun (groot)ouders.
24 december 21.30 uur **Kerstmis** o.l.v. pater T. Scholtes ofm. conv., m.m.v. het Regenboogkoor.
25 december 10.00 uur **Kerstdienst met H. Avondmaal** o.l.v. ds. E.S. Smidt, m.m.v. van Arcobaleno.

31 december 19.00 uur **Oudejaarsgebedsviering** door leden van de geloofsgemeenschap.
1 januari 11.00 uur **Nieuwjaarsviering van Woord en gebed** o.l.v. M. Hoogervorst. Na de viering nieuwjaarsborrel.
8 januari 10.00 uur **Driekoningen**. Kinderen mogen als koning verkleed naar de kerk komen.



Pastor Marianne Hoogervorst, (RK) tel. 06 20 55 14 58, e-mail: pastor.regenboog@gmail.com,
Ds. Inge Smidt, tel. 071 528 49 09, e-mail: ds.Smidt@gmail.com.
Vieringen: zondag 10.00 uur: oecumenische viering met kindernevendienst en crèche, na de viering koffie en ontmoeting, zondag 12.15 uur: H. Mis in het Italiaans
Maandag 30 januari 19.00 uur Eucharistieviering Stiltecentrum.

Wij zijn een groene kerk

De Regenboog is aangemeld bij het platform voor groene kerken, net als vier andere protestantse kerken in Leiden. Er zijn nu meer dan 100 kerken die meedoen aan dit initiatief. Als eerste concrete stap als groene kerk gaan we Fairtrade-koffie en -thee schenken. Daarnaast stappen we over op milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en het gebouw wordt energiezuiniger gemaakt.

Perspectief voor psychisch kwetsbare mensen 'My Home' start in Leiden met een pilot

"U kunt hem beter op straat laten slapen, zodat er een veiligheidsrisico ontstaat, want dan wordt er iets aan gedaan", zo zei een medewerkster van een GGZ-instelling. Het ging om Hans, die vanwege een psychose was opgenomen. De dak- en thuislozenopvang bood geen oplossing, want hij had immers een adres.

Na lang aandringen werd enige tijd later bij hem een autistische aandoening vastgesteld. Men zag eerst geen aanleiding voor een onderzoek, hij veroorzaakte immers geen overlast. Er zijn steeds meer mensen zoals Hans die psychisch kwetsbaar zijn en desondanks onvoldoende begeleiding krijgen. Velen verdwijnen tussen de kieren van de hulpverlening

omdat hun problemen niet tijdig worden herkend worden. Voor hen ontwikkelde Exodus samen met De Bakkerij en Kerken met Stip het project 'My Home'.

My Home zoekt vrijwilligers

Zes bewoners, die bij elkaar in de buurt wonen, en zes vrijwilligers vormen samen een coöperatie, verbonden met een kerkelijke gemeenschap. Iedere bewoner heeft een eigen huis, een eigen sleutel, betaalt zelf de huur, voert een eigen huishouding en heeft een eigen inkomen. In Leiden start 'My Home' met een pilot. Daarvoor worden zes vrijwilligers gezocht. De inzet wordt



geschat op één dagdeel in de week, dat op flexibele tijden kan worden ingevuld. We zoeken ook een kerkgemeenschap die als basis voor de continuïteit van die vrijwilligersinzet wil functioneren. Interesse? Neem dan contact op met: Jan Eerbeek, j.eerbeek@planet.nl, 06 51 36 27 83 of Ton Snepvangers, tonsnepvangers@debakkerijleiden.nl, 06 81 48 47 57.



Oude Rijn 44 b/c,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerij-
leiden.nl
www.debakkerij-
leiden.nl

Bijdrage kerken aan armoedebestrijding neemt toe

De bijdrage van kerken aan armoedebestrijding neemt fors toe, zo blijkt uit het Armoedeonderzoek 2016. Kerken droegen in 2015 meer dan 36 miljoen euro in hulp en meer dan 1,25 miljoen uren aan vrijwilligerswerk bij aan armoedebestrijding. Ook de Leidse diaconieën van De Bakkerij merken dat er een opvallende toename aan hulpvragen in de regio Leiden. Een impressie.

Individuele hulp € 20.000,-. Jaarlijks komen zo'n 400 hulpvragen binnen van 200 huishoudens en individuele personen. Dat is de laatste 3 jaren vrij constant gebleven.

Noodopvang € 11.000,-. Het aantal gasten in het opvanghuis neemt toe. Dit jaar zijn dat ruim 20 personen, die max. drie maanden noodopvang bij ons vinden, ter aanvulling op andere voorzieningen.

Rondom de noodopvang € 20.000,-. Hiermee werden allerlei activiteiten georganiseerd met hulp van taalcoaches, inzamelingsacties, maaltijden, e.d.

Tandarts € 6.500,-. Er is een toenemend aantal hulpvragen van documentloze mensen voor acute tandarts hulp. De Bakkerij stelt zich garant tot € 100,-. Aanvullende kosten gebeuren in overleg.

Kerstbonnenactie: € 31.550,- waarvan € 15.550 voor De Bakkerij. In 2015 kregen 921 huishoudens een extraatje rond de Kerst, nog steeds de naweeën van de financiële crisis. In 2009 bedroeg het totaalbedrag van deze actie nog maar € 17.720,-. De totale bijdrage in hulp- en dienstverlening aan kwetsbare groepen vanuit De Bakkerij bedraagt dit jaar ruim € 100.000,-.



Nieuwjaarsontmoeting De Bakkerij

U bent van harte uitgenodigd voor de Nieuwjaarsontmoeting in De Bakkerij op vrijdag 20 januari 2017 van 16.30 tot 18.00 uur. Straatpastor Folly Hemrica vertelt dan over haar belevenissen onder de Leidse dak- en thuislozen.

Kerstcollecte wordt Zomerbonnenactie

Het is een goede traditie dat de Leidse diaconieën een collecte organiseren om een Kerstgeschenk (tegoedbon) te kunnen geven aan mensen die dat nodig hebben. Maar omdat er jaarlijks in de kerstperiode steeds meer acties komen om bepaalde groepen te helpen, hebben wij besloten onze actie te verschuiven naar de zomer. Ook in de zomer hebben mensen vaak behoefte aan iets extra's. De actie gaat voortaan Zomerbonnenactie heten. Het plan is om de Zomerbonnen eind mei uit te delen. Die zijn

vrij te besteden bij een grote supermarkt. Dat biedt de ontvangers de mogelijkheid om de besteding af te stemmen op hun persoonlijke situatie. In het verleden stond de Kerstcollecte in veel Leidse kerken in het teken van de Kerstbonnenactie, maar nu vragen we u met Kerst uw bijdrage voor de Zomerbonnenactie 2017. Wilt u ook bijdragen? Maak dan uw gift over op rekeningnummer NL46 INGB 0000 097065, ten name van Diaconie Protestantse gemeente Leiden, onder vermelding van: Zomerbonnen 2017. Heel hartelijk dank voor uw hulp!



De kosten voor ondersteunende projecten en activiteiten bedragen daarnaast samen ook nog eens ruim € 100.000,-.

Toekomst

De Bakkerij trof in de afgelopen jaren samen met partnerorganisaties allerlei aanvullende voorzieningen om aan hulpvragen tegemoet te kunnen komen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Komend jaar starten we met het pilotproject 'Oma gaat op stap', waardoor oudere mensen er wat makkelijker op uit kunnen gaan. In samenwerking met Exodus Nederland en het landelijk netwerk Kerken met Stip, starten we in Leiden een pilot van het project 'My Home', ter ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. (Zie hiernaast)

Rondom...

Romantiek...



Ja, ook ik wilde, ook al wist ik beter, Cuba met een wat romantische, positieve bril zien. Dictator Fidel Castro, onlangs op 90-jarige leeftijd overleden, was nog volop aan de macht toen ik er was. Ik zag een eiland zonder sloppenwijken, met gratis onderwijs en gratis gezondheidszorg. Ook zag ik mensen van allerlei verschillende achtergronden prettig met elkaar verkeren, en tegenover ons vriendelijk, ontspannen en gastvrij. En overal de beeltenis van beroepsrevolutionair Che Guevara...
Ook nu de oude revolutionair Castro is overleden, kan ik het niet laten: een dictator die vrijwillig terugtreedt en vervolgens tien jaar lang op de achtergrond blijft, ik ken geen precedent. En op beelden, waar hij bezoekers ontvangt, zich laat zien in trainingsjasjes met niet bijpassende broek, ook toen hij vorig jaar paus Franciscus thuis ontving. Het revolutionaire tenue helemaal afgelegd.
Zoals altijd was er een keerzijde. In Cuba waren dat uiteindelijk de grove schendingen van mensenrechten, executies zonder proces, verdwijningen, politieke gevangenen en veel vluchtelingen. Helaas. Ik blijf echter hopen dat er ooit geïnspireerde leiders opstaan die goed zijn voor de bevolking van hun land, zoals Nelson Mandela in Zuid-Afrika.
Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Beste Kinderhoek-ers,

de derde uitgave alweer en ook hierbij een stukje van de wereldkaart. Deze kan je van de website downloaden: www.kinderhoekrkd.nl. In deze uitgave hebben we Hannah en Oscar uit Duitsland aan het woord. Lees maar wat ze te vertellen hebben. Veel plezier! De redactie.



Vater unser

Vater unser im Himmel, Onze Vader die in de Hemel zijt, geheiligt werde dein Name. Uw naam worde geheiligd

Dein Reich komme. Uw Rijk kome

Dein Wille geschehe, Uw wil geschiede

wie im Himmel so auf Erden. op aarde zoals in de hemel

Unser tägliches Brot gib uns heute. Geef ons heden ons dagelijks brood

Und vergib uns unsere Schuld, En vergeef ons onze schulden

wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren

Und führe uns nicht in Versuchung, En breng ons niet in beproeving

sondern erlöse uns von dem Bösen. maar verlos ons van het kwade

Denn dein ist das Reich und die Kraft Want van u is het koninkrijk en de Kracht

und die Herrlichkeit in Ewigkeit. en de heerlijkheid in eeuwigheid

Amen.
Amen

Interview met Hannah en Oskar Möltgen uit Duitsland



Kunnen jullie je even voorstellen? Wij zijn Hannah en Oskar Möltgen en wij gaan naar de Leidse Houtschool. Oskar (9) zit in groep 5 en zijn hobby's zijn voetbal, gitaar, judo en tv-kijken! Hannah (10) zit in groep 7 en haar hobby's zijn voetbal, dwarsfluitspelen en tekenen.

Komen jullie uit Duitsland? Wij zijn in Nederland geboren maar wij gaan in de vakantie naar Duitsland om familie te bezoeken. Wij zijn allebei in Duitsland gedoopt en met Kerst zijn wij altijd in Duitsland bij onze grootouders.

Hoe vieren jullie Kerst in Duitsland? Nou, op 24 december, Kerstavond, gaan wij in de ochtend een kerstboom uitzoeken. Die zagen wij zelf om en daarna gaan wij hem versieren. In de middag is er een speciale dienst in de kerk voor kinderen. Het kerstverhaal wordt door de kleinere kinderen gespeeld en de grotere kinderen spelen muziek. De kerk is mooi versierd en er is een kribbe met grote houten figuren.



Krijgen jullie cadeaus met Kerst? Ja, in de avond brengt het "Christkind" cadeaus voor iedereen. Opa roept "Christkind net gezien! Kom kijken!" en dan rennen wij naar de kamer vol met cadeaus. Die pakken wij dan één voor één uit.

Hebben jullie ook andere tradities? In de Advent bakken wij speciaal gebak. Wij hebben een Adventskrans in huis en zingen een liedje bij elke kaars. Wij hebben een Adventskalender met voor elke dag een chocolaatje of een plaatje. Op 4 december is het een traditie om kersentakjes in huis te halen. Met Kerst gaan ze dan bloeien!



Kerstmis vroeger...

Mijn naam is Eva en ik woon al 28 jaar met mijn man en kinderen in Nederland.

Ik ben geboren en getogen in Duitsland. Toen ik klein was werd Advent en Kerst bij ons thuis op een hele speciale manier gevierd. De hele Advent hadden wij alleen maar een Adventskrans op tafel. Op de avond van 23 december versierden mijn ouders de kerstboom en legden cadeautjes neer. Daarna werd de woonkamer afgesloten. Op 24 december gingen wij 's morgens met z'n allen het eten voorbereiden. Om 3 uur 's middags gingen wij naar een speciale kerkdienst voor kinderen. Dat was altijd erg leuk. Daarna dronken wij thuis een kopje thee met een taart erbij. Om het nog spannender te maken tot wij eindelijk in de woonkamer mochten kijken las mijn vader nog een keer het kerstverhaal voor. En dan was het eindelijk zo ver en wij mochten zingend de prachtig versierde kerstkamer in. Ik voel mij helemaal thuis in Nederland, maar met Kerst heb ik altijd een beetje last van heimwee.

AGENDA JP Leiden
Er is weer van alles te beleven voor tieners en jongeren in onze parochie!
Zoals: 15 december, 12 januari en 16 februari Jongerenmis 19.00 H. Lodewijk met daarna een borrel in 't Keizertje en op 18 december, 29 januari en 26 februari Santi Subito, 20.00 uur Lodewijkpastorie. Meer info op de Facebook pagina van JPLeiden of www.jpleiden.nl. Voor de Coeli-club: zie hun Facebookpagina. Info over de tiernegroep bij Margreet Beenakker, margreetbeenakker@gmail.com.

Mary's Daughters van start

Op 15 september hielden wij, Chiara van Voorst, Margreet Beenakker, Cecilia Nolden en ondergetekende, een open avond van de nieuwe gebedsgroep Mary's Daughters. Een groot succes, we komen nu met een groep jonge vrouwen van 18 tot 30 jaar elke drie weken bijeen. De avond be-

gint om 18.45 met een maaltijd. Daarna is een spreker over onderwerpen als 'houden van jezelf' en 'vrouwen uit het Oude Testament', met ruimte voor vragen. Rond 21.00 uur sluiten we de avond af, maar er is dan nog mogelijkheid tot stilte en aanbidding in de kapel van Zorgcentrum Roomburgh. Interesse of je wilt je alvast aanmelden? Mail dan naar freelancecheffin@gmail.com.

Annelijn van den Kwartel



Test je kennis met onze Kerst Quiz!

1. Welke Romeinse keizer was aan de macht toen Jezus werd geboren?
A. Augustus B. Tiberius
C. Claudius

2. In welke 2 van de 4 Evangelien vind je het kerstverhaal?
A. Mattheüs en Marcus
B. Marcus en Lucas
C. Lucas en Mattheüs

3. In welk land is het een traditie om op Kerstavond karpert te eten?
A. Spanje B. Polen C. Mexico

4. Op welke datum viert de Koptische Kerk in Egypte Kerstmis?
A. 1 januari B. 24 december
C. 7 januari

5. 'Nedeleg Laouen' betekent Vrolijk Kerst in welke taal?
A. Bengaals B. Bretons C. Bulgaars

6. Wie was de uitvinder van de Kerststal?
A. H. Stephanus B. H. Franciscus
C. H. Barbara

7. Van welke heilige is 26 december de feestdag?
A. H. Stephanus B. H. Franciscus
C. H. Barbara

8. Welke naam hoort niet in deze rij?
A. Caspar B. Melchior C. Maleachi
D. Balthasar

9. Welke koning hebben de Wijzen in Jeruzalem bezocht?
A. Herodes Antipas B. Herodes Archelaus
C. Herodes de Grote

10. Welk feest vieren wij niet met Driekoningen?
A. Epifanie B. Opdracht van de Heer
C. Openbaring van de Heer

De antwoorden vind je op bladzijde 23.

IDENTITY CARD

Naam: Margreet Beenakker
Leeftijd: 21
Kerk: Lodewijkkerk
Taak: Helpen bij de tiernegroep, Jongerenmis en jongerenavonden
Opleiding: Universiteit Leiden, Student Geneeskunde
Hobby's: In open water zwemmen, muziek maken



Vormelingen bij de zusters van moeder Teresa

Op zondag 23 oktober waren vormelingen Mattheo, Mark, Oli en Vera bij de zusters van moeder Teresa in Amsterdam om hen te helpen bij het uit-

delen van eten aan daklozen. Elke dag komen ruim veertig mensen naar het

klooster voor een warme maaltijd, waarvoor de zeven zusters samen met vrijwilligers zorgen. De vormelingen hielpen met uitdelen, afwas en schoonmaken na afloop. Enkele reacties: "Heel indrukwekkend, het vertrouwen van de zusters dat elke dag alles goed komt", "Het was leuk, omdat iedereen aardig was, ook de zwerwers."



App van de maand

Onlangs heb ik de app 'Secret Santa' gebruikt om lootjes te trekken voor Sinterklaas. Met deze app kun je de namen en e-mailadressen van je vrienden of familieleden invoeren waarna iedereen een e-mail krijgt met de naam van haar of zijn getrokken persoon. Het is absoluut anoniem en je kunt jezelf niet trekken! Maar met Kerst is het toch leuker om zelf te bedenken hoe je iemand anders blij kunt maken. Geschikt voor Android en iOS.



Nicholas Schoppink

Stephanie Jägel (39)

Vrijwilliger De Goede Herder

Wat doe je?

Ik doe al jaren van alles in De Goede Herder, sinds het begin van het jaar zit ik ook in de Pastoraatgroep. Ik ga voor in de woensdagochtend-vieringen, of in het rozenkransgebed in mei en oktober. Maar ik ben ook lector en ik verzorg het 'Kindje Wiegen' met Kerstmis. En in deze weken voor de inwijding van onze kerk denk ik mee in een aparte commissie hiervoor. En dan heb je altijd wel hand- en spandiensten: ik sta hier bijvoorbeeld nu ook af en toe te schilderen. Op 17 december komt de bisschop en dan moeten de belangrijke dingen in orde zijn. De wijdingskruisen bijvoorbeeld, maar ook de kerk zelf.

Hoeveel tijd kost dat je?

Nu even heel veel. Je kunt wel zeggen dat ik er nu een baan naast heb, naast mijn werk in de verpleging. Eerst hadden we de Mariamaand oktober, dan zijn er de laatste loodjes van de verbouwing van de huidige Meerburgkerk, op 11 december is de sluiting van De Menswordingkerk, op 17 december de inwijding van de Meerburgkerk die dan De Goede Herderkerk gaat heten, en de week daarop is het Kerstmis. Het is niet alleen maar feest: er is ook verdriet over de sluiting van de Menswordingskerk, en daar moeten we als Pastoraatgroep goed mee omgaan. Maar ook voor de mensen in de Meerburg is het een nieuwe start: van buiten is het hetzelfde gebouw maar van binnen is de kerk helemaal vernieuwd.

Waarom doe je dit allemaal?

Ik ben er in gerold met het rozenkransgebed. En toen wilden ze graag dat ik ook andere dingen ging doen. En die doe ik met veel plezier. Je leert er heel veel van. Het is bijvoorbeeld machtig interessant om te zien wat er allemaal nodig is voor een H. Mis. Hoe steekt de H. Eucharistie in elkaar? En als lector verdiep je je natuurlijk ook in de lezingen. Maar het gaat me niet alleen om leren: je doet tegelijkertijd ook iets voor de gemeenschap. Ik heb zelf daarbij het gevoel dat ik zo ook iets terug kan doen voor alles wat ik hier gekregen heb. Het geloof bijvoorbeeld, waar ik veel kracht uit put. En dat hoop je een beetje over te brengen, bijvoorbeeld bij het Kindje Wiegen, aan de kinderen, maar ook aan de ouders die met ze mee komen.

Wat betekent Kerstmis voor je?

Kerstmis? Het is een heel bijzondere tijd. Buiten de kerk ga je gezellig samen dingen doen. En in de kerk word ik blij van de sfeer van het nieuwe.

Vieringen in de periode van 10 december 2016 tot en met 19 februari 2017

December	St. Josephkerk	H. Lodewijkkerk	Goede Herderkerk/De Menswording	St. Jan-/Chr. Dienaarkerk	H. Laurentiuskerk	Hartebrugkerk	St. Petruskerk	Antoniuskerk/ Maria Middelaeskerk			
10 za				19.00 EV - pastoor vd Eijnden CD Eigentijds koor			19.00 EV - pastoor Smith Cantorij	10			
11 zo 3e zondag van de Advent	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Schola	10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Dames/Herenkoor SLOTVIERING	MW	11.00 EV - pater v Ulden Parochiekoor	11.15 EV/KWD - Mgr v/d Hende Hartebrugkerk	09.30 EV - Mgr v/d Hende Lam Godskoor	MM 11			
17 za			19.00 EV - Mgr v/d Hende INWIJDINGSVIERING	GH	19.00 EV - pater van Ulden Jongerenkoor		19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	17			
18 zo 4e zondag van de Advent	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders alle koren	GH		11.15 EV/KWD - pater v Duijnhoven Schola Cantorum	11.15 WG Lam Godskoor	ANT 18			
24 za Kerstavond	17.00 GV - pastoor Smith Samenzang 21.00 EV - pastoor Smith Sint Josephkoor	20.00 EV Lat/NL - don Remery	19.00 EV/GV - vicaris vd Helm 21.00 EV - pater Pieterse 23.30 EV - pastoor Broeders	GH GH GH	18.30 GV 19.30 EV - pater vd Eijnden 21.00 EV - pater vd Salm	CD SJ CD	19.00 GV - pastoor Smith 21.30 EV - don Remery Projectkoor	19.00 EV/GV - pastoor Broeders Kinderkoor 20.45 EV - pater van Ulden Gemengd koor	MM 24 ANT		
25 zo Kerstmis	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor	10.00 EV Lat/NL - don Remery 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Dames/Herenkoor	GH	09.30 EV - pater vd Salm Parochiekoor	SJ	11.00 pater van Ulden Parochiekoor	11.15 EV - pastoor Broeders Hartebrugkerk	09.30 EV - pastoor Smith Cantorij	10.30 EV - pater v Duijnhoven	MM 25
26 ma Tweede Kerstdag	11.30 EV/KWD - pastoor Smith	10.00 EV Latijn - pastoor Smith						26			
31 za	17.00 EV - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Smith			19.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor	SJ	19.00 EV - pastoor Smith Samenzang	17.00 WG	ANT 31		
Januari 2017											
1 zo Maria Moeder van God	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - don Remery	11.00 WG Dames/Herenkoor	GH		11.00 WG Parochiekoor	11.15 EV - pater v Ulden Schola Cantorum	09.30 EV - pastoor Broeders Sint-Petruskerk	11.15 EV - pastoor Broeders Lam Godskoor	ANT 1	
7 za					19.00 EV - pater vd Eijnden Eigentijds koor	CD	19.00 EV - pastoor Smith Dameskoor Hartebrug		7		
8 zo Driekoningen	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Dames/Herenkoor	GH		11.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor	11.15 EV/KWD - pater v Ulden Hartebrugkerk	09.30 WG Lam Godskoor	MM 8		
14 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		14		
15 zo 2e zondag door het jaar	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Kinder & Jongerenkoor	GH	09.30 EV - pater v Ulden Parochiekoor	CD	09.30 EV - Mgr v/d Hende Sint-Petruskerk	10.00 oecumenische viering	ANT 15		
21 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		21		
22 zo 3e zondag door het jaar	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pater v Ulden Dames/Herenkoor	GH	10.00 Oecum. viering in Dorpskerk		11.00 WG EMS koor	11.00 EV - pastor Overmeer Samenzang	11.15 EV - pastoor Broeders Schola Cantorum	09.30 EV - pastoor Broeders Kinderkoor	MM 22
28 za							19.00 EV - pastoor Smith Cantorij		28		
29 zo 4e zondag door het jaar	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Broeders Jongerenkoor	GH		11.00 WG Samenzang	11.15 EV/KWD - pater v Duijnhoven Schola Cantorum	11.15 EV - pater v Ulden Lam Godskoor	ANT 29		
Februari											
4 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		4		
5 zo 5e zondag door het jaar	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Dames/Herenkoor	GH	09.30 WG Parochiekoor	CD	09.30 EV - pastoor Broeders Sint-Petruskerk	11.15 WG Lam Godskoor	ANT 5		
11 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		11		
12 zo 6e zondag door het jaar	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 EV - Mgr v/d Hende Kinderkoor	GH		11.00 EV - Mgr v/d Hende Parochiekoor	11.15 EV - pater v Ulden Schola Cantorum	09.30 EV - pastoor Broeders Lam Godskoor	MM 12		
18 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		18		
19 zo 7e zondag door het jaar	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Magnificatkoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith 17.00 Aanbidding 18.00 EV English - pastoor Smith	09.30 WG Dames/Herenkoor	GH	09.30 EV - pastoor Broeders Parochiekoor	CD	11.00 WG EMS koor	11.15 EV - pastoor Broeders Hartebrugkerk	09.30 EV - pater van Ulden Sint-Petruskerk	11.15 EV - pater v Duijnhoven Lam Godskoor	ANT 19

Legenda

- EV = Eucharistieviering
- GV = Gezinsviering
- KWD = Kinderwoorddienst
- WG = Woord- en gebedsdienst
- Vieringen in:
- GH = Goede Herderkerk
- Mw = De Menswording
- SJ = Sint Jans Onthoofding
- CD = Christus Dienaarkerk
- Ant = Antoniuskerk
- MM = Maria Middelaeskerk

Herensingel 3



Steenschuur 19



Hoge Rijndijk 16 Zoeterwoude/Heelblaadjespad 1 L'dorp



Zoeterwoude-dorp



Dr. v.Noortstr.88 Stompwijk



Haarlemmerstraat 106



Lammenschansweg 40A



Boshuizerlaan 11 / Rijndijk 283



Antwoorden Kerst Quiz van pagina 21

- 1. A
- 2. C
- 3. B
- 4. C
- 5. B
- 6. B
- 7. A
- 8. C
- 9. C
- 10. B

De Gulden Mis mag u niet missen

In Leiden is een mooie traditie om in voorbereiding op Kerstmis de Gulden Mis te celebreren: 7.00 uur in de H. Lodewijk, met alleen kaarslicht. De Rector en de seminaristen van ons bisdom assisteren en gastpredikant is de onlangs gewijde diaken Eli Stok. Van harte welkom! (Géén Mis om 9.00 uur).

Papôt en van Moorsel naar Almere verhuisd

Papôt en van Moorsel Verenigde Nederlandse Kaarsenfabrieken heeft in zijn nieuwe vestiging in Almere drukke dagen. Kerst vraagt sfeer, en Allerheiligen en Allerzielen zijn net achter de rug. Jan van den Hee, commercieel manager bij moederbedrijf Boca Kaarsen: "Qua omzet hebben we jaarlijks drie momenten: Pasen, Allerheiligen en Allerzielen, en dan komt Kerstmis. Ook bij de gebeurtenissen als de herdenking van de vliegcrash in de Oekraïne is de vraag naar kaarsen groot." Klanten zijn parochies, zorginstellingen, scholen, uitvaarcentra en particulieren. "Eigenlijk alles en iedereen met een religieuze inslag. Ze komen vooral voor kaarsen, maar ook voor wierook, godslampolie of andere liturgische benodigdheden." Waarom de verhuizing uit Leiden? "Almere ligt centraal. We zijn nu deel van de Boca groep, dat biedt voordelen voor productie, logistiek en administratie."



R.K. Zorgcentrum ROOMBURGH

Hof van Roomburg 46
2314 ZC Leiden www.roomburgh.nl
Tel. 071 589 22 00 info@roomburgh.nl



Roomburgh is een prachtig aan het Rijn-Schleekanaal gelegen zorgcentrum, waar u terecht kunt voor welzijnsdiensten en zorgverlening.

U kunt komen wonen in Roomburgh, maar ook als u thuis woont kunt u van onze diensten gebruik maken:

- Roomburgh biedt dagverzorging (activiteiten en warme maaltijd) gedurende enkele dagdelen per week (bijv. als u thuis eenzaam bent)
- U kunt hiervoor worden opgehaald en thuisgebracht
- U kunt dagelijks lekker eten in ons restaurant, 3 gangen diner!
- U kunt tijdelijk in Roomburgh verblijven (bijvoorbeeld als uw mantelzorg met vakantie gaat)
- Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd
- Iedere zaterdag: meer bewegen voor ouderen
- U kunt dagelijks deelnemen aan de Eucharistieviering in onze kapel

Roomburgh levert zorg ook bij u thuis!

- Hulp bij de dagelijkse verzorging (wassen en aankleden e.d.)
- Verpleging (o.a. oogdruppels en medicatie)
- Huishoudelijke zorg
- Alarmering

Heeft u een indicatie voor verblijf gekregen, maar wilt u als het enigszins kan toch thuis blijven wonen, dan kan Roomburgh u het Volledig Pakket Thuis (VPT) leveren. Vraag er naar!

Er wordt gewerkt met een klein team, met vaste medewerkers. U krijgt een eerst verantwoordelijke toegewezen, die uw persoonlijke aanspreekpunt is.

Zo bent u altijd verzekerd van goede zorg en betrokkenheid!

Roomburgh is een katholiek huis met een eigen Rector. Roomburgh beschikt over een kapel, waar iedere dag een Eucharistieviering is. Vanuit de identiteit is een zorgvuldig beleid vastgesteld rondom lijden en sterven.

Roomburgh kan altijd vrijwilligers gebruiken voor allerlei activiteiten en bezigheden. Er zijn altijd handen tekort!

Wie iets wil betekenen voor de oudere medemens is van harte welkom!

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met:
Martijn Steysel, adjunct-directeur (zorg en welzijn)
Judith Stuurman, zorgbemiddelaar
(indicaties, rondleidingen, opnamen)
Harriët van Dijk (katholieke identiteit)
Rector Mgr H.J.M. Hofstede (Rector)
R.H.A. Stuurman, algemeen directeur
(algemene informatie)

**Voor wonen, zorg en welzijn kunt u terecht bij Roomburgh!
Eens komen kijken en de koffie proeven:
u bent van harte welkom!**

071-589 22 00