

Rondom de Kerk

in en om Leiden

In dit nummer o.a.:

- Barmhartigheid Lokaal 2
- Activiteitenkalender 12
- KinderHoek en Jongeren Info 20
- Rondom de Vrijwilligers 21
- Liturgiekalender 22

Leo Fijen over groei en bloei gemeenschap

“Als ú er niet in gelooft, gebeurt er niets”

“Stop met klagen. Als kerk ben je niet aantrekkelijk als er wordt geklaagd. Zo wil niemand bij je parochie horen. Kom bij elkaar, laat zien dat je vitaal bent. Straal uit dat je een geloofsgemeenschap bent waar iedereen welkom is, waar mensen een thuis voelen, waar God bij de naam genoemd wordt.”



Dit was één van de punten die Leo Fijen ons voorhield in zijn inleiding over groei en bloei van een lokale gemeenschap tijdens het goed bezochte restauratiefeest van de OLV Hemelvaart/Sint Joseph in Roomburgh op 20 mei. Het was een mooie opkomst, jongeren en ouderen en mensen van verschillende parochiekerken. Fijen vertelde de aanwezigen: “U bent de toekomst van de kerk.” Dit werd niet alleen tegen de jongeren gezegd, maar ook tegen de ouderen in de zaal: “Als ú er niet in gelooft gebeurt er niets.”

Sprakeloosheid doorbreken

Fijen vervolgde: “Zorg ervoor dat wat je doet ook buiten de kerk zichtbaar is. Duik op verjaardagen niet weg, zeg dat

je katholiek bent, nodig uit, zeg dat je er graag komt. Laat je zien, ook op andere plekken, ook als er een beetje over de kerk wordt gelachen. Of als er negatief gesproken wordt, zeg dan ‘dat gaat ook over mij’.

En verder: “Durven we te zeggen: ‘God was aanwezig toen ik op die begrafenis, bij die en die viering was ... ‘ Laat zien waar die diepste inspiratie vandaan komt, en zeg waar het op staat. Vertel erover. Als we over God praten, zoek dingen die nabij zijn. Vertel verhalen, zodat de burens denken: daar wil ik ook bij zijn. Als je het niet doet, verdampt het.”

Vertrouw op de heilige Geest

Ten slotte riep Leo Fijen op om te ver-

trouwen op de heilige Geest: “Probeer eens stil te zijn. Dicht bij God zijn gaat alleen maar als je stil bent. Als we doen wat we moeten doen – niet klagen, de sprakeloosheid doorbreken – dan kan de Geest makkelijker worden uitgestort. Dan versta je eerder als God op de deur van je hart klopt. Dit gaat alleen gebeuren als u zelf ook het gevoel hebt dat God rechtstreeks tot u spreekt. Als je stil bent, als je ‘een-zaam’ bent, dan wordt het ‘samen met de Ene’. Eén met allen. En dan wil je naar buiten, dan kun je niet zwijgen. Je wilt delen wat je hebt meegemaakt.”

José Miltenburg-Smits



Oproep voor verzameling bidprentjes

Geachte lezers, ik ben bezig met het toegankelijk maken van enkele duizenden diverse soorten bidprentjes zoals die bij doop, priesterfeesten, huwelijk, overlijden, novenen enz. enz. zijn gemaakt. Mocht u thuis dit soort prentjes ergens tegenkomen en er geen raad mee weten, denk dan aan mij en stuur een bericht naar janvanloonsr@casema.nl. Vrede en alle goeds, *Jan van Loon, voorzitter stichting museum Greccio te Leiden.*

Wereld Jongeren Dagen in Krakow en in Delft

Op 17 juli gaan de jongeren uit ons bisdom, met ook pastoor Broeders en pastoraal werker Bas van Pampus, op reis naar de WJD! Op pagina 12-13 staat in het kort hun route. Thuisblijvende jongeren (en ouderen!) kunnen hen (digitaal) volgen, zie pagina 20-21.



Contactadressen

HH. Petrus en Paulusparochie

Centraal Secretariaat

Corry Boumeester en Margreet Onderwater
(ma tot en met do van 9.30 tot 11.30 uur open),
Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden, **071 737 00 87** of
petrusenpaulusleiden@gmail.com.

Pastoor drs. W.P.L. Broeders

Centrum voor Priester- en diakenopleiding Vronesteyn
Park Vronesteyn 14, 2271 HS Voorburg, 06 27 14 01 17
of w.p.l.broeders@gmail.com.

Pastoor J.H. Smith

Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES
Leiden, 513 07 00 of jhsmithpr@gmail.com.

Diaken G.J. Clavel

Werkadres: H. Lodewijkpastorie, Steenschuur 19, 2311 ES
Leiden, 06 53 73 23 62 of diakengjclavel@gmail.com.

Pastoraal werker drs. Marlène Falke-de Hoogh

Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16 A,
2313 GB Leiden, 06 53 24 91 87 of m.dehoogh@
hotmail.com.

Pastoraal werker Bas van Pampus

Werkadres: Sint-Petruspastorie, Lorentzkade 16 A,
2313 GB Leiden, 06 52 24 68 26 of
pwbasleiden@gmail.com.



Colofon

Jaargang 11, nummer 7
Juli/augustus 2016

Rondom de Kerk is een uitgave van
de HH. Petrus en Paulusparochie (met parochiekerken in Leiden,
Leiderdorp, Stompwijk, Zoeterwoude Dorp en Zoeterwoude
Rijndijk) en het RK-vicariaat Merenwijk (De Regenboog).

Redactie Linda Carrette, Jury Smit, Judith Koren en
Joke Sorgdrager (hoofdredacteur)

Medewerkers Lidwine Tax, José Simons-Castelein, Carel Bruens,
Victoria Twist en Eva Kessler

Fotografie Jos Versteegen en Ton van Schie

Advertentieacquisitie rondomadvertising@gmail.com, 071 512 17 31

Vormgeving Grafisch Buro Versteegen Vormgeving, Leiden

Oplage 4750 **Druk** Deltabach

De redactie behoudt zich het recht voor artikelen en andere bijdragen
in te korten of niet te plaatsen. Overname van teksten uit dit blad is
prima, mits met bronvermelding.

**Bijdragen voor Rondom de Kerk zijn welkom op NL48 INGB 0006
2454 71 t.n.v. HH Petrus en Paulusparochie, Leiden.**

Rondom de Kerk wordt kosteloos verspreid in Leiden en omgeving
via parochies, instellingen en andere distributiepunten.

Postabonnements € 15,- per jaargang. Bel of mail naar het
Centraal Secretariaat (zie hierboven).

Redactieadres Redactie Rondom de Kerk,
Lorentzkade 16 A, 2313 GB Leiden.

E-MAILADRES rondomdekerknu@gmail.com.

**Voor kopij op de pagina's van de parochiekerken: zie de
adressen aldaar.**

Inleverdatum kopij nummer 1, bij voor-
keur via e-mail in worddocumenten:
uiterlijk 10 augustus 2016.
Verschijningsdatum: 8 september 2016.
Mailen of inleveren bij het redactieadres.
Nummer 2 komt 20 oktober 2016 uit.

www.rondomdekerk.nu



H. Vormsel voor tieners én volwassenen

Tijdens een feestelijke viering in de Sint-Petruskerk op zaterdag 11 juni heeft
bisschop Van den Hende het H. Vormsel toegediend aan de volgende tieners:
Alice van Wee, Alicia Dias, Amy Knijnenburg, Anouk de Winter, Bas Kraan,
Bruno Dias, David de Groot, Dries van Bemmelen, Esmay van Woeremkom,
Femke de Wit, Finn Kirk, Ilse van Santen, Indy de Jong, Isabelle Schuivens,
Jaime van Santen, Josefen Semeijn, Juliette Dias, Kim Ammerlaan, Kirsten
Esderts, Kimberley van Arkelen, Lieke Onderwater, Louise de Groot, Luuk
Ammerlaan, Mark van Aalderen, Matteo van der Lee, Maud Kreijen, Merel
van Klink, Nienke Elink Schuurman, Olaf Froncek, Reinout Kleemans,
Temanu Heaven, Vera Huisman en Werre van de Mortel. Ook volwassenen ont-
vingen dit bijzondere Sacrament: Celine Fülöp, Dagmara Soberka, Kamila
Soberka, Kim Munneke, Lyanne Blonk, Micheline Modde, Natalia Froncek,
Peter Neuteboom en Tim van der Kraats. Van harte gelukkigewent!

Deus caritas est – Barmhartigheid Lokaal

In het Jaar van Barmhartigheid, dat de paus heeft
afgekondigd, is er natuurlijk ook extra aandacht
voor caritas, de zorg om mensen in problemen in
eigen stad of dorp.

De crisis mag dan officieel voorbij
zijn, veel mensen merken daar nog
weinig van. Door werkloosheid, echt-
scheiding of ziekte vallen er inkom-
sten weg of wordt het leven ineens
flink duurder. De Interparochiële
Caritas Instelling (IPCI) van Leiden
wil namens u tonen wat naastenlief-
de is. Hetzelfde speelt in Zoeterwou-
de Dorp en Stompwijk met elk nog
een eigen PCI. Mensen met een kleine
uitkering kloppen aan voor het beta-
len van de tandarts. Ook springt de
IPCI bij om huisuitzetting te voor-
komen. Er komt wel schuldhulpver-
lening, maar dat kost tijd. Intussen
moet twee maanden huur op tafel ko-
men. De IPCI werkt samen met andere
fondsen als de bedragen de mogelijk-
heden van de IPCI overstijgen. Nieuw
zijn leningen voor onverwachte teg-
envallers. Die worden in termijnen
terugbetaald, dan kan de PCI weer
anderen helpen. Vluchtelingen die
mogen blijven, hebben meestal ook
een zetje in de goede richting nodig.

Uitgaven in 2015

De IPCI
brengt jaarlijks dit
verslagje uit omdat het geld ooit via
collectes is bijeen gebracht voor de
'noden in de directe omgeving', pa-
rochiaan of niet-parochiaan. De IPCI
krijgt individuele aanvragen via De
Bakkerij, Schuldhulpmaatje of maat-
schappelijk werk. Daaraan is 2015
ongeveer € 10.000,- besteed, net als
in 2014. Ook was er weer een bijdrage
van € 3000,- voor de jaarlijkse Kerst-
bonnenactie voor gezinnen die bijna
niets hebben. Daarnaast is er een
verplichte afdracht aan de caritas
van het bisdom en steunen we de lo-
kale Zonnebloem en de Voedselbank.
Kent u iemand, die in financiële pro-
blemen zit en overal bot vangt, stuur
een briefje naar IPCI, Lorentzkade
16a, 2313 GB Leiden of mail naar
ipcileiden@gmail.com. Steun het
werk van de IPCI: bankrekening NL23
ABNA 0566 3151 49 t.n.v. IPCI Leiden.



PAROCHIEBESTUUR

Geen dichte deur deze zomer

Mijn bericht vorige keer over gesloten kerken heeft wel wat
los gemaakt. Deze zomer is er toch in elke kern elk weekend
een viering. Meestal een Eucharistieviering, maar ook gere-
geld een Gebedsviering zodat Gods Woord de kerkgangers kan
inspireren en bemoedigen. Met grote dank aan de verschil-
lende emeriti en aan de leken-voorgangers die bereid zijn
tot een extra
inspanning!



Een andere
reden dat het
rooster toch
rond is, is ge-
legen in de
bereidheid van
de geloofsge-
meenschap
van Zoeter-
woude-Dorp
om vast op de

zaterdagavond te gaan kerken. Nu wordt er gewisseld tussen de
zaterdagavond en de zondagmorgen en tussen de Chris-
tus Dienaar en de Sint Jan. De laatste is voorlopig
slecht bereikbaar door wegwerkzaamheden, dus het
kerkelijk leven wordt voorlopig meer voorspelbaar:
een vaste tijd en een vaste plaats. Hopelijk ver-
taalt zich dat ook in meer mensen in de kerkban-
ken in plaats van voor een dichte deur.

Letten op wat ons verbindt

In het Pinksterweekend is mgr. De Korte geïnstal-
leerd als bisschop van Den Bosch. In zijn allereer-
ste preek pleitte hij voor het sluiten van de rijen in
de R.K. Kerk. "Teveel kostbare energie gaat zo verloren.
Als God ons allemaal door het H. Doopsel als zijn kinderen
aanvaardt, wie zijn wij dan om elkaar te beoordelen en mis-
schien te veroordelen?" Ik had nog niet eerder meegemaakt dat
een preek met een luid applaus werd beloond!

Daar kan ik weer een tijdje op teren. We staan als grote paro-
chie voor lastige keuzes. Ons huishoudboekje is niet op orde;
we leven boven onze stand. Een parochie met acht kernen met
nu nog elf kerken is lastig te besturen. Bestuur en pastoraal
team denken dat een bundeling van gelijkgestemde zielen
meer vitaliteit en dus toekomst biedt binnen het grotere ver-
band. Hoe? Daarover gaat het bestuur met de kernen in ge-
sprek. Samen kunnen we de Blijde Boodschap uitdragen en wat bete-
kenen in en voor de wereld. Dat lukt zeker als we letten op wat
ons verbindt. We leven niet voor niets in het Jaar van Barmhar-
tigheid, daaraan is in het bisdom Den Bosch net zoveel behoef-
te als in (een parochie van) het bisdom Rotterdam.

Wilbert van Erp,
vice-voorzitter HH Petrus en Paulus parochie

PASTORAAL TEAM

Pelgrimstochten en heilige deuren

Begin mei was ik een paar dagen
in Rome. Indrukwekkend om te
zien hoe mensen biddend en zin-
gend in processie door de heilige
deur van de Sint Pieter gingen.
Zelf wacht ik tot de herfstvakan-
tie, dan ga ik met de seminaris-
ten op pelgrimstocht naar Rome.



Het beeld van de deur gebruiken wij vaak in negatieve zin:
'voor een dichte deur staan', 'iemand de deur wijzen', 'dat doet
de deur dicht', 'een stok achter de deur hebben'. Bij gelegen-
heid van het heilig Jaar van Barmhartigheid zijn op vele plaat-
sen heilige deuren geopend: deuren met een positieve, symbo-
lische waarde, namelijk Gods openheid naar de mensen. Wie
door Christus' deur binnen gaat, mag zijn barmhartigheid er-
varen, mag in zijn eigen leven Gods vergevende liefde ervaren.

Naar de Wereld Jongeren Dagen

Op pelgrimstocht gaan is het oude vertrouwde achter
je laten en op weg gaan, met een eigen persoonlijke
intentie. Zo gaan van 17 juli tot 2 augustus 200 jongere-
n uit ons bisdom, onder wie een aantal uit onze paro-
chie, op pelgrimstocht naar Krakau voor de Wereld Jon-
geren Dagen. Op hun reis gaan zij onderweg door de heilige
deur van de Sint-Vitus kathedraal in Praag, met hun eigen
intenties. Zij kunnen dan Gods barmhartigheid ervaren op
hun tocht door hun leven; en ook dat barmhartigheid en
vergeving alles te maken hebben met Gods liefde en trouw.
Steeds opnieuw verbrak het volk van God door zonde en
gebrek aan liefde de band met de Heer. Maar het is God zelf
die de mens in staat stelt om de relatie met Hem te behou-
den. En dat is nog niet alles. God gaat nog verder in zijn liefde
en barmhartigheid. God wordt mens in ons midden: in Jezus
Christus zijn Zoon. Hij is de weg, de waarheid en het leven, wie
Hem ziet, ziet de Vader.

En dat is nog niet alles. God gaat nog verder in zijn liefde
en barmhartigheid. God wordt mens in ons midden: in Jezus
Christus zijn Zoon. Hij is de weg, de waarheid en het leven, wie
Hem ziet, ziet de Vader.

Heilige deur

In de vakantietijd mogen ook wij het vertrouwde even achter
ons laten en op weg gaan. Als u ergens bij een heilige deur
komt, ga die deur dan binnen met uw intentie en open uw hart
voor Gods barmhartigheid, liefde en vergeving. Gaat u niet
op tocht, de deur van uw kerk brengt u steeds opnieuw letter-
lijk dicht bij Hem, die zich gegeven heeft op het kruis aan
zijn mensen en zegt: 'Komt allen tot Mij die uitgeput zijn en
onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken'
(Matt.11, 28).

Pastoor W. Broeders

Urgente pastorale hulp nodig!

Dit is 'de 112' van de parochie! Dus niet gebruiken voor uitvaarten,
te voorziene Ziekzalving, Mistintenties, tijden van vieringen, in
de kerk vergeten paraplu's e.d. U krijgt iemand van het Pastoraal
Team aan de lijn of wordt z.s.m. teruggebeld. **Gebruikt u dit num-
mer écht alleen als Noodnummer!** Telefoonnr: **06 13 29 54 36.**

Belastingaangiften - Fiscaal Advies
Financieel advies

Drs. J.H.B. Koopmans
Koningin Julianalaan 22-H - 2251 EA Voorschoten
tel: 071-5619287 - e-mail: info@koopmansadvies.nl

WWW.KOOPMANSBELASTINGADVIES.NL

• Restauratie • Renovatie • Nieuwbouw • Onderhoud •



Apollolaan 53, 2741 TN WADDINXVEEN
Tel. : 0182 - 619944, Fax : 0182 - 631180
E-mail : info@vanberkelwaddinxveen.nl
Website : www.vanberkelwaddinxveen.nl

Begraafplaats Rhijnhof



Al meer dan 100 jaar is Rhijnhof een bijzondere begraafplaats met een prachtige natuur. Het nieuwe gedeelte met mooi aangelegde vijvers en hagen kwam in 2010 gereed. Rhijnhof is een algemene begraafplaats; een deel ervan is katholiek gewijd.

LAAN TE RHIJNHOF
2332 HZ LEIDEN
TEL. 071 532 06 09
FAX 071 532 04 48



Openingstijden kantoor in het Poortgebouw
op werkdagen van 09.00 tot 16.00 uur
e-mail: info@rhijnhof.nl website: www.rhijnhof.nl

Drukkerij **Labor Vincit** 5 generaties tyfo graaff

geboortekaartjes	huwelijkskaarten
digitaal drukwerk	briefpapier
rouwdrukwerk	posters en flyers
enveloppen	brochures
uitnodigingen	visitekaartjes

Nieuwe Rijn 83-84, 2312 JK Leiden telefoon: 071 5124807
www.drukkerijlaborvincit.nl e-mail: info@drukkerijlaborvincit.nl

Echt iets lekkers!



Raaphorst
BROOD EN BANKETBAKKERIJ

Tesselschadestraat 20
2332 BJ Leiden
Telefoon 071-576 12 74

Regentesse
uitvaartverzorging



'Persoonlijke aandacht
verlicht het verlies'

MARIELLE VAN DE LOO

071 34 11 590 WWW.REGENTESSE.NET

In vervolg op een eerder stuk in *Rondom de Kerk* over de encycliek 'Laudato Si' wil ik met u over een ander facet van gedachten wisselen. De encycliek is een oproep van de paus om wereldwijd serieus aandacht te besteden aan de milieuproblemen en te kijken naar de sociale onrechtvaardigheid.



Staat de mens nog wel centraal?

Alle problemen zijn te herleiden naar de verandering van onze levensstijl en ons vastklampen aan geld en goed. We zijn geheel afhankelijk geworden van de economie. Als er een economische crisis is, wordt als oplossing aangedragen dat we meer moet gaan consumeren, wat slecht is voor de aarde. Het doel van de economie is bij elke technologische ontwikkeling te bekijken naar wat het opbrengt. Tegelijkertijd denkt de mens ook economisch en gaat andere mensen als object zien: wat is de mens economisch gezien nog waard? De stap naar afdanken, zoals in arbeidssituaties, of van ouderen en gehandicapten, is dan heel klein geworden.

Grip op technologie kwijt

De technologie heeft een grote ontwikkeling doorgemaakt. In plaats van dat de tech-

nologie ten dienste staat van de mens, is hij de grip erop kwijtgeraakt. Zoals de paus beschrijft, zijn de middelen nu onbegrensd. Dat beïnvloedt onze levensstijl: alles kan of kan worden gemaakt. Er is geen maat meer. De mens handelt alsof God niet zou bestaan. Maar God bestaat wel. De techniek en de economie geven de mens macht, tegelijkertijd kan de mens niet met die macht omgaan en hij ziet ook de ernst van die macht niet. De mens is de macht verloren, de richting kwijtgeraakt. Toch wordt dit over het algemeen niet zo gezien. Er kan tegenwoordig veel en dat vindt de mens goed. Er is een innerlijke drang ontstaan om te consumeren en te denken in wat iets opbrengt.

Barmhartigheid als nieuwe levensstijl

De paus legt hier de oorzaak bloot van het

gedrag van de mens in de huidige wereld en de consequenties van dat gedrag, de manier waarop de mens met anderen omgaat. Paus Franciscus ziet dat de mens denkt dat hij centraal staat, maar dat niet doet. De economie en de technologie staan centraal en niet meer ten dienste van de mens. Door deze manier van denken ontstaan alle moeilijkheden en crisissen, niet alleen de ecologische. De paus zoekt als oplossing voor de ontstane situatie de Barmhartigheid als nieuwe levensstijl, een opdracht van Christus om Hem te volgen en de liefde van God door te geven aan de ander. Het belangeloos diep betrokken zijn bij de ander, je inlaten met hem. Een ontmoeting die zich kenmerkt door liefde en trouw. Dat betekent de moeilijkheden en de zwakheden van de ander op ons nemen. Het is ook beseffen dat je bent vergeven en geliefd bent door God. Dat houdt ook in dat de mens de ander moet vergeven. Barmhartigheid, zegt de paus, is ons een weg terug laten vinden naar de Vader. *Annelies Cremers*

Christelijke Peuterspeelzaal in Leiden

Vanaf september opent de eerste christelijke peuterspeelzaal van Leiden haar deuren. Peuterspeelzaal 'De goede Herder' is ondergebracht bij de Stichting Peuterspeelzalen Leiden en heeft een herkenbaar christelijke identiteit: met aandacht voor gebed, christelijke liedjes, en ook voor het spelenderwijs aanleren van deugden als naastenliefde, barmhartigheid, vergeving en dankbaarheid. Uiteraard wordt er ook volop gezellig gespeeld. Peuterspeelzaal

'De goede Herder' wil een plek zijn waar peuters een mooie, onbezorgde tijd kunnen hebben en waar ouders zich gesteund voelen in de opvoeding van hun kinderen.



De peuterspeelzaal komt in de christelijke basisschool Joppensz aan de Van Vollenhovenkade. Folders over programma, leidsters, identiteit en achtergrond vindt u in de kerken. Voor meer informatie of aanvraag van een folder, mail naar Caroline van Halem-Tax via peuterspeelzaal@degoedeherderleiden.nl.

Catechese voor kinderen van 3 tot 9 jaar in de Joseph

Iedere woensdagmiddag krijgen tientallen kinderen van 3 tot 9 jaar catechese in de pastorie van de Sint-Josephkerk. De methode is afgeleid van het bekende montessorionderwijs. Aan de hand van prachtig handgemaakt materiaal waar de kinderen zelfstandig mee werken, ontdekken zij steeds een beetje meer wie Jezus is. De kinderen krijgen zo op wekelijkse basis een extra mogelijkheid geboden om een persoonlijke relatie met God op te bouwen. U bent van harte welkom een keer te komen kijken. Dit kan op afspraak. Daarnaast zijn enkele keren per jaar open dagen of informatieavonden. Meer informatie of het maken van een afspraak zie www.catechesegoedeherder.nl. *Petra Tax, Coördinator Catechese van de Goede Herder, Leiden*

In gedachten

De enige weg als jij en ik, wij samen, de juiste weg eens namen en op de weg van Jezus verder gaan, dan word je gelukkig dan voel je je vrij want de enige weg is Hij

de andere weg, die brede, lijkt misschien wel fijn, maar je zal steeds ervaren het is niet echt, maar schijn

de weg die Hij je wijst is smal, maar wees niet bang; want Hij loopt altijd naast je je hele leven lang!

José Simons-Castelein



HARTEBRUG

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen, Haarlemmerstraat 110, Leiden. Secretariaat: Haarlemmerstraat 106, 2312 GD Leiden, 071 512 04 01 of hartebrugkerk@kpnmail.nl. Openingsstijden: dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Secretaresse: Corry Arendse. Koster/Beheerder: Joop Kruijs, 06 51 53 54 20. Kopij-adres: Corry Arendse, 071 341 28 89 of arendse.corry@hetnet.nl. Bank: NL29 INGB 0002 595800 tnv. HHPP Kerkbijdrage Hartebrugkerk. Eerst aanspreekbare: Bas van Pampus, pastoraal werker.

Oprichting jongerenclub

Enige tijd geleden heeft Nicholas Schoppink het plan opgevat om een Hartebrug jongerenclub op te richten. Een club die in een veilige en gezellige omgeving bij elkaar komt om gezellige parochiële bijeenkomsten te houden en van daaruit leuke activiteiten te ontwikkelen. Inmiddels zijn de jongeren onder de naam Coeli-club al van start gegaan door deel te nemen aan het landelijke RKJ volleybaltoernooi op zondag 10 april.



In hun speciaal ontworpen T-shirts hebben Nicholas, Christopher, Joscha en Lucas vijf wedstrijden gespeeld die geen beker opleverde maar wel heel veel plezier. Op vrijdag 27 mei werd er een spelletjesavond gehouden in de Romanuszaal. Er zitten nog meer leuke activiteiten in de planning. Zit jij ook op de middelbare school en wil je deelnemen aan de Coeli-club? Meld je dan aan bij de coördinator: vj.twist@kpnplanet.nl.

Vele talen maar één kerk

Onze geloofsgemeenschap in de Hartebrug bestaat uit veel verschillende nationaliteiten. Op de zondag van Pinksteren, de dag waarop de apostelen in vreemde talen begonnen te spreken, hebben wij aan onze parochianen de vraag gesteld: welke taal spreekt u? De kerkgangers werden verzocht in hun moedertaal de woorden 'Heilige Geest' op een strookje papier te schrijven. Intussen probeer-



den de kinderen te raden hoeveel talen wij zouden verzamelen. De uitkomst: maar liefst 21 talen!

Wij zijn trots dat wij een kerk zijn die zulke diversiteit een thuis biedt.

Open Kerk 10 september

In het weekend van 10 en 11 september 2016 worden de jaarlijkse **Open Monumentendagen** gehouden. Het thema dit jaar is: symbolen en iconen. Een thema dat binnen de Hartebrugkerk ruimschoots aan bod komt. De Hartebrugkerk is met zijn indrukwekkende zuilengevel midden op de Haarlemmerstraat terecht een icoon van de stad. Dat is ook de reden waarom we door de organisatie zijn uitgenodigd om als bezoekslocatie deel uit te maken van de rondleiding door Leiden. Op zaterdag 10 september van 12.00 tot 17.00 uur staan onze deuren wijd open om te laten zien en horen wat symbolen en iconen kunnen betekenen. Ons museum Greccio laat op die dag ook zijn rijke verzameling zien aan een ieder die daarin geïnteresseerd is.

Concert Sempre Crescendo

Het studenten-muziekgezelschap Sempre Crescendo is opgericht in 1831 en behoort daarmee tot de oudste muziekgezelschappen van de wereld. Daarnaast musiceren veel van de leden zelf nog verder in kleinere ensembles.

Agenda

Viering op zondag

11.15 uur Eucharistieviering.
Zie ook de Liturgiekalender achterin dit blad.

Kinderwoorddienst

Tijdens de Eucharistieviering op zondag 19 juni en 3 juli. Verder na de zomervakantie weer op zondag 4 en 18 september.

Viering door de week

Eucharistieviering in de dagkapel, iedere donderdag om 12.30 uur

Bijbelleesgroep

Tijdens de vakantiemaanden is er geen Bijbelleesgroep. In de Weekbrug wordt bekend gemaakt wanneer er weer gestart wordt.

Open kerk actie

Zaterdag 10 september van 12.00 tot 17.00 uur Open Monumentendag.

Sempre is een open subvereniging van Minerva. Dat wil zeggen dat iedereen die muziek wil maken welkom is. In het Voorjaarsconcert in de Hartebrugkerk op zondag 19 juni om 15.30 uur brengen zij onder leiding van Tristan Knelange en Guido Marchena het Requiem van Mozart ten gehore en de Akademische Festouverture van Brahms. Voor kaartverkoop: www.semprecrescendo.nl.

Bloemen verzorgen

Als je wat te vieren hebt dan horen daar ook bloemen bij. Zo ook in de Hartebrugkerk. Bij de vieringen op zondag maar ook in de dagkapel zorgen bloemen voor een feestelijke aankleding. Het was en is nog steeds de taak van onze koster Joop Kruijs. Omdat na zijn pensionering de uren zijn ingekort heeft hij daar nu minder tijd voor beschikbaar. Daarom zoeken wij een of meer vrijwilligers die dit werk willen overnemen. Houdt u van bloemen en heeft u misschien wel groene vingers die ons kunnen helpen, laat het dan weten bij het secretariaat: hartebrugkerk@kpnmail.nl.



Koffiedrinken

In de Romanuszaal na de zondagviering op 19 juni en 3 juli. Tijdens de zomervakantie is er geen koffiedrinken in de Romanuszaal. Vanaf september weer op de 1e en 3e zondag van de maand.

Voedselbank

Inzameling van houdbare producten voor de Leidse Voedselbank op zondag 3 juli, 7 augustus en 4 september.

Ouderensoos

Op woensdagmiddag van 13.30 -16.30 uur in de Romanuszaal. Op 22 juni is de slotdag en op 31 augustus begint het nieuwe seizoen.

Gedoopt

15 mei (Pinksteren) 2016
Emma van der Mee
Dochter van Mario van der Mee en Priscilla Marianne Kauling.



DE GOEDE HERDER

Kerk: Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen (Meerburgkerk), Hoge Rijndijk 16, 2382 AS Zoeterwoude (tevens post-adres), Kerk: De Menswording, Heelblaadjespad 1, 2353 PA Leiderdorp, Telefoon secretariaat: ma-/wo-/vr-ochtend 071 541 15 10 of degoedeherder@yahoo.com. Kerkbijdrage: NL12 RABO 0335 6021 85 t.n.v. De Goede Herder. Kopij-adres: mm.rondomdekerk@yahoo.com. Eerst aanspreekbare: Marlène Falke-de Hoogh, pastoraal werker.

Koorleden onderscheiden

Op Eerste Pinksterdag werden maar liefst zeven leden van ons Goede Herderkoor in het zonnetje gezet. Voor hun jarenlange inzet voor de kerkmuziek ontvingen zij een onderscheiding van de Nederlandse Sint Gregoriusvereniging. Pastoor Broeders noemde het koor als goed voorbeeld van "bindende element in de Parochiegemeenschap van De Goede Herder". Ans Bulles, secretaris van het koor sprak de laudatio uit over de verdiensten van Joke Beereboom, An Duivenvoorden, Maria Huibers, voorzitter Kees Vreeburg, Vincent Smeets, Johan Vroonhof en Cock de Vriend.



Joke Beereboom is al ruim 40 jaar koorlid, was ooit voorzitter van dameskoor Meerburg en een van de kwartiermakers bij de oprichting van het Goede Herderkoor. An Duivenvoorden werd al in 1972 lid van het Dameskoor van De Menswording, was vele jaren bestuurslid en speelde menigmaal een rol bij de organisatie van allerhande festiviteiten. Maria Huibers is vanaf 1969 dirigente geweest van kinderkooren, jongerenkooren, dameskooren, een middenkoor en cantorijen. Sinds 2015 dirigeert zij het Goede Herderkoor. Kees Vreeburg begon al in 1960 te zingen bij het kinderkoor en is sinds 1966 onafgebroken verbonden aan het koor van de Meerburg, nu dus aan dit koor waar hij ook de voorzittersrol vervult. Vincent Smeets begon in 1947 bij diverse Haagse kooren, waaronder Cantate Domino van Sint Paschalis Baylon en later in het Menswordingkoor. Ook Johan Vroonhof heeft sinds 1957 een indrukwekkende staat van dienst bij diverse kooren. Maar liefst 25 jaar lang was hij voorzitter van het Menswordingkoor. Cock de Vriend heeft meer dan 60 jaar lang alle mogelijke functies vervuld binnen de kerk: hij speelde orgel, richtte kooren op, was kerkbestuurder en zingt en speelt nog steeds met veel plezier bij ons koor. Wegens ziekte kon Cock de eremedaille helaas niet zelf in ontvangst nemen, zijn dochter deed dat namens hem. De huldiging werd besloten met een "Lang zullen ze leven" waarna er alle gelegenheid was om de gedecoreerden geluk te wensen!

Open Huis met 1000 bezoekers

Het Open Huis van de Meerburgkerk op Eerste Pinksterdag was een ongekend succes. De bezoekers konden meer leren over de herinrichting, deel nemen aan verschillende activiteiten en zo nu en dan ruimhartig de portemonnee trekken. Uiteraard waren koffie en thee beschikbaar, een ruime keuze aan taarten, en broodjes met heerlijke saté. Honderden flessen Goede Herderwijnen met speciaal etiket wisselden van eigenaar. Ook was er veel belangstelling voor een gelegenheidspublicatie met Goede Herdermoppen uit de verzameling van oud-pastoor Olsthoorn. Bouwcoördinator Leo Koot verzorgde met passie rondleidingen door het gebouw, ondersteund door een videovoortelling en powerpoints. Onze restauratieschilders legden uit hoe delen van de oorspronkelijke muurschildering in oude luister worden hersteld. Ons Goede Herderkoor verzorgde twee keer een kort concert en ook muziekschool MOL (die repetitieruimten huurt in de pastorie) gaf acte de



présence met een blokfluitduo. Voor kinderen was een aparte hoek ingericht, waar zij hun eigen kleurdecoraties konden maken. De devotiehoek bij het Mariabeeld (in helder rood gehuld vanwege het Pinksterfeest) vormde een prachtig rustpunt in alle drukte. Vele bezoekers maakten gebruik van de gelegenheid om een kaarsje op te steken of een intentie op te schrijven. Deze middag bracht ongeveer 5.000 euro op ten bate van ons Restauratiefonds! Uw bijdragen blijven van harte welkom op onze speciale bankrekening: **NL94 INGB 0000 0454 70** ten name van: **HHPP Parochiekerk De Goede Herder.**



Agenda

Gedurende de verbouwing van de Meerburgkerk vinden de zondagse vieringen plaats in De Menswordingkerk om 9.30 uur. Na afloop van de vieringen is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie of thee.

Door-de-weekse vieringen Menswording

Op de tweede woensdag van de maand is in De Menswording om 10.00 uur een Eucharistieviering, op de overige woensdagen is er een Woorden- en Gebedsdienst. Daarna is er een kopje koffie. Iedere donderdagavond is er in De Menswording om 19.15 uur een Avondgebed.

Meerburg

Iedere woensdagmorgen is er in de sacristie van de pastorie om 9.30 uur een Woorden- en Gebedsdienst. Daarna is er van 10.00 tot 12.00 uur in de Pastoor Schlattmannzaal van de pastorie gelegenheid om een kopje koffie te drinken en elkaar te ontmoeten in De Herdershof.

Thuiscommunie

Iedere 1e zaterdag van de maand wordt de

H. Communie gebracht naar mensen die niet meer regelmatig naar de kerk kunnen komen. Komende data zijn 2 juli en 6 augustus. Voor aanmeldingen en vragen kunt u contact opnemen met Miep Vroonhof tel. 071 589 16 26.

Overleden

Joannes Henricus Martinus Donders op 27 maart
Gerardus Petrus Uilenberg op 28 maart
Maria Leentje Wilhelmina Maas - Uiterdijk op 5 april
Franchina Eleonora Josephina van Berkel - Breedevelde op 7 april
Wilhelmina Christina van Lierop - Favier op 12 april
Gerardus Cornelis Johannes Alkemade op 17 april
Mari Alida de Nobel - van Gijlswijk op 25 april
Anton Josephus Theodorus Bilderbeek op 7 mei

Beheercommissie

Gabriëlle Berntsen, André Bouwman, Gerard vd Hulst, Joop van Huut, Leo Koot, Freek Versteegen

Pastoraatgroep

André Bey, Stephanie Jägel, Jeanneke vd Hulst, Hans Kruidenberg, Jacqueline Latour, René Soullié.

RODENBURG-VAN DER MEEL BV
PROJEKT- EN WONINGINRICHTING

Draadbaan 19
 2352 BM Leiderdorp

Tel. nr. 071-5 820 830
 Mob. nr. 06-5 394 00 57
 www.rodenburgvandermeel.nl
 E-mail rodenburgvandermeel@hetnet.nl Nico v.d Meel

Religia Leiden 25th
 Hét adres voor religieuze geschenken
 onbetwist de Leidse kaarsenspecialist

Openingstijden: van 10.00 uur - 15.00 uur
 donderdag en zondag gesloten

OPHEFFINGSUITVERKOOP
 Kortingen tot 50% op het gehele assortiment
 met uitzondering van de Kerstgroepen en
 de Noveenkaarsen waarvan de 4e altijd gratis is.
OP = OP

Verkoop: Herensingel 3
 2316 JS Leiden Tel: 071 521 17 50 Mobiel: 06 10 84 80 78
 E-mail: religialeiden@gmail.com Website: www.religialeiden.nl

GEERS SCHILDERWERKEN
 Onderhoud restauratie & decoratieschilderwerken

OOSTERLOOSTRAAT 12 2271 HG VOORBURG
 T 070-3836295 E INFO@GEERSSCHILDERWERKEN.NL
 M 06-54770454 I WWW.GEERSSCHILDERWERKEN.NL



Uitvaartverzorging

Janson & Bolland

Wij zijn gevestigd in het karakteristieke pand
 aan het Levendaal 103 te Leiden.

Kwaliteit, service, persoonlijke begeleiding
 en unieke nazorg.

071 – 512 21 12
 Dag en nacht bereikbaar

WWW.LEVENDAAL.EU

KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN

De KBO is een moderne beweging op katholieke grondslag ter behartiging van de belangen van ouders.

KBO
 ZUID-HOLLAND
 Afdeling LEIDEN
 Belangenorganisatie voor 50-plussers

De KBO geeft tien maal per jaar het landelijk blad Nestor uit.

Aanmelden: Maria Rutgersweg 124, 2331 NX Leiden
 Tel. 071-5310968 Contributie € 22,- per jaar.

ZIRKZEE
 WONEN & SLAPEN
 SINDS 1935

MARMOLEUMVINYL
 GORDIJPARKET
 MEUBELBEDDEN
 BEHANGLAMINAAT
 TAPIJTZONWERING

Lammenschansweg 138 ■ Leiden ■ zirkzeewonen.nl

Tegenover molen de Valk

W.P. Hartwijk & Zn BV
 gas- licht - water & cv
 IJzerwaren Speciaalzaak

071-5126627

Lammermarkt 3 2312 CK Leiden
 www.hartwijk.nl



O.L.VROUW HEMELVAART/SINT JOSEPH

Sint-Josephkerk, Herensingel 3, Leiden, Pastorie: Herensingel 3, 2316 JS Leiden, 071 521 81 13. In urgente situaties kunt u bellen naar: 06 23 75 26 74. NL57 INGB0000602334 tnv HHPP Par Kern OLV Hemelvaart en St Joseph. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.



Impressie sponsorfeest 20 mei



Eerste H. Communie

Op zondag 19 mei Sacramentsdag ontvingen deze kinderen hun Eerste H. Communie: Anissa Karim - Chekina M Pialu - Daan M Pialu - Elena Pizarro de la Iglesia - Joris Veraart - Max Magaldi - Maarten Kleemans - Nicolo Ratti.

Geloven is werken aan onze relatie met Jezus

Geloven is zoals u weet geen theorie of iets abstracts, maar relationeel. Het is net als in elke relatie hard werken. Communicatie is hierbij belangrijk: met elkaar spreken, allerlei zaken aan elkaar toevertrouwen, de grote en kleine zorgen vertellen, maar ook dankbaar zijn en even bij elkaar zijn zonder veel gepraat, alleen maar liefhebben. Veel heiligen zijn hierin voorbeelden voor ons.

Een belangrijke grote heilige is de H. Teresia van Avila. Zij leefde in de 16de eeuw en al in haar jeugd zei ze: 'Ik wil God zien.' Ze werd kloosterzuster. Toch kreeg ze pas na twintig jaar zuster zijn door waar het om ging. Uiteindelijk kwamen er in haar leven mensen op haar pad die haar bij Christus brachten, die haar echt leerden bidden, haar leerden omgaan met Jezus. Anderzijds liet Jezus haar zien dat Zijn Menswording het belangrijkste is. Het Kruis is het criterium om Jezus echt te vinden. Haar richtlijnen ook voor ons kunnen zijn: soberheid, niet te veel hechten aan aardse za-

ken, nederigheid en liefde voor God. Teresia ging meer voor Jezus doen, probeerde te leven zoals Hij het wilde, stelde zichzelf niet op de voorgrond. Bidden werd haar grondhouding en daarbij de naasten liefhebben. Ze ontdekte dat Jezus nooit ver weg is, dat de wereld uiteindelijk voorbijgaat, maar Hij altijd blijft. 'God alleen is genoeg.' Een bekende uitspraak van haar: 'Bidden is liefhebben.' Annelies Cremers

Kindercatechese: training

Vanaf 30 september wordt in Leiden een training gehouden voor de Catechese van de Goede Herder. Voor het eerst wordt deze training ook in het Nederlands gegeven. De training is gericht op het geven van catechese aan kinderen van 3 tot en met 12 jaar. Deelnemers worden geleerd te werken met specifiek, veelal driedimensionaal materiaal van een in de praktijk ontwikkelde methode die wordt gebruikt in 38 landen en sinds 2009 ook in Nederland. Als docent komt de dominicaanse Theresa Anne uit Sittard. Zij zal haar ervaring delen als trainer en catecheet in Amerika en ook in Nederland. Een reactie van een eerdere deelnemer: 'Het kind kan zichzelf helemaal inleven en geven en bouwen aan de relatie met God.' Voor meer informatie of opgave: Laura van der Lee-Valiani, training@catechesegoedeherder.nl, tel. 06 21 40 38 94. Meer informatie staat op www.catechesegoedeherder.nl.



Josephwijn

Voor de restauratie van onze kerk bieden we een speciale editie Sint-Josephwijn aan onder het motto: 'Een bekroonde wijn met passie voor een kerk met passie'. Een prachtige wijn die heel toegankelijk, fruitig en doordrinkbaar is en eigenlijk 'altijd kan' zowel bij een borrel als bij het eten. Deze Franse wijn heeft verschillende prijzen gewonnen. Een universele wijn die door de echte kenners met een 8,5 is beoordeeld. De wijn kost een tientje per fles maar een doosje van zes slechts 50 euro. Contactpersoon: Stefan Tax via: stefantax@hotmail.com of tel. 06 53 58 85 69. Stefan Tax



Vaste vieringen

Deze gaan in de zomer gewoon door evenals de koffie op zondag.

Zondag

11.30 uur Eucharistie met koorzang
 Kinderwoorddienst en crèche. Nadien koffie

Woensdag

18.30 uur Aanbedding en biechtgelegenheid en om 19.00 uur Eucharistie

Poolse Mis

Zondag om 17.00 uur!

Pater Pio gebedsgroep

1e zaterdag van de maand van 10.30 tot 12.30 uur: Mis, koffie, inleiding, aanbedding

Extra aandacht voor

Zo 26 juni: afsluiting seizoen met alle koren
 Za 2 juli, 6 aug. en 3 sept.: Pater Pio gebedsgroep
 11-12 aug.: bedevaart Kevelaar
 Zo 14 aug.: viering Hoogfeest OLV hemelvaart
 Vrij 2 sept.: avond van Barmhartigheid met onze bisschop (zie pagina 13).



SINT JAN'S ONTHOOFDING

Sint Jan's Onthoofding: Zuidbuurtseweg 15, Christus Dienaarkerk: Van Swietenstraat 1-3, Pastorie: Zuidbuurtseweg 14, 2381 LB Zoeterwoude-Dorp, 071 580 12 15 of stjansparochie@live.nl. Openingsdagen: dinsdag en vrijdag van 9.30 tot 11.30 uur. Bank: NL95 INGB 0000 2717 53 t.n.v. HHPP Sint Jan. Kopij-adres: Annie Borst, 071 580 32 83 of annie_borst@msn.com. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.

Vakantietijd

We zijn al weer op de helft van het jaar. Maanden waarin er veel dingen aan de hand zijn geweest, vluchtelingen, aanslagen. Allemaal zaken die mij doen beseffen dat er in de wereld veel aan de hand is, daar moeten we niet voor weglopen. Maar we kunnen en hoeven ook niet de hele wereld op onze schouders te nemen. Als we ieder op onze eigen manier een bijdrage leveren aan de problemen, in gebed of daadwerkelijke inzet, dan begint daar de verandering al. Hoop doet leven; dat is een veel gehoorde uitdrukking, ontleend aan het Bijbelboek Prediker (9:4). We hopen op iets: een goede uitslag van een examen, een onderzoek, een telefoontje, op mooi weer nu de vakantieperiode aanbreekt. We hopen dat het geweld in de wereld ophoudt, dat vluchtelingen een veilige plek vinden. Hoop is oriëntatie van de geest, oriëntatie van het hart. Het is niet de overtuiging dat iets goed afloopt, maar de zekerheid dat iets zin heeft - zonder over de afloop te speculeren. In deze hoop, die los van alle aardse beslommeringen staat, geeft ons ook kracht om te leven en het steeds opnieuw te proberen. Hoop is een gesteldheid van de geest, die het mogelijk maakt tegen de verdrukking in te leven. Wij hebben al een voorschot van die Geest ontvangen. In deze hoop zijn wij gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Als we hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De Geest zet ons in beweging om erop uit te trekken, naar de ander die eenzaam is of ziek, of om andere culturen te ontdekken bijvoorbeeld tijdens de vakantie. Hoop doet leven en Hoop is leven. Ik wens u allen veel Hoop en Geest toe in deze vakantieperiode.

Margreet Onderwater, Gebedsleider

Zomerrooster

In de vorige rondom heeft u er al iets over kunnen lezen; in de maanden juli en augustus zal er i.v.m. de beperkte beschikbaarheid en vakanties van onze vaste voorgangers een aangepast rooster zijn. Voor onze parochiekerk betekent dat, dat in juli en augustus alle vieringen op zaterdagavond zijn. Wij zijn blij met de inzet van ons parochiekoor dat ook de komende zomer de honneurs waarneemt en alle vieringen met zang omlijst. Dank!!



Geslaagde korenavond

Eigentijds koor Iduna bestaat dit jaar 45 jaar. In het kader van deze 'verjaardag' organiseerden wij op zaterdag 16 april een Zoeterwoudse korenavond. De volgende 10 koren en zanggroepen deden mee: Parochiekoor St. Cecilia, Muscalkoor Zoeterwoude, Gemengde Zangvereniging Cantate Domino, Mankracht 6, Shantykoor De Weide Poort, Gemengd Koor De Goede Herder, Mannen zanggroep l'Signori, Jongerenkoor Meerburg, Kleinkoor van de Dorpskerk en natuurlijk Eigentijds koor Iduna. In het volle programma kreeg ieder gezelschap 10 minuten om zich te presenteren. Het was opvallend dat diverse zangers en zangeressen lid bleken te zijn van verschillende koren en soms wel drie maal op het podium stonden. Het werd een sfeervolle avond met een gevarieerd aanbod. Kerkelijke liederen in diverse talen, uiteenlopend van klassiek tot eigentijds en zowel van katholieke als uit protestantse oorsprong. Daarnaast was er ook ruimte voor niet-kerkelijk repertoire. De avond werd besloten met het gezamenlijk gezongen lied 'Zing met mij'.

We kijken terug op een zeer geslaagd 'ver-

Eigentijds Koor Iduna zoekt PIANIST m/v

Iduna zingt, begeleid door een combo en onder leiding van een enthousiaste dirigent, eigentijdse kerkelijke liederen. Maandelijks verzorgt het koor de zang tijdens de viering op zaterdagavond en een paar keer per jaar werkt het koor mee aan andere vieringen en evenementen. Repetitie op dinsdagavond van 20.00-22.00 uur in de Christus Dienaarkerk aan de van Swietenstraat 1 te Zoeterwoude-Dorp.

Interesse of meer informatie?

Mali naar: idunakoor@gmail.com of kom langs op de repetitie.



jaardagsfeest' en danken alle gezelschappen nogmaals voor hun enthousiaste deelname. We hopen dat een traditie is geboren die de komende jaren kan worden voortgezet.

Karin van der Salm, bestuur Iduna

FAMILIEBERICHTEN

Overleden

- 27-03 Johanna de Ridder-van der Geer 95 jaar
- 31-03 Cock van Rijn-van Klink 61 jaar
- 05-04 Cornelis Romijn 99 jaar
- 07-04 Simonia Mooijman-Borst 86 jaar
- 29-04 Corrie Baart-Paardekooper 85 jaar

Eerste Heilige Communie 29 mei

Iris Kraan, Tessa de Wit, Olav van Rooijen, Bart Goemans, TJ van Bemmelen, Bridget de Boer, Merel Versteegen, Rens v.d. Mortel, Sebastian Piotrowicz, Maeve Loomans

Heilig Vormsel 11 juni

V.l.n.r.: Luuk Ammerlaan, Bas Kraan, Femke de Wit, Indy de Jong, Merel van Klink en Werre v.d. Mortel.



Pastoraatsgroep

Margreet Onderwater, Aad van Slingerland, Annie Borst, Joke de Haas

Beheercommissie

Lon Kuenen, Aad Berk, Bert v.d. Bosch, Jos Hiel, Zita Hilgersom, Kees Janson, Cok Noordermeer

Kerkbalans 2016

Uw jaarlijkse kerkbijdrage zien we graag tegemoet op een van onderstaande rekeningen NL93 INGB 0002 5647 72 t.n.v. HHPP kerkbijdrage St.Jan, NL75 RABO 0375 3048 00 t.n.v. HHPP kerkbijdrage St.Jan.



H. LAURENTIUS

Kerk: Dr. Van Noortstraat 88. Pastorie: Dr. Van Noortstraat 88, 2266 HA Stompwijk, 071 580 16 04 of sintlaurentius@hotmail.com. Openingsdagen secretariaat: maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur. Algemene kerkbijdragen: NL49 RABO 0361 502 168. Kopij-adres: Agnes van Boheemen-Vollebregt, 070 327 41 23 of aadenagnesvanboheemen@hetnet.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor W.P.L. Broeders.



Kerkhof opgeknapt

Het kerkhof van de H. Laurentiuskerk in Stompwijk ligt naast de kerk. Bezoekers van vieringen kunnen na afloop makkelijk een bezoek brengen. Ook om planten water te geven uit de antieke pomp die de kerkhofstuin siert. Bij uitvaarten waar veel mensen aanwezig zijn werd het de laatste jaren wel wat ongemakkelijk. Het padenstelsel liep tegen de heggetjes aan. Ook de tegels in de paden begonnen flink slijtage te vertonen. Vorig jaar werd al een begin gemaakt met wat ook wel de restauratie van het kerkhof genoemd mag worden. Het padenstelsel werd vernieuwd en ontsloten zodat er makkelijk kan worden rondgelopen. Bij begravenissen geen overbodige luxe. Voorganger en familie kunnen, als zij dat willen, nu het kerkhof verlaten zonder langs de overige bezoekers te hoeven schuifelen. Onlangs zijn de laatste werkzaamheden afgerond en ligt het kerkhof er weer voor lange tijd netjes bij. Een aantal oude tegels konden nog worden gebruikt op andere plaatsen in de Monumentale Pastoorstuin bij een terrasje. Alles nodigt weer uit tot een bezoek.

Agnes van Boheemen Vollebregt

Terugkomviering voor dopelingen

De terugkomviering voor de dopelingen van 2014 en 2015 op zondag 24 april was heel bijzonder. Er waren veel dopelingen naar de kerk gekomen samen met hun ouders, broertjes en zusjes, opa's en oma's en (peet)ooms en



(peet)tantes. De kerk was versierd met vissen en de kinderen hadden hun favoriete knuffel meegebracht. Het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst werd verteld. Daar worden een heleboel vissen gevangen. Allerlei soorten. Het staat symbool voor dat iedereen een kind van God is en erbij hoort. De kinderen hadden allemaal verschillende knuffels meegenomen wat dat thema versterkte. Er was ook een visnet in de kerk. Dat had ook een betekenis, want God is er altijd en vangt je op als het nodig is. Verder was het vooral een vrolijke viering! Na de viering kregen de dopelingen hun eigen doopbordje en een kleurplaat mee. Wij bedanken Marianne Turk voor het leiden van deze viering.

Doopwerkgroep H. Laurentiuskerk Stompwijk

Gedicht:

*Visje jij die zwemt in de grote zee,
telkens met de stroming van de golven mee.
Onvoorspelbaar is je lange reis en lot,
groot is je verlangen,
dat jij eens wordt gevangen,
in het visnet van onze Heer God.*



Eerste Heilige Communie

Op zondag 17 april was het een drukke boel in de kerk. Het was groot feest want er gingen 12 jongens en meisjes de Eerste heilige Communie doen. De kinderen hadden allemaal hun mooiste kleding aan en de vaders en moeders



Van links naar rechts: Rick Kort - Amber Røling - Florine Bolleboom - Zoey Wilhite - Yuki van Es - Anne Spruijt - Simon Kerkvliet - Raeven van Santen - Lynn van Santen - Tjeerd de Haas - Giovanni Oudshoorn - Ivan van Rijn.

zagen er ook op hun paasbest uit. Het was een hele mooie en vooral gezellige viering met mooie liederen, goede teksten, leuke versieringen, schitterende bloemen en nog een mooi verhaal dat ondersteund werd door een presentatie op een groot scherm. Alle kinderen die wat verder naar achteren zaten in de kerk mochten naar voren komen en konden zo het verhaal goed volgen. Het was een groot succes. Werkgroep EHC



Rabosponsortocht 2016

Al vele jaren wordt er door de RABO bank een sponsorfietsactie gedaan. Wij doen er ook al vele jaren aan mee met ons thema: WERK AAN DE KERK! Dit was oorspronkelijk voor de Restauratie van onze H. Laurentiuskerk. De Restauratie van de kerk is gedaan, nu gaan wij voor het kerkorgel! Het orgel is toe aan een grondige onderhoudsbeurt! Dus ons thema is: RESTAURATIE ORGEL H. LAURENTIUSKERK STOMPWIJK! Fiets mee, al is het voor de gezelligheid! In Stompwijk wordt gestart bij de sporthal, zondag 26 juni 2016 vanaf 9.00 uur. Van harte aanbevolen. Wij doen weer mee met nummer 722. Rienus Odijk

Familieberichten

Overleden

- 7 april - Piet van Boheemen, 74 jaar
- 15 april - Thea Oudshoorn Hendriks, 71 jaar
- 23 april - Huib van der Helm, 80 jaar
- 26 april - Rina van Maren - Olsthoorn, 92 jaar
- 6 mei - Rinus van Haaster, 95 jaar.

Hier zijn weer allerlei interessante en leerzame activiteiten in en vanuit onze kerken, ook in de vakantieperiode! Meer informatie in de catechese folder. Kijk ook op de pagina's van de kerken, daar zijn nog meer activiteiten en vieringen voor iedereen. Weekendvieringen en bijzondere vieringen staan op pagina 22 en 23, Jongerenmissen op pagina 20.

Interessante catechese in het najaar!

Hier zijn weer allerlei interessante en leerzame activiteiten in en vanuit onze kerken, ook in de vakantieperiode!

Alpha (zie hiernaast), helpt ook vaste kerkgangers om de 'sprakeloosheid' te doorbreken. Zie ook de uitspraken van Leo Fijen op pagina 1.
Lectio divina We lezen uit het Johannes evangelie, en we zien hoe Adrienne von Speyr deze tekst heeft gelezen.
Twitteren met God en het **Geloof in alle**

Redelijkheid Leeskringen over homoseksualiteit, abortus, anticonceptie, euthanasie, zelfdoding, seksueel misbruik. Hoe kun je leren op een empathische doch scherpe manier praten over deze gevoelige onderwerpen.
Katholieke reformatie In 2017, 500 jaar na het ontstaan van



Het Nederlandse Onze Vader in de 'Onzevader'-kerk in Jeruzalem.

het protestantisme, hoe heeft de Katholieke Kerk daar toen op gereageerd? Het Concilie van Trente, Teresa van Avila, Ignatius en de Jezuiten, Franciscus van Sales, komen aan bod.
Filmavonden Samen kijken en napraten. Films waarin geloof en dagelijks leven elkaar raken.
Vaste gebeden Over het Onze Vader, Wees gegroet, Eucharistisch gebed, wat bidden we dan? En hoe is de **Eucharistieviering** de hartslag van ons geloof?
Advent Wat gebeurde er in het huisje van Nazareth? Wat gebeurde er in de stal van Bethlehem én wat gebeurde er toen 'in de hemel'? Na de zomer vindt u de folder(s) met alle gegevens.

Campagne voor het Alpha-avontuur

In september begint een wereldwijde campagne voor de Alpha-cursus, met als gezicht de avonturier Bear Grylls. Van al zijn overlevingstochten noemt hij het grootste avontuur zijn zoektocht naar God.

Ook Alpha Nederland en het Katholiek Alpha Centrum sluiten aan bij deze campagne. Met alle Alpha-plaatsen in Leiden e.o., van welke denominatie ook, wordt ook voor deze regio de campagne gelanceerd. Gebleken is namelijk dat heel veel (jonge) mensen op zoek zijn naar de vervulling van hun leven. En zij willen ook iets meer over God te weten komen, op een informele en informatieve manier. Dat is precies wat Alpha biedt. Vanuit onze parochie, voor iedereen die mee wil doen, jong en wat ouder, gelovig of zoekend, RK of niet, start de Alpha op **maandag 19 september**. De cursus loopt tot en met maandag 21 november, met als extra zaterdag 15 oktober overdag. De opzet is heel eenvoudig: samen eten, samen luisteren en kijken naar de (dvd)inleiding, samen praten. God (beter) leren kennen is inderdaad in de wereld van vandaag een avontuur! **Zie ook** www.hoevindjeGod.nl en www.alpha-cursus.nl. **Info en opgave** bij pastoor Smith 071 5130700 of jhsmithpr@gmail.com.

Juni

- 20
- 21
- 22
- 23 **Geboorte van de H. Johannes de Doper** Hoogfeest
- 24
- 25
- 26 **Viering HH. Petrus en Paulus apostelen** Hoogfeest. Zie pagina 15
- 27 **Christelijke kunst** 20.00 uur Pastorie Sint Jan, door Bas van Pampus
- 28 **Christelijke kunst** 10.00 uur Petruspastorie, door Bas van Pampus
- 29
- 30

Juli

- 1
- 2 **Pater Pio gebedsgroep** Zie pag. 9
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9 **Landelijke Bedevaart Brielle** Met opening Heilige Deur. Zie linksonder
- 10
- 11
- 12
- 13 **Open Kerk Petrus** Zie pagina 15
- 14
- 15
- 16
- 17 **Start WJD-reis naar Krakau** Volg de jongeren op hun reis! Zie pagina 20. Naar Echternach in Luxemburg, bezoek graf H. Willibrord
- 18 **WJD-ers naar Marburg in Duitsland** Bezoek aan een ziekenhuis, gesticht door de H. Elisabeth
- 19 **Op excursie naar vm. Concentratiekamp Dachau**
- 20 **In Eichstätt**
- 21 **WJD-ers in Praag, Tsjechië** Door de Heilige Deur in de Sint-Vituskathedraal
- 22 **In bisdom Kielce** Ze sluiten aan bij 'Days of the Diocese'
- 23
- 24
- 25 **Vertrek naar Krakau**
- 26 **WJD**
- 27 **WJD**
- 28 **WJD Komst paus Franciscus**
- 29 **WJD** WJD@home-weekend in Delft. Zie pagina 20
- 30 **WJD Avondwake** WJD@home
- 31 **WJD Eucharistie met paus Franciscus als hoofdcelebrant** WJD@home



Augustus

- 1
- 2 **WJD-ers weer thuis**
- 3
- 4
- 5
- 6 **Pater Pio Gebeds groep** Zie pag. 9
- 7
- 8
- 9
- 10 **Open Kerk Petrus** Zie pagina 15
- 11 **Bedevaart Kevelaer** Start van de grote bedevaart naar Kevelaer, begeleid door pastoor Smit en diaken Clavel. Deze bedevaart is geheel verzorgd. De folders liggen achterin de kerken. Info op www.haagsebedevaarten.nl.
- 12 **Bedevaart Kevelaer**
- 13 **Bedevaart Kevelaer**
- 14
- 15 **Maria Ten hemel Opneming** Hoogfeest
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21 **English Mass starts again**
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31

September

- 1
- 2 **Avond van Barmhartigheid** Zie hieronder
- 3 **Pater Pio Gebeds groep** Zie pag. 9
- 4 **Bedevaart Banneux**
- 5 **Bedevaart Banneux**
- 6 **Bedevaart Banneux**
- 7
- 8
- 9
- 10 **Open Monumentendag** Thema: iconen en symbolen. Zie ook pag. 6
- 11 **Open Monumentendag**
- 12
- 13
- 14 **Open Kerk Petrus** Zie pagina 15
- 15 **Bijbelleesavond** Begeleid door Marieke Maes. Antoniuspastorie van 20.00 tot 22.00 uur
- 16
- 17
- 18
- 19 **Start Alpha-cursus** Zie hierboven
- 20 **Bedevaart Heiloo** Zie linksonder

Ga mee op bedevaart!

Op 9 juli is de Nationale Bedevaart naar het heiligdom HH. Martelaren van Gorcum in **Brielle**. Zie www.bisdomrotterdam.nl. Van 11 tot en met 13 augustus naar **Kevelaer!** Zie info bij 11 augustus. Van 2 tot en met 6 september naar **Banneux**, geheel verzorgd. Info en opgave via www.banneux-comitee-bisdom-rotterdam.nl. En op 19 september is er een bedevaart naar het **Mariaoord Heiloo**. Folders vindt u t.z.t. in de kerk.



17 Start WJD-reis naar Krakau Volg de jongeren op hun reis! Zie pagina 20. Naar Echternach in Luxemburg, bezoek graf H. Willibrord





H. LODEWIJK

H. Lodewijkkerk, Steenschuur 19, Leiden. Pastorie: Steenschuur 19, 2311 ES Leiden, 071 - 513 07 00. Kopij-adres: Ruud Stuurman, 071 - 589 22 00 of rstuurman@roomburgh.nl. Bank: NL83 INGB 0000 6072 98 t.n.v. Kerkbestuur parochie H. Lodewijk, Leiden. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Eerste heilige Communie



We feliciteren Lorenzo Colesanti en Stan Buiting (van de Petruskerk) met hun Eerste heilige Communie op 29 mei.

Familie Tuinfeest zaterdag 2 juli

Graag nodigen we alle jonge katholieke gezinnen uit voor het tuinfeest **zaterdagmiddag 2 juli** van 15.00 - 19.00 uur. Voor de kinderen wordt er een workshop verzorgd door Kisi Kids, is er een speeltoestel en een springkussen! Daarna zal er een heerlijke BBQ zijn voor de kinderen en ouders. De locatie is de **tuin van de Lodewijkkerk**, Steenschuur 17 in Leiden. Geef je graag **vóór 25 juni** op bij Margaretha Mijhad (06 13 89 28 39), of stuur een e-mail naar Pauline van Berkel (gezininleiden@gmail.com). De kosten voor volwassenen is 10 euro, kinderen vanaf 3 jaar 5 euro (maar met een max van 30 euro per gezin). Het bedrag kan vooraf over-

gemaakt worden naar: NL97 ABNA 0573422559 (M. van Voorst) of gepast betalen bij aanvang. Komt allen! Margaretha en Pauline

Nico 40 jaar bij de Lodewijk

Veertig jaar geleden zat er jongetje te vissen aan de Zoeterwoudsesingel tegenover het huis van de familie Vreeburg. De huishoudster haalde het ventje regelmatig even naar binnen voor een glas drinken en een koekje. Toen vervolgens pastoor Vreeburg werd benoemd in de H. Lodewijkkerk verhuisde de jongen mee en vond een visplekje in het Van der Werffpark. Op een dag vroeg hij of er nog wat klusjes waren. Dat was het begin van een verbintenis aan de H. Lodewijkkerk van Nico van Steenberg, van klusjes tot hulpkoster en daarna koster, organist (Nico leest geen noten maar speelt alles zo uit het hoofd mee!), bloemen, poetsen,... Nico is een echte duizendpoot en dat nu al 40 jaar lang. Als we hem vragen wat hij de hoogtepunten vind van deze 40 jaar noemt hij natuurlijk de dag dat pastoor Vreeburg monseigneur werd, maar zegt hij eigenlijk is het aller mooiste de Eucharistie want Onze Lieve Heer blijft het belangrijkste.



Lodewijkbrunch

Op **zondag 3 juli** is weer de jaarlijkse seizoensafsluiting in de vorm van de Lodewijkbrunch. Na de H. Mis van 10.00 uur starten we natuurlijk met een heerlijk kopje koffie waarna we gezamenlijk zullen brunchen. Zoals gebruikelijk vragen we iedereen wat klaar te maken voor bij de koffie of bij de brunch. We denken daarbij aan taarten, cakes, hartige taarten, salades etc. De Pastoraatgroep zorgt voor voldoende stokbrood, en natuurlijk drank. Natuurlijk hopen we op mooi weer zodat we kunnen genieten van onze mooie pastorietaun. Voor meer details zie de flyers en wilt u wat klaar maken laat het ons even weten na de Mis of via lodewijkparochie@gmail.com.



We feliciteren Nico en bedanken hem voor zijn jarenlange trouw en inzet en we hopen dat hij dat nog heel lang mag blijven doen.

Pastoor Smith, de pastoraatgroep en beheercommissie van de H. Lodewijk

Eén keer Avondmis in de ochtend

Vanwege de bedevaart naar Kevelaar wordt de Avondmis van **donderdag 11 augustus** verplaatst naar de ochtend, 9.00 uur. Géén Avondmis dus op die donderdag, wel een Ochtendmis. Dit is éénmalig.

Vaste Vieringen

De vaste vieringen gaan in de zomer door
Zondag
10.00 Hoogmis Latijn of Latijn / NL.
17.00 Aanbedding en biechtgelegenheid
18.00 English Mass (not 10 July - 14 August)

Door de Week

Maandag 9.00
Dinsdag 19.00 (Tridentijnse Mis)
Woensdag 9.00
Donderdag 19.00
Vrijdag 19.00
Zaterdag 9.30

Eucharistische aanbidding

Vrijdag 14.00 - 23.00 uur
Zaterdag 7.00 - 14.00 uur
Zondag 17.00 - 18.00 uur

Biechtgelegenheid

Zondag 17.00 - 17.45 uur

Let op! De Zondagsaanbedding en Engelse Mis stoppen op zondag 3 juli en beginnen weer op zondag 21 augustus

There will be no English Mass from Sunday 10 July till Sunday 14 August. It will start again on Sunday 21 August.

Speciale aandacht voor

- Rozenkrans voor roepingen: elke 4e donderdag na de Avondmis; data: 23 juni, 28 juli en 25 augustus.
- 3 juli, zondag: Lodewijkbrunch na de Mis
- 11 augustus, donderdag: géén Avondmis, wel Mis om 9.00 uur
- 2 september, vrijdag: Mis met de bisschop en avond van Barmhartigheid.



SINT PETRUS

Sint-Petruskerk: Lammenschansweg 40a, Leiden, Pastorie: Lorentzkade 16a, 2313 GB Leiden, 071 512 19 12 of secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Openingsuren pastorie: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30 tot 12.00 uur. In urgente gevallen (zoals een uitvaart) 06 23 75 26 74. Bank: NL04 INGB 0002 5541 52 t.n.v. HHPP Sint Petrus Kerkbijdragen, Leiden. Kopij-adres: secretariaat@sintpetrusleiden.nl. Eerst aanspreekbare: pastoor J.H. Smith.

Eerste H. Communie



Wij feliciteren Alexandra van Woensel - Elise Gittenberger - Fiona van der Winden - Floortje van Zijl - Florian Koomen - Hannah Parent - Hero Helsloot - Jasmijn Stijnman - Leonoor de Jonge - Linus Reterink - Livia Zwetsloot - Luna Engel - Tessel de Jonge - Tijl Mackay. Zij ontvingen op zondag 5 juni hun eerste H. Communie in de Sint Petrus kerk. Stan Buiting heeft in de H. Lodewijk zijn Eerste H. Communie gedaan op 29 mei.

Onze Knik-engel knikt dankbaar

Zoals een aantal kernen actief zijn met grote en indrukwekkende renovaties, zo is de Petruskerk toe aan groot onderhoud. Van buitenaf zie je hoe de boeidelen van de kerk bladderen; in de kerk zagen we met Pinksteren weer emmers die het regenwater uit een lekkend dak opvangen. Daarom zijn we in 2015 de actie Knik-engel gestart met het doel € 10.000,- op te halen om, in aanvulling op subsidies, groot onderhoud mogelijk te maken. Dat betreft niet alleen schilderwerk en dakreparaties, maar ook herstel van de glas-in-loodramen. Tot medio mei was er al een bedrag van € 4.300,- opgehaald. Rond het feest van Petrus en Paulus op zondag 26 juni hopen we nog meer giften te ontvangen. De bedoeling is dan om in de tweede helft van het jaar aan het groot onderhoud te beginnen. Wij zijn de schenkers zeer dankbaar. Meer giften zijn welkom op **NL85 INGB 0000 1859 91** onder vermelding van **Actie Knik-engel**. Daarnaast werken we ook hard aan een gezonde exploitatie. Als onderdeel daarvan zijn de jaarlijkse kerkbijdragen essentieel. Medio mei was de stand € 24.500,-. Veel dank aan al die trouwe schenkers!

De Beheercommissie

Nieuwe dirigent Cantorij

Michel van Eerden is mijn naam en ik woon in Zoetermeer. (Kerk)muziek is mijn grote

passie. Mijn muzikale loopbaan begon in de H. Kruisverheffing (Rotterdam), als organist. Daarna heb ik als organist/pianist bij diverse koren mogen spelen. In 2005 ben ik het spelen gaan combineren met koordirectie. In juni 2015 heb ik via de NGSV (Bisdom Rotterdam) de opleiding tot koordirigent (KM III) afgerond. En nu mag ik sinds kort leiding geven aan de Cantorij van de Petrus. Ik hoop een nieuwe muzikale impuls te mogen geven aan het vieren van Liturgie en u ook te laten kennismaken met frisse en hedendaagse kerkmuziek. Om dit te kunnen bereiken zouden wij wel graag nieuwe zangers en zangeressen bij de Cantorij verwelkomen!



Wij repeteren elke dinsdagavond vanaf 20.00 uur in de dagkapel. Kom vrijblijvend een keer langs en u zult ervaren dat samen zingen een wereld voor u opent.

De doopdata voor het najaar 2016

Op zaterdagmiddag 17 september en zaterdagmiddag 19 november is er weer gelegenheid om uw kind te laten dopen. De Doopvieringen beginnen om 15.00 uur. De voorbereidingsavonden worden gehouden op dinsdag 6 september en dinsdag 8 november. Deze avonden vangen aan om 19.30 uur en worden gehouden in de pastorie van de Sint Petruskerk. Voor meer informatie en/of opgave: Pernelle Severijnen 071 514 49 88 of pam.severijnen@planet.nl.



Geslaagd!

Al weer bijna 1,5 jaar geleden (7 december 2014) konden we in onze Petruskerk het afstudeerconcert orkestdirectie van Coen Huisman bijwonen. Dit concert met symfonieorkest Bellitoni was zo verpletterend dat het toen als een volwaardige afsluiting van de opleiding aan Codarts, het conservatorium in Rotterdam, werd ervaren. Maar Coen wist wel beter: er moesten nog wel een paar tentamens gemaakt worden. Hoewel wij ons na het concert afvroegen wat dat nog toe zou kunnen voegen, zijn die inmiddels met succes afgerond en kon Coen de vlag uithangen. Het Rotterdams Studenten Orkest heeft dit niet af willen wachten en eerder al de keus op Coen laten vallen toen daar een nieuwe dirigent werd gezocht. De moraal van het verhaal? Het Sint-Petruskoor is geen orkest, maar wij doen er ook ons voordeel mee. Zingen wordt zo echt muziek maken. Ton van Schie

Extra aandacht voor HH. Petrus & Paulus

Zondag 26 juni 9.30 uur vieren we in de Sint-Petruskerk het Hoogfeest van Petrus & Paulus, met alle koren, uitreiking van de Gouden Haan, en koffie na. De vrijwilligersavond vindt in het najaar plaats.

Vaste Vieringen

Deze gaan in de zomer gewoon door

Zaterdagavond

19.00 uur Mis met samenzang, Cantorij of kinderkoor

Zondagmorgen

1e en 3e zondag van de maand: 9.30 uur Mis met Sint-Petruskoor

Door de Week

Eucharistieviering in de dagkapel, ingang via de witte deur naast de parochiezaal
- Dinsdag 9.00 uur
- Vrijdag 9.00 uur
Na deze Missen is er biechtgelegenheid

Open Kerk

Iedere 2e woensdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur met aanbidding en Rozenkrans (11.30 uur). Deze maanden is dat op 13 juli, 10 augustus en 14 september.



LAM GODS

H. Antonius van Paduakerk, Boshuizerlaan 13, Leiden, Maria Middelaeskerk, Rijndijk 283, Leiden.
Secretariaat: Boshuizerlaan 13, 2321 SG Leiden, dinsdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Tel.: 071 531 01 62, e-mail: secretariaat@lamgodsleiden.nl. Kerkbijdrage: NL09 INGB 0000 5272 47.
Eerst aanspreekbare: pastoraal werker Marlène Falke-de Hoogh.

Vrijwilligersavond

In een geloofsgemeenschap gebeurt er veel zichtbaar werk, maar ook heel veel achter de schermen. Vele handen maken gelukkig licht werk. Om iedereen te bedanken die het afgelopen jaar een steentje heeft bijgedragen, hadden we op 3 juni onze jaarlijkse vrijwilligersavond, traditiegetrouw samen met onze protestantse medebewoners van de Antoniuskerk. Op de avond stonden ontspanning en ontmoeting voorop, maar we werden ook aan het werk gezet. Pastoraal werker Marlène Falke en dominee Ellis Ezinga hadden symbolen uitgesteld rond de thema's 'doop', 'Maria', 'licht', 'woord', 'dienen', 'oecumene', 'christelijk geloof', 'maaltijd', 'mensen' en 'zingen'. Door een thema te kiezen kwamen we, protestanten en katholieken, in gesprek over wat je belangrijk vindt in het geloof, wat je beweegt om in de kerk vrijwilliger te zijn.



Na een heerlijke Chinese maaltijd, verzorgd door Lenny en Ger Volwater, werden we door Carel Bruens opnieuw tot actie aangezet. We moesten met elkaar uit 24 zinsdelen, één complete zin samenstellen. Een flinke klus, maar door samen te werken vonden we de juiste oplossing en deze siert nu als een kleurig lint van 15 meter (!) de Antoniuskerk: 'Voor allen, maar in het bijzonder voor de vele vrijwilligers, dank voor jullie liefdevolle inzet, voor al het werk, de tijd en het



vertrouwen in elkaar. Het is belangrijk en nodig voor het behoud van de kerk als gemeenschap, een kerk van Christus die ons zeer dierbaar is.'

Vluchtelingen

'Vlucht' door toneelgroep Geurend Hooi.

Gezien: Antoniuskerk, 14 april. De twee acteurs spelen een mannelijke vluchteling met verblijfsstatus en een Nederlandse vrouw. Plaats van handeling: de wachtkamer van een woningbouwvereniging. Conflictstof te over voor een boeiend stuk: de vluchteling is eerder aanwezig maar heeft geen volgnummer getrokken (wist niet dat dat moest), en de vrouw biedt het hare niet aan; als ze in gesprek raken gaat ze hem snel tutoyeren en hij haar niet; ze schat zijn opleidingsniveau te laag in. Deze potentiële conflicten worden niet uitgewerkt, maar komen aan de orde in de discussie tussen de acteurs en het publiek van 25 mensen, protestant en katholiek. Iemand in het publiek had nare ervaringen met een vluchteling en stak dat niet onder stoelen of banken. Dat leverde een boeiende discussie op. Diverse personen uit het publiek besloten om zich als vrijwilliger aan te melden (taalles geven). Zulke opgaven kunnen ook via de website van HelloLeiden.

komt een lunchconcert op zondag 16 oktober. Nadere mededelingen volgen in ons mededelingenblaadje. En intussen kunt u de actie blijven steunen met uw bijdrage in de koffiepot.

Weer een afscheid!

Op 9 mei heeft de contactgroep van de Antoniuskerk helaas afscheid moeten nemen van Cobie Nijssen. Zij was vanaf de oprichting door Zr. Laetitia en pater Van Haasteren in 1983 al lid van de groep. Voor Cobie werd het toch wat lastig, zij woont al heel wat jaren in een andere wijk en is niet meer zo mobiel. Wij hebben haar heel hartelijk bedankt voor haar inzet en aandacht, vergezeld van een mooie plant. Wij wensen haar alle goeds. Zo is er nog een aantal mensen dat al meer dan 30 jaar probeert om aandacht te geven aan het wel en wee in onze parochiekern. U kunt ons daarbij helpen door de goede en minder goede berichten door te geven aan het secretariaat.

Namens de contactgroep, Ada Blom- Reincke



Goededoelenactie

In het najaar staan er twee evenementen op het programma om geld in te zamelen voor ons goeddoelenproject 'individuele noodhulp' van De Bakkerij. Op zondag 25 september houden we een fietspuzzeltocht met een lunch na afloop (deze zou op 21 mei hebben plaatsgevonden maar is i.v.m. de Leiden Marathon verplaatst) en er



DE REGENBOOG

Oecumenische geloofsgemeenschap van de samenwerkende kerken in de Merenwijk Leiden.
Kerkelijk centrum 'De Regenboog', Watermolen 1, 2317 St Leiden, 071 521 28 58 of kcregenboog@telfort.nl.
RK Vicariaat Merenwijk: administrator: vicaris A.J.M. van der Helm, 070 3605592 of pastoor@stjacobus.nl.
M. Hoogervorst, pastoraal werkster, 06 20 55 14 58 of pastor.regenboog@gmail.com.

Kijken met andere ogen

De toekomst van de kerk en de oecumene

"Dit zijn woorden van hoop die ons verder helpen." Zo vat één van de 70 bezoekers haar indrukken samen van een inspiratieavond op 7 april in kerkelijk centrum De Regenboog. Thema van de avond is Kijken met andere ogen. Waar kunnen we God ontdekken? Welke ogen hebben we daarvoor nodig?

Bezinning op onze toekomst

Aanleiding voor de avond is bezinning op de toekomst. Veel mensen lopen met hun ziel onder de arm. Door aanslagen dreigen we in onze schulp te kruipen, tegelijk willen we graag verbinding zoeken met anderen. Kan de kerk hierin van betekenis zijn? Welke blik hebben we daarvoor nodig? Hoe kunnen we zien dat God ook op andere plekken dan in de kerk zichtbaar is?



gen hoeven te zijn door scepsis. Maar waar de angst regeert, worden agressie en geweld alleen maar verder uitvergroot. In geloof kan ik genieten van de verhalen van hoop; vertel elkaar die verhalen in de kerk." "Zorg dat je je niet laat uitputten door het vele bestuurlijke werk en de activiteiten, maar sluit aan bij waar je goed in bent en wat je met plezier doet." Een goed voorbeeld vindt zij de organisatie van de Arabische kerkdienst voor Syrische christenen die onlangs plaatsvond. "Je stelt je huis open en je ontvangt er meer voor terug dan dat je geeft." Die gastvrijheid en openheid noemde zij trouwens één van de kenmerken van De Regenbooggemeenschap.

Verkenners

Erik Borgman neemt vervolgens het woord. "Het is een wonder dat de kerk nog bestaat. Het is altijd moeilijk geweest, maar ze bestaat nog steeds. Hebt u nog een godsbewijs nodig?" Hij benadrukt dat kerkelijk beleid niet maakbaar is. "Eigenlijk hebben 'wij als kerk' niets te bieden aan de rest van de wereld. Het is

Verhalen van hoop

Dominee Karin van den Broeke benadrukt allereerst de kracht die in geloofsgemeenschappen aanwezig is. "In de kerk hebben we een taal ontwikkeld waardoor we niet gevan-

Expositie in de Regenboog

Rond Pinksteren hebben in de ontmoetingsruimte van De Regenboog een aantal schilderijen met thema: 'vuur en vlam' gehangen. Zij waren geschilderd door Marijke Koeners. Zij is de nieuwe 'coördinator expositie'. Mensen die schilderijen of ander wandkunstwerk maken en eens hun werk in de ontmoetingsruimte

willen laten zien, kunnen met haar contact opnemen. Als het werk binnen de Regenboog past, zal gezamenlijk bekeken worden wat er mogelijk is en eventueel verdere afspraken worden gemaakt. Meer info: tel. 071 521 13 57 of hermanmarijke@koeners.nl.

Leren in de Regenboog?

Zoals elk jaar, wordt ook nu hard nagedacht over het programma dat u aangeboden zal worden volgend jaar. De organisatoren van de series avonden/middagen en de pastores doen hun best om een gevarieerd programma aan te bieden.

We willen echter graag weten: waar hebt u behoefte aan? Waarvoor zou u bij elkaar willen komen en met anderen van gedachten over willen wisselen? Wat zou u met elkaar willen beleven? Reacties heel graag naar ds.smidt@gmail.com en/of pastor.regenboog@gmail.com.

Mede namens Marianne Hoogervorst, Inge Smidt, pred.



God die dat doet. Wat wij wel kunnen doen, is die plekken opzoeken waar de maatschappij schuurt, waar de opgaven in de samenleving liggen." Borgman adviseert om te investeren in verkenners. Hij stuurt ons op pad: "Ga in de samenleving kijken en ontdek de liefde en de barmhartigheid. Daar is de kerk. Het koninkrijk van God is nabij, waar we ook zijn. Wie dat niet ziet, kijkt niet goed."

Peet Valstar, gemeenteadviseur

Bijzondere Vieringen

De Raad van Kerken heeft een oproep gedaan aan alle kerken om aandacht te besteden aan het lot van de Christenen in Syrië. Op 5 juni zal De Regenboog hier aandacht aan besteden, waarbij 2 Syrische vluchtelingen over hun ervaringen zullen vertellen. Aan het einde van de dienst zal er een deurcollecte worden gehouden. De AKM is ook akkoord gegaan met het voorstel voor een speciale Syrisch-orthodoxe dienst door vader Basilios op zaterdag 15 oktober.

Maandag 27 juni, 25 juli en 29 augustus: 19.00 uur Eucharistieviering in het Stiltecentrum met vicaris Van der Helm.

Zondag 11 september: Regenboogzondag 10.00 uur viering met M. Hoogervorst en ds. E.S. Smidt en met medewerking van het Regenboogkoor.

Activiteiten

Zie website www.deregenboogmerenwijk.nl.

Inloop koffieochtend

Ook in de vakantieperiode is de Regenboog iedere woensdag van 10.00 - 12.00 uur open voor de inloop koffieochtend. Iedereen is dan welkom voor een kop koffie/thee en een praatje

Regenboogdis

Elke laatste vrijdag van de maand 18.00 uur; aanmelden verplicht zie website.

Inzameling oud papier, metaal en kleding

Donderdag 7 juli en 1 september van 10.00 - 20.00 uur inzameling van oud papier, metaal en kleding NB. in augustus geen inzameling!

Voor ruimte, rust en betrokkenheid

C.G.J. Onderwater
Crematie- en uitvaartverzorging

Dijk 1a - 2731 AA Benthuizen
info@cuo-zm.nl - www.cuo-zm.nl
Tel.: 079 - 342 29 06
Dag en nacht

Verhuur van zaalruimte
Verhuur van diverse zaalruimten, tot een maximale capaciteit van 250 personen, voor vergaderingen, recepties, cursussen, bijeenkomsten, e.d. **Gratis parkeren!**

R. van Heyningen, 071 521 28 58, Watermolen 1
2317 ST Leiden, beheerder@kcregenboog.nl

BOERDERIJ Rustdam
Genieten op de boerderij

Workshops - Kamperen
Koken - Vergaderen
WWW.RUSTDAM.NL
TEL. 071 580 29 70

BMS Netwerk Notarissen

Notarissen
mr. R.H. Breedveld
mr. E.J. Moolenaar
mr. M. Schwarze

Plantsoen 25, 2311 KG Leiden
T (071) 516 29 30 F (071) 516 29 35
E info@bmsnotarissen.nl
www.bmsnotarissen.nl

- > Alle rechtsgebieden
- > Combinatievoordeel bij gelijktijdig passeren van verschillende akten
- > Gratis abonnement op onze elektronische nieuwsbrief
- > Eigen parkeerterrein
- > Voorheen Brouwer en Kroeks Netwerk Notarissen en Meiners Netwerk Notarissen

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

SCOL

Secretariaat: Mariënpoolstraat 4 | 2334 CZ Leiden
T 071 517 55 51 | E info@scoleiden.nl | www.scoleiden.nl

Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden

Katholieke basisscholen

St. Joseph
Oppenheimstraat 8 | 2313 JE Leiden
T 071 513 22 63 | E joseph@scoleiden.nl

De Leeuwerik
Leeuwerikstraat 2 | 2352 EP Leiderdorp
T 071 589 28 24 | E info@daltondeleeuwerik.nl

† Klankbord
A. Kleijnstraat 6 | 2331 DV Leiden
T 071 531 49 50 | E info@t-klankbord.nl

De Schakel
Van Alphenplein 6 | 2353 BX Leiderdorp
T 071 589 09 88 | E info@deschakelleiderdorp.nl

Pacelli
Damlaan 22 | 2332 XH Leiden
T 071 576 08 58 | E pacelli@scoleiden.nl

Bernardus
Koolkerspad 2 | 2382 EA Zoeterwoude
T 071 542 16 00 | E bernardus@scoleiden.nl

De Singel
Bonaireplein 7 | 2315 HG Leiden
T 071 521 84 71 | E singel@scoleiden.nl

Klaverweide
Westeindseweg 1E | 2381 EA Zoeterwoude
T 071 580 10 70 | E klaverweide@scoleiden.nl

De Tweemaster
hoofdvestiging
Broekplein 1 | 2318 TJ Leiden
T 071 522 02 39 | E tweemaster@scoleiden.nl
nevenvestiging
Regenboogpad 5 | 2317 XK Leiden
T 071 521 09 75

Westwoud
Veldzichtstraat 17 | 2381 BT Zoeterwoude
T 071 580 15 05 | E westwoud@scoleiden.nl

Scholengemeenschappen voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo

Bonaventuracollege
Boerhaavelaan 44 | 2334 ER Leiden | T 071 517 17 55 | E boerhaavelaan@bonaventuracollege.nl
Mariënpoolstraat 6 | 2334 CZ Leiden | T 071 517 36 31 | E mariënpoolstraat@bonaventuracollege.nl
Burggravenlaan 2 | 2313 HV Leiden | T 071 566 01 66 | E burggravenlaan@bonaventuracollege.nl
Schoolbaan 1 | 2371 VJ Roelofarendsveen | T 071 331 60 00 | E schoolbaan@bonaventuracollege.nl

Visser † Hooft Lyceum
Leiden | Kagerstraat 1 | 2334 CP Leiden | T 071 517 16 61 | E info@d.vhl.nl
Mavo Leidse Hout | Antonie Duycklaan 10 H | 2334 CD Leiden | T 071 519 12 10 | E info@ld.vhl.nl
Leiden Zuid-West | Vijf Meilaan 137 | 2324 VV Leiden | T 071 576 02 00 | E info@zw.vhl.nl
Leiderdorp | Muzenlaan 155 | 2353 KD Leiderdorp | T 071 589 04 88 | E info@lp.vhl.nl
Rijnsburg | Noordeinde 24 | 2231 LK Rijnsburg | T 071 402 17 12 | E info@rb.vhl.nl

Monuta Van der Luit

De steun bij iedere uitvaart.

**24 uur per dag bereikbaar op
071 - 521 32 31. Ook als u niet of
elders verzekerd bent.**

Kijk ook op **www.monuta.nl/leiden**

Nieuws uit Diaconaal centrum De Bakkerij

M25 met kinderen op survival

Op maandag 16 mei, Tweede Pinksterdag was er een uitje voor kinderen van wie de ouders aangesloten zijn bij de Voedselbank, georganiseerd door M25Leiden. Daar hebben zowel de kinderen als de organisatoren naar uitgekeken.

Oude Rijn 44 b/c,
2312 HG Leiden,
071 514 49 65,
info@debakkerij-leiden.nl
www.debakkerij-leiden.nl

Negen kinderen tussen de 8 en 13 jaar zijn een hele dag meegegaan op survival. Wel binnen, want je weet het nooit zeker met het Nederlandse weer! Dit bleek op de dag zelf ook een zeer verstandige beslissing. Op maandag 16 zijn eerst de kinderen met ouders ontvangen



in De Bakkerij. Daarna met de bus naar 2SUR5, een kas in Wateringen waar je kunt survivalen. Het was meteen erg gezellig en iedereen leerde elkaar snel kennen. Bij 2SUR5 werd de groep in tweeën gesplitst: de ene groep begon met boogschieten en de andere groep ging een soort tunnel met al-



Foto's: Tamara Breton

lerlei obstakels door. Het vies worden was begonnen! Ook voor de begeleiders. Daarna wisselden de groepen van onderdeel. Na een korte pauze gingen we verder met de stormbaan en het oversteken van kleine poeltjes via touwwerken. Toen alle kinderen en begeleiders onder de modder zaten, mochten we ons afspoelen en gingen we weer terug naar De Bakkerij. De kinderen hadden grote trek na het survivals, dus de pannenkoeken gingen er goed in. Alle kinderen en begeleiders hebben het erg naar hun zin gehad. Een zeer geslaagde activiteit!

Hannah Fase

Symposium opvang verwarde mensen

Op 8 juni was in Leiden een symposium met de titel 'Het moet niet gekker worden'; om in gesprek te gaan over het ontwikkelen van een passend ondersteuningsaanbod voor de mensen die verward gedrag vertonen en hun familie/sociaal netwerk én om mensen die beroepsmatig of als vrijwilliger te maken hebben met deze mensen te inspireren. Onder meer de politie ziet zich steeds vaker geconfronteerd met 'verwarde personen', in onze regio in 2014 zo'n 1.350 keer. Op het symposium waren diverse gast-sprekers, onder wie burgemeester Liesbeth Spies van Alphen aan den Rijn en voorzitter van het Aanjaagteam Verwarde Personen van de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Haagse straatpastor Klaas Koffeman. Een verslag van het symposium staat op de website van Diaconaal Centrum De Bakkerij.



Projectentocht bisdom Rotterdam

Op zaterdag 11 juni was er een diaconale projectentocht in Leiden en Katwijk rond de opvang van vluchtelingen, georganiseerd door het bisdom Rotterdam. De tocht was speciaal bedoeld voor PCI-bestuurders en diaconale vrijwilligers. Zij kregen, naast de nodige infor-

matie over activiteiten voor vluchtelingen, ook de korte voorstelling 'Vlucht' van Mobiel Theater Geurend Hooi te zien. Deze voorstelling wil de dialoog met vluchtelingen bevorderen. Een verslag kunt u zien op onze website www.rondomdekerk.nu.

Diaconie Bericht is uit

In de uitgave van mei 2016 staan onder meer de activiteiten met en voor de gasten van de Noodopvang Leiden, (foto)impresies van diverse manifestaties zoals *Internationale Vrouwendag Leiden* en de *Freedom Walk 2016*, de noodzaak en reikwijdte van de *Individuele Hulp* vanuit de kerken en een update van de projecten *M25 Leiden Regio* en *Op de Kook toe*. Het Diaconie Bericht verschijnt twee maal per jaar vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij. Daar kunt u de uitgave van mei gratis ophalen. Ook in veel kerken ligt het verslag voor u klaar.



Rondom... Vervreemding



Ik was eens in Indonesië in een zwembad. Voor mijn gevoel klopte er iets niet, ik kreeg een gevoel van vervreemding. Na een tijdje in het zwembad wist ik het: het was er stil, de kinderen schreeuwden niet. Onlangs kwam de Avondvierdaagse bij ons voor de deur langs. Tjonge wat een boel gillende kinderen, daar zijn we inmiddels wel aan gewend, maar waarom altijd zoveel lawaai? Bij 'digitaal schelden' ervaar ik ook vervreemding, daar begrijp ik helemaal niets van: één persoon begint met schelden en in het hele land proberen mensen zo snel mogelijk nog veel harder te schelden via sociale media. Wat is dat toch? Laatst werd geschreven in één van de kranten die ik lees, De Volkskrant, dat 'de handrem eraf is', 'dat er een generatie opgroeit die impulsen en aandriften niet goed kan beheersen'. Volgens een ingezonden brieven-schrijver zou dit kunnen komen door het gebrek aan een overkoepelende religie of ideologie. Zou dat zo kunnen zijn? Of zijn er nog andere oorzaken? Dat er iets of iemand meer aan banden moet worden gelegd lijkt mij duidelijk. Anders wordt de samenleving onherbergzaam, met name voor de mensen die mikpunt zijn van deze grootscheepse scheldpartijen. Graag wens ik u een rustige, zinvolle vakantieperiode toe!

Joke Sorgdrager, hoofdredacteur

Zo werden de hemel en de aarde voltooid

God heeft alles met liefde gemaakt: De zon en de maan zijn er. De zee zit vol vissen, het land is bedekt met groen en de vogels vliegen in de blauwe lucht. De aarde wemelt van allerlei dieren en de eerste mensen zijn er ook. Onze mooie wereld is klaar. **God rustte uit op de zevende dag van al zijn werk**

God gaat nu, op de zevende dag, even rusten. Heb je ook een drukke week gehad? Kijk je uit naar het weekend? Ga je dan relaxen, uitrusten, even niets doen? Of ga je het weekend vullen met zwemles, ballet, hockey of voetbal? Spelen is leuk en bewegen is

FF Chillen



gezond maar het is ook goed om stil te zijn en te genieten van de prachtige wereld om je heen.

God zegende de zevende dag en maakte hem heilig

De zevende dag is een speciale dag, een dag die niet op de andere zes dagen lijkt. Joden hebben hun speciale dag op de Sabbat wat 'rustdag' betekent. Op de Sabbat mogen ze niet werken. In de Bijbel hoor je vaak over de Sabbat. Jezus ging bijvoorbeeld op de Sabbat naar de synagoge in Kafarnaum.

Een dag voor God

Onze speciale dag is de zondag. Op zondag komen wij samen om God te prijzen en bedanken voor alles wat Hij voor ons heeft gedaan. De volgende keer dat je naar de kerk ga, vergeet niet om God te bedanken voor Zijn mooie schepping!

Beste Kinderhoek-ers

Eindelijk is het zover: rust. Het is bijna vakantie, dan kunnen jullie ook uitrusten. Maak je nog wel even je pizza-doos af? Je kunt je eigen poppetjes erin zetten met foto's van jezelf of je familieleden erop. Leuk toch? Mail ons nog even een foto van jullie leuke creaties: kinderhoekrondomdekerk@gmail.com.

Wij wensen jullie een heel fijne vakantie en je kunt alvast een beetje lezen over wat we volgende jaargang gaan doen hiernaast.

Wist je dat ...

- je ook je vrienden op zondag in de kerk kunt ontmoeten?
- je daarna een leuke wandeling samen met je familie bijv. aan het strand kunt maken?
- je met mooi weer heerlijk buiten kunt spelen?
- het erg leuk is om op zondag relaxed met je ouders te praten?
- je op de bank heerlijk kunt chillen en een boek kunt lezen?



Lieve God, help ons om af en toe even stil te zijn en dan te weten dat U altijd heel dicht bij ons bent. Amen



Vuurdoop!

Op zaterdag 14 mei zijn we met 12 vormelingen naar de vuurdoop in de Kathedraal in Rotterdam geweest, samen met ruim 700 tieners en begeleiders uit het hele bisdom.

Marieke Falke deed de opening. Na het zingen met z'n allen met Mario Raadwijk konden



we workshops doen en de toren beklimmen. Na het theater in de kerk was er de workshop 'ontmoeting' waarbij de tieners over vluchtelingen spraken en aangaven wat ze mee wilden nemen als zij zelf vluchteling

zouden zijn. De begeleiders hadden tijdens deze workshop een geloofsgesprek. Het slotdeel was weer algemeen met onder meer het Vuurdooplied. Na deze mooie ochtend hebben we nog even wat gegeten en gedronken bij La Place in Zoeterwoude. Daarna ging iedereen tevreden naar huis! Natuurlijk bedanken we Victoria Twist voor de organisatie!

Caroline de Winter

Volg de WJD-gangers digitaal of @home in Delft

Ga je niet mee naar Krakow? Schrijf je dan in voor het Thuisblijversweekend van 29 tot 31 juli in Delft!

Je ervaart real time de WJD in Krakow, met ook andere interessante activiteiten. Info in de WJD@home flyer op



www.bisdomrotterdam.nl/wjd. In de Kalender op de pagina's 12-13 staan de boeiende plaatsen die de 80 WJD-gangers van ons bisdom naar Krakow aandoen! Volg onze jongeren via: Facebook: Jongerenpastoraat Rotterdam, www.bisdomrotterdam.nl, mobiele helden.nl en/of via de weblog <http://wegvanbarmhartigheid.waarbenjij.nu/>. Op dit weblog kun je je aanmelden om een mail te krijgen als er een nieuwe bijdrage is. Ervaringen van onze WJD-gangers staan natuurlijk in september in ons blad.

Katholieke jongeren stellen zich voor

Hallo, ik ben Anneroo de Groot en ik ben 15 jaar oud. Ik heb twee zussen en twee broers en ik woon in Leiderdorp. Ik zit in 3 VWO op het Da Vinci College aan de Kagerstraat in Leiden. Volgend jaar wil ik een cultuur en maatschappij profiel volgen. In mijn vrije tijd speel ik graag hockey bij Alecto in Leiderdorp. Een andere hobby is toneel spelen: dat doe ik

het makkelijk om over mijn geloof te praten, ik ben ermee opgegroeid.

In welke kerk ben je te vinden?

Ik ga naar de Meerburgkerk en De Menswording. In De Menswording ben ik gedoopt en ik ben misdienaar geweest in de Meerburg. Toen ik mijn Eerste Heilige Communie ging doen ben ik lid geworden van het kinder-

koor in de Meerburg, daardoor gingen wij naar allebei de kerken en nu gaan de kerken samen verder. Af en toe ondersteun ik nog het kinderkoor. Nu ga ik een keer per maand naar de bijeenkomsten van de Joges (katholieke tiengroep, red.). Het is daar heel gezellig. Wij eten vaak

samen, kijken naar een film of praten over een bepaald thema.

Heb je een wens of gebedsintentie?

Mijn wens is dat mensen goed met vluchtelingen omgaan en ze in de omgeving van Leiderdorp en andere plaatsen in Nederland opnemen.



AGENDA JP Leiden

Wegens succes was er op 9 juni nog één extra Jongerenmis met daarbij de seizoenafsluiting. Kijk op de Facebookpagina van JP Leiden voor mooie foto's. De eerste Jongerenmis van volgend seizoen is waarschijnlijk op donderdag 8 september. Of dit ook gelijk de seizoenstart is of dat we nog een extra feest inplannen, is nog niet bekend. Sluit je vooral aan! Houd de Facebook-pagina van JP Leiden goed in de gaten voor alle precieze data en tijden. Met vragen kun je terecht bij info@jpleiden.nl. Het nieuwe bestuur is bekend: Voorzitter: Gino Anker, secretaris: Celine Fülöp, penningmeester: Ben Tax.



Yvonne Klijn (43)

H. Laurentius, Stompwijk

Wat doe je?

Ik zit in de werkgroep begeleiding Communicantjes.

Hoe gaat dat in zijn werk?

In oktober sturen we via de school een brief uit naar de ouders van de leerlingen van groep 4. Vanaf januari begint dan een draaiboek van zes zondagochtenden. Daarin gaan we met het werkboek 'Gods Grootste Geschenk' met de kinderen ter voorbereiding allemaal dingen doen als vertellen, knutselen, en ga zo maar door. De school werkt erg prettig mee: we kunnen daar altijd dingen kopiëren, maar we kunnen ook af en toe door de week terecht in de kerk. Die verdelen we in vijf delen, en daar houden we dan speurtochten. Steeds staat er een ouder ergens iets uit te leggen. De kinderen vinden het altijd erg leuk. Zo leren ze wie Maria is, en Jozef, en ga zo maar door. We zijn erg blij dat er zoveel ouders daarbij helpen. Die kennen hun kinderen tenslotte zelf het beste. Ze steken ook graag een handje toe bij maken van het boekje of als de kerk versierd of opgeruimd moet worden. We maakten het een keer mee dat er ook een begrafenis was op maandag. Dan wil je toch graag dat alles weer netjes in orde is.

Waarom doe je dit?

Ik ben er in gerold toen mijn jongste zoon zijn heilige Communie deed. En ik doe het graag. Kinderen denken heel anders dan volwassenen, en ze geven vaak heel spontane antwoorden. (Ze lacht even) In het begin was dat even wennen. Ik wil ze graag wat meegeven, bijvoorbeeld wat het bidden van het Onze Vader of het Wees Gegroet betekent, of wat er nou met Pasen en Pinksteren is gebeurd. Mooi is dat het erg leeft in Stompwijk. We hadden dit jaar 12 communicantjes. Er komen zelfs kinderen van hier die naar buiten het dorp verhuisd zijn speciaal voor de H. Communie terug. We proberen de kinderen ook na de Communie vast te houden. Dus we organiseren terugkomvieringen met eerst een dienst met Communie. Daarna gaan we dan gezellig taart eten en foto's kijken.

Wat drijft je?

Ik wil me graag inzetten voor deze gemeenschap en zorgen dat het werk niet alleen op de ouderen neerkomt. Maar het is ook voor mijzelf heel belangrijk. Een kerk is voor mij een plaats waar je verdriet maar ook vreugde kunt meemaken, een plaats waar een lach en een traan heel dicht bij elkaar liggen. Ik wil helpen dat in stand te houden. Ik ga me ook inzetten als koster, kijken hoe dat gaat.

Vieringen in de periode van 25 juni tot en met 11 september 2016

Juni	Hartebrugkerk	Meerburgkerk/De Menswording	St. Josephkerk	St. Jan-/Chr. Dienaarkerk	H. Laurentiuskerk	H. Lodewijkkerk	St. Petruskerk	Antoniuskerk/Maria Middelaeskerk	De Regenboog	
25 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		25	
26 zo HH Petrus en Paulus	11.15 EV - pater v Ulden Schola Cantorum	09.30 EV - pater v Ulden Jongerenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Alle koren	09.30 EV- pastoor Broeders Parochiekoor CD	11.00 EV- pastoor Broeders Samenzang	10.00 EV - pater Bouman Aanbidding 17.00 EV - pastoor Smith 18.00	09.30 EV - pastoor Smith Alle koren	09.30 WG Kinderkoor MM	10.00 WG/KWD mw Hoogervorst Regenboogkoor	26
29 Hoogfeest Petrus & Paulus Juli			19.00 EV pastoor Smith			09.00 EV pastoor Smith			29	
2 za							19.00 EV - pastoor Smith samenzang		2	
3 zo 14e zondag a het jaar	11.15 EV - pater v Ulden Hartebrugkoor	09.30 EV- pastoor Broeders Dames/Herenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith St Josephkoor	10.00 oecum viering Swetterhage	11.00 EV- pastoor Broeders Parochiekoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith Aanbidding en biecht 17.00 EV English Mass 18.00	09.30 EV - pater van Ulden Koorzang	11.15 EV - pater v Duijnhoven Lam Godskoor ANT	10.00 WG/KWD ds Ezinga	3
9 za				19.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		9	
10 zo 15e zondag door het jaar	11.15 EV- pastoor Broeders Schola Cantorum	09.30 EV - pastor Kurvers Dames/Herenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith St Josephkoor		11.00 EV - pastor Kurvers Parochiekoor	10.00 EV Lat/NL pastoor Smtih		09.30 EV- pastoor Broeders Lam Godskoor MM	10.00 WG/KWD	10
16 za				19.00 WG Parochiekoor CD			19.00 EV pater Lindeijer sj. Samenzang		16	
17 zo 16e zondag door het jaar	11.15 EV - pater v Duijnhoven Hartebrugkoor	09.30 WG Dames/Herenkoor MW	11.30 EV/KWD pater Lindeijer sj. St Josephkoor		11.00 EV - pater van Ulden Samenzang	10.00 EV Latijn Pater Lindeijer sj.	09.30 EV - pater van Ulden Koorzang	11.15 WG Samenzang ANT	10.00 WG/KWD pastor Hofschreuder	17
23 za				19.00 EV - pastor Kurvers Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith samenzang		23	
24 zo 17e zondag door het jaar	11.15 EV - pater v Ulden Schola Cantorum	09.30 WG Jongerenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith St Josephkoor of Samenzang		11.00 WG Samenzang	10.00 EV Lat/NL - pastoor Smith		09.30 EV - pater v Ulden Samenzang MM	10.00 WG/KWD ds Schelhaas	24
30 za				19.00 WG Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		30	
31 zo 18e zondag door het jaar	11.15 EV - pater v Duijnhoven Schola Cantorum	09.30 EV - pater v Ulden Dames/Herenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Samenzang		11.00 EV - pater van Ulden Samenzang	10.00 EV Lat/NL pastoor Smith		09.30 WG Samenzang MM	10.00 WG/KWD pastor Ameling	31
Augustus				19.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		Augustus	
6 za				19.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		6	
7 zo 19e zondag door het jaar	11.15 EV - pater v Ulden Hartebrugkoor	09.30 EV- pastoor Broeders Dames/Herenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Samenzang		11.00 WG Parochiekoor	10.00 EV Latijn pastoor Smith	09.30 EV - pastoor Smith Koorzang	11.15 EV- pastoor Broeders Samenzang ANT	10.00 WG/KWD ds Nieuwenhuijse	7
13 za				19.00 EV - pastor Kurvers Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		13	
14 zo 20e zondag door het jaar	11.15 EV - pater v Duijnhoven Schola Cantorum	09.30 WG Dames/Herenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith St Josephkoor		11.00 EV - pater van Ulden Parochiekoor	10.00 EV Lat/NL pastoor Smith		09.30 WG Samenzang MM	10.00 Avondmaal/KWD mw Hoogervorst	14
15 Maria Tenhemelopneming						09.00 EV pastoor Smith			15	
20 za				19.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV pastoor Smith Samenzang		20	
21 zo 21e zondag door het jaar	11.15 EV - pater v Ulden Hartebrugkoor	09.30 EV - pater v Ulden Dames/Herenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Samenzang		11.00 EV- pastoor Broeders Samenzang	10.00 EV Latijn pastoor Smith Aanbidding en biecht 17.00 English Mass 18.00	09.30 EV- pastoor Broeders Koorzang	11.15 WG Samenzang ANT	10.00 WG/KWD	21
27 za				19.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		27	
28 zo 22e zondag door het jaar	11.15 EV- pastoor Broeders Schola Cantorum	09.30 EV- pastoor Broeders Jongerenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Samenzang		11.00 WG Samenzang	10.00 EV Lat/NL pastoor Smith Aanbidding en biecht 17.00 English Mass 18.00	09.30 EV - pater v Duijnhoven Lam Godskoor MM	10.00 Avondmaal/KWD ds Smidt	28	
September				19.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		September	
3 za				19.00 EV - pastoor Broeders Parochiekoor CD			19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		3	
4 zo 23e zondag door het jaar	11.15 EV/KWD pater v Duijnhoven Hartebrugkoor	09.30 EV- pastoor Broeders Dames/Herenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith St Josephkoor		11.00 EV- pastoor Broeders Parochiekoor	10.00 EV Latijn - pastoor Smith Aanbidding en biecht 17.00 EV - pastoor Smith 18.00	09.30 EV - pater van Ulden St Petruskoor	11.15 EV - pater v Ulden Lam Godskoor ANT	10.00 WG/KWD ds Warmenhoven	4
10 za							19.00 EV - pastoor Smith Samenzang		10	
11 zo 24e zondag door het jaar	11.15 EV- pastoor Broeders Schola Cantorum	09.30 EV - pater v Ulden Dames/Herenkoor MW	11.30 EV/KWD - pastoor Smith Sint Josephkoor	09.30 Oecumenische viering Eigentijds koor CD	11.00 EV - pater van Ulden Parochiekoor	10.00 EV Lat/NL pastoor Smith Aanbidding 17.00 EV - pastoor Smith 18.00		09.30 EV- pastoor Broeders Lam Godskoor MM	10.00 WG/KWD ds Smidt Regenboogkoor	11

Legenda
 EV = Eucharistieviering
 GV = Gezinsviering
 KWD = Kinderwoorddienst
 WG = Woord- en gebedsdienst
Vieringen in:
 Mb = Meerburgkerk
 Mw = De Menswording
 SJ = Sint Jans Onthoofding
 CD = Christus Dienaarkerk
 Ant = Antoniuskerk
 MM = Maria Middelaeskerk





R.K. Zorgcentrum ROOMBURGH

Hof van Roomburg 46
2314 ZC Leiden www.roomburgh.nl
Tel. 071 589 22 00 info@roomburgh.nl



Roomburgh is een prachtig aan het Rijn-Schleekanaal gelegen zorgcentrum, waar u terecht kunt voor welzijnsdiensten en zorgverlening.

U kunt komen wonen in Roomburgh, maar ook als u thuis woont kunt u van onze diensten gebruik maken:

- Roomburgh biedt dagverzorging (activiteiten en warme maaltijd) gedurende enkele dagdelen per week (bijv. als u thuis eenzaam bent)
- U kunt hiervoor worden opgehaald en thuisgebracht
- U kunt dagelijks lekker eten in ons restaurant, 3 gangen diner!
- U kunt tijdelijk in Roomburgh verblijven (bijvoorbeeld als uw mantelzorg met vakantie gaat)
- Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd
- Iedere zaterdag: meer bewegen voor ouderen
- U kunt dagelijks deelnemen aan de Eucharistieviering in onze kapel

Roomburgh levert zorg ook bij u thuis!

- Hulp bij de dagelijkse verzorging (wassen en aankleden e.d.)
- Verpleging (o.a. oogdruppels en medicatie)
- Huishoudelijke zorg
- Alarmering

Heeft u een indicatie voor verblijf gekregen, maar wilt u als het enigszins kan toch thuis blijven wonen, dan kan Roomburgh u het Volledig Pakket Thuis (VPT) leveren. Vraag er naar!

Er wordt gewerkt met een klein team, met vaste medewerkers. U krijgt een eerst verantwoordelijke toegewezen, die uw persoonlijke aanspreekpunt is.

Zo bent u altijd verzekerd van goede zorg en betrokkenheid!

Roomburgh is een katholiek huis met een eigen Rector. Roomburgh beschikt over een kapel, waar iedere dag een Eucharistieviering is. Vanuit de identiteit is een zorgvuldig beleid vastgesteld rondom lijden en sterven.

Roomburgh kan altijd vrijwilligers gebruiken voor allerlei activiteiten en bezigheden. Er zijn altijd handen tekort!

Wie iets wil betekenen voor de oudere medemens is van harte welkom!

Wilt u meer weten?

U kunt contact opnemen met:
Martijn Steysel, adjunct-directeur (zorg en welzijn)
Judith Stuurman, zorgbemiddelaar
(indicaties, rondleidingen, opnamen)
Harriët van Dijk (katholieke identiteit)
Rector Mgr H.J.M. Hofstede (Rector)
R.H.A. Stuurman, algemeen directeur
(algemene informatie)

**Voor wonen, zorg en welzijn kunt u terecht bij Roomburgh!
Eens komen kijken en de koffie proeven:
u bent van harte welkom!**

071-589 22 00